

Het Boek van de Hemel



Deel 13

Oproep aan de mensen om terug te keren naar
de plaats, de rang en het doel
waarvoor zij door God geschapen werden.

Luisa Piccarreta

De Kleine Dochter van de Goddelijke Wil

Deel 13

1 mei 1921 – 4 februari 1922

**Deze tekst is een voorlopige
vertaling van het Italiaanse Manuscript,
met imprimatur.**

**Wij wachten op de officiële Tekst
Van het Vatikan.**

**Studie – uitgave
Voor privé-gebruik**

**SG- de Goddelijke Wil
Lumen Luminis**

<https://lichtopdeweg.lumenluminis.xyz>

<https://goddelijkewil.lumenluminis.xyz>

13-1- 1 mei 1921 - De menselijke wil creëert een verschil tussen de Schepper en de mens. Voor wie in de Goddelijke Wil leeft, is alles harmonie.

Ik was in mijn gebruikelijke toestand toen ik plotseling buiten mijn lichaam terechtkwam, te midden van een menigte mensen. Hoog boven deze mensen stond **de hemelse Koningin**. *Zij sprak tot de mensen sprak en zij weende*, zodat de rozen die ze vasthield doordrenkt waren met haar tranen.

Ik begreep niets van wat zij zei. Ik zag enkel dat de menigte opgewonden was en dat de hemelse Moeder hen smeekte om rustig te worden.

Ze plukte een roos en zij kwam door de menigte heen naar mij toe en zij gaf me haar. Ik keek naar die roos en ik zag dat ze doordrenkt was met de tranen van mijn lieve Moeder. Haar tranen nodigden me uit om te bidden voor vrede onder deze mensen. Toen bevond ik me bij mijn lieve Jezus en ik bad Hem om vrede te brengen onder de mensen.

Hij trok me naar zich toe en Hij sprak mij over zijn allerheiligste Wil. **Hij zei**: "Mijn dochter, mijn Wil heeft een grote scheppende Kracht. Net zoals Hij alles geschapen heeft, heeft Hij ook de macht om te vernietigen. De ziel die in mijn Wil leeft, heeft ook de macht om het goede voort te brengen en het kwaad te vernietigen.

Door haar status ***bevindt zij zich in het verleden waar zij compenseert***
- wat er aan mijn glorie ontbrak,
- voor de niet-verzoende beledigingen en
- voor de liefde die Mij niet is gegeven.
Zij biedt Mij de mooiste genoegdoening.
En zij schenkt Mij liefde in naam van iedereen.

Ze straalt ook uit op het heden en de toekomst. Overal en voor iedereen ***schenkt zij Mij wat de Schepping Mij verschuldigd is.***

In de ziel die in mijn Wil leeft, *hoor Ik de echo*
- van mijn Macht, van mijn Liefde en van mijn Heiligheid.
In haar daden *hoor Ik de echo van mijn Daden*.

Deze ziel gaat overal heen: voor Mij, achter Mij en zelfs in Mij.
Overal waar mijn Wil is, is ook de hare. Net zoals mijn Daden zich vermenigvuldigen, vermenigvuldigen ook de hare zich.

Enkel de menselijke wil kan onenigheid veroorzaken tussen de Schepper en de mens.

Een eenvoudige handeling van de menselijke wil
- brengt onrust tussen Hemel en aarde en
- leidt tot onenigheid tussen de Schepper en de mens.

Integendeel, voor de persoon die in mijn Wil leeft, is alles harmonie: zijn dingen en de Mijne zijn in overeenstemming.

Ik ben met hem op aarde, hij is met Mij in de Hemel.

Onze Belangen zijn één, onze Levens zijn één, onze Wil is één.

Merk op dat de Schepping op geen enkele wijze van mijn Wil is afgesneden:

- de hemel is nog steeds blauw en vol sterren,
- de zon straalt licht en warmte uit.

De hele Schepping is in perfecte harmonie:
het ene ondersteunt het andere.

De Schepping is altijd mooi, fris en jong, veroudert nooit en verliest niets van haar schoonheid. Elke dag lijkt ze majestueuzer te worden en biedt ze alle schepselen een zachte betovering. Zo zou de mens ook zijn geweest als hij zich niet van mijn Wil had afgekeerd.

De zielen die in mijn Wil leven zijn:

- de nieuwe hemelen, de nieuwe zonnen,
- de nieuwe aarde in volle bloei.

Ze zijn divers in schoonheid en charme.

13-2- 21 mei 1921 - Jezus vindt rust in degene die in zijn Wil leeft.

Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand verkeerde, verscheen mijn altijd vriendelijke Jezus in mijn armen, in een rustige houding.

Ik drukte Hem tegen mijn hart en ik zei Hem:
"Mijn Liefste, spreek tot mij. Waarom bent U zo stil?"

Jezus: "Mijn geliefde dochter, Ik heb rust nodig.
Nadat Ik zoveel tot je gesproken heb,
wil Ik de weldaden van mijn Woorden in jou zien.
Werk, breng in praktijk wat Ik je geleerd heb en dan zal Ik rusten.
Wanneer je mijn leer in praktijk hebt gebracht,
zal Ik je over nog hogere en subliemere zaken spreken
zodat Ik in jou een betere rust kan vinden.

Als Ik geen rust kan vinden in de zielen die in mijn Wil leven,
in wie zou Ik dan hopen van te kunnen rusten?

Alleen de zielen die in mijn Wil leven, kunnen Mij rust geven.

"Het leven in mijn Wil verschaft mij een kamer.
De daden die in mijn Wil worden verricht, geven mij een bed.
De herhaalde handelingen, een constante herhaling, zijn als
slaapliedjes, muziek en een opium die Mij helpen slapen.

Maar terwijl Ik slaap, zorg Ik voor jou op zo'n manier dat

- jouw wil niets anders is, dan een uitlaatklep voor mijn Wil,
- jouw gedachten een uitlaatklep zijn voor mijn Intelligentie,
- jouw woorden een uitlaatklep zijn voor mijn Woorden,
- je hart een uitlaatklep is voor mijn Hart.

Zelfs als je Mij niet hoort spreken, ben je zozeer in Mij ondergedompeld
dat je niet kunt willen, denken, doen, dan de dingen die Ik wil en zelf
realiseer.

Dus, voor zover je in mijn Wil leeft,
kan je er zeker van zijn dat alles wat je overkomt van Mij komt.

13-3- 2 juni 1921 - In deze geschriften van Luisa is alles de leer van Jezus. Toen Jezus op aarde kwam, sprak Hij bijna niet over de Goddelijke Wil, omdat Hij de mensen eerst op deze leer moest voorbereiden en Hij deze leer via Luisa wil geven.

Ik voelde me zeer verontrust omdat mij was meegedeeld dat men alles
wat mijn lieve Jezus mij had geopenbaard over zijn allerheiligste Wil
wilde publiceren.

Mijn angst was zo groot dat ik er helemaal van in de war was.

Mijn lieve **Jezus zei in mijn hart**: "Wat een idee!

Zou het goed zijn als een leraar zijn lessen aan een leerling geeft, maar dat noch zijn lessen, noch het goede dat daaruit zou kunnen voortvloeien verspreid kunnen worden?

Dat zou absurd zijn en de leraar zou dat niet leuk vinden.

Bovendien is er niets dat van jou is: al deze Geschriften zijn van Mij. Je bent niets meer geweest dan een tablet waarop Ik geschreven heb. Maar alleen omdat Ik jou heb gekozen, zou je mijn Lessen begraven en daarmee ook mijn Glorie?

Ondanks alles voelde ik me nog steeds ongemakkelijk.

Mijn altijd vriendelijke Jezus, die vanuit mijn diepste innerlijk kwam, sloeg zijn arm om mijn nek en drukte me tegen zich aan. **Hij zei**:

"Mijn geliefde dochter, ***kalmeer, kalmeer*** en maak uw Jezus gelukkig."

Ik antwoordde: "Mijn Liefde, het offer is te zwaar.

Als ik denk aan alles wat er tussen U en mij gebeurd is en wat onthuld moet worden, voel ik me sterven. Mijn hart breekt van verdriet.

Ik heb geschreven uit gehoorzaamheid en uit angst om U te mishagen. En kijk nu eens in welke doolhof de gehoorzaamheid me heeft gebracht. Heb medelijden met me, mijn Leven, en leg uw heilige Hand op mij."

Jezus zei: "Mijn dochter, als Ik een offer van je vraag, moet je bereid zijn dat te brengen en *Mij niets te weigeren*."

Je moet beseffen dat toen Ik naar de aarde kwam, dlt was om mijn hemelse Leer bekend te maken:

- mijn Mensheid,
- mijn hemels Vaderland en
- de discipline die de mensen moeten naleven om de Hemel te bereiken: met andere woorden, *het Evangelie*.

Wat mijn Wil betreft, heb Ik zeer weinig of niets gezegd.

Ik heb er bijna geen melding van gemaakt. En Ik heb eerder dat benadrukt wat voor Mij het belangrijkste was: de Wil van mijn Vader.

Wat betreft de Verdiensten van mijn Wil,

- de verhevenheid en grootsheid ervan,

- de grote zegeningen die een mens ontvangt wanneer hij erin leeft, heb Ik bijna niets gezegd.

De mensen waren nog zo onvolwassen in de dingen van de Hemel en zij zouden er niets van begrepen hebben.

Ik heb hen alleen geleerd hoe ze moeten bidden

"Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel",

zodat ze bereid zouden zijn mijn Wil te kennen

- om Hem te beminnen en

- om Hem te verwezenlijken

en zo de zegeningen te ontvangen die Hij met zich meebrengt.

Wat Ik dus in de huidige tijd moet volbrengen,

de lessen die Ik iedereen moet geven over mijn Wil, geef Ik aan jou.

Hen bekendmaken is gewoon het volbrengen van de dingen

die Ik moest volbrengen toen Ik in deze wereld was,

als vervulling van het doel van mijn komst op aarde.

Wil je dan niet dat Ik het Plan verwezenlijk, waarvoor Ik naar de wereld ben gekomen! *Laat daarom alles aan Mij over. Ik zal voor alles zorgen en alles regelen. Volg Mij en wees in vrede!"*

<p>13-4- 6 juni 1921 - Het grootste Wonder dat de Almacht van God kan bewerken, is een ziel die in zijn Wil leeft.</p>

Ik was ondergedompeld in de heilige Wil van de lieve Jezus.

Ik stelde mezelf de vraag:

"Wat is groter, gevarieerder en meest verscheiden:

het Werk van de Schepping of het Werk van de Verlossing?"

Mijn altijd vriendelijke **Jezus zei mij:**

"Mijn dochter, **het Werk van de Verlossing** is groter, gevarieerder en verscheidener dan dat van de Schepping. Het overtreft het zelfs zozeer *dat elke Daad van de Verlossing als een immense Zee is, die de Schepping omringt.*

Het Werk van de Schepping is niets meer, dan kleine riviertjes omringd door de uitgestrekte Zeeën van de Verlossing.

Maar **iedereen die in mijn Wil leeft**,
Elkeen die leeft volgens **"Uw Wil geschiede"**
wordt ondergedompeld in de immense Zeeën van de Verlossing.

Hij verspreidt zich en breidt zich zodanig uit, **dat hij het werk van de Schepping zelf overtreft**.

Enkel het Leven in mijn Goddelijke Wil kan het Werk van de Schepping ware eer en glorie geven, omdat mijn Fiat zich vermenigvuldigt en zich overal verspreidt. *Het is grenzeloos*. De Schepping daarentegen kent grenzen. Zij kan niet groter worden dan zij nu is.

Mijn dochter, *het grootste Wonder dat mijn Almacht kan verrichten, is dat een ziel leeft in mijn Goddelijke Wil*.

Lijkt het je iets onbeduidends dat mijn heilige Wil, onmetelijk en eeuwig, neerdaalt in een mens, die door zijn wil met de Mijne te verenigen, zich in Mij onderdompelt?

Dan worden al zijn daden de Mijne, zelfs de meest onbeduidende. Zo worden zijn hartslagen, zijn woorden, zijn gedachten, zijn bewegingen en zijn ademhaling die van God zelf, die in hem leeft.

Hij draagt zowel de Hemel als de aarde in zich.
Het is slechts schijn dat hij een eenvoudige mens lijkt te zijn.

Ik zou hem geen grotere genade, niets meer wonderbaar, geen meer heroïsche heiligheid dan de Genade van mijn derde Fiat, kunnen geven.
Het Scheppingswerk is groot. Het Werk van de Verlossing is nog groter. Door de mens toe te staan in mijn Wil te leven, overtreft mijn derde Fiat de andere twee.

Door de Schepping ben Ik mijn Werk begonnen. Maar Ik ben niet het centrum van het leven in de geschapen dingen gebleven.

Door de Verlossing heb Ik Mijzelf tot het centrum van het leven van mijn eigen Mensheid gemaakt, maar niet het centrum van het leven in de mensen. En als hun wil niet overeenkomt met de Mijne, zijn de vruchten van de Verlossing nutteloos.

Integendeel, door mijn derde Fiat dompelt de mens zijn leven onder in mijn Wil en ***word Ik het centrum van zijn leven***.

Daarom herhaal Ik je dat mijn ***"Fiat Voluntas tua"***

- de ware glorie van de Schepping is en
- de vervulling van de overvloedige vruchten van de Verlossing.

Begrijp dus waarom Ik niets anders van je wil dan

- de vervulling in jou van mijn derde Fiat,
- dat mijn Wil jouw leven is.

Moge je geen ander doel hebben dan mijn Wil.

Want ***Ik wil het middelpunt van jouw leven zijn!***

13-5- 12 juni 1921 - In de mens zoekt God niet enkel zijn werken, maar ook zijn eigen Leven. Waar God zijn Leven vindt, daar verblijft Hij voor altijd. En dan rust Hij, niet in het Werk van de Schepping, maar in zijn eigen Leven.

Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand verkeerde, bleef mijn altijd vriendelijke Jezus tot mij spreken over zijn heilige Wil. **Hij zei mij:** "Mijn geliefde dochter, *jij bent een geboorte van mijn Wil*

Ik wil niet dat je de sterrenhemel bent. Ik zou het graag zien als dit werk van mijn Schepping. Maar Ik zou niet tevreden zijn omdat Ik Mezelf niet zou vinden.

Ik wil ook niet dat je de zon bent. Ik zou plezier aan haar beleven en de schaduw van mijn licht en mijn warmte zien. Ik zou er echter mijn Leven niet in vinden en Ik zou verdergaan.

Ik wil ook niet dat je een veld vol bloemen, planten en vruchten bent, ondanks het plezier dat Ik eraan zou beleven.

Want ik zou er enkel de geur van mijn parfum, de sporen van mijn zachtheid, het meesterschap van mijn creatieve Hand vinden, maar niet mijn Leven.

In deze dingen zou Ik mijn werken vinden, maar niet mijn Leven.

Dus zou ik alles achter Mij laten en Ik zou verder blijven zoeken om mijn Leven te vinden. En waar zal ik mijn Leven vinden? Ik zal het vinden in de ziel die leeft in mijn Wil.

Daarom wil Ik niet dat je een sterrenhemel, een zon of een veld vol bloemen bent. ***Ik wil dat je het centrum bent van mijn Wil waar Ik mijn Leven zal vinden.*** Daar zal Ik stoppen en blijven om er voor altijd te wonen.

Dan zal Ik tevreden zijn. Ik zal niet rusten in mijn werk, zoals in de Schepping, maar in mijn eigen Leven.

Dit Fiat heeft je laten geboren worden in het licht.

Als een nobele koningin draag je het Scheppend Fiat in jouw schoot.

En je zal door het veld van het leven wandelen op de vleugels van ditzelfde Fiat en overal het zaad van mijn Wil zaaien:

- om vele andere centra van mijn Leven te creëren hier op aarde, en
- om nadien terug te keren in mijn Fiat in de Hemel.

Wees Mij trouw. Zo zal mijn Wil

- jouw leven zijn,
- een Hand zijn om je te leiden,
- voeten zijn om te lopen,
- een mond zijn voor jouw woorden.

Mijn Wil zal namelijk zijn plaats in alles in jou innemen.

13-6- 20 juni 1921 - Gelijkenis van de zon en degene die in de Goddelijke Wil leeft
--

Ik was in mijn gebruikelijke toestand bevond.

Mijn altijd vriendelijke Jezus kwam, vervuld van Majesteit en Liefde.

Hij nam mijn rechterhand in de Zijne, kwam dicht bij mijn hart en kuste het. Daarna hield Hij mijn hoofd stevig vast tussen zijn Handen en legde hen even op mijn hoofd. Wie kan zeggen wat ik voelde!

Alleen Hij weet wat Hij in mij heeft ingeprint.

Toen **zei Hij mij:**

"Dochter van mijn Wil, mijn Wil vervult je. En om deze Wil van Mij in jou te bewaren, bied Ik Mijzelf aan als de bewaker van mijn eigen Wil.

Het Geschenk dat Ik in jou heb gelegd is zo groot dat Ik het in jou niet alleen wil laten omdat jij er onvoldoende zorg kan voor dragen.

Ik zal niet enkel zijn verdediger zijn

Ik zal je ook helpen om dit geschenk zo te laten stralen dat men overal in jou de afdruk van mijn Wil zal zien.

Later **voegde Hij eraan toe:**

"Wie in mijn Wil leeft, moet als het centrum van alles zijn."

Kijk naar de zon: je kunt het centrum van haar licht en haar omtrek zien. Maar het licht en de warmte die ervan uitgaan, bereiken en vullen de hele aarde en geven licht en leven aan de hele natuur.

Op dezelfde manier moet *iemand die in mijn Wil leeft*, leven alsof hij omgeven is door mijn eigen Centrum, dat het leven van alles is. Deze zielen zijn meer dan de zon. Zij zijn ook het licht, de warmte en de vruchtbaarheid van alle goede dingen.

Zielen die niet volledig in mijn Wil leven kunnen worden vergeleken met planten die licht, warmte, vruchtbaarheid en leven van deze zonnen ontvangen. Zij leven op een lager niveau. Zij groeien en verwelken en zijn blootgesteld aan wind, vorst en stormen.

Aan de andere kant, *iemand die in mijn Wil leeft*, zoals de zon, overtreft alles, triomfeert en overwint alles. Terwijl hij alles aanraakt en het leven van alles wordt, is hij ongrijpbaar en laat hij niemand hem aanraken. Want omdat hij hoog leeft, kan niemand hem bereiken."

13-7- 28 juni 1921 - De zielen die in de Goddelijke Wil leven, doen alles wat God doet. Waarachtig regeren is niet uitgesloten worden van alles wat door God geschapen is.

Ik was volledig ondergedompeld in de Goddelijke Wil.

Mijn lieve Jezus zei mij: "Mijn dochter, de zielen die in mijn Wil leven, zijn de weerspiegeling van iedereen en van alles. Omdat ze in alles weerspiegeld worden, ontvangen ze als gevolg daarvan de weerspiegeling van alles. En omdat mijn Wil het leven van alles is, zijn ze in mijn Wil om alles leven te geven.

Zelfs levenloze dingen en planten ontvangen hun weerspiegelingen, terwijl zij de weerspiegeling van de hele schepping ontvangen.

Zij harmoniseren met alle dingen die door Mij geschapen zijn. En in mijn Wil geven zij aan allen. Zij zijn vrienden en zusters van allen, en ontvangen liefde en glorie van allen.

Mijn Wil maakt hen onafscheidelijk van Mij en daarom doen zij alles wat

Ik doe. Mijn Wil weet niet hoe Hij dingen moet doen die niet bij Mij passen.

Het Koninkrijk van mijn Wil betekent 'regeren'.

Daarom zijn zij allemaal koning(inn)en. Maar echt regeren is: *niet uitgesloten worden van iets dat door Mij geschapen is."*

13-8- 14 juli 1921 - Zoals de zon het leven van de hele natuur vormt, zo vormt de Goddelijke Wil het leven van de zielen.

Mijn wil zwom in de Eeuwige Wil, en **een onbegrijpelijk Licht** deed mij begrijpen **en zei mij**: "Mijn dochter, het gebeurt met iemand die in mijn Wil leeft zoals met de aarde die aan de zon wordt blootgesteld.

De zon, koningin van de hele schepping, zweeft boven alles, en de hele natuur lijkt de zon te smeken om datgene wat haar leven, haar schoonheid, haar vruchtbaarheid vormt.

De bloem smeekt de zon om haar schoonheid, haar kleur, haar geur; en terwijl ze bloeit en zich opent, opent ze haar mond om van de zon de warmte en het licht te ontvangen om kleur en geur te krijgen en haar leven te vormen.

De planten smeken de zon om rijpheid, zoetheid en smaak. Alle dingen smeken de zon om hun leven.

Mijn Wil is groter dan de zon. Wanneer de ziel zich blootstelt aan haar brandende stralen, ontvangt zij het Leven.

Door te blijven handelen in mijn Wil, ontvangt zij mijn Schoonheid, mijn Zoetheid, mijn Vruchtbaarheid, mijn Goedheid en mijn Heiligheid.

Telkens wanneer zij zich blootstelt aan de stralen van mijn Wil, ontvangt zij meer van mijn goddelijke Eigenschappen.

O, hoeveel verschillende schoonheden, hoeveel levendigheid van kleuren, hoeveel geuren verwerft zij!

Als deze zielen door de andere mensen gezien konden worden, zouden zij hun paradijs op aarde vormen, zo groot is hun schoonheid.

Zij zijn mijn reflectoren - mijn ware evenbeelden."

Ik was in mijn gebruikelijke toestand en ik voelde me bedroefd.

Ik zei tegen mezelf: "Ik heb enkel nog uw Wil.

Ik heb niets anders meer, alles is weg."

Mijn lieve Jezus toonde zich in mij en Hij zei mij:

Mijn dochter, mijn Wil is alles wat je moet krijgen.

Hij wordt gesymboliseerd door water.

Er lijkt water in overvloed te zijn in zeeën, rivieren en bronnen, maar het is alsof er op de rest van de aarde geen water is.

Toch is er geen enkele plaats op aarde dat niet met water doordrenkt is.

Er zijn geen gebouwen waarin water niet het belangrijkste element voor de bouw is geweest. Er is geen voedsel waarin water niet de belangrijkste plaats inneemt. Anders zou het droog voedsel zijn, dat de mens niet eens zou kunnen doorslikken.

De kracht die water bevat is zo groot, dat als het vrij spel zou hebben om buiten de grenzen van de zee te treden, zij de hele aarde zou verwoesten en verschrikking zou zaaien.

Mijn Wil is belangrijker dan water.

Het is waar dat het op bepaalde plaatsen, in bepaalde tijdperken en omstandigheden lijkt alsof mijn Wil beperkt is in de meest uitgestrekte zeeën, rivieren en bronnen.

Maar er is niets, van het grootste tot het kleinste, waarin mijn Wil niet stroomt en zijn voornaamste plaats inneemt.

Hij is echter verborgen zoals water in de grond. Hoewel het zich niet laat zien, laat het water planten groeien door de wortels leven te geven.

Wanneer mijn Liefde het tijdperk van mijn Wil inluidt,

- het nieuwe tijdperk van het hoogste Goed voor de mensen, zullen de zeeën en rivieren van mijn Wil overstromen.

En zij zullen gigantische golven vrijlaten die alles zullen wegvagen.

Ze zullen niet langer verborgen blijven. De beukende golven zullen door iedereen worden gezien en zullen alle mensen raken. Degenen die zich tegen de stroom zullen verzetten, lopen het risico hun leven te verliezen.

Wanneer je leeft met alleen mijn Wil, ben je als water, dat de eerste plaats inneemt in alle Goede Dingen.

Wanneer mijn Wil buiten zijn oevers stroomt, zal jouw wil, opgelost in de Mijne, de overhand hebben over alle dingen, in de Hemel en op aarde. Wat wil je nog meer!

13-10- 26 juli 1921 - De zon is het symbool van de Goddelijke Majesteit en water dat van de Goddelijke Wil. De Goddelijke Wil is de Koning en de ziel van alles. De mens zou zonder de zon kunnen leven, maar niet zonder water.

Mijn lieve Jezus bleef tot mij spreken over zijn heilige Wil.

Hij zei mij: "Mijn dochter, **de zon** is de koningin van het universum. Haar licht symboliseert *mijn Majesteit* en haar warmte *mijn Liefde* en *Gerechtigheid*.

Wanneer de zon aarde vindt die niet vruchtbaar wil zijn, doet zij deze grond verdorren en maakt hem onvruchtbaar met haar brandende adem.

Water kan de koningin van de aarde worden genoemd.

Het symboliseert mijn Wil.

Er is geen plaats waar het niet binnendringt en geen enkel wezen kan zonder water bestaan. Misschien is het mogelijk om zonder zon te leven, maar niemand kan zonder water leven. Water komt overal in terecht, zelfs in de aderen en andere inwendige delen van het menselijk lichaam.

In de ingewanden van de aarde volgt het in stilte zijn ononderbroken loop. Je kan zeggen dat water niet alleen de koningin van de aarde is, maar ook haar ziel. Zonder water zou de aarde als een dood lichaam zijn.

Dat is mijn Wil. Het is niet alleen de koningin, maar nog meer:

- de ziel van alles wat geschapen is.

Het is *het leven* van elke hartslag en van elke vezel van het hart.

Mijn Wil stroomt als water door alles heen:

- soms stil en verborgen,

- soms welsprekend en zichtbaar.

De mens kan zich onttrekken aan mijn Licht, mijn Liefde en mijn Genade, maar nooit aan mijn Wil.

Dat zou hetzelfde zijn als leven zonder water.

Zelfs als er een mens zou bestaan die zo gek was om water te haten, dan zou hij, ondanks het feit dat hij het haatte, gedwongen zijn om het te drinken. Het zou water drinken of dood zijn.

Mijn Wil is zo: Hij is het leven van iedereen.

Maar mensen kunnen ervan houden of Hem haten.

Maar ondanks zichzelf, zijn ze gedwongen om Hem in zich te laten stromen als bloed in hun aderen.

Proberen aan mijn Wil te ontsnappen zou een soort zelfmoord van de ziel zijn. Mijn Wil laat de mensen echter niet in de steek.

Omdat Hij er niet in geslaagd is hen voor zich te winnen met zijn Weldaden, volgt Hij hen met zijn Gerechtigheid.

Als de mens maar wist wat het betekent om mijn Wil te doen of niet te doen, zou hij beven van angst bij de gedachte er ook maar voor één ogenblik van af te wijken.

13-11- 9 augustus 1921 - De activiteit van de ziel in de onmetelijkheid van de Goddelijke Wil. Haar daden verbinden alle mensen en de Schepper zelf.

Ik was in mijn gebruikelijke toestand. Plots bevond ik mij buiten mijn lichaam, midden in een uitgestrekte Zee. Daar zag ik een machine: de motor draaide en het water spoot in alle richtingen. De waterstralen reikten tot aan de Hemel en besprenkelden alle heiligen en engelen. Zij bereikten zelfs de Troon van de Eeuwige. Zij vloeiden overvloedig aan zijn Voeten en stroomden terug naar de zee.

Ik was verbaasd over dit alles en ik vroeg me af:

"Wat is dit voor een machine?"

Toen zei een Licht dat uit deze Zee kwam tegen mij:

"Deze Zee is mijn Wil. De machine is de ziel die daarin leeft.

De motor is de menselijke wil die in de Mijne werkt.

Wanneer de ziel in mijn Wil handelt, start de motor de machine.

Mijn Wil, die het Leven is van de zaligen, is ook het leven van de ziel die in mijn Wil leeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het water van mijn Wil, aangedreven door de machine, de Hemel bereikt en, stralend van

glorie en licht, alles op zijn weg besproeit, tot aan de Troon, om vervolgens terug te keren naar de zee, voor het welzijn van iedereen.

"Mijn Wil is overal. De daden die in mijn Wil verricht worden, stromen overal naartoe: op aarde en in de Hemel.

Zij stromen

- naar het verleden omdat mijn Wil altijd heeft bestaan,
- naar het heden omdat mijn Wil nog steeds actief is,
- naar de toekomst omdat mijn Wil voor altijd zal bestaan.

Hoe mooi zijn de daden die in mijn Wil verricht worden!

Aangezien mijn Wil altijd nieuwe vreugde met zich meebrengt, zijn deze daden nieuwe vreugden voor de zaligen.

Zij vullen de daden aan van de heiligen, die niet in mijn Wil konden volbracht worden. Zij zijn nieuwe Genaden voor alle mensen.

Daarna voelde ik me bezorgd omdat ik tijdens deze Les, mijn lieve Jezus niet had gezien. Jezus kwam naar me toe, omhelsde me en **Hij zei:**

"Mijn dochter, waarom ben je zo gekweld? Ben Ik niet de Zee?"

<p>13-12- 13 augustus 1921 - Melancholie komt niet voor in de Goddelijke Wil. De Goddelijke Wil bevat de essentie van alle vreugde en is de bron van alle geluk.</p>

Ik voelde me erg depressief.

Mijn lieve Jezus kwam naar me toe en **Hij zei:**

'Houd moed, mijn dochter! Ik wil niet dat je je zorgen maakt.

Want wie in mijn Wil leeft, wordt in zijn hele wezen geraakt door

- de vreugde van de Hemel,
- het geluk van de zaligen,
- de vrede van de heiligen.

Mijn Wil is de essentie van alle vreugde, de bron van alle geluk.

Wie in mijn Wil leeft, voelt zich, zelfs wanneer hij bedroefd is , tegelijkertijd vervuld van:

- van verdriet en vreugde,
- van tranen en geluk,
- van bitterheid en zoetheid.

Het Geluk is onlosmakelijk verbonden met mijn Wil.

Je moet je realiseren dat, voor zover je handelt in mijn Wil, je evenveel kinderen van mijn Wil voortbrengt als

- gedachten die bij je opkomen,
- woorden die je uitspreekt,
- werken en daden van liefde die je doet.

Deze kinderen vermenigvuldigen zich eindeloos in mijn Wil.

Ze doorkruisen de hemel en de aarde. En zij brengen

- de Hemel: nieuwe vreugde, nieuwe glorie en nieuw geluk en
- de aarde: nieuwe genaden.

Zij doorkruisen alle harten en brengen hen mijn zuchten, mijn gekreun, de smeebeden van hun Moeder die hen wil redden en hen Haar Leven wil geven.

Nu moeten deze kinderen, geboren uit mijn Wil, om als mijn kinderen te worden erkend, lijken op en dezelfde manieren hebben als de Moeder die hen heeft gebaard.

Als zij er melancholisch uitzien, zullen zij uit de Hemel worden gezet, met de woorden: 'Melancholie kan onze Woning niet binnenkomen'. Ze zullen geen toegang vinden tot de mensen, want als ze hen melancholisch zien, zullen de mensen twifelen of ze wel echte, legitieme kinderen van mijn Wil zijn.

Bovendien heeft iemand die melancholisch is niet het vermogen om anderen te beïnvloeden, te overwinnen en te domineren.

Iemand die melancholisch is, is niet in staat tot heldendom en zich in te zetten voor het welzijn van allen.

Vaak worden deze kinderen geaborteerd, sterven ze tijdens de bevalling, zonder het licht van de Goddelijke Wil te zien.

13-13- 20 augustus 1921 - Jezus verdedigt en bewaakt jaloers degenen die in zijn Wil leven. Want elk van hun daden wordt bezielde door een Goddelijk Leven. Zij zijn de nieuwe Schepping, onophoudelijk, oneindig, goddelijk.

Ik bleef volharden in mijn staat van gemis en in mijn onuitsprekelijke pijn. Mijn lieve Jezus kwam. Hij sloeg zijn armen om me heen en **Hij zei:**

"Dochter van mijn Wil, Ik houd zoveel van de persoon die in mijn Wil leeft *dat Ik persoonlijk voor hem zorg en hem met mijn eigen armen verdedig.* Ik zorg er jaloers voor dat geen enkele van haar daden verloren gaat. *Want in elk daarvan is mijn eigen Leven betrokken.*

Mijn eerste Fiat bracht de Schepping voort.

En het is ditzelfde Fiat dat haar voortdurend in stand houdt. Als dit Fiat zich zou terugtrekken, zou de Schepping tot niets worden gereduceerd. Als de Schepping intact blijft, zonder veranderd te worden, is dat alleen omdat zij mijn Fiat niet heeft verlaten.

Ik heb geen nieuw scheppend Fiat uitgesproken.

Anders zouden er nieuwe hemelen, zonnen en sterren zijn ontstaan, elk verschillend van de andere.

*In de ziel die in mijn Wil leeft, is er echter **niet één Fiat,** **maar zijn er herhaalde Fiats.***

Ik herhaal mijn Fiat in de mate waarin de ziel in mijn Wil handelt. Zo ontstaan nieuwe hemelen, zonnen en sterren. Aangezien de ziel intelligentie bevat, zijn deze hemelen, nieuwe Hemelen:
- van Liefde, van Glorie, van Licht, van Aanbidding en van Kennis.

Ze creëren zo'n veelzijdige Schoonheid dat zelfs Ik er verrukt van ben. De heiligen, de engelen en de hele Hemel kunnen hun ogen er niet van afhouden. Want terwijl zij kijken naar de verscheidenheid aan hemelen die deze ziel bevat, ontstaan er nieuwe hemelen, de ene nog mooier dan de andere.

Zij zien ***het hemels Koninkrijk weerspiegeld in de ziel die leeft in mijn Wil.*** *Er verschijnen eindeloos nieuwe Dingen.*

Hoe zou ik deze ziel niet kunnen bewaken en niet uiterst jaloers op haar kunnen zijn, als slechts één daad van haar daden meer waard is dan de Schepping zelf?

In feite zijn de hemelen, de zon, *zonder intelligentie.*

Daarom hebben ze op zichzelf geen waarde. Alle waarde is van Mij.

Anderzijds, aangezien iemand die in mijn Wil leeft *een intelligentie* bezit, is *haar wil aanwezig*, die in de Mijne werkt.

En de kracht van mijn Fiat gebruikt deze wil als grondstof om deze nieuwe hemelen uit te breiden. En terwijl de ziel in mijn Wil werkt, schenkt zij Mij het genoegen om nieuwe Scheppingen te vormen.

Haar daden zijn:

- de manifestatie van het Leven van mijn Wil,
- de wonderen van mijn Wil
- mijn herhaald Fiat.

Hoe zou Ik deze ziel niet kunnen liefhebben!

13-14- 25 augustus 1921 - Hoe meer kennis iemand heeft over de Goddelijke Wil, hoe meer waarde zijn daden krijgen.

Ik was volledig in de Goddelijke Wil ondergedompeld.

Jezus zei:

"Dochter van mijn Wil, hoe meer je je onderdompelt in mijn Wil, hoe meer de cirkel van jouw wil wordt vergroot binnenin de Mijne. Het is nog steeds waar dat de daden die in Mijn Wil gedaan worden alles vullen, net zoals het licht van de zon de aarde vult.

Maar door de daden in mijn Wil te herhalen, wordt de omtrek van de Zon zelf groter en krijgt de ziel een grotere intensiteit van licht en warmte.

Telkens zij haar daden in mijn Wil herhaalt, is haar wil aan de Mijne gebonden. En deze verbindingen doen vele Goddelijke Beekjes over de hele aarde stromen, waardoor de vrije loop van de Gerechtigheid wordt verhinderd.

En ik: 'Nochtans, oh mijn Jezus, vullen vele plagen de aarde, zodanig dat het afschuwelijk is!

Jezus antwoordde:

"Ach, mijn dochter! Dat is helemaal niets!

Als deze Beekjes er niet waren, als er geen vereniging was tussen de menselijke wil en de Goddelijke Wil, zou alles doen geloven dat deze aarde niet van Mij is.

Ik zou overal afgronden openen, zodat zij zou worden verzwolgen.

Wat is deze aarde Mij toch een gruwel!"

Met een bitterheid die zelfs de meest verharde harten zou raken,
voegde Hij eraan toe:

"Telkens Ik je over mijn Wil spreek en jij een nieuwe Kennis verwerft:
- krijgen jouw daden meer waarde en
- worden de rijkdommen die je verwerft groter.

Het is als een man die een kostbare steen in zijn bezit heeft.
Hij denkt dat deze slechts een cent waard is. Hij ontmoet toevallig een expert die hem vertelt dat zijn steen 1000 dollar waard is.
Deze man heeft nu niet langer slechts één cent, maar 1000 dollar.

Later laat hij zijn steen zien aan een meer ervaren juwelier, die hem verzekert dat zijn steen minstens 20.000 dollar waard is. Onze man bezit nu dus 20.000 dollar.

Omdat hij weet dat zijn steen waarde heeft, waardeert hij deze ook en zorgt hij ervoor, omdat hij zich ervan bewust is dat deze zijn hele vermogen vormt.

Voorheen behandelde hij zijn steen alsof hij niets waard was.

Daarom was zijn steen niet minder waard.

Het verschil is dat de man nu beter beseft wat de waarde ervan is.

Hetzelfde geldt voor mijn Wil en voor de deugden in het algemeen.
Voor zover de ziel deze Dingen begrijpt en de bijbehorende Kennis verwerft, krijgen haar daden nieuwe waarden en rijkdommen.

O, als je eens wist welke Zee van Genade Ik je schenk als Ik je spreek over de Weldaden van mijn Wil, zou je sterven van vreugde.

Je zou feestvieren alsof je nieuwe koninkrijken had verworven om er te heersen.

<p>13-15- 2 september 1921 - Wie zich buiten de Goddelijke Wil begeeft, gaat alle ellende tegemoet. Elke extra Kennis bereidt de ziel voor op nog meer Kennis.</p>

Ik klaagde bij mijn lieve Jezus over deze gezegende Geschriften die zij willen verspreiden. Ik voelde me klaar om me terug te trekken uit zijn Wil.

Jezus zei mij: "Mijn dochter, wil je je echt van mijn Wil verwijderen?
Het is te laat. Nadat je je aan mijn Wil hebt verbonden, heeft mijn Wil je in ruil daarvoor met dubbele kettingen gebonden om je te beschermen.

Je hebt als een koningin geleefd in mijn Wil.

Je bent gewoon geraakt aan verfijnd en voedzaam eten, onder geen andere autoriteit dan die van Degene die alles regeert, inclusief jezelf.

Je bent gewend geraakt aan een leven vol comfort, ondergedompeld in immense Rijkdom. Als je mijn Wil verlaat, zal je onmiddellijk een gebrek aan Geluk, kou en een verlies van Macht voelen.

Alle voordelen zullen van je verdwijnen. En van de status van koningin zult u afdalen naar die van een gewone dienstmaagd.

Zo zal je zelf het opvallende contrast opmerken tussen leven in mijn Wil en niet meer leven in mijn Wil, en zal je je nog dieper in mijn Wil onderdompelen. Daarom zeg Ik je dat het te laat is.

Bovendien zou je Mij een grote vreugde ontnemen.

Je moet beseffen dat Ik met jou heb gehandeld als een koning die aangetrokken wordt door een iemand die qua sociale status heel anders is dan hijzelf, maar wiens liefde voor deze persoon zo groot is dat hij besluit hem op zichzelf te laten gelijken.

De koning kan echter niet alles tegelijk bereiken.

Hij realiseert de dingen beetje bij beetje.

Eerst bestelt hij decoraties om het paleis te verfraaien.

Vervolgens stelt hij voor zijn vriend een klein leger samen.

En later geeft hij hem de helft van het koninkrijk.

Zo kan hij zeggen:

“wat ik bezit, bezit jij ook, ik ben koning, jij bent koning.”

Maar elke keer dat de koning hem een nieuw geschenk geeft, verzekert hij zich van zijn trouw. Hem een geschenk geven is een gelegenheid voor nieuw geluk, grotere glorie, eer en feestelijkheden.

Als de koning zijn vriend alles tegelijk had willen geven, zou hij hem in verlegenheid n gebracht hebben.

Want deze laatste had geen voorafgaande training gehad om te regeren. Maar door zijn trouw leerde de vriend het geleidelijk aan en werd alles gemakkelijk voor hem.

Zo heb Ik met jou gehandeld. Ik heb jou op een speciale manier uitgekozen om te leven in de hoogten van mijn Wil.

En beetje bij beetje heb Ik je Hem laten kennen. Terwijl je leerde, heb Ik je vermogens vergroot en heb Ik je voorbereid op nog grotere Kennis. Elke keer dat Ik je een Waarde, een Weldaad van mijn Wil openbaar, voel Ik een grotere vreugde en vier Ik feest met de Hemel.

Naarmate deze Waarheden, die van Mij zijn, aan jou worden onthuld, nemen mijn Vreugde en mijn Feesten toe.

Geef Mij daarom alles en dompel je nog meer onder in mijn Wil.

13-16- 6 september 1921 – Naarmate de Waarheden bekend worden, ontstaat er een nieuwe eenheid met Jezus. Jezus wil bekendmaken wat zijn Wil in zijn Mensheid gedaan heeft om de nieuwe generaties tot erfgenamen van zijn Wil te maken en van de Weldaden en de Waarde die Hij bevat.

Volledig ondergedompeld in de heilige Wil van mijn lieve Jezus, zei ik Hem: "Mijn Liefde, ik ga binnen in uw heilige Wil en ik vind daarin alle Gedachten van uw Geest en die van alle mensen.

Ik maak een kroon met mijn gedachten en die van mijn broeders om deze van U te omringen.

Ik verbind al deze gedachten met elkaar zodat zij

- één geheel vormen, en
- eer, aanbidding, glorie, liefde en verzoening brengen aan uw Intelligentie.

Terwijl ik dit zei, bewoog mijn **Jezus** in mijn hart.

Hij stond op en Hij zei mij:

"Mijn dochter, onlosmakelijk verbonden met mijn Wil, hoe gelukkig ben Ik nu IK opnieuw hoor herhalen wat mijn Wil in mijn Mensheid deed.

En Ik kus

- jouw gedachten in mijn Gedachten,
- jouw woorden in mijn Woorden,
- jouw hartslagen in mijn Hartslagen."

Terwijl Hij mij dit zei, bedekte Hij mij met kussen.

Daarop zei ik Hem: "Mijn Leven, waarom verheug je je en vier je feest telkens wanneer je mij een ander aspect van uw Wil openbaart?"

Jezus antwoordde: "Je moet weten dat elke keer Ik je een nieuwe Waarheid over mijn Wil openbaar, Ik een sterkere band tot stand breng tussen jou en Mij, en met de hele menselijke familie. Het is een nauwere band en een nieuwe beschikking over mijn Erfenis.

Door deze Waarheden te onthullen, stel Ik een schenkingsakte op. Als Ik zie hoe mijn kinderen rijker worden door mijn Erfenis te ontvangen, voel Ik een nieuw Geluk en een nieuwe Vreugde.

Het overkomt Mij zoals er gebeurt met een vader die veel landerijen bezit die zijn kinderen niet kennen. Zij weten niet dat hun vader rijk is. Als zijn kinderen meerderjarig worden, vertelt de vader hen dag na dag dat hij deze of gene boerderij bezit. Als ze dat horen, zijn de kinderen blij en geraken ze gehecht aan hun vader met een band van liefde.

De vader, die de vreugde van zijn kinderen ziet, bereidt een nog grotere verrassing voor door tegen hen te zeggen: "*Deze provincie is van mij*" en vervolgens: "*Dit koninkrijk ook*". Zijn kinderen zijn dolblij. Ze zijn blij en voelen zich gelukkig dat ze zo'n vader hebben.

De vader licht zijn kinderen in over zijn bezittingen, en hij maakt hen ook tot zijn erfgenamen.

Zo is het ook met Mij. Tot nu toe heb Ik je verteld

- over de *Werken van mijn Mensheid*,
- over zijn *Deugden en zijn Lijden*.

Nu wil Ik het over iets anders hebben. Ik wil dat je weet
- *wat mijn Goddelijke Wil in mijn Mensheid gedaan heeft*,
- *de Weldaden ervan, de Waarde ervan*,
om hen tot Erfenis te maken voor de nieuwe generaties.

Wees daarom aandachtig wanneer je naar Mij luistert. En verlies niets van de Weldaden en de Waarde van mijn Wil. Zo zal je een getrouw verslag over deze Goede Dingen geven, de eerste schakel met mijn Wil en van communicatie met de andere mensen."

13-17- 14 september 1921 - Door haar daden in de Goddelijke Wil te vermenigvuldigen, groeit de ziel net zoals de Mensheid van Jezus is gegroeid: in Leeftijd, in Wijsheid en in Genade. Heiligheid in de Goddelijke Wil verschilt van deze in de beoefening van de deugden.

Ik was in mijn gebruikelijke toestand.

Mijn altijd vriendelijke Jezus kwam. **Hij zei mij:**

"Mijn dochter, telkens wanneer een ziel handelt in mijn Wil, groeit zij in Wijsheid, in Goedheid, in Kracht en in Schoonheid.

***In het Evangelie staat over Mij geschreven:
'dat Ik in wijsheid groeide voor God en voor de mensen.'***

Als God kon Ik niet groeien of afnemen.

*Mijn groei was die van mijn Mensheid, die naarmate Hij ouder werd, zijn **daden in de Allerhoogste Wil** vermenigvuldigde.*

Elke bijkomende daad resulteerde in een nieuwe toename van de Wijsheid van mijn eeuwige Vader in mijn Mensheid.

Mijn groei was zo reëel dat zelfs de mensen het konden waarnemen.

Elk van mijn daden dompelde zich onder in de immense Zee van de Goddelijke Wil.

Terwijl Ik werkte, voedde Ik Mij met het hemels voedsel van deze Wil.

Het zou te lang duren om je te vertellen over de zeeën van Wijsheid, Goedheid en Schoonheid waarin mijn Mensheid zich zo gedrenkt heeft. Dat is wat er gebeurt met de ziel die in mijn Wil leeft.

Mijn dochter, de Heiligheid in mijn Wil groeit met elk moment.

Niets kan haar vooruitgang tegenhouden.

Niets kan de ziel ervan weerhouden zich onder te dompelen in de oneindige Zee van mijn Wil.

Zelfs de meest gewone dingen, zoals slapen, eten en werken, kunnen in mijn Wil binnenkomen en daar hun ereplaats innemen als instrumenten van mijn Wil.

Voor de ziel die dat wenst, kunnen alle dingen, van de grootste tot de kleinste, een gelegenheid zijn om in mijn Wil te handelen.

Dat is niet altijd het geval met **de deugden**. Want vaak, wanneer je een deugd wil beoefenen, heb je daar geen gelegenheid toe.

Als je *gehoorzaamheid* wilt beoefenen, heb je iemand nodig die je bevelen geeft. Het gebeurt dat er dagen en weken voorbijgaan zonder dat iemand je de gelegenheid geeft om je gehoorzaamheid te bewijzen. Hoe graag je ook wilt gehoorzamen, in dat geval kan je de gehoorzaamheid niet beoefenen.

Hetzelfde geldt voor *geduld, nederigheid en alle andere deugden*. Aangezien het deugden van deze wereld zijn, zijn andere mensen nodig om hen te beoefenen.

Anderzijds is mijn Wil een Deugd van de Hemel.

En Ik alleen ben genoeg om de ziel voortdurend te laten oefenen. Het is gemakkelijk voor Mij om haar hoog boven te houden, om haar dag en nacht te laten oefenen in mijn Wil.”

13-18- 16 september 1921 - Herodes bespote Jezus. De mensen hernieuwen het Lijden van Jezus. De Mensheid van Jezus, met zijn Daden verricht in zijn Wil, heeft de plaats voorbereid voor onze eigen daden in zijn Wil.

Ik mediteerde over *de Passie*. Ik zag mijn lieve ***Jezus in het paleis van Herodes, gekleed als een gek.***

Hij zei mij: "Mijn dochter, niet enkel daar werd Ik als een gek gekleed en belachelijk gemaakt. De mensen blijven Mij op deze manier pijnigen.

Allerlei soorten mensen blijven Mij bespotten.

Als iemand biecht en zijn voornemen om Mij niet meer te beledigen niet houdt, dan bespot hij Mij.

Als een priester de biecht hoort, predikt en de sacramenten toedient, maar zijn leven is niet in overeenstemming

- met de woorden die hij spreekt
 - met de waardigheid van de sacramenten die hij toedient,
- dan drijft hij de spot met Mij

Ik vernieuw het leven door de sacramenten,

en intussen word Ik belachelijk gemaakt en bespot. Met hun heiligschennissen maken zij een kledij om Mij als een gek te kleden.

Als superieuren

- offers van hun ondergeschikten vragen of

- het beoefenen van deugden, gebeden, vrijgevigheid, en zij echter een leven leiden van comfort, ondeugd en egoïsme, dan wordt ook hier met Mij gespot.

Als de burgerlijke en kerkelijke leiders aandringen op het naleven van de wet, terwijl zij zelf de wet overtreden, bespotten zij Mij.

Hoeveel spot wordt met Mij gedreven! Het zijn er zoveel dat Ik er moe van word. Vooral wanneer onder het mom van het goede het gif van het kwade verspreid wordt.

Er worden grappen over Mijn persoon gemaakt alsof Ik een amusement of een tijdverdrijf ben. Maar mijn Gerechtigheid zal vroeg of laat keren met hen lachen en hen zwaar straffen.

“Bid en breng eerherstel voor deze spotternijen die Mij zeer bedroeven. Deze verhinderen dat Ik kan laten zien Wie Ik ben.”

Later ging ik volledig opging in de Goddelijke Wil.

Hij toonde Hij zich aan mij en **Hij zei**: "Lieve dochter van mijn Wil, Ik wacht vol spanning tot je je verenigt met mijn Wil.

Toen Ik dacht in mijn Wil, heb Ik jouw gedachten gevormd in mijn Wil, en de plaats voor hen voorbereid.

Toen Ik werkte vormde Ik jouw werken, en zo was het voor al het andere.

De Dingen die Ik gedaan heb, heb Ik niet voor Mijzelf gedaan, omdat Ik ze niet nodig had, maar Ik heb hen voor jou gedaan

Daarom wacht Ik op jou in mijn Wil, zodat je de plaatsen komt innemen die mijn Mensheid voor jou heeft voorbereid en zodat je mijn Creaties tot de jouwe maakt. Dan ben Ik tevreden. En Ik ontvang de volmaakte verheerlijking ervan: *wanneer Ik je zie doen wat Ik deed.*”

13-19- 21 september 1921 – Jezus wil zijn Goede Dingen aan zijn kinderen geven. Jezus voor Caiphas - De activiteit van de Goddelijke Wil is Daglicht.

Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand verkeerde, kwam mijn altijd vriendelijke Jezus. **Hij zei mij**:

"Mijn dochter,

in welke erbarmelijke toestand hebben de mensen Mij gebracht!

Ik ben als een zeer rijke vader die veel van zijn kinderen houdt. Terwijl hij wil dat zijn kinderen zich kleden, weigeren zij, uiterst ondankbaar, alle kleding en willen ze naakt blijven. De vader geeft hen te eten, maar zij willen blijven vasten. Als ze al eten, eten ze alleen ongeschikt en smerig voedsel. De vader biedt hen rijkdommen aan en wil hen bij zich houden en hen zijn eigen huis geven, maar zijn kinderen willen niets aannemen. Ze zijn tevreden met rondzwerven, zonder huis en zonder bezittingen.

Arme vader, hoeveel pijn en tranen vergiet hij!

Hij zou gelukkiger zijn als hij niets te geven had,
- in plaats van over zoveel rijkdom te beschikken en niet te weten wat hij ermee moet doen terwijl hij zijn kinderen ziet sterven. Dat is voor hem een grotere pijn dan al het andere.

"Ik ben zoals die vader:

Ik wil geven, maar er is niemand die wil ontvangen."

Zo brengen de mensen Mij tot bittere tranen en zij veroorzaken Mij voortdurend leed.

Weet je wie mijn tranen droogt en mijn Pijn in vreugde verandert?

Het is degene

- die altijd bij Mij wil blijven,
- die mijn rijkdommen met liefde en kinderlijke vertrouwen ontvangt,
- die aan mijn tafel eet en
- zich met mijn eigen kledij kleedt.

Aan hem geef Ik zonder maat.

Hij is mijn vertrouweling en Ik laat hem op mijn borst rusten.

Mijn dochter, als er geen partijen worden gevormd, kunnen er geen echte revoluties plaatsvinden, vooral niet tegen de Kerk.

Maar veel leden van deze partij, die zich katholiek noemt, zijn echte wolven in schaapskleren. Zij zullen mijn Kerk grote schade berokkenen. Velen geloven dat de religie door deze partij zal worden verdedigd. Het zal eerder het tegenovergestelde zijn. De vijanden zullen hiervan profiteren om de religie nog meer te belasteren.

Later, toen ik me weer in meditatie verdiepte, was ik op het moment dat ***mijn geliefde Jezus uit de gevangenis was gekomen en opnieuw voor Caïphas werd gebracht.***

Ik probeerde Hem te begeleiden in dit mysterie. **Jezus zei mij:**

"Mijn dochter,

toen Ik voor Caïphas werd gebracht, was het klaarlichte dag.

Mijn Liefde voor de mensen was zo groot dat Ik op deze laatste dag van mijn Leven voor de hogepriester volledig misvormd en gewond verscheen om daar veroordeeld te worden tot de dood.

Hoeveel Pijn heeft deze veroordeling Mij berokkend!

Ik heb dit Lijden omgezet in een eeuwige Dag waarmee Ik elke mens overspoeld heb, zodat hij daarin het nodige Licht voor zijn redding kon vinden.

Ik heb mijn Doodvonnis ter beschikking gesteld van elk mens zodat hij daarin het Leven zou kunnen vinden.

Zo zijn al mijn Pijnen en al het Goede dat Ik gedaan heb, omgezet in het volle licht van de Dag voor de redding van mijn kinderen.

En Ik voeg eraan toe dat niet alleen het Goede dat Ik zelf heb gedaan de Dag doet aanbreken, maar ook het Goede dat mensen doen.

Dit alles gebeurt om het kwaad, dat duisternis is, tegen te gaan.

Wanneer iemand een lamp vasthoudt en er tien of twintig mensen in de buurt zijn, zelfs als de lamp maar van één persoon is, worden alle anderen erdoor verlicht. Ze kunnen lezen en werken met behulp van het licht dat door de lamp verspreid wordt.

Hiermee doen ze de persoon die de lamp bezit geen kwaad.

Zo werkt het goede: het is niet alleen Dag voor één persoon, maar ook voor vele anderen – wie weet hoeveel!

Het goede is altijd aanstekelijk.

De mensen tonen Mij hun liefde door met hun goede werken vele lichtbronnen voor hun broeders te creëren.

13-20- 28 september 1921 - Jezus is Licht. Alles wat van Hem komt is Licht dat leven geeft aan de mensen. Maar de zonde verandert de dingen in duisternis. Het verschil tussen Heiligheid in de Goddelijke Wil en deze van de deugden: de eerste is als het leven van vissen in de zee en de tweede als dat van vogels op het land.

Ik was in mijn gebruikelijke toestand. Mijn altijd vriendelijke Jezus toonde zich. Hij kwam zeer dichtbij en zijn Hart was in de vlammen. Elke slag van zijn Hart straalde een Licht uit, dat mij volledig omhulde en zich over de hele schepping uitstreckte.

Ik was verrast. **Jezus zei mij**: Mijn dochter, ***Ik ben het Eeuwig Licht***. Alles wat uit Mij voortkomt is Licht. Niet enkel mijn Hartslagen stralen Licht uit, maar ook mijn Gedachten, mijn Ademhaling, mijn Woorden, mijn Stappen, elke Druppel van mijn Bloed.

Allen ontvangen het Licht dat van Mij komt. Dit Licht verspreidt zich onder de mensen en wordt Leven van elk van hen. Het wil de wederkerige gave van hun kleine lichtjes. In feite zijn zij ook licht want zij kwamen uit mijn eigen Licht. De zonde verandert het werk van de mens echter in duisternis.

Mijn dochter, Ik bemin de mens zozeer dat Ik
- hem verwekte in mijn Adem en
- hem op mijn knieën op de wereld breng
om haar op mijn Borst te laten rusten en haar veilig te houden.
Maar de mens loopt weg van Mij.

Wanneer Ik hem niet meer in mijn Adem voel, noch op mijn Schoot vind, roept mijn Adem hem voortdurend en mijn knieën worden moe van het wachten. Ik zoek hem overal om hem terug bij Mij te hebben. Ach, in welke afgrond van Liefdespijn storten de mensen Mij!

Later hoorde ik opmerkingen over nederigheid en ik was ervan overtuigd dat ik deze deugd niet in mij had en dat ik er trouwens nooit aan dacht. Toen mijn lieve Jezus terugkwam, vertelde ik hem over mijn lijden.

Hij zei mij:

"Mijn dochter, vrees niet, Ik heb je in de zee grootgebracht.
Wie in de zee leeft, kent het land niet.

Als Ik aan vissen zou vragen

hoe het land eruitziet, hoe de vruchten, planten en bloemen eruitzien,
zouden ze antwoorden:

"Wij zijn geboren in de zee en wij leven in de zee. Het water voedt ons. Hoewel anderen erin zouden verdrinken, zwemmen wij er in alle richtingen in en dat geeft ons leven.

Hoewel het bloed van andere wezens in onze omstandigheden zou bevriezen, wordt het bij ons juist warmer. De zee is alles voor ons: ze dient als onze slaapkamer en we zwemmen erin.

We hebben geluk omdat we ons niet hoeven uit te sloven om voedsel te vinden. De dingen die we willen, staan ons altijd ter beschikking.

Het water alleen al voorziet in al onze behoeften.

Als we nu de vogels zouden ondervragen, zouden ze ons antwoorden:

"We kennen de planten, de grote bomen, de bloemen en de vruchten goed. Maar we moeten veel moeite doen om zaden om ons te voeden te vinden en een schuilplaats om te ontsnappen aan de kou en de regen."

Het beeld van vissen in de zee

- komt overeen met de ziel die leeft in mijn Wil.

Het beeld van vogels op het land

- komt overeen met de ziel die het pad van de deugden volgt.

Aangezien je in de Zee van mijn Wil leeft, is het niet verwonderlijk dat enkel mijn Wil voldoende is voor alles.

Als het water de vissen verschillende voordelen biedt, zoals voedsel, warmte, een bed, een kamer en al het andere, dan doet mijn Wil dat in nog grotere mate en op een nog bewonderenswaardiger manier voor jou.

In mijn Wil kunnen de deugden inderdaad heroïscher en goddelijker zijn. De ziel blijft ondergedompeld in mijn Wil.

Zij voedt zich ermee en wandelt erin, en kent Hem alleen.

Mijn Wil alleen is voor haar voldoende voor alles.

Je kan zeggen dat van alle mensen, ***de ziel die in mijn Wil leeft, de enige is die het geluk heeft, van niet te moeten bedelen voor haar brood.***

Het water van mijn Wil overspoelt haar van boven, van onder, van links en van rechts. Als de ziel voedsel wil, eet ze.

Als ze kracht nodig heeft, vindt ze die.

Als ze wil slapen, vindt ze het meest comfortabele bed om uit te rusten:

Alles wordt haar ter beschikking gesteld.

13-21- 6 oktober 1921 - Het afgrijselijke van de mens in de staat van zonde. De pracht van de mens in de staat van Genade.

Ik ***aanbad de Wonden van mijn gekruisigde Jezus.***

Ik zei tegen mezelf: "Wat is de zonde toch lelijk. Ze heeft mijn grootste Goed tot zo'n hartverscheurende toestand gereduceerd!"

Terwijl mijn altijd vriendelijke Jezus zijn allerheiligste Hoofd op mijn schouder liet rusten, **zei Hij mij** al zuchtend:

"Mijn dochter, zonde is meer dan lelijk, zij is afschuwelijk.

Zij is het zwarte punt van de mens.

Wanneer hij zondigt, ondergaat de mens een brutale transformatie.

Alle mooie dingen die Ik hem gaf, worden bedekt met een afschuwelijke lelijkheid. Het is niet enkel het zintuig van de mens dat zondigt.

De gehele mens is erbij betrokken.

De zonde is zijn gedachte, zijn hartslag, zijn ademhaling, zijn beweging, zijn stap. Zijn wil leidt hem naar één enkel punt.

En van zijn hele wezen stroomt:

- een dikke duisternis uit die hem verblindt
- een giftige lucht die hem vergiftigt.

Alles om hem heen is zwart, alles is dodelijk.

Iedereen die hem benadert, brengt zichzelf in gevaar.

De mens in de staat van zonde is verschrikkelijk en beangstigend."

Ik was doodsbang! **Jezus vervolgde**:

"De mens is afschuwelijk in de staat van zonde,

In de staat van Genade en in het doen van Goede Dingen,

is hij daarentegen zeer mooi. Goed doen, zelfs als het maar iets kleins is, heeft een schitterend effect op de mens.

Het goede laat hem een hemelse, engelachtige en goddelijke transformatie ondergaan. Zijn wil om het goede te doen brengt zijn hele wezen naar één punt, zodat zijn gedachten, woorden, hartslagen, bewegingen en stappen goed zijn.

Alles in hem en buiten hem is Licht. Zijn lucht is geurig en verkwikkend. Degenen die hem benaderen, voelen zich veilig.

De ziel in staat van Genade die het goede doet, is zo mooi, zo gracieus, zo aantrekkelijk, zo vriendelijk, dat zelfs Ikzelf zeer enthousiast ben door haar!

Elk goed werk dat zij verricht:

- geeft haar een extra nuance van schoonheid, een grotere gelijkenis met haar Schepper,
- maakt haar tot één van zijn kinderen.

Deze ziel brengt een Goddelijke Kracht in omloop.

Alle goede dingen die zij doet, zijn evenzoveel bemiddelingen tussen de aarde en de Hemel. Ze vormen de koerierdienst en de elektriciteitskabels die de communicatie met God in stand houden.

13-22- 9 oktober 1921 - Tijdens het Laatste Avondmaal geeft Jezus Luisa de ereplaats tussen Johannes en Hemzelf. Hij heeft zich aan iedereen gegeven als Voedsel in de gedaante van het lam, omdat Hij wil dat alles door ons wordt omgezet in voedsel van Liefde voor Hem. Onze wil is verantwoordelijk voor alles wat we doen.

Ik dacht aan het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen.

Mijn lieve Jezus zei mij in mijn hart: "Mijn dochter, toen Ik met mijn apostelen het Laatste Avondmaal nam, was Ik niet alleen door hen omringd, maar door de hele menselijke familie.

De één na de ander kwam bij Mij. Ik kende hen allemaal en Ik riep elk van hen bij zijn naam. Ik heb ook jou geroepen.

Ik heb je de ereplaats gegeven tussen Mij en Johannes en Ik heb je tot een kleine vertrouweling van mijn Wil gemaakt.

Toen Ik het lam verdeelde, gaf Ik het aan mijn apostelen en ook aan iedereen. Dit lam, geroosterd en in stukken gesneden, symboliseerde Mij. Het vertegenwoordigde mijn Leven.

Het toonde hoe Ik Mij uit liefde voor iedereen had moeten vernederen. Ik wilde het aan iedereen aanbieden als een voortreffelijk Voedsel dat mijn Passie vertegenwoordigde.

"Weet je waarom:

- ***mijn Liefde zoveel gedaan heeft, zoveel gezegd en zoveel geleden heeft, en zich in Voedsel voor de mensen veranderd heeft?***

- ***Ik hen allemaal geroepen heb en hen het Lam gegeven heb?***

Omdat Ik ook voedsel van hen verlangde:

Ik wilde dat alles wat zij zouden doen, voedsel voor Mij zou zijn.

Ik wilde Mij voeden met hun liefde, hun woorden, hun werken, met alles."

Ik zei tegen Jezus:

Mijn Liefde, hoe kunnen onze werken voedsel voor U worden?

Hij antwoordde mij:

"De mens leeft niet alleen van brood, maar van wat mijn Wil hem geeft.

Als brood de mens voedt, is dat omdat Ik dat wil.

De mens zet echter zijn wil in om zijn daden te volbrengen.

- Als hij zijn werken als voedsel voor Mij wil aanbieden, geeft hij Mij voedsel,
- als hij Mij Liefde wil aanbieden, geeft hij Mij liefde,
- als hij Mij Verzoening wil aanbieden, biedt hij mij verzoening.
- als hij met zijn wil Mij wil beledigen, maakt hij van zijn daden een wapen om Mij te verwonden en zelfs te doden.

'De wil van de mens doet hem het meest op zijn Schepper gelijken.'

Ik heb een deel van mijn Oneindigheid en van mijn Macht gelegd in de menselijke wil. Door zijn wil een ereplaats te geven, heb Ik er de koning van de mens en de bewaarder van al zijn daden van gemaakt.

Net zoals mensen kisten hebben waarin ze, uit zorg voor orde en veiligheid, hun bezittingen in bewaren, zo heeft de ziel haar wil, die alles wat zij denkt, zegt en doet bewaart en bewaakt.

Zij verliest zelfs geen enkele gedachte. Wat niet kan worden gedaan met de ogen of de mond, of door werken, kan worden bereikt door de wil.

In een oogwenk kan de wil duizend goede dingen of evenveel slechte dingen wensen. De wil laat gedachten naar de Hemel, naar de verste oorden, of zelfs naar de afgrond gaan.

De ziel kan verhinderd worden om te handelen, te zien of te spreken.

Maar zij kan alles bereiken door haar wil.

Hoezeer kan de wil worden ingezet!

Hoeveel goede daden en slechte dingen kan zij bevatten!

Bovenal wil Ik de wil van de mens.

Want als Ik die heb, heb Ik alles. Zijn weerstand is dan overwonnen!

13-23- 13 oktober 1921 – Alle Woorden van Jezus zijn fonteinen die opwellen en leiden naar Eeuwig Leven.

Ik was depressief bij de gedachte dat ik zelfs de kleinste dingen die **Jezus** tegen me zei, moest vertellen en opschrijven.

Hij kwam en **Hij zei:**

"Mijn dochter, telkens als Ik tot jou spreek, wil Ik een kleine fontein in jouw hart openen. Mijn Woorden willen voor iedereen fonteinen zijn die eeuwig Leven voortbrengen.

Maar om deze Bronnen in jouw hart te laten ontstaan, moet je je steentje bijdragen, dat wil zeggen: goed op mijn Woorden kauwen, hen doorslikken en de Bron in jezelf openen.

Door voortdurend na te denken over de Woorden die Ik tot je spreek, kauw je erop.

Door hen te herhalen aan degenen die gezag over jou hebben en door er zeker van te zijn dat deze Woorden van Mij komen, slik je hen in en open je de Bron in jezelf.

Wanneer het nodig is, zal je met grote slokken drinken uit de Bron van mijn Waarheden. Door de Woorden die Ik je geef op te schrijven, open je kanalen die zullen dienen voor allen die zich willen verfrissen om niet van dorst te sterven.

Maar als je deze Woorden niet doorgeeft, zal je er niet aan denken. Door ze niet te kauwen, kun je ze niet inslikken en loop je het risico dat de Bron in jou niet gevormd wordt en dat het water niet zal stromen.

Wanneer je behoefte aan water voelt, zal jij zelf als eerste dorst lijden. Als jij niet schrijft en daardoor de kanalen niet opent, hoeveel goede dingen ontnemen jij dan aan anderen!

Terwijl ik aan het schrijven was, dacht ik bij mezelf

"Het is al een tijdje geleden dat mijn lieve Jezus mij over zijn allerheiligste Wil gesproken heeft. Hij sprak over andere deugden. Ik schrijf liever over zijn Wil. Ik beleef er meer plezier aan en het is alsof dit exclusief voor mij is. Zijn Wil is voor mij in alles genoeg."

Mijn altijd liefdevolle Jezus kwam naar mij. **Hij zei:**

"Mijn dochter, wees niet verbaasd dat je meer geneigd bent om over mijn Wil te schrijven en je daar meer plezier in vindt.

Luisteren, spreken of schrijven over mijn Wil, is immers het meest sublieme wat er op aarde en in de Hemel kan bestaan.

Dat is wat tegelijkertijd Mij het meeste verheerlijkt en alle goede Dingen en alle heiligheden omvat.

De andere Waarheden hebben ook hun goede eigenschappen:

- je drinkt er slok voor slok van,
- je krijgt er geleidelijk toegang toe;
- *ze passen zich aan de menselijke aard aan.*

In mijn Wil past de ziel zich echter aan de Goddelijke Manier aan.

Je drinkt niet langer slokjes, maar Zeeën.

Je klimt niet stap voor stap, maar je vliegt met vleugels die in een oogwenk de Hemel bereiken.

O, mijn Wil, mijn Wil! Alleen al door je erover te horen spreken, voel Ik zoveel vreugde en zoetheid! Wanneer Ik me omringd voel door mijn Wil die in een mens verblijft, als door een andere Oneindigheid van Mij, ervaar Ik zo'n vreugde dat Ik de slechtheid van andere mensen vergeet.

"Je moet weten dat Ik jou grote Dingen over mijn Wil onthuld heb.

Je hebt hen nog niet helemaal goed gekauwd en verteerd om de substantie ervan te nemen en de hele massa Bloed in jouw ziel te vormen.

Wanneer je de volledige substantie gevormd hebt, zal Ik terugkomen en je nog subliemere Dingen over Hem openbaren.

Terwijl Ik wacht tot je alles goed verteerd hebt, zal Ik je bezighouden met andere Waarheden die daarmee verband houden.

Als sommige mensen niet willen genieten van de Zee en de Zon van mijn Wil om tot Mij te komen, kunnen ze

- drinken uit de kleine fonteinen en kanalen,
- genieten van andere dingen die Mij toebehoren.

13-24- 16 oktober 1921 - Alle mensen werden herboren door de allerheiligste Mensheid van Jezus. Zij werden met Jezus verwekt in zijn Menswording en zij zijn geboren op het moment dat Hij zijn Leven gaf aan het Kruis.

Terwijl ik mij in mijn gebruikelijke toestand bevond, liet mijn altijd vriendelijke Jezus mij zien dat ***alle mensen uit zijn allerheiligste Mensheid kwamen***. Met tederheid **zei Hij mij**:

"Mijn dochter, **kijk naar het grote wonder van de Incarnatie**.

Toen Ik verwekt werd en mijn Mensheid gevormd werd, heb Ik alle mensen in Mij opnieuw laten geboren worden.

En aangezien zij in Mij geboren werden voelde Ik in mijn Mensheid al hun verschillende daden.

Mijn Geest omvatte alle gedachten van de mensen,
zowel de goede als de slechte.

De **goede gedachten** heb Ik bevestigd in het goede, omringd door mijn Genade en doordrongen van mijn Licht, opdat zij,
- herboren in de Heiligheid van mijn Geest,
waardige delen van mijn Intelligentie zouden zijn.

De slechte gedachten heb Ik hersteld door boetedoening.
Ik heb mijn Gedachten oneindig vermenigvuldigd om mijn Vader te verheerlijken voor elke gedachte van de mensen.

In mijn Blikken en mijn Woorden, in mijn Handen en in mijn Voeten en ook in mijn Hart, heb Ik de blikken, de woorden, de werken, de stappen en het hart van alle mensen omarmd.

Alles werd ondergedompeld in de Heiligheid van mijn Mensheid, alles werd hersteld.

Ik heb voor elke belediging een bijzondere straf ondergaan.

Nadat Ik alle mensen in Mij opnieuw tot leven had gewekt, heb Ik hen mijn hele Leven geschonken.

En weet je wanneer Ik hen opnieuw het leven geschonken heb?

Aan het Kruis, in het bed van mijn wreed lijden en mijn verschrikkelijke lijdensweg, in de laatste ademtocht van mijn Leven, heb Ik hen het leven geschonken.

Toen Ik mijn laatste adem uitblies, werden zij opnieuw geboren tot een nieuw Leven, elkeen gemerkt met de stempel van mijn Mensheid.

Niet tevreden met hen opnieuw *tot leven* te hebben *gewekt*, gaf Ik elk van hen alles wat Ik gedaan had, om *hen te verdedigen en te beschermen*.

Zie je welke Heiligheid er in de mens schuilt?

De Heiligheid van mijn Mensheid zou nooit kinderen hebben kunnen voortbrengen die Mij onwaardig zijn en anders zijn dan Ik.

Ik houd zoveel van hen omdat zij uit Mij geboren zijn.

Maar de mensen zijn zo ondankbaar dat ze Degene die hen met zoveel Liefde en Pijn heeft voortgebracht, niet erkennen.

Na deze Woorden leek Hij helemaal in vuur en vlam te staan.

Jezus werd verbrand en verteerd door deze vlammen.

Hij was niet meer zichtbaar. Je zag enkel nog vuur.

Daarna verscheen Hij opnieuw, om nogmaals verteerd te worden.

Hij voegde eraan toe: "Mijn dochter,

Ik brand. De Liefde verteert Mij. Zo sterk is mijn Liefde! De vlammen die Mij verbranden zijn zo hevig, dat ***Ik sterf van Liefde voor elke mens!***

Het is niet enkel als gevolg van mijn Lijden dat Ik gestorven ben.

Mijn sterven uit Liefde is voortdurend. Toch is er niemand die Mij zijn liefde schenkt om Mij te verlichten."

<p>13-25- 18 oktober 1921 - Voor wie bezorgd is, is het nacht. Voor wie vredig is, is het Dag. Bezorgdheid is een gebrek aan overgave aan Jezus.</p>

Ik heb een dag doorgebracht in afleiding en ongerustheid door verschillende dingen die ik voelde (die ik hier niet hoeft te specificeren).

Ondanks al mijn inspanningen lukte het me niet om me te bevrijden.

De hele dag heb ik mijn lieve Jezus, het Leven van mijn ziel, niet gezien. Het was alsof de bezorgdheid een sluier tussen ons beiden legde, waardoor ik Hem niet kon zien. Uiteindelijk, laat in de avond, kwam mijn vermoeide geest tot rust.

Alsof Hij op mij had gewacht, verscheen mijn lieve Jezus en **Hij zei mij** *zeer bedroefd*: "Mijn dochter, vandaag heb je door je bezorgdheid verhinderd dat de Zon van mijn Persoon in jou opkwam. Jouw zorgen vormen een wolk tussen jou en Mij en verhinderen dat de stralen in jou kunnen doordringen. Als de stralen niet naar binnen komen, hoe kan je dan de zon zien?"

Als je wist wat het betekent om mijn Zon te verhinderen op te komen en hoe slecht dat is voor jou en voor de hele wereld, dan zou je zeer voorzichtig zijn om niet opnieuw ongerust te zijn.
Voor ongeruste zielen is het altijd nacht. De zon komt nooit op.

Daarentegen is het voor vredige zielen altijd dag. Mijn Zon kan op elk moment opkomen want de ziel is altijd klaar om de zegeningen van mijn komst te ontvangen.

Onrust is niets anders dan een gebrek aan overgave in mijn Handen.
Ik wil dat je je zodanig overgeeft in mijn Armen dat niets je kan storen. Ik zal voor alles zorgen. Wees zonder vrees. Je Jezus kan niets minder doen dan voor jou zorgen en je tegen alles te beschermen.

Je hebt Mij veel gekost. Ik heb veel in jou geïnvesteerd. Ik ben de enige die rechten op jou heeft. En als de rechten aan Mij toebehoren, heb Ik de verantwoordelijkheid voor jou. Wees daarom gerust en vrees niet.

13-26- 21 oktober 1921 - Mediteren over het Lijden van Jezus geeft vele Zegeningen. Alles wat Jezus deed en leed is voortdurend actueel en geeft zichzelf aan de mens. Alle remedies die de hele mensheid nodig heeft zijn te vinden in zijn Leven en zijn Passie.

Ik mediteerde over het Lijden van mijn lieve Jezus.
Hij kwam bij mij en **Hij zei**:

"Mijn dochter,

- telkens wanneer de ziel aan mijn Passie denkt,
 - telkens wanneer zij zich herinnert wat Ik geleden heb of
 - telkens wanneer zij medelijden met Mij voelt,
- wordt de herhaling van mijn Lijden in haar vernieuwd.

Mijn Bloed stroomt over haar heen.

Mijn Wonden genezen haar als ze gewond is,
of verfraaien haar als ze gezond is.

Al mijn Verdiensten verrijken haar.

Het effect van mijn Passie is verrassend:

Het is alsof de ziel alles wat ze gedaan heeft en geleden op een bank stort om het dubbele terug te krijgen. Zo heeft alles wat Ik heb gedaan en geleden voortdurend invloed op de mensen, zoals de zon voortdurend haar licht en warmte naar de aarde stuurt.

Mijn manier van handelen is niet onderhevig aan uitputting.

Het enige wat nodig is, is dat de ziel het wenst.

Zo vaak als de ziel het wenst, ontvangt zij de Vruchten van mijn Leven.

Als zij zich mijn Passie twintig, honderd of duizend keer herinnert, zal zij even vaak van de Vruchten ervan genieten.

Hoe weinig mensen maken er hun Schat van!

Ondanks al deze Weldaden zien we zoveel zwakke, blinde, dove, stomme en kreupele zielen: kortom, walgelijke levende lijken.

Waarom? **Mijn Passie wordt vergeten.**

Mijn Lijden, mijn Wonden en mijn Bloed zijn:

- Kracht om zwakheid te overwinnen,
- Licht om blinden te laten zien,
- een tong om de tongen van stommen los te maken en de oren van doven te openen,
- een Weg om de zwakken te leiden,
- Leven om de doden te doen herrijzen.

Alle Remedies die de mensheid zozeer nodig heeft, zijn te vinden in mijn Leven en in mijn Passie.

Maar de mensen minachten deze Geneesmiddelen en maken geen gebruik van mijn Remedies. Dus ondanks mijn Verlossing kwijnt de mens weg alsof hij lijdt aan een ongeneeslijke tuberculose.

Wat Mij bijzonder pijn doet, is het zien van religieuze mensen die zich inspinnen om doctrines, speculaties en verhalen te kennen, maar die geen enkele interesse hebben voor mijn Passie.

Te vaak wordt mijn Passie verbannen uit de kerken en uit de mond van priesters. Hun woorden zijn zonder Licht.

En het volk is meer dan ooit verstoken van Licht.

Later zag ik mezelf tegenover een Zon staan waarvan de Stralen op me neerdaalden en me doordrongen. Ik voelde me overweldigd, zodanig dat ik volledig aan haar Genade was overgeleverd

Haar schitterende Licht weerhield me er niet van om naar haar te kijken en elke keer dat ik naar haar keek, ervaarde ik een groter geluk.

Mijn lieve Jezus kwam uit de Zon. **Hij zei mij:** Geliefde dochter van mijn Wil, de Zon van mijn Wil overspoelt je op wonderbaarlijke wijze!

Je bent niets anders dan de prooi, de speelbal en de troost van mijn Wil.

Naarmate je je onderdompelt in mijn Wil, zoals in het licht van de zon, stort Hij zich over jou uit met de geuren:

- van mijn Heiligheid, mijn Macht,
- mijn Wijsheid, mijn Goedheid, enz.

Mijn Wil is eeuwig. Hoe meer je je inspant om in mijn Wil te zijn en Hem meer dan je eigen leven te maken, hoe meer je in jezelf mijn Onveranderlijkheid en Onbewogenheid opneemt.

De Eeuwigheid draait als een wiel rond jou, zodat je aan alles deelneemt en niets je ontsnapt. En zo wordt mijn Wil in jou volledig geëerd en verheerlijkt.

Ik wil dat niets ontbreekt aan de eerste Dochter van mijn Wil,
- niets wat Mij toebehoort en haar in de hele Hemel onderscheidt,
als de eerste bewaarster van de Heiligheid in mijn Wil.

Wees dus aandachtig. ***Verlaat mijn Wil nooit.***

dan zal je alle geuren van mijn Godheid kunnen ontvangen.

En doordat je alles wat van jou is loslaat, kan Ik al het Mijne in jou bevestigen. *.Mijn Wil kan dan in jou blijven als het centrum van leven."*

13-27- 23 oktober 1921 - Alle heiligheid begint in de allerheiligste Mensheid van Jezus, in de zee van zijn Passie. Jezus doet Luisa overgaan naar de Zee van de Goddelijke Wil. De Waarheden over de Goddelijke Wil zijn kanalen die zich openen vanuit de Zee van de Goddelijke Wil, voor het welzijn van alle mensen.

Ik voelde me volledig ondergedompeld in de Goddelijke Wil.

Toen mijn lieve Jezus bij mij kwam, zei Hij:

"Dochter van mijn Wil, kijk in je binnenste en zie hoe vredevol de immense Zee van mijn Wil vloeit. Denk niet dat deze Zee pas sinds kort in jou vloeit omdat je Mij dikwijls over mijn Wil hoort spreken.

Zij vloeit in jou reeds lang, een zeer lange tijd. Het is immers mijn gewoonte om eerst te handelen en daarna te spreken.

Het is waar dat *je begin, de Zee van mijn Passie was. Er is immers geen heiligheid die niet door de haven van mijn Mensheid gaat.*

Er zijn heiligen die in de haven van mijn Mensheid blijven terwijl anderen verder gaan.

Ik entte je dan op de Zee van mijn Wil. En toen ik zag dat je welwillend was en je eigen wil aan Mij overgaf, begon mijn Wil in jou te leven en de Zee vloeide en groeide voortdurend.

Elke nieuwe daad die je in mijn Wil verrichtte was een grotere groei

Ik heb je hier weinig over verteld.

Onze wil was verbonden en begreep de andere zonder woorden.

Enkel door elkaar te zien, begrepen we elkaar.

Ik verheugde mij in jou. Ik voelde de Vreugden van de Hemel in jou.

Zij verschillen in niets van deze die de heiligen ervaren.

Deze verrukkingen vormen de gelukzaligheid van de heiligen.

En zo vormen ze ook de Mijne. Ondergedompeld in mijn Wil, kunnen zij Mij enkel vreugde en verrukking schenken.

Maar mijn Vreugde was niet volledig. Ik wilde dat ook mijn andere kinderen deel zouden hebben aan zo'n groot Goed. Daarom begon Ik je op een verrassende manier deel te laten hebben aan mijn Wil.

Hoe meer Ik je Waarheden bekend maakte, hoe meer Ik kanalen opende vanuit de Zee ten gunste van anderen, zodat deze kanalen overvloedig water over de hele aarde konden verspreiden.

Mijn manier van handelen is aanstekelijk en altijd in beweging.
Zij houdt nooit op.

Deze kanalen die naar mijn kinderen leiden, worden vaak modderig.
Andere worden steenachtig en het water stroomt er moeilijk doorheen.
- niet omdat de Zee haar water niet wil geven,
- noch omdat het water niet helder is en niet overal kan doordringen,
maar omdat de mensen zich verzetten tegen zo'n groot Goed.

Als ze dus over deze Waarheden lezen, zonder er goed voor open te staan, begrijpen zij er niets van. Zij zijn verward en verblind door het Licht van deze Waarheden.

Voor degenen die welwillend zijn, is e:r

- Licht om hen te verlichten en
- Water om hen te verfrissen
zodat ze zich nooit meer van deze kanalen zullen willen losmaken,
- gezien het grote Goed dat ze eruit halen en
- omwille van het nieuw Leven dat in hen ontstaat.

Je moet daarom blij zijn om deze Kanalen te openen ten behoeve van je broeders, zonder ook maar één van mijn Waarheden te laten vallen,
- hoe weinig zij je ook lijken te helpen,
om je broeders te laten genieten van het water.

Zorg er dus goed voor dat je deze Kanalen opent en zo jouw Jezus, die zoveel voor jou gedaan heeft, blij maakt."

13-28- 27 oktober 1921 - De Goddelijke Wil moet voor de mens zijn, wat de ziel voor het lichaam is.

Ik zei tegen mijn altijd beminnelijke Jezus:

U hebt me al lang geleden in Uzelf opgenomen. Ik voelde me daar steeds veiliger. Ik nam meer deel aan uw Godheid:

- alsof ik bijna niet meer op aarde was en
- alsof de Hemel mijn verblijfplaats was.

Wat heb ik veel geweend toen uw Wil mij terug naar buiten bracht!
Alleen al het voelen van de lucht van de aarde was voor mij een ondraaglijke last. Maar uw Wil overwon.

Ik boog mijn hoofd en ik legde me erbij neer.

Nu voel ik U altijd in mij.

Als ik een onweerstaanbare behoefte voel om U te zien, dan:

- door een beweging in mijn hart of
- door me een glimp van uw arm te laten zien, kalmeert U mij en geeft U mij opnieuw leven.

Zeg me, wat is de reden hiervoor?

Jezus antwoordde:

"Mijn dochter, het is niet meer dan gepast dat, nadat Ik jou in mijn Hart gedragen heb, het nu jouw beurt is om Mij in jouw hart te dragen.

Ik heb je in mijn Hart geplaatst omdat Ik: jouw ziel wou parfumeren en een nieuwe Hemel in jou wou plaatsen, om in jou een woning te creëren die Mij waardig is.

Het is waar dat je je veiliger voelde en dat je meer vreugde gevoeld hebt.
Maar de aarde is geen plaats van verrukkingen.

Lijden is haar erfgoed en het Kruis is het brood van de sterken.

Ik moest bovendien het centrum van mijn Wil in jou vestigen

Daarom was het noodzakelijk:

- dat Ik in jou leefde en
- dat Ik als de ziel van jouw lichaam was.

Mijn Wil kan enkel in een ziel neerdalen op een bijzondere, buitengewone manier. Dat kan enkel als de ziel zeer bijzondere voorrechten ontvangt.

Dit gebeurde voor mijn Mama.

Ik, het eeuwige Woord, had niet in haar kunnen neerdalen zonder haar speciale voorrechten. En de Goddelijke Adem had niet in haar geademd, als in een nieuwe Schepping, en haar bewonderenswaardig voor allen gemaakt en verheven boven alle geschapen wezens en dingen.

Dat is hetzelfde voor jou:

Eerst wilde mijn Mensheid zijn stevige woonplaats in jou hebben om je voor te bereiden. En nu geef Ik je het leven van mijn Wil, zoals de ziel voor het lichaam.

Je moet weten dat mijn Wil moet zijn zoals de ziel voor het lichaam.

Onze Liefde is groot, oneindig en eeuwig.
Maar als Wij geen **Wil** hadden die deze Liefde bezielt en leven geeft,
dan zou onze Liefde zonder leven zijn, zonder werken.

Onze Wijsheid verricht het ongelooflijke.

Onze Macht kan alles in een oogwenk vernietigen en in het volgende ogenblik weer helemaal opnieuw opbouwen.

Maar als Wij geen Wil hadden die het meesterschap van onze Wijsheid wou tonen, zoals Hij dit deed in de Schepping, waar Hij

- alles geordend en geharmoniseerd heeft, en
- haar met zijn Macht zodanig vastgemaakt heeft, dat het zelfs niet een beetje kan bewegen-,

dan zouden onze Wijsheid en onze Macht niets te doen gehad hebben. Hetzelfde geldt voor al onze andere Eigenschappen.

Daarom wil Ik dat mijn Wil de ziel van de mens is.

Een lichaam zonder ziel is levenloos.

Hoewel het alle zintuigen bezit, kan het niet zien, spreken, horen of handelen. Het is een nutteloos, zelfs een onverdraaglijk ding.

Maar als het bezielt is, wat kan het dan niet bereiken!

Velen maken zichzelf nutteloos en onverdraaglijk omdat ze niet bezielt zijn door mijn Wil! Ze zijn als elektriciteitscentrales die geen licht geven, of auto's zonder motor, aangetast door roest en stof, die niet kunnen rijden. Ach, wat zijn ze zielig!

Als een mens niet door mijn Wil bezielt wordt,
ontbreekt er een leven van heiligheid.

Ik wil in jou zijn als de ziel van je lichaam. Mijn Wil zal daar nieuwe verrassende Scheppingen brengen. Ik zal er:

- een nieuw Leven geven aan mijn Liefde,
- een nieuw Meesterwerk geven aan mijn Wijsheid,
- een nieuwe Beweging geven aan mijn Macht.

Wees daarom aandachtig en laat Mij alles doen, zodat mijn groot Plan in jou gerealiseerd kan worden, d.w.z.

dat je werkelijk bezielt bent door mijn Wil.

13-29- 29 oktober 1921 - Jezus is opgesloten en alleen in een donkere gevangenis. De betekenis van het Drie Uur wachten bij Zonsopgang, in het gezelschap van Luisa. De gevangenschap van Jezus in de tabernakels. De kleinzieligheden jegens Jezus.

Ik heb de hele nacht gewaakt. Vaak dwaalden mijn gedachten af naar mijn ***Jezus, vastgebonden in de gevangenis.***

Ik wilde zijn Knieën kussen, die trilden door de wrede houding waarin zijn vijanden Hem hadden vastgebonden.

Ik wilde het speeksel wegvegen waarmee Hij was besmeurd. Terwijl ik hieraan dacht, toonde mijn Jezus, mijn Leven, zich aan mij, in een diepe duisternis, waarin ik zijn aanbiddelijke Persoon nauwelijks kon onderscheiden.

Snikkend zei Hij mij: "Dochter, mijn vijanden hebben Mij alleen achtergelaten in de gevangenis, vreselijk vastgebonden en in het donker. Overal om me heen was er alleen maar diepe duisternis. O, wat deed die duisternis Mij verdriet!

Mijn kleren waren doorweekt door het vuile water van de beek.

Ik rook de stank van de gevangenis en het speeksel dat Mij bevuild had.

Mijn haar zat in de war en er was niemand die zo medelevend was om het uit mijn ogen en mond te halen.

Mijn handen waren met kettingen **vastgebonden** en door **de dikke duisternis** kon Ik mijn erbarmelijke en vernederende toestand niet zien.

O, hoeveel dingen toonden mijn triestige toestand in deze gevangenis!
Ik bleef drie uur lang in deze toestand.

Ik wilde zo de drie wetten van de wereld herstellen:

de wet van de natuur, de geschreven wet en de wet van de Genade.

Ik wilde alle mensen bevrijden, hen samenbrengen en mijn zonen de vrijheid geven die hen toekomt.

Door daar drie uur te blijven,

wilde Ik ook de drie fasen van het aardse leven herstellen:

de kindertijd, volwassenheid en ouderdom.

Ook ***wilde Ik de mens herstellen wanneer hij zondigt:***

- uit hartstocht, uit vrije wil en uit koppigheid.
O, hoezeer deed de zware duisternis die Ik onderging mij voelen
hoezeer de zonde de mens heeft verduisterd!

Oh, hoe heb Ik om hem gehuild, **terwijl Ik hem zei:**

'Oh mens, het zijn jouw zonden die Mij in deze sombere duisternis
geworpen hebben. Ik lijd hier om jou het licht te geven.
Het zijn jouw ongerechtigheden die Mij bezoedeld hebben,
ongerechtigheden die de duisternis Mij zelfs niet laat zien.

Kijk naar Mij: Ik ben het beeld van jouw zonden.

Als je hen wil zien, kijk dan naar Mij!

Tijdens mijn laatste uur in deze gevangenis brak echter de dageraad
aan. En door de spleten drongen enkele zwakke lichtstralen naar binnen.
O, wat was mijn Hart opgelucht toen het mijn erbarmelijke toestand zag!

Dit licht symboliseert wat er gebeurt, wanneer:

- de mens de nacht van de zonde beu is en
- de Genade hem als de dageraad omhult en hem lichtstralen stuurt
om hem terug te brengen.

En mijn Hart slaakte een zucht van verlichting.

In deze dageraad zag Ik jou, mijn geliefde gevangene, jij

- die mijn Liefde gebonden heeft aan jouw gevangenschap en
- die Mij niet alleen liet in de duisternis van deze gevangenis.

Je wachtte aan mijn Voeten op de dageraad en je volgde mijn gekreun.
Je weende met Mij om de nacht van de mens.

Dit heeft Mij getroost en Ik heb mijn gevangenschap geofferd om jou de
genade te schenken om Mij te volgen.

De gevangenis en de duisternis hebben ook een andere betekenis:

- mijn lange gevangenschap in de Tabernakels en
- de eenzaamheid waarin Ik achtergelaten word, vaak zonder iemand die
tegen Mij spreekt of Mij een liefdevolle blik toewerpt.

En soms voel Ik in de heilige Hostie

- het contact van onwaardige tongen,
- de stank van vergiftigde en verdorven handen en
- het ontbreken van zuivere handen die Mij aanraken
en Mij met hun liefde parfumeren.

Hoe vaak laat de menselijke ondankbaarheid Mij in het donker achter,
- zonder zelfs maar het schamele licht van een lamp!
Zo gaat mijn gevangenschap verder en ze zal nog lang voortduren.

Wij zijn allebei gevangenen:

- jij, gevangen in je bed, helemaal alleen uit respect voor mijn Liefde,
- Ikzelf, gevangen voor jou, om alle mensen te binden met mijn Liefde,
gebruikmakend van de kettingen die Mij gevangenhielden.

We zullen elkaar gezelschap houden en jij zult Mij helpen de kettingen te gebruiken die dienen om alle harten aan mijn Liefde te binden.

Later zei ik tegen mezelf:

"Hoe weinig weten we over Jezus, terwijl Hij zoveel heeft gedaan!
Waarom is er zo weinig gesproken over alles wat Jezus heeft volbracht
en geleden?"

Jezus kwam terug en Hij voegde eraan toe:

Mijn dochter, iedereen is gierig tegenover Mij, zelfs de goeden.

Wat zijn ze toch gierig tegenover Mij!

Hoeveel beperkingen leggen ze Mij op.

Hoeveel dingen vertel Ik hen en begrijpen zij over Mij, maar maken ze
niet openbaar!

En hoe vaak ben jij zelf niet gierig tegenover Mij? Hoe vaak!

Ofwel schrijf je niet op wat Ik je zeg, ofwel maak je het niet bekend!

Dat is een uiting van gierigheid ten opzichte van Mij.

Want elke nieuwe Kennis die men over Mij heeft

is een extra glorie en een extra liefde die Ik van de mensen ontvang.

Wees vrijgeviger tegenover Mij en Ik zal vrijgeviger zijn tegenover jou!

**13-30- 4 november 1921 - De mens moet terugkeren naar zijn
Schepper en rusten in zijn Schoot. Hij behoudt in zijn hele wezen
ontelbare banden met Hem. Hij wordt geroepen tot Heiligheid in de
Goddelijke Wil.**

Ik voelde me volledig verenigd met mijn lieve Jezus.

Hij kwam naar mij toe en ik wierp mij in zijn Armen.

Ik gaf me volledig aan Hem over, alsof Hij mijn centrum was en

ik voelde een onweerstaanbare behoefte om in zijn Armen te blijven.

Mijn lieve Jezus zei mij: “Mijn dochter, wat je voelt, is de drang van de mens die de Schoot van zijn Schepper zoekt en in zijn Armen wil rusten. Het is jouw plicht om in mijn Armen te komen, van Mij, je Schepper, en om te rusten in mijn Schoot, waar je vandaan komt.

Je moet beseffen dat er vanuit Mij verschillende draden van communicatie en verbinding je verbinden met Mij, je Schepper. Hierdoor ben je bijna onafscheidelijk van Mij, op voorwaarde echter dat je je niet terugtrekt uit mijn Wil.

Een dergelijke scheiding zou betekenen

- het doorsnijden van de verbindingsdraden,
- het verbreken van de eenheid.

Het Leven van de Schepper stroomt, meer nog dan elektriciteit, doorheen de mens. Mijn Leven is in de mens gelegd.

Door hem te scheppen, heb Ik mijn Wijsheid verbonden met zijn intelligentie, zodat zijn intelligentie een weerspiegeling is van de Mijne.

Als de mens zoveel bereikt met zijn wetenschap, dat hij er ongelooflijke dingen uit haalt, dan is dat omdat *mijn eigen Intelligentie weerspiegeld wordt in de zijne.*

Als zijn ogen worden geactiveerd door het licht, dan is dat omdat mijn eeuwig Licht in hem weerspiegeld wordt.

Wij, de goddelijke Personen, hebben geen behoefte om met elkaar te spreken om elkaar te begrijpen.

Maar ***in de Schepping*** wilde Ik mijn toevlucht nemen tot woorden.

Ik zei "Fiat" en de dingen van de Schepping kwamen tot bestaan.

Door dit ‘Fiat’ heb Ik de mensen de taal geschonken zodat ook zij met elkaar kunnen communiceren en elkaar kunnen begrijpen.

De menselijke stemmen zijn als door een elektrisch draad verbonden met mijn eerste Woord, en van hieruit komen alle andere woorden.

"Toen Ik de mens schiep, blies Ik met mijn Adem over hem. En Ik gaf hem leven. In het leven dat Ik in hem legde, plaatste Ik mijn ganse Leven, voor zover het menselijk vermogen dat kon bevatten.

Ik heb echter alles in hem gelegd.

Er is niets in Mij waar hij geen deel aan heeft gehad.

*Zo is zelfs de adem van de mens een echo van de Mijne,
- de adem waarmee Ik hem voortdurend leven geef.
Zijn adem weerspiegelt zich in de Mijne, die Ik voortdurend in Mij voel.*

Zie je de vele relaties die er tussen Mij en de mensen bestaan!
Ik bemin hen zeer, want Ik beschouw hen als een geboorte van Mij.
Ze zijn uitsluitend van Mij.

En hoezeer heb Ik de wil van de mens veredeld!
Ik heb zijn wil met de Mijne verbonden en hem al mijn Voorrechten
geschonken. Ik heb hem vrij gemaakt, net als mijn eigen Wil.

Ik heb het menselijk lichaam voorzien van kleine, beperkte en begrensde
ogen, die voortkomen uit mijn eeuwig Licht.

Ik maakte de menselijke wil echter geheel oog. Zodat je kan zeggen dat
de menselijke wil evenveel ogen heeft als hij handelingen verricht.
Hij kijkt naar rechts en naar links, naar voren en naar achteren.

*Als het menselijk leven niet geanimeerd wordt door mijn Wil zal hij niets
goeds doen.*

Toen Ik de mensheid schiep, zei Ik: "Je zult mijn zuster zijn op aarde.
Vanuit de Hemel zal mijn Wil de jouwe bezielen.

Wij zullen elkaar voortdurend weerspiegelen.

Je zult voortdurend weerklinken. En wat Ik zal doen, zal jij ook doen:

- Ik, van Nature uit,
 - jij door de Genade van mijn voortdurende weerspiegelingen.
- Ik zal je volgen als een schaduw en Ik zal je nooit verlaten."

***Toen Ik de mens leven gaf, was mijn enig doel dat hij in alles mijn
Wil zou uitvoeren.*** Ik wilde zo een nakomeling voor Mezelf creëren.

Ik wilde van hem een wonderbaarlijk wonder maken:

- Mij waardig en
- volledig gelijk aan Mij.

Maar helaas heeft de menselijke wil ervoor gekozen
zich tegen de Mijne te verzetten!

Zie je, niets kan in isolatie worden bereikt:

Je hebt ogen, maar als je geen extern licht hebt om je te verlichten,
kan je niets zien.

Je hebt handen, maar als je niet hebt wat je nodig hebt om te werken,
kan je niets doen. Enzovoort.

Ik wil Heiligheid:

- in de mens, tussen hem en Mij, tussen ons.

Ik enerzijds en de mens anderzijds:

- Ik, die mijn Leven en mijn Heiligheid deel als een trouwe Metgezel en
- de mens die deze zegeningen ontvangt als trouwe en onafscheidelijke metgezel.

De mens zal de ogen zijn die zien

- en Ik zal de Zon zijn die hem het Licht geeft.

Hij zal de mond zijn en Ik het Woord;

Hij zal de handen zijn

- en Ik Degene die hem de Werken geef die hij moet verrichten;

Hij zal de voeten zijn en Ik de Stappen.

Hij zal het hart zijn en Ik de Hartslagen.

Maar weet je wie deze Heiligheid vormt?

Alleen mijn Wil houdt het plan van de Schepping intact.

De Heiligheid in mijn Wil is datgene dat het perfect evenwicht tussen mens en de Schepper in stand houdt.

Dit zijn de ware evenbeelden die uit Mij voortkomen.

13-31- 8 november 1921 - Leven in de Goddelijke Wil betekent het Leven van Jezus vermenigvuldigen met al het Goede dat dit bevat. Jezus zegt tot Luisa: "Gezegend ben jij en alle generaties zullen je "gezegend" noemen.

Ik was in mijn gebruikelijke toestand. Mijn altijd vriendelijke Jezus liet me zien dat Hij een licht in mij nam en het meenam.

Ik riep: "Jezus, wat doet U? Wilt U me in het donker achterlaten?"

Heel zachtjes *zei Hij mij:* "Mijn dochter, wees niet bang.

Ik neem je kleine lichtje mee en laat je het Mijne achter.

Dit licht van jou is niets anders dan jouw wil, die zich in de aanwezigheid van mijn Wil heeft geplaatst en daar een weerspiegeling van geworden is. Daarom is hij een Licht geworden.

Ik neem het mee om het overal te laten zien. Ik zal het naar de Hemel brengen als het zeldzaamste en mooiste dat er bestaat.

Dat is wat de menselijke wil is, wanneer hij de weerspiegeling van de Wil van de Schepper geworden is.

Ik zal het aan de goddelijke Personen laten zien, zodat Zij het eerbetoon en de aanbidding van hun evenbeeld ontvangen, de enige die Hen waardig zijn.

Vervolgens zal *Ik het aan alle heiligen tonen*, zodat ook zij de glorie mogen ontvangen van deze weerspiegeling van de Goddelijke Wil in de menselijke wil.

Ten slotte zal *Ik het over de hele aarde laten reizen, zodat iedereen kan delen in zo'n groot Goed.*

Ik voegde er onmiddellijk aan toe:

"Mijn Liefde, vergeef me. Ik dacht dat je me in het duister wilde laten. Daarom zei ik: "Wat doet U?" Maar als het om mijn wil gaat, neem hem dan gerust mee en doe ermee wat U wil."

Terwijl Jezus dit kleine lichtje van mijn wil in zijn handen droeg, weet ik niet hoe ik moet uitleggen wat er gebeurde, want ik heb er geen woorden voor. Ik herinner me alleen dat Hij het kleine lichtje voor Zich neerlegde. En het klein lichtje ontving al zijn weerspiegelingen zodanig dat zij een andere Jezus vormden.

Telkens wanneer mijn wil iets deed, werd er een nieuwe Jezus gevormd.

Toen zei Jezus mij: "Zie je wat het betekent om in mijn Wil te leven? Het betekent:

- mijn Leven zo vaak vermenigvuldigen als je wil en
- al het Goede dat mijn Leven bevat, te herhalen.

Daarna zei ik tegen mijn Jezus:

"Mijn Leven, ik treed binnen in uw Wil om mezelf in iedereen en in alles te kunnen uitstrekken,

- van de eerste tot de laatste gedachte,
- van het eerste tot het laatste woord,
- van de eerste tot de laatste handeling, en stap die gedaan werden, worden en nog zullen gedaan worden

Ik wil alles bezegelen met uw Wil

- zodat U van alles de glorie van uw Heiligheid, van uw Liefde, van uw Macht kan ontvangen, en

- opdat alles wat menselijk is, bedekt, verborgen en gemerkt blijft door Uw Wil.

Moge niets menselijks dat U geen glorie brengt, blijven bestaan."

Terwijl ik dit zei, kwam mijn lieve Jezus. Hij juichte.

Hij werd vergezeld door een groot aantal heiligen. **Hij zei mij:**

"De hele Schepping **zegt Mij:** 'Glorie, glorie!'"

En **alle heiligen antwoordden:**

"Zie, O Heer, hoe wij U in alle dingen goddelijke Glorie geven."

Er klonk een echo uit alle richtingen, **die herhaalde**

"In alle dingen geven wij U Liefde en goddelijke Glorie."

Jezus voegde eraan toe:

"Gezegend ben jij! Alle generaties zullen je gezegend noemen!

Mijn Arm zal krachtige Werken in jou volbrengen.

Je zal de goddelijke weerklank zijn die de hele aarde vult en die Mij de Glorie laat ontvangen die alle generaties Mij hebben geweigerd."

Ik raakte in de war en maakte me grote zorgen toen ik dit allemaal hoorde. Ik wilde er niet over schrijven.

Jezus streelde me en **Hij zei:** "Nee, nee! Je zult het doen, omdat Ik het wil! De dingen die Ik je verteld heb, zullen mijn Wil eren.

Ik wilde zelf eer bewijzen aan mijn Wil. In feite heb Ik niets gezegd in vergelijking met wat Ik had kunnen zeggen."

13-32- 12 november 1921 - De Heiligheid in de Goddelijke Wil heeft geen grenzen. Deze Heiligheid is het dichtste bij de Schepper. Zij zal een prioriteit hebben boven alle andere heiligheden en zij zal hun leven zijn. De Goddelijke Wil is het eeuwig Wonder dat nooit eindigt.

Ik schrijf enkel uit gehoorzaamheid. Anders zou ik geen enkel woord kunnen schrijven. Het is alleen de angst van mijn lieve Jezus te bedroeven, als ik niet doe wat Hij van mij vraagt, die mij de energie en de kracht geeft om te schrijven.

Jezus blijft tot mij spreken over zijn allerheiligste Wil.

"Mijn dochter, ***de heiligheid in mijn Wil is nog niet bekend.***

Vandaar de verbazing die Hij oproept.

Want wanneer iets bekend is, houdt de verbazing op.

De vormen van heiligheid kunnen worden gesymboliseerd door verschillende dingen van **de Schepping**.

Bijvoorbeeld

- kan een vorm van heiligheid worden gesymboliseerd door de bergen,
- een andere door bomen,
- een andere door planten,
- weer een andere door een klein bloempje,
- weer een andere door sterren, enz.

Deze vormen van heiligheid hebben hun eigen individuele en beperkte schoonheid. Ze hebben een begin en een einde.

En ze kunnen niet alles omvatten of iedereen goed doen, net zoals dat het geval is bij een boom of een bloem.

De Heiligheid in mijn Wil wordt gesymboliseerd **door de zon**.

Zij is altijd geweest en zal altijd zijn.

De zon heeft weliswaar een begin gehad, toen zij de wereld verlichtte.

Maar aangezien zij voortkomt uit mijn eeuwig Licht, kun je in die zin zeggen dat ze *geen begin* heeft gehad.

De zon doet goed aan iedereen, bereikt iedereen met zijn licht en maakt geen onderscheid.

Met haar majesteit en suprematie heerst zij over alles en geeft zij leven aan alles, zelfs aan de kleinste bloem. Maar zij werkt in stilte, op een bijna onopgemerkte manier.

O, als een plant iets zou kunnen handelen als de zon, hoe klein ook, bv. geven aan een andere plant, zouden mensen het een wonder noemen. Iedereen zou het willen zien en er vol verbazing over praten.

Toch heeft niemand het over de zon, die alles leven en warmte geeft en die dit wonder voortdurend verricht. Niet alleen spreekt niemand erover, maar ook niemand toont zich verbaasd over haar aanwezigheid.

Deze houding kan worden verklaard door het feit *dat de ogen gericht zijn op aardse zaken in de plaats van op hemelse zaken*.

De Heiligheid in mijn Wil, die gesymboliseerd is door de zon, zal vanuit het Centrum van mijn eigen Heiligheid komen.

Het zal een Straal zijn die uit mijn eigen Heiligheid zal komen, die geen begin heeft. Daarom bestonden deze zielen in mijn Heiligheid.

Zij bestaan, en zij zullen bestaan.

Zij waren samen met Mij in het Goede dat Ik deed.

Zij gingen nooit uit de straal waarin Ik hen tot het licht bracht.

Omdat zij mijn Wil nooit verlieten, heb Ik vreugde in hen gevonden en blijf Ik mij in hen verheugen. Mijn eenheid met hen is permanent.

Ik zie hen boven alles zweven. Er bestaat geen menselijke steun voor hen, net zoals voor de zon die op geen enkele steun rust, maar hoog in de lucht blijft, als geïsoleerd. Toch straalt zij met haar licht over alles uit.

Zo zijn deze zielen: ze leven in de hoogte, maar hun licht bereikt de laagste plaatsen en raakt iedereen. Ik zou het gevoel hebben dat Ik hen bedrieg

- als Ik hen niet apart zou zetten en
- als Ik hen niet zou bewust maken van wat Ik doe en
- als Ik hen niet dezelfde dingen zou laten doen die Ik doe.

Er is geen enkel Goed dat niet van deze zielen voortkomt.

In hun heiligheid zie Ik mijn evenbeelden vliegen over de gehele aarde, in de lucht en in de Hemel.

Daarom bemin Ik de wereld en zal Ik haar blijven beminnen: omdat Ik wacht tot

- mijn Heiligheid haar echo over de aarde heeft
- mijn Stralen het licht zien en Mij volledige Glorie geven en de Liefde en de eer die anderen Mij niet gegeven hebben.

Maar zoals de zon zullen zij het minst opgemerkt zijn, zonder lawaai.

En als iemand naar hen wil kijken, dan zal mijn jaloersheid ervoor zorgen dat zij het risico zullen lopen van blind te worden. En zij zullen verplicht worden om hun blik te laten zakken om terug te kunnen zien.

Zie je hoe mooi de Heiligheid in mijn Wil is!

Het is de heiligheid die het dichtst bij de Schepper komt.

Zij behoudt de suprematie over alle andere vormen van heiligheid en omvat hen allemaal. Zij is hun leven.

Wat een genade voor jou:

- om dit te weten en
- om als eerste te schitteren als een Zonnestraal uit het centrum van mijn

Heiligheid, zonder je er ooit los van te maken!
Ik kon je geen grotere Genade geven,
noch een wonderbaarlijker wonder in jou verrichten.

Wees aandachtig mijn dochter, mijn Straal!
Telkens je mijn Wil binnengaat en je handelt, is het resultaat
vergelijkbaar met dat van de zon die op het glas weerkaatst:
er ontstaan meerdere zonnen.

*Op dezelfde wijze herhaal je mijn Leven vele keren.
Je vermenigvuldigt mijn Leven en je geeft nieuw Leven aan mijn Liefde.”*

Later dacht ik na: "In deze heilige Wil zien we geen wonderen of
buitengewone dingen, waar de mensen toch naar op zoek zijn en
waarvoor ze bereid zijn de hele wereld af te reizen.

Alles speelt zich af tussen de ziel en God.

Als de mensen enkele zegeningen ontvangen, weten ze niet waar die
vandaan komen. Het is echt zoals met de zon die alles leven geeft:
niemand staat erbij stil.

Terwijl ik hierover nadacht, kwam mijn Jezus terug en met een
indrukwekkende Blik, voegde Hij eraan toe:

*"Wat een wonder, wat een wonder!
Is het grootste wonder niet om mijn Wil te doen!
Mijn Wil is eeuwig en vormt een eeuwig Wonder.
Telkens wanneer de menselijke wil voortdurend in contact blijft met de
Goddelijke Wil, is dat een Wonder.*

Doden opwekken, blinden het gezichtsvermogen teruggeven en
dergelijke zijn geen eeuwige dingen: ze hebben een einde!
Je kan hen eenvoudige schaduwen, vergankelijke dingen, echt geen
wonderen noemen in vergelijking met **het grote permanente Wonder
van het Leven in mijn Wil.**

Hecht dus geen belang aan deze wonderen.
Ik weet echter wanneer ze nuttig en noodzakelijk zijn.”

13-33- 16 november 1921 - Jezus werd tijdens zijn Passie geketend om de mens te bevrijden van de banden en ketenen van de zonde.

Deze morgen toonde mijn altijd vriendelijke Jezus zich volledig vastgebonden: zijn Handen, zijn Voeten en zijn Lendenen. Aan zijn Nek hing een ijzeren ketting. Hij was zo stevig vastgebonden dat zijn goddelijke Persoon zich absoluut niet kon bewegen. Wat een pijnlijke houding, genoeg om tranen uit een steen te halen!

Jezus, mijn grootste Goed, zei mij:

"Mijn dochter, tijdens mijn Passie, wedijverden elk Lijden dat Ik onderging onderling. Zij brachten tenminste verandering: het ene verdrong het andere.

Ze waren als wachters:

- die ervoor zorgden dat mijn Pijn voortdurend toenam,
- alsof elk ervan wilde opscheppen dat hij erger was dan de andere.

Maar de boeien werden nooit van Mij verwijderd. Ik werd naar de Calvarieberg gebracht, nog steeds met mijn boeien om. Ze bleven namelijk touwen en kettingen toevoegen

- uit angst dat Ik zou vluchten en
- ook om Mij nog meer te vernederen.

Deze ketenen versterkten:

mijn pijn, mijn verwarring, mijn vernedering en mijn valpartijen.

***Wees je er echter van bewust dat deze kettingen
- een groot mysterie en een grote boetedoening inhouden.***

***De mens, die in zonde viel, bleef gebonden
met de banden van zijn zonde:***

- als de zonde dodelijk is, zijn de kettingen van ijzer.
- als ze een dagelijkse zonde is, zijn de banden van touw.

Telkens wanneer hij zich klaarmaakt *om het goede te doen*,

- voelt hij de invloed van die kettingen en
- voelt hij zich niet in staat om te handelen.

Deze belemmering die hij voelt

- maakt hem nerveus, verzwakt hem en leidt tot nieuwe valpartijen.

Als hij handelt, voelt hij een belemmering in zijn handen,
alsof hij geen handen heeft om het goede te doen.

Zijn hartstochten, die hem zo gebonden zien, verheugen zich en zeggen:
de overwinning is aan ons.

Hoewel hij koning is, maken zij hem tot slaaf van hun brute eisen.

Hoe afschuwelijk is de mens in de staat van zonde!

Om hem van zijn kettingen te bevrijden, heb Ik ervoor gekozen om
gebonden te worden.

Ik heb nooit zonder kettingen willen zijn

- opdat deze kettingen altijd beschikbaar zouden zijn
om die van de mens te verbreken.

En wanneer de slagen en stoten Mij deden vallen, stak Ik mijn handen
uit om de mens los te maken en hem weer te bevrijden.

Terwijl Jezus dit zei, zag ik bijna alle mensen met kettingen gebonden.
Ze waren erbarmelijk om te zien. Ik bad dat Jezus hun kettingen met de
Zijne zou aanraken zodat die van de mensen zouden verbroken worden.

**13-34- 19 november 1921 - Tijdens zijn lijden in Gethsemani werd
Jezus bijgestaan door zijn allerheiligste Moeder en door Luisa. Om
bevrijd te worden door de Waarheid, is het noodzakelijk om Haar te
willen en daarnaar te handelen. De waarheid is eenvoudig.**

Ik hield Jezus gezelschap in zijn ***Doodsstrijd in de Hof van
Gethsemani***. Voor zover dat mogelijk was, voelde ik met Hem mee.
Ik drukte Hem tegen mijn hart en probeerde zijn bloedzweet te drogen.

Mijn lieve ***Jezus zei mij*** met zwakke, verstikte Stem: "*Mijn dochter,
mijn Lijden in de Hof van Olijven was pijnlijk,
misschien wel pijnlijker dan mijn Dood aan het Kruis.*

Als het Kruis de voltooiing en de triomf over alles was,
dan is het hier, in de Hof van Olijven, dat alles begon.
Het kwaad is in het begin zwaarder dan aan het einde.

In mijn Passie kwam het meest overweldigend Lijden toen
alle zonden van de mensen aan Mij voorbijkwamen, de ene na de
andere. Mijn Mensheid nam hen in hun volle omvang op zich.

Elke belediging droeg de stempel van de Dood van een God en was gewapend met een zwaard om Mij te doden.

Vanuit het perspectief van mijn Godheid verscheen de zonde Mij
- uiterst afschuwelijk en gruwelijk,
- zelfs nog afschuwelijker en gruwelijker dan de dood zelf.

Bij de gedachte alleen al aan wat zonde betekent, voelde Ik me sterven, en Ik ben ook echt gestorven.

Ik riep op mijn Vader, maar Hij toonde zich onverbiddelijk.

Niemand hielp Mij om te voorkomen dat Ik stierf.

Ik riep alle mensen om genade, maar tevergeefs! Mijn Mensheid kwijnde weg en Ik stond op het punt de fatale doodsteek te ontvangen.

Weet je wie de executie heeft tegengehouden en mijn Mensheid op dat moment van de dood heeft gered?

De eerste persoon was mijn onafscheidelijke moeder.

Ik riep om hulp, zij kwam naar Mij toe rennen en ondersteunde Mij.

Ik legde mijn rechterarm op haar.

Ik keek haar aan op de drempel van mijn dood en vond haar in de onmetelijkheid van mijn Wil en zonder enig verschil tussen mijn Wil en de hare. *Mijn Wil is Leven!*

Aangezien de Wil van mijn Vader onvermurwbaar was, en mijn dood veroorzaakt werd door mensen, was het een mens die vervuld was van het Leven in mijn Wil die Mij leven gaf.

Het was mijn Moeder, zij die, in het Wonder van mijn Wil, Mij had verwekt en Mij in de tijd had gebaard, die op dat moment Mij voor een tweede keer leven gaf om Mij in staat te stellen het werk van de Verlossing te volbrengen.

Toen keek Ik naar links en zag Ik de dochter van mijn Wil.

Ik zag jou als de eerste, **gevolgd door andere kinderen van mijn Wil.**

Ik wilde mijn Moeder als eerste Bewaarster van mijn Barmhartigheid.

Via haar zouden Wij de deuren moeten openen voor alle mensen.

Daarom wilde Ik dat zij aan mijn rechterhand zou staan, zodat Ik op haar kon steunen.

Ik wilde jou als eerste bewaarster van mijn Gerechtigheid,

om te voorkomen dat deze Gerechtigheid zou worden uitgeoefend op de mensen, zoals ze dit verdienen.

Ik wilde jou aan mijn linkerkant, dicht bij Mij.

Met deze twee steunen voelde Ik in Mij als een nieuw Leven.

Alsof Ik niets geleden had, liep Ik vastberaden naar mijn vijanden toe. Van alle Lijden dat Ik tijdens mijn Passie heb ondergaan, waren er verschillende die Mij hadden kunnen doden.

Deze twee Steunen hebben Mij nooit verlaten.

Toen zij zagen dat Ik op het punt stond te sterven, met mijn Wil die in hen was ondersteunden ze Mij en gaven ze Mij nieuwe Levenskracht.

O, de Wonderen van mijn Wil!

Wie zou hen ooit kunnen tellen en hun waarde kunnen beoordelen!

Daarom bemin Ik de mensen die in mijn Wil leven zozeer.

Ik herken in hen mijn Beeld, mijn nobele Trekken.

Ik hoor in hen mijn eigen Ademhaling en mijn eigen Stem.

Als Ik zulke mensen niet zou beminnen, zou Ik Mijzelf onteren.

Ik zou als een koning zijn: zonder erfgenamen, zonder het nobele gevolg van zijn Hof, zonder de kroon van zijn kinderen.

En als Ik geen erfgenamen, geen hofhouding en geen kinderen had, hoe zou Ik mezelf dan als koning kunnen beschouwen?

Mijn Koninkrijk bestaat uit degenen die in mijn Wil leven.

Voor dit koninkrijk heb Ik een moeder, een koningin, ministers, een leger en een volk gekozen. Ik ben geheel van hen en zij zijn geheel van Mij.

Terwijl ik nadacht over wat Jezus mij had gezegd, vroeg ik mijzelf af: "Hoe kan dit in de praktijk worden gebracht?"

Toen Jezus terugkwam, **voegde Hij eraan toe**:

"Mijn dochter, om deze Waarheden te kennen, moet je het verlangen en de wil hebben om hen te kennen.

Stel je een kamer voor waarvan de luiken gesloten zijn:

hoe fel de zon buiten ook schijnt, de kamer blijft altijd donker.

Het openen van de luiken geeft aan dat men licht wenst.

Maar zelfs dat is onvoldoende als men niet van dat licht profiteert
- om aan het werk te gaan, om orde te scheppen in de kamer,
- om af te stoffen, om het licht dat we ontvangen niet te verspillen
en ons zo ondankbaar te tonen.

De wil om de waarheid te kennen is echter onvoldoende.
In het licht van deze Waarheid moet je ook proberen je zwakheden te
overwinnen en orde te scheppen in je leven.

*Je moet zodanig aan de slag gaan dat je het Licht van de Waarheid die
je opgenomen hebt, in je mond, handen en je gedrag laat schijnen.*

Door deze waarheid niet in praktijk te brengen, zou het zijn alsof we
deze Waarheid doden.
Het zou zijn alsof je in het volle licht in wanorde leeft.

Als een kamer vol licht is en tegelijkertijd in complete wanorde is,
en de persoon die er woont trekt er zich helemaal niets van aan om de
situatie te verhelpen, is dat dan geen zielig gezicht!

Hetzelfde geldt voor iemand die de Waarheden kent, maar ze niet in
praktijk brengt. "Wees je er echter van bewust dat in elke Waarheid
eenvoud het belangrijkste element is.

***Als een waarheid niet eenvoudig is, is ze geen Licht en kan ze niet
doordringen tot de menselijke geest om deze te verlichten.***

Waar geen licht is, kunnen we geen voorwerpen onderscheiden.

Eenvoud is niet enkel licht.

*Het is de lucht die, hoewel onzichtbaar, ademen mogelijk maakt.
Zonder lucht zouden de aarde en al haar bewoners levenloos zijn.
Evenzo, als de deugden en waarheden niet onder het teken van
eenvoud staan, zijn ze als zonder lucht en zonder licht.*

**13-35- 22 november 1921 - Daden die in de Goddelijke Wil worden
verricht, zijn Dagen van Licht voor Jezus. De verdorvenheid van
huichelarij.**

In mijn gebruikelijke toestand bleef ik bijna de hele nacht wakker.
Mijn gedachten dwaalden vaak af naar **mijn gevangen Jezus.**

Hij verscheen mij in een dikke duisternis. Ik voelde zijn aanwezigheid en zijn moeizame ademhaling, maar ik zag Hem niet. Ik probeerde mij te verenigen met zijn allerheiligste Wil. En ik herhaalde mijn gebruikelijke gebeden van medeleven en boetedoening.

Een straal van het helderste licht kwam uit mij tevoorschijn en weerkaatste op zijn Gelaat.

Zijn allerheiligste Gelaat werd erdoor verlicht.

Zo verdween de duisternis en kon ik zijn Knieën kussen.

Hij zei mij: "Mijn dochter, daden die in mijn Wil worden verricht, zijn voor Mij als de dag. Met zijn zonden omringt de mens Mij met duisternis. Nog meer dan de stralen van de zon, beschermen de daden die in mijn Wil worden verricht Mij tegen de duisternis. En zij omringen Mij met Licht, waardoor Ik mijzelf kan herkennen in de mensen.

Daarom bemin Ik de mensen die in mijn Wil leven zozeer.

Zij kunnen Mij alles geven en Mij tegen iedereen verdedigen.

Ik voel Mij geneigd om hen alles te geven en om hen te overladen met alle goede Dingen die Ik van plan was aan anderen te geven.

Stel dat de zon verstand heeft en dat dit ook geldt voor planten.

En dat zij bewust haar licht en warmte afwijzen, omdat ze niet willen groeien of vruchten willen voortbrengen.

Laten we nu veronderstellen dat één enkele plant:

- het licht van de zon vriendelijk ontvangt en
- alle vruchten wil voortbrengen die de andere planten niet willen voortbrengen.

Zou het dan niet rechtvaardig zijn dat het licht van de andere planten wordt weggenomen en dat al haar licht en warmte op deze ene plant valt?

Welnu! Wat niet kan gebeuren met de zon omdat zij geen verstand heeft, kan wel gebeuren tussen een ziel en Mijzelf."

Nadat Hij dit had gezegd, verdween Hij. Later kwam Hij terug.

Hij voegde eraan toe: "Mijn dochter, de pijn die Mij het meest kwelde tijdens mijn Passie was de huichelarij van de farizeeën.

Ze deden alsof ze rechtvaardig waren, terwijl ze juist de meest onrechtvaardigen waren.

Ze deden alsof ze heilig, rechtschapen en ordelijk waren, terwijl ze juist de meest verdorven mensen waren, buiten elke regel en in totale wanorde.

Terwijl ze deden alsof ze God eerden, eerden ze zichzelf, zorgden ze voor hun eigen belangen, hun eigen comfort.

Het licht kon niet tot hen doordringen.

Want hun hypocrisie had alle deuren gesloten.

Hun ijdelheid was de sleutel die hen met een dubbel slot opsloot in hun dood en zelfs elk zwak licht tegenhield.

Zelfs de afgodendienaar Pilatus vond meer licht dan de farizeeën. Want alles wat hij deed en zei kwam niet voort uit aanmatiging, maar uit angst. Ik voel me meer aangetrokken tot de zondaar, zelfs de meest verdorven, als hij niet bedrieglijk is, dan tot degenen die beter zijn, maar hypocriet.

Oh! Hoe walg ik van iemand die in schijn goed doet, beweert goed te zijn, bidt, maar in wie het kwaad en het egoïstische belang verborgen zijn. Terwijl zijn lippen bidden, is zijn hart ver van Mij verwijderd.

Op het moment dat hij goed doet, denkt hij eraan om zijn brutale hartstochten te bevredigen. Ondanks het goede dat hij schijnbaar doet en de woorden die hij uitspreekt, kan de hypocriet anderen geen licht geven omdat hij de deuren daarvoor gesloten heeft.

Hij gedraagt zich als een vleesgeworden duivel die, vermomd als het goede, de mensen verleidt. Als de mens iets goeds ziet, voelt hij zich aangetrokken. En wanneer hij zich het veiligst voelt, wordt hij meegesleept in ernstigste zonden.

O, de verleidingen

- die zich voordoen onder het mom van zonde zijn minder gevaarlijk dan
- die, welke zich voordoen onder het mom van het goede!

Het is minder gevaarlijk om met slechte mensen om te gaan dan met mensen die goed lijken, maar hypocriet zijn.

Wat een gif verbergen deze laatsten!

Hoeveel zielen hebben zij niet vergiftigd!

Als deze schijnheiligheid niet bestond en als iedereen Mij kende zoals Ik ben, zouden de wortels van het kwaad van de aardbodem verwijderd worden en zou iedereen uit zijn dwaling bevrijd worden.

13-36- 26 november 1921 - De centralisatie van het doel van de Schepping, de Verlossing en de Heiligmaking. De Goddelijke Wil als Leven van de mens overtreft het Wonder van de Eucharistie.

Ik dacht aan wat Jezus me een paar dagen eerder (*op 19 november*) had gezegd. Ik zei tegen mezelf: "Hoe is het mogelijk dat ik, na mijn hemelse Moeder, de tweede steun van Jezus ben!"

Hij trok me naar Zich toe in een groot Licht en Hij zei mij: "Mijn dochter, waarom twijfel je?" Ik antwoordde: "*Mijn grote ellende!*"

Jezus antwoordde: "Denk daar niet aan. Als Ik jou niet had uitgekozen, dan had Ik iemand anders uit de menselijke familie moeten kiezen. Door in opstand te komen tegen mijn Wil, hebben de mensen Mij de eer en glorie die de Schepping Mij verschuldigd was ontnomen.

Iemand anders uit de menselijke familie

- iemand die voortdurend verenigd is met mijn Wil,
- die meer met mijn Wil leeft dan met zijn eigen wil en
- die alles omarmt in mijn Wil

zou zich boven alles moeten verheffen

- *om aan de voeten van mijn Troon de Glorie, de Eer en de Liefde neer te leggen die anderen Mij niet gegeven hebben.*

Het doel van de Schepping is dat alle mensen mijn Wil volbrengen en niet dat de mens grote dingen doet. Ik beschouw zulke dingen namelijk als futiliteiten, *tenzij zij het resultaat zijn van mijn Wil.*

Zo vallen veel werken op het cruciale moment in duigen, omdat het Leven van mijn Wil niet in hen is.

Door hun wil van de Mijne af te scheiden, hebben de mensen

- wat in mijn ogen het mooiste was-, vernietigd:

het doel waarvoor Ik hen geschapen heb.

Ze hebben zichzelf volledig geruïneerd en Mij de Glorie en de Liefde

die zij Mij als hun Schepper hadden moeten geven ontzegd.
Maar mijn Werken dragen het merkteken van de Eeuwige.

Mijn oneindige Wijsheid en mijn eeuwige Liefde konden het Werk van de Schepping, zonder de resultaten die voor mijn Glorie waren, voorzien.

Neem bijvoorbeeld **de Verlossing**: Ik wilde de zonden van de mensen verzoenen door veel Lijden, *door nooit mijn eigen Wil te doen, maar altijd de Wil van mijn Vader*, zelfs in de meest onbeduidende dingen, zoals ademen, kijken, spreken, enz.

Mijn Mensheid kon zich niet bewegen en had geen leven tenzij zij bezielde werd door de Wil van mijn Vader. *Ik was liever duizend keer gestorven dan één keer buiten zijn Wil om te ademen.*

Op deze wijze heb Ik de menselijke wil opnieuw verbonden met de Goddelijke Wil.

En omdat Ik waarachtig mens en waarachtig God ben, ***heb Ik aan mijn Vader alle Glorie en Rechten die Hem toekwamen teruggegeven.***

Maar mijn Wil en mijn Liefde wilden niet alleen in mijn Werken blijven. Ze wilden Evenbeelden van Mij aan mijn zijde.

Mijn Mensheid had de Schepping hersteld volgens de Plannen van de Schepper. Maar het doel van de Verlossing stond op het spel vanwege de ondankbaarheid van de mensen, van wie een groot aantal verloren was.

Om ervoor te zorgen dat de Verlossing Mij volledige Glorie zou brengen en om alle rechten die Mij toekwamen te herstellen,

heb Ik een andere mens uit de menselijke familie gekozen: **mijn Mama**,

- een getrouwe afspiegeling van Mijzelf,

- wier wil volledig ondergedompeld was in de Mijne en

- in wie Ik alle Vruchten van de Verlossing heb gecentraliseerd.

En zelfs als geen enkel andere mens van de Verlossing had genoten,

- *zou mijn Moeder Mij, geheel alleen,*

alles gegeven wat de mensen Mij zouden geweigerd hebben.

Nu kom Ik bij jou. Ik was waarlijk God en waarlijk Mens en mijn lieve Moeder was onschuldig en heilig.

Onze Liefde heeft Ons verder gedreven: Wij wilden een andere mens die, zoals alle andere mensen verwekt zou worden, en die aan mijn Zijde, de derde plaats, kon innemen.

Ik was niet tevreden dat alleen Ikzelf en mijn Moeder in de Goddelijke Wil waren opgenomen. We wilden andere kinderen die,
- in volledige overeenstemming met onze Wil zouden leven,
- Ons in naam van allen Glorie en Goddelijke Liefde zouden schenken.
Dus toen er hier op aarde nog niets bestond, heb Ik je geroepen.

Net zoals Ik met vreugde naar ***mijn lieve Moeder*** keek en
- Ik mij in haar verheugde,
- Ik haar liefkoosde en alle Gaven van de Godheid in haar uitstortte,
heb Ik met vreugde naar jou gekeken.
Ik heb je gestreeld en de stromen die over mijn Moeder werden uitgestort stroomden ook over jou uit, voor zover je hen kon ontvangen.

Deze stromen
- hebben je voorbereid, zijn je voorgegaan,
- hebben je verfraaid en hebben je de Genade gegeven
dat mijn Wil - en niet de jouwe - zich in de jouwe integreert
zodat zelfs jouw kleinste daden door Hem werden bezielde.

In al jouw daden vloeiden mijn Leven, mijn Wil en al mijn Liefde.
Wat ben Ik blij! Hoeveel vreugde geeft Mij dat!
Daarom noem Ik jou de tweede steun na mijn Moeder.
Ik heb me niet op jou gesteund omdat je niets was en Ik dit niet kon.
Ik heb me eerder gesteund op mijn eigen Wil in jou.

Mijn Wil is Leven. Wie Hem bezit, heeft het Leven en kan de Schepper van het Leven dragen.

*Net zoals Ik het plan van de Schepping in Mijzelf en de vruchten van de Verlossing in mijn Moeder gelegd heb,
zo heb Ik het plan van mijn Glorie in jou gelegd,
alsof mijn Wil in iedereen geïntegreerd was.*

Via jou zal een menigte van mensen komen die in mijn Wil leven.
De generaties zullen niet voorbijgaan zonder dat Ik dit doel heb bereikt.

Verbaasd zei ik: "Mijn Liefde, is het mogelijk

- dat uw Wil volledig in mij aanwezig is en
- dat er in mijn hele leven geen enkele scheiding is geweest tussen uw Wil en de mijne? Het lijkt alsof U een grapje verteld."

Met een nog zachtere stem **antwoordde Jezus:**

"Nee, Ik plaag je niet. Het is echt waar dat er geen breuk geweest is. Je bent hooguit soms gekwetst geweest.

Maar mijn Liefde, als een zeer sterk cement, heeft deze wonden genezen en de integriteit van mijn Wil in jou nog sterker gemaakt.

Ik heb al jouw daden in de gaten gehouden.

En Ik heb mijn Wil daarin laten vloeien als op een ereplaats. Ik wist hoeveel genade je nodig had om in jou het grootste Wonder ter wereld te kunnen volbrengen: *het wonder van voortdurend in mijn Wil te leven.*

De ziel moet alles van God opnemen in haar handeling, om Hem dan geheel zoals zij Hem opgenomen heeft, terug te geven. En Hem dan opnieuw in zich opnemen.

Dit overtreft zelfs het Wonder van de Eucharistie!

De gedaanten van brood en wijn bezitten geen verstand, geen wil, geen verlangens die hen in conflict zouden kunnen brengen met mijn Sacramenteel Leven.

De Hostie doet niets uit zichzelf. Alles is mijn Werk.

Als Ik het wil, realiseer Ik het.

Terwijl Ik **voor het Wonder van het Leven in mijn Wil**

moet Ik een menselijke wil, een verstand, een verlangen en een liefde buigen, die allemaal volledig vrij zijn. Hoeveel dingen zijn er nodig!

Veel zielen gaan naar de Communie en nemen deel aan het Wonder van de Eucharistie. Maar zeer weinigen van hen zijn bereid om het Wonder van mijn Wil in hen te laten geschieden, aangezien zij daarvoor meer offers zouden moeten brengen.

13-37- 28 november 1921 - De ziel die in de Zee van Licht van de Goddelijke Wil leeft, wordt als een bootje van Licht dat, in zijn bewegingen, altijd standvastig blijft in de Goddelijke Onveranderlijkheid.

Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand verkeerde, bevond ik me in een immense zee van Licht. Het was onmogelijk om te zeggen waar deze begon of eindigde. Er was een klein schip, ook gemaakt van Licht: De bodem was van licht en de zeilen eveneens. Kortom, de hele boot was van Licht.

De verschillende delen onderscheidden zich door verschillen in de intensiteit van het licht. Dit klein bootje vaarde met een ongelooflijke snelheid doorheen de Zee van Licht.

Ik was vooral verbaasd toen ik het op een gegeven moment in de Zee zag verdwijnen en vervolgens weer tevoorschijn zag komen. Het was ergens ondergedompeld en vervolgens kwam het terug tevoorschijn op dezelfde plaats waar het was ondergedompeld.

Mijn altijd vriendelijke Jezus genoot met volle teugen van het kijken naar dit klein bootje.

Hij riep me en **Hij zei:** “Mijn dochter, de Zee die je ziet is mijn Wil. Zij is Licht en niemand kan deze Zee oversteken tenzij hij in het Licht wil leven. Het sierlijke bootje dat je op de Zee ziet varen is de ziel die in mijn Wil leeft.

Door voortdurend in mijn Wil te leven, ademt zij de lucht van mijn Wil in. In ruil daarvoor ontdoet mijn Wil haar van haar hout, haar zeilen, haar anker en haar mast, om haar volledig in Licht te veranderen. Zo ontdoet de ziel die in mijn Wil handelt zich van zichzelf en vult zij zich met Licht.

Ik ben de kapitein van dit schip. Ik leid haar op haar koers. En Ik dompel haar onder in de zee om haar rust te gunnen en om tijd te hebben om haar de Geheimen van mijn Wil toe te vertrouwen.

Niemand anders zou in staat zijn om haar te besturen. Want anderen kennen de zee niet en kunnen haar dan ook niet sturen. Bovendien vertrouw Ik niemand anders.

Ik kies hoogstens iemand om te luisteren en te kijken naar de wonderen die mijn Wil verricht. Wie zou trouwens in staat zijn om de wegen in mijn Wil uit te stippelen? Om een reis te volbrengen die Ik haar in een oogwenk kan laten maken, zou een andere gids er een eeuw over doen.

Hij voegde eraan toe: " Zie je hoe mooi ze is? Ze rent, ze duikt, en ze bevindt zich weer aan het begin. Het is de sfeer van de Eeuwigheid die haar omhult, altijd nog op één enkel punt.

Het is mijn onveranderlijke Wil die haar laat rennen binnen Zijn sfeer, die geen begin en geen einde kent. En terwijl ze rent, bevindt ze zich op dat stille punt van mijn Onveranderlijkheid.

Kijk naar de zon - ze staat vast, ze beweegt niet, maar in één oogwenk bedekt haar licht de hele aarde.

Hetzelfde geldt voor dit bootje: deze ziel is onveranderlijk met Mij, noch beweegt zij zich weg van het Punt van waaruit mijn Wil haar heeft voortgebracht

Zij kwam voort uit een eeuwig Punt, en daar blijft zij.

En als zij lijkt te bewegen, zijn dat haar handelingen die bewegen, die, zoals zonlicht, overal en naar elke plaats uitstralen.

Dit is het wonder: bewegen en tegelijkertijd stil blijven staan.

Zo ben Ik, en zo maak Ik degene die in mijn Wil leeft.

Maar wil je weten wie deze boot is? *De ziel die in mijn Wil leeft.*

Terwijl zij haar daden in mijn Wil uitvoert, vaart zij haar koers en geeft mijn Wil de kans om vele andere vitale daden van genade, liefde en glorie vanuit zijn Centrum te laten voortkomen.

En Ik, haar Kapitein, leid die daad; Ik vaar mee, opdat het een daad moge zijn die niets tekortkomt en die mijn Wil waardig is.

Ik vermaak Mezelf zeer met deze dingen.

Ik zie de kleine dochter van mijn Wil die, samen met Mij loopt terwijl zij stil blijft staan.

Ze heeft geen voeten, maar ze loopt voor alle anderen.

Ze heeft geen handen, maar ze is de motor van alle werken.

Ze heeft geen ogen, maar in het licht van mijn Wil is ze meer dan de ogen en het licht van iedereen.

O, hoe bootst ze haar Schepper toch goed na!

Hoezeer lijkt zij op Mij!

Alleen in mijn Wil kan er sprake zijn van echte navolging.

Ik hoor mijn zachte en creatieve Stem in mijn Oor weerklinken:
'Laten Wij de mens maken naar Ons beeld en gelijkenis.'

En met oneindige vreugde **zeg Ik**: 'Hier zijn mijn evenbeelden.
De Rechten van de Schepping worden aan Mij teruggegeven.
Het doel waarvoor Ik de mens heb geschapen is vervuld.
Hoe gelukkig ben Ik!
En Ik roep de gehele Hemel bijeen om feest te vieren."

13-38- 3 december 1921 – De Verlossing is Redding. De Goddelijke Wil is Heiligheid.

Ik voelde me twijfelachtig en volledig verbijsterd over alles wat Jezus zegt over zijn Goddelijke Wil, **en ik dacht**:

"Is het mogelijk dat Hij zoveel eeuwen heeft laten verstrijken voordat Hij het Wonder van zijn Goddelijke Wil openbaarde?

Is het mogelijk dat Hij onder zoveel heiligen niet één van hen heeft uitgekozen om deze geheel Goddelijke Heiligheid te introduceren?

Er waren de apostelen en alle andere grote heiligen die de hele wereld verbaasd hebben."

Terwijl ik hierover nadacht, kwam Jezus. Hij onderbrak mijn gedachten en **Hij zei mij**: "Is de kleine dochter van mijn Wil niet overtuigd? Waarom twijfel je?"

Ik antwoordde: "Omdat ik mezelf zo slecht ('cattiva') vind en hoe meer U praat, hoe meer ik nietiger ik me voel."

Jezus antwoordde: "*Ik wil deze nietigheid van jou. Mijn Woorden zijn scheppend.* En hoe meer Ik je over mijn Wil vertel, hoe meer mijn Wil zich in de jouwe creëert.

En jouw wil, oog in oog met de Mijne, voelt zich nietig en verloren.

Wees je ervan bewust dat jouw wil volledig moet opgaan in de Mijne, zoals sneeuw smelt onder de brandende stralen van de zon.

Je moet weten dat hoe groter het werk is dat Ik wil volbrengen, hoe meer voorbereidingen er nodig zijn.

Hoeveel eeuwen, hoeveel profetieën, hoeveel voorbereidingen zijn er voorafgegaan aan ***mijn Verlossing!***

Hoeveel symbolen en tekenen zijn ***de Conceptie van mijn hemelse Moeder*** voorafgegaan!

Na de voltooiing van de Verlossing moest Ik de mens bevestigen in de gaven van deze Verlossing.

Ik heb de apostelen gekozen als bedienaren van de Vruchten van de Verlossing. Met behulp van de sacramenten moesten zij de gevallen mens zoeken en hem terug in veiligheid brengen.

De Verlossing had tot doel de mens van de ondergang te redden.

Zoals Ik je al heb gezegd: het handelen van de ziel die in mijn Wil leeft is zelfs groter dan de Verlossing zelf.

Om gered te worden, volstaat het een leven van compromissen te leiden. Even vallen en meteen weer opstaan is niet zo moeilijk.

Mijn Verlossing heeft dit bereikt omdat Ik koste wat kost de mens wilde redden. Ik heb de verantwoordelijkheid hiervoor aan de apostelen gegeven als bewaarders van de Vruchten van de Verlossing.

In die tijd moest Ik genoeg nemen met het minste, zelfs als dat betekende dat Ik de vervulling van mijn andere Plannen voor een andere tijd moest uitstellen.

Leven in mijn Wil schenkt niet alleen het heil, maar ook Heiligheid

- die elke andere vorm van heiligheid overtreft en
- die het zegel van de Heiligheid van de Schepper draagt.

De mindere vormen van heiligheid zijn als voorlopers en pioniers voor deze volledig Goddelijke Heiligheid.

Net zoals Ik in de Verlossing Mijn onvergelijkbare Moeder heb gekozen als bemiddelaarster tussen de mensen en Mijzelf, opdat de Vruchten ervan zouden worden toegepast.

Zo heb Ik ook jou gekozen als tussenpersoon,

- opdat de heiligheid van het Leven in mijn Wil kan beginnen.

Zo kan aan de Schepper de volledige Glorie gebracht worden,

- de ware reden voor de schepping van de mens.

Waarom ben je dan verbaasd? Deze dingen zijn sinds alle eeuwigheid vastgesteld en niemand kan ze veranderen.

Aangezien het om iets Groot gaat: de vestiging van mijn Koninkrijk in de zielen en op aarde, heb Ik gehandeld als een koning die bezit moet nemen van een koninkrijk.

In het begin gaat hij er niet zelf heen. Maar eerst laat hij het koninklijk paleis voorbereiden. Vervolgens stuurt hij zijn soldaten om het koninkrijk voor te bereiden en het volk aan zijn gezag te onderwerpen. Daarna komen de erewachten en de ministers. Ten slotte komt de koning.

Dat is wat gepast is voor een koning en dat is wat Ik heb gedaan: Ik heb mijn koninklijk paleis, dat de Kerk is, laten voorbereiden. De heiligen waren de soldaten die Mij bij de volkeren bekend hebben gemaakt. Daarna kwamen de heiligen die wonderen verrichtten, als mijn naaste dienaren. ***Nu kom Ik zelf om te regeren.***

Daarom moet Ik een ziel kiezen waar Ik mijn eerste verblijfplaats kan vestigen en dit Koninkrijk van mijn Wil kan stichten. Laat Mij daarom regeren en geef Mij volledige vrijheid!

13-39- 5 december 1921 - Wie uit valse nederigheid de gaven van God weigert, is ondankbaar. Bij haar mystiek huwelijk (32 jaar eerder) kreeg Luisa de Gave van de Goddelijke Wil. Jezus laat twijfels en moeilijkheden bij Luisa toe om haar te helpen op haar weg en ook om anderen vooraf reeds te antwoorden.

Nadat ik de woorden van de vorige tekst had geschreven, voelde ik me volledig overweldigd en meer dan ooit vernederd.

Ik begon te bidden en mijn lieve Jezus kwam.

Hij drukte me tegen zijn Hart en **Hij zei:**

"Dochter van mijn Wil, waarom aanvaard je de gaven niet die uw Jezus je wil schenken? Hen weigeren is een ultieme ondankbaarheid.

Stel je een koning voor, omringd door zijn trouwe ministers, en een arme jongen in lompen die de koning graag wil zien.

Hij gaat het paleis binnen en maakt zich klein, terwijl hij de koning observeert vanuit zijn schuilplaats achter de ministers.

Hij buigt zich voorover uit angst ontdekt te worden.

De koning merkt zijn aanwezigheid op. Terwijl de jongen achter de ministers gehurkt zit, roept hij hem en neemt hem apart.

De jongen beeft en bloost, bang om gestraft te worden. Maar de koning drukt hem aan zijn hart en **hij zegt:** "Wees niet bang; ik heb je apart

genomen om je te zeggen dat ik je boven alle anderen wil verheffen.

Ik wil dat je grotere gaven ontvangt dan deze die ik mijn ministers heb gegeven. Ik wil dat je mijn paleis nooit verlaat."

Als de jongen goed is, zal hij het voorstel van de koning met liefde aanvaarden en aan iedereen vertellen hoe grootmoedig de koning is. Hij zal het aan de ministers vertellen en hen vragen de koning namens hem te bedanken.

Als hij daarentegen ondankbaar is, zal hij het voorstel afwijzen en zeggen: "Wat wil je van mij? Ik ben een arme jongen, blootsvoets en in lompen. Deze geschenken zijn niet voor mij."

En hij zal het geheim van zijn ondankbaarheid in zijn hart bewaren. Is dat geen vreselijke ondankbaarheid? En wat zal er van deze jongen terechtkomen!

Hetzelfde geldt voor jou: omdat je jezelf onwaardig vindt, wil je afzien van mijn Gaven?"

Ik zei Hem: "Mijn Liefde, U hebt gelijk, maar wat mij het meest opvalt, is dat U altijd over mij wil praten."

Jezus antwoordde: "Het is juist en noodzakelijk dat Ik over jou spreek. Zou het aanvaardbaar zijn dat een verloofde, die met zijn verloofde moet trouwen, met anderen zou moeten onderhandelen in plaats van met haar?"

Integendeel, het is noodzakelijk:

- dat zij elkaar hun geheimen toevertrouwen,
- dat de een weet wat de ander bezit,
- dat de ouders het paar een bruidsschat geven, en
- dat elk zich vooraf reeds aan de gewoonten van de ander went.

Ik zei dan tegen Jezus: "Zeg mij, mijn Leven, - wie is mijn familie? - Wat is mijn bruidsschat en die van U?"

Glimlachend vervolgde Jezus:

"Jouw familie is de Drie-Eenheid.

Weet je niet meer dat Ik je in de eerste jaren dat je aan bed gekluisterd was, naar de Hemel gebracht heb en dat we voor de Allerheiligste Drie-Eenheid onze verbintenis aangegaan zijn?

De Drie-Eenheid heeft je zodanig veel Gaven geschonken dat je deze zelf nog niet hebt leren kennen. En wanneer Ik je vertel over mijn Wil, over de gevolgen en de waarde ervan, ontdek je de Gaven die je ontvangen hebt. Ik spreek niet over mijn eigen bruidsschat, want wat van Mij is, is van jou.

Enkele dagen later zijn Wij uit de Hemel neergedaald.

Wij, de drie goddelijke Personen, hebben je hart in bezit genomen en er onze eeuwige verblijfplaats van gemaakt. We hebben de teugels van je verstand, je hart en je hele wezen in handen genomen.

Al je handelingen kwamen voort uit onze Scheppende Wil in jou.

Het werk is al volbracht. Er hoeft niets meer te worden gedaan, behalve alles bekend te maken, zodat niet alleen jij, maar ook anderen kunnen delen in al deze grote Gaven.

Dat is trouwens wat Ik doe, door nu eens één van mijn dienaren, dan weer een andere, zelfs ministers uit verre plaatsen, te informeren over deze grote Waarheden.

Dit project is van Mij, niet van jou! Laat het daarom aan Mij over!

En je moet je realiseren dat telkens wanneer Ik je een nieuwe Waarheid over Mijn Wil leer, Ik me zo gelukkig voel en Ik je nog meer bemin.

Ik bloosde vanwege mijn moeilijkheden en ik zei Hem: "Mijn grootste en enige Goed, zie hoe ik erger dan vroeger ben geworden:

- in het begin twijfelde ik niet aan wat U me vertelde.
- Nu is dat niet meer zo: alleen maar twijfels, alleen maar moeilijkheden. Ik weet zelf niet hoe dit allemaal bij mij opkomt."

Jezus: "Wees hierdoor niet gekwetst.

Vaak veroorzaak Ik zelf deze moeilijkheden.

Ik zorg er dan voor om jouw vragen te beantwoorden en je de Waarheden te bevestigen die Ik je openbaar.

Tegelijkertijd antwoord Ik aan al diegenen die, bij het lezen van deze Waarheden, twijfels en moeilijkheden hebben.

Ik antwoord hen in het bijzonder, zodat zij hierin Licht kunnen vinden en hun geest kunnen bevrijden van hun moeilijkheden.

Er zal namelijk zeker veel kritiek komen! *Alles is noodzakelijk.*"

13-40- 10 december 1921 - De daden die in de Goddelijke Wil verricht worden, getuigen van een onschatbare creativiteit en vruchtbaarheid.

Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand verkeerde, kwam mijn altijd beminnelijke Jezus naar mij toe en Hij zei:

"Mijn dochter, hoe groot is één daad die in mijn Wil wordt verricht! Zie, als je aan de zon zou vragen: 'Hoeveel zaden heb je bevrucht, hoeveel heb je er vermenigvuldigd vanaf het moment dat je boven onze horizon opkwam?

Noch de zon, noch enig andere mens, hoe geleerd hij ook moge zijn, zou je kunnen vertellen, zelfs niet bij benadering, hoeveel zaden zij bevrucht heeft, of hoeveel ervan zij heeft vermenigvuldigd.

Nu is één daad die in mijn Wil wordt verricht meer dan de zon, die niet menselijke, maar goddelijke Zaden tot in het oneindige vermenigvuldigt.

O, hoe overtreft het de vruchtbaarheid en de veelheid van de zaden die de zon heeft bevrucht!

Er vindt een vernieuwing plaats in de spirituele wereld, en er ontstaat een nieuwe muziek zodanig dat allen worden aangetrokken.

Bij het horen van deze muziek worden degenen die het meest ontvankelijk zijn warm.

Duizenden en duizenden effecten ontstaan als evenzovele Zaden.

Aangezien de daad die in mijn Wil wordt verricht de scheppende Kracht met zich meedraagt, bevrucht Hij die zaden op een wijze die voor een eindig verstand onberekenbaar is.

Daarom zijn de handelingen die in mijn Wil verricht worden goddelijke Zaden die de scheppende Kracht met zich meedragen en die, meer dan zonnen, niet alleen bevruchten, maar ook Zaden scheppen en ze tot in het oneindige vermenigvuldigen.

- Zij geven Mij het veld voor nieuwe scheppingen,
- zij brengen mijn Kracht in beweging en
- zij zijn de dragers van het Goddelijke Leven."

13-41- 15 december 1921 - Zichzelf opnieuw ordenen in Jezus door zich te verenigen met zijn Wil. Enkel de daden die in de Goddelijke Wil worden verricht, keren terug naar de Oorsprong waarin de ziel werd geschapen en komen tot leven in de sfeer van de Eeuwigheid.

Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand verkeerde, kwam mijn altijd vriendelijke Jezus naar mij toe en Hij zei:

"Mijn dochter, herschik jezelf in Mij.

En weet je hoe je jezelf in Mij kunt op orde zetten?

Door jezelf volledig te versmelten met mijn Wil.

Zelfs de ademhaling, de hartslag en de lucht die je inademt moeten niets anders zijn dan versmelting in mijn Wil.

Zo komt er orde tussen de Schepper en de mens en keert hij terug naar de Oorsprong waaruit hij voortkwam.

Alle dingen zijn in orde, hebben hun ereplaats en zijn volmaakt, wanneer zij niet afwijken van de Oorsprong waaruit zij voortkwamen.

Zodra zij afwijken van de Oorsprong, is alles wanorde, oneer, onvolmaaktheid.

Alleen de daden die in mijn Wil worden gedaan, geven zichzelf terug aan de Oorsprong waarin de ziel werd geschapen, en nemen leven aan binnen de sfeer van de Eeuwigheid. En zij brengen hun Schepper het goddelijke Eerbetoen en de Glorie van zijn eigen Wil.

Alle andere daden blijven beneden, wachtend op het laatste uur van het leven, elk om zijn eigen oordeel en de pijn te ondergaan die ze verdienen. Want er is geen enkele daad buiten mijn Wil, zelfs geen goede, die zuiver kan genoemd worden.

Het louter ontbreken van het streven naar mijn Wil is het besmeuren van de mooiste werken. En het loutere afwijken van iemands Oorsprong verdient een straf.

De Schepping werd voortgebracht op de vleugels van mijn Wil, en op diezelfde vleugels wil Ik dat zij naar Mij terugkeert.

Maar Ik wacht tevergeefs. Daarom is alles wanorde en verwarring.

Kom daarom in mijn Wil om Mij, in naam van allen, genoegdoening te geven voor deze grote wanorde.

13-42- 18 december 1921 - Onrust verduistert de vrede. Vrede is de lente van de ziel. Vrede is Licht. Zij brengt heerschappij over zichzelf en over anderen. Jezus is de ware Vrede.

Ik voelde me erg depressief en angstig vanwege de afwezigheid van mijn lieve Jezus. Na een hele dag van lijden kwam Hij laat in de avond. Hij sloeg zijn armen om mijn nek en Hij zei:

"Mijn dochter, wat is er aan de hand?"

Ik zie in jou een neiging, een schaduw die je anders maakt dan Ik en die de stroom van gelukzaligheid die bijna altijd tussen jou en Mij bestaan heeft verbreekt.

Alles is vrede in Mij, daarom tolereer Ik in jou zelfs geen enkele schaduw die je ziel zou kunnen verduisteren.

Vrede is de lente van de ziel.

Alle deugden bloeien, groeien en glimlachen, zoals planten en bloemen in de stralen van de lentezon, die alle dingen in de natuur ertoe aanzetten om elk hun eigen vrucht voort te brengen.

Als de lente er niet was, die de planten met haar betoverende glimlach uit de winterslaap haalt en de aarde met een bloemrijke mantel bekleedt die iedereen uitnodigt om haar te bewonderen met haar zoete betovering, zou de aarde afschuwelijk zijn en zouden de planten uiteindelijk verdorren.

Vrede is dus de Goddelijke Glimlach die de ziel uit elke winterslaap haalt. Net als de hemelse Lente schudt zij de ziel uit de kou van hartstochten, zwakheden, onnadenkendheid, enz.

En met haar glimlach

- laat zij alle bloemen bloeien, meer dan in een bloemenveld, en
- laat zij alle planten groeien, waartussen de Hemelse Landbouwer graag wandelt en de vruchten plukt om er zijn voedsel van te maken.

Daarom is de vredige ziel mijn tuin, waarin Ik geniet en Mij vermaak.

Vrede is Licht, en alles wat de ziel denkt, zegt en doet, is Licht dat zij uitstraalt. De vijand kan niet dicht bij haar komen, omdat hij zich door dit licht geraakt, gekwetst en verblind voelt en gedwongen wordt te vluchten om niet verblind te worden.

Vrede is heerschappij, niet alleen over zichzelf, maar ook over anderen. Dus voor een vredige ziel blijven allen overwonnen of verward en vernederd.

Daarom laten zij zich ofwel domineren en blijven zij vrienden, ofwel gaan zij verward weg, niet in staat om de waardigheid, de onverstoortbaarheid en de zachtheid van een ziel die vrede bezit, te verdragen.

Zelfs de meest verdorvenen voelen de kracht die zij in zich heeft.

Daarom ben Ik zo trots dat ***Ik God van de vrede - Vredevorst*** - word genoemd. Zonder Mij is er geen vrede.

Ik alleen bezit haar en Ik geef haar aan mijn kinderen, als wettige kinderen die verbonden blijven als erfgenamen van al mijn Bezittingen.

De wereld, de mensen, hebben deze vrede niet.

Wat je niet bezit, kan je ook niet geven.

Zij kunnen hoogstens een schijnbare vrede geven, die hen innerlijk kwelt - een valse vrede, die een giftige slok in zich bevat.

En dit gif

- doet het geweten zwijgen en
- leidt iemand naar het rijk van de ondeugd.

Daarom ***ben Ik de ware Vrede***, en Ik wil je verbergen in mijn vrede, zodat je nooit gestoord zult worden, en de schaduw van mijn Vrede, als een verblindend Licht, alles en iedereen die je vrede zou kunnen verstoren, ver van je weg zal houden.

13-43- 22 december 1921 - De reden waarom de mens handelt, weerspiegelt wie hij is. Enkel de bedoeling om God te beminnen opent de ziel om de stroom van zijn Genaden te ontvangen. De Goddelijke Wil is de grootste van alle deugden.

Ik bleef in mijn gebruikelijke toestand en mijn altijd vriendelijke Jezus toonde zich in een stralend Licht.

Zijn Lichtdruppels verspreidden zich als een regen van Licht en vielen op de zielen. Veel zielen ontvingen de Lichtstroom niet en bleven als het

ware gesloten. Deze Stroom circuleerde waar hij zielen vond die bereid waren Hem te ontvangen.

Toen **zei mijn lieve Jezus mij**: "Mijn dochter, de stroom van mijn Genade stroomt in de zielen die uit zuivere Liefde handelen.

Hun verlangen om Mij te beminnen houdt hen bereid om de stroom van al mijn Genade te ontvangen. Ik word bemind en zij worden bemind. Zij zijn voortdurend met Mij verbonden en Ik met hen.

Daarentegen zijn de zielen die uit menselijke motieven handelen voor Mij gesloten.

Zij aanvaarden en ontvangen alleen stromen die menselijk zijn. Zielen die handelen met een zondige bedoeling ontvangen een stroom van schuld. Zielen die handelen met een duivelse bedoeling ontvangen de stroom van de hel.

De intentie die de daden van de mens motiveert, verandert hem

- in schoonheid of lelijkheid,
- in Licht of duisternis,
- in Heiligheid of zonde.

De motieven voor de daden van de mens hebben gevolgen voor hemzelf.

Mijn stroom komt niet in iedereen binnen.

Omdat hij wordt afgewezen door degenen die voor Mij gesloten zijn, wordt hij met nog meer kracht en overvloed uitgestort over de open zielen.

Nadat Hij dit had gezegd, verdween Hij.

Later kwam Hij terug en **Hij voegde eraan toe**:

"Kan je Mij uitleggen waarom de zon de hele aarde verlicht?"

Aangezien zij veel groter is dan de aarde, heeft zij het vermogen om de hele aarde met zijn licht te omhullen.

Indien zij kleiner was, zou zij slechts een deel ervan verlichten.

Kleinere dingen worden immers omhuld door grotere.

Mijn Wil is de grootste van alle deugden.

Bijgevolg verdwijnen alle andere in Hem.

Inderdaad, voor de heiligheid van mijn Wil beven de andere deugden vol eerbied.

Soms geloven de deugden dat ze iets groots bereikt hebben, maar zonder contact met mijn Wil. Nadat zij echter contact gehad hebben met de Heiligheid en de Kracht van mijn Wil, zien zij dat zij niets bereikt hebben.

Om hen de status van 'deugd' te geven, moet Ik hen onderdompelen in de immense Zee van mijn Wil. Deze steekt niet alleen boven alles uit, maar Hij geeft ook aan de dingen hun verschillende nuances van schoonheid en Hij creëert de verschillende kleuren, de hemelse glans en hun stralende licht.

Als de deugden niet door mijn Wil worden bedekt, hebben de deugden, hoewel ze goed zijn, niet die vorm van Schoonheid die de Hemel en de aarde verrukt, betovert en charmeert.

Daarna bracht mijn lieve Jezus mij buiten mijzelf en toonde mij hoe er onder de zee waterkanalen opengingen, die zich een weg baanden onder de grond en de fundamenten van steden overspoelden. Op sommige plaatsen stortten gebouwen in, op andere plaatsen verdwenen ze, toen deze waterkloven zich openden en ze in de aarde opslokten.

En **Jezus zei**, vol verdriet: "De mens wil er niet mee ophouden, en mijn Gerechtigheid is gedwongen hem te straffen. Vele steden zullen worden getroffen door water, door vuur en door aardbevingen."

En ik: "Mijn Liefde, wat zegt U? U zult dit niet doen."
En toen ik Hem wilde smeken, verdween Hij.

13-44- 23 december 1921 - Wie handelt en leeft in de Goddelijke Wil, geeft Jezus de ruimte om nieuwe Werken, nieuwe Liefde en nieuwe Kracht te brengen. Het Goede van de slaap van Jezus. Ware vrede.

Ik voelde me helemaal ondergedompeld in de Goddelijke Wil.

Mijn lieve Jezus zei mij toen Hij kwam:

"Dochter van mijn Wil, door te handelen en te leven in mijn Wil,
- laat je meer nieuwe Daden voortkomen uit mijn Wil, en
- geef je Mij de ruimte voor nieuwe Werken, nieuwe Liefde
en nieuwe Kracht.

Hoe gelukkig ben Ik dat een ziel, door in mijn Wil te leven, Mij de ruimte geeft om te handelen!

Anderzijds, iemand die niet in mijn Wil leeft, bindt mijn Armen en maakt mijn Wil voor haar nutteloos.

Mijn Wezen wordt echter door de onweerstaanbare Kracht van mijn Liefde tot beweging en tot werken aangezet.

Alleen wie in mijn Wil leeft, geeft Mij vrij spel, en Ik beziel dan zelfs de kleinste daden in mijn Goddelijke Wil. Ik veracht het niet om zelfs de nederigste dingen met het zegel van goddelijke Deugd te voorzien.

Daarom bemin Ik iemand die in mijn Wil leeft zozeer. En Ik omring elk van haar daden met zoveel Genade, met zoveel Waardigheid en Eerbetoon omdat Ik de Eer en de Glorie van mijn Goddelijk Werk wil.

Wees daarom aandachtig en bedenk goed dat als je alles wat je doet niet in mijn Wil doet, je Jezus nutteloos maakt.

Ach, als je wist hoezeer het verhinderen actie op Mij drukt, hoezeer het Mij bedroeft – dan zou je aandachtiger zijn, nietwaar?

Later, toen ik op het punt stond mijn ogen te sluiten om te gaan slapen, zei ik in mezelf:

"Jezus, laat zelfs mijn slaap in overeenstemming zijn met uw Wil, Moge mijn ademhaling veranderd wordt in de Uwe, zodat ik ook doe wat U deed toen U sliep. Maar sliep mijn Jezus dan echt?"

Jezus kwam terug en Hij voegde eraan toe:

"Mijn dochter, mijn Slaap was zeer kort, maar Ik heb geslapen.

En Ik sliep niet voor mezelf, maar voor de mensen. Als Hoofd van het Mystieke Lichaam, vertegenwoordigde Ik de gehele menselijke familie en Ik strekte mijn Mensheid uit over iedereen om hen rust te geven. Ik zag alle mensen bedekt met een mantel van zorgen, strijd en onrust.

Ik zag diegenen die:

- in zonde vielen en verdrietig waren.
- gedomineerd werden door de tirannie van hun hartstochten en daardoor van streek waren,
- het goede wilden doen en worstelden om dat te bereiken.

Kortom, er was geen vrede.

Ware vrede wordt immers alleen bereikt wanneer de wil van de mens terugkeert naar zijn Bron: de Wil van zijn Schepper, waaruit hij voortgekomen is.

Buiten het Centrum, los van de Oorsprong, is er geen vrede.

Daarom legde mijn Mensheid zich tijdens het slapen over alles heen en omhulde het als in een mantel, net zoals de kip haar kuikens onder haar vleugels roept om hen te laten slapen.

Op dezelfde manier, Mij over alles uitstrekkend, riep Ik al mijn kinderen onder mijn vleugels, om sommigen vergeving van zonden te schenken, sommigen overwinning op hartstochten, sommigen kracht in de strijd.

Ik gaf aan allen vrede en rust.

En om hen geen angst in te boezemen, maar hen moed te geven, deed Ik dit terwijl ik sliep. Wie is bang voor iemand die slaapt?

Nu is de wereld niet veranderd.

Integendeel, zij bevindt zich meer dan ooit tevoren in moeilijkheden.

En daarom wil Ik iemand die in mijn Wil slaapt, om zo de effecten van de Slaap van mijn Mensheid te herhalen. “

Vervolgens **herhaalde Hij op een bedroefde toon:**

”En mijn andere kinderen - waar zijn zij? Waarom komen zij niet allemaal naar Mij toe om rust en vrede te ontvangen?

Laten wij hen roepen, laten wij samen hen roepen.”

En het leek alsof Jezus hen bij naam riep – één voor één.

Maar er waren er maar weinig die kwamen.

13-45- 25 december 1921 - De Mensheid van Jezus werd gevoed door zijn Wil. De zielen die in de Goddelijke Wil leven, omringden en troostten Jezus bij zijn Geboorte. Wie in de Goddelijke Wil leeft, staat het dichtst bij Jezus.

Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand verkeerde, toonde mijn lieve Jezus aan mij in de gedaante van een kleine baby die volledig verkleumd was door de kou. Hij wierp zich in mijn armen en **Hij zei mij:** "Wat is het koud, wat is het koud! Wees zo lief en verwarm Mij.

Laat Mij niet meer rillen."

Ik drukte Hem tegen mijn hart en ik zei Hem: "Ik draag uw Wil in mijn hart. Zijn warmte is meer dan voldoende om U op te warmen."

Vervuld van vreugde zei Jezus mij: "Mijn dochter, mijn Wil omvat alles en wie Hem bezit, kan Mij alles geven.

Mijn Wil was alles voor Mij: Hij heeft Mij verwekt, Mij gevormd, Mij geboren laten worden en Mij laten opgroeien.

Als mijn Moeder heeft bijgedragen door Mij het bloed te geven, dan kon zij dat doen omdat Zij mijn Wil bezat, die in haar leefde en handelde. Indien zij mijn Wil niet bezeten had, dan had zij niet kunnen bijdragen aan de vorming van mijn Mensheid.

Daarom gaven mijn directe Wil en de Wil die in mijn mama aanwezig was, Mij het leven. Het menselijke heeft geen macht over Mij. Het kon Mij niets geven. Alleen de Goddelijke Wil heeft Mij met zijn adem gevoed en geboren laten worden.

Maar denk je dat het de koude lucht was die Mij deed rillen? Nee! Het was de kilheid van de harten die Mij verdoofde. Het was hun ondankbaarheid die Mij vanaf mijn geboorte bitter deed wenen.

Mijn geliefde moeder bedaarde mijn wenen, ondanks het feit dat zij zelf weende. Onze tranen vermengden zich en terwijl Wij onze eerste kussen uitwisselden, stortten Wij ons Hart uit met Liefde.

Maar ons Leven zou een Leven van verdriet en tranen worden.

Zo legde zij Mij terug in de kribbe waar Ik terug begon te wenen en mijn kinderen riep met mijn gekreun en tranen.

Ik wilde hen tot medelijden bewegen met mijn tranen en kreunen, opdat zij naar Mij zouden luisteren.

"Maar weet je wie, na mijn moeder, de eerste was die Ik met mijn tranen bij Mij riep, in dezelfde kribbe, om mijn Hart vol Liefde uit te storten? Dat was de kleine dochter van mijn Wil.

Je was zo klein dat je kleiner was dan mijn Mama. En Ik kon je dicht bij Mij houden in de kribbe en mijn Tranen in jouw hart kon uitstorten.

Deze Tranen hebben mijn Wil in jou bezegeld en hebben jou tot een wettige dochter van mijn Wil gemaakt.

Mijn Hart verheugde zich hierover toen het zag dat alles wat mijn Wil in de Schepping had tot stand gebracht, in jou volledig in mijn Wil terugkeerde. Dat was belangrijk en onmisbaar voor Mij.

Vanaf het moment van mijn geboorte in deze wereld moest Ik de Rechten van de Schepping herstellen en de Glorie ontvangen, alsof de mens mijn Wil nooit verlaten had. En daarom waren de eerste kus en de eerste zegeningen van mijn jongste leeftijd voor jou.

Ik antwoordde: "Mijn Liefde, hoe was dat mogelijk, aangezien ik toen nog niet bestond?"

Jezus antwoordde mij: "In mijn Wil bestond alles. Alle dingen waren voor Mij als geconcentreerd in één enkel punt. Ik zag je zoals Ik je nog steeds zie en alle genaden die Ik je heb gegeven zijn niets anders dan een bevestiging van deze die je van alle eeuwigheid waren toegekend.

En Ik zag je niet alleen: Ik zag in jou mijn kleine familie van hen die in mijn Wil zouden leven. Wat was Ik gelukkig met dit alles! Jullie kalmeerden mijn tranen en gaven Mij warmte. Jullie vormden een kring om Mij heen. Jullie beschermden Mij tegen het bedrog van andere mensen.

Ik bleef peinzend en twijfelend achter. Jezus vervolgde: "Waarom twijfel je? Ik heb je nog niets verteld over de relaties tussen Mijzelf en de ziel die in Mijn Wil leeft.

Voorlopig zal Ik je zeggen dat mijn Mensheid leefde onder de voortdurende werking van mijn Wil. Als Ik ook maar één ademteug had genomen die niet door de Goddelijke Wil werd bezielde, zou dat Mij hebben onteerd.

De ziel die in mijn Wil leeft, staat dichtst bij Mij. Van alles wat mijn Mensheid heeft bereikt en geleden, is zij de eerste onder alle andere mensen die de Vruchten en de Weldaden ervan ontvangt.

13-46- 27 december 1921 - Wanneer een ziel de Goddelijke Wil binnengaat, spiegelt zij zich in de Godheid en neemt zij de trekken van Hem over. Dan is alles wat zij doet een uitstorting van Jezus die naar haar komt.

Ik was in mijn gebruikelijke toestand en *mijn lieve Jezus zei mij:*
"Mijn dochter, wanneer een ziel in mijn Wil binnengaat, begint zij zich te spiegelen in de spiegel van de Godheid.
Zo hecht zij zich aan de Godheid en ontvangt zij zijn trekken.
En deze trekken binden haar aan de Godheid.

De Goddelijke Personen vinden hun eigen fysiognomie in haar en herkennen haar als een lid van hun Familie. Zij geven haar een plaats in hun midden en delen hun geheimen haar.

Zij erkent zijn eigen Wil in haar als het centrum van haar leven.
Zij laten haar toe tot het eeuwig Punt en verrijken haar met alles wat de Eeuwigheid bevat.

"O, hoe mooi is het om dit klein evenbeeld van onszelf te zien, vervuld van alles wat de Eeuwigheid bevat! Omdat ze zo klein is, voelt de ziel zich verloren en verdronken, niet in staat om de Eeuwigheid te bevatten.

Maar Liefde, de uitvoering van het Leven van onze Wil in haar, spoort haar aan om zich in Ons te weerspiegelen.
Onze eeuwige golven verspreiden zich in haar alsof ze afkomstig zijn van een machine waarvan de motor nooit stopt.
O, hoe amuseren Wij ons!!

*Dat was het primaire doel van de schepping van de mens:
hem met Ons verenigen en Ons met hem, zodat Wij Ons in hem konden verheugen en hij in alles gelukkig kon zijn.*

Toen deze Eenheid van Wil door de mens werd verbroken,
- begonnen ons Leed en het ongeluk van de mens en zo
- mislukte het Plan van de Schepping.

Wie laat het Doel van de Schepping zich verwezenlijken?
Het is de ziel die in onze Wil leeft.
Zij laat alle andere generaties achter zich,
alsof zij de eerste is die door Ons is geschapen.

Ze keert terug naar de oorspronkelijke orde, in overeenstemming met het doel waarvoor Wij haar hebben geschapen.

Onze Wil en de ziel zijn nu één.

Onze Goddelijke Zegeningen verspreiden zich in de menselijke wil. Zo wordt het doel van de Schepping verwezenlijkt.

Onze Wil biedt oneindige mogelijkheden. En wanneer Hij een ziel vindt die Hem laat handelen, compenseert Hij onmiddellijk het falen van alle andere menselijke willen. Daarom overtreft onze Liefde voor deze ziel onze Liefde voor alle andere mensen samen.

Omdat onze Wil door de andere mensen geschonden en geminacht is, herstelt deze ziel de Luister, de Eer, de Glorie, het Gezag en het Leven van onze Wil. Hoe zouden Wij haar dan niet alles geven!

Toen, alsof Hij zijn Liefde niet langer kon bedwingen, drukte Jezus mij tegen zijn Hart en ***Hij voegde eraan toe:***

“Ik geef alles aan de kleine dochter van mijn Wil.
Ik zal voortdurend uitstortingen over jou geven.

Jouw gedachten zullen een uitstorting zijn van mijn Wijsheid.
Je blikken zullen een uitstorting zijn van mijn Licht.
Jouw ademhaling, jouw hartslag en jouw handelingen zullen eerst voorafgegaan worden door mijn uitstortingen en dan zullen zij Leven hebben.

Wees aandachtig en denk bij alles wat je doet dat het een uitstorting van Jezus is die tot jou komt.”

13-47- 28 december 1921 -. Angsten van Luisa. Jezus geeft haar vrede. Luisa wil dat Jezus haar wil doet.

Als gevolg van bepaalde zaken die hier niet hoeven genoemd te worden, voelde ik me bedrukt. Door mijn depressieve toestand had ik het gevoel dat ik zou sterven. Toen kwam mijn lieve Jezus en Hij nam me in zijn armen om om me te steunen en me kracht te geven.

Vol tederheid en goedheid ***zei Hij mij:*** "Mijn dochter, wat is er aan de hand, wat is er aan de hand! Je bent te depressief en dat wil ik niet."

Ik antwoordde Hem:

"Mijn Jezus, help me, laat me niet achter in deze bitterheid.

Wat me het meest deprimeert, is wanneer ik een verlangen in mij voel opkomen en ik je wil zeggen:

'Deze keer gaat U mijn wil doen en niet andersom.'

Alleen al bij die gedachte voel ik me doodongelukkig.

O, hoe waar is het dat uw Wil Leven is!

Maar helaas, de omstandigheden duwen mij. Help mij!"

En ik barstte in snikken uit.

Jezus liet mijn tranen over zijn Handen stromen en drukte me nog dichter tegen Zich aan. Hij zei mij:

"Mijn dochter, wees moedig en vrees niet, want Ik ben volledig bij je.

Zie je niet hoe mooi mijn Handen zijn, met de tranen van iemand die bang is om mijn Wil niet te vervullen?

Geen enkele van deze tranen is op de grond gevallen!

Luister nu en kalmeer. Ik zal doen wat je wilt, maar niet omdat jij het wilt, maar alsof Ik het zelf wil. Maakt dat je gelukkig?

Ik heb niemand aan wie Ik je kan toevertrouwen, niemand die daartoe in staat is. Hun hart is bedekt met een stalen pantser.

Mijn woorden worden niet gehoord, noch begrepen.

De zonden zijn verschrikkelijk en de heiligschennissen enorm.

De straffen staan al voor de poorten van de stad.

Er zullen veel doden vallen.

Daarom is een kleine opschorting van jouw toestand, die de loop van mijn Gerechtigheid tegenhoudt, nodig.

Je zal me vrije tijd geven. Ik trek Mij terug en zonder je mijn Wil te laten verlaten, zal ik je geven wat je nodig hebt.

Ik bleef meer dan ooit vol bitterheid vanwege de vele andere dingen die Jezus mij vertelde over onze turbulente tijden. Toch was ik kalm omdat Hij me had verzekerd dat Hij mij niet uit zijn Wil zou laten gaan.

De volgende dag kwam mijn Koningin-Moeder.

Ze bracht mij het Kindje Jezus, legde het in mijn armen en zij zei:

"Mijn dochter, houd Hem stevig vast, laat Hem niet los.

Als je eens wist wat Hij wil doen!

***Bid, bid, het gebed in Zijn Wil verheugt en verrukt Hem.
Zo zullen zij, althans gedeeltelijk, aan de straffen ontsnappen."***

Na deze woorden verdween Maria. Ik keerde terug naar de tragische twijfel dat ik Jezus ertoe had aangezet om mijn wil te vervullen.

13-48- 3 januari 1922 - De ziel die in de Goddelijke Wil leeft, herstelt al haar relaties met God en met de geschapen dingen.

Ik was in mijn gebruikelijke toestand.

Mijn altijd vriendelijke Jezus kwam naar me toe en ***Hij zei:***

Dochter van mijn Wil, kom in mijn Wil opdat Ik je de relaties laat zien die bestaan tussen de Goddelijke Wil en de menselijke wil, relaties die de mensen sinds de Hof van Eden hebben verbroken.

De ziel die geen ander leven kent dan het leven in mijn Wil, herstelt deze relaties en vernieuwt ze.

Deze relaties waren verbindingen tussen de Schepper en de mens: relaties van Gelijkheid, van Heiligheid, van Kennis, van Macht.

Deze ziel vernieuwt ook de relaties tussen de mens en alle geschapen dingen waarover Ik hem de heerschappij had gegeven.

Omdat *hij zich van mijn Wil heeft teruggetrokken*, heeft de mens al deze relaties verbroken en zijn deuren geopend voor de zonde, voor zijn hartstochten en zijn meest woeste vijand.

Maar de ziel *die in mijn Wil leeft*, wordt zo hoog verheven dat zij alle andere mensen achter zich laat. Zij is hersteld in haar oorsprong. Zo herstelt zij de oorspronkelijke orde tussen Mij en haarzelf.

Alle geschapen dingen stellen zich ten dienste van deze ziel en aanvaarden deze ziel als hun wettige zuster.

Ze voelen zich vereerd om onder haar gezag te staan.

Het doel waarvoor zij geschapen werden is reeds bereikt – namelijk:

- om onder het gezag van de menselijke ziel te staan en
- aan haar kleinste wensen te gehoorzamen.

Daarom blijft de natuur vol respect rondom haar.

Zij juicht omdat haar God uiteindelijk de glorie ontvangt, in overeenstemming met het doel waarvoor Hij haar geschapen had: de mens dienen.

En zo zullen vuur, licht, water en koude zich laten bevelen geven en haar trouw gehoorzamen.

Mijn Liefde heeft onmiddellijk de remedie om de mens te redden voorbereid, door uit de Hemel neer te dalen en de menselijke gedaante aan te nemen.

De ziel die in mijn Wil leeft, heeft zichzelf teruggegeven aan haar begin, aan haar eeuwige Oorsprong van waar zij kwam.

Reeds vooraleer mijn Mensheid gevormd was, kuste zij en vereerde zij mijn Bloed en mijn Wonden. Zij eerde mijn stappen en mijn werken. En zij vormde een waardige hofhouding voor mijn Mensheid.

."O ziel die in mijn Wil leeft, jij alleen bent :

- het doel en de glorie van de Schepping,
- de luister en de eer van mijn Werken,
- de vervulling van mijn Verlossing.

Ik heb alles in jou gecentraliseerd.

Alle relaties met de Schepper zijn in jou hersteld. Als je door zwakheid zou falen, zal Ik omwille van de Adel en de Eer van mijn Wil, voor alles compenseren. Wees daarom aandachtig en schenk deze opperste tevredenheid aan uw Jezus.

13-49- 5 januari 1922 - Het Goddelijk Wezen voelt een onweerstaanbare drang om zichzelf aan de mens mee te delen. Jezus kan het niet aanzien dat een ziel die in zijn Wil leeft, bedroefd is omwille van Hem.

Ik voelde me zeer verdrietig. Mijn lieve Jezus kwam naar me toe. Hij drukte me tegen zich aan en **Hij zei:**

"Mijn dochter, jouw verdriet weegt zwaarder op mijn Hart dan wanneer het het Mijne was. Ik kan het niet verdragen dat je zo verdrietig bent. Ik wil je koste wat kost gelukkig zien. Ik wil opnieuw de glimlach op je

lippen zien die de gelukzaligheid van mijn Wil uitdrukt.

Zeg Mij wat je wil om weer gelukkig te worden.

Is het mogelijk dat, na een lange tijd waarin jij Mij niets hebt geweigerd, Ik jou niet geef wat je vraagt om gelukkig te zijn?

Ik antwoordde: "Mijn Liefde, wat ik wil, is dat U mij de genade schenkt om altijd uw Wil te volbrengen: dat is genoeg voor mij.

Is het grootste ongeluk voor mij niet, van niet uw Wil te doen, zelfs in de kleinste dingen!

En toch leiden uw eigen voorstellen en uw zorg mij daarheen.

Ik zie immers dat U mijn wil wil doen, niet omdat het uw Wil is, maar omdat U me gelukkig wil maken en mijn hart wil ontlasten van de bitterheid waarin het als verzonken is.

Ach, Jezus! Jezus! Sta dat niet toe!

Als U me gelukkig wil maken, dan ontbreekt het uw Macht niet aan andere middelen om mij van mijn verdriet te bevrijden.

Jezus antwoordde:

"Mijn dochter, mijn dochter, dochter van mijn Wil, nee, vrees niet.

Dat zal nooit gebeuren, net zomin als onze Wil zal worden geschaad.

Als er een wonder nodig is, zal Ik dat doen.

Maar onze Wil zal nooit gescheiden worden.

Dus kalmeer en heb vertrouwen.

Luister:

mijn Wezen wordt gedreven door een onweerstaanbare kracht om zich aan de mens te openbaren. *Ik heb je nog zoveel te vertellen, zoveel andere Waarheden die je nog niet kent.*

Naarmate het aantal Waarheden dat de ziel kent toeneemt, verwerft zij nieuwe soorten geluk.

Ik ben als een vader

- die alle soorten geluk in overvloed bezit en

- die al zijn kinderen gelukkig wil maken.

Als hij ziet dat een van zijn kinderen, die echt van hem houdt, verdrietig en bezorgd is, wil hij hem koste wat kost gelukkig maken en hem van zijn zorgen bevrijden.

Als de vader weet dat het verdriet van zijn kind te wijten is aan de liefde die dit kind voor hem koestert, dan heeft de vader geen rust. Hij gebruikt alle middelen en brengt elk offer om zijn kind gelukkig te maken.

Zo ben Ik. Ik weet dat je verdriet is omwille van Mij.

Als Ik je niet zie terugkomen in je toestand van vreugde en getekend door mijn eigen Geluk, dan zal ik ongelukkig zijn en wachten op je terugkeer in de armen van mijn Geluk.

13-50- 11 januari 1922 - De zielen die in de Goddelijke Wil leven, zijn in het Mystieke Lichaam als de huid, die alle ledematen het leven brengt dat door de haarvaten stroomt en dat elk een volmaakte groei geeft in vorm en schoonheid.

Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand verkeerde, dacht ik aan de heilige en Goddelijke Wil. Ik zei tegen mezelf:

"Alle kinderen van de Kerk zijn ledematen van het Mystiek Lichaam waarvan Jezus het Hoofd is. Welke plaats nemen de zielen die de Wil van God bezitten in het Mystiek Lichaam in?"

Mijn altijd vriendelijke Jezus kwam naar mij toe en Hij zei:

"Mijn dochter, de Kerk is mijn Mystiek Lichaam en Ik heb de eer om het Hoofd ervan te zijn. Om er deel te kunnen van worden, moeten de ledematen tot een passend niveau groeien.

Anders zouden zij mijn Lichaam misvormen.

Helaas zijn er velen die niet alleen niet de vereiste gestalte hebben, - maar ook verrot en etterig zijn, in die mate dat ze Mij en de gezonde ledematen doen walgen.

De zielen die in mijn Wil zullen leven, zijn voor het lichaam van mijn Kerk als de huid. *Het lichaam heeft een binnenste huid en een buitenste huid.*

In de huid stroomt het bloed en het geeft leven aan het gehele lichaam.

Dankzij deze circulatie bereiken de ledematen van het lichaam hun normale grootte.

Als er geen huid en geen bloedcirculatie was, zou het menselijk lichaam afschuwelijk zijn om te zien. De ledematen zouden niet tot hun normale lengte groeien.

Je ziet dus dat de zielen die in mijn Wil leven, noodzakelijk zijn voor Mij. Zij zijn als de huid van het Lichaam van mijn Kerk en zij zorgen voor de circulatie van het leven voor alle ledematen.

Zij zorgen voor de gewenste groei van de ledematen die geen vooruitgang hebben geboekt.

En zij zullen deze die gewond geraakt zijn, genezen.

Zij zullen voortdurend in mijn Wil leven.

Zo zullen zij de frisheid, de schoonheid en de pracht van het hele Mystieke Lichaam herstellen. Zij zullen het gelijk maken aan mijn Hoofd dat met grote Majesteit boven alle ledematen zal staan.

Het einde van de wereld kan niet komen vooraleer Ik over deze zielen beschik, die als verloren in mijn Wil leven.

Ik zorg meer voor hen dan voor alle anderen. Zonder hen, wat zou het Mystiek Lichaam in het hemelse Jeruzalem zijn?

Ik geef hier meer om dan om wat dan ook.

Jij ook, als jij Mij bemint, moet je je betrokken voelen.

Vanaf nu af

zullen al jouw daden die in overeenstemming zijn met mijn Wil, het leven doen stromen doorheen het hele Mystieke Lichaam van de Kerk.

Zoals het bloed doorheen het menselijk lichaam stroomt, zo zullen al jouw daden, versterkt door de onmetelijkheid van mijn Wil, alle ledematen bereiken. Ze zullen hen allen bedekken, als een huid. En ze zullen hen een passende groei schenken.

Wees dus aandachtig en trouw."

Later, volledig overgegeven aan de Wil van Jezus, bad ik.

Bijna zonder na te denken zei ik Hem:

"Mijn Liefde, verenigd met alles wat U bent, leg ik alles in Uw Wil:

- mijn kleine pijnen, mijn gebeden,
- mijn hartslagen,
- alles wat ik ben en alles wat ik kan volbrengen

om de leden van het Mystieke Lichaam de gewenste groei te geven."

Toen Jezus mij hoorde, verscheen Hij opnieuw en Hij voegde met een glimlach van vreugde eraan toe:

"Hoe mooi is het om mijn Waarheden in jouw hart te zien als in een Bron van Leven. Zij kennen daar onmiddellijk de ontwikkeling en het effect waarvoor zij zich hebben meegedeeld!

Blijf ernaar handelen en zodra Ik een Waarheid ontwikkeld zie, zal Ik vereerd zijn om een andere bron van waarheid te laten opwellen."

13-51- 14 januari 1922 - De Allerheiligste Drie-Eenheid, ontoegankelijk Leven en verslindend Vuur, laat zijn stralen op iedereen neerdalen. Zij geeft leven aan alles. Samen met Jezus brengt Luisa de eerbetuigingen van iedereen aan de Drie-Eenheid.

Ik bevond me buiten mijn lichaam. Ik zag de Hemel open, overspoeld door een Licht dat voor geen enkele mens toegankelijk was. Stralen daalden neer uit dit Licht en omhulden alle wezens, hemelse en aardse wezens, evenals deze in het vagevuur.

Sommige van deze stralen waren zeer verblindend. Zij konden je weliswaar konden overweldigen, verrukken en gelukkig maken, maar je kon absoluut niets zeggen over hun inhoud.

Van andere stralen, die minder helder waren, was het mogelijk om hun schoonheid, hun geluk en de waarheden die ze bevatten te beschrijven.

De kracht van het Licht was zo groot dat ik niet zeker wist of ik mijn kleine geest zou kunnen terugtrekken.

Als mijn Jezus me niet had getrokken met zijn Woorden, zou mijn menselijke kracht niet in staat zijn geweest om mij aan dit Licht te onttrekken en mij terug tot leven te brengen.

Maar helaas ben ik nog niet waardig voor mijn hemelse Vaderland. Deze onwaardigheid dwingt mij nog steeds in ballingschap te zwerven! Daarna **zei Jezus mij**:

"Mijn dochter, laten we samen teruggaan naar je bed. Wat je gezien hebt, is **de Allerheiligste Drie-Eenheid**."

Zij houdt alle schepselen in haar Hand. ***Met een simpele Ademtocht geeft Zij leven, behoudt, zuivert en maakt Zij gelukkig.***

Er is geen enkel schepsel dat niet van Haar afhankelijk is.
Haar Licht is ontoegankelijk voor de geschapen geest.
Als iemand haar zou willen binnengaan, zou hem hetzelfde overkomen
als wat er zou gebeuren met iemand die een groot vuur zou willen
binnengaan: zonder voldoende kracht en levendigheid zou hij door dat
vuur worden verteerd.

Omdat hij niet meer zou bestaan, - zou hij zich noch de hoeveelheid,
noch de kwaliteit van de hitte van het vuur kunnen herinneren.

De Stralen zijn de goddelijke Deugden.

Sommige van deze deugden zijn *minder geschikt voor de menselijke geest.* Daarom is het mogelijk om ze te zien en er gelukkig mee te zijn,
maar je kan er niets over vertellen

Over de andere deugden, die *beter aansluiten bij de menselijke geest,*
kunnen we erover praten, maar dan stamelend.

Want niemand kan er op een juiste en waardige manier over spreken.
Deze deugden zijn: Liefde, Barmhartigheid, Goedheid, Schoonheid,
Rechtvaardigheid en Kennis.

*Samen met Mij en namens iedereen, breng hulde aan de Drie-eenheid
om Haar te danken, te loven en te zegenen
voor zoveel Goedheid jegens al haar schepselen. “*

Nadat ik met Jezus had gebeden, keerde ik terug in mijn lichaam.

<p>13-52- 17 januari 1922 - Jezus is de Goede. Onze daden moeten alleen voor Hem verricht worden, zonder menselijke motieven. Jezus geeft hen Leven.</p>

Ik volgde het Lijden van mijn lieve Jezus.

In een oogwenk bevond ik me buiten mijn lichaam.

Ik zag mijn altijd vriendelijke ***Jezus door de straten gesleept worden,
vertrapt en geslagen,*** zelfs meer dan tijdens de Passie zelf.

Hij werd zo wreed behandeld dat het weerzinwekkend was om te zien.
Ik benaderde Hem om hem uit de handen van zijn vijanden te redden,

die leken op bezeten demonen.

Hij wierp zich in mijn armen, alsof Hij verwachtte dat ik Hem zou verdedigen. Ik bracht hem naar mijn bed.

Na enkele minuten stilte, alsof Hij wilde rusten, **zei Hij mij**:

"Mijn dochter, heb je gezien hoe in deze triestige tijd het kwaad en de hartstochten zegevierden, ze zegevierend door alle straten liepen en het goede vertrapt, geslagen en vernietigd werd?"

Ik ben de Goede.

Er is niets goeds dat de mens kan volbrengen zonder dat Ik eraan deelneem. Alles wat de mens aan goeds verricht, vormt voor zijn ziel een stukje leven.

Hij groeit immers, wordt sterker en hij is beter in staat om andere goede daden te verrichten naar gelang het aantal goede daden dat hij verricht.

Zijn daden moeten echter vrij zijn van elke giftige substantie. Zij moeten zuiver zijn, zonder menselijke bedoelingen, enkel om Mij te behagen.

Anders kan er zelfs in de mooiste en heiligste daden vergif zitten.

Omdat Ik het Goede in al zijn Zuiverheid ben,

vlucht Ik deze besmette handelingen en geef Ik ze geen leven.

Dus ondanks het feit dat de ziel het goede lijkt te doen,

is zij bloedarm en voedt zij zich met voedsel dat haar de dood brengt.

Het kwaad ontdoet de ziel van haar mantel van genade, vervormt haar en dwingt haar het gif in te nemen dat haar zal doden.

Arme mensen, geschapen voor het leven, het geluk en de schoonheid!

De zonde

- geeft hun ziel druppels van dood, ongeluk en lelijkheid,

- ontnemt haar haar vitale functies en

- maakt ze als droog hout, geschikt om intens te branden in de hel.

13-53- 20 januari 1922 - Jezus kiest degenen die in zijn Wil moeten leven uit de allerarmsten. Om zich daar goed op in te stellen, moet de ziel haar lommen vergeten en verbranden.

Ik was erg ongerust. Mijn bezorgdheid werd nog versterkt door het feit dat ik mezelf als zeer slecht 'cattiva' beschouwde. Alleen Jezus kon de

ellendige toestand van mijn ziel kennen!

Mijn lieve Jezus, vol goedheid, kwam naar me toe en **Hij zei:**

"Mijn dochter, waarom ben je zo somber?

Weet je hoe de eigen dingen van iemand zijn in mijn Wil?

Die dingen zijn als vuile lompen, vodden die de ziel meer schande dan eer brengen. Zij herinneren er haar aan dat zij arm was, dat zij zelfs geen enkel goed kledingstuk bezat.

Wanneer Ik een ziel in mijn Wil wil roepen opdat zij daar haar intrek neemt, handel Ik als een machtige heer, die een van de armste vrouwen in zijn paleis wil nemen. Hij vraagt haar de kleding van arme af te leggen en zich te kleden volgens zijn stand, met hem te leven en te delen in al zijn bezittingen.

Deze heer doorkruist alle straten van de stad. En wanneer hij één van de armste vrouwen tegenkomt, zonder huis, zonder bed, en enkel gekleed in vuile vodden, neemt hij haar mee. Hij brengt haar naar zijn paleis, in een triomfantelijk gebaar van naastenliefde.

Hij eist echter dat zij haar armoedige kleren uittrekt, zich wast en zich de mooiste kleren aantrekt. Om de herinnering aan haar armoede uit te wissen, verbrandt hij haar vodden. Hij is immers extreem rijk en hij tolereert niets armoedigs in zijn huis.

Als de arme vrouw echter met spijt terugkijkt naar haar vodden en treurt omdat zij niets heeft dat van haar is, zou zij dan niet de goedheid en grootmoedigheid van deze heer beledigen?

Zo ben ik nu eenmaal. Terwijl deze heer door de stad reist, reis Ik de hele wereld rond en zelfs doorheen alle generaties.

Wanneer Ik de kleinste en meest ellendige vind, neem Ik haar mee en plaats Ik haar in de eeuwige sfeer van mijn Wil en **Ik zeg haar:**

"Werk met Mij samen in mijn Wil. Wat van Mij is, is van jou.

Als je iets hebt dat van jou is, laat het dan achter.

Want in de Heiligheid en in de immense Rijkdom van mijn Wil zijn deze dingen niets anders dan ellendige vodden.

Wie zijn eigen verdiensten wil behouden, wil behouden wat toebehoort aan dienaren en slaven, niet aan de zonen.

Wat aan de Vader toebehoort, behoort aan zijn kinderen toe.

Wat zijn alle verdiensten die je zou kunnen verwerven in vergelijking met één enkele daad in mijn Wil?

Alle verdiensten hebben hun kleine waarde, hun gewicht en hun maat.

Maar wie zou **één enkele daad in mijn Wil** kunnen beoordelen?

Niemand, niemand!

Luister, ***mijn dochter, ik wil dat je alles achter je laat.***

Jouw zending is zeer groot.

Meer dan woorden *verwacht ik daden van jou.*

Ik wil dat je voortdurend handelt ***in mijn Wil*** is.

Ik wil dat ***je gedachten*** rondgaan in mijn Wil die boven alle menselijke intelligentie zweeft om zijn mantel uit te breiden over alle geschapen geesten.

Ik wil dat zij, zich verheffend tot aan de Troon van de Eeuwige, God alle menselijke gedachten kunnen aanbieden die bezegeld zijn door de Eer en de Glorie van mijn Wil.

Spreid de Mantel van mijn Wil over alle menselijke ogen, over al hun woorden en plaats jouw eigen ogen en jouw eigen woorden op die van hen. Verzegel hen in mijn Wil.

Bied hen dan aan de Allerhoogste Majesteit aan en betoon Hem eer, alsof zij allen hun ogen en woorden in mijn Wil hebben gebruikt.

Op dezelfde manier, als je werkt, als je ademt, als je hart klopt, moge je rondgang dan voortdurend zijn

Je weg is zeer lang: je moet de hele eeuwigheid doorkruisen.

Als je eens wist wat je allemaal verliest als je stopt. Je berooft Mij dan niet van een menselijke eer, maar van een Goddelijke Eer!

Dat zijn de verdiensten die je moet vrezen te verliezen, niet je lompen en je ellende. Zorg er dus voor dat je blijft rondgaan in mijn Wil.

13-54- 25 januari 1922 – “Elke waarheid bevat in zichzelf een aparte Zaligheid, Geluk, Vreugde en Schoonheid. Wat het betekent voor de ziel die in de Hemel is om op aarde nog een Waarheid over de Goddelijke Wil gekend te hebben.

Ik was in mijn gebruikelijke toestand.

Mijn lieve Jezus kwam naar mij toe en **Hij zei:**

"Mijn dochter, hoe meer Ik jou Waarheden openbaar, des te meer schenk Ik jou Gelukzaligheid.

Elke Waarheid bevat een aparte *Gelukzaligheid van Vreugde, Blijdschap en Schoonheid*. Elke nieuwe waarheid die je leert brengt een nieuwe Gelukzaligheid van Vreugde, Blijdschap en Schoonheid...

De ziel ontvangt Goddelijke Zaden. Als zij deze aan anderen onthult, deelt ze deze Zaden ook met hen. En zij verrijken diegenen die hen ontvangen.

De Waarheden die je op aarde gekend hebt, zijn goddelijke Zaden.

Zij bloeien in gelukzaligheid, vreugde, enz.

Wanneer de ziel in haar vaderland in de Hemel is, zullen deze Waarheden, die op aarde gekend zijn, als elektrische draden van communicatie zijn.

De Godheid zal uit haar Schoot evenveel gelukzaligheden laten voortkomen als er gekende Waarheden zijn. O, hoe zal de ziel erdoor overspoeld worden, als door evenzoveel immense zeeën!

Als je het Zaad hebt, beschik je ook over de ruimte die deze immense zeeën van Geluk, Vreugde en Schoonheid kan ontvangen.

Degene die deze Zaden niet bezit en die deze Waarheden op aarde niet heeft gekend, heeft geen ruimte beschikbaar om de bijbehorende zaligheden te ontvangen.

Het is als een kind dat niet alle talen heeft willen leren.

Als volwassene hoort hij deze talen spreken die hij niet heeft willen leren, of die hij niet gevraagd was om te studeren. Hij zal niets begrijpen omdat door gebrek aan oefening, zijn intelligentie gesloten gebleven is.

Hij heeft geen enkele moeite gedaan om in zijn intelligentie ruimte te maken voor deze talen.

Hooguit zal hij onder de indruk zijn en zal hij zich verheugen over het geluk van anderen, maar hij zal zelf dit geluk niet bezitten en hij zal niet weten hoe hij anderen gelukkig kan maken.

*Zie dan wat het kennen van een Waarheid meer of minder betekent!
Als allen zouden weten welke een groot Goed zij missen, dan zouden zij wedijveren om Waarheden te verwerven.*

De Waarheden zijn de secretaresses van mijn Zaligheden.
Wanneer Ik hen niet aan de zielen openbaar, dan breken zij het geheim dat zij bevatten niet.

Zij zwemmen in mijn Godheid. En zij wachten op hun beurt om als goddelijke secretaresses op te treden en Mij bekend te maken.

Hoeveel meer Gelukzaligheden bevat Ik!

En hoe langer zij verborgen blijven in mijn Schoot, hoe luidruchtiger en majestueuzer komen zij tevoorschijn om de mensen te overspoelen en mijn Glorie te openbaren.

Denk je dat de hele Hemel al mijn Goede Dingen kent? Nee, nee!

O, hoeveel van mijn Gaven blijven nog over om van te genieten, waarvan vandaag nog niet genoten wordt.

Elke ziel die de Hemel binnengaat met nog een Waarheid meer die de anderen nog niet kenden, brengt het Zaadje mee om van Mij nieuwe Gelukzaligheden, nieuwe Vreugde en nieuwe Schoonheid te ontvangen.

En deze zielen zullen daar de oorzaak van zijn en zij zullen als een Bron zijn waaruit alle anderen kunnen putten.

De laatste dag zal niet komen als Ik geen zielen vind die zich openstellen, zodat Ik al mijn Waarheden kan openbaren.

Dan zal het Hemelse Jeruzalem weerklinken met mijn volledige Glorie.

Alle Zaligen zullen kunnen delen in al mijn Gelukzaligheden,
- sommigen rechtstreeks, omdat zij die Waarheid hebben gekend,
- en sommigen onrechtstreeks via diegene die haar gekend heeft.

Nu, mijn dochter, wil Ik je iets vertellen dat je zal troosten en je ertoe zal brengen om aandachtig te zijn en naar mijn Waarheden te luisteren.

De Waarheden die Mij het meest verheerlijken, zijn deze welke betrekking hebben op mijn Wil.

De allereerste reden waarom Ik de mensheid geschapen heb, is dat **de wil van de mens één zou zijn met de Wil van zijn Schepper.**

De mens heeft zich echter van mijn Wil afgekeerd.
Hierdoor heeft hij zich onwaardig gemaakt om de waarde en de effecten van mijn Waarheden te kennen.

Dat is de reden voor alle aandacht die Ik aan jou schenk, namelijk:

- dat jouw wil en de Mijne samenwerken en in perfecte overeenstemming blijven en
- dat jouw ziel bereid is haar deuren te openen voor de Waarheden betreffende mijn Wil.

*De eerste stap die je moet zetten, is willen leven in mijn Wil,
de tweede is om mijn Wil te willen kennen en
de derde is om Hem te willen waarderen.*

Ik heb de deuren van mijn Wil voor jou geopend, zodat je de geheimen en de waarde ervan kan leren kennen.

- *Hoe meer je de Waarheden over mijn Wil leert kennen,*
- *hoe meer Zaden je ontvangt en*
- *hoe meer goddelijke secretaressen er om je heen zijn.*

O, wat verheugen zij zich in jouw gezelschap, nu ze iemand hebben gevonden aan wie zij hun geheimen kunnen toevertrouwen!
Ze zullen zich nog meer verheugen wanneer zij je naar de Hemel leiden.

Wanneer, op het moment van jouw intrede, de Godheid met verschillende zaligheden van vreugde, geluk en schoonheid, niet enkel jou zal overspoelen, want ook alle zaligen zullen hieraan deelnemen.

O, hoe wacht de Hemel op jouw komst
om te kunnen genieten van deze nieuwe Vreugden!

13-55- 28 januari 1922 - De allerheiligste Mensheid van Jezus opent voor de mens de deuren van de Goddelijke Wil en de Bron van al zijn Weldaden.

Ik was aan het bidden. Mijn lieve Jezus trok mij naar zich toe en Hij, veranderde mij volledig in zichzelf. Hij zei mij:

"Mijn dochter, laten we samen bidden om de Hemel in onze macht te houden en te voorkomen dat de aarde in de stroom van het kwaad terechtkomt."

Nadat we samen hadden gebeden, **voegde Hij eraan toe:**

"Toen mijn Mensheid op aarde was, stond Zij zeer dicht bij de Godheid.

Omdat Zij onlosmakelijk daarmee verbonden was, heb Ik niets anders gedaan dan binnengaan in de onmetelijkheid van de eeuwige Wil en vele Bronnen openen voor het Goede van de mensen.

Ik heb de menselijke familie het recht gegeven om naar deze Bronnen, die door een Mens-God waren geopend, te gaan en eruit te nemen wat zij wilde. *Zo heb Ik de Bronnen van Liefde, Gebed, Verzoening, Vergeving, mijn Bloed en mijn Glorie gevormd.*

Wil je nu weten wie deze Bronnen in beweging brengt om hen te laten stijgen en overlopen en zo de hele aarde te overspoelen?

Dat is de ziel die mijn Wil binnengaat.

Wanneer zij mijn Wil binnengaat en *zij wil liefhebben*, dan put zij liefde uit de bron van Liefde. Door te beminnen of door de intentie te hebben om te beminnen, doet zij het water in deze bron bewegen. Het stijgt, stroomt over en verspreidt het zich over de hele aarde. Soms is de beweging zo hevig en stijgen de golven zo hoog dat ze de Hemel raken en zich verspreiden in het hemels Vaderland.

Als deze ziel *wil bidden, boete doen, om vergeving vragen* voor de zondaars, of *Mij verheerlijken*, dan doet zij het water in deze bronnen van gebed, genoegdoening, vergeving of glorie bewegen.

Het water stijgt omhoog, loopt over, en verspreidt zich over alle zielen.

"Hoeveel zegeningen heeft mijn Mensheid voor de mensen afgesmeekt!"

Ik liet de deuren open zodat zij gemakkelijk kunnen binnen gaan.

Maar slechts weinigen maken er gebruik van!"

13-56- 30 januari 1922 - De Waarheden zijn nieuwe Scheppingen. De Waarheid is Licht, en licht verspreidt zich vanzelf. Maar om zich te kunnen verspreiden, moet het bekend worden gemaakt – de rest doet het vanzelf.

Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand verkeerde, kwam mijn geliefde Jezus naar mij toe. Toen Hij zag dat ik niet bereid was om in mijn Geschriften de dingen te onthullen die Hij mij vertelde, ***sprak Hij tot mij*** met een Majesteit die mij deed beven:

"Mijn dochter, mijn Woord is scheppend.
Wanneer Ik een ziel één van mijn Waarheden bekendmaak,
is dat niets minder dan een Schepping die Ik in die ziel tot stand breng.

Toen Ik het firmament schiep door middel van een Fiat,
heb Ik het uitgespreid en bezaaid met miljoenen sterren,
zodat het vanaf elke plaats op aarde te zien was.

(Als er een plaats zou zijn van waaruit het niet te zien was,
zou dat neerkomen op een tekortkoming van mijn scheppende Kracht.
En je zou kunnen zeggen dat deze Macht niet krachtig genoeg was om
overal te verspreiden).

Mijn Waarheden zijn meer dan het firmament en Ik zou willen dat ze, van
mond tot mond, zich van het ene uiteinde van de aarde naar het andere
verspreiden, zodat de aarde er volledig mee versierd is.

Als een mens zich wil verzetten tegen de openbaring van mijn
Waarheden, is dat alsof hij mijn Plannen wil dwarsbomen,
Ik die de Hemel en de aarde geschapen heb.

Door zijn wil om één van mijn Waarheden te verbergen, zou hij Mij
onteren. Het zou zijn alsof iemand anderen zou willen verhinderen om te
kijken naar het firmament, de zon en alle dingen die Ik geschapen heb,
om te voorkomen dat Ik bekend zou worden.

"Ach, mijn dochter, de Waarheid is Licht en het licht verspreidt zich vanzelf.

Om een Waarheid naar buiten te laten stralen, is het noodzakelijk dat ze
bekend is. Daarna doet ze de rest vanzelf.

Anders wordt ze verhinderd om de omgeving te verlichten en haar gang te gaan. Wees dus aandachtig.

En belemmer Mij niet om het Licht van mijn Waarheden te verspreiden.

13-57- 2 februari 1922 - De Goddelijke Wil is een Zaadje dat de beelden van God vermenigvuldigt. Om Jezus in ons te laten werken, is de hoogste gelijkheid in alle dingen noodzakelijk.

Deze morgen kwam mijn altijd vriendelijke Jezus, vol goedheid en zachtheid. Hij had een touw om zijn Nek en in zijn Handen een instrument, alsof Hij iets wilde doen.

Toen haalde Hij het touw van zijn Nek en legde het om de mijne. Vervolgens bevestigde Hij het instrument in het midden van mijn lichaam. En met een liniaal die Hij door een klein wielje in het midden van dat instrument liet draaien, mat Hij mij helemaal op om te zien of alle delen van mijn lichaam gelijk waren.

Hij was zeer aandachtig en keek of het liniaal, terwijl het ronddraaide, perfecte gelijkheid vond. Toen Hij dat vond, slaakte Hij een zucht van grote tevredenheid en **Hij zei mij:**

"Als Ik geen gelijkheid had vastgesteld, had Ik niet kunnen volbrengen wat Ik wil. Ik ben vastbesloten om van jou een wonder van genade te maken, koste wat het kost."

Het kleine wielje in het midden leek op een zonnewiel.

Jezus keek erin, alsof Hij wilde controleren of zijn aanbiddelijke Persoon er wel volledig in te zien was. Toen Zijn Persoon in dat kleine zonnewiel verscheen, was Jezus zeer blij en Hij leek te bidden.

Op dat moment daalde een ander klein lichtwiel, vergelijkbaar met dat in het midden van mijn persoon, uit de Hemel neer. Maar het liet zijn stralen uit de Hemel niet los. De twee wieljes identificeerden zich met elkaar. Jezus drukte hen met zijn allerheiligste Handen In mij.

Hij zei mij:

"Voorlopig heb Ik een insnijding gemaakt en deze verzegeld. Later zal ik zorgen voor de ontwikkeling van wat ik heb gedaan." En Hij verdween."

Ik was verbaasd, maar ik begreep niet wat dit allemaal betekende. Ik begreep alleen dat Jezus, om in ons te kunnen werken, in alle dingen de hoogste gelijkheid nodig heeft; anders werkt Hij op het ene punt van onze ziel, en vernietigen wij alles op een ander punt.

Ongelijke dingen zijn altijd vervelend, gebrekkig.

Als je er iets op wil plaatsen, bestaat het risico dat de ongelijke kant het op de grond laat vallen.

Een ziel die niet altijd hetzelfde is,

- wil de ene dag goed doen - ze wil alles dragen,

- de andere dag is ze niet meer te herkennen - ze is lui, ongeduldig.

Daarom kan je helemaal niet op haar vertrouwen.

Daarna kwam mijn Jezus terug.

Hij bracht mij in zijn Wil en **Hij zei mij**: "Mijn dochter, de aarde laat de zaden die erop geplant zijn ontkiemen en zich vermenigvuldigen. Mijn Wil is vruchtbaarder dan de aarde.

Zijn zaad, dat zich in de ziel verspreidt,

ontkiemt en ontwikkelt daarin talrijke beelden van Mijzelf.

Mijn Wil doet mijn kinderen ontkiemen en zich vermenigvuldigen.

De daden die in mijn Wil worden verricht, zijn als de zon: iedereen ontvangt het licht, de warmte en al het goede dat zij te bieden heeft.

Niemand kan iemand anders beletten om van de weldaden van de zon te genieten.

Zonder dat iemand door iemand anders bedrogen wordt, genieten allen ervan. Allen zijn eigenaars van de zon. Iedereen is haar dank verschuldigd en **iedereen kan zeggen**: 'De zon is van mij.'

Op dezelfde manier worden de daden die in mijn Wil worden verricht, meer dan de zon, door allen gewenst en geëist.

De vorige generaties wachten erop, om het schitterende Licht van mijn Wil te ontvangen over alles wat zij gedaan hebben.

De huidige generaties wachten erop, om vruchtbaar te worden en zich doordrongen te voelen van dit Licht.

De toekomstige generaties wachten erop, als de vervulling van het goede dat zij zullen doen.

Kortom, mijn Wil ben Ik, en de daden die in mijn Wil verricht worden,

zullen altijd rondgaan in het eindeloze wiel van de Eeuwigheid, om het leven, het licht en de warmte van alles te worden."

13-58- 4 februari 1922 - Tot nu toe heeft Jezus gesproken over handelen, werken in de Goddelijke Wil, in Hem binnengaan, in Hemleven. Nu zal Hij spreken over het ronddraaien in het grote Wiel van de Eeuwigheid.

Ik was in mijn gebruikelijke toestand. Mijn lieve Jezus kwam naar mij toe en **Hij zei**: "Mijn dochter, de zielen die in mijn Wil leven zijn kleine wieltjes die draaien in het grote Wiel van de Eeuwigheid.

Mijn Wil is de beweging en het Leven van het grote Wiel van de Eeuwigheid. Wanneer zielen mijn Wil binnengaan om te bidden, lief te hebben, te werken, enz., draait het Wiel van de Eeuwigheid hen in zijn eindeloze omtrek.

In dit Wiel vinden zij

- alles wat is volbracht of nog moet worden volbracht,
- alles wat had moeten volbracht worden en niet is volbracht.

Terwijl ze ronddraaien, stralen ze Licht uit en produceren ze goddelijke Golven over alles wat is volbracht of nog moet worden volbracht. Zij bieden namens iedereen goddelijke Eer aan de Schepper, En zij doen alles opnieuw wat de mensen niet hebben gerealiseerd.

O, hoe mooi is het om een ziel mijn Wil te zien binnengaan!

Zodra ze binnenkomt, geeft het grote Wiel van de Eeuwigheid haar de spaak om haar in haar grote omvang te laten draaien, en het kleine wiel maakt eeuwige omwentelingen. De spaken van het grote wiel verbinden haar met alle goddelijke spaken, en terwijl ze draait, doet ze wat haar Schepper zelf doet.

Daarom zijn zij als het ware de eerste en de laatste die door Mij zijn geschapen, want terwijl zij ronddraaien, bevinden zij zich aan het begin, in het midden en aan het einde.

Zij zullen dus de kroon zijn van de hele menselijke familie; de glorie, de

eer en de vervanging van allen. En de terugkeer naar God van de hele orde van dingen die door Hem zijn geschapen.

Laat daarom uw rondes voortdurend zijn in mijn Wil; Ik zal jou de spaak geven, en jij zal klaar zijn om die te ontvangen, nietwaar?

Later **voegde Hij eraan toe**: "Je hebt niet alle rondgangen gespecificeerd die jouw kleine wielje verricht in het grote Wiel van de Eeuwigheid."

Ik antwoordde: "Hoe kan ik ze specificeren, aangezien ik er niets van weet?"

Toen **zei Jezus**: "Wanneer de ziel mijn Wil binnengaat, zelfs door eenvoudige aanvaarding of overgave, geef Ik haar een spaak om haar wielje te laten draaien.

En weet je hoeveel rondgangen ze maakt?

Zoveel keer

- als menselijke intelligenties denken,
- als wezens kijken, woorden uitspreken, stappen zetten, werk verrichten.

Zij draait ook bij elke goddelijke Daad, bij elke Beweging, bij elke Genade die uit de Hemel neerdaalt.

Met andere woorden, zij draait in eenheid met alles wat er in de Hemel en op aarde gebeurt.

De omwentelingen van deze kleine wieljes zijn levendig en snel. Daardoor kunnen ze niet door de ziel worden berekend.

Maar *Ik tel ze allemaal*:

ten eerste om er de glorie en de eeuwige liefde uit te putten die ze Mij bieden en *vervolgens* om alle eeuwige weldaden samen te smelten om hen

- het vermogen te geven om alles te overtreffen, en
- de Kracht om alles te omarmen en de Kroon van alles te zijn.

FIAT

WIE IS LUISA?

Luisa Piccarreta, de auteur van dit boek,
is een mystica geboren in 1865 in Corato, Italië.

Op 9-jarige leeftijd begint Onze-Lieve-Heer haar innerlijk zijn stem te laten horen.

Op 13-jarige leeftijd krijgt ze haar eerste visioen:

Jezus, die zijn kruis draagt, kijkt naar haar op en zegt: **"Ziel, help mij!"**

Vanaf dat moment groeide in haar een onverzadigbaar verlangen om te lijden uit liefde voor Jezus.

Op dat moment beginnen ook haar eerste lichamelijke lijden van de Passie, evenals grote geestelijke en morele pijnen.

Op 16-jarige leeftijd, naar aanleiding van een wens van Jezus en Maria, wijdt ze zich aan Jezus als offerziel.

Vanaf dat moment nam het aantal visioenen toe en raakte ze steeds meer verbonden met het lijden van Jezus tijdens zijn Passie.

Vanaf dat moment en voor de rest van haar leven (*65 jaar lang*) kan ze niet eten of drinken en weigert ze alle voedsel.

Haar enige voedsel is de Heilige Eucharistie.

Door haar lijden van de Passie van Jezus, dat steeds heviger wordt, verliest Luisa vaak het gebruik van haar zintuigen.

Haar lichaam verstijft, soms gedurende meerdere dagen, totdat een priester (meestal haar biechtvader) komt om haar "in naam van de gehoorzaamheid" uit deze doodachtige toestand te halen.

Op 23-jarige leeftijd, een jaar na het begin van haar permanente bedlegerigheid (die de rest van haar leven zal duren), ontvangt ze de genade van het Mystieke Huwelijk.

Dit huwelijk wordt elf maanden later in de Hemel hernieuwd, in aanwezigheid van de Heilige Drie-Eenheid. Bij deze gelegenheid krijgt ze de gave van de Goddelijke Wil.

Ze stierf in 1947, kort voor haar *82e verjaardag*,

na een longontsteking die 15 dagen duurde,

de enige ziekte die ze ooit in haar hele leven heeft gehad.

Ze sterft bij het aanbreken van de dag, op het uur waarop haar biechtvader haar elke dag uit haar staat van dood-zijn haalde.

Louisa heeft veel geschreven. Ze deed dit uit gehoorzaamheid aan Jezus en haar biechtvaders, waarmee ze haar sterke afkeer van schrijven en over zichzelf praten overwon.

Haar belangrijkste geschriften vormen **de 36 delen** van haar werk getiteld "**Het Boek van de Hemel**" (naam voorgesteld door Jezus zelf). Ze beschrijven haar leven en geven haar dialogen weer met Jezus, die haar had uitgekozen om zijn buitengewone en verrassende Lessen over het Leven in de Goddelijke Wil bekend te maken.

De zaligverklaring van Luisa werd in 1994 in gang gezet.

Een van haar biechtvaders, de zalige **Fr. Annibale M. Di Francia**, is onlangs **door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard**.

Luisa Piccarreta

De kleine Dochter van de Goddelijke Wil

1865-1947 Corato, provincie Bari, Italië

Gebed voor de zaligverklaring van Luisa

O Heilige Drie-Eenheid,

Onze-Lieve-Heer Jezus Christus heeft ons geleerd dat wanneer we bidden, we moeten vragen

- dat de naam van onze Vader in de Hemel verheerlijkt wordt,
- dat Zijn Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel en
- dat Zijn Koninkrijk onder ons komt.

In ons groot verlangen om zijn Koninkrijk van Liefde, Gerechtigheid en Vrede bekend te maken, vragen wij U nederig om uw dienaar Luisa te verheerlijken, de kleine dochter van de Goddelijke Wil.

Door haar voortdurende gebeden en haar groot lijden heeft zij voortdurend bemiddeld

- voor de redding van de zielen en
- voor de komst van het Koninkrijk van God in deze wereld.

Naar haar voorbeeld smeken wij U, Vader, Zoon en Heilige Geest,

- ons te helpen om ons kruis op deze aarde vreugdevol te omarmen, zodat ook wij

- de naam van onze Vader in de Hemel verheerlijken en
- het Koninkrijk van de Goddelijke Wil binnengaan.

Amen. Fiat.

+ *Carmelo Cassati, aartsbisschop*

Deel 13 - Inhoudsopgave

13-1- 1 mei 1921 - De menselijke wil creëert een verschil tussen de Schepper en de mens. Voor wie in de Goddelijke Wil leeft, is alles harmonie.	5
13-2- 21 mei 1921 - Jezus vindt rust in degene die in zijn Wil leeft... 6	6
13-3- 2 juni 1921 - In deze geschriften van Luisa is alles de leer van Jezus. Toen Jezus op aarde kwam, sprak Hij bijna niet over de Goddelijke Wil, omdat Hij de mensen eerst op deze leer moest voorbereiden en Hij deze leer via Luisa wil geven.....	7
13-4- 6 juni 1921 - Het grootste Wonder dat de Almacht van God kan bewerken, is een ziel die in zijn Wil leeft.	9
13-5- 12 juni 1921 - In de mens zoekt God niet enkel zijn werken, maar ook zijn eigen Leven. Waar God zijn Leven vindt, daar verblijft Hij voor altijd. En dan rust Hij, niet in het Werk van de Schepping, maar in zijn eigen Leven.....	11
13-6- 20 juni 1921 - Gelijkenis van de zon en degene die in de Goddelijke Wil leeft.....	12
13-7- 28 juni 1921 - De zielen die in de Goddelijke Wil leven, doen alles wat God doet. Waarachtig regeren is niet uitgesloten worden van alles wat door God geschapen is.....	13
13-8- 14 juli 1921 - Zoals de zon het leven van de hele natuur vormt, zo vormt de Goddelijke Wil het leven van de zielen.	14
13-9- 20 juli 1921 – De gelijkenis van de Goddelijke Wil en het water	15
13-10- 26 juli 1921 - De zon is het symbool van de Goddelijke Majesteit en water dat van de Goddelijke Wil. De Goddelijke Wil is de Koningin en de ziel van alles. De mens zou zonder de zon kunnen leven, maar niet zonder water.....	16
13-11- 9 augustus 1921 - De activiteit van de ziel in de onmetelijkheid van de Goddelijke Wil. Haar daden verbinden alle mensen en de Schepper zelf. Effecten van de daden die in de Goddelijke Wil gedaan worden. Voorbeeld van de machine.	17
13-12- 13 augustus 1921 - Melancholie komt niet voor in de Goddelijke Wil. De Goddelijke Wil bevat de essentie van alle vreugde en is de bron van alle geluk.....	18

13-13- 20 augustus 1921 - Jezus verdedigt en bewaakt jaloers degenen die in zijn Wil leven. Want elk van hun daden wordt bezielde door een goddelijk Leven. Zij zijn de nieuwe Schepping, onophoudelijk, oneindig, goddelijk.	19
13-14- 25 augustus 1921 - Hoe meer kennis iemand heeft over de Goddelijke Wil, hoe meer waarde zijn daden krijgen.....	21
13-15- 2 september 1921 - Wie zich buiten de Goddelijke Wil begeeft, gaat alle ellende tegemoet. Elke extra Kennis bereidt de ziel voor op nog meer Kennis.	22
13-16- 6 september 1921 – Naarmate de waarheden bekend worden, ontstaat er een nieuwe eenheid met Jezus. Jezus wil bekendmaken wat zijn Wil in zijn Mensheid gedaan heeft om de nieuwe generaties tot erfgenamen van zijn Wil te maken, en van de Weldaden en de Waarde die Hij bevat.	24
13-17- 14 september 1921 - Door haar daden in de Goddelijke Wil te vermenigvuldigen, groeit de ziel net zoals de Mensheid van Jezus is gegroeid: in Leeftijd, in Wijsheid en in Genade. Heiligheid in de Goddelijke Wil verschilt van deze in de beoefening van de deugden.	26
13-18- 16 september 1921 - Herodes bespote Jezus. De mensen hernieuwen het Lijden van Jezus. De Mensheid van Jezus, met zijn daden verricht in zijn Wil, heeft de plaats voorbereid voor onze eigen daden in zijn Wil.....	27
13-19- 21 september 1921 – Jezus wil zijn Goede Dingen aan zijn kinderen geven. Jezus voor Caïphas - De activiteit van de Goddelijke Wil is Daglicht.	28
13-20- 28 september 1921 - Jezus is Licht. Alles wat van Hem komt is Licht dat leven geeft aan de mensen. Maar de zonde verandert de dingen in duisternis. Het verschil tussen Heiligheid in de Goddelijke Wil en deze van de deugden: de eerste is als het leven van vissen in de zee en de tweede als dat van vogels op het land.....	31
13-21- 6 oktober 1921 - Het afgrijselijke van de mens in de staat van zonde. De pracht van de mens in de staat van Genade.....	33
13-22- 9 oktober 1921 - Tijdens het laatste Avondmaal geeft Jezus Luisa de ereplaats tussen Johannes en Hemzelf. Hij heeft zich aan iedereen gegeven als Voedsel in de gedaante van het lam, omdat Hij wil dat alles door ons wordt omgezet in voedsel van Liefde voor Hem. Onze wil is verantwoordelijk voor alles wat we doen.	34

13-23- 13 oktober 1921 – Alle Woorden van Jezus zijn fonteinen die leiden en opwellen naar Eeuwig Leven.	36
13-24- 16 oktober 1921 - Alle mensen werden herboren door de allerheiligste Mensheid van Jezus. Zij werden met Jezus verwekt in zijn Menswording en zij zijn geboren op het moment dat Hij zijn Leven gaf aan het Kruis.....	38
13-25- 18 oktober 1921 - Voor wie bezorgd is, is het nacht. Voor wie vredig is, is het dag. Bezorgdheid is een gebrek aan overgave aan Jezus.	39
13-26- 21 oktober 1921 - Mediteren over het Lijden van Jezus geeft vele zegeningen. Alles wat Jezus deed en leed is voortdurend actueel en geeft zichzelf aan de mens. Alle remedies die de hele mensheid nodig heeft is te vinden in zijn Leven en zijn Passie.....	40
13-27- 23 oktober 1921 - Alle heiligheid begint van de allerheiligste Mensheid van Jezus, van de zee van zijn Passie. Jezus doet Luisa overgaan naar de Zee van de Goddelijke Wil. De Waarheden over de Goddelijke Wil zijn kanalen die zich openen vanuit de Zee van de Goddelijke Wil, voor het welzijn van alle mensen.....	43
13-28- 27 oktober 1921 - De Goddelijke Wil moet voor de mens zijn wat de ziel voor het lichaam is.	44
13-29- 29 oktober 1921 - Jezus opgesloten en alleen in een donkere gevangenis. De betekenis van het drie uur wachten bij zonsopgang, in het gezelschap van Luisa. De gevangenschap van Jezus in de tabernakels. De kleinzieligheden jegens Jezus.	47
13-30- 4 november 1921 - De mens moet terugkeren naar zijn Schepper en rusten in zijn Schoot. Hij behoudt in zijn hele wezen ontelbare banden met Hem. Hij wordt geroepen tot Heiligheid in de Goddelijke Wil.	49
13-31- 8 november 1921 - Leven in de Goddelijke Wil betekent het Leven van Jezus vermenigvuldigen met al het Goede dat dit bevat. Jezus zegt tot Luisa: “Gezegend ben jij en alle generaties zullen je “gezegend” noemen.	52
13-32- 12 november 1921 - De Heiligheid in de Goddelijke Wil heeft geen grenzen. Deze Heiligheid is het dichtste bij de Schepper. Zij zal een prioriteit hebben boven alle andere heiligheden en zij zal hun leven zijn. De Goddelijke Wil is het eeuwig mirakel dat nooit eindigt.....	54

13-33- 16 november 1921 - Jezus werd tijdens zijn Passie geketend om de mens te bevrijden van de banden en ketenen van de zonde.	58
13-34- 19 november 1921 - Tijdens zijn lijden in Gethsemani werd Jezus bijgestaan door zijn allerheiligste Moeder en door Luisa. Om bevrijd te worden door de Waarheid, is het noodzakelijk om Haar te willen en daarnaar te handelen. De waarheid is eenvoudig.	59
13-35- 22 november 1921 - Daden die in de Goddelijke Wil worden verricht, zijn dagen van Licht voor Jezus. De verdorvenheid van huichelarij.	62
13-36- 26 november 1921 - De centralisatie van het doel van de Schepping, de Verlossing en de Zaligmaking. De Goddelijke Wil als leven van de mens overtreft het Wonder van de Eucharistie.	65
13-37- 28 november 1921 - De ziel die in de Zee van Licht van de Goddelijke Wil leeft, wordt als een bootje van Licht dat, in zijn bewegingen, altijd standvastig blijft in de Goddelijke Onveranderlijkheid.	68
13-38- 3 december 1921 – De Verlossing is redding. De Goddelijke Wil is Heiligheid.	71
13-39- 5 december 1921 - Wie uit valse nederigheid de gaven van God weigert, is ondankbaar. Bij haar mystiek huwelijk (32 jaar eerder) kreeg Luisa de Gave van de Goddelijke Wil. Jezus laat twijfels en moeilijkheden bij Luisa toe om haar te helpen op haar weg en ook om anderen vooraf reeds te antwoorden.	73
13-40- 10 december 1921 - De daden die in de Goddelijke Wil verricht worden, getuigen van een onschatbare creativiteit en vruchtbaarheid.	76
13-41- 15 december 1921 - Zichzelf opnieuw ordenen in Jezus door zich te verenigen met Zijn Wil. Enkel de daden die in de Goddelijke Wil worden verricht, keren terug naar de Oorsprong waarin de ziel werd geschapen en komen tot leven in de sfeer van de Eeuwigheid.	77
13-42- 18 december 1921 - Onrust verduistert de vrede. Vrede is de lente van de ziel. Vrede is Licht. Zij brengt heerschappij over zichzelf en over anderen. Jezus is de ware Vrede.	78
13-43- 22 december 1921 - De redenen waarom de mens handelt, weerspiegelt wie hij is. Enkel de bedoeling om God te beminnen	

opent de ziel om de stroom van zijn Genaden te ontvangen. De Goddelijke Wil is de grootste van alle deugden.....	79
13-44- 23 december 1921 - Wie handelt en leeft in de Goddelijke Wil, geeft Jezus de ruimte om nieuwe werken, nieuwe liefde en nieuwe kracht te brengen. Het Goede van de slaap van Jezus. Ware vrede.	81
13-45- 25 december 1921 - De Mensheid van Jezus werd gevoed door Zijn Wil. De zielen die in de Goddelijke Wil leven, omringden en troostten Jezus bij zijn Geboorte. Wie in de Goddelijke Wil leeft, staat het dichtst bij Jezus.....	83
13-46- 27 december 1921 - Wanneer een ziel de Goddelijke Wil binnengaat, spiegelt zij zich in de Godheid en neemt zij de trekken van Hem over. Dan is alles wat zij doet een uitstorting van Jezus die tot haar komt.	86
13-47- 28 december 1921 -. Angsten van Luisa. Jezus geeft haar vrede. Luisa wil dat Jezus haar wil doet.....	87
13-48- 3 januari 1922 - De ziel die in de Goddelijke Wil leeft, herstelt al haar relaties met God en met de geschapen dingen.	89
13-49- 5 januari 1922 - Het Goddelijk Wezen voelt een onweerstaanbare drang om zichzelf aan de mens mee te delen. Jezus kan het niet aanzien dat een ziel die in zijn Wil leeft bedroefd is omwille van Hem.....	90
13-50- 11 januari 1922 - De zielen die in de Goddelijke Wil leven, zijn in het Mystieke Lichaam als de huid, die alle ledematen het leven brengt dat door de haarvaten stroomt en dat elk een volmaakte groei geeft in vorm en schoonheid.....	92
13-51- 14 januari 1922 - De Allerheiligste Drie-Eenheid, ontoegankelijk Leven en verslindend Vuur, laat zijn stralen op iedereen neerdalen. Zij geeft leven aan alles. Samen met Jezus brengt Luisa de eerbetuigingen van iedereen aan de Drie-Eenheid.	94
13-52- 17 januari 1922 - Jezus is de Goede. Onze daden moeten alleen voor Hem verricht worden, zonder menselijke motieven. Jezus geeft hen Leven.....	95
13-53- 20 januari 1922 - Jezus kiest degenen die in Zijn Wil moeten leven uit de allerarmsten. Om zich daar goed op in te stellen, moet de ziel haar lompen vergeten en verbranden.	96

13-54- 25 januari 1922 - .. Elke waarheid bevat in zichzelf een aparte Zaligheid, Geluk, Vreugde en Schoonheid. Wat het betekent voor de ziel die in de Hemel is om op aarde nog een waarheid over de Goddelijke Wil gekend te hebben.	98
13-55- 28 januari 1922 - De allerheiligste Mensheid van Jezus opent voor de mens de deuren van de Goddelijke Wil en de Bron van al Zijn Weldaden.	101
13-56- 30 januari 1922 - De waarheden zijn nieuwe scheppingen. De waarheid is Licht, en licht verspreidt zich vanzelf; maar om zich te kunnen verspreiden, moet het bekend worden gemaakt – de rest doet het vanzelf.....	103
13-57- 2 februari 1922 - De Goddelijke Wil is een Zaadje dat de beelden van God vermenigvuldigt. Om Jezus in ons te laten werken, is de hoogste gelijkheid in alle dingen noodzakelijk.	104
13-58- 4 februari 1922 - Tot nu toe heeft Jezus gesproken over handelen, werken in de Goddelijke Wil, daarin binnengaan, daarin leven. Nu zal het gaan over het ronddraaien in het grote Wiel van de Eeuwigheid.....	106
WIE IS LUISA? Luisa Piccarreta, de auteur van dit boek, is een mystica geboren in 1865 in Corato, Italië.	108
Gebed voor de zaligverklaring van Luisa	110
Deel 13 - Inhoudsopgave	111