

18. De wil van God bewerkt jullie op duizenden manieren.

Jezus zegt:

"Heb je ooit gezien wat degenen doen die zachte wol voor hun bedden willen hebben? Ze roepen de matrassenmaker, die de wol net zo lang klopt totdat ze geheel schuimig is. Hoe energiever de wol wordt geklopt, hoe zachter en schoner ze wordt, want het stof en het vuil valt op de grond en de plukken ruwe wol blijven goed schoon en schuimig over.

Hetzelfde, nog erger, doet men als de wol gebruikt gaat worden om te spinnen en te weven. Dan treedt ook de wolkam in werking die de ruwe wol ontwart en haar uitstrijkt als gekamd haar.

Zo werkt wie linnen en hennep spint; en zelfs de zijde uit de cocon moet, om te kunnen worden verwerkt, eerst de kwelling van het kokend water ondergaan, van de ruwe borstel en de machine die haar twijnt.

Mijn ziel, als dit noodzakelijk gedaan moet worden om klederen en beddegoed te maken, hoe zou dan niet hetzelfde moeten gedaan worden met jouw ziel om haar te bewerken voor het eeuwig leven? Jullie zijn van een veel kostbaarder vezel dan linnen, hennep of wol. Uit jullie moet het materiaal van eeuwig leven voortkomen.

Maar jullie zielen zijn verwilderd, verward, vol ruwheid, vol vuil en stof, kortom niet geschikt om te worden gebruikt voor de goddelijke Stad waar alles volmaakt is, niet door goddelijke onvolkomenheid - daar God de dingen volmaakt scheidt - maar door jullie onvolmaaktheid.

Daarom worden jullie bewerkt door de voorzorg, de voorzienigheid en de vaderlijke goedheid van jullie God. Waarmee? *De wil van God is het instrument dat van jullie, verwilderde vezels, kostbare stoffen en kostbare wol maakt.* Hij bewerkt jullie op duizenden manieren: door jullie kruisen aan te bieden, door jullie de schoonheid van een zelfkastijding te laten zien en jullie door Zijn uitnodiging ertoe te brengen haar te volbrengen, door jullie te leiden door Zijn inspiratie, jullie te kastijden door Zijn vaderlijke straf, jullie te twijnen door de gids van de geboden.

Deze dingen, door hun noodzaak, die in de loop van de eeuwen in vorm en kracht niet verandert, zijn precies die dingen die van jullie een stevig en regelmatig garen maken, geschikt om de stof van eeuwig leven te vormen. Vervolgens vormen de andere dingen met het garen de stof van het eeuwig leven, en hoe volgzamer jullie zijn tegenover de Wil van de Heer des te kostbaarder wordt de stof.

Als jullie die gezegende Wil dan niet alleen volgen in volgzzaamheid, die altijd voor jullie bestwil werkt, maar met al jullie krachten aan God vragen hem jullie volmaakt te doen kennen om hem volmaakt uit te voeren, koste wat het kost, ook al gaat hij erg in tegen jullie menselijke natuur, wordt de stof versierd met borduursel als brokaat.

Als jullie bij dit alles de volmaaktheid voegen door voor jezelf een wil tot lijden te vragen om aan Mij gelijk te zijn in het werk van de verlossing, dan worden in het brokaat juwelen van onmetelijke waarde tussengevoegd, en van jullie oorspronkelijke, uiterst onvolmaakte vezel een meesterwerk van eeuwig leven gemaakt.

Maar, o Maria, hoe klein is het aantal zielen dat zich door God laat bewerken!

God behandelt je altijd met vaderlijke hand, met de meest volmaakte liefde, en Hij werkt met goddelijke intelligentie. Hij weet daarom tot welk punt Zijn Hand druk uit mag oefenen, en welke dosis kracht Hij je moet inboezemen om je geschikt te maken om de goddelijke bewerking te verdragen.

Maar als een mens de goede Vader, die jullie in de Hemel hebben, afwijst, als de mens rebelleert tegen Zijn Wil, als hij door de zonde de gaven van kracht, die de Vader hem geeft, tenietdoet, hoe kan dan de Vader, die in de Hemel is, die ziel bewerken? Zij blijft wild, ze belast zich zelfs steeds meer met verwarring en onzuiverheid. En Ik schrei om haar als Ik zie dat niets, zelfs niet Mijn Bloed, vergoten voor allen, haar tot goedheid herschept.

Als dan een ziel niet alleen het werken van God afwijst maar in zichzelf wrok tegen de Vader en de broeders koestert, dan verdwijnt Ons werk totaal en installeert Satan zich, de meester van de zonde, in die warboel wan ongeregelde hartstochten.

Het is dan dat het geduldige en edelmoedige werk van de slachtofferzielen in werking moet treden voor henzelf en voor de anderen. Zij verkrijgen dat God terugkomt, door een wonder van genade, om die ziel te bewerken, nadat Hij Satan op de vlucht heeft gejaagd door de schittering van Zijn verschijning.

Hoeveel zielen zijn er voor Mij gered door de slachtofferzielen! Jullie zijn de bovennatuurlijke maaiers die de oogst van eeuwig leven binnenhalen, jezelf verterend in het ondankbare werk vol doornen. Maar onthoudt dat degenen voor wie men zich op de eerste plaats moet offeren, de bloedverwanten zijn.

¹⁷ Ik heb de banden van de familie niet vernietigd. *Ik heb ze geheiligd. Ik heb gezegd dat men de ouders moet beminnen met een bovennatuurlijke liefde. En welke liefde is groter dan barmhartig te zijn voor de zieke zielen van onze bloedverwanten? Zou het je normaal voorkomen als iemand zich zou inzetten voor de belangen van iedereen behalve de huisgenoten? Nee, je zou zeggen dat hij gek is. Op dezelfde wijze is het verre van rechtvaardig om te zorgen voor de belangen van een verre naaste en niet de bloedverwant in de eerste graad voorop te plaatsen.*

Je weet hoe je je moet gedragen. Maak je geen zorgen als je ondankbaarheid ontmoet. Wat zij (de moeder van Maria Valtorta) je niet geeft, zal Ik je geven. Maak uw offer voor haar intenser!
(I Quaderni Blz.255-257 17 juli 1943)

19. Niemand mag zich door Gods liefde verworpen voelen

Jezus zegt:

"Ik heb tegen je gezegd dat Ik je zou uitleggen hoe Onze Liefde van uur tot uur in intensiteit toeneemt.

Verval niet tot de fout van een verkeerde interpretatie. *In God is alles eeuwig aanwezig. En alles is volmaakt en voltooid. Maar God is nooit werkeloos. Hij schept ononderbroken. Ik zal je menselijke vergelijkingen geven om je beter te onderrichten.*

De Drie Personen die elkaar beminnen en hun werk beminnen, zijn als evenzovele hittebronnen die in een enkel punt samenkomen van waaruit ze uitstromen over het universum. Wat zou nu de hitte van die vuurmonden produceren die ononderbroken golven uitstralen van dezelfde hitte? Een vermeerdering van hitte in de omgeving waarin de drie stromen uitmonden. Als dit nu wordt ontvangen door instrumenten die bereid zijn te ontvangen, zou het evenwicht tussen produktie en uitstroming blijven. Maar als de instrumenten weigeren te ontvangen, versperd door andere lichamen, dan wordt het evenwicht verbroken. En in het natuurlijke leven zullen zich ook rampen voordoen. Ook in het bovennatuurlijke leven gebeuren die. Heb jij dat niet ervaren? Jouw liefde, niet erkend en niet aanvaard, neemt die niet toe in je hart, drukt ze je hart niet zozeer teneer dat het soms ontploft in een uitbarsting van terechte verontwaardiging? Ik zeg: *terechte, want Ik ben rechtvaardig.* Ik zeg ook: *maar overwin haar door de naastenliefde.* Als dat in jullie kan gebeuren, die een betrekkelijke liefde hebt, wat zal er dan gebeuren bij God in Wie alles oneindig is?

Onze Liefde, welke de mens afwijst, groeit en groeit . . .

Oh, ongelukkige mensen! Het moment nadert waarop die Liefde in toorn zal donderen, vragend naar het waarom van de verachting. En in de tegenwoordige tijden zijn er al reeds de eerste uitbarstingen van die geminachte Liefde, die uit gerechtigheid en respect voor haar Volmaaktheid deze belediging niet langer kan verdragen. Daarom ga Ik rond als een bedelaar en vraag of iemand zijn hart wil openen voor Onze zeer intense Liefde, en om haar slachtoffer te worden, bereid te

worden verteerd om de Liefde te troosten. Ik weet dat het de brandstapel is die Ik aanbied. Ik waarschuw. Maar ontvlucht hem niet, jullie die jèzelf nog niet aan de Vijand hebt verkocht.

Niemand, om het even hoe klein en armzalig, niemand, hoe grote zondaar hij ook moge zijn geweest, kan zich door Onze Liefde afgewezen wanen, Onze Liefde is Barmhartigheid. En van de meest ellendige zielen kan en wil Zij de schitterendste sterren aan haar Hemel maken.

Komt allen tot Mij gij allen: armen, bevleken en zwakken, en Ik zal jullie tot koningen maken. Komt tot Mij gij allen die in jullie armzaligheid Mijn Grootheid hebt weten te beseffen, in jullie duisternis Mijn Licht, in jullie onvolmaaktheid Mijn Volmaaktheid, in jullie egoïsme Mijn Goedheid.

Komt! Gaat Mijn Liefde binnen en laat Haar in jullie binnenkomen. Ik ben de Herder die zich tot de dood heeft ingespannen voor het verdwaalde schaap, en daarvoor heb Ik Mijn Bloed gegeven. O Mijn lammeren weest niet bang als er veel doornen en vuil op jullie kleren zijn en als jullie gewond zijn in jullie vlees. Opent slechts jullie mond, jullie ziel voor Mijn Liefde en ademt Haar in. *Jullie zullen rechtschapen zijn tegenover God en jèzelf, want jullie zullen troost schenken aan God, en redding aan jèzelf.*

Komt, edelmoedigen, die Mij al bemint, en sleept als met een sleepnet de broeders mee die nog aarzelen. Als Ik aan allen vraag om binnen te gaan om troost te schenken aan de afgewezen Liefde, aan jullie slachtofferzielen, vraag Ik jèzelf totaal aan Mij en aan het werk van Mijn hevige Liefde te geven die verwoestend is op aarde maar die een zo verheven glorie schept die jullie je niet kunnen voorstellen.

Wat een schittering zullen deze zielen hebben, die de Liefde van God hebben aanvaard in die mate dat ze erdoor verteerd zijn! *Zij zullen dezelfde schittering hebben als Mijn Liefde die in hen zal blijven: eeuwig Vuur en Juweel van de meest goddelijke schittering.."*

Jezus voegt eraan toe:

"Weet je wat je moet doen om het wezijn voor je moeder te verkrijgen? Doe het tegenovergestelde van wat zij doet. Dat wil zeggen: stel tegenover haar ongeduld jouw geduld; stel tegenover haar onrechtvaardigheid en onoprechte manier van zien, jouw oprechtheid; tegenover haar opstandigheid, jouw onderworpenheid; tegenover haar

haat, jouw liefde; tegenover haar onverdraagzaamheid tegenover alles, jouw blijde berusting.

Zo worden de zielen veroverd: door het tegenovergestelde. Maar zet alle pogingen uit je hoofd het haar ooit te doen begrijpen. Werk in stilte en offer alles aan Mij op. Al wat we krijgen zullen we verkrijgen wat we verenigd verkrijgen. Maar ook al baat het niets, jij zult je plicht hebben gedaan en er je beloning voor ontvangen."

(I Quaderni Blz.330-331 30 juli 1943)

20. Het is de liefde die
de Zoon van God heeft geofferd.

"Bid. Je God zal de deur voor je openen voordat je de ergste schrik ervaart. Ga voorlopig het verblijf van Zijn Hart binnen en geef Mij je liefde om Mijn Gerechtigheid te verzoenen. Waarlijk, Ik zeg je dat sterven uit liefde de meest bloedige dood is, want men lijdt niet alleen van een enkel ding, maar aan de dingen van geheel de schepping. Men lijdt voor de belangen van God en van de naaste. Dat is de dood van je Jezus, maar weet dat het woord dat Mijn Dood het best beschrijft niet is: geseling, marteling, kruis, maar liefde.

Het is de Liefde die de Zoon van God heeft geofferd. De Liefde voor jullie. Laat het de liefde zijn die de nieuwe verlossers slachtoffert."
(I Quaderni Blz.330-331 30 juli 1943)

21. Deze enkelingen in wie Mijn Liefde wonderen van liefde heeft bewerkt, redden de wereld

Jezus zegt::

"Mijn Bloed, over zichzelf afgeroepen door Mijn vijanden en aanklagers, heeft zijn dubbele kwaliteit van vergeving en van veroordeling niet verloren.

De eeuwen gaan voorbij, dochter, maar Ik en alles wat van Mij is, verblijft in een eeuwige tegenwoordigheid. In de uren van duisternis, waarin alleen het purper van Mijn goddelijk Bloed schitterde als een baken dat het menselijk ras wilde redden, maar dat slechts door weinigen werd gezien, is datgene gebeurd dat zich door de eeuwen heen herhaalt en zal worden herhaald zolang de aarde zal bestaan. Vergoten met oneindige liefde, produceerde het wonderen van verlossing waar het liefde vond, maar werd een veroordeling voor hen die met woede en haat antwoordden op het offer van een God.

Maar wat zou je ervan zeggen? Ik was God en de profeten hadden Mijn komst aangekondigd, en de door Mij gedane wonderen hadden hun woord bevestigd, en Ikzelf had Mijn goddelijke natuur bevestigd, in een uur van extreem oordeel waarin de beschuldigde niet liegt. En toch hebben ze Mij gedood. Die vijanden van de Christus kunnen niet tot hun rechtvaardiging aanvoeren dat ze niet wisten Wie het is die zij beschuldigden en ter dood brengen wilden. En daarom werd hun veroordeling strenger omdat, onthoud dat altijd, meer gevraagd wordt van hen aan wie meer liefde, meer weldaden en meer kennis is gegeven. De idee van Mijn Goedheid ontslaat jullie niet van de plicht tot respect.

Maar is het ook nu, Mijn dochter, niet hetzelfde? Zelfs nu is het de wereld niet onbekend dat om te worden gered, om in vrede te leven en gelukkig te zijn, Mijn hulp noodzakelijk is. Welnu, wat doet de wereld? Ze beschuldigt en vervloekt Mij. Ze beschuldigt Mij ervan haar niet te beminnen, wreed te zijn, onverschillig te zijn, en ze vervloekt Mij voor deze fouten, waaraan Ik onschuldig ben. .

Wat stelt dat voor? Hoe kan de wereld God beschuldigen? Hoe kan de mens God vervloeken? *Als een mier die een bergrots probeert om*

te gooien, zo zijn de dwaze pogingen van de mens die God haat. Hij doet niets anders dan zichzelf verwoesten en neerstorten in de heiligschennende inspanning.

Dit geldt voor hen die de moderne nakomelingen van de vroegere Hebreeën zijn. De anderen, de minder schuldigen in de massa van schuldigen, vervloeken en beschuldigen niet openlijk, maar *ze bidden niet met vertrouwen; ze leven niet met opoffering en beminnen niet met vurige warmte. Ze zijn machientjes nog voortbewogen door het geestelijk mechanisme, maar zonder werkelijke bewegingskracht. Ze zijn als water dat stroomt onder de druk van eeuwen christendom, maar alleen daardoor stroomt. Niet uit eigen wil! En zoals alle water, als het een platte vlakte bereikt en te ver van de bergstroom, stagneren ze door te weinig beweging, en bederven.*

Maar de wereld wordt niet gered door bederf en rebellie. En Ik zeg je in waarheid dat als er geen erger onheil over dit armzalig menselijk ras komt waarvoor Ik ben gestorven, is dat zeker niet dankzij de ziellose gebeden en een oppervlakkige manier van leven. Maar wie de wereld redt, en haar tot nu toe heeft gered, dat zijn de weinigen in wie Mijn Bloed wonderen van liefde heeft bewerkt omdat ze hen heeft aangetroffen als bekera van liefde, opgeheven naar de hemel.

Ik zie echter met grote smart dat die schepselen in wie de liefde wortel schiet, steeds geringer in aantal worden. De slachtofferzielen! Mijn slachtofferzielen! Oh! Wie geeft aan de Verlosser, aan het grote Slachtoffer, een leger van slachtoffers om de wereld te redden, die God beschuldigt van zonde en niet bedenkt dat haar onheil komt van haar zonde tegen God en tegen de mens?"

(I Quaderni Blz266-268 6 augustus 1943)

opgevaardeerd, en je zou Mij er dankbaar voor zijn. Bedank Mij er dus voor vanaf nu, met vertrouwen en liefde.

In het koor van stemmen dat van de aarde opstijgt naar de hemel ontbreken de stemmen die danken. Het is een stille noot, en dat is erg slecht. Het is een grote schuld voor het geslacht van Adam dat, bemind en welgedaan op buitengewone wijze door de Ene en Drie-Ene God, niet dankbaar weet te zijn. Maar als dat al wordt vergeven aan de analfabeten van de Liefde, het kan niet worden toegestaan aan hen die door de Liefde Zelf zijn onderricht. Als een klein kindje een fout begaat, of een arme onwetende, wordt het verontschuldigd. Maar dat is niet het geval als dezelfde fout wordt gemaakt door een volwassene of een ontwikkeld iemand.

Jij bent opgevoed door de Meester en jij mag niet tekortschieten tegenover de onderrichting van de Meester. *Ik heb je opgevoed met Mijn Liefde zoals men een leerling met melk doet groeien. Wees in alles trouw aan de Liefde, in alle dingen."*

(I Quaderni Blz.279-281 12 augustus 1943)

22. "De engelen zien Mij in jullie die voor Mij sterven"

Jezus zegt:

"Als de menselijke natuur zich zoveel van haar oorsprong weet te herinneren dat ze in het bovennatuurlijke weet te leven, wordt ze hoger dan die van de engelen en is ze voor de engelen een reden tot bewondering.

Wanneer gebeurt dat? Als een schepsel verzonken in Mijn Wil leeft, volkomen overgegeven aan Mij, en niet leeft, niet bemint en niet handelt dan voor Mij en met Mij, dan verheft het zijn vlees tot een niveau dat de engelen niet is toegestaan, die de verlangens van het vlees niet kennen en niet de verdiensten hebben ze te beheersen. Als het schepsel dan zichzelf kruisigt uit liefde voor de gekruisigde Meester, dan wordt het een reden tot bewondering voor de engelenkoren, die zich niet kunnen kruisigen zoals Jezus, de Verlosser van de wereld en Zoon van de Eeuwige!

Rond Mijn Kruis, evenals rond Mijn Wieg, waren scharen van aanbeddende engelen, want wieg en kruis waren alfa en omega van Mijn Zending als Verlosser. *Maar ook rond de kleine gekruisigde zielen die zich stil offeren overeenkomstig de wet van volmaakte liefde, zijn de scharen van de engelachtige geesten, want ze zien Mij in jullie die voor Mij sterven.*

Welnu, laat Mij begaan. *Begaan tot het einde. Weldra zal Ik je vader, moeder, alsook broeder en bruidegom zijn. Binnenkort zul je alleen Mij nog hebben.* (Maria Valtorta was enige dochter. Ze verloor haar moeder dit jaar, 1943, en haar vader in 1935). Kom, de slag is hard, maar wees gewaarschuwd en wees edelmoedig. Laat Mij begaan. Ik doe niets zonder het zegel van de liefde. Wees als een pasgeboren lam in Mijn armen van goede herder. Als je Herder je dit bittere gras te eten geeft, gebeurt ook dat omdat Hij je een mooiere plaats wil geven in Zijn Hart. En heb geen angst. Ik zal je helpen. Ik help je altijd, zoals je ziet.

Ik heb je lijden nodig; het absolute, volledige en diepe lijden. Je weet niet hoeveel waarde het zal hebben in Mijn Handen. Als je het zou weten, zou je zeggen dat Ik je lijden met honderd procent heb

Het is de maand van het doorboorde Hart van Maria en van de Kruisverheffing. Weiger niet gelijk te zijn aan de Doorboorde en de Geofferde."

(I Quaderni Blz.298-299 1 sept 1943)

23. "Ik weet hoeveel een menselijk wezen kan verdragen".

Jezus zegt:

"Nee, je bent niet alleen. Je hebt je Jezus nabij je zoals weinigen Hem hebben, want terwijl het waar is dat Ik bij al Mijn kinderen ben met Mijn Genade, met tamelijk weinigen ben Ik in de vorm waarin Ik met jou ben en die Ik heb gebruikt omdat Ik je uiterst pijnlijke algemene conditie zag. *Ik weet tot waar het uithoudingsvermogen van een menselijk wezen reikt*, en daar de last aan lijden die jij te dragen hebt overweldigend is en niet gewoon, heb Ik voorzorgen getroffen met buitengewone middelen die Ik voor tamelijk weinig mensen voorbehoud.

Ik herinner Mij Mijn behoefte aan hulp in de tragische uren van de Passie. En wat Ik voor Mijzelf heb verlangd, wil Ik ook voor hen die *op twee punten aan Mij gelijk zijn. Gelijk omdat ze leerlingen zijn, gelijk omdat ze bezielde zijn en gekruisigden.*

Je bent niet alleen. Je hebt Mij als Cyreneër en je hebt Mijn Moeder als Veronica. Maria is het voorbeeld van de wezen en ze herinnert zich haar leed als wees evenals Ik Mij de kweeling van Mijn doodsstrijd herinner.

De heiligheid heft het lijden niet op. Maria leed wreed in haar onbevleete heiligheid om de dood van haar ouders die Zij niet kon troosten met haar kussen. Zie je hoe je op haar lijkt? (Maria Valtorta leed wreed omdat ze niet kon helpen bij de dood van haar vader in 1935). Maria wist in haar zo volmaakte ziel, de tweede alleen na God, te beminnen en te lijden, als niemand anders *omdat de heiligheid, zijnde de perfectie van alle goede gevoelens van het hart, tot gevolg een vergrote capaciteit tot beminnen of lijden heeft*, vergroot naarmate de ziel heiliger is. En de ziel van Maria was allerheiligst.

Welnu, deze vrouw, *wie geen lijden bespaard werd* - en niemand zou het lijden meer bespaard moeten zijn dan Haar, omdat ze onbevleete is dus vrij van de last van het lijden veroorzaakt door de schuld van Adam - deze vrouw die zoveel tranen heeft vergoten om zoveel rouw, en die haar vader en moeder, bruidegom en Zoon zag ontrukken door de dood, geef Ik als Veronica en geef Ik je tot mama.

In deze dagen, die voorafgaan aan het feest van het Kruis, *heb Ik een onmetelijke behoefte aan gekruisigde zielen.* Doe Mij het genoegen om voor Mij te lijden. Geloof in je Jezus! Als Ik op het Kruis kon teruggaan voor jullie, hoe zou Ik ernaar terugkeren! Maar Ik kan niet! (Uit gerechtigheid). En te midden van zoveel vijandig bloed, dat de mens, met de haat van een broedermoordenaar, uitgiet over de aarde, ontbreekt Mijn Bloed, dat Ik niet meer voor jullie kan vergieten vanaf het Kruis.

Terwijl Ik de gedaanten van Brood en Wijn verander in het Lichaam en Bloed van de Christus, op de altaren van de aarde - te weinig altaren en omringd door te weinig echt biddende zielen - stellen jullie, Mijn kleine, dierbare slachtoffers, dierbare bloemen van Mijn tuin, je in de plaats van de Verlosser en geeft Mij jullie lichaam als een hostie van verzoening voor de zonden van de wereld.

Mijn dochter, zoek niets meer zeg ook Ik met Ecclesiasticus. En wat wil je meer dan de zending een kleine Christus te zijn in plaats van je Jezus? En wat verlang je voor groters dan Mijn Woord?

God is eenvoudig. *Hoe meer je God nadert hoe eenvoudiger je zult worden. Je zult in jezelf steeds meer afkeer voelen voor en de ijdelheid zien van de menselijke wetenschap, ook die welke gericht is op God, maar door de mens is geschreven. Hoe meer God tot je zal spreken des te meer zul je het lijden ervaren van de harde scherpe klank van het menselijk woord in vergelijking met de zeer zoete en bovennatuurlijke klank van Mijn Woord. Vermoei je niet met veel doctrines, leg je zelf geen boeien aan van veel voorschriften. Wees eenvoudig en vrij. Alleen het licht juk dat geen gewichtlast maar een vleugel is, zij op je: het Mijne.*

Er hoeft slecht één ding te worden gedaan om zonder vergissing tot Mij te komen. Het is wat het boek Ecclesiasticus aanraadt, maar wat Ik als volgt wijzig: "Bemin God en onderhoud Zijn geboden". Ik zeg niet: "vrees". Ik zeg : "Bemin". *De Liefde staat veel hoger dan de vrees en ze is zekerder om het einde te bereiken. De vrees is voor degenen die nog ver van God verwijderd zijn, om ze niet te doen afwijken. Evenals oogkleppen belemmert de vrees de beestachtigheid, die in de mens is, de overhand te nemen bij elke verleidelijke, hersenschimmige schaduw. Maar voor hen die God reeds nabij zijn, vooral voor hen die in Gods armen zijn, is het de liefde die hen moet leiden.*

24. Het is het offer wat de oren van de Geest opent.

Jezus zegt:

"Dochter, laten we samen de laatste verzen van Ecclesiasticus lezen. Als hij erg wijs was, Ik ben de Wijsheid van God, dus oneindig superieur aan hem. Maar evenals hij onderricht Ik Mijn volk. Ik heb het gedurende twintig eeuwen onderricht. Ik ben de onderrichting begonnen met Mijn Woord en Ik heb haar voortgezet door het woord van Mijn geliefde dienaren.

Maar onder diegenen uit Mijn volk, die onderricht zijn, heb Ik enkele voorkeursleerlingen, voor wie de Meester behalve meester ook vriend is. En met de rijkdom van een koning open Ik voor hen de deuren van de schatkamers van vertrouwelijkheden en openbaringen. Ik neem die favorieten bij de hand met Mij mee in de geheime binnensten en Ik maak ze in staat om Mijn Woord te ontvangen, gegeven in een omvang die gereserveerd is voor Mijn nieuwe Johannessen.

Mijn kleine Johannes, Ik vertrouw je Mijn Woord toe. Geef het door aan de meesters, *opdat ze het gebruiken voor het welzijn van de schepselen. Het komt van de Enige Herder, van de goede Herder die de waarheid van Zijn Woord heeft geschreven met Zijn Bloed.*

Als een wereldleider of een aards genie aan een getrouwe een heilige vlag toevertrouwt of een kostbaar geheim, als hij ze een consigne geeft of de formule van een uitvinding, met hoeveel heilig respect draagt en overhandigt de getrouwe het! Maar Ik ben veel meer dan een leider of een genie. Ik ben God, Woord en Wijsheid van de Vader en jullie Heer en Verlosser. *Mijn Woord dient er niet alleen toe een werelds goed te geven, maar om het Goede dat niet sterft te schenken: het eeuwige Leven. Daarom is niets zo heilig en kostbaar als Mijn Woord.*

Ontvang het met je ziel op de knieën, en laat je liefde de wierook zijn die je hart zuivert dat het ontvangt, je hand die het schrijft, je mond die het herhaalt, je oog dat het leest. Leef als een engel en als een priester, want Ik heb je toegestaan te horen wat de engelen horen en wat de priesters herhalen. *En leeft steeds meer als een slachtofferziel, want het is het offer wat de oren van de geest opent, en het is het bloed wat de tong wast die over de Heer spreekt.*

25. "Hoewel God jullie lot kent,
zijn jullie degenen die het maken".

Jezus zegt:

"Soms zegt de mens: "als ieders lot vaststaat, is het nutteloos zich in te spannen en te strijden. Laten we onze gang gaan, want alles is voorbestemd".

Dat is weer een andere verderfelijke dwaling. God kent ons lot, ja. Maar kennen jullie het? Nee. Jullie kennen het niet uur voor uur.

Ik geef je een voorbeeld. Petrus heeft Mij verloochend. In zijn lot stond getekend dat hij die vergissing zou ervaren. Maar hij kreeg er berouw over Mij te hebben verloochend en God heeft hem vergeven en maakte hem tot Mijn Paus. Als hij zou hebben volhard in zijn dwaling, zou hij dan Mijn Vicaris hebben kunnen worden?

Zegt niet: dat was voorbestemd. *Vergeet nooit dat God jullie lot kent, maar dat jullie zelf het maakt. Hij schendt jullie vrijheid van handelen niet.* Hij geeft jullie de middelen en de adviezen, Hij geeft jullie de waarschuwingen om jullie terug te brengen op de goede weg, maar als jullie niet op deze weg willen blijven, dwingt Hij jullie niet erop te blijven.

Jullie zijn vrij. Hij heeft jullie mondig geschapen. Het is Gods vreugde als jullie in het Huis van de vader blijven, maar als jullie zeggen: "Ik wil weggaan", houdt Hij jullie niet tegen. Hij weent om jullie en is bedroefd om jullie lot. En meer wil Hij niet doen, want door meer te doen zou Hij die vrijheid opheffen die Hij jullie heeft gegeven. Het is Gods vreugde wanneer jullie, door de prikkel van de schaarste, begrijpen dat alleen in het Huis van de Vader vreugde heerst, en jullie tot Hem terugkeren. God is verheugd en diegenen dankbaar *die door hun offer en hun gebeden, vooral deze twee dingen*, en dan door hun woorden, erin slagen een zoon of dochter aan Mij terug te geven. Maar niet meer dan dat.

Weet daarom dat zij die in Mijn Hand zijn als zachte klei in de hand van de pottenbakker, de uitverkorenen zijn van Mijn Hart. Mijn Hand is op hen zo zacht als een liefkozing. Mijn liefkoningen boetseren, vormen, hen door hen het merkteken van de gelijkenis van Mijn mildheid, nederigheid, naastenliefde, zuiverheid, te geven, *en de mooiste van alle gelijkenissen: een verlosser te zijn zoals Ik.*

God zal al jullie daden ten oordeel brengen. *Maar het is natuurlijk dat de daden die gesteld zijn uit liefde, nooit helemaal slecht zullen zijn en zodanig dat ze de Heer afkeer inboezemen. Ze dragen de stempel van jullie menselijke begrensdheid, maar ze zullen weer worden togedekt met de stralende stempel van de liefde die de schuld ongedaan maakt en de daden van de mens voor God aangenaam maakt.*

Welnu, Mijn dochter, terwijl de wereld vol moorddadig rumoer is en de haat uit de harten overstroomt, praten wij twee, die elkaar beminnen. in de stilte en de vrede, over liefde. En er is niets wat je Jezus zozeer verblijdt als Mijn kleine Betanies waar Ik de Meester ben die uitrust en er de verliefde Maria onderricht, die naar Hem kijkt en luistert met heel haar liefde!

Heb je gisteren niet kunnen opschrijven wat Ik je heb gezegd? Dat is niet erg. Wees er niet verdrietig om. *Het zaad van die woorden is evengoed in je. Als Ik het wil zal Ik het doen ontkiemen.* En het zal nog mooier zijn. Wees altijd goed en geduldig. Ik geef je Mijn vrede.
(I Quaderni Blz.334-337 10 sept 1943)

26. "Hoe meer men bemint des te edelmoediger is men".

Jezus zegt:

"Houd moed, Maria! Bedenk dat je de kwellingen van Mijn doodsstrijd lijdt. Ook Ik had zoveel pijn in Mijn longen en middelrif, en elke ademhaling, elke beweging, elke hartklopping was een aan Mijn lijden toegevoegde pijn. En Ik was niet zoals jij op een bed, maar neergedrukt door een gewicht en een oplopende weg. En daarna opgehangen, in de zon, met een koorts die in Mijn aderen klopte als ontelbare hamers.

Maar dat waren niet de ergste pijnen. Het was de doodsstrijd van het Hart en van de Geest die kwellender was. *En het meest martelend was de zekerheid dat Mijn Lijden voor miljoenen en miljoenen mensen nutteloos was.* En toch heeft die zekerheid Mijn Wil om voor jullie te lijden geen ogenblik verzwakt.

Oh! zoet lijden, Maria, omdat het werd aangeboden aan de Vader tot eerherstel en tot jullie redding! Te weten dat het merkteken dat op jullie was gebleven, die belediging van het menselijk ras tegenover God, dat anders eeuwig zou zijn gebleven, door Mijn Bloed zou worden afgewassen, en dat Mijn sterven jullie het Leven zou teruggeven; te weten dat als het uur van de Gerechtigheid voorbij zou zijn, de Liefde naar jullie zou kijken, door Mij, opgeofferd, met liefde; dat alles bracht een ader balsem in de oceaan van een bitterheid zo groot dat ermee vergeleken de grootste bitterheid, sinds de mens bestaat, een beetje meer dan niets is, want op Mij drukten de zonden van de gehele mensheid en de goddelijke toorn.

Ik heb gezegd: "Weest gelijk aan Mij die mild en nederig van hart ben". Ik heb het voor iedereen gezegd, want *Ik wist dat in dit navolgen van Mij de sleutel lag van jullie geluk op deze aarde en in de Hemel.*

Jullie hebben al deze ruïnes omdat jullie niet mild en nederig zijn. Niet in jullie families, niet in jullie bezigheden en beroepen, noch in het brede kring van de Naties. Hoogmoed en toorn beheerst jullie en veroorzaken zodoende al jullie misdaden.

De derde oorzaak van misdaden is jullie wellust; het lijkt iets individueels, maar deze en de twee eerste zonden slepen zeer veel

Want het zijn die zielen die Mijn zending van Verlosser voortzetten en tot wie Ik een voortdurend "dank je" zeg, wat de meest beschermende van alle zegeningen is. En als de sluier van Veronica heilig is omdat hij Mijn beeltenis draagt, wat zijn dan de zielen die Mijn ware beeld zijn?

Houd moed, Maria. Mijn vrede is met je. Ik ben met je. Vrees niet."
(I Quaderni Blz.378-379 17 sept 1943)

27. "Naastenliefde, naastenliefde,
bovenal naastenliefde."

Jezus zegt:

"Wat moeten jullie doen met hen die Mij verloochenen? Wat Ik met Petrus heb gedaan. Schreien en bidden om ze tot Mij terug te brengen.

Het is niet aan jullie om een plaats in de Hemel uit te kiezen, heb Ik tegen Jacobus en Johannes gezegd, en Ik zeg dat ook tegen jullie. Maar leeft zo dat jullie door je werken een plaats in Mijn Hemel verdienen. En jullie weten welke de werken zijn die jullie moeten volbrengen om hem te verdienen. *Jullie hoeven alleen naar jullie Jezus te kijken om te weten hoe jullie moeten handelen. Naastenliefde, naastenliefde, bovenal naastenliefde. Ziet Mij in iedereen, jullie God, en dient de broeders zoals Ik jullie heb gediend tot aan het offer van Mijn leven, om de zielen aan Satan te ontrukken.*

Zielen, heb Ik gezegd. Hiermee bedoel Ik niet dat jullie geen naastenliefde moeten hebben ook voor de lichamen van jullie broeders. *De lichamelijke werken van barmhartigheid dienen ertoe de weg te bereiden voor de hogere werken van barmhartigheid, die van het te drinken en te eten geven, kleden en genezen van de naakte en arme zielen van jullie arme broeders die honger en dorst hebben, die zich hebben verwijderd van Mijn Schaapsstal of erbuiten zijn opgegroeid en sterven in de woestijn.*

Het is aan jullie, christenen, en boven al voor jullie, Mijn beminde, gezegende, zeer geliefde slachtofferzielen, levende bloemen die jullie geest van bloemen geheel uitwasemen voor Mij en als eeuwige rozen in de Hemel leven; *het is aan jullie, Mijn ware vrienden, om de dwalenden naar Mij terug te leiden, zonder te oordelen of ze het verdienen de Hemel waardig te zijn of niet.*

Het is niet aan jullie te oordelen over de beloning of de straf. Ik alleen ben Rechter. Aan jullie komt het alleen toe de verloren zonen terug te brengen naar het huis van de Vader, met gebruikmaking van dezelfde wapens die Ik heb gebruikt: gebed en offer, en dan als laatste het woord, om het hart van God te kunnen doen jubelen en de Hemel van jubel te vervullen om weer een zondaar die zich heeft bekeerd, de duisternis achter zich laat en terugkeert tot het Licht, tot de Waarheid, tot de Liefde".

(I Quaderni Blz362-362 29 september 1943)

individuen mee, hele continenten, ze slepen soms de hele Aarde mee, alleen omdat ze de volmaaktheid van het kwaad hebben bereikt in de ziel van enkel zonen van Satan, die hem gehoorzamen om de graanschuren van hun vader met verdoemde oogsten te vullen.

En Ik zeg jullie in waarheid dat het nu een moment is waarin, op bevel van de vader van de leugen, zijn zonen oogsten onder de zielen die voor Mij zijn geschapen en die Ik tevergeefs met Mijn Bloed heb bevrucht. Overvloedige oogsten, meer dan elke duivelse hoop kon bevroeden, en de Hemelen sidderen om de tranen van de Verlosser die de ruïne ziet van twee derde van de wereld van de Christenen. En te zeggen twee derde is nog weinig.

Ik heb tegen allen gezegd: "Weest mild en nederig van hart om aan Mij gelijk te zijn". Maar tegen Mijn gezegende, zeer beminde kinderen, tot de uitverkorenen van Mijn Hart, *tot Mijn kleine verlossers, wier nooit ophoudende herhaling van offeren het vloeien van de verlossende bron voortzet, ontsprongen aan Mijn bloedende Lichaam, zeg Ik, en Ik zeg het terwijl Ik hen aan Mijn Hart druk en op hun voorhoofd kus: "Weest gelijk aan Mij, die edelmoedig was in het lijden door de grote liefde die Mij alles inboezemde"*.

Hoe meer men bemint des te edelmoediger is men, Maria. Stijg op. Raak tot de top. Ik wacht op je aan te top om je met Mij mee te nemen naar het Rijk van de Liefde."

(I Quaderni Blz.394-395 24 september 1943)

28. De ware en de valse leerlingen.

Jezus zegt:

"Er is een kenmerk dat Mijn ware van de valse leerlingen onderscheidt.

De ware leerling wil niet bekend worden als beter dan de anderen. Nederig als zijn Meester en als Mijn allerzoetste Moeder, verbergt hij met grote zorg zijn bovennatuurlijke krachten onder de schijn van een normaal leven. Het betekent lijden voor hem als hij zich ziet ontdekt in zijn ware aard, en als het mogelijk zou zijn, zou hij willen dat niemand het zou opmerken, laat staan erover zou spreken.

De valse leerling, integendeel, verheft zichzelf, verheerlijkt zichzelf en trekt de aandacht van allen naar zijn daden en naar zichzelf; beide zijn even hypocriet. Met valse nederigheid gaat hij handig te werk, zodanig dat de anderen hem zien in het licht dat hem bevalt, ofwel in een licht van heiligheid *dat daarentegen de dubbele zonde van leugen en hoogmoed is.* Maar, Mijn dochter, zoals een kunstbloem verschilt van een echte bloem, zo onderscheidt zich ook de valse leerling van de echte. Hij kan, wie oppervlakkig kijkt, bedriegen, maar niet degene die hem aandachtig benadert.

Bovendien moet je weten dat wie een andere, kleine Ik is, wie in Mij is en voor Mij werkt, *een merkteken heeft dat de zielen opmerken.* De zielen heb Ik gezegd. Het is nutteloos zich erover te beklagen dat de anderen het opmerken. *De door God bezeten ziel wasemt een geur en een licht uit die van God zijn, van de God die in hem leeft.* En jij weet dat geur en licht ontsnappen uit elke afsluiting, als ze intens zijn. En welk licht en welke geur zouden sterker zijn dan die van God? Wel, als een menselijk zien en ruiken, hoewel beperkt, erin slagen licht en geur waar te nemen, ook al zijn die goed opgesloten, willen jullie dan dat de ziel, wier gevoeligheid niet menselijk maar geestelijk is, niet het licht en de geur waarneemt van God die in een hart leeft?

Ik heb andere keren al tegen je gezegd dat jullie, Mijn dierbaren, licht en geur zijn in de wereld, en jullie broeders met Mij doorbalsemt en Mijn Licht op hen overbrengt dat in jullie is. Dus waarom verbaas jij je? *Laat de wereld praten, laat de goede wereld en ook de minder goede zeggen:* "Jij bent een dochter van God ". Ook dat helpt om tot

Mij te brengen. Wees jij als "Maria", ook hierin, en zeg je Magnificat. Maria verhief zich niet in de hoogmoed van andermans lot, maar verloochende ook niet de grote dingen die God in haar had gedaan.

Maria, ook jij *moet jezelf nooit verheffen*. Laat als een bloem onder de zon aan de anderen zien hoe de zon haar omhelst en zeg nederig: "Ik ben mooi door Uw genade", en geef barmhartig aan allen de vreugde die God in jou legt door Zijn liefkozing van licht en met Zijn geur van Waarheid. En doe dit alles Mijn stilzwijgen en dat van Maria navolgend. Heilige deugd van het weten te zwijgen! *Het zwijgen*, Maria, spreekt meer dan elk woord, als het een zwijgen uit liefde is".
(I Quaderni Blz.363-364 30 september 1943)

29. Volg de Meester na in alles.

Jezus zegt:

"Ik onderricht jou, die luistert en schrijft, opdat je je broeders de zekere weg om tot Mij te komen leert.

Volg de Meester in alles na. Dat is het geheim dat redt. Bid, als Hij bidt. Werk, als Hij werkt. Offer jezelf, als Hij zich opoffert. Geen leerling is meer dan de Meester en verschillend van de Meester. En geen zoon is verschillend van zijn vader, als hij een goede zoon is.

Heb je nooit gemerkt hoe kinderen ervan houden hun vader na te doen in zijn doen en laten, in zijn woorden en in zijn lopen? Ze zetten hun kleine voetjes in hun vaders voetsporen en terwijl ze dat doen menen ze dat zij volwassen zijn, want het imiteren van hun vader, die ze beminnen, is voor hen het bereiken van de perfectie.

Mijn Maria, doe zoals die kleintjes. Doe dat altijd. Volg de voetsporen van je Jezus. Het zijn bloedige voetsporen, want je Jezus is gewond uit liefde voor de mensen. Ook jij bloedt uit duizenden wonden uit liefde tot hen. In de hemel veranderen ze tot juwelen, want ze zullen even zovele getuigen zijn van je naastenliefde, *en de naastenliefde is het juweel van de Hemel.*

Geleid zielen naar Mij. Ze zijn zo weerbarstig als geitebokjes. Maar als jij ze aantrekt met zachtheid, zullen ze zich overgeven. Om zacht te zijn temidden van zoveel bitterheid die de naaste voortdurend destilleert, is moeilijk. *Maar het is nodig alles te filteren door de liefde voor Mij.* Je moet bedenken dat door elke ziel die tot Mij komt, Mijn vreugde groot is en Mij de bitterheden doet vergeten die de mens Mij voortdurend aandoet. *Het is nodig te bedenken dat de gerechtigheid zeer geïrriteerd is en dat het meer dan ooit nodig is om verlossend slachtoffer te zijn, om haar te kalmeren.*

Ik wil niet dat je Mij alleen volgt in de liefde. Ik wil dat je Mij ook in het lijden volgt. Ik heb geleden om de wereld te redden. *De wereld heeft behoefte aan lijden om nog gered te worden.*

Deze leer, die de wereld niet wil kennen, is waar. Het is nodig alle middelen te gebruiken om de stervende mensheid te redden. Het verborgen offer en de onmiskenbare zachtheid zijn twee wapens om deze strijd te winnen, waarvoor Ik je zal belonen.

Wees, evenals je Heer, heldhaftig in de naastenliefde, heldhaftig in het offer, zacht in de beproevingen en zacht tegenover je broeders. Zo zul je het uiterlijk en het gewaad van je Koning aannemen, en als een heldere spiegel Zijn Gelaat weerspiegelen.

Je moet Maria weten na te volgen, die de Christus onder de mensen bracht: Het Heil van de wereld."

(I Quaderni Blz.439-440 13 oktober 1943)

30.- "Ik zal je de laatste vindingrijkheid van de kennis van de liefde leren"

Jezus zegt:

"En nu, Mijn ziel, nu we aan het einde zijn gekomen van het Lied, zal Ik je de laatste vindingrijkheid van de kennis van de liefde leren.

Wees zuiver, want je Geliefde is zuiverder dan de lelie en de sneeuw, en de bruid moet zich op dezelfde wijze kleden als haar heer, en hoogachten wat Hij hoogacht. Het Licht nadert, Maria. Verwijder zelfs de geringste schaduw van het vlees, zodat ook jijzelf geheel licht bent voor het uur waarop Ik zal komen, en het Licht, Jezus, je aan Zijn Hart zal drukken om je naar Zijn Huis te brengen, waar niet langer de scheidingen, opgelegd door het zijn op deze aarde, zullen bestaan.

Vermeerder steeds meer je schoonheid, want de bruiloft is nabij. *Doe je halssieraden om van je laatste offers, en doe ze met vreugde om, want ze zijn je gegeven door Hem die je bemint met een eeuwige liefde.*

Ontvlam door de schittering van de liefde om levendigheid te geven aan je geestelijke verschijning. Een koude bruid, of een die slechts lauw is, is geen bruid. Ik wil je brandend van totale liefde.

Wees onverschrokken tegenover alle krachten van de Vijand die probeert je te verontrusten door zijn helse afgunst. Tevergeefs zal hij zijn duivelse strijdwagens tegen je inzetten. Zolang jij trouw blijft, zullen vier en vier, en tienmaal vier duivels, minder zijn dan een grasspriet onder je voeten die de laatste passen zetten om te overschrijden wat je nog scheidt van de verblijfplaats van je liefde.

Laat niets je verontrusten. Je gaat voorwaarts, gesteund door Mij. Blijf zo tot het einde, en je doortocht zal zoet en lichtend zijn, als het verlaten van een halfdonkere en moeilijke weg om binnen te gaan in een wei vol bloemen, vol zon en vol vogelgezang. En werkelijk, voor wie beminnend het bezit van de hemel heeft verdiend, is de dood niets anders dan het binnengaan in de eeuwige Schoonheid en in de eeuwige Vreugde.

En wis, daar je in het verleden niet zonder fouten bent geweest, ook de herinnering aan die schaduw uit, door het middel dat Ik je heb geleerd. *Door een steeds levendiger liefde. Leef uitsluitend voor Mij,*

van Mij en met Mij. Maak dat de Vader, kijkend naar jou, je zo aan Mij gehecht ziet, dat Hij je niet langer gescheiden kan houden van Zijn Zoon. Laat Mijn Barmhartigheid je bedekken als een bruidskleed waaronder Ik de scheuren van je kleed verberg.

Wee als je alleen voor de gerechtigheid verschijnt. *Hoe goed je ook mag zijn, een of andere smet is er altijd op je. Maar als je met Mij voor de Vader verschijnt dan omhult de schittering van de Zoon je ziel zodanig dat ze haar mooi maakt, en Mijn schittering is nooit zo levendig als wanneer Ik aan de Vader een geest kan voorstellen die Mij bemint en die Mijn Offer van Verlosser voor haar eigen ziel niet nutteloos heeft gemaakt.* De Gerechtigheid van de Vader heeft niet het hart de Zoon te bedroeven, de Verlosser van een nieuwe burger van het heilige Jeruzalem, en met een Zegening delgt Hij de schuld van die geest en opent voor hem de Hemel.

Ontvlucht de verstrooiingen van de aarde, isoleer je met Mij. Als men van plan is in een vreemd land te gaan wonen, leert men de taal van dat land om in staat te zijn er te leven, tenminste de eerste beginselen van die taal probeert men te begrijpen, en wie erheen gaat zonder zelfs een woord te kennen is onverstandig. Hij zal de eerste tijd veel moeilijkheden ondervinden.

Het is waar dat in de eeuwige woonplaats de Wijsheid je in de eerste moment onderricht. Maar zie, Mijn ziel, *de laatste tijden op aarde zijn voorbereidingen op de Hemel.* Als Mijn Goedheid alle tekenen geeft en alle tijd om zich voor te bereiden op het Leven, als niet alleen door het werk van Mijn Barmhartigheid, maar ook door de menselijke wil, jullie de manier wordt aangereikt om te voorzien in de laatste voorbereidingen voordat jullie tot het Leven komen, *dan zalig hij die zichzelf erop voorbereidt met zorg die nooit overdreven is.*

Als jullie die zorg zouden besteden, jullie allen die door leeftijd of door langdurige ziekte, of door onbarmhartige omstandigheden van oorlogen bijna zeker bent door het lot van de dood te worden getroffen, zouden jullie niet zo'n pijnlijk verblijf hebben in het Vagevuur. Jullie zouden je gedaanteverandering in Mij volbrengen met liefde voor Mij, met oprecht berouw Mij te hebben bedroefd, met echte edelmoedigheid, met ware berusting en alle met goede wil beoefende deugden, en jullie zouden niet zoveel werk hoeven te verzetten, door de mens verzet, die een mengsel is van vlees en bloed waarin de geest weinig heeft geheerst, een geest die de echte

Waarheid heeft gekend, met andere woorden dat God de Enige is Die verdient dat al wat de mens doet voor Hem gebeurt.

Jij hebt alle tijd om je voor te bereiden op de woning. Onthoud dat als er veel wordt vergeven aan wie veel heeft bemind, er ook veel wordt gevraagd aan wie veel is gegeven. En weinig sterfelijken hebben ontvangen wat God jou met een voorkeursliefde heeft gegeven.

Laat niets je terneerdrukken, laat niets je tegenstaan, laat niets ongedaan om de laatste afwerking van je bruidskleed te voltooien. Als je reis steeds vermoeiender wordt, denk dan aan je Jezus die ook de laatste weg, die naar Golgotha leidde, zo pijnlijk vond. Elke slachtofferziel is een kleine verlosser: voor zichzelf en voor de broeders. En de wegen van de verlossing zijn geen rustige wegen vol bloemen: ze zijn steil en stenig en vol doornstruiken, waar men doorheen moet met een kruis op zijn schouders, de koorts in de aderen, de matheid in het stervende vlees, de smaak van het bloed in de uitgedroogde mond, de doornen op het hoofd en het uitzicht op de laatste kwelling in het hart.

De verlossing vindt plaats op de top. En ze heeft als laatste versiering voor de verzoeninggritus de juwelen van de drie nagelen, het wegrukken van de laatste zoetheden van genegenheden, de eenzaamheid tussen Hemel en aarde, de duisternis, niet alleen van de atmosfeer maar van het hart. Daarna komt de zon om de geofferde te kussen. Maar eerst zijn er de duisternis en lijden.

Blijf met Mij verenigd, blijf met Mij verenigd. Blijf meer met Mij verenigd naarmate het uur nadert. Er is alleen Jezus die helpt, er is alleen Jezus die onderricht, daar Hij deze ervaring heeft doorleeft, die leert het martelaarschap van de liefde te lijden.

Maar zoals Ik, alvorens het te ondergaan, moest groeien in het leven, en zoals het eerste voedsel dat Mij voedde de melk van Mijn Moeder was en daarna het voedsel dat haar heilige handen bereid, zo moet elke kleine verlosser leven in Maria om te worden gevormd tot een Christus. Jezus is de kracht van jullie ziel, Maria is zoetheid. Alvorens de azijn en de gal te drinken is het nodig opwekkende wijn te drinken. En die geeft je de bemoedigende glimlach van Maria. Die is de balsem die Mij op aarde gelukkig heeft gemaakt, de balsem die Mij gelukkig maakt in het Paradijs, en met God heel het Paradijs gelukkig maakt; de moederlijke glimlach van

Mijn Moeder is een ster in het leven en een ster in de dood. Hij is bovenal ster in het lijden van de opoffering.

Ik heb naar die heldhaftige, hartverscheurende glimlach van Mijn Moeder gekeken, de enige troost, oneindige troost die opsteeg naar Mijn Kruis. *Ik heb ernaar gekeken om de wanhoop niet in Mij toe te laten.* Kijk ook jij ernaar, altijd . Kijkt ernaar, jullie mensen die lijden. *De glimlach van Maria jaagt de duivel van de wanhoop op de vlucht.*

Leeft in vereniging met Maria, van wie jullie kinderen zijn, evenals Ik. Leef op het Hart van Maria, ziel die Ik wil meenemen naar de Hemel. De handen van deze Moeder, die haar kinderen niet teleurstelt, zijn vol liefkozingsen voor je. Haar armen drukken je tegen de schoot die Mij heeft gedragen, en haar mond herhaalt voor jou de woorden die Mij hebben getroost.

Opdat je in de resterende tijd op aarde niet verdwaalt, zonder je af in de verblijfplaats van Maria. Daar komt de verwarring niet binnen, want zij is de Moeder van de Vrede. Daar komt de Vijand niet binnen, want zij is de Overwinnende.

Laat Maria je de verheven vlammen van de Caritas leren. Zij die de Dochter, de Moeder en de Bruid van de Liefde is.

Breek alle bruggen af tussen jou en de wereld. Leef in Jezus en Maria. Onthoud dat, ook al zou de mens al zijn bezittingen geven om de liefde te bezitten, dat zou niets zijn omdat al het andere in vergelijking met God - de Liefde van jullie ziel, het ware doel van jullie leven - waardeloos is. De Liefde bezitten is het enige wat telt. En de Liefde bezit men als men zich voor hem alles weet te ontzeggen wat men heeft.

Daarna zal de vrede komen, Maria. Nu is het strijd. Maar voor wie bemint is het een strijd met als beloning de overwinning.

Ik zal weldra komen om je kroon van doornen te veranderen in een kroon van vreugde. Volhard.

Plaats Mijn zegel op elke harteklop, op elk werk. Graveer het met je tranen in de vezels van je hart. Ik ben Diegene die redt en bemint."

(I Quaderni Blz.468-471 19 oktober 1943)

31. "Ik houd ervan gebruik te maken van nietigheid . . ."

Jezus zegt:

"De episode van de gebogen vrouw, die op de sabbat werd genezen, is precies de jouwe.

Jouw menselijkheid en die van de anderen heeft jou gebogen.

Je was eerst zo recht, kleine ziel, die wandelde op Mijn Weg, aangespoord door een kracht van liefde voor je Jezus wiens majesteit van Martelaar je beter dan iets anders had begrepen, en aan wie je gelijk wilde zijn in het martelaarschap, want de liefde had je onthuld *dat het martelaarschap, in de praktijk gebracht, liefde is, beleden liefde, tot in de perfectie volbrachte liefde is.*

Later was je gebogen. Je ziel die eerst alleen naar de Hemel opkeek, was naar de aarde gebogen. De menselijke zorgen en genegenheden namen de plaats in van de geestelijke zorgen waarbij je je alleen bekommerde om de belangen van God, en bijgevolg, zonder het bewust te willen, de belangen van je ziel. De menselijke genegenheden namen de plaats in van de liefde voor Mij.

Die zorgen en die genegenheden, neerdrukkender dan Mijn Kruis, *want als het Kruis een last is, het is ook een steun en verheffing,* hebben je "gebogen". En op jouw toelaten om te worden gebogen door de menselijke motieven, heeft de Belager van de zielen gewerkt, *hij die gebruik maakt van jullie zwakheden om er middelen tot zonde van te maken.*

En je hebt gezondigd, nietwaar? Ja, je hebt gezondigd en Mij zoveel doen lijden. Door Mijn Alwetendheid wist Ik dat het een voorbijgaande fase was, maar Ik wilde niet dat je die fase zou beleven. Het verwijderde je zozeer van Mijn Weg en van de Hemel.

Houd veel van Mij, Maria, want Mijn Barmhartigheid jegens jou heeft wonderen bewerkt. Ik heb je aan de Boze ontrukkt met de liefde van een Vader, het werk van een arts en het geduld van een God. Je hebt Mij tenslotte gehoord en je tot Mij gewend. Je was al op Mijn Weg en wilde Mij volgen en beminnen. *Maar je was gebogen.*

Je geest slaagde er niet in zich te bevrijden van alle overblijfselen van je geestelijke ziekten en de neigingen van het vlees. Je was te lang onderdrukt en geïrriteerd door te veel dingen en, waarlijk, de andere

mensen rondom je hielpen je niet om tot een totale verrijzenis te komen. Integendeel, ze deden je geestelijke vooruitgang teniet en verlamden door hun daden, je krachten om weer volledig op te staan. Dat is je enig excuus.

Maar Ik wil dat je ook van deze situatie een motief van liefde voor Mij maakt en van liefde voor je evennaaste die je zo heeft belemmerd. Wie die naaste ook is, onthoud dat. Als iemand je heeft doen schreien en je nieuwe veren heeft uitgerukt, die de liefde, bekend en gepraktiseerd, je heeft gegeven om naar Mij te vliegen, als die gedurende heel zijn leven zoveel voorkeursliefde had ontvangen, als Ik jou heb gegeven, bedenk dan dat hij beter dan jij zou zijn geweest. Dit is de gedachte die Ik had bij het beoordelen van die botte geesten, en die gedachte moet jij hebben om hen helemaal te vergeven en te beminnen.

Toen Ik van mening was dat je voldoende gestraft was voor je desertie, toen Ik vond dat je het had uitgeboet, heb Ik je opgericht, Mijn ziel. Ik wist dat het lijden je spoedig zou overvallen, en met het lijden de eenzaamheid. Ik word niet voor niets de "Barmhartigheid" genoemd. *Ik ben de Barmhartigheid.* En Ik ben gekomen om Familie, Vrienden, Vreugden, Alles voor je te zijn. Maar eerst heb Ik je "bevrijd" van de laatste banden die je nog hinderden.

De "hoofden van de synagogen" - er zijn er ook vandaag nog - zijn te vinden onder hen die de splinters in het oog van anderen als een balk zien en de eigen balk niet zien; onder hen die menen dat het hen is geoorloofd het werk van God te ontleden, te controleren, te kritiseren - als ze het moment zouden kennen en de reden die Ik heb gekozen om het wonder te doen, zouden zij geërgerd zijn.

Wel, ben Ik misschien niet de Meester die vrij is te werken als het Mij bevalt en wanneer het Mij bevalt? En als Ik van jouw verduisterde nietigheid een lichtende en werkzame kracht heb willen maken, als Ik van jou, ellende, een rijkdom heb willen maken, is Mij dat dan misschien niet geoorloofd? En als Ik van oordeel was dat je beproeving lang genoeg geduurd had; en dat nu je standvastigheid, je vertrouwen, je berouw, je liefde beloond dienden te worden met Mijn hulp en Mijn liefde, wie kan Mijn werken dan bekritisieren?

Ik houd ervan Mij te bedienen van nietigheid, van wie de liefde en de nederigheid hem dierbaar voor Mijn Hart maken, om Mijn Macht te doen schitteren. Als Ik alleen de volmaakten zou gebruiken, hoe zouden de armen dan hoop hebben op het binnen gaan in de Hemel

Ik kies de zwakken, de zondaars die alleen vertrouwen weten te hebben, hoop en genegenheid voor Mij - Ik zeg niet "liefde" want als ze die zouden hebben zouden ze geen zwakken of zondaars zijn - Ik kies de kinderen die tussen hun onvolmaaktheden een ader volmaaktheid hebben, en Ik verander ze in het licht en in de meesters van hun arme broeders die nog zwakker en zondiger zijn dan zij. Ik ontvlam ze in liefde en maak ze verlangend naar het offer en Ik aanvaard hun aanbod. Als ze het niveau van "slachtofferziel" hebben bereikt, wijd Ik ze voor hun zending.

Alle dagen zijn voor Mij "Sabbat", want alle dagen zijn voor jullie altijd ongeschikt, vanuit het oogpunt van volmaaktheid gezien, maar ook alle dagen acht Ik geschikt om te zeggen: "Genoeg" tot wat jullie buigt en om de ziel die Ik heb uitgekozen in Mijn dienst te nemen.

Houd altijd je verleden en Mijn werken in jou voor de geest. Het eerste zal ertoe dienen je nederig te houden en om je steeds meer door berouw schoon te wassen. Het tweede om je steeds meer in liefde te doen ontbranden.

Leef in hoop op je Jezus. Als Ik je zozeer heb bemind zal Ik niet streng voor je zijn.

Leef in standvastigheid. Alleen je wil zou je van Mij kunnen scheiden en je weer in de duisternis kunnen doen terugvallen.

Leef in nederigheid. Ik deel Mij mee aan de nederige zielen.

Leef in liefde. Hoe meer je Mij bemint, des te nauwkeuriger zul je Mij begrijpen.

Leef met de vrede in je hart. Ik geef ze je tot je troost.
(I Quaderni Blz.472-474 26 oktober 1943)

32. "Satan wordt overwonnen
door gebed en lijden,
niet door discussies . . ."

Jezus zegt:

"Waarmee zullen we bepaalde arme ongelukkigen vergelijken? Met ongelukkige krankzinnigen die, terwijl buiten de zon schijnt en er in haar nabijheid genegenheid en voedsel is, weigeren naar buiten te gaan, te eten, te spreken, en wegkruipen als wilde beesten in hun hol, in de duisternis, en zichzelf laten sterven van de honger.

Het zijn afgronden van dwaling, van verschrikking, soms van haat, die opgevuld moet worden met geduld, barmhartigheid, liefde en lijden. Geduld dat hun ideeën verdraagt, barmhartigheid die hen weer benadert ondanks de weerzin die de melaatsheid van hun geest ons inboezemt, liefde omdat de liefde de machtigste overwinnaar en medicijn is, en lijden omdat het nodig is te sterven om Leven en Licht te geven, zoals de lamp licht geeft terwijl ze opbrandt, en het graan voedsel geeft als het sterft.

Geeft deze dingen, dat is genoeg. *De woorden zijn nutteloos, want die zielen zijn verdoofd door Satan, die belet dat ze horen. Men moet eerst Satan overwinnen, en die wordt overwonnen door gebed en lijden, niet door discussies waarin hij een meester is om van zijn doctrines te overtuigen.*

Dat je lijdt, is natuurlijk. Elk van die woorden zijn, alvorens Mijn vlees te verwonden, door de jouwe gegaan, omdat jij je tussen de wereld en de Meester hebt geplaatst om je Koning te verdedigen. Dat is de functie van de slachtofferzielen. Maar op elke wonde druk Ik een kus en voor elke wonde zeg Ik tegen je: dank je, Maria, voor je liefde. Wees ervoor gezegend".

(I Quaderni Blz.518-519 1 november 1943)

33. Twee kruisen van de slachtofferzielen

Jezus zegt:

"Kleine Christus, die gevallen bent onder het kruis, sta op, neem het kruis weer op en wandel, terwijl je bloed en tranen vergiet.

Men valt niet altijd door schuld. De slachtofferzielen vallen door het lijden om de zonden van anderen en omdat ze de vrucht van dat lijden kennen. Het zijn de heiligste vallen, de vallen gelijk aan de Mijne, want het zijn vallen uit liefde.

Maria, de slachtofferzielen ondersteunen met hun tengerere schouders twee kruisen. Dat van hun Jezus dat zij willen dragen, en het kruis dat de straf van hun broeders zou zijn. Voor de slachtofferzielen, aan wie de toekomst is geopenbaard, lijkt de oceaan van lijden die veroorzaakt wordt door de schuld van de mensen, een zee, en ondanks hun sluier van tranen is hun alle toekomstige schreien onthuld.

Het baat niet de ogen te sluiten, Maria. *Het is de geest die ziet, want verenigd met de Mijne, heeft hij Mijn wonderbaarlijke waarnemingen. Het is een geschenk.* Maar het is als het geschenk dat de soldaten van Pilatus Mij gaven om Mij tot koning te kronen: *het is een geschenk dat verwondt.* Het zijn doornen. Hier op aarde zijn het doornen, maar wees ze trouw, *in de komende leven zijn het rozen.*

Zie door de tranen heen, door het duister heen, achter de oceaan van het menselijk lijden, waarvan de golf je bedekt en murw slaat - want de plaats van de slachtofferziel is als de golfbreker van een haven die de furie van de stormen van de open zee op zich krijgt en ze breekt door ze te doen uiteenspatten - zie achter de verschrikking, die de wereld voor zichzelf scheidt, het land van vrede, de vreugde van de liefde, het leven van extasen dat je wacht".

(I Quaderni Blz.423-424 10 november 1943)

34. Het Goede heeft altijd tranen van heiligen en offers van verlossers nodig

Jezus zegt:

"Als het uur van de kastijding voorbij is, zeg Ik Mijn "Genoeg" en verzamel Ik de geslagen en verspreide menigten, en geef hun vrede en brood, want Ik ben een Vader, vergeet dat niet. *En als jullie niet dronken waren van bloed of vergiftigd door het verlangen het te drinken, zou Ik jullie altijd vrede en brood geven. Hoe eerder en hoe overvloediger en zekerder Ik brood en vrede geef des te talrijker zijn, onder de scharen dwazen, de rechtvaardigen, meegesleept in de algemene kastijding, niet voor hun straf maar om jullie verlossing. Want het Goede heeft, om te bloeien, altijd tranen van heiligen en offers van verlossers nodig.*

Oh! Zalig die christussen die jullie niet kennen, maar die Mijn Hart verzamelt als juwelen in een schrijn! Oh! Zalig die engelen die, temidden van het koor vervloekingen en van de onzedelijkheid waarin jij sterft, het "Gloria" en het "Sanctus" weten te zingen voor hun God! Degenen die deze aarde zuiveren van de giftige stank die jullie zonden veroorzaken, die leven, brandend als wierookvaten en het allerheiligste vuur aan God offeren: dat van de liefde voor diegenen zal Ik nogmaals het wonder van de vergeving volbrengen, het wonder van het verzamelen van de rest van Mijn volk en het hen doen begrijpen dat alleen in God heil is. De anderen, zij die niet Mijn volk willen zijn - en onthoudt dat Ik niet meet met jullie maat - zullen doorgaan de banier van hun koning te volgen.

De wereld moet niet sterven zonder dat het leger van Christus verzameld is onder Zijn bevel. - Verstrooiden, geslagenen, de teneergeslagenen, gelijk gemaakt aan zand dat de wind verspreidt op de stranden van de zee, jullie zullen het bevel horen en tot Mij komen, want er zal een moment komen waarin Ik Koning zal zijn van die arme koninkrijken zonder kroon en van die onderdanen zonder koning. *Ik zie al de geesten van die tijd hoe ze zich richten naar de Oproep en naar het Licht en naar de Waarheid komen, worstelend tegen alle obstakels die gedurende eeuwen van dwaling zijn gezaaid. Ik zeg: "geesten", want alleen de geestelijk levenden kunnen de stem die hen oproept herkennen.*

O jullie die nu al geestelijk levend bent, voorlopers van de Christus in Zijn tweede komst - tegenovergesteld aan de voorlopers van de Antichrist die in zijn naam het voorbereidend werk van de verwoesting doen - bereidt de wegen voor met jullie offer. De voorlopers van de zoon van Satan dragen kleding van menselijke waardigheid; de voorlopers van de Zoon van God dragen dezelfde kroon als hun Koning, en hun troon en leerstoel zijn het kruis en het lijden.

Maar zoals altijd, en zoals vooral in het uur waarin het Lijden de zonde moest overwinnen, is het altijd het lijden wat redt, is het altijd het offer wat verlost. En nu heeft de wereld, om te worden verlost, er niet zozeer behoefte aan te worden bedekt met aren dan met heldhaftige zielen, met slachtoffers van naastenliefde."
(I Quaderni Blz.563-564 17 november 1943)

35. Hoeveel lijden is er in de naderende kelk

Jezus zegt:

"Te dikwijls "richten jullie de ogen" niet op Hem die jullie Voorzienigheid is. Jullie zetten franjes, dikwijls nutteloos, op iets, en zegt dan: "Dat hebben wij gemaakt".

Nee. Jullie zijn niet de scheppers, integendeel, dikwijls zijn jullie de vernielers, want jullie neutraliseren de vruchten die van een werk komen, als jullie het werk al niet neutraliseren met jullie handen en jullie vernielende geest.

God geeft jullie zo veel, Hij geeft jullie alles wat nuttig en noodzakelijk is voor vlees en bloed, voor jullie verstand en geest. Jullie graven voor dat alles, vooral voor wat gericht is op het verstand en de geest, een "meer". Oh! Ja! Een meer. *Maar het is een meer waarin het heldere water van God stagneert en bederft, omdat het in contact wordt gebracht met zoveel andere dingen, en blootgesteld aan indringers.*

Op deze wijze hebben jullie de kennis, mateloos vermeerderd, maar niet gericht naar God, een gevaar voor jezelf gemaakt, en hetzelfde hebben jullie gedaan met de godsdienst die jullie hebben willen versieren met zoveel nutteloosheid, die jullie hebben willen ontleden met een menselijke lens, die jullie hebben willen ontwijden door hem te willen verklaren zonder verwijzing naar God, en te ontwaarden door er een formule van te maken in plaats van een vorm van leven.

Het is altijd hetzelfde verwijt dat Ik jullie moet maken. Jullie geloven gelijk of zelfs superieur aan God te zijn. En jullie zijn vervallen tot werken die niet van de kinderen van God zijn maar alleen van met verstand begaafde dieren, de superverstandigen van de aarde, maar menselijk verstandig. En dat is al veel als jullie verstandig zijn, en jezelf respecteert tot een punt dat je zegt: "laten we zien te handelen in het vooruitzicht op morgen". Meestal denken jullie alleen aan vandaag en hoe daar een feest van te maken voor jullie vlees dat jullie te veel beminnen.

Zelfs wanneer jullie je bevinden tussen de stormen van de kastijding, komen jullie niet uit die ongezonde euforie. Maar integendeel, jullie willen nog meer genieten en leven als beesten, alleen gericht op het verzadigen van je honger en je zinnen. En tussen het ene genot en het andere lachen jullie God uit in Wie jullie niet geloven, behalve om Hem dan te vervloeken of te smeken in de