

niets anders dan het Woord van de Vader, die een vorm heeft aangenomen om voor jullie de Verlossing te zijn. Maar zijn ontlediging verbreekt de eenheid van de Drie Personen niet, want de Volmaaktheid van God kent geen begrenzing noch afscheiding.

Hoe zouden jullie God kunnen omvatten in zulk een oneindige en heilige tempel zoals de Godheid vereist? Alleen God Zelf zou een tempel kunnen zijn voor God en zou zijn Naam kunnen dragen zonder dat dit tot een bespottling of een belediging wordt. Alleen God zou kunnen wonen in Zichzelf en de door de mensen gemaakte tempels met Zichzelf levend maken, de tempels van de mensen waarop de naam die de mensen er aan hechten niet langer bedrieglijk is omdat Ik jullie die Naam heb gegeven.

Alleen God, O Christenen, kon jullie zijn Naam geven als een teken van redding over alle stammen en rassen van de Aarde, die Naam die de engelen zullen lezen op het voorhoofd van al wie niet voor eeuwig zal sterven en die hen zal bewaren voor de gesels van het laatste uur, zoals Hij de uitverkorenen, die de heiligheid van mijn Zoon bezingen in de hemelse woning, al heeft bewaard voor de tweede dood.

Wee al wie die Naam afwijzen en Hem beledigen door die heilige Naam te vervangen door het duivelse teken van Satan of al wie alleen maar de geestelijke lusteloosheid toelaten die Naam te vergeten alsof een bijtende substantie die Naam uitwist uit hun ik dat het Leven heeft door die Naam.

De Dood, de ware Dood wacht de verloochenaars van de Naam van mijn Zoon aan Wie Ik alle macht en alle oordeel heb toevertrouwd en in wiens Naam mijn Majesteit plooit (buigt) bij elk mirakel, zoals in het heelal elk schepsel zich moet buigen in heilige en liefhebbende aanbidding.

O, Kinderen van mijn Zoon - die zijn Naam gedragen heeft om Hem purper te kleuren met goddelijk Bloed op de steile helling van Calvarië en om Hem te laten schitteren als het enig licht in de verduisterde wereld in het donker van Goede Vrijdag (Mt27:45; Mk 15:33; Lk 23:44) opdat zijn Naam een waarschuwing zou zijn, die vanaf de hoogte van zijn Kruis wijst naar de Hemel, waarvoor jullie geschapen zijn. Al eeuwen heeft die Naam geschenen om jullie te herinneren aan de Hemel en nooit zoals nu bliksemt Hij om jullie tot

Hem te roepen in deze door jullie in het leven geroepen, opgeroepen, gewilde gramschap waarin jullie ondergaan te midden van het gegorgel van bloed en het grijnslachen van de demonen.

O kinderen van mijn Zoon graveert eens te meer de heilige Naam van Jezus Christus op de altaren van jullie harten zonder God, op de ontheiligde tempel van jullie menselijke geesten door jullie smart en verdriet terugkerend naar God, door jullie hoop je weer tot God verheffend, door jullie geloof opnieuw gedoopt door de tranen en door jullie liefde weer de weg terugvindend van de Barmhartige Liefde.

Bevrijdt jullie hart en verstand van de drogbeelden van de ritussen die jullie de geestelijke dood doen sterven. Plaatst in en op die eredienst de ware God. Bemint, bezingt, aanroept, zegent, gelooft in de Naam van mijn Zoon.

In de Naam van de Rechtvaardige, Heilige, Sterke, Heerser, Overwinnaar. In de Naam van Hem aan wie de Vader niet weerstaat en door wie de Geest zijn stromen van heiligmakende genade uitgiet. In de Naam van de Barmhartige, die jullie zozeer bemint dat Hij het aardse leven en de dood wilde ervaren en wilde Voedsel worden om jullie zwakheid te voeden en wilde een Sacrament worden om in jullie midden te blijven na zijn terugkeer naar de Hemel en om God in jullie te brengen.

Ik zweer jullie bij mijn Heiligheid: Niets is groter, was groter en zal groter zijn dan deze Naam. In deze Naam ben Ikzelf, de Ene en Drie-enige God met mijn opperste uiting van macht en liefde.”

## 64.- De ineenstorting van Italië.

29 december 1943 Gedeeltelijk Q 43 blz 708-709; 709-711

### **Jezus spreekt:**

“En het woord van de Heer wordt tot jou (Maria Valtorta) als volgt gericht, ook als je het niet wenst te horen omdat het je hart doet beven zowel uit vrees als uit medelijden, wegens de dagen die zijn voorbehouden voor jullie Italianen en ter wille van je broeders en zusters die in de dagen van de schrikwekkende gramschap Mij in hun harten niet tot vertroosting willen hebben en die alleen maar de gruwelen van Satan zullen zien en alleen maar de wanhoop van Satan zullen ervaren.

Ik heb deze leemten voorzien als een waarschuwing voor de onbescheiden vorsers, hen tonend en aantonend dat Ik de Heer en Meester ben voor Wie geen beperkingen of stellingnamen gelden, Die geen begrenzungen kent, om te bewijzen dat Ik het ben Die spreek en niet jij, een schepsel, en dat Ik jou met Mij leid waar Ik wil: naar de openbaringen en aanschouwingen van eeuwige waarheden en hemelse visioenen of naar overwegingen betreffende dit satanisch uur, waarin elke verwijzing naar de Hemel en naar de vruchten die dit uur jullie brengt wordt uitgewist.

O mijn volk, luistert.

Ik had je uitverkoren voor de hoogste lotsbestemming en je de juwelen van mijn Verlossing toevertrouwd alsmede mijn Leer in de Kerk, weelderig gedijend in je land als een palmboom en als een ceder, de Kerk, waaruit honing en wijn stromen en waarin alle levenden die in de ware ark van het eeuwig heil willen gaan schuilen, een schuilplaats vinden.

Vanuit jullie, als vanuit een zon, waren er stralen gekomen van een volmaakte beschaving, omdat het de Beschaving van Christus was, die niet gekleed gaat in de mantel van ontdekkingen berekend om het leven week en het levenslot wreed te maken, maar gekleed gaat in heilige wetten, gericht op het verheffen van de mensheid, op het verlichten van de miseries van de mensen en om hun onwetendheid te onderrichten, omdat het wetten zijn die zijn

voortgekomen uit de goddelijke Fontein van Heiligheid, Barmhartige Liefde en Wijsheid.

Ik had jullie een zending gegeven gelijk aan de Mijne, als het Licht in de wereld.

Jullie hebben Mij verloochend. Jullie, het nieuwe Jeruzalem, hebben de Christus verraden en zijn woedend te keer gegaan tegen Zijn heiligen en profeten en jullie maken je klaar om nog wreder tegen hen te keer te gaan.

Jullie hebben het kruis en de kerken geduld als vormen van kunst en als een middel om jullie neoheidense bedoelingen te verwezenlijken. Jullie hebben het Voedsel afgewezen om je hart te verzadigen met modder.

Jullie hebben al het slijk willen ervaren en alle soorten modder willen proeven en thans lijkt jullie het slijk, in jullie smaak die zoals die van een onrein dier verdorven is, zoet voor jullie gehemelte.

En jullie tafel is rijkelijk voorzien met gerechten zoals die van de wellust, het machtsmisbruik, de wreedheid, de hebzucht, de valsheid, de verdorvenheid en het satanisme.

En bestraffing op bestraffing trekken jullie op je, gemaakt met jullie eigen handen en eigenhandig aan jullie zelf toegebracht en jullie doen beroep op hem die jullie verdelgt maar jullie doen geen beroep op Hem die jullie nog altijd vergeving zou schenken.

**Ik heb jullie altijd weer en weer opnieuw barmhartigheid bewezen en jullie gewaarschuwd Mijn barmhartigheid niet nogmaals tot bijkomende schade voor jezelf om te turnen door er met onwaardige bedoelingen misbruik van te maken. En telkens weer opnieuw hebben jullie het geschenk van God tot zonde gemaakt door het te misbruiken voor een ongeoorloofd doel.**

Precies zoals de Profeet zegt: "De staf heeft gebloed, de hoogmoed en de trots zijn ontloken (Ez 7:10).

Ez 7:10 Daar komt de dag, daar komt hij, waarop het noodlot zich voltrekt: de scepter bloeit en de overmoed draagt vrucht. Ik had jullie een scheut van de olijfboom gegeven opdat jullie hem zouden doen groeien en hij voor jullie tot loof van rechtvaardigheid en vrede zou dienen. Ik heb jullie gewaarschuwd opdat jullie de grond zouden reinigen van de dwalingen opdat mijn heilige scheut niet zou

verwilderden door het contact met de onreinheid en geen takken en vruchten van grotere schuld zou voortbrengen. Maar jullie hebben niet geluisterd naar de Heer, die - als Vader en Meester - jullie goede raad gaf en **de oogst is tot vergift geworden en de hoogmoed heeft de misdaad voortgebracht. En nog andere misdrijven zullen volgen en nog andere.**

Om die reden zeg Ik jullie: niet één van jullie zal zonder tranen zijn. Al wie bezittingen hebben en al wie naakt zijn zullen wenen. Want al wie bezittingen hebben zullen alles verliezen en al wie naakt zijn zullen niet langer iemand vinden om hen te kleden. Jullie lichamen zullen geselsd worden door de honger, het zwaard en de pest en jullie blinde zielen zullen gewurgd worden door wanhoop en terreur.

Ja, jullie zullen zijn als de blinden, lopend in duisternissen vol ravijnen en puinafval, beseffend dat elke stap die jullie zetten tot je verraad en dood kan leiden; jullie zullen wandelen als op een grond geschokt door een vreeswekkende aardbeving. En de Aarde beeft inderdaad onder jullie voetstappen want hoewel zij maar een planeet is, is zij meer dan jullie een kind van haar Schepper en zij ziet het Gelaat vol Gramschap van God turen naar dit land, precies als toen Hij keek naar de kinderen die de Zondvloed verdienden (Gen 7:10) en die het vuur verdienden (Gen 19:23-25) en zij begint in haar diepste binnenste te kraken uit schrik voor de bestraffing.

Gen 7:10 En op de zevende dag stortte het water van de vloed over de aarde neer.

Gen 19:23 Zodra de zon was opgegaan en Lot in Soar was aangekomen, 24 liet Jahwe uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra neerregenen. 25 Hij verwoestte die steden en de hele streek, met alle bewoners en al wat er groeide.

De materiële en intellectuele waarden zijn heel en al omgeturnd en beroofd van hun juiste substantie. De kennis is in plaats van een hulp tot een hindernis geworden; **zelfs de heilige kennis van God is een veroordeling geworden, omdat jullie hoewel jullie Hem kennen, Hem verloochenen. Het Licht en het Woord blijven steken in jullie kelen, niet bij machte door te dringen om jullie**

**geesten te verlichten en te voeden, want de strop van jullie verdorven passies verhinderen jullie ze te verwelkomen.**

Terwijl jullie je afgoden van modder zullen zien neerstorten die jullie opgericht hadden in de plaats van de ware God, zullen jullie merken dat jullie de onzuiverheid hebben aanbeden en zullen jullie niet langer het geloof hebben, **niet langer geloven in iets, noch in de waarheid noch in de leugen.**

En om de loochenaars, diegenen zonder geloof, de haters van de Roomse Christus te bestraffen zullen zij overrompeld worden door de slechten van de Aarde, door hen die altijd maar dichter bij Satan staan, de afbrekers van het Kruis, niet zozeer de afbrekers van het Kruis dat op de koepels van de tempels staat maar wel van het Kruis binnen in de harten die in zich nog altijd een spoor van mijn Merkteken dragen...

## 65.- Tegen een grote ketterij. (Kol 2 en 3)

Kol 2:1 Want gij moet weten welk een zware strijd ik te voeren heb voor u en voor de gelovigen in Laodicea en voor zovelen die mij nooit hebben gezien. 2 Al mijn moeite is erop gericht dat zij goede moed houden en innig in liefde verbonden blijven, en zo komen tot de volle rijkdom van het inzicht in Gods geheim, Christus namelijk, 3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. 4 Ik zeg u dit om te voorkomen dat men u met schijnschone redeneringen van de wijs brengt. 5 Al ben ik naar het lichaam afwezig, in de geest ben ik bij u, en ik zie met vreugde dat gij eendrachtig steunt op uw geloof in Christus. 6 Daar gij Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet gij ook leven in gemeenschap met Hem, 7 in Hem geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof dat men u geleerd heeft, terwijl uw hart overvloeit van dankbaarheid. 8 Weest op uw hoede, zorgt dat ge u niet laat meesleuren door waardeloze, bedrieglijke theorieën, puur menselijke bedenksels, die de machten van de kosmos verheerlijken maar Christus bestrijden. 9 Want in Christus is de godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig, 10 en in Hem hebt gij deel aan die volheid. Hij is het hoofd waaraan alle machten en heerschappijen onderworpen zijn. 11 In Hem zijt ook gij besneden, niet in een fysieke zin, door een lichamelijke ingreep, maar met de Christus-besnijdenis: 12 de doop. In de doop zijt gij met Hem begraven, maar ook met Hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God die Hem uit de dood deed opstaan. 13 Ook u die dood waart tengevolge van uw zonden en uw morele onbehouwenheid heeft God weer levend gemaakt met Hem. Hij heeft ons al onze zonden vergeven. 14 Hij heeft de oorkonde met haar bezwarende bepalingen die tegen ons getuigde verscheurd. Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld. 15 Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend en publiek ten toon gesteld. Hij heeft over hen getriomfeerd door het kruis.

16 Duldt dus niet dat iemand aanmerkingen op u maakt in zake eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan of sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van de werkelijkheid die nog moest komen; de werkelijkheid zelf wordt gevonden in Christus. 18 Laat u niet de prijs ontnemen door mensen die voldoening vinden in zelfkastijding en engelenverering en het doorvorsen van hun visioenen, waarbij zij zich in hun ongeestelijke gezindheid van alles inbeelden. 19 Zo iemand houdt zich niet aan Christus, die het hoofd is van wie het hele lichaam, door gewrichten en banden gesteund en bijeengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt. 20 Als gij door uw sterven met Christus bevrijd zijt van de machten van de kosmos, waarom laat gij u dan verordeningen opleggen, *louter menselijke voorschriften en leringen*, als zoudt gij nog in die wereld leven? 21 'Raak niet aan, proef niet, blijf eraf!' 22 En dit alles betreft dingen die uit hun aard bestemd zijn om gebruikt te worden en te vergaan. 23 Ofschoon zulk een geforceerde godsvrucht met haar zelfkastijding en lichamelijke hardheid voor wijsheid moet doorgaan, verdient zij even weinig waardering als zinnelijke bevrediging.

Kol 3:1 Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. 2 Zint op het hemelse, niet op het aardse. 3 Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. 4 Christus is uw leven en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 5 Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij. 6 Deze dingen roepen Gods toorn af. 7 Ook gij hebt u indertijd hieraan overgeleverd en in deze zonden geleefd. 8 Maar nu moet gij dit alles vaarwel zeggen. Weg met toorn, gramschap, kwaadaardigheid, laster en beschimping! 9 En beliegt elkaar niet meer. Legt de oude mens met zijn gedragingen af, 10 bekleedt u met de nieuwe mens, die op weg is naar het ware inzicht, zich vernieuwend naar het beeld van zijn schepper. 11 Dan is er geen sprake



meer van heiden of jood, besnedene of onbesnedene, barbaar en onbeschaafde, van slaaf of vrije mens. Daar is alleen Christus alles in allen. 12 Doet dan aan als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft zo moet ook gij vergeven. 14 Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. 15 En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen als leden van één lichaam. En weest dankbaar. 16 Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart Psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. 17 En al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus, de Heer, God de Vader dankend door Hem. 18 Vrouwen, weest uw man onderdanig, zoals het christenen betaamt. 19 Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet humeurig tegen haar. 20 Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is de Heer welgevallig. 21 Vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij de moed niet verliezen. 22 Slaven, gehoorzaamt uw aardse meesters in alles, niet als ogendienaars, uit zucht om te behagen, maar in eenvoud van hart, met ontzag voor de Heer. 23 Verricht uw werk welgemoed voor de Heer, niet voor de mensen, 24 in de overtuiging dat gij van de Heer als beloning het erfdeel zult ontvangen. De Heer die gij dient in Christus. 25 Wie onrecht doet krijgt zijn onrecht terug; Hij kent geen gunstelingen.

17 en 18 januari 1944. Volledig. Q44 blz 77-83.

**Jezus zegt:**

“Let op, want meer dan voor jou en voor vele anderen zoals jij is dit dictaat een deel van de groep van de zeven dictaten. ( o.a. over de reïncarnatie en over de verwante vormen van satanisme zoals het spiritisme Q 44 blz 26-55)

Als iemand de scharnieren van een systeem wil ontwrichten is

het niet verkeerd er tegen te kloppen met een stormram. En deze denkvorm (nl.de valse doctrines van reïncarnatie enz) is een systeem van staal. Men moet volharden om te kunnen overwinnen.

Er bestaat slechts één Geloof dat waar is: Mijn Geloof, juist zoals Ik het jullie gegeven heb: een goddelijk juweel waarvan het licht leven betekent. Het volstaat niet, bij naam, in dat geloof te blijven, zoals een stuk marmer toevallig in een kamer geplaatst daar blijft. **Maar jullie moeten met dat geloof versmelten en het tot een deel van jullie maken.**

Betekent de kleding die jullie dragen leven voor je? Wordt ze misschien voor jullie tot vlees en bloed? Welnee. De kleding is nuttig maar als je er een andere aantrekt is je binnenste niet anders geworden. Terwijl het voedsel dat je inneemt in jullie tot vlees en bloed wordt en jullie het niet meer weg kunnen nemen. Het is een deel, een wezenlijk deel van jullie geworden, want zonder bloed en vlees kunnen jullie niet leven en zonder voedsel zouden jullie geen vlees noch bloed hebben.

Met het Geloof is het hetzelfde. Het moet niet iets zijn dat jullie omhangen op bepaalde uren, net als een sluier om mooier te lijken en je broeders en zusters te verleiden. **Het Geloof moet een intrinsiek deel van jullie zijn, onafscheidelijk van jullie, levensbelangrijk in jullie. Het Geloof is niet alleen de hoop op dingen waarin jullie geloven. Het geloof is de realiteit van het leven, het is het Leven dat hier al begint, hier in deze schim van het echte menselijk leven, en dat volkomen Leven wordt in de eeuwigheid die jullie wacht.**

Vandaag de dag bloeit een grote ketterij, een in de hoogste graad heiligschennende ketterij, een ketterij verkondigd door een zoon van Satan, door een van zijn zonen. Ik zou kunnen zeggen door een van Satans grootste zonen, die niet de grootste uit het verleden is want dat was Judas, en die niet de grootste uit de toekomst is want dat zal de Antichrist zijn .

Maar deze is een van de grootste die nu (1944) leeft tot kastijding van de mensheid. Want de mensheid heeft zichzelf en niet God aanbeden, en zo zichzelf terdood gebracht. Terwijl Ik, God, door Mijn dood aan de mensheid het Leven had gegeven - overweegt het verschil.

Deze zoon van Satan verkondigt een nieuw geloof, dat een

tragische, heiligschennende, vervloekte caricatuur is van Mijn Geloof.

Een nieuw evangelie wordt verkondigd, een nieuwe kerk wordt gesticht, een nieuw altaar wordt opgesteld, een nieuw kruis wordt omhoog geheven, een nieuwe slachtoffering wordt gecelebreerd. Een evangelie, een kerk, een altaar, een kruis, een slachtoffering van de mens. **Niet van God.**

**Er is maar één Evangelie: Mijn Evangelie.**

**Er is maar één Kerk: Mijn Kerk, katholiek, Rooms.**

**Er is maar één Altaar: het Altaar geconsacreerd met olie, water en wijn; het Altaar gegrondvest op de beenderen van een martelaar of van een heilige van God;**

**Er is maar één Kruis: Mijn Kruis. Dat Kruis waaraan het Lichaam van de Zoon van God, Jezus Christus hangt. Dat Kruis dat de vorm reproduceert van het kruishout dat Ik met oneindige liefde en met zoveel inspanning naar de top van de Calvarieberg droeg. Er zijn geen andere kruisen. Er kunnen andere tekenen zijn, hiëroglyphen, gesculpteerd op de grafgewelven van de Farao's of op de stèles van de Azteken, tekenen, niets meer dan menselijke of satanische tekenen, maar geen kruisen, niet het symbool van een heel epos van liefde, van verlossing, van overwinning op alle krachten van de Kwade, wat deze ook mogen zijn.**

Vanaf de tijd van Mozes tot vandaag, en vanaf nu tot aan de dag van het Oordeel, zal er één kruis zijn: een kruis zoals Mijn kruis, het kruis waaraan eerst de slang (Num 21:8-9; Joh 3:14-15)

Num 21:8 Toen bad Mozes voor het volk en Jahwe zei tot hem: 'Maak zo'n giftige slang en zet die op een paal, iedereen die gebeten is en er naar opziet, zal in leven blijven'  
9 Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Ieder die door een slang was gebeten en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.

Joh 3:14 En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, 15 opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.

hing, het kruis: symbool van eeuwig leven, het kruis dat Mij droeg,

het kruis dat Ik mee zal brengen wanneer ik verschijn als Rechter en Koning om ieder van jullie te oordelen, O mijn zaligen die geloven in Mijn Teken en in Mijn Naam; en om jullie te veroordelen, vervloekte karikaturisten, naäpers en heiligschenners die Mijn Teken en Mijn Naam van tempels, staten en gewetens hebben neergehaald en vervangen door jullie namen van Satans individuen.

**Er is maar één Slachtoffering: de Slachtoffering die een mystieke herhaling is van Mijn Slachtoffering en die in het brood en in de wijn jullie Mijn Lichaam en Mijn Bloed geeft, voor jullie geslachtofferd. Er is geen ander lichaam, geen ander bloed dat dat van het Grote Slachtoffer kan vervangen.**

Toch slachtofferen jullie bloed en lichamen, jullie wrede slachters van ondergeschikten, van hen waarover jullie beschikken.

Ja, jullie hebben van hen lichamen van galeiboeven gemaakt, jullie hebben hen gebrandmerkt met je teken alsof zij beesten waren voor de slachtbank, jullie hebben hen zelfs onbekwaam gemaakt om na te denken omdat jullie de soevereiniteit van de mens over de beesten hebben geroofd, verboden, geslagen en jullie van intelligente wezens een enorme kudde beesten hebben gemaakt waarover jullie de zweep doen neerkomen en wie jullie met de dood dreigen als ze zouden durven, zelfs al was het maar innerlijk over jullie te oordelen En dat bloed en die lichamen die jullie slachten celebreren niet, vervangen niet of dienen niet als slachtoffering.

Mijn slachtoffering verkrijgt voor jullie genaden en zegeningen. Die van jullie verkrijgt eeuwige veroordelingen en eeuwige vervloekingen voor jullie. Ik hoor en zie het gekreun en de kwellingen van de onderdrukten, die jullie slachten in geest en verstand meer nog dan in hun lichaam. Niet een van jullie ondergeschikten is veilig voor jullie mes dat hen berooft van de vrijheid, van de vrede, van de sereniteit, van het geloof, en dat hen verandert in morele idioten, vreesachtigen, wanhopige rebellen. Ik hoor het doodsgereutel van de vermoorden en Ik zie het bloed waarin "jullie" altaar baadt. **Armzalig bloed waarvoor Ik een barmhartigheid zonder maat heb en waarvoor Ik ook voor de dwaling vergeving schenk omdat de mensen al tot een bestraffing van de dwaling geworden zijn en God niet wreed te keer gaat waar er al een uitboeting is.**

**Maar Ik zweer jullie dat Ik van dat bloed en van dat gekreun jullie eeuwige kwelling zal maken.** Jullie zullen bloed eten, bloed oprispen, bloed braken, in dat bloed verdrinken, jullie zielen zullen doof worden door dat doodsgereutel en gekreun totdat jullie stapelgek worden en jullie zullen geobsedeerd worden door miljoenen spookgezichten die jullie je miljoenen misdaden zullen toeschreeuwen en jullie zullen vervloeken. Dat is wat jullie zullen vinden waar jullie vader, de koning van de leugens en van de wreedheid op jullie wacht.

En waar is onder jullie de Hogepriester, de Priester om de ritus te celebreren? **Jullie zijn beulen, niet priesters. Dat is geen altaar: het is een schavot. Dat is geen slachtoffering: het is een godslastering. Het is geen geloof: het is een heiligschenning.**

Daalt neer, O vervloekte mensen, voordat Ik jullie verpletter met een afschuwelijke dood. Sterft ten minste de dood van de beesten die zich in hun hol terugtrekken om te sterven, dik gevreten met prooien. Wacht niet op jullie voetbanken van afgoden van de hel totdat Ik jullie overlever aan het lijden, niet van de geest, maar van jullie beestachtige lichamen en jullie doe sterven te midden van de verachting van de massa's en de mishandelingen van de mishandelden van vandaag. **Er is een grens. Ik herinner jullie eraan. En er is geen erbarmen voor wie God naäpen en worden zoals Lucifer.** (Jes 14:9-15)

Jes 14:9 Het dodenrijk beneden is druk in de weer om u te ontvangen. De schimmen, al de machtigen der aarde worden voor u gewekt. De koningen der volken moeten opstaan van hun troon. 10 Zij allen verwelkomen u met de woorden: 'Nu zijt gij even machteloos als wij en aan ons gelijk. 11 Met al uw praal, uw ruisende citers, hebt gij naar het dodenrijk moeten afdalen, wormen zijn onder u gespreid, maden zijn uw dek. 12 Hoe zijt gij uit de hemel neergestort, Morgenster, zoon van de dageraad! Daar ligt ge neergesmaakt in de onderwereld, overwinnaar der volken! 13 Gij hebt bij uzelf gedacht: Ik klim naar de hemel, hoog boven Gods sterren plaats ik mijn troon; zetelen zal ik op de berg waar de goden samenkomen, op de hoogste bergen van de Safon. 14 Ik stijg hoog op de wolken, en wordt aan de Allerhoogste gelijk. 15 Maar nu zijt gij in het dodenrijk geworpen, in het diepst van

de afgrond.'

**En jullie, o naties, weest sterk in de Waarheid en in de Gerechtigheid. De menselijke filosofieën en de menselijke doctrines zijn allemaal bezoedeld met waardeloos spul. En die van vandaag zijn oververzadigd met vergift. Met giftige slangen speelt men niet. Het moment komt waarop de slang uit zijn verbijstering komt en jullie de fatale beet toebrengt. Laat niet toe dat jullie vergift ingespoten krijgen.**

**Blijft verenigd met Mij. In Mij is er vrede, rechtvaardigheid en liefde. Zoekt niet naar andere doctrines. Beleef het Evangelie. Jullie zullen gelukkig zijn. Leeft van Mij, in Mij. De grote lichamelijke vreugden zullen jullie niet ervaren, die geef Ik niet. Ik geef de ware vreugden die niet alleen maar de verrukking van het vlees zijn maar ook die van de geest, de rechtschapen, gezegende, heilige vreugden die Ik heb toegekend en bevestigd, die vreugden, waarin ook Ik heb willen delen.**

De familie, de kinderen, een eerlijke welvaart, een rustig en voorspoedig vaderland, een ongeveinsde verstandhouding met jullie broeders en zusters: dat is wat Ik heilig kan noemen en wat Ik zegen. Daarin vinden jullie ook de gezondheid want een ongeveinsd familieleven geeft de gezondheid aan het lichaam. Daarin hebben jullie vrede, rust en kalmte want een eerlijke en rechtschapen uitgeoefende handel en beroep geeft een gerust geweten. Daarin hebben jullie vrede en welvaart in vaderland en vaderstad, want, als jullie in goede verstandhouding leven met jullie medemensen van stad, land en buurland vermijden jullie nijd en oorlog.

Het vergift van Satan gist in jullie bloed. Dat weet ik mijn arme kinderen. Maar als antigif heb Ik Mijzelf gegeven. Ik heb jullie geleerd op jullie en in jullie Mijn teken te graveren dat Satan verplettert.

**Besnijdt jullie geesten met Mij: een heel wat verhevener en volmakter besnijdenis! Ja, zij neemt uit jullie vlees die cellen weg waarin de dodelijke kiemen verborgen liggen en zij ent jullie in het Leven dat Ik ben. Ja, zij rukt de dierlijkheid uit jullie weg en bekleedt jullie met Christus. Ja, zij begraaft jullie als de kinderen van de schuldige Adam - en jullie zelf zijn schuldig ingevolge de**

erfzonde en jullie eigen zonden. Ja, zij begraaft jullie in het Doopsel en in de belijdenis van Christus en doet jullie herleven als kinderen van de Allerhoogste.

Scheidt jullie niet af van Mij. O! Als jullie een deel van Mij blijven zal Ik jullie werkelijk naar de Hemelen brengen. Maar aangezien jullie niet heel en al "hemel" zijn en er altijd iets van het slijk van de aarde in jullie blijft, volgt hieruit dat Ik jullie zelfs beloof dat jullie de zegen van de Vader niet zullen ontberen zelfs over dit slijk van jullie. Want de Vader zal alleen bij machte zijn Zijn Zoon te zegenen en als jullie in Mij blijven en als jullie met Mij bidden en het "Onze Vader" zeggen zoals Ik het jullie geleerd heb (Mt 5:3,12; Lk 11:2-4), zal Mijn Macht jullie zodanig overschaduwten dat de Vader jullie zowel het Rijk der Hemelen, zoals gevraagd in het eerste deel van het Onze Vader, zal geven als het tweede deel namelijk het dagelijks brood en de vergeving van de zonden.

Als jullie in Mij blijven als babies in de schoot van een moeder zal onze Vader alleen maar bij machte zijn het kleed te zien dat jullie bekleedt: Mij, jullie Verlosser, die jullie voor de Hemel verwekt; en Hij zal Zijn genaden laten regenen op Zijn Zoon, het voorwerp van heel zijn welbehagen, voor Wie Hij benevens alle dingen ook de vergeving en de glorie geschapen heeft, voor de vreugde van Zijn Zoon, die verlangt dat aan jullie vergeven wordt en dat jullie glorierijk worden.

Door Mijn dood heb Ik de dood voor ieder van jullie opgeheven. Jullie zonden heb Ik uitgewist door Mijn Bloed. Ik heb ze vooraf reeds vrijgekocht en gedelgd. Ik heb gemaakt dat niets nog bij machte is ieder van jullie schade te berokkenen in het toekomstig leven door al jullie kwaad op Mijn kruis te nagelen, bedreven vanaf Adam tot aan ieder van jullie afzonderlijk. Ik kan zeggen dat Ik wanneer Ik op Golgota aan de spons gedrenkt in gal en azijn zoog Ik al het vergift van de wereld verteerde en dat Ik voor jullie dat Kwaad in Goed veranderde omdat Ik door erdoor te sterven het distillerde en het brouwsel van de dood veranderde in het water van het Leven dat ontsprong aan Mijn opengescheurde borst.

Blijft in Mij vol zuiverheid en sterkte en kracht. Weest geen schijnheiligen, weest oprecht in het Geloof. Het zijn niet de

**uitwendige praktijken die het geloof en de liefde uitmaken.** Ook de heiligschenners bedrijven uitwendige praktijken om jullie om de tuin te leiden en om menselijke glorie te verkrijgen. Zo mogen jullie niet zijn.

Herinnert jullie: zoals Ik jullie opnieuw voor het Leven van de Genade verwekte dat, in jullie gestorven was, zo verhief Ik jullie ook tot het eeuwigdurende Leven met Mij. Kijkt bijgevolg naar die plaats van Leven. Streeft naar alle dingen die geld zijn om er binnen te gaan. **Alle dingen van de geest: Geloof, Hoop, Barmhartige Liefde, de andere Deugden die de mensen veranderen in kinderen van God.**

**Zoekt de Kennis die geen vergissingen maakt: de kennis bevat in Mijn onderricht. Alleen deze is het die jullie bij machte maakt je zo te gedragen dat de Hemel van jullie zal zijn.**

**Zoekt de Glorie, maar niet de bespottelijke vaak schuldige glorie van de aarde.** Die glorie die Ik dikwijls veroordeel en altijd acht als geen ware glorie, maar alleen als een zending die God jullie geeft, opdat jullie ze veranderen in een middel om de hemelse Glorie te bereiken.

**De ware Glorie wordt verkregen door de waarden van de wereld om te keren.** De wereld zegt: 'Geniet van jezelf, verzamelt, weest trots en hoogmoedig, aanmatigend, harteloos, haat om te overwinnen, liegt om te triomferen, brengt wreedheden toe om te heersen.'

Ik zeg jullie: 'Weest matig, beheerst jezelf, weest zonder honger en dorst naar wat vlees, goud of macht is, weest eerlijk, nederig, liefhebbend, geduldig, zachtmoedig, barmhartig. (Mt 5:3-12; Lk 6:20-23) Vergeeft aan hen die jullie beledigen. Bemint hen die jullie haten. Helpt hen die minder fortuinlijk zijn dan jullie. Bemint, bemint, bemint'.

Voorwaar Ik zeg jullie dat een daad van liefde nooit zonder beloning blijft, ook al is ze zeer gering, zoals een zucht van medelijden voor iemand die lijdt. Ze zal in de Hemel een oneindige beloning krijgen, en ook op aarde een grote beloning, onbegrijpelijk behalve door wie het ervaren. Dat is de beloning van de vrede van Christus voor al mijn goede mensen, de beloning met het schitterend licht van mijn Woord voor de besten in wie Ik kom om getroost te worden.



Mijn dierbare kinderen, die Ik bemin met een liefde die heel wat groter is dan al de haat die als een vloeistof van de hel over de Aarde stroomt, bemint Mij op jullie beurt. Al wat jullie ook doen of zeggen doet of zegt dat in de Naam van jullie Jezus, op die manier door Jezus dank brengend aan jullie God en Vader. En de genade van de Heer zal over jullie blijven als een schild op de aarde en als een veilige stralenkrans voor de Hemel.

Kommentaar van Maria Valtorta over de dodelijke ketterij: Die 'rede' van de super-ketter werd ongeveer acht dagen geleden uitgezonden. In die rede werd naast andere dingen verkondigd...dat de priesters niet nodig waren voor God noch voor de zielen, omdat zij geldslokoppen waren en dergelijke meer, op niets anders uit dan om in hun beroep carrière te maken en dergelijke meer; dat wanneer de oorlog (wereldoorlog 2) voorbij zou zijn, er een nieuwe echte religie zou worden opgericht, nieuwe echte tempels geopend en daarin zouden de gelovigen van een nieuw geloof het volbrengen van het offer gaan zien waarin het brood aan en het bloed van het Duitse volk zou gebracht worden. Woorden en beloften geüit door Hitler aan zijn ondergeschikten.

## 66.- De profetie van Daniël over de tijdsperiode van Satan (Dan 12)

Dan 12:1 In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van je volk te beschermen. Want het zal een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog geen is geweest zolang er volken zijn. Maar al degenen van je volk, die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered. 2 En velen van hen die slapen in het land van de stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden. 3 Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitpansel en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer. 4 Daniël, u moet deze dingen geheim houden en het boek verzegelen tot de eindtijd; velen zullen ronddolen en het kwaad zal toenemen.' 5 Toen werd ik, Daniël, twee andere personen gewaar; de een stond aan deze oever van de rivier en de ander aan de overkant. 6 Een van hen riep tot de man in het linnen gewaad, die zich boven het water van de rivier bevond: 'Hoelang nog laat dat wondere einde op zich wachten?' 7 Toen hief de man in het linnen gewaad, die zich boven het water van de rivier bevond, zijn rechter- en linkerhand naar de hemel en ik hoorde hem zweren bij Hem, die eeuwig leeft: 'Een tijd, twee tijden en een halve tijd; zodra men een eind maakt aan de verbrijzeling van de kracht van het heilige volk, zullen al deze dingen hun voltooiing vinden.' 8 Ik hoorde het wel, maar begreep het niet; daarom vroeg ik: 'Heer, waarmee eindigen deze dingen?' 9 Daarop antwoordde hij: 'Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. 10 Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen; doch terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen. 11 Vanaf het ogenblik dat het dagelijks offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende

gruwel wordt opgericht zullen er 1290 dagen verlopen.  
12 Gelukkig wie volhardt en 1335 dagen bereikt!

23 januari 1944. Volledig. Q 44 blz 97-98.

**Jezus zegt:**

“De aartsengel die Lucifer versloeg en die waakt over mijn Rijk en over de kinderen van mijn Rijk, is diegene die als een hemels teken in de laatste tijd zal verschijnen. Dit zal de tijd zijn waarin Israël opnieuw verbonden zal zijn met het Rome van Christus en waarin er niet langer twee takken van het volk van God zullen zijn: het gezegende volk en het om zijn godsmoord vervloekte volk, waarin er slechts één enkele stam van Christus zal worden genoemd omdat hij in Mij zal levend zijn.

In die dagen zal de verrijzenis van het vlees plaatsvinden aangezien het aantal geredden volledig zal zijn. Zoals een slapende menigte gewekt door een trompet die hen oproept om zich te verzamelen, zo zullen de doden - liggend in de talloze kerkhoven in de woestijnen, in de zeeën, overal waar de menselijke overblijfselen ook mogen liggen, verrijzen om voor Mij, de opperste Rechter, te komen.

O! Licht, gij die een eigenschap van Mij zijt en die al wie de Wijsheid kenden en de Rechtvaardigheid leerden en beleefden zal doen schitteren als sterren, hoe vol vreugde zal jij op die dag uitstralen over Mijn gelukzaligen!

De laatste tijd van drie jaar en zes maanden zal afgrijselijker zijn dan al wat de mensheid tot dan toe ervaren heeft. Satan zal ontvlamd zijn door een uiterste afgunst omdat zelfs de splitsing tussen de twee takken van het volk van God voorbij zal zijn en eveneens het vele eruit voortvloeiende materiële, morele en geestelijke kwaad. Door zijn zoon zal Satan gebruik maken van zijn absolute, laatste en sluwste verleidingen om Christus in de harten te schaden, te doen ondergaan, te doden en om de harten te doden die aan Christus toebehoren.

De wijzen zullen de valkuil van Satan doorzien, **de talloze valkuilen van Satan**, want al wie de ware Wijsheid bezitten zijn verlicht, en door hun trouw aan de Genade zullen zij zuiver

worden en betrouwbaar als vuur, waardig om voor de Hemel gekozen te worden. De goddelozen zullen de Kwade volgen en kwaad doen, niet bij machte de Goede, het Goede te begrijpen, omdat zij uit eigen vrije wil hun harten met kwaad hebben volgepropt.

Dan zal de tijd komen waarin de Kerk, onderdrukt als nooit tevoren, niet meer vrij zal zijn om de altijddurende Slachtoffering te celebreren en zal de gruwel van de (verwoesting) verlatenheid op de heilige Plaats worden opgericht, precies zoals de profeten het hebben voorspeld en Ik het heb herhaald, Ik die Mij nooit vergis.

Daniël zegt 'De onderdrukking zal 1290 dagen duren'. En 'Gezegend wie wacht en de 1335ste dag bereikt.' (Dan 12:11-12)

**Dit betekent dat in de drie jaar en zes maanden die het einde voorafgaan er een korte tijd zal voorbehouden worden om de getrouwe gelovigen samen te brengen om te luisteren naar de laatste woorden, die in hun geesten zullen weergalmen als een uitnodiging naar de Hemel, terwijl Michaël met zijn engelen Satan en zijn demonen zullen verpletteren. 'Zalig wie wacht en de 1335ste dag bereikt' betekent: "Zalig wie zal volharden tot het einde toe want zij zullen gered zijn".(Mt 10:22)**

En tot jou (Maria Valtorta) zeg Ik: 'Ga jouw wegen tot de vastgestelde tijd' - van jouw tijd als een vrouw die op de aarde leeft - en je zal rusten en in je lot stand houden tot het einde der dagen. (Dan 12:13)

Dan 12:13 En jij, ga het einde tegemoet, je zult je te ruste leggen om weer op te staan tot uw bescherming aan het einde der dagen.

## 67.- De vier beesten van Daniël (Dan 7)

25 Januari 1944      Het volledig dictaat.      Q44 blz 98-102

Jezus zegt:

“Daniël schrijft in dezelfde geest als Johannes en Johannes verwelkomt en versterkt wat Daniël schrijft.

Kleine Johannes, om die reden bemin je Daniël zozeer.

Als een visje in een heldere visvijver ben jij gelukkig als je beweegt in de atmosfeer van je Christus die zijn opperste triomf zal kennen op het uur waarin Satan en zijn zoon en zijn hovelingen voor altijd machteloos zullen zijn. En in Daniël vindt je die atmosfeer van Christus.

Jesaja is de pre-evangelist die spreekt over Mijn komst op aarde voor de redding van de wereld. (Jes 2:1-5; 7:10-17; 9:1-6; 11:1-9)

Jes 2:1 De openbaring over Juda en Jeruzalem, die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen ontving. 2 Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van Jahwe vast zal staan als de eerste der bergen, verheven boven de heuvels; en alle volken stromen naar hem toe, 3 naties gaan op weg en zeggen: ‘Komt, laat ons gaan naar de berg van Jahwe, naar het huis van Jakobs God; dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Ja, uit Sion komt Gods onderricht, uit Jeruzalem het woord van Jahwe.’ 4 Hij zal recht doen tussen de vele volken, en machtige naties tuchtigen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren zij niet meer. 5 Huis van Jakob, komt, laat ons wandelen in het licht van Jahwe.

Jes 7:10 Ook dit liet Jahwe tot Achaz zeggen: 11 ‘Vraag, Jahwe, uw God, om een teken, hetzij uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven.’ 12 Maar Achaz antwoordde: ‘Dat doe ik niet, ik stel Jahwe niet op de proef.’ 13 Toen zei de profeet: ‘Luister, huis van David! Is het u niet

genoeg mensen te tergen dat gij ook nog mijn God moet tergen? 14 Daarom geeft de Heer zelf u een teken: 'Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Immanuel geven. 15 Boter en honing zal hij eten, totdat hij het kwade weet te verwerpen en het goede te kiezen. 16 Want voordat de knaap het kwade weet te verwerpen en het goede te kiezen, is het land van de beide koningen, die u zulk een angst aanjagen, ontvolkt. 17 Jahwe zal voor u en voor uw volk, en voor het huis van uw vader een tijd doen aanbreken zoals er nooit een geweest is, sinds de dag dat Efraim zich van Juda heeft afgescheiden; de koning van Assur.'

Jes 9:1 Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet dan een helder licht, over hen die wonen in een land vol duisternis gaat dan een stralend licht op. 2 Uitbundig laat Gij hen juichen en overstelpt hen met vreugde; zij verheugen zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het verdelen van de buit. 3 Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, Gij breekt ze stuk als op de dag van Midjan. 4 Alle dreunend stampende laarzen en met bloed doordrenkte mantels worden verbrand en verteerd door het vuur. 5 Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem: Wonder van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vrededorst. 6 Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en stutten door recht en gerechtigheid van nu af en voor altijd. De ijverzuchtige liefde van Jahwe der legerscharen zal dit bewerken.

Jes 11:1 Een twijg ontspruit aan de stronk van Isai, een telg ontbloeit aan zijn wortel. 2 De geest van Jahwe rust op hem, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van beleid en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor Jahwe. Niet naar uiterlijke schijn spreekt hij recht en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten; 4 hij geeft de geringen hun recht en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond en de

bozen doodt hij met de adem van zijn lippen. 5 Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lenden, en trouw als een gordel om zijn heupen. 6 De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich neer naast het bokje, het kalf en de leeuw weiden samen: een kleine jongen kan ze hoeden. 7 De koe en berin sluiten vriendschap, hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet haksel als het rund. 8 De zuigeling speelt bij het hol van de adder, het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang. 9 Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg; want de kennis van Jahwe vervult het hele land, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt.

Daniël is de pre-apostel, de pre-Johannes die de glories voorspelt van Mijn eeuwige triomf als Koning van het onvergankelijke Jeruzalem.

Welnu, zie hoe de tekenen van de vier duivelse bedienaren van de Apocalyps (Apoc hfst 13 en 17 en 19,11 tot 20,10) voorafgebeeld zijn in de vier beesten beschreven door Daniël. (Dan 7:1-8,11-12 en 15-25)

Apoc 13:17 en niemand kan kopen of verkopen, als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt.

Apoc 19:11 Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard, en zijn berijder heet 'Getrouw en Waarachtig' en Hij oordeelt en voert oorlog met Gerechtigheid. 12 *Zijn ogen vlammen als vuur*; op zijn hoofd draagt Hij vele diademen, daarin een naam gegrift die niemand kent dan Hij alleen. 13 Hij is gehuld in een mantel gedoopt in bloed. En zijn naam luidt: 'Het woord Gods'. 14 Op witte paarden volgen Hem de hemelse legers, gekleed in smetteloos wit lijnwaad. 15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard dat *de volken zal slaan. Hij zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser.* 16 En op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: 'Koning der koningen en Heer der heren'.

17 Daarna zag ik een engel die stond op de zon. Met machtige stem *riep hij tot alle vogels die vliegen in het zenit: 'Komt, verzamelt u aan de grote maaltijd van God, 18 om te eten van het vlees van koningen en krijgsoversten en het vlees van helden en het vlees van paarden en ruiters, het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.'* 19 Toen zag ik het beest en de koningen der aarde met hun legers, die zich hadden verzameld om oorlog te voeren tegen de Ruiters op het witte paard en zijn legermacht. 20 Maar het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet - die voor hem de wonderen had gedaan, waardoor de mensen verleid werden het teken van het beest aan te nemen en zijn beeld te aanbidden. Levend werden beiden geworpen in de vuurpoel die gloeit van zwavel. 21 En de overigen werden gedood door het zwaard uit de mond van de Ruiters, en alle vogels verzadigden zich aan het vlees van de gevallenen.

Apoc 20:1 Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. 2 En hij greep de draak, de oude slang - dat is de Duivel, de Satan - en hij boeide hem voor duizend jaren, 3 en wierp hem in de afgrond, die hij grendelde en verzegelde boven zijn hoofd, opdat hij de volken niet meer zou verleiden voordat de duizend jaren voorbij waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. 4 En ik zag tronen en zij namen daarop plaats en hun werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beeld en zijn beest niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en hun hand. En zij werden weer levend en feesten met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet levend voordat de duizend jaren voorbij waren. 6 Zalig en heilig die deel hebben aan de eerste opstanding! Over hen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen priesters zijn van God en Christus, en met Hem als koningen heersen, duizend jaren lang. 7 En als de duizend jaren voorbij zijn, zal de Satan uit zijn kerker worden vrijgelaten. 8 Hij zal heengaan om de volken te verleiden die *aan de vier*



*hoeken der aarde* wonen, *Gog en Magog*, talrijk als het zand van de zee, om hen voor de strijd te verzamelen. 9 En zij stegen op naar *de hoogvlakte der aarde*, en zij omsingelden de legerplaats der heiligen en *de geliefde stad*. Maar vuur viel uit de hemel en verteerde hen. 10 En de Duivel die hen verleid had, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waarin ook het beest is en de valse profeet. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht, in de eeuwen der eeuwen.

Dan 7:1 Daniël had op zijn legerstede een droom en er gingen beelden door zijn hoofd. Hij schreef de droom op. Zijn bericht luidt aldus: 2 Daniël sprak: In mijn nachtelijk visioen zag ik dat de vier winden des hemels de grote zee in beroering brachten 3 en vier grote dieren eruit opstegen. 4 Het eerste dier geleeke op een leeuw, maar had arendsvleugels. Ik zag dat zijn vleugels werden uitgerukt, waarna het van de aarde werd opgericht en als een mens op twee voeten gezet en mensenhart kreeg. 5 Toen kwam een ander dier, het tweede, dat op een beer geleeke; het richtte zich aan een zijde op en hield tussen de tanden in zijn muil drie ribben. Men zei tegen het dier: 'Op! vreet veel vlees!' 6 Vervolgens zag ik nog een ander dier, dat geleeke op een luipaard; het had vier vogelsvleugels op zijn rug en het had vier koppen. Heerschappij werd het gegeven. 7 Tenslotte zag ik in mijn nachtelijk visioen een vierde dier; het was schrikwekkend, vreesaanjagend en geweldig sterk; het had grote ijzeren tanden, waarmee het vrat en vermaalde, en wat het overliet, vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle overige vorige dieren en het had tien horens. 8 Terwijl ik naar die horens keek, zag ik hoe er tussen die horens een elfde, een kleine hoorn opschoot en hoe er drie werden uitgerukt om voor die kleine hoorn plaats te maken. Die hoorn had mensenogen en een mond vol grootspraak.

Dan 7:11 Toen zag ik dat het vierde beest vanwege de grootspraak van de hoorn gedood werd, en zijn kadaver aan het vuur werd prijsgegeven, en zo vernietigd werd. 12 Ook de overige dieren werden beroofd van hun macht, maar ze werden nog enige tijd in leven gelaten.

Dan7:16 Ik trad op een van de aanwezigen toe en vroeg hem naar de juiste betekenis van dat alles. Hij gaf mij de volgende verklaring: 17 'Die vier grote dieren zijn vier koninkrijken die de aarde zullen beheersen; 18 daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen en zij zullen het voor altijd van eeuwigheid tot eeuwigheid bezitten.' 19 Toen wilde ik de betekenis weten van het vierde beest dat van alle andere verschilde, buitengewoon vreeswekkend was, tanden van ijzer had en klauwen van brons, dat vrat en fijnmaalde, en wat het overliet met zijn poten vertrapte; 20 en wat de tien horens op zijn kop beduiden en de elfde, die opschoot en waarvoor er drie uitvielen; die hoorn had ogen en een mond vol grootspraak en zag er groter uit dan de andere. 21 In mijn visioen zag ik dat die hoorn strijd voerde met de heiligen en hen overweldigde, 22 totdat de hoogbejaarde kwam en recht verschafte aan de heiligen van de Allerhoogste en de tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit namen. 23 Het vierde beest, zo vervolgde hij, is een vierde koninkrijk dat op aarde zal bestaan; het zal van alle andere rijken verschillen; heel de aarde zal het verslinden, vertrappen en verpletteren. 24 Die tien horens zijn tien koningen, die uit dat rijk zullen voortkomen en na hen komt er nog een elfde, die van de vorigen zal verschillen en drie koningen ten val zal brengen. 25 Hij zal zich tegen de Allerhoogste richten, de heiligen van de Allerhoogste mishandelen en zich vermeten feestijden en wet te veranderen.

De kommentators hebben zich ingespannen om aan die vier monsters een historische, een menselijke betekenis te geven. Maar het is noodzakelijk de blik veel meer naar wat nog voor jullie ligt en nog veel meer naar omhoog te richten. Wanneer jullie de heilige boeken overwegen moeten jullie de aarde overstijgen, je aan het huidige ogenblik onttrekken en met je blikken doordringen in de toekomst en in het bovennatuurlijke. Daar ligt de sleutel van het mysterie.

De vier beesten: de vier dwalingen die het einde zullen voorafgaan. De vier dwalingen die voor de mensheid vier

**gruwelen zullen zijn en waaruit de vijfde uiteindelijke Gruwel zal geboren worden.**

De mens was een half-god door de Genade en door het Geloof. Zoals de arend en de leeuw wist de mens hoe hij het hoofd moest bieden aan de zinnen en ze overwinnen en zichzelf moest verheffen om te vertoeven in de goddelijke levenssfeer, waar de ziel in een bovennatuurlijk huwelijk verbonden wordt met de Heer in voortdurende, snelle en veelvuldige gemeenschappen van vurigheid. Hieruit keert de ziel op aarde terug telkens vernieuwd in sterkte, vreugde en barmhartige naastenliefde die ze uitstort over de broers en zusters. Om daarna zich nog meer en nog onstuimiger te lanceren naar God. Want iedere gemeenschap betekent een toename in de volmaaktheid die volkomen wordt wanneer de gemeenschap nooit meer eindigt in Mijn Hemel.

Het atheïsme heeft aan de mens zijn arendsvleugels afgerukt en zijn hart van halfgod ontrukkt en hem in een **dier** verandert dat op slijk loopt en dat op het slijk en naar het slijk toe zijn zwaar hart dat helemaal vlees en bloed is meesleurt. De mens draagt nu in zijn binnenste "ik" dat beroofd is van de geestelijke vleugels van de geest een last die nog zwaarder is dan lood, een gewicht waaronder hij kromt, gaat liggen, in het slijk, wordt neergeduwd.

De mens was een halfgod door de Barmhartige Naastenliefde die in hem leefde. Door God te beminnen en Zijn Wet, die een wet is van Barmhartige Naastenliefde, bezat hij God en met God de Vrede, die een voorname eigenschap is van God, en met de vrede bezat hij zoveel algemeen en persoonlijk geluk.

De mens wees de Wet van God af terwijl hij zoveel andere wetten en onderrichtingen wel aanvaardde. Maar **geen enkele was en is van God** en om die reden is er in geen enkele de ware Barmhartige Naastenliefde. Daarom is de mens die het atheïsme heeft omhelsd en van een arend en leeuw geworden is tot een eenvoudig mens door een betovering van de hel een beer geworden, een wilde verscheurder van zijn medemensen.

Maar uit één gruwel komen meerdere gruwelen voort. In een stijgende mate. Een altijd grotere gruwel omdat in de vervloekte gemeenschappen met Satan, de mens, die door de Christus was teruggebracht naar zijn natuur van halfgod, altijd maar grotere

monsters ter wereld brengt. De dwalingen van de mens die zich verkoopt aan Satan om aardse hulp te verkrijgen brengen die monsters voort.

Uit de mens die een halfgod was kwam de gewone mens voort, uit de gewone mens de beer, uit de beer het nieuwe monster wreedaardig en vals als een luipaard, voorzien door Satan van vele vleugels om sneller schade te kunnen toebrengen.

Ik heb jullie gezegd dat Satan God naäapt. Om die reden wilde hij ook vleugels geven aan **“zijn creatuur”**, aan de mensheid zonder Geloof en zonder God. Vanaf dat ogenblik is de mensheid **Zijn creatuur** geworden. Hij gaf de mens niet de vleugels van de arend, maar wel de vleugels van de vampier zodat hij de nachtmerrie van de mensheid zelf is geworden en snel vliegend neervalt op delen van zichzelf, slachtoffers van zichzelf, om hun bloed uit te zuigen.

Ik, de mystieke pelikaan, heb mijn Hart geopend om jullie mijn Bloed te geven. Satan maakt van de mens, aan wie Ik Mijn Bloed gegeven heb, de vampier die delen van zichzelf uitzuigt en de dood vol kwellingen verspreidt.

Klinkt dat niet als de beschrijving van een nachtmerrie? Een nachtmerrie is het echter niet, het is jullie realiteit. Het is geen mythe, dat monster. Jullie zijn het, die met een duivelse honger delen van jezelf verslinden, elkaars aderen openen, elkaar verminken om daarna nieuwe delen te verwekken terwijl jullie de al gevormde delen verslinden zonder op te houden net als een maniak, maar dan als een duivelse maniak.

**De macht gewild, nagestreefd en opgelegd als het moet met misdrijven dat is het derde beest. Aangezien het een menselijke macht is, m.a.w. een macht verkocht aan Satan om altijd maar machtiger te worden, tegen elke goddelijke en morele wet in, verwekt ze haar monster, dat Revolutie genoemd wordt en dat, van nature uit, in zich de uitwassen van haar monsterachtigheid, alle lelijkste gruwelen van de revoluties meedraagt, de sociale schipbreuk van het Goede en van het Geloof.**

De eerlijkheid, de eerbied, de moraliteit, de godsdienst, de vrijheid, de goedheid sterven wanneer dit monster zijn duivelse adem blaast over een natie en zoals een uitwaseming van de pest verspreidt zijn adem zich over de grenzen en brengt zijn infectie van volk naar

volk totdat heel de wereld erdoor besmet is. Op wat overblijft van de slachtoffers die dit beest verscheurde en in stukken trok en op de ruïnes van de tot puin herleide naties bereidt het monster de wieg voor van het eindmonster: de **Antichrist**.

Ik heb jullie gezegd dat de Antichrist de zoon zou zijn van de wellust van de mens geboren uit de gemeenschap van de mens met het Beest. Dat heb Ik jullie gezegd. Ik verander niet wat Ik zeg. Wat Ik jullie zeg is waar. Ik ken de waarheid zonder dat Ik ze hoeft te lezen. Ik moet ze niet herlezen om ze niet te vergeten. **De waarheid staat geschreven in het Brein van God** waarvoor al wat er met de mens en rond de mens in de tijd gebeurt zonder ophouden voorbijflitst, het ene boven op het andere zonder dat de visie van het ene de visie van het andere hindert.

Deze Antichrist zal de volmaaktheid in de Gruwel zijn zoals Ik de volmaaktheid van de Volmaaktheid was. Met zijn talloze wapens, gesymboliseerd door de tien horens, door zijn kaken met tanden van ijzer, met zijn wrede voet en ten slotte met zijn kleine hoorn zal hij bovenmatig kwellen al wie behoren tot de kleine kudde die mijn volgelingen blijven.

De kleine hoorn symboliseert de uiterste kwaadwilligheid die Satan aan zijn zoon zal schenken om de mensheid te vergiften terwijl hij ze nadat zij hem als een god hebben aanbeden verleid met zijn leugenmond.

Uur na uur zal de kleine hoorn van de Antichrist groeien in macht net als Ik toenam in wijsheid en genade (Lk 2:40), gewapend als hij zal zijn met ogen om de gedachten te lezen van de heilige mensen en hen om die gedachten te doden.

O! Mijn heiligen van de eindtijd! Als het leven van de vroegste heiligen te midden van de vervolgingen van het heidendom heldhaftig was, zal daarmee vergeleken het leven van mijn laatste heiligen driemaal, zevenmaal, zeven maal zevenmaal heldhaftiger zijn.

Alleen zij die gevoed werden met het merg van het Geloof zullen bij machte zijn het hart van een leeuw te hebben om het hoofd te bieden aan die kwellingen en de ogen en de vleugels van de arend om naar Mij: de Zon op te kijken en te vliegen, naar Mij, de waarheid, terwijl de duisternis hen van alle kanten overspoelt en de Leugen hen zoekt te overtuigen om haar te vereren en in haar te geloven.

Na de voorlopers van de Antichrist zal de Antichrist zelf komen. De antichristelijke periode wordt gesymboliseerd door het Beest met de tien horens, de tien slaven van Satan, die zichzelf koningen wanen. (Drie ervan - noteer dit goed - zullen worden uitgerukt en geworpen in het niets - namelijk in de afgrond waar God niet is en dus waar het Niets is, het tegengestelde van God die Alles is).

De antichristelijke periode zal haar climax kennen in de geboorte en de groei van de elfde hoorn, tot deze de grootste macht heeft, de reden van de val van zijn drie voorlopers en deze de zetel van de echte Antichrist zal zijn.

De Antichrist zal God lasteren zoals geen zoon van de mens ooit heeft gedaan. Hij zal de heiligen van God vertrappen en de Kerk van Christus kwellen. Omdat hij de zoon is van de vereniging van de duivelse trots met de menselijke wellust zal hij zich inbeelden dat hij "grote dingen kan doen", dat hij de tijden en de wetten kan veranderen en gedurende drie en een half jaar zal hij de Gruwel zijn die over de wereld regeert.

In de aanwezigheid van het grote koor gevormd door de klanken van de grote woorden van de heiligen zal de Vader dan zeggen "Genoeg" en het boze Beest zal gedood worden en geworpen in de put van de afgrond om er tezamen met alle mindere beesten bij Satan, hun verwekker te blijven in alle eeuwigheid.

Ik zal dan door de Vader geroepen worden om de "levenden en doden te oordelen" zoals in de Geloofsbelijdenis staat.

En de "levenden" die de Genade en het Geloof levend in zich hebben gehouden en zo het leven in zich bewaard hebben zullen het Rijk, de macht en de majesteit van God erven.

De geestelijke doden zullen de Dood die nooit eindigt kennen overeenkomstig wat hun wil verkoos.

En aarde en vleeselijke menselijke wezens zullen niet langer bestaan. Maar alleen nog kinderen van God, schepselen vrij van welk lijden of verdriet ook. En de zonde zal niet langer bestaan. Er zal geen duisternis meer zijn en niet langer vrees. Maar alleen vreugde, vreugde, immense, altijddurende vreugde, een vreugde die de mensen zich niet kunnen voorstellen. De vreugde van God te zien, Hem te bezitten, Zijn gedachten en Zijn liefde te verstaan.

Komt naar de Bron van het Leven, o mensen, voor wie zij haar

## 68.- De Priesters ten opzichte van de Antichrist.

27 Januari 1944.      Gedeeltelijk      Q44 blz 107-112.

Joh 10:1 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een anders weg de schaapskooi binnen gaat, hij is een dief en een rover. 2 Maar wie door de deur binnengaat, hij is de herder van de schapen. 3 Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept de schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. 5 Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvlugten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.' 6 Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. 7 Een andere keer zei Jezus tot hen: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. 8 Allen die voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet geluisterd. 9 Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen; Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed. 11 Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. 12 Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. 13 Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en de schapen kennen Mij, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet Ik leiden en het zal worden één kudde en één herder. 17 Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. 18 Niemand neemt het Mij af,

geisers opent. Put eruit, versterkt jullie ermee om onvervaard te zijn in de beproevingen en om zover te komen dat je helemaal verzinkt in Mij, die de bron ben van de gelukzaligheid, in het mooie Paradijs dat mijn Vader voor jullie heeft geschapen en waarin de drievoudige Liefde van de Ene God en de Zuiverheid van onze Moeder op jullie wachten en met hen al wie reeds het Leven veroverd hebben omdat zij trouw waren.

Zie Boek 3 blz 120 van "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"



maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen. 19 Om deze woorden ontstond er opnieuw onenigheid onder de Joden. 20 Velen van hen zeiden: 'Hij is van de duivel bezeten en raaskalt. Waarom luistert gij naar Hem?' 21 Anderen zeiden: 'Dat is geen taal van een bezetene. En kan een duivel soms de ogen van blinden openen?'

Ez 8:11 Daarvoor stonden zeventig oudsten van Israël onder wie Jaäzanja, de zoon van Safan; ieder hield een wierookvat in de hand en geurige wierookwolken stegen eruit op.

Lk 11:37 Een Farizeeër nodigde Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Hij trad dus binnen en ging aanliggen. 38 Toen de Farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over, dat Jezus niet eerst voor de maaltijd de wassingen verricht had. 39 Maar de Heer sprak tot hem: 'En gij dan, Farizeeën, gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon, maar van binnen zijt gij vol van roof en slechtheid. 40 Dwazen! Heeft Hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant gemaakt? 41 Geef liever wat erin is als aalmoes; dan is voor u alles rein. 42 Maar wee u, Farizeeën! Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden, maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen. 43 Wee u, Farizeeën! Gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge en de begroetingen op de markt! 44 Wee u! Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten.' 45 Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Hem: 'Meester, door zo te spreken beledigt Ge ook ons' 46 Hij antwoordde echter: 'Wee ook u, wetgeleerden! Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op en raakt zelf die lasten niet met één van uw vingers aan. 47 Wee u! Gij bouwt de graven van de profeten, maar uw vaders hebben hen gedood. 48 Hiermee legt gij getuigenis af dat gij instemt met de werken van uw vaders, want zij doodden hen en gij bouwt hun graven. 49 Daarom heeft ook Gods Wijsheid gezegd: Ik zal profeten en