

Jullie bidden tot Mij "Heer, erbarm U over mij" en Ik antwoord: "Kom naar je Vader, arme zoon."

Jullie blijven altijd mijn kinderen zolang de liefde in jullie niet is uitgedoofd. En het is juist voor de verwonde kinderen dat Ik mijn Bloed heb gegeven. **Weest dus voor jullie zelf rechtvaardig en vol medelijden zoals Ik dat ben. Spant jullie in om Mij te kennen en lief te hebben om zo jullie ziel niet te beroven van haar recht op de eeuwige vreugde.**

Keert weer op de weg van het Leven. Mijn geboden zijn die weg. Houdt mijn geboden voor ogen op jullie aardse dag. Want als jullie zwakheid je dan meeslept in lichtere fouten dan vraag Ik jullie, niet de moed te verliezen. Morgen zullen jullie het beter doen dan vandaag en overmorgen nog beter. Een plant groeit traag. Elke dag een kleine wortel, elke dag een nieuw blad. Maar hoe mooi is hij wanneer hij volgroeid is. Kinderen zo is het ook met de volmaaktheid. Zij wordt geleidelijk veroverd.

Maar menen jullie dan dat Ik een geringere beloning zal geven aan al wie niet onmiddellijk de grootsten waren? **Integendeel. Tussen wie heilig waren door mijn genade en wie wilden heilig worden tegen hun natuur in, zal Ik dubbel zo liefdevol kijken naar die helden van de liefde. Er is maar één beloning in het eeuwig leven: God zien. Maar de initiale omhelzing van de verenigiging tussen de strijder die zegevierde over het vlees, de wereld en de duivel, die gedurende het hele leven hun kronkelige aard hebben geroerd, duizendmaal verworpen en duizendmaal herrezen, zal machtig zijn met een bijzondere extase.**

Ik zeg het jullie. Geloof Mij, die de Waarheid ben. Hoe dringend is vandaag de noodzaak dat jullie dat niet vergeten! Jullie sterven omdat jullie je niet herinneren dat jullie christenen zijn. Richt jullie tot Christus. De Wijsheid zegt: "En wie zich richtte naar dat teken, was niet genezen door wat hij zag, maar door jou, de Redder van allen."

...Gelukzalig zijn al wie U niet alleen in de uren van vreugde liefhebben, o Gedachte van de Vader die de Liefde tot Woord maakt, maar die al vooraleer het uren van vreugde zijn en zij nog onder de wolken van het orkaan zijn, U, ook zegenen, Licht dat geen pause kent in het schijnen

Gelukkig zijn al wie met tranen in de ogen en met hoop in het hart U weten te loven en te prijzen en zeker blijven van Uw barmhartigheid. Voorwaar Ik zeg jullie dat al wie bij machte zijn op God te vertrouwen met de mooiste daad van geloof terwijl de duisternissen die tot wanhoop leiden neervallen, de eeuwige Zon zullen kennen.

Zij zijn gering in aantal, te gering in aantal, deze waarachtige gelovigen. In deze nacht van onmacht die uit de hel gekomen is zullen de zieke geesten vallen als zieke bladeren aangetast door het water en afgerukt door de wind. Hun gewicht sleept hen mee en om hun vlees nog zwaarder te maken hebben zij Satan die hen verblind houdt en goed vastklemt om te verhinderen dat zij een poging doen om zich te verheffen, wat zou volstaan om hen te redden. De vrees, de ontmoediging stompt hen af, de ondeugd verlamt hen, de wanhoop brandt in hen. Het zijn wrakken, ruines, die sidderen voor vage schaduwen maar die niet beseffen dat ze zouden moeten beven voor zichzelf, als voor de zelfmoordenaar van hun eigen onsterfelijkheid.

De kerken lopen leeg, de altaren hebben geen aanbidders meer, naar het mystieke Brood wordt niet meer verlangd, de drie goddelijke deugden en de hoofddeugden zijn stervend of dood.

Er is een rage en een chaotische inspanning om naar de redding te zoeken en een drievoudig misprijzen, van de kinderen van het Licht, meer nog dan een misprijzen, er is een verlangen om ze te onderdrukken, om dat Licht uit te doven dat zij haten. Maar hoe meer zij jullie zullen misprijzen en jullie met voeten treden, o dierbare kinderen die Mijn licht dragen naar de mensen, des te meer zal deze arme wereld in de duisternissen neerstorten. **De Misdaad** en de misdaden zullen voor het Licht een muur en een scherm vormen. En onder die zware afscherming zal de mensheid omkomen in een kerker van wanhoop.

Jullie blijven altijd maar de tekenen afwijzen die Ik jullie vanuit de Hemel zend en blijven lachen met de hemelse waarschuwingen. Jullie blijven in de waan dat jullie alles geoorloofd is. Als jullie het het minst verwachten zal Ik jullie een teken doen ervaren waarvoor jullie geterroriseerd zullen neerstorten en de gramschap die jullie vandaag tegen weerlozen tonen zal over jullie neerkomen.

Dat teken ben Ik. Bij mijn verschijnen, niet op aarde - daarvoor

is de tijd nog niet gekomen - maar geestelijk aan de kinderen van de gramschap en aan de vader van de verdelging, zullen jullie en zijn wapens neervallen zoals het stof neervalt als er geen wind meer is.

En indien er vanaf de aarde gebeden zouden zijn opgestegen in plaats van vervloekingen, dan zou dat verschijnen van Mij al hebben plaatsgevonden en zouden jullie bevrijd zijn uit jullie terreur, ongelukkigen die sidderen en niet weten te komen naar Wie jullie bemint.

Ik ben het Die overwint. Ik ben het Die weet. En het is voor Mij een groot verdriet jullie hier en daar als verschrikte schapen de meest dwaze raadgevingen te zien volgen, te zien gehoorzamen aan wie niet alleen dwaas maar ook nog slecht zijn. Ik zou graag een tweede maal sterven al was het maar om jullie ogen van de ziel te openen en van jullie dat heilig, groot en glorievol volk te maken dat God zich had voorgesteld te maken wanneer Hij de eerste Ouders schiep. Ik zou jullie graag een tweede maal scheppen al was het maar om jullie niet zo vervormd te zien van wat Mijn Gedachte schiep. Maar wat is, is.

Ik spreek tot iedereen. Maar slechts weinigen zullen Mij horen. Nog minder zullen Mij begrijpen. De Wijsheid wordt niet meer bemind en nog minder begrepen. Maar aan zijn getrouwen zal de Wijsheid altijd kracht en licht geven op aarde, redding en vreugde na deze aarde. Zij zal Zichzelf geven en de mens die Haar heeft gediend en verdiend zal onder de honderdvierenveertig duizend zijn waarover Johannes spreekt (Apoc 7:4)

Apoc 7:4 En ik vernam het aantal getekenden: 144.000 waren er uit alle stammen van de kinderen van Israël.

en van hem zal het heilige Jeruzalem zijn waarin de troon staat van de Wijsheid die zich slachtofferde om Zichzelf naar de mensen van goede wil te brengen.

Voor het volledig dictaat zie Boek 2 blz.240 van "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"

49.- De menselijke groei in Satan komt de Antichrist goed uit.(2 Kon 9:22)

9 november 1943. Volledig. Q43 blz 417-418.

Jezus spreekt:

“Welke vrede? De ontucht van Izebel je moeder en haar talrijke vergiften en toverkunsten bestaat nog altijd even krachtig. (2 Kon 9:22)

2 Kon 9:22 Zodra Joram Jehu zag, vroeg hij: “Jehu, is alles wel?” Hij antwoordde: “Hoe kan alles wel zijn, zolang de hoererij van uw moeder Izebel en al haar toverkunsten voortduren?”

Ik zei je al dat om de waarachtige vrede te bekomen en niet een pauze in de oorlog, het nodig is om uit jullie midden de ontucht met Satan te verwijderen. Ik zei dit door de mond van mijn heiligen en ik heb het Mijn Moeder laten zeggen. Al tientallen jaren herhaal Ik jullie dit en jullie volharden al tientallen jaren in dit kwaad. Ik zei het jullie met een indringend woord in deze laatste tijden. Maar jullie zijn dezelfde gebleven. Integendeel jullie hebben van de ontucht met Satan jullie manier van leven gemaakt.

Alles hebben jullie verkozen boven God. En deze God die jullie aanroepen in het uur van de angst, is voor jullie Iemand die zeer ver en onbekend is voor jullie en als jullie konsekwent waren zouden jullie Hem zelfs niet meer moeten aanroepen of vervloeken, zozeer hebben jullie je van Hem verwijderd. Ook jullie aanroepingen zijn al vervloekingen omdat jullie Hem aanroepen met lippen bezoedeld met onreinheden, omdat jullie Hem aanroepen terwijl jullie verenigd zijt met Satan, omdat jullie Zijn heilige Naam durven mengen met jullie misdaadplannen.

De vrede werd beloofd aan de mensen van goede wil (Luk 2:14 Dit vers wordt dikwijls verkeerd vertaald). Christus is de Vrede komen brengen. Maar als jullie de Christus verjagen en als jullie wil

niet goed is, hoe kunnen jullie dan vrede hebben? Jullie hebben pauzes in de oorlog. Maar die kunnen niets anders zijn dan pauzes tussen het ene en het andere bloedbad, om aan jullie geesten verkocht aan Satan de tijd te geven om nieuwe doctrines van de dood en nieuwe vernietigingsinstrumenten uit te vinden.

Dood aan de zielen en dood aan het vlees. Verdelging van de geesten en vernietiging van de dingen. Jullie groei in Satan is indrukwekkend. Binnenkort zullen jullie de volle leeftijd bereikt hebben waarin hij jullie niets meer kan leren en dan zal de Hel haar zoon kunnen baren: de Antichrist, omdat dan de tijden zullen rijp zijn en de mensen verdiend zullen hebben om de gruwel te kennen die voorafgaat aan het einde.

Zie Boek 2 blz 141 van "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"

50.- De Roomse Kerk gedurende de korte tijd van vrede. (Jes 2:2-4)

Jes 2:2 Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van Jahwe vast zal staan als de eerste der bergen, verheven boven de heuvels; en alle volken stromen naar hem toe, 3 naties gaan op weg en zeggen: "Komt, laat ons gaan naar de berg van Jahwe, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Ja, uit Sion komt Gods onderricht, uit Jeruzalem het woord van Jahwe." 4 Hij zal recht doen tussen vele volken; en machtige naties tuchtigen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren zij niet meer.

11 november 1943. Volledig. Q43 blz 545-547.

Jezus zegt:

"Laten wij tezamen vooruitkijken naar de tijden die als een rustige ochtend na een stormachtige nacht zullen voorafgaan aan de Dag van de Heer. Jij, Maria (Valtorta) zal er dan niet meer zijn. Maar vanuit je rustplaats zal je ervan genieten, want je zult dan zien dat de strijd van de mensheid naar haar einde loopt en dat het verdriet stilaan uitsterft om aan de levenden van die tijden de tijd te gunnen om zichzelf te versterken voor de laatste korte stuiptrekking van de Aarde, voordat zij het bevel zullen horen gericht tot al wie leven, uit het verleden en uit het heden, vanaf Adam tot dan toe, om zich te verzamelen.

Ik zei het je al (op 29.10.43): "Mijn Kerk zal haar hosannadag kennen voor haar finaal lijden. Daarna zal de eeuwige triomf komen."

In die tijd zal heel de wereld de Roomse Kerk kennen, want het Evangelie zal dan weerklinken van de polen tot de evenaar en het Woord zal dan gaan als een band van liefde van de ene kant van de wereld tot de andere.

De katholieken die de allerwreedste strijd, waarop de huidige wereldoorlog 2 slechts een voorspel is, te boven zijn gekomen, ziek van het elkaar vermoorden en van het volgen van brutale meesters, zullen zich afkeren van de onverzadigbare dorst om te doden en van het onoverkomelijk geweld en zich richten naar het triomferende kruis, herontdekt na hun lange verblinding.

Boven het oorverdovend lawaai uit van de bloedbaden en slachtpartijen zullen zij de liefhebbende en vergevende Stem horen en het Licht zien, witter dan een lelie dat uit de Hemelen neerdaalt om hen te trainen voor de Hemelen.

Zoals een mars van miljoenen en miljoenen stammen zullen de mensen met hun geest naar Christus gaan en hun vertrouwen stellen **in de enige entiteit op de Aarde** waarin er geen dorst is om te overheersen noch een verlangen om wraak te nemen.

Het zal Rome zijn dat zal spreken. Niet het min of meer grote Rome, noch het min of meer langdurig grote Rome dat de mensen van de volksmenners kunnen bekomen. Het zal het Rome zijn van de Christus. Het Rome dat de Cesars overwon, ze overwon zonder wapens of strijd, met een enkele kracht: de liefde; met een enkel wapen: het Kruis; met een enkele redevoering: het gebed.

Het zal het Rome zijn van de grote Pausen dat, in een wereld verduisterd door barbaarse invasies en verbijsterd door daden van vernieling, bij machte was om de beschaving te bewaren en het onder de onbeschaafden te verspreiden. Het zal het Rome zijn dat het hoofd bood aan de arrogante trots en dat door de mond van haar heilige eerbiedwaardige oudsten bij machte was om partij te kiezen voor de zwakken en zelfs diegenen die schijnbaar ongevoelig waren voor elk berouw te prikken met een geestelijke bestraffing.

Jullie zo ongelijke naties kunnen onder elkaar geen duurzame overeenstemming bereiken. Allen hebben jullie hetzelfde streven en dezelfde behoeften en zoals de schaal van een balans weegt het goede deel van de ene natie door ten nadele van de andere natie. Jullie leven zo om altijd het betere deel te bekomen en om die reden doden jullie elkaar. Het is een situatie die op en neer gaat en altijd maar erger wordt.

Luistert naar de stem van iemand die niet belust is op macht en overheersing en die in de naam van zijn Allerheiligste Koning enkel

over de geesten verlangt te regeren.

De dag zal komen waarop jullie, ontgoocheld door de mensen, jullie zullen keren naar Hem die al meer geest dan mens is en die van de menselijkheid alleen datgene behoudt dat jullie overtuigt van zijn tegenwoordigheid.

Zijn mond, die Ik inspireer, zal woorden spreken zoals die waarmee Ik tot jullie zou spreken - Ik, de Prins van de Vrede.

Hij zal jullie de allerkostbaarste parel van de wederzijdse vergeving leren kennen en jullie ervan overtuigen dat er geen mooiere wapens zijn dan de ploegschaar, die de aardzoden verwondt om ze vruchtbaar te maken en de zeis die het gras afsnijdt om het mooier te maken.

Hij zal jullie leren dat het heiligste werk de arbeid is verricht om aan de broeders en zusters een stuk brood, een kleed, een huis te geven en dat alleen door elkaar onderling als broeders en zusters te beminnen er niet langer weet is van het vergif van de haat en van de kwellingen van de oorlogen.

Mijn kinderen, gaat op stap naar het Licht van de Heer. Gaat dat Licht niet voorbij, rondtastend in de blinde duisternissen. Met mijn veelgeliefden op kop, alle menselijke vrees overwinnend, want Ik ben met jullie. O jullie, meest geliefden van mijn Hart... de anderen meeslepend door het voorbeeld van mijn heiligen - begint deze nieuwe Exodus naar de nieuwe Aarde, die Ik jullie beloof en die dezelfde Aarde van jullie zal zijn, maar veranderd door de Christelijke liefde.

Zondert jullie af van hen die afgodendienaars zijn van Satan, de wereld en het vlees. Zonder hen te misprijzen zondert jullie van hen af. Minachten doet geen goed. Het doet nutteloos schipbreuk lijden. Maar zondert jullie van hen af om te vermijden door hen besmet te worden. Bemint hen met de liefde van verlossers, jullie geloof in Christus plaatsend als een bastion tussen hen en jullie. Jullie zijn niet sterk genoeg om zonder gevaar in hun midden te leven. Te veel eeuwen van altijd maar erger geestelijk verval hebben jullie verzwakt. Volgt de eerste Christenen na. Weet te leven in de wereld maar geïsoleerd van de wereld door de kracht van jullie liefde voor God.

En weest nooit geneigd om een sukkelaar te aanzien voor

een supermens, iemand die niet veel verschilt van de dieren omdat zijn beste deel - het enige dat hem niet slechter maakt dan de beesten - helemaal in zijn instincten ligt.

De Profeet (Jes 2:22) zegt: "Verlaat de mens wiens adem in zijn neus is". Ik verlang dat jullie dit vers als volgt interpreteren. Het dier zonder adem is niets meer dan een onrein karkas. Zodra de neus gesloten is voor zijn ademhaling houdt het op met te bestaan en wordt een karkas.

Er zijn vele mensen die niet beter zijn dan de dieren, aangezien zij geen ander leven hebben dan het dierlijk leven dat bestaat zolang de adem in hen blijft. Hun geest is dood, de geest die voor de Hemelen gemaakt is. Het is daarom gerechtvaardigd te zeggen dat er mensen bestaan waarvan de ziel de adem is van hun neus en van wie het verkieslijk is zich geestelijk te verwijderen zodat de adem van Satan en die van de beestachtigheid die van hen uitgaat jullie menselijkheid niet kan aanvreten en jullie maken tot een van hen.

Bidt voor hen, o jullie gezegenden. Dat is barmhartige naastenliefde. En dat volstaat. Woorden dringen niet binnen in diegenen die voor het Woord gesloten zijn. En beeldt jullie niet in dat zij bijzondere mensen zijn, zij die hun arrogantie en hun trots als dolle wilde beesten uit hun neus uitademen.

De enige bijzondere mensen zijn zij wier geest levend is en die dus kinderen van God zijn. De anderen zijn arme sukkelaars van wie de schijnbare verheffing bestemd is voor een grotere val en van wie er geen herinnering overblijft behalve die van een ergerlijk schandaal, een afschuw."

51.- Na de korte tijd van vrede,
de duivelse periode. (Jes 4:2-6)

Jes 4:2 Op die dag zal datgene wat Jahwe doet ontluiken een luisterrijk sieraad zijn, zal de vrucht van het land een heerlijke tooi zijn voor de overlevenden van Israël. 3 Wie tot de rest van Sion behoort, wie in Jeruzalem gespaard bleef wordt dan heilig genoemd; allen die in Jeruzalem ten leven staan opgeschreven. 4 Wanneer Jahwe de drek van Sions dochters heeft weggewist en het bloed van Jeruzalem heeft weggespoeld in een storm van oordeel en een storm van verwoesting, 5 dan scheidt Jahwe boven heel het domein van de berg Sion en boven degenen die er vergaderd zijn een wolk bij dag en rook met glans van vlamvend vuur bij nacht. Ja, op alles zal de heerlijkheid rusten als een baldakijn, 6 als een tent die schaduw biedt tegen de hitte overdag, en beschutting tegen stortbuien en regen.

12 november 1943. Volledig. Q43 blz 548-551.

Jezus zegt:

“Wanneer de tijd van mijn vredevol Koninkrijk komt - en die zal komen omdat Ik het beloofde en Ik mijn beloften nakom - zullen tot Mij komen al wie goed zijn op de aarde. Het zal de periode zijn waarover Ik je al meerdere malen gesproken heb, de periode waarin de geest die ontwikkeling zal hebben bereikt waardoor jullie uit vrije eigen wil je in twee kampen zullen verdelen. Zij die buiten de geest leven zullen in hun duisternis werkeloos liggen wachten totdat de Prins van het Kwaad, hen tot zijn soldaten zal maken.

Zij die leven in de geest zullen komen in de aanhang van de heilige Zoon van God, tot de Spruit van de Heer, bemind en gezegend door de mensen in staat van genade die dan zullen begrijpen wat thans door slechts weinige uitverkorenen begrepen wordt en zij zullen erkennen wat mijn Glorie is en wat de hunne is als kinderen van God. Ik zal mijn heiligen verzamelen, want heilig is al wie Mij bemint en

Mij gehoorzaam en getrouw volgt. Ik zal hen verzamelen uit de vier hoeken van de Aarde. En ter oorzake van hun liefde zal Ik de ongerechtigheden van de mensen vergeven. De goedheid van de heiligen zal de gestrengheid van de Gerechtigheid uitdoven en mijn Liefde en die van de heiligen zal door haar vuur de Aarde reinigen.

De Aarde opnieuw verzoend met zichzelf en met God zal zijn als een groot altaar en op dit altaar zal de Meester de mensen onderrichten in de juiste kennis van de Waarheid, zodat de goeden niet zullen wankelen wanneer Satan razend omdat hij de mensen Christus ziet aanbidden, alles op alles zet voor het laatste gevecht.

Een strijd van geest tegen geest. Satan zal een tegenzet doen tegen mijn geestelijk Rijk en tegen mijn onderrichting met zijn duivelse oorlogsvoering tegen de geesten om zoveel mogelijk van de zwaksten als hij kan te verderven.

En uit zijn reserven, uit zijn burchten, waar zij zijn die trouw gebleven zijn aan het Beest en zijn bedienaar, zelfs na zijn nederlaag, zal hij agenten van verleiding aanwerven om voor de laatste keer Gods werk te verknoeien, waarmee hij al begon bij de boom van Goed en Kwaad. (Gen 2:9 en hfst 3)

De duivelse periode zal driemaal wreder zijn dan de periode van de Antichrist. Maar zij zal van korte duur zijn omdat voor hen die in dat uur leven heel de triomferende Kerk te midden van de lichten van de Hemel zal bidden, omdat de lijdende Kerk te midden van de louteringsvlammen van de liefde zal bidden, omdat ook de strijdende Kerk zal bidden met het bloed van de laatste martelaren.

Zullen gered worden al wie, terwijl de duisternis, de hitte, de stormen en de bliksems van Satan de wereld verwoesten, weten beschermd te blijven in de schaduw van het tabernakel vanwaar alle sterkte ontspruit, want Ik ben de Sterkte van de levenden en al wie zich voeden met Mij vol geloof en liefde worden één met mijn Sterkte. En zij die gered zullen worden zullen gering in aantal zijn omdat na eeuwen en eeuwen van Mijn liefde voor de mensen, de mens niet geleerd heeft lief te hebben.

Maar niemand zal Mij kunnen beschuldigen als hij of zij verloren is gegaan (Jes 5,1-29). En wat zou Ik meer voor jullie hebben

kunnen doen. O kinderen van God, die er de voorkeur aan geven ver verwijderd van het huis van de Vader rond te dwalen en soms zelfs het goddelijk eerstgeboorterecht en het kindschap als zoon en dochter verkochten aan de Vijand van God?

Zeg niet, dat Ik die Almachtig ben de Kwade had kunnen beletten om voor jullie valstrikken te spannen en dat ik door mijn gezag jullie had kunnen goed maken. Dan zouden jullie minder verdiensten gehad hebben dan een grassprietje dat de voet vertrapt zonder het te voelen, omdat het gras groeit uit het zaad in gehoorzaamheid aan het decreet van God. Het komt op en groeit vanzelf. En het ontbeert zelfs de minste portie zorg van de Allerhoogste die jullie krijgen. Het sprietje krijgt de zon en de dauw van God en een zode aarde. Jullie hebben het intellect om jullie te geleiden, de Genade om jullie te verlichten, de Wet om jullie te beheersen, Mij als jullie Meester en Mijn Bloed voor jullie redding.

Ik heb jullie alles gegeven, en jullie hebben Mij zo weinig gegeven, altijd maar minder en minder! Met het geduld van God heb Ik voor jullie gezorgd en jullie waren altijd opstandig tegen Mij. **De minst schuldigen waren altijd nog tragen. Jullie waren altijd bevreesd te veel te doen voor jullie God, die alles heeft gedaan voor jullie.**

Om die reden komen er bestraffingen over jullie. De bestraffingen zijn een nieuwe oproep van liefde om jullie ervan te overtuigen dat God bestaat en dat de andere (af)goden die jullie dienen met een trouw die jullie Mij ontzeggen jullie niets anders kunnen geven dan bedrieglijke beloften en onvermijdelijk kwaad. Van bestraffing tot bestraffing - vermeerderd in de mate waarin jullie afgoderij en overspel vermeerderd - kom Ik tot de grote bestraffingen, en dit (wereldoorlog II) is een van de grote bestraffingen waarbij niet langer een rij van mijn wijngaard, maar heel de wijngaard wordt opengebroken en platgetreden, verwoest en braak gelegd door diegene die jullie dienen en die Ik toesta jullie te overtuigen van zijn dodelijke geschenken.

Om die reden zeg Ik jullie: "Komt naar God. Aanroept God met waarheid in jullie gedachten en harten, en God zal verschijnen aan de met bloed bevlekte horizon en Satan, de kwelgeest zal op de vlucht slaan, jullie vrij latend."

Maar jullie aanroepen God niet. Voor jullie volstaat het als jullie in de waan zijn uit het algemene kwaad zelf beter te worden: jullie weelde te vergroten, jullie hogere en hogere machten toe te eigenen; te genieten en te genieten. Jullie zijn niet bezorgd om wie lijden - om de besten. En nog minder bezorgd om God. Integendeel, jullie verheffen je om Hem uit te dagen, durven jullie op Hem beroepen, o godslasteraars, om jullie satanische gedachten en daden te bekrachtigen. Jullie dagen Hem uit om Zichzelf te vertonen, want jullie zeggen tot jezelf, "God bestaat niet" "Wij zijn god". Op jullie vervloekte tongen en op jullie zielen die verkocht zijn hoopt Satan al de kolen van de hel op en Ikzelf doe ze ontbranden met mijn gramschap.

Ik vervloek jullie al van heden af, jullie serpente in mensen gedaante, en zo jullie de excommunicaties van mijn heiligen en de vervloekingen van mijn goede mensen aanzien als veren van een spreek die niet schaden als ze op iemand vallen - want jullie bezitten een hart van graniet - zal mijn vervloeking tot jullie doordringen om jullie te kwellen want Ik ben het die de valleien opent, de bergen klieft, de zeeën split en de aarde schudt met de wil van mijn Gedachte, en Ik kan binnendringen in de steen van jullie harten en die verbrijzelen als ware het een breekbaar bolletje geblazen glas.

Jullie allen, heiligschenners, leugenaars, boze onrechtvaardigen, weest vervloekt om al het kwaad dat jullie doen, om alle zielen waarvoor ik bekommerd ben en die jullie zover brengen dat ze aan de goedheid van God wanhopen, die jullie verderven door jullie voorbeeld en die jullie Mij ontstelen door hen hoe dan ook te gronde te doen gaan.

Maar weest niet bevreesd. Zoals Ik rechtvaardig en vol medelijden ben voor de zwakken die jullie met alle macht tot het kwade hebben beïnvloed, zal Ik even rechtvaardig en meedogenloos zijn met jullie. Te beginnen vanaf deze aarde. **Jullie macht, jullie gestolen rijkdommen, gedestilleerd uit het verdriet en het lijden van duizenden mensen zullen in jullie handen opgaan als de rook van stro dat verbrand wordt omdat het te vuil is om bewaard te blijven. En geen verweer zal baten omdat jullie alle grenzen hebben overschreden.**

Laat al wie oren heeft om te verstaan, verstaan. **De hand bekleet met bloed, zal niet worden uitgestrekt tegen de witte zuiverheid van de Heilige die spreekt in de naam van de Heilige der Heiligen of tegen het Heiligdom dat meer uitverkoren is dan de tempel van Jeruzalem...omdat zijn funderingen, al voor zij gebouwd werden, gedoopt werden in het bloed van mijn helden en zijn stenen bedauwd werden door de wassing in het purper van talloze martelaren. In de Roomse tempel is er het bed waarop het vlees van mijn gekozen Rots (Petrus) rust in afwachting van zijn verrijzenis aan de zijde van zijn Meester. (Want Rome is helemaal een heiligdom omdat het is gedrenkt in het bloed en in de deugden van de eerste Christenen) En Ik zweer jullie dat deze plaats heel wat heiliger is dan de Tempel van Salomon en dat wat gebeurde aan al wie de glorie van de Heer uitdaagden zal te beurt vallen aan de heiligschenners van deze plaats, die al het Paradijs is - begrijpe wie kan.**

52.- Luchtspiegelingen op de weg naar de afgrond.

16 november 1943. Gedeeltelijk. Q43 blz 560-561.

Jezus zegt:

“De mensen hebben het Gelaat van God verborgen. Zij wijzen God af. Zij geloven niet in God. Zij hebben God vervangen door wat hun ondergang is. Zij zijn overgeleverd aan de willekeur van de occulte machten die rebelleren tegen Gods teken en die dienen ze, geloven ze en gehoorzamen ze. Er klinken vele stemmen uit bedrieglijke bronnen en geen een ervan zegt de waarheid of iets dat iets waars bevat.

Waar zij naar luisteren is het gelach van de duivelen die met de mensen spotten, gelach dat verandert in leugens om hem meer en meer te doen afdwalen.

De mensen wensen de toekomst te kennen om te weten wat ze moeten doen. **Hier is de toekomst: in mijn Woord. Om hun huidige toestand te vermijden die erger is dan een nachtmerrie en een veroordeling, zouden zij dit woord moeten bestuderen, bij machte moeten zijn, het te lezen en zichzelf te laten leiden door zijn morele, historische en bovennatuurlijke onderrichtingen. Om de toekomst minder wreed te maken zullen jullie nog altijd het Woord moeten bestuderen, dat het Goede en de Waarheid leert.**

Ik herhaal: laat de doden waar ze zijn. Als de doden gelukkig zijn kunnen zij jullie niets anders zeggen dan wat het Woord al zegt. Want de heiligen van de Heer spreken dezelfde taal als hun Heer. Als de doden veroemd zijn kunnen zij jullie alleen maar de woorden zeggen van hun vader, de meester en koning van al wat vals is.

En kunnen jullie geloven dat de Leugenaar een greintje medelijden zal hebben en jullie een verlichting zal geven die tot zaligmaking zou dienen? **Maar nee, integendeel hij streeft zijn doel na, creëert voor jullie luchtspiegelingen waaronder de afgrond gaapt.**

En in die afgrond storten jullie neer want jullie hebben niet

langer het licht van de morgen - God, jullie heilige Vader - als gids. Als blinden geleid door blinden dwalen jullie geesten van dwaling naar dwaling, van ondergang naar ondergang. Jullie storten neer op elkaar en geven elkaar altijd maar nieuwe verwondingen en nieuw lijden en nieuwe rampen. Jullie haten elkaar onderling wegens het kwaad dat jullie elkaar doen en met deze haat, die gist in jullie harten, vullen jullie je handen en slingeren hem naar God, Hem verantwoordelijk stellend voor jullie ongeluk.

En aangezien de haat de Hemel niet kan bereiken valt hij op jullie terug als vuur en vlammen, honger, dood, ogenblikken van verwoesting en duisternis. En een rustperiode wordt jullie niet gegund totdat jullie met de harde hand geleerd hebben dat geweld tot niets dient, dat bloed zwaar op de maag ligt en niet voedt, dat de haat niet scheidt maar verdelgt. Een rustperiode zal er slechts zijn als jullie harten zich terug naar God keren.

Ik ben Degene die jullie vrede kan geven en dit niet door gebruik te maken van jullie moordwapens, maar door mijn heilige wapens: het Kruis - maar door met mijn liefde jullie moordwapens te verbrijzelen.

Lokt het oordeel van God niet uit door in het zondige alle maat te overschrijden. Handelt niet zo dat de pauze tussen de tijd van de Antichrist en de tijd van Christus te kort van duur wordt, want als het waar is dat het aantal van de laatste dagen ingekort zal worden uit liefde voor de uitverkorenen (Mt 24:21-22; Mk 13:20) dan is het evenzeer waar dat jullie een vredesperiode nodig hebben om kracht en sterkte te winnen voor de laatste duivelse stormaanval.

Ik zal de steen terug wentelen boven het hol van Lucifer na de dood van het Beest en van zijn knechten, maar geven jullie dan niet aan de duivel de macht om die grendel af te gooien door het Kwade toe te juichen. Maakt niet van jullie geesten, verknocht aan het vlees en aan Satan, hefboomen om het gevang van de hel open te breken en er de Vervloekte uit te laten voor zijn finale buit voordat de harten van de mensen opnieuw gedoopt zijn in het Woord van de Heer."

53.- Meer over de voorlopers van Christus in zijn tweede Komst. (Jes 10)

Jes 10 Wee! Assurs aanmatiging. Een rest keert weer. Belofte van bevrijding. De vijand voor de poort.

17 november 1943. Gedeeltelijk. Q43 blz 562-564.

Jezus zegt:

“Door werken van ongerechtigheid te verrichten maken jullie jezelf tot instrumenten van Satan.

De werken van de groten of van de kleinen zijn even slecht. Jullie zijn gewelddadigen en dieven. De groten zijn gewelddadigere en grotere dieven. De kleinen worden gewelddadigere en grotere dieven dan hun toestand toelaat te veronderstellen en zij voelen zich nog onvoldaan en verlangen ernaar om groter te worden om meer te onderdrukken en meer te stelen.

Er is geen sociale groep die vrij is van schuld. En al wie onder jullie eerlijk zijn om de morele wet of heilig zijn uit liefde tot God zijn de grootste slachtoffers want zij die de Wet van de Liefde overboord gegooid hebben, betalen met haat al wie hen liefde en goedheid bewijzen, zijn er slecht voor en kwellen al wie, in de naam van God, hun kwaad niet met kwaad vergelden.

Maar ook als dat jullie niet relevant lijkt, meent niet dat jullie aan de bestraffing zullen ontkomen. De massamens ziet de bestraffing van de groten en de bestraffing van de kleinen merkt hij niet op, want de groten die vallen maken veel opzien en de val van de kleinen gaat daarentegen onopgemerkt voorbij onder al wat er in de wereld gebeurt. Maar al vanaf dit leven blijven jullie niet ongestraft. Het zal jullie overvallen als je er het minst aan denkt. De rest van de bestraffing zal later komen in het andere leven, waar, er voor de hardvochtigen geen erbarmen zal zijn..

Maar jullie die thans groot zijn - wat zullen jullie doen wanneer in proportie tot jullie slechte daden, de gramschap van God en die van de onderdrukten jullie bedreigt? Voelen jullie die gramschap nu nog

niet over jullie hangen en overkomen als zwaargeladen wolken vol bliksems die de dijken zullen overspoelen. En als de wolkbreuk er is en de vloed buiten de oevers treedt waar zullen jullie dan gaan, jullie die haat, lijden en onrechtvaardigheid gezaaid hebben langs jullie pad, als dwaze en duivelse zaaiers, onrechtmatige inbezitnemers van het brood van anderen en vernielers van het welzijn van anderen?

Waarom hebben jullie er niet aan gedacht, wanneer jullie er nog de tijd voor hadden, om van de onrechtvaardige rijkdommen een schuilplaats te maken in de harten van de mensen en van God? Hoeveel goed hadden jullie kunnen doen, bij machte te zijn om gezegend te leven en om zalig over te gaan naar het Leven van de ware glorie? En hoe zullen jullie leven, zonder geloof en zonder liefde, wanneer jullie beroofd zullen zijn zoals jullie anderen beroofd hebben?

Jullie maken jezelf tot instrumenten van Satan. Maar Ik, Die machtiger ben dan Satan, wanneer Ik oordeel dat het uur gekomen is voor een nieuwe zondvloed, neem jullie en speel jullie de een tegen de ander uit: naties tegen naties en op een kleine schaal verwanten of vrienden tegen verwanten of vrienden, om de mens te maken tot een bestraffing van de mens, de zonden van de mens bestraffend door middel van zijn evenmens.

Jullie onderdrukken anderen? Wel Ik sta anderen toe jullie te onderdrukken. Jullie beroven een land? Wel Ik sta anderen toe jullie vaderland te beroven. Jesaja zegt het duidelijk: "De stok en de staf van de gramschap van God" (Jes 10,5). Dat zijn jullie voor elkaar wanneer jullie de maat overschrijden.

Om die reden zou het dus goed zijn dat diegenen voor wie de strijd gunstig uitvalt en wie de overwinning toelacht dat zij zich niet voor eeuwig door God uitverkoren zouden wanen en zoveel te minder dat zij zich zo volmaakt zouden wanen dat zij voor God alle menselijk succes verdienen.

Nee. Als wie triomferen hun triomf misbruiken zal Ik hen slaan en in het stof doen bijten. Ik ben de Koning en de Heer en niemand is groter dan Ik. Ik ben de Rechtvaardige en ken geen partijdigheid. Mijn blik ziet alles in eenzelfde licht. Jullie hebben eenzelfde afstamming, dezelfde verplichtingen tegenover God, jullie Schepper, en Zijn gedachte is dezelfde wat ieder van jullie betreft. De

meest beschaafden onder jullie zijn voor Mij zoals de minst beschaafden, zoals de wilden die onwetend zijn over alles wat niet tot hun maagdelijk woud behoort.

Ik vors naar de waarheid van jullie gedachten en de onschuld van jullie gevoelens en dan kijk Ik zo dikwijls vol liefde naar de wilden die zich in het stof neerwerpend de vorm aanbidden die voor hen de god is, en die om die god goed worden. En dan keer Ik mijn blik vol verachting af van de geciviliseerden die God, die zij kennen, loochenen met godslasterlijke woorden, ontkennende gedachten en vervloekte werken.

Zie voor het vervolg: Slachtofferzielen blz.7 nr.34.

54.- Nog meer over de voorlopers van Christus.
(Jesaja 11)

Jes 11 De Messias en Terugkeer van de rest.

18 november 1943. Gedeeltelijk Q43 blz 565-566.

Jezus spreekt:

“Ik blijf verder spreken tot mijn voorlopers die door hun holocaust de wegen van de Heer bereiden en alleen maar met hun heilig leven evangeliseren.

Juicht, o mijn trouwe dienaren, die niet tevreden met de redding van jullie eigen zielen jezelf opofferen opdat het Licht de Duisternis zou verslaan en opdat velen gered zouden worden die er thans niet erg op belust zijn.

Wanneer mijn uur komt zal Ik niet alleen regeren. Jullie zullen mét Mij zijn. Reeds op deze aarde zullen jullie mét Mij zijn gedurende mijn Rijk van liefde en vrede. Heb Ik jullie niet beloofd dat jullie zullen zijn waar Ik ben en dat jullie een plaats in mijn Koninkrijk zouden bekleden? Zoals de waardigheidsbekleders in een koninklijk paleis zullen jullie geesten voor Mij een kroon op aarde zijn, Mij dienend als de bedienaren van het Licht en het bezit van de Aarde erven dat Ik beloofd heb aan de zachtmoedigen (Mt 5:5 **Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten**) en wat het bezit van de Hemelen zal worden wanneer de Aarde niet langer zal bestaan.

God de Vader spreekt:

“...Jullie zullen de hoogwaardigheidsbekleders zijn van Mijn Zoon. Jullie zullen het mirakel zien van de liefde op een Aarde, ondergedompeld in de vrede en er op belust naar God te luisteren; jullie zullen beseffen wat het leven van de mens zou geweest zijn als hij zich niet had verlaagd tot een verbond met Satan.

Dat uur zal jullie niet ontroofd worden, o liefdevolle navolgers van de vleesgeworden Liefde. **Wat jullie thans in jullie binnenste**

horen, het woord van mijn Zoon voor zijn meest geliefden, zullen jullie horen weerklinken tot in de vier hoeken van de wereld, en jullie zullen de mensen zien komen aanlopen uit dorst naar de ware kennis.

De mensen - niet de beesten in mensengedaante, niet de duivelen met een menselijk gezicht, niet de eeuwige Judassen die mijn Zoon verkopen en die door hun gesjacher de Drie-enige Liefde verwonden, die onafscheidelijk één is.

Als het vandaag de dag de tijd is waarin de engelensharen onder Gods bevel strijden tegen de scharen duivelen die de aarde willen onderwerpen, dan zal het dan de tijd zijn waarin de scharen van de rechtvaardigen de aarde zullen ploegen om ze te bereiden voor het Woord, dat maar eenmaal over de Aarde zal regeren voordat de wereld verdwijnt.

Waar de Meester ook is, zullen de leerlingen zijn en jullie zullen erbij zijn. Want jullie die de Meester meer dan jezelf hebben bemind zullen zijn waar Hij zijn laatste les zal geven.

En daarna met Hem, als een leger van licht weer opstijgend ten Hemel, zullen jullie naar het verblijf weerkeren om te bidden voor wie leven in het laatste uur en om te wachten op het Uur van het Oordeel, waarin jullie nogmaals naast mijn Zoon zullen zijn, niet langer de Redder, maar de Rechter van de wereld, (Mt 25:31-46; Apoc 6:11)

Apoc 6:11 Toen werd aan ieder van hen een wit gewaad gegeven en hun werd aangezegd dat zij nog een korte tijd moesten wachten, totdat het getal volledig zou zijn van hun broeders, die evenals zij in dienst van God zouden worden gedood.

Omdat de tijd van de redding zal voorbij zijn en het aantal der uitverkorenen volkomen.

Dat uur zal een triomf zijn in jullie triomf, kinderen. En omdat Ik jullie bemin zeg Ik jullie geen maat te houden in jullie actieve wil tot zelfheiliging want dat uur zal voor jullie zo groots zijn dat duizend levens ervoor opgeofferd en al de schatten van de aarde voor die schat geruild niet zouden volstaan om de glorie van dat uur en de gelukzaligheid van het eeuwig bezit van God te

evenaren.

55.- Breekt met het Beest. (Jesaja 14:12-15)

Jes 14:12 Hoe zijt gij uit de hemel neergestort, Morgenster, zoon van de dageraad! Daar ligt gij neergesmaakt in de onderwereld, overwinnaar der volken! 13 Gij hebt bij uzelf gedacht: Ik klim naar de hemel, hoog boven Gods sterren plaats ik mijn troon; zetelen zal ik op de berg waar de goden samenkomen, op de hoogste toppen van de Safon. 14 Ik stijg op de wolken en word aan de Allerhoogste gelijk. 15 Maar nu zijt gij in het dodenrijk geworpen, in het diepst van de afgrond.

19 november 1943. Volledig; Q43 blz 567-568.

Jezus spreekt:

“De gelovige vereenzelvigd zich met zijn God, en het kind met zijn vader. Het is dus niet verkeerd te zeggen van de voorlopers van Satan hetgeen Jesaja schrijft.

Hebben zij die Ik de voorlopers van de Kwade noem misschien niet hun heer en meester willen navolgen door te trachten zichzelf uit te roepen tot goden en door de mensen te onderdrukken? Hebben zij niet gesproken over God met een beschamende neerbuigende houding, bijna alsof zijzelf supergoden waren. Hebben zij zich niet wederrechtelijk het recht toegeëigend bevelen te geven aan wat het heiligst is, aan wat zelfs God in een mens eerbiedigt? Niet alleen hebben zij het aangedurfd de toelating om te leven te geven of te weigeren maar zelfs de toelating om te denken.

Ik heb aan de mens de vrijheid van gedachte gegeven, omdat alles wat God jullie gegeven heeft vrij is van welke restricties ook. Jullie zouden nog vrijer geweest zijn, aangezien zelfs het vlees die vrijheid niet zou beknot hebben, als het vlees zich op de eerste plaats vrij had gehouden van de slavernij van de zonde.

Die vrijheid van gedachte wordt onderdrukt door deze supergoden van slijk en afschuw. Zij vragen niet dat jullie de heilige wetten van de liefde onderhouden die Ik jullie vol liefde gebied te

onderhouden zonder jullie te dwingen dat gebod na te volgen. Zij leggen jullie wrede verplichtingen op die jullie meer verslaven dan ossen met een juk rond de nek en met een nauwe ijzeren ring door de neus. Zij leggen die wrede verplichtingen op aan jullie gehele wezen en geen enkele van jullie drie aspecten, het lichamelijke, het morele en het geestelijke is vrijgesteld van die slavernij.

Ja, zelfs jullie geest is niet vrij. De poliepen van de inktvis van de Kwade die de plak zwaait dringen door en strekken zich ook uit tot jullie geest en naar hun believen willen zij of willen zij niet dat jullie geest zich naar God of naar zijn Wet keert. Hun venijn van kinderen van Satan barst los in wrede vervolgingen. Maar zelfs als zij, het menselijk masker dat zij op hun kop van serpent van de hel dragen niet laten vallen en niet komen tot de grote vervolgingen, maken zij gebruik van geraffineerde subtiele streken, van het verbrijzelen van het gebouw van het geloof, van het invoeren van nieuwe levensstijlen die bedoeld zijn om de godsdienst te vervangen door het heidendom om jullie geesten in te snoeren en te wurgen.

En niet altijd hebben jullie de kracht om trouw te blijven, want jullie geesten zijn niet gevoed met de liefde en met het Evangelie. Jullie plooiën onder de vormen van menselijke slavernij - jullie die in de waan zijn dat aan Gods geboden gehoorzamen onwaardig is voor een mens. En voor een mens of voor mensen verliezen jullie het mooiste geschenk van God: je eigen vrije wil. Jullie zijn marionetten bewogen door een of meer mensen. In dit leven en hierna hadden jullie vrije mensen kunnen zijn in het Koninkrijk van God, je Vader.

Breekt ermee, neemt afstand van de wetten van het Beest, en kant jullie tegen het Beest zolang jullie kunnen. Zijn lot is al bezegeld. Wanneer de bijl van God de delen afhakt van het afschuwelijk beest dat de Aarde foltert en dat de voorlopers vormt van de Eenheid van het Kwaad die de aarde op zijn kop zullen zetten, zorgt er dan voor dat jullie zover mogelijk verwijderd zijn van hen die in de oven van de afgrond neerstorten als de rotte ledematen van zijn afschuwelijke manifestatie.

Babylon dat zich thans verheft en dat zijn hoogtepunt in de heerschappij zal hebben, zal eens worden opgevolgd door een heilig Jeruzalem. Handelt zo dat op die dag en op de Dag zonder einde het

merkteken van de machtigen in Babylon, van de mindere Lucifers, en van de kinderen en uitwassen van Satan niet op jullie zal zijn maar wel het heilige, onvergelykelijke, glorieijke teken van de Zoon van God.

56.- Christus op de Dag van het Oordeel.

24 november 1943. Gedeeltelijk. Q43;578-582.

God de Vader zegt:

“Maar jullie zijn niet allen melaatsen en bezetenen. Onder jullie zijn, zeldzaam als parels binnenin de oesters, de gelovigen van Mijn Zoon en van Mij. Tot hen zeg Ik: ‘Blijft Ons trouw en Ik zweer jullie dat Ik met jullie zal zijn. Weest de herauten van mijn Woord en de getuigen van onze Gerechtigheid, van onze Barmhartigheid, van onze Heiligheid.’

In dit leven zullen jullie Ons bij jullie hebben en in het andere leven zullen jullie dicht bij Ons zijn en jullie zullen de werken van de Godheid aanschouwen.

Wanneer Hij zal komen aan wie Ik het oordeel heel en al heb toegekend om het graan van het onkruid te scheiden en om de lammeren te zegenen en tegelijk de adders en de bokken te vervloeken, zullen jullie rond Hem staan als raderen van feestelijk licht rond het vreeswekkend en koninklijk Licht van de vleesgeworden Godheid. Jullie zullen het nieuwe volk van God zijn, het eeuwige volk waarover mijn gezegende en allerheiligste Zoon zal regeren en jullie zullen aan de sterren en aan de planeten zijn lofprijzing verkondigen aangezien alles wat geschapen is gemaakt is om een troon te vormen voor het Slachtoffer, de Held, de Heilige, op wie geen vlek is en op wie het welbehagen rust van de Vader, en de sterren en de planeten moeten, in het uur van zijn triomf, een tapijt vormen van juwelen voor de Koning van de wereld die voorbijkomt gevolgd door zijn hofhouding van heiligen om binnen te treden in het eeuwige Jeruzalem, wanneer aan de geschiedenis van de schepping een eind zal zijn gekomen met de verdelging van de Aarde en het Oordeel van de Mensen.

Voor de volledige tekst zie Boek 1 blz 18 van “Jezus zelf geeft onderricht ...”