

de wierook zijn die je hart zuivert dat het ontvangt, je hand zuivert die het schrijft, je mond zuivert die het herhaalt, je oog zuivert dat het leest. Leef als een engel en als een priester, want Ik heb je verleend te horen wat de engelen horen en wat de priesters herhalen. En leef altijd maar meer als een slachtofferziel, want **het is het offer dat de oren van de geest opent en het is het bloed wat de tong wast die spreekt over de Heer.**

In deze dagen die voorafgaan aan het feest van het Kruis heb Ik een immense behoefte aan gekruisigde zielen. Wees zo lief om voor Mij te lijden. Geloof in je Jezus! Als Ik voor jullie op het Kruis kon terugkeren zou Ik het zeker doen! Maar Ik kan het niet (Uit gerechtigheid). En te midden van zoveel vijandig bloed dat de mensen met de haat van broedermoordenaars vergieten op de Aarde, ontbreekt mijn Bloed dat Ik vanop het Kruis niet meer voor jullie kan vergieten.

Terwijl Ik de substanties van Brood en Wijn verander in het Lichaam en het Bloed van Christus op de altaren van de aarde - te gering in aantal en omgeven door te weinig echt biddende zielen - vraag Ik jullie, mijn kleine hosties, dierbare slachtoffers, dierbare bloemen van mijn tuin, de plaats van de Verlosser in te nemen en Mij jullie lichamen te geven als een hostie van verzoening voor de zonden van de wereld.

Mijn dochter, zoek niet meer naar iets anders zeg ook Ik net als Ecclesiastes. En wat wil je meer dan de zending van een kleine Christus te zijn in plaats van je Jezus? En wat wens je dat groter is dan mijn Woord?

God is eenvoudig. Hoe dichter je bij God komt des te eenvoudiger je zal worden. Je zult altijd meer en meer in jezelf aanvoelen hoe saai en ijdel de menselijke wetenschap wel is, ook die welke op God gericht is maar door de mens wordt geschreven. Hoe meer God tot je spreekt, des te meer zal je ervaren hoe je lijdt onder de wrange, bittere klank van de menselijke woorden in vergelijking met de zoetste, bovennatuurlijke klank van mijn woord. Sloof je niet uit met vele doctrines; leg jezelf geen boeien aan met de vele regels. Wees eenvoudig en vrij. Jij mag slechts het lichte juk dragen dat niet zwaar weegt: mijn juk.

Er is slechts één ding dat gedaan moet worden om zonder dwaling tot Mij te komen. Dat wat Ecclesiastes (Eccl 12:13) aanraadt

Eccl 12:13 Wie beklagt een slangenbezweerder, die wordt gebeten, of allen die zich bij wilde beesten wagen?

maar wat Ik als volgt wijzig: "Bemin God en onderhoud zijn geboden". Ik zeg niet: "Vrees". Maar Ik zeg wel "Bemin". De liefde is zoveel groter dan de vrees en ze is veiliger om het doel te bereiken. De vrees is voor wie nog ver van God zijn, opdat zij niet verloren zouden geleid worden. Net als oogkleppen houdt de vrees de bestialiteit in bedwang in een mens zodat zij niet de overhand krijgt bij iedere verleidelijke hersenschimmige schaduw. Maar al wie al dicht bij God zijn, vooral al wie in Gods armen zijn, moeten zich door de liefde laten leiden.

God zal al jullie daden aan het oordeel onderwerpen. Maar het is niet meer dan normaal dat de daden gesteld uit liefde nooit heel en al boos en van die aard zullen zijn dat zij de Heer doen walgen. Zij zullen de stempel dragen van jullie menselijke beperktheid maar toegedekt worden door het vlammeende banier van de liefde die de zonde uitwist en die de daden van de mens voor God aangenaam maakt.

Welnu, mijn dochter, terwijl de wereld vol moorddadig tumult is en de harten overstromen van haat, praten wij twee, die elkaar beminnen, in stilte en in vrede, over de liefde. En er is niets dat je Jezus zo zeer verblijdt als dit kleine Betanië van Mij, waarin Ik de Meester ben die uitrust en die een Maria onderricht die vol liefde naar Hem kijkt en naar Hem luistert met heel haar liefde.

Heb je gisteren niet kunnen neerschrijven wat Ik je zei? Dat is niet erg. Wees er niet verdrietig om. Het zaad van die woorden is evengoed in je. Wanneer Ik wil zal Ik het doen ontkiemen. En het zal zelfs nog lieflijker zijn.

Wees altijd goed en geduldig. Ik geef je mijn vrede."
Zie Slachtofferzielen 24.

36.- Het banier van Christus als Rechter.

(Joël 2:18-3:5)

Joël 2:18 Toen is Jahwe voor zijn volk opgekomen en Hij heeft zijn volk gespaard. 19 En Jahwe gaf zijn volk ten antwoord: 'Welnu, Ik ga koren, most en olie zenden, tot verzadigens toe, en Ik laat de heidenen niet langer met u spotten. 20 Ik jaag de man uit het noorden ver van u weg. Ik drijf hem naar een dor en onherbergzaam land, zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt van hem op, een walm van verrotting: ja, grote daden heeft hij verricht!' 21 Vrees niet, gij akkerland, jubel en verblijd u, want Jahwe heeft een machtig werk verricht. 22 Vreest niet, gij wilde dieren, want het groen in de steppe treedt weer te voorschijn, de boom draagt weer vruchten, de vijg en de wingerd geven weer kracht. 23 En gij, kinderen van Sion, jubelt en verblijdt u om Jahwe, uw God, want Hij geeft u de leraar om gerechtigheid te brengen en laat de regen op u neerdalen, herfstregen en voorjaarsregen, zoals voorheen. 24 De dorsvloeren liggen weer vol met koren, de perskuipen lopen weer over van most en van olie. 25 Dan vergoedt Ik u de jaren die opgevreten zijn door de sprinkhanen en de verslinder, door de kaalvreter en de knager, door de grote legermacht, die Ik op u heb losgelaten. 26 Dan eet gij weer volop tot verzadigens toe en prijst de naam van Jahwe, uw God, die wonderen voor u verricht heeft. Nooit ofte nimmer zal mijn volk weer te schande worden. 27 Dan zult gij erkennen dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, Jahwe, uw God ben en niemand anders. Nooit ofte nimmer zal mijn volk weer te schande worden. Joël 3:1 Daarna zal het gebeuren: Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen, uw zonen en dochters zullen profeteren, uw grijsaards dromen zien, uw jonge mannen visioenen krijgen. 2 Zelfs over de slaven en de slavinnen stort Ik mijn geest uit in die dagen. 3 Wondertekenen zal Ik

tonen aan de hemel en op de aarde: bloed, vuur en paddestoelen van rook. 4 De zon zal in duisternis verkeren, de maan in bloed, voordat de dag van Jahwe komt, de grote angstwekkende dag. 5 Zo zal het gaan: al wie de naam van Jahwe aanroept, hij wordt gered, want op de berg Sion en in Jeruzalem daar zal de redding zijn, zoals Jahwe heeft gezegd. En degenen die door Jahwe worden geroepen, zij zijn het die ontkomen.

14 september 1943. Gedeeltelijk dictaat Q43 blz 350.

Jezus zegt:

“Mijn verschrikkelijk smartvolle Moeder! Vanaf mijn Geboorte tot aan mijn Dood had zij ook onder dit te lijden: het niet bij machte zijn om aan haar Kind het eerste en het laatste comfort te geven dat zelfs de meest miserabele kinderen van de mens hebben bij hun geboorte en hun dood. Zij moest haar sluier gebruiken als doek en kleding voor haar pasgeboren Zoon en als lendendoek toen Hij doodbloedde.

Dat Bloed ging niet verloren. Het bestaat en het leeft en schittert op de sluier van de Maagd. Dat goddelijk purper op het maagdelijk wit zal het banier van Christus als Rechter zijn op de Dag van het Oordeel.”

Het volledig dictaat zie Boek 1 blz 212 van “Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd”

37.- De periode van vrede en deze van het einde van de wereld.

16 september 1943 Volledig dictaat Q43 blz 353-355

Jezus zegt:

“Het is niet in de betekenis zoals jij het verstaat. Ook voor jullie Italianen zal het uur van de vergeving en van de vrede komen, het uur waarin jullie opnieuw het verbond met de Heer zullen sluiten na in de handen van Satan geweest te zijn die jullie heeft mishandeld net alsof jullie een kluit garen waren in de handen van een razende gek. Maar de woorden van Joël (Hfdst 2:18-32) werden niet voornamelijk om die reden gezegd of voor dit volk.

Die woorden van Joël zijn gezegd voor Mijn volk, voor het volk van de Enige, Ware, Grote Koning: het volk van jullie Heer God, Eén en Drie-één, Schepper en Verlosser van het mensengeslacht. Die periode van welvaart waarover Joël spreekt is de vroegere aankondiging van wat Johannes veel later schrijft in zijn Apocalyps.

Na de verschrikkelijke oorlogen die Satan op de Aarde zal hebben doen losbreken door zijn Afgezant van de Duisternis: de Antichrist, zal de periode van wapenstilstand komen waarin, na jullie getoond te hebben met die bloedige beproevingen welke geschenken Satan kan geven, Ik zal trachten jullie tot Mij te trekken door jullie met Mijn geschenken te overladen.

O! mijn geschenken! Zij zullen jullie zoetheid zijn. Jullie zullen geen honger, moordpartijen noch rampen kennen. **Jullie lichamen en meer nog jullie zielen zullen door Mijn hand worden gevoed, de Aarde zal als komen uit een tweede schepping, heel en al nieuw in haar gevoelens die gevoelens van vrede en eendracht onder de volkeren zullen zijn en van vrede tussen Hemel en Aarde, omdat Ik over jullie mijn Geest zal laten zweven die in jullie zal doordringen en jullie het bovennatuurlijk inzicht zal geven op de verordeningen van God.**

Het zal het Rijk zijn van de Geest. Het Rijk van God dat

jullie afsmecken - al weten jullie niet wat jullie vragen omdat jullie nooit nadenken - met het Onze Vader.

Waar willen jullie het Rijk van God zien komen als het niet in jullie harten is? Het is vanuit jullie harten dat mijn Rijk op Aarde een aanvang moet nemen. Dat een groot Rijk zal zijn maar nog altijd beperkt.

Daarna zal het Rijk komen dat geen beperkingen meer kent noch van de aarde noch van de tijd. Het eeuwige Rijk dat van jullie eeuwige bewoners van de Hemelen zal maken, aangezien Ik, wat niet meer dan natuurlijk is, spreek tot al wie mijn onderdanen zijn en niet tot de verdoemden die al hun afschuwelijke koning hebben: Satan.

Jullie God zal alle wonderen verrichten om het grootste deel van de levenden tot Zich te trekken, want Ik ben een God van Barmhartigheid, van Vergiffenis en van een zo oneindige Liefde dat jullie ze, hoezeer jullie ze bestuderen, nooit helemaal zullen kunnen meten. Wat jullie menen de oneindigheid van mijn liefde te zijn is als een uiterst klein keitje uit een rivierbedding vergeleken met ganse bergketen waarvan de basissen de continenten scheiden en de toppen in de wolken verdwijnen.

Maar denk jij dat zoveel wonderen van Liefde en zoveel lichten van de Geest de mensen zullen bekeren tot hun Eeuwige God? Beeld je niets in. Als Ik tegenover arme dieren zonder verstand zou gebruik maken van dezelfde zorgen als die waarmee Ik jullie lichamelijke noden verzorg - alleen die maar - dan zouden deze dieren met hun ongevormde taal Mij van de ochtend tot de avond loven en prijzen, en als ze wisten waar Ik Mij bevond zouden zij van alle delen van de aardbol hun Weldoener en Beschermers komen bedanken. Maar de mensen doen dat niet.

De mensen zijn bijna allen absoluut doof voor de bovennatuurlijke stemmen en voor de geestelijke geschenken en bijna heel en al doof voor de lichamelijke geschenken en in plaats van Mijn Goedheid te erkennen en Mij lief te hebben uit erkentelijkheid, zullen zij profiteren van de welstand die Ik hun geef om altijd maar dieper af te dalen in de afgrond die aantrekkelijk voor hen is waarin zij zich wentelen als onreine beesten in een modderpoel en waar op hen wacht wat negen

tiende van de mensheid verleidt: wellust, zinnelijkheid, ontucht, bedrog, gewelddadigheid, roof, dieverij, ketterij, superstitie, bijgeloof en ander verderf van de zintuigen en van het brein, zo afschuwelijk dat eerlijke mensen onmogelijk kunnen aannemen dat ze bestaan, maar ze bestaan wel degelijk en doen de Hemelen blozen en tergen onze Godheid tot verontwaardiging.

Noch de vaderlijke vrijgevigheid met zovele geschenken en evenmin de terroriserende tekenen in de hemel zullen bij machte zijn om van de levenden in die tijd kinderen van God te maken. En dan zal Mijn grote en verschrikkelijke dag komen.

Het zal geen dag van 24 uur zijn. Mijn tijd wordt met een andere maat gemeten. Hij wordt "dag" genoemd omdat de mensen gedurende de dag werken en Ik zal werken in die tijd als in een werkdag. Ik zal de finale selectie van de levenden op de aarde uitvoeren. En zij zal plaatsvinden tijdens Satan's laatste losbarsting.

Dan zullen elkaar zien al wie in zichzelf het Rijk van God hebben en al wie in zichzelf het rijk van Satan hebben. Aangezien deze laatsten met hun mond, daden en vooral met hun godslasterend hart het ultieme misprijzen jegens Mijn Wet zullen bedrijven en de uiterste heiligschennissen jegens God, terwijl de eersten, de kinderen en onderdanen van de Heer - tijdens de ultieme strijd die de Aarde met een onuitsprekelijke gruwel treft - zich zullen vastklampen aan Mijn Kruis en Mijn Naam die redt zullen aanroepen. En Mijn komst als rechter zal hen niet ontstellen maar hen integendeel doen jubelen want de getrouwen zijn de geredden, die Joël de "rest" van de Heer noemt, m.a.w. zij die na de plundering van Satan aan de Heer overblijven.

Gezegend, gezegend, gezegend in eeuwigheid zijn deze kinderen van Mij. Van hen is het eeuwig Paradijs. Verenigd met de getrouwen van de Heer van alle tijden, zullen ze de Heer God bezitten wiens bezit de eeuwige gelukzaligheid is.

Zie Boek 2 blz 118 van "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"

38.- De menselijkheid: een vluchtige levensfase.

22 september 1943 Gedeeltelijk. Q43 blz 388-389

Jezus zegt:

“Uit mijn Evangelie kan een les getrokken worden voor jullie, mensen, die zo door de haat verdeeld zijn. Gisteren heb Ik je even gerust gelaten om je de tijd te gunnen om je gedachte en je blik op iets anders te richten - ook de blik want er bestaan blikken die schuldig zijn door de haat die er uit straalt net zoals en nog erger dan welk woord ook - door de bewegingen van je hart te filtreren door het zeer zoete onderricht van Maria.

De stormen die een meer onderste boven keren kalmeren niet op slag. En vooral als het water kalmer wordt krijgt het toch niet onmiddellijk het voorgaande aspect terug. Het blijft een beetje troebel wat de kleur en klaarte van het water bederft en alleen als de golven helemaal gekalmeerd zijn ook in de diepte klaart het water weer op en wordt het opnieuw blauw en helder als de hemel. Hetzelfde gebeurt als de haat met zijn helse winden in een hart wegvalt. Het vraagt tijd om een hart te reinigen van het antichristelijk vergift.

Denk daaraan, Maria. Ik begrijp dat het alleen maar menselijk is dat de haat de kop opsteekt onder sommige grievende omstandigheden. **Maar jullie zijn niet alleen menselijk. In feite is de menselijkheid in jullie leven een voorbijgaande vluchtige fase, terwijl het bovennatuurlijke altijd blijft duren en niet voorbijgaat.** Want jullie bestaan vanaf het ogenblik dat de Vader jullie schept en jullie blijven altijd bestaan, in het licht of in de duisternis, afhankelijk van jullie gedraging op de aarde - en dat niet alleen tot het einde van de wereld maar gedurende de eeuwigheid die geen einde kent.

De aarde! Het langdurige, tien- en tien- en tienduizend jaar durende leven van de Christelijke aarde en het zeven keer duizend jaar durende leven van de Aarde, een planeet geschapen door de Vader - wat is dat in Mijn tijd? Alleen maar een oogopslag in de eeuwigheid.”

39.- Een herinnering aan de Geest.

16 oktober 1943

Gedeeltelijk.

Q43 blz 458

Jezus zegt:

“Al wat jullie bezitten op aarde is iets wat sterft met het vlees. Niets volgt jullie in het andere leven. Maar de geest blijft over. **De geest gaat jullie vooraf.** De geest verschijnt voor de Rechter en krijgt het eerste vonnis. De geest zal in het uur van het Laatste Oordeel het vlees tot zich roepen en het weer levend maken om het decreet te aanhoren dat het lichaam met de geest gelukkig of veroordeeld zal maken. Voordat het vlees verrijst zullen er ogenblikken of eeuwen verlopen, **maar de geest sterft maar éénmaal en uit de dood van de geest is er geen verrijzenis.**”

Voor het volledig dictaat zie Boek 1 blz 217-219 van “Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd”

40.- Ofwel de Genade ofwel het Beest.

21 oktober 1943 Gedeeltelijk Q43 blz 475

Jezus zegt:

“In het eerste Gebod werp Ik Mij op aan jullie eerbiedige liefde met al de plechtstatigheid Mijn Natuur waardig in vergelijking met jullie nulliteit: “Ik ben de Heer, jullie God” (Ex 20:2 Deut 5:6)

Jullie vergeten dat al te dikwijls. O mensen die jullie goden wanen en die tenzij jullie een geest hebben door de genade levend in jullie, niets anders zijn dan stof en verdorvenheid, dieren die aan hun zinnelijkheid de sluwheid van het intellect bezeten door het Beest verbinden, wat jullie beestachtige werken doet verrichten, slechtere nog: duivelse werken.”

Voor het volledig dictaat zie Boek 1 blz 144-156 van "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"

41.- Ofwel klampen jullie je vast aan het Kruis
ofwel worden jullie duivels.

23 october 1943 Gedeeltelijk. Q43 blz 491-492

Jezus zegt:

“Waar zijn je vrienden, o land, dat de Heer God niet wou als vriend? Al wie verraad plegen zullen op hun beurt verraden worden. En het baat niet, het schaadt eerder, nu te zeggen: “Die en die waren de verraders”. **Allen zijn jullie verraders. Verraders van God, jullie Vader, verraders van het Woord van het Leven, verraders van jullie geweten.** Jullie zijn zovele Judassen. **Wie dichtbij en veraf was hebben jullie verkocht voor een beetje geld en enige bedrieglijke beloften, in de hoop dat het verraad wat ging opleveren. Maar wat kon het opleveren behalve vergift, behalve de dood?**

Jullie hebben genoten van de ondergang van anderen. Waarom? Omdat het in jullie voordeel was? Verheug je niet, het maakt jullie dubbel schuldig. Jullie hebben het kalf aanbeden in de waan dat het een gouden kalf was maar dat slechts van verguld stof bleek. Jullie hebben de voorlopers van het Beest gediend. Het Beest geeft jullie de vruchten van zijn duister rijk. Dood, ondergang, armoede, honger, schaamte, slavernij, het ineensstorten van het geloof, van de vrijheid en van de eer en als **jullie je niet vastklampen aan het Kruis, dat jullie laatste redding is, zullen jullie zover komen dat jullie de beesten naäpen die razend worden door honger en gramschap, zullen jullie elkaar aan stukken scheuren en in de waan zijn dat jullie jezelf verzadigen door de dienaren van God te vermoorden. Maar al wat jullie zullen doen is alleen maar het Goede te verdelgen dat nog onder jullie bloeit en jullie zullen hyena's worden met een menselijk gezicht, duivelen die er als mensen uitzien.**

Maar horen jullie dan niet de Stem van God die luid roept in jullie gewetens? Horen jullie die Stem niet donderen in de hemel jullie nogmaals luid roepend om jullie te redden. Nee, jullie horen ze zeker niet. En dat is het ergst van al dat zelfs niet diegenen die zouden

moeten gewoon zijn die Stem te horen en die dat weten die Stem niet meer horen. Zij dragen gewijde kleren maar hebben ontwijde harten. Zij zijn doof. **En als zij niet horen hoe kunnen zij dan anderen doen horen?**

Let op, Ik zeg het jullie nogmaals. **Neemt de tekenen waar - jullie die de boeken van God lezen en jullie de eenvoudige gelovigen. De tekenen zijn vreeswekkend. Wendt ze af met het Kruis. Brengt de kruisen en mijn beeltenissen naar buiten. Werpt Satan buiten met Christus de Overwinnaar. Hebt geloof, hebt geloof. Jullie sterven aan het ontberen van het geloof. Ik zou willen dat jullie mét Mij, de Verlosser, elke streek, elke provincie, elke stad zegenen. Viert geen feest. Dit is niet de tijd om te feesten. Maar viert ware aanbiddingen en zuivere zegeningen om jullie te bevrijden uit de handen van Diegene die jullie, de heersers van vroeger en van nu, tot bezetenen maakt.**

42.- Het Oordeel over de machtigen.

28 oktober 1943 Gedeeltelijk. Q 43 blz 501-502

Jezus zegt:

“Het werkelijk bezit van de aarde zal niet worden gegeven aan de gewelddadigen, de moordenaars, de verdervers, de verraders, de perversen. Het komt toe aan al wie leven in overeenstemming met Mijn Wet. Jullie kunnen hen deze aardse dag ontnemen voor de zonsondergang; maar op de verschrikkelijke bliksemende Dag van Mijn Komst zullen zij jullie oordelen die nu in de waan zijn dat ieder ongeoorloofd verdicht voor jullie geoorloofd is.

Wee jullie dan! De vreesaanjagende Majesteit van Christus de Rechter zal de werelden doen daveren met een schok die heel wat groter is dan die die de graven opende en het voorhangsel van de Tempel doorscheurde op het uur van Mijn dood (Mt 27:51-54; Mk 15:38; Lk 23:45). Wee jullie wanneer je achter Mij al diegenen zult zien staan die jullie vermoord en gefolterd hebben en **van wie Ik Me het verdriet en de smarten zal herinneren wanneer Ik jullie zal oordelen voor alle eeuwigheid.**

Voor het volledig dictaat zie Boek 1 blz 116 van “Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd”

43.- Meer over de periode van vrede.

28 october 1943

Gedeeltelijk.

Q43 blz 504-505

Jezus zegt:

“Thans zeg Ik jullie: Let op. Ikzelf zal hun Herder worden. Ik zal mijn schapen komen verzamelen. Ik zal ze bijeenbrengen om te grazen in Mijn weiden ver verwijderd van de mist van de onzinnige en schadelijke leringen die de dodelijke koorts van de geest veroorzaken. Ik zal mijn schapen afscheiden, in feite zullen zij zichzelf afzonderen van de bokjes en van de bokken omdat zij de Stem horen van Wie hen bemint. Zij zullen die Stem niet langer horen zoals nu door mijn dienaren, maar opwellend als een Levenstroom uit de mond van het Woord weerkomend om Zijn Koninkrijk in bezit te nemen.

Ik zal mijn schapen vol medelijden bijeenbrengen, inbegrepen die schapen die door jullie verwaarlozing werden verknoeid. Maar weg, weg, weg uit mijn kudde met de wolven in schapevacht, buiten met de luie lamlendige herders, buiten met hen die dorst hadden naar weelde en naar pleziertjes. Al wie Mij volgen moeten barmhartige liefde hebben voor hun broeders en zusters en mogen zich niet vet grazen terwijl zij voor de anderen vuil en vertrappeld ellendig gras en water troebel gemaakt door menselijke intriges zullen overlaten. Dit alles geldt ook voor hen die in de lekencongregaties alleen de voorkeur geven aan functies die hun eigenwaan strelen. **Weg met de hoogmoed, als jullie mijn lammeren willen zijn, en weg met de hardvochtigheid van het hart. Zij zijn de puntige horens waarmee jullie de zachtmoedigen verwonden en afwijzen en de zwakken onderdrukken.**

Wanneer Ik de kudde zal uitgezuiverd hebben van al wat vals en onzuiver is, in mijn periode van Koning van de vrede, zal Ik al wie dan overblijven onderrichten voor de finale instructie. Zij zullen Mij kennen zoals nu alleen de uitverkorenen Mij kennen. Zij zullen niet met twaalf zijn maar wel met twaalf duizend maal twaalf duizend schepselen geroepen om de Koning te kennen. Ketterijen en oorlogen

zullen verdwenen zijn. Het Licht en de Vrede zullen de zon van de Aarde zijn. Zij zullen zich voeden met het levende zaad van mijn Woord en zullen niet langer wegwijnen door een geestelijke verhongering. Zij zullen Mij aanbidden in geest en in waarheid.

Wanneer de finale revolte van Satan tegen God zal plaats hebben zullen onder de geroepenen om de Koning te kennen de laatste Judassen niet ontbreken. Het goud van de Eeuwige Stad moet geraffineerd worden door drie filters (smeltkroezen) zodat het een wierookvat wordt voor de troon van het glorievolle Lam. En dit zal de laatste zuivering zijn. Maar de "getrouwen" zullen trouw blijven; zij zullen weten dat Ik met hen ben en dat zij mijn eeuwig volk zijn.

Thans echter al, o mijn geliefden en jij ziel die Mij bemint en die Ik bemin, zelfs voor Ik mijn kudde kom verzamelen om ze mee te nemen naar de eeuwige weiden van de Hemel, zijn jullie al mijn geliefde lammeren. Jullie zullen in mijn Koninkrijk binnengaan voor de anderen want jullie zijn mijn kudde en Ik ben de Heer jullie God, jullie Herder, die zijn welbehagen vindt midden onder jullie en die jullie roept naar zijn verblijf om met jullie te leven in de Vrede voorbehouden aan de getrouwen van Christus.

Voor het volledig dictaat zie Boek 1 blz.116-121 van "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"

44.- De tekenen van de tweede Komst.

Nog meer over de korte periode van vrede.

29 oktober 1943

Volledig

Q43 blz 506-511

Jezus zegt:

“Toen Ik de profeet Sefanja deed zeggen dat Ik alles van de aarde zou wegnemen deed Ik hem daarmee profeteren wat gebeuren zal op de vooravond van de allerlaatste tijd, wat Ik later zelf ook heb aangekondigd verborgen onder de beschrijving van de ruine van de Tempel en van Jeruzalem, van de vernietiging van de wereld, en wat ook de Welbeminde profeteerde in zijn Apocalyps. (Mt 24:1-31; Mk 13:1-27; Lk 21:5-28; Apoc 14:14-20; 19:11-21; 20:1-15)

De stemmen volgen elkaar op. Inderdaad, Ik kan zeggen dat zoals in een heilig gebouw verheven om te getuigen van de glorie van de Heer, de stemmen opstijgen van torenspits tot torenspits van de eerste tot de laatste profeet voor Christus, tot aan de hoogste top van waarop het Woord sprak gedurende zijn leven als Mens en die die daarna weergalmden van torenspits tot torenspits door de mond van de profeten van na Christus.

Het is zoals een concert dat de lofprijzingen, dictaten en glories van de Heer bezingt en dat zal blijven duren tot op het ogenblik waarop de trompet van de engelen de doden uit de graven zal oproepen en de doden van de geest, de levenden van de aarde en de levenden uit de Hemel, opdat zij zich zouden neerbuigen voor de zichtbare glorie van de Heer en het woord horen van het Woord van God, van dat Woord dat tallozen hebben afgewezen en veronachtzaamd, niet aan gehoorzaamd, bespot, misprezen, dat Woord dat gekomen is als het Licht in de wereld en dat de wereld niet wilde ontvangen daar hij de duisternis verkoos.

Ik ben de torenspits van het gebouw van God. Er bestaat geen verhevener en waarachtiger woord dan dat van Mij. Maar mijn Geest is in de mond van de mindere verwoorders, aangezien alles wat spreekt van wat God en van wat van God is, een woord is ingegeven door God.

De hongersnood en de mortaliteit ingevolge epidemies zullen een van de tekenen zijn die mijn tweede komst voorafgaan. Het is een bestraffing in het leven geroepen om jullie te bestraffen en aan te manen om tot God terug te keren en zij zullen door hun pijnlijk vermogen een selectie bewerken tussen de kinderen van God en die van Satan.

De honger veroorzaakt door de plunderingen en door de vervloekte oorlogen, ontketend zonder de rechtvaardiging van de nationale onafhankelijkheid maar alleen uit een wrede machtswellust en wegens de hoogmoed en trots van duivels vermoind als mensen, ontketend door het vervallen van de cosmische wetten, gewild door God, waardoor de koude ijzig scherp en langdurig zal zijn, waardoor de hitte zal branden en niet meer getemperd zal worden door de regen, waardoor de seizoenen zullen ontregeld worden en jullie droogte zullen hebben in het regenseizoen en regen tijdens het rijpen van de gewassen, waardoor, bedrogen door de plotselinge warmte of door de ongewone frisheid de bomen zullen bloeien buiten het seizoen en na reeds vruchten te hebben opnieuw zullen bloeien met nieuwe nutteloze bloemen die ze uitputten en zonder vruchten laten. - want elke ontregeling en wanorde is schadelijk en voert tot de dood, vergeet dat niet o mensen - de honger zal dit arrogant en Godvijandig geslacht fel kwellen.

De dieren, beroofd van hooi en voeder van graan en zaden zullen de dood kennen uit honger en om de honger van de mensen te stillen, voordat ze de tijd kregen om zich voort te planten. De vogels uit de lucht en de vissen uit het water, de schapen en de runderen, zullen van alle kanten worden aangevallen om aan jullie buik het voedsel te geven dat de aarde voor jullie nog slechts schaars zal voortbrengen.

De sterfte veroorzaakt door de oorlogen en door de pestepidemies, door de aardbevingen en door de stormen zullen goeden en slechten in het volgende leven storten. De goeden om jullie te bestraffen die, beroofd van de goeden altijd maar slechter zullen worden, de slechten om ze zelf te bestraffen want zij zullen in de hel terecht komen voor het vastgestelde uur.

Het slachtoffer bereid door de Heer om het altaar van de Aarde te zuiveren, ontwijd door de zonden van afgoderij, van

wellust, van haat, van hoogmoed zullen jullie zijn, o mensen, die met duizenden en tienduizenden zullen omkomen omder de vlijmscherpe zeis van de goddelijke bliksemschichten. Als gras afgemaaid op een weide in de maand april zullen jullie de een op de andere vallen: de heilige bloemen gemengd met de giftige, de zachte stengels gemengd met de stekelige doornstruiken. De hand van mijn engelen zal de gezegenden uit de vervloekten uitkiezen en ze van elkaar scheiden, de gezegenden ten hemel dragend en de vervloekten als voer voor de hel overlatend aan de drietanden van de duivelen. Of jullie nu koning of bedelaar zijn, wijzen of onwetenden, jong of oud, militair of priester, zal geen verschil uitmaken noch een vesting zijn tegen de dood. De bestraffing zal plaatsvinden en verschrikkelijk zijn.

Het oog van God zal de voorbestemden uitkiezen door al wie **“licht” geven op te nemen zodat zij niet langer hoeven te lijden onder de nevels in het leven geroepen door de mensen die verbonden zijn met Satan, door de “duisternis” weg te nemen die duisternissen in het leven roept omdat die duisternis in het bezit is van de vader van de duisternissen: Satan.**

Het oog van God, dat in de paleizen binnendringt, in de kerken, in de gewetens - en geen enkele slagboom noch schijnheiligheid kan Hem verhinderen te zien - en dat het binnenste doorvorst van de Kerk: het huidige Jeruzalem, zal het binnenste van de zielen doorvorsen en zal het individuele decreet neerschrijven voor de luien, de onverschilligen, de lauwen, de rebellen, de verraders, de moordenaars van de geest, de godsmoordenaars.

Nee, denkt maar niet dat God jullie geen goed of kwaad zal doen voor jullie werken. Ik zweer het jullie, Ik zweer het bij Mezelf, Ik zweer het met een drievoudige eed, Ik zal jullie goed doen voor het goede dat jullie deden en kwaad voor het door jullie verrichte kwaad.

Als de onzuiverheden van het vlees en van jullie leven als beesten over jullie ogen van de ziel een korst vormen die verhinderen God te zien, bij God wordt niets versluierd. **Ik zal Mijn hand zwaar laten neerkomen op al wie zich genoeglijk wentelen in het slijk en die in het slijk willen blijven niettegenstaande alle uitnodigingen en alle middelen die Ik hen geef om er uit te komen. Zij zullen slijk worden in het slijk omdat zij van het slijk van de zonde het**

uitverkoren voedsel maken voor hun onreine honger.

De dag komt naderbij, kinderen die de Vader hebben verloochend. De tijd van de Aarde duurt lang en is tegelijk kort van duur.

Was het misschien niet gisteren dat jullie genoten van een eerlijke welstand verzekerd door de vrede en de vredevolle werken die zorgen voor brood en werk?

Was het misschien niet gisteren, o jullie die leven in dit verschrikkelijk uur (1943), dat jullie de vreugde genoten van een familie die nog niet losgeslagen en nog niet verwoest was, de vreugde van de kinderen rond vaders dis, van het huwelijksbed - de man naast zijn vrouw -, van de vader gebogen over de hoofden van de kinderen als meester en vriend?

En vandaag? Waar is nu dit alles? Snel zoals de vogel die vliegt naar verre oevers is die tijd vervlogen. Dat was gisteren ...vandaag keren jullie je om en zien dat een zeker aantal dagen, die de gruwel verveelvoudigt met zijn bloedige intensiteit je van die tijd scheidt. Jullie vluchten in de herinnering, maar hopen puin en rijen graven wissen met de realiteit van vandaag bij jullie de zoetheid uit van de herinnering.

O! mensen, mensen die God beledigen met de stemmen uit jullie mond en uit jullie hart en die in de waan zijn dat het jullie geoorloofd is dit te doen, luistert, mensen, naar de stem van God, getourmenteerd en hartverscheurend, die al dondert op de wereld, want het baat Hem niet tot jullie te spreken door de mond van zijn dienaren en vrienden, jullie zijn gramschap aankondigend en jullie nog roepend want Hijzelf lijdt als Hij jullie moet bestraffen.

Vooraleer de blindheid van jullie geesten totaal is, komt naar de Geneesheer en naar het Licht. Vooraleer het bloed tot een meer van de dood wordt, komt naar de bron van het Leven. Verzamelt jullie miserabel vermogen tot liefde en keert jullie naar God. De Liefde zal jullie vergeven om die kruimeltjes liefde, overgebleven van al wat Satan en het vlees geroofd hebben, die jullie aan Hem aanbieden.

Aan God dienen de eerste vruchten en de totaliteit van de goederen te worden gegeven. Maar aangezien jullie dat niet hebben

kunnen doen, o kinderen die Mij het leven gekost hebben, geeft aan de grote, medelijdende, machtige Heer wat jullie nog rest. In jullie armoede van geest, niet een evangelische armoede maar een menselijke, ontrukkt aan jullie hart het laatste kruimeltje, weigert die rest aan het vlees en geeft het aan Mij.

Ik weet dat het offer van hun leven aan mijn geliefden, juist omdat zij bedwelmd zijn door de liefde, minder kost dan wat jullie het offer van een kus kost. En voor jullie inspanning, zo onevenredig met wat jullie aanbieden, zal Ik jullie een beloning geven, die buiten verhouding is met het geschenk. Ik zal ze jullie geven, zo lang jullie tot Mij komen.

Al wie goed werken in het laatste uur zullen worden toegelaten tot het Rijk net zoals al wie van de vroege ochtend tot de late avond de ploeg hanteerden tot zij er bij vielen. Niemand zal iemands anders verschillende plaats in de Hemel benijden want daar bestaat de kleingeestigheid van de menselijke afgunst niet.

Maar veroverd deze Hemel die Ik voor jullie geschapen heb en die Ik voor jullie geopend heb door mijn dood op het Kruis. Komt naar de Heer vooraleer de Heer tot jullie komt met zijn majesteit van Rechter.

Wat jullie betreft, Mijn geliefden, blijft de gekozen weg volgen. Wervelwinden en stormen kunnen jullie het doel niet doen verliezen dat Ik ben, wiens Hart geopend staat om jullie met de vurigste liefdeskus te verwelkomen. Laat de koningdommen en de naties uiteenvallen en wat zich vandaag machtig waant puin en as worden en wie vandaag in de waan zijn dat het hun geoorloofd is hun wil en hun wetten op te leggen tot stof worden fijngemalen door de Wil en door de Wet van God.

Gedurende mijn kort rijk over de wereld zal Ik er regeren, Ik en de rest van mijn volk, m.a.w. de waarachtige gelovigen, zij die de Christus niet hebben verloochend en het teken van Christus niet hebben verborgen onder de tiara van Satan. Dan zullen de leugenachtige afgoden met buitennatuurlijke macht en de obscene doctrines die de Heer God, de Almachtige Heer, ontkennen van hun troon vallen.

Mijn Kerk zal vooraleer het laatste uur van de wereld zal slaan, haar schitterende triomf beleven. Er is geen verschil tussen het

leven van het Mystiek Lichaam en het leven van Christus. Het hosanna zal weerklinken op de vooravond van het Lijden, het hosanna zal te horen zijn wanneer de volken gefascineerd door de Godheid, hun knie zullen buigen voor de Heer. Daarna zal het lijden van de strijdende Kerk komen en ten slotte de glorie van de eeuwige Verrijzenis in de Hemel.

O! gelukzaligheid van die dag waarin voor altijd een einde zal gesteld worden aan het bedrog, de weerwraak, de strijd van deze aarde, van Satan, van het vlees! Mijn Kerk zal dan, in de voorlaatste dag, bestaan uit waarachtige christenen. Gering in aantal net als bij het begin, maar heilig als bij het begin. De Kerk zal eindigen in heiligheid zoals ze ontstond in heiligheid.

Buiten zullen blijven de leugenaars, de verraders, de afgodendienaars. Al wie op de laatste dag Judas zullen naäpen en hun ziel aan Satan verkopen ten nadele van het mystiek Lichaam van Christus. In hen zal het Beest zijn luitenanten vinden voor zijn laatste oorlog.

En wee al wie in Jeruzalem in de laatste tijden zich schuldig zullen maken aan een dergelijke zonde. Wee al wie in de Kerk hun gewaden zullen misbruiken voor menselijk profijt. Wee al wie hun broeders laten verloren gaan en verwaarlozen brood te maken van het woord dat Ik hen heb toevertrouwd voor de zielen die verhongeren naar God. Wee hen allen. Tussen al wie openlijk de Heer God verloochenen en al wie Hem door hun werken verloochenen zal Ik geen onderscheid maken.

En voorwaar ik zeg jullie met het verdriet van de hoogverheven Stichter dat op het ultieme uur drie vierden van mijn Kerk Mij zullen verloochenen en Ik ze van de stam als dode en door een onreine lepra verdorven takken zal moeten afsnijden.

Maar jullie die in Mij blijven, luistert naar de belofte van Christus. Wacht op Mij vol liefde en trouw en Ik zal tot jullie komen met al mijn geschenken. Met het geschenk der geschenken: Mijzelf. Ik zal komen om te vergoeden en te verzorgen. Ik zal komen om de duisternissen te verlichten, te overwinnen en op de vlucht te drijven. Ik zal komen om de mensen te leren de eeuwige God, de allerhoogste Heer, de heilige Christus, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest te beminnen en te aanbidden. Ik zal komen om jullie niet de vrede van deze wereld, de eeuwige Verwoester van de Vrede, te brengen maar

wel de Vrede van een Rijk dat niet tenonder gaat.

Juicht, o mijn trouwe dienaren. Luistert naar de mond die nooit liegt. **Jullie zullen nooit nog enig kwaad meer dienen te vrezen omdat Ik een einde zal stellen aan de tijd van het kwaad Ik zal dit einde vervroegen uit medelijden voor mijn gezegenden.**

Juicht vooral jullie, mijn geliefden van vandaag. Voor jullie zal de advent van Christus en zijn glorievolle omhelzing nog attentvoller zijn. Voor jullie worden de poorten van de Stad van God al geopend en komt Jullie Redder er al uit jullie tegemoet om jullie het waarachtige Leven te geven

Nog even en Ik zal voor jullie komen. Net als voor Lazarus, mijn vriend, zal Ik jullie één voor één roepen: "Kom naar buiten! (Joh 11:43)" Kom buiten het leven van deze aarde die een graf is voor de geest gekerkerd door het vlees. Naar buiten. In het Leven en in de vrijheid van de Hemel.

Roept Mij door jullie trouwe liefde. Laat dit de vlam zijn die de ketenen van het vlees doet wegsmelten en die aan de geest de vrijheid schenkt om snel naar Mij te komen. Roept de mooiste kreet ooit door een mens geschreven: "Kom, Heer Jezus". (Apoc 22:20)

Zie Boek 2 blz 145 van "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"

45.- De misdaad der misdaden.(Ws)

30 oktober 1943. Gedeeltelijk. Q42 blz 514

Jezus zegt:

“Ik ben de Barmhartige. Ik ben inschikkelijk en Ik vergeef. Er is zoveel dat Ik vergeef. Ik vergeef wat Ik jullie zie doen uit menselijke zwakheid, niet wat jullie doen uit welbewust menselijk eigenbelang. Ik zal als Rechter nooit zo streng zijn als voor diegenen die, met hun denkvermogen verkocht aan Satan, meer misdaden bedrijven dan een echte vogelvrijverklaarde, die anderen aanzetten tot het bedrijven van misdaden, en die bovenal de misdaad der misdaden plegen: zielen zover te brengen dat zij God wantrouwen.

Vandaag de dag is de misdaad van de broederdoodslag en de godsmoord niet het monopolie van enkelen. Zij vermoorden lichamen en zielen en zij doden de idee van God door de zielen zo blind te maken als een lege oogholte.

De massa merkt dit te laat op. Maar Ik ontdek het op het ogenblik dat jullie het denken en in daden omzetten. Al wie goddeloos zijn in het vlees en in de geest zal een uiterst streng oordeel te beurt vallen.”

Voor het volledig dictaat zie Boek 1 blz 200 van “Jezus zelf geeft geeft onderricht voor deze tijd”

46.- Een herinnering.(Ws 1-12,2-5)

Ws 12,2 Daarom straft Gij slechts gaandeweg degenen die misdoen en Gij vermaant hen door hen onder ogen te brengen waarin zij zondigen, opdat zij, uit hun boosheid bevrijd, in U, Heer, geloven. Bestrafing van Kanaän: 3 Ook de oude bewoners van uw heilig land 4 hebt Gij gehaat om hun verfoeilijke praktijken, het werken met tovermiddelen en de goddeloze ceremonies; 5 die onbarmhartige kindermoordenaars, die ingewand-eters aan maaltijden met mensenvlees en -bloed, die ingewijden uit een stoet van uitzinnigen.

31 oktober 1943.

Gedeeltelijk.

Q43 blz 516

Jezus zegt:

“Als alles eindigde met de aarde zou het nog zo erg niet zijn om gedurende een korte tijd een slecht mens te lijken. De mensen zouden het snel vergeten want het geheugen is als een rookwolk die snel uiteengedreven wordt. Maar de aarde is niet alles. **Het alles bevindt zich elders. En in dat 'alles' wacht op jullie al wat jullie op aarde gedaan hebben.**

Alles wordt beoordeeld. Denkt daaraan!”

47.- Een vloek.

5 november 1943. Gedeeltelijk Q 43 blz 536-537.

Jezus zegt:

“Ik ben geen god van vlees of een god van klei die niet altijd tegenwoordig is en die geen ogen heeft die zien. Ik ben Diegene die is (Ex 3:14) en die alomtegenwoordig is en vanaf de hoge positie van Mijn Troon neem Ik nota van en kijk Ik nauwkeurig naar wat de mensen doen. Ik ben Diegene die gesproken heeft om jullie een gedragscode te geven. Wat Ik gezegd heb heb Ik gezegd en het verandert niet met het veranderen van de eeuwen. Ik ben de eeuwige God, de éne en enige God. Ik ben de Heer jullie God, van Wie er geen andere copie bestaat. Ik ben uniek in Mijn Allerheiligste Drie-éénheid.

Een vloek treft hen die zich om Mij niet bekommeren en die Mij afwijzen en verloochenen om het Beest te volgen.

48.- Gods Gerechtigheid;
Christus' verschijnen om de vrede in te luiden.
(Wijsheid 15)

Ws 15 De afgoderij van de Egyptenaren.

6 november 1943. Gedeeltelijk. Q43 blz 537-541.

Jezus zegt:

“Ik weet dat jullie mensen belaagd worden door valstrikken en dat jullie zwak zijn. Ik weet het en in mijn oordeel houd Ik er rekening mee. Ik zou niet rechtvaardig zijn als Ik geen rekening hield met jullie zwakheid en met de werken van de Kwade.

Wat Mij streng maakt is dat jullie meermaals vallen en dit niet uit zwakheid noch door een valstrik van de duivel. **Jullie vallen welbewust. Jullie werpen jezelf vrijwillig in de afgrond al zeggend: “Wat kan God mij schelen?” Dan is het dat Ik jullie Judassen noem. Jullie verkopen Mij met mijn kostbaar Bloed. Jullie leveren Mij over in de handen van Satan door hem jullie zielen te geven die van Mij zijn omdat Ik ze heb weergekocht door mijn sterven. Terwijl jullie je christenen noemen verraden jullie Mij door daden van antichristenen te stellen.**

Ook Judas nuttigde de Eucharistie en ging met Mij in zijn hart het bloedgeld aannemen en met zijn handen bezoedeld door dat geld omhelsde hij Mij om Mij aan te wijzen voor de vijand. Judas doet jullie walgen. Maar wat doen jullie anders dan hij, jullie die trachten misbruik te maken van jullie positie van christenen voor jullie eigen doeleinden, jullie die niet de belangen van Christus dienen? Jullie dienen Hem zo weinig dat jullie Hem in de steek laten om de Verleider na te lopen.

Hoeveel Barmhartigheid zal Ik nog hebben voor al wie vallen maar die niet willen vallen en die berouw hebben over hun val. Als men een-, twee-, tien-, honderdmaal valt zonder boos opzet dan wordt de Liefde nog niet dodelijk verwondt. Het zijn wel wederzijdse schrammen die jullie tranen genezen en die Mijn liefde weer geneest.