

17.- Het zwaard en de duivelen

30 juli 1943 Dictaat onvolledig overgenomen Q43 blz 329,330

Jezus spreekt:

“Nadat Mijn zwaard bedwelmd is geworden in de hemelen, zal het plots neervallen op het volk dat ingevolge mijn oordeel verdelgd dient te worden. En in het verwoeste land zullen de duivelen huizen...
... Een volk, zegt Jesaja, zal geslagen worden door het zwaard van de Gerechtigheid. **Maar vele andere volkeren zullen eveneens geslagen worden, aangezien de wereld in vele streken overspel met de duivel heeft gepleegd. En nog andere volkeren staan op het punt te zondigen, niettegenstaande Ik alles heb gedaan om hen te houden op de weg van het Leven. Bid, bid, bid veel en bid nog meer om nieuwe veroordelingen te verhinderen, te wijten aan nieuw overspel.**

De duivels... O! De duivels zijn er al waar ik ga straffen. **Het zijn de duivels geïnstalleerd als heer en meester in de harten van de mensen, die de naties naar de dood leiden.** En er zijn volkeren waarin maar weinige harten niet bewoond zijn door de duivelen: legioenen en legioenen duivelen doen hele naties als poppen bewegen. En hoe zou Ik kunnen heersen waar de harten woonplaatsen van de kinderen van Lucifer geworden zijn?”

18.- Het vervloekte rationalisme: de Antichrist

2 augustus 1943 Dictaat gedeeltelijk overgenomen

Q42 blz 237-239

Jezus spreekt:

“Zie, Mijn ziel. Er zijn weinige zaken die Ik zo streng veroordeel als dit element rationalisme dat het Geloof ontluistert en doodt. Ik zeg “Geloof” met een hoofdletter om te beduiden het ware, absolute en koninklijke Geloof. Ik veroordeel het rationalisme als een moordenaar, gehoord tegen Mij: Het is de echte moordenaar die Mij doodt in de harten van de mensen en die voor de Kerk en voor de wereld werkelijk droevige tijden bereidt en heeft bereid.

Ik heb nog andere zaken vervloekt
(Mt 21:18-22; Mk 11:12-14; 20-25)

Mt21:19 Jezus sprak tot de vijgeboom: “In eeuwigheid zult gij geen vrucht meer dragen” Op slag verdorde de vijgeboom.

maar Ik zal niets zo erg vervloeken als het rationalisme. Het is het zaad dat vele, vele andere vergiftigde doctrines heeft voortgebracht. Het is de verrader geweest die de deuren voor de vijand heeft geopend. Het heeft inderdaad de deuren voor Satan geopend die nooit zozeer heer en meester was als sinds het opkomen van het rationalisme.

Maar er is gezegd: Wanneer de Mensenzoon komt zal Hij in de harten het geloof niet vinden (Lk18:8).

Lk 18:8 Maar zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?

En bijgevolg doet het rationalisme zijn werk. En Ik zal Mijn werk doen.

Gelukkig zijn zij die, terwijl zij de deuren sluiten voor de zonde en voor de passies, eveneens de deuren kunnen sluiten van hun

verborgen tempel voor de wetenschap die loochent; gelukkig zijn al wie tot het einde alleen leven met de Enige Die het Alles is.

Voorwaar Ik zeg jullie dat Ik het wrak aan mijn Hart zal drukken die een menselijke misdaad heeft bedreven en er berouw over heeft gehad, zo lang als hij altijd heeft toegegeven dat Ik alles kan doen, maar dat Ik het gelaat van een Rechter zal tonen aan al wie, op basis van een arrogante en despotische menselijke wetenschap, het bovennatuurlijke loochenen in de manifestaties die de Vader Mij wil zien verrichten.

Iemand die doof geboren is kan niet horen, nietwaar? Iemand van wie de trommelvliezen gescheurd zijn door een ongeval kan niet horen, nietwaar? Alleen Ik kan hun door hen met de handen aan te raken hun gehoor teruggeven. Maar hoe kan Ik aan een dove geest het gehoor teruggeven als die geest niet wil dat Ik hem aanraak?

Wat de vragen van Pater Migliorini betreft over de laatste tegenstander, laten wij de gruwel gehuld in de schaduw van het mysterie. Jullie mensen zijn niet gebaat door het kennen van sommige zaken. Weest goed en dat volstaat. Offert jullie goedheid bij voorbaat op om de periode van het monsterachtig rijk over het nageslacht van Adam te verkorten.

Wat de tijd betreft: "1000, 2000, 3000" zijn mijlpalen die een houvast geven aan jullie beperkt verstand. Nu is de zoon van de Vijand geen zoon "van de wil van het vlees" (Joh 1:13)

Joh 1:13 Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren.

hij is de zoon van de wil van de ziel die het toppunt en de diepte bereikt heeft van haar vereenzelviging met Satan. Zijn beestachtige heerschappij zal zo wreed zijn dat elke minuut zal zijn als één dag, elke dag als één jaar, elk jaar als 100 jaar, elke eeuw als duizend jaar voor al wie in dat uur leeft. Maar voor God is iedere eeuw als het duizendste van een seconde, want de eeuwigheid is een tijdsvorm zonder grenzen.

Die gruwel zal zo onmetelijk zijn dat ermee vergeleken de donkerste nacht op het volle zonlicht zou lijken voor de kinderen van de mensen die er in verzonken zijn.

De naam van de zoon van de Vijand zou "de Loochening" kunnen zijn, omdat hij God zal loochenen, het Leven zal

loochenen, alles zal loochenen. Alles, alles, alles.

Jullie geloven in die tijden te zijn? O! arme sukkelaars! Wat jullie nu beleven is als het ver verwijderde gerommel van de donder.

In die tijden zullen de bliksemslagen op jullie hoofden inslaan.

Weest goed, jullie allen. Mijn Barmhartigheid is over jullie.

Het volledig dictaat zie Boek 2 blz 85 van "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"

19.- De Dag van het Oordeel

Apoc 17:17 Want God heeft hun ingegeven zijn plan uit te voeren en eensgezind hun koningschap zo lang ter beschikking te stellen van het beest, tot Gods woorden in vervulling zijn gegaan. 18 De vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad, die heerst over de koningen der aarde.

5 augustus 1943 Het volledig dictaat Q43 blz 242-243.

Maria Valtorta zegt: "Hier volgt de kommentaar op de verzen 17 en 18 van Apoc 17, zoals Jezus die aan mij geeft. De eerste woorden verwijzen naar de tweede wereldoorlog in Italië."

Jezus zegt:

"Deze oorlog, de gramschap van de naties is het waarschuwingsteken van Mijn gramschap, en zo moet dat zijn. Voor mijn arme kinderen die het beleven is dit een pijnlijk maar onvermijdelijk uur omdat voordat Mijn uur komt op de aarde alle Goed en kwaad moet worden volbracht. Pas dan zal Ik zeggen "Genoeg" en zal Ik komen als de Rechter en de Koning om zowel te heersen op de aarde als om de zonden en de verdiensten van de mensen te beoordelen.

Als jullie in het boek van Johannes de woorden lezen: "het uur om de doden te oordelen", denken jullie dat hier verwezen wordt naar al wie, al eeuwen misschien zijn overgegaan naar andere mysterieuze sferen die alleen gekend worden door wie er in is. Juist. Bij de dood migreert de ziel naar andere zones, verschillend van de aarde. Maar Johannes' woorden hebben een bredere betekenis: de doden waarvan hij spreekt kunnen naar het vlees nog leven, toch zijn ze in werkelijkheid in de ogen van wie zien kan: Dood.

Zij zijn de grote Doden want voor hen zal er geen verrijzenis zijn. Doden voor God zullen zij nooit het eeuwige goed kennen van het bezit van het Leven, met andere woorden van het bezit van God, want God is het eeuwige Leven.

Op dezelfde manier moeten de profeten, dienaren en heiligen

waarover Johannes spreekt in hun bredere betekenis worden verstaan dan uit de woorden alleen zou kunnen blijken. Onder die drie titels wordt verwezen naar alle schepselen die bij machte waren te leven in de geest.

Hoevele nederige kleine oude vrouwen, hoevele arme kinderen, hoevele eenvoudige ongeletterde mannen en vrouwen, onbekend bij de menigte zijn er verborgen en bedoeld door de woorden profeten, dienaren en heiligen. Als zij aan de wereld werden bekend gemaakt zou deze om hen lachen. Maar voorwaar, voorwaar, Ik zeg jullie dat **een van deze armen naar het vlees meer Mijn profeet, dienaar of heilige is dan een trotse geleerde, een grote verwaande kwast, of zelfs een van Mijn bedienaren, die ontbeert wat jullie in Mijn ogen in heiligen verandert: namelijk bij machte te zijn om te leven naar Mijn Woord en bij machte te zijn Mijn Wil te doen met een standvastig geloof, barmhartige naastenliefde en hoop.**

Mijn glimlach naar al Mijn gezegenden in het uur van Mijn komst als de Koning en de Rechter zal een zon doen oplichten die zeven maal groter is dan de gewone zon en Mijn hemelen doen schitteren terwijl de engelenkoren Mijn lofprijzing en de lofprijzingen zingen van mijn dienaren. Op dat uur zal Ik, tegen de dwaze en blinde wereld in, de deugden van mijn dienaren bekend maken de deugden die hen tot Mijn kinderen maken.

Maar voor hen die dat niet zijn en vooral voor hen die door hun daden de Aarde en de zwakken van de Aarde naar de ondergang geleid hebben, zal Mijn blik een bliksem zijn die hen in de afgrond zal slingeren, want hoe onvermijdelijk het Kwade ook is, vervloekt in eeuwigheid zijn zij die de slaven en de beheerders van het Kwade geworden zijn.