

## 78.- Een herinnering aan het Oordeel.

Joh 5:22 De Vader oordeelt niemand; maar heeft het oordeel geheel en al in handen van de Zoon gelegd.

13 mei 1944.      Gedeeltelijk      Q44 blz 346.

**Jezus** zegt:

“Want Ik als de Eerste in de Hemelen en op de Aarde, Ik die de decreten van de Eeuwige Vader eerbiedig - ben ook Diegene aan Wie de Vader elk oordeel heeft toevertrouwd...(Joh 5:22)

79.- De "stemmen" van Christus op aarde.  
Vooravond van de Transfiguratie.

5 augustus 1944      Volledig      Q44 blz 571-573.

Jezus spreekt:

"Ik heb je (Maria) voorbereid om Mijn Glorie te overwegen. Morgen viert de Kerk het feest van Mijn Glorie (Transfiguratie). Maar Ik wens dat mijn kleine Johannes Mijn Glorie ziet zoals ze werkelijk is, om ze beter te verstaan (visioen te vinden in het Epos van de Godmens). Ik kies je niet allen om de droefheden van je Meester en Zijn lijden te kennen. Wie bij machte is bij Mij in het lijden te blijven moet ook in Mijn vreugde delen. Ik wil dat jij, voor je Jezus, die je ze toont dezelfde gevoelens van nederigheid en van berouw hebt als mijn apostelen. (Mt 17:1-8; Mk 9:2-8; Lk 9:28-36)

Wees nooit hoogmoedig en trots. Je bestraffing zou zijn dat je Mij verliest. Vergeet geen ogenblik je tekortkomingen en Mijn Volmaaktheid om zo een hart te hebben dat gewassen is door het berouw. Maar blijf tegelijk vol vertrouwen in Mij. Ik zei: "Wees niet bevreesd". Sta op. Laten wij onder de mensen gaan want Ik ben gekomen om onder hen te verblijven. Wees heilig, sterk en gelovig, denkend aan dit uur. Ik zeg dit ook aan jou, Maria, en aan mijn gelovigen onder de mensen, aan al wie Mij hebben op een speciale manier.

Weest voor Mij niet bevreesd. Ik toon Mezelf om de mensen te verheffen, niet om jullie tot as te verbranden. Staat op. Laat de vreugde van het geschenk jullie kracht en sterkte geven en jullie niet afstompen in de sluimerende verdoving van het kwiëtisme, door jullie al gered te wanen omdat Ik jullie de Hemel getoond heb. Laten wij samen onder de mensen gaan. Ik heb jullie uitgenodigd tot bovennatuurlijke werken met bovennatuurlijke visies en lessen opdat jullie Mij tot een grotere hulp zouden zijn. Ik verbind jullie aan mijn werk.

Maar Ik heb geen rust gekend en Ik ken geen rust. Want ook de

Kwade rust nooit en het Goede, de Goede moet altijd actief zijn om zoveel mogelijk het werken van de Vijand uit te schakelen. Wij zullen rusten als de tijd ten einde zal zijn.

Thans moet er onvermoeibaar en zonder op te houden gewerkt worden, moet men zichzelf uitputten, afmatten en verteren voor de oogst van God. Moge mijn ononderbroken contact jullie heiligen, Mijn voortdurend onderricht jullie sterken, Mijn uitverkiezende liefde jullie trouw maken tegen welke valstrik ook.

Weest niet zoals de rabbis van vroeger die de Openbaring onderwezen en er dan toch niet in geloofden, in die mate zelfs dat zij niet de tekenen van de tijd noch de boodschappers van God herkenden. Herkent de voorlopers van Christus in Zijn tweede Komst. Want de krachten van de Antichrist rukken al op. Jawel, zij marcheren al op. Op Mijzelf stel Ik een begrenzing omdat Ik weet dat jullie mensen zekere waarheden drinken maar niet met een bovennatuurlijke geest wel uit de dorst van de menselijke nieuwsgierigheid. Voorwaar Ik zeg jullie allen, dat wat velen zullen beschouwen als een overwinning op de Antichrist, namelijk de vrede die nu ophanden is (einde wereldoorlog II), slechts een oponthoud is om aan de Vijand van Christus de tijd te geven nieuwe krachten op te doen, om zijn wonden te genezen en om zijn gewapend leger te organiseren voor een nog wreedaardiger gevecht.

Erkent jullie, jullie die de "stemmen" van jullie Jezus zijn, die de "stemmen" zijn van Jezus, de Koning der koningen, de Getrouwe en Waarachtige die rechtvaardig oordeelt en die het Beest en zijn slaven en profeten zal overwinnen, erkent jullie Heil en volgt het altijd. Laat geen enkel bedrieglijk uiterlijk jullie verleiden en geen enkele vervolging jullie onder krijgen. Laat jullie "stemmen" Mijn woorden spreken. Laat jullie leven aan dit werk gewijd zijn.

En als jullie op aarde het lot delen van Christus, van zijn Voorloper (Mt 14:3-11; Mk 6:17-28; Lk 9:9) en van Elia (3 Kon 17,1 tot 4 Kon 2,18) een bloedig lot of een lot gekweld door zedelijke wreedheden, glimlacht dan naar jullie toekomstige en zekere lotsbestemming die jullie zullen gemeen hebben met Christus, met zijn Voorloper, met Zijn Profeet.

Gelijk in het werken, in de smarten en in de glorie. Ja, hier was Ik de Meester en het Voorbeeld. Daar ben Ik de beloning en de

Koning. Mij bezitten zal jullie gelukzaligheid zijn, zal jullie de smarten uit het geheugen rukken, zal zo geweldig zijn dat welke openbaring ook niet volstaat om het jullie te doen begrijpen. Want de vreugde van het toekomstig leven is al te groot opdat een schepsel dat nog verbonden is met het vlees het zich zou kunnen voorstellen en het zou kunnen begrijpen.

## 80.- De onbekende helden van God.

12 september 1944. Volledig Q44 blz 630-633.

Jezus spreekt:

“De wereld stevent af op haar vrede, die niet Mijn vrede is. Want Mijn vrede is een vrede van heiligheid en van rechtvaardigheid. De vrede van de wereld is een vrede van intimidatie en van verdorvenheid. Wat er gebeurd is en gebeurt is afschuwelijk nietwaar?

Ik herinner jullie mensen aan Mijn eerste dictaten. Ik heb altijd gezegd dat de huidige oorlog (wereldoorlog II) geen oorlog van de volken was. Maar een oorlog van Satan tegen God, een van de oorlogen die de komst voorbereiden van de Antichrist, wiens voorlopers er nu reeds zijn.

Ik heb altijd gezegd dat Satan oorlog aan het voeren was tegen de geesten doorheen de gruwelijke wonden toegebracht aan de lichamen en dat vele geesten eronder zouden bezwijken omdat de geesten van de mensen die niet langer gevoed zijn door de genade en het geloof, uiterst zwak zijn tegenover het kwaad. Ik zei dat Mijn engelen door de slachtoffering van de goeden zouden vechten om te verhinderen dat de demonen het menselijk ras wereldwijd zouden afmaaien.

Ik zei, in het speciaal geval van de Italianen, dat hun de bestraffing zou overkomen indien zij hun eerste genade niet oprecht zouden gebruikt hebben en nadat zij een mens als god en idool zouden vereerd hebben en hem slaafs als een dier zouden gediend hebben, en ertoe zouden zijn overgegaan diens wrede methoden zelf toe te passen.

Want een genade vereist van de mensen een inspanning naar het goede toe en niet naar het kwade. En jullie hebben de genade genoten, vervloekt, gehaat, en zijn de Judassen geworden van jullie kleine meester en van zijn meest intiemen. Gisteren, gisteren nog voorover gebogen als slaven, vandaag al met gebalde vuist, vervloekend om

met hebbelijke klauwen te grijpen wat jullie gisteren nog met lede ogen in het bezit zagen van anderen. Ik zei dat die bestraffing zou bestaan in een verschrikking over het hele land. Een verschrikking die jullie je niet zouden kunnen voorstellen tenzij als een nachtmerrie in een koortsaanval. Zien jullie nu hoe waar het was? Maar beteren jullie je erom?

De farizeeën, de schriftgeleerden, de saduceeën van mijn tijd ondervonden aan den lijve de vruchten van hun herhaalde zonden. Het vernederde, vervolgde, overheerste en verspreide Israël zei met een treurige stem: "Dit hier is de bestraffing omdat wij niet langer ware kinderen van God zijn. (Klaagl hfst 5) Toch hebben de leiders, op enkele zeer zeldzame uitzonderingen na, zich niet tot Mij bekeerd. Uitnodigingen, strenge berispingen, zachtheid of gestrengheid, toegeeflijkheid of onverbiddelijkheid, glimlachen of droefheid, de bereidheid tot het verrichten van mirakelen of ongevoeligheid voor hun verzoek om mirakelen - dat alles beproefde Ik om hen wakker te schudden en te overtuigen. Al wat Ik verkreeg was hun dieper en vollediger heulen met Satan, in die mate dat zij er toe kwamen de profeten te vertrappen, te loochenen dat Ik de Christus was zoals de feiten het bewezen die de profetieën bevestigden en de Christus, het Woord van God te vermoorden.

Vandaag gebeurt hetzelfde. In het grote, in het kleine, sociaal of individueel leeft negentig percent zoals de farizeeën van toen en zij handelen met dezelfde systemen. Het eigenbelang, de hoogmoed, de verstoktheid van hart, de wellust, de gierigheid, de gulzigheid, alle egoïsmen zijn de basis van jullie leven en de gedragscode van jullie daden. De verstoktheid van Ismaël vervult jullie niet met afschuw. Ook jullie doen hetzelfde met hen die jullie niet meer dienstig zijn. De Barmhartige Naastenliefde en de barmhartige naastenliefde zijn in jullie dood. Jullie houden slechts van jezelf.

Maar nu zeg Ik: de Barmhartige naastenliefde die jullie niet willen, zal zich uitstorten juist op wie jullie misprijzen, in de steek laten, bespotten nadat jullie hen misschien hebben uitgebuit. Het zijn zij die slechts door de Barmhartige Liefde in leven zijn en die God meer dan zichzelf beminnen en ook jullie meer dan zichzelf. Zij beminnen jullie zoals God bemint en staan jullie bij in ziel en lichaam. Jullie beseffen niets, jullie begrijpen niets, jullie vragen je

niets af. Maar God weet, ziet en begrijpt zonder te vragen. Hij weet waarom er nog medelijden voor jullie is vanuit den hoge: door hen, de barmhartigen die Mij en jullie beminnen en van de liefde hun levensdoel maken. Niet om zichzelf te beminnen zoals jullie. Maar om te doen wat Mij behaagt.

Beseffen jullie hoeveel tranen, hoeveel leed, hoeveel verstervingen, hoeveel offers betaald worden voor jullie voortbestaan? Jullie zijn in de waan dat jullie het leven hebben door je moeder die jullie baarde en door de vader die voor brood zorgde. Ja. Als jullie meten naar de maat van de beesten, dan hebben jullie het leven door hen. Maar het Leven, het waarachtige Leven, blijft voor jullie duren om jullie de tijd te geven om je te bekeren door het werken van dezen. En velen onder jullie zullen in eeuwigheid niet sterven omdat deze helden die jullie niet kennen, zich plaatsend tussen jullie en God, met opgeheven armen, de goddelijke bestraffingen afwenden en jullie een bloedtransfusie geven met een weinig geestelijk bloed dat uit jullie aders gevloeid is door de geestelijke ziekten, en dat stroomt in het grote mystieke Lichaam en dat het bloed is van de genade. Maar het is doorheen de zeef van hun geslachtofferd ik dat dit bloed naar jullie, kwaden, filtert.

Dit is een streng dictaat. Het doet Mij verdriet wegens mijn kleine Johannes. Maar Ik troost haar met een liefkozing die erin bestaat haar dit te zeggen: "zelfs wanneer iedereen je zou in de steek laten zou Ik bij je blijven. Zelfs wanneer iedereen je zou vergeten zou Ik aan je blijven denken. Zelfs wanneer iedereen je zou haten zou Ik je beminnen. Je ziet toch hoe Ik je ook stoffelijk met fysische krachten bijsta als dat nodig is? Jij bent in mijn Handen, bemind en kostbaar instrument. Wees niet bevreesd.

Leef in en voor je zending. Doe zoals die kinderen aan wie een speeltuig gegeven wordt dat wondere plaatjes toont doorheen een lens maar dat zonder lens slechts een zwarte doos is. Jij kijkt met je ogen gefixeerd op Mij en op je zending. De wereld is om je heen. Om je heen moet de wereld blijven. Maar binnenin nee. Binnenin is er Mijn wereld. Geef aan de wereld, aan de arme onwetende en blinde wereld de lessen en de lichten die tot je komen vanuit Mijn wereld. Mocht je eens zien hoezeer de Hemel je werk omringt!...

O! Hoe gelukkig zal je zijn wanneer je je er rekenschap van zult

geven als je voor altijd in Mijn wereld zijn en dat je er gekomen zijn zelfs zonder het te merken, overgegaan van een visioen naar de realiteit, als een kleintje dat droomt van de mama en dat wakker wordt terwijl de mama het aan haar hart drukt. Zo zal Ik het met jou doen.

Wees goed, geduldig, vol liefde en vrees niet. Ik geef je mijn vrede, ik geef ze je vandaag overvloedig, op het feest van de Naam van Maria en dat is het geschenk van de genade voor de kleine Johannes.”

Zie Boek 2 blz 229 van “Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd”



81.- Bereidt jullie voor op de tijd van de Antichrist.  
(Ezechiël hfstk 37 vers 1-14.)

Ez 37:1 De hand van Jahwe kwam over mij; zijn geest nam mij mee in een dal dat vol beenderen lag. 2 Hij leidde mij er in alle richtingen tussendoor, en ik zag hoeveel er over heel het dal wel lagen en hoe dor ze waren. 3 Daarop vroeg Hij mij: 'Mensenkind, zouden deze beenderen nog tot leven kunnen komen?' Ik antwoordde: 'Jahwe, mijn Heer dat weet Gij alleen.' 4 Toen zei Hij: 'Profeteer over deze beenderen en zeg: Dorre beenderen, luister naar het woord van Jahwe.  
...7 Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. En zodra ik begon, ontstond er een gedruis: de beenderen voegden zich aaneen, elk op zijn plaats. 8 En ik zag hoe er pezen op kwamen en vlees en hoe ze met een huid overtrokken werden. Maar de levensgeest was er nog niet in. 9 Toen zei Hij tot mij: 'Profeteer tot de levensgeest, profeteer mensenkind en zeg tot de levensgeest: Dit zegt Jahwe de Heer: Kom, van de vier windstreken, levensgeest, en blaas in deze gevallen: dat zij weer leven.' 10 Ik profeteerde zoals mij opgedragen was en de levensgeest kwam erin. Ze werden weer levend en gingen overeind staan: een onoverzienbaar leger. 11 Daarop zei Jahwe tegen mij: 'Mensenkind, deze beenderen zijn het volk Israël. Bij hen leeft de gedachte: Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. 12 Profeteer daarom en zeg tegen hen: Dit zegt Jahwe de Heer: Ik ga uw graven openen; Ik wek u in grote getale daaruit op en voer u terug naar Israëls grond. 13 En als Ik uw graven open en u in grote getale daaruit opwek, dan zult ge erkennen dat Ik Jahwe ben. 14 Ik schenk u mijn geest, zodat gij weer leeft en laat u op uw eigen grond gaan wonen. Dan zult ge erkennen dat Ik, Jahwe, doe wat Ik zeg, luidt de godsspraak van Jahwe.'

Ez 37:5 Dit zegt Jahwe de Heer tot deze beenderen: Ik ga de levensgeest in u brengen, en ge komt weer tot leven. 6 Ik leg pezen op u, bekleedt u met vlees en overtrek u met een huid; dan schenk Ik u de levensgeest en ge komt weer tot leven. Dan zult ge erkennen dat Ik Jahwe ben.

15 april 1945. Volledig Q45 blz 57-58.

**Jezus zegt:**

“Maria, Ik vraag je wat de Heer vroeg aan Ezechiël: “Meen je dat deze beenderen zullen herleven?”

Zoals Ezechiël antwoord ik: “Gij weet dat, Heer God” want ik begrijp welk de betekenis is van het woord “beenderen” gebruikt om te beduiden “mensen”. M.a.w. ik begrijp dat Jezus mij niet vraagt of de doden zullen verrijzen bij de laatste Dag. Die verrijzenis is een kwestie van geloof en daar bestaat geen twijfel over. Maar Hij geeft de naam van “beenderen” aan die arme huidige mensheid, zo heel en al materie en geen geest. Ik begrijp het want zoals ik, het vroeger al vele malen aan u, Pater Migliorini verklaard heb, wordt mijn intelligentie, wanneer God mij als zijn spreekbuis neemt vele malen vergroot en zij verheft zich dan vele malen boven het vermogen dat aan de mensen is toegekend.

En ik “zie”, “hoor”, “begrijp” overeenkomstig de geest.

Jezus glimlacht omdat Hij ziet dat ik Zijn vraag heb verstaan en verklaart:

“Zo is het. Vandaag bestaat de mensheid alleen maar uit beenderen, uit tot as verbrand puin, zwaar, dood, diepverzonken in de stinkende ravijnen van de ondeugden en de ketterijen. De geest is niet meer in de Mensheid. De geest die het leven is van het vlees en het leven in de eeuwigheid. De geest is het wat het verschil uitmaakt tussen de mens en het dier. De mens heeft zichzelf in zijn beste deel gedood. Is de mens een machine? Is de mens een beest? Is de mens een lijk? Ja, Hij is dat allemaal.

Een machine want hij verbrenst zijn werkdag met het mechanische van een apparaat dat werkt omdat het moet werken vanwege de kracht van zijn onderdelen die in beweging gezet zijn.

Maar de machine doet dit zonder het mooie te beseffen van wat zij doet. Ook de mens staat op en gaat slapen, nadat hij heeft gegeten, heeft gewerkt, gelopen, gesproken maar zonder ooit te begrijpen hoe schoon of hoe lelijk het is wat hij doet. Eenvoudigweg omdat hij beroofd als hij is van de geest niet meer het schone van het lelijke, het goede van het kwade onderscheidt.

De mens is een beest want hij stelt zich tevreden met te slapen, te eten, met vet op te hopen op zijn lichaam en voorraad in zijn hol, noch minder noch meer dan een beest doet dat van dit alles zijn levensdoel en de vreugde van zijn bestaan maakt. Want dit rechtvaardigt alles: zijn egoïsmes en zijn wreedheden wegens die lage en brutale wet van de noodzaak om een prooi te verslinden om het buikje te vullen.

De mens is een lijk want wat van een mens doet zeggen dat hij levend is is de aanwezigheid in het vlees van de geest. Wanneer de ziel wordt uitgeademd wordt de mens een lijk. Voorwaar de huidige mens is al een lijk die op de been en in beweging gehouden wordt door een betovering van de mechanica of van de duivel. Maar hij is een lijk.

Welnu Ik zeg: "Zie, Ik zal in jullie, dorre beenderen, de geest instorten en jullie zullen herleven. Ik zal op jullie opnieuw zenuwen en spieren leggen en weer vlees doen groeien en het bedekken met een huid en Ik zal jullie de geest geven en jullie zullen opnieuw leven en erkennen dat Ik de Heer ben. (Ezech 37:5-6)". Ja, Ik zal dat doen. De tijd gaat komen waarin Ik opnieuw een volk van "levenden" zal hebben en niet van "lijken".

In afwachting geef Ik, het voedsel van mijn Woord aan de besten, die niet dood zijn maar die al skeletten zijn vanwege het tekort aan geestelijk voedsel. Ik wil jullie niet zien uitteren en sterven. Hier is het voedende zoete manna dat jullie kracht geeft! O! Voedt er jullie mee, kinderen van Mijn liefde en van Mijn Slachtoffering!

**En waarom moet Ik er zovelen zien die hongerig lopen als er voor hen zoveel voedsel werd bereid door de Heiland en niemand van de hongerigen er van neemt?**

Voedt jullie ermee, staat recht op jullie voeten, komt uit jullie graven. Komt uit jullie nietsdoen, komt uit de ondeugden van het wereldlijk leven, komt tot de kennis, komt jullie Heer God

“erkennen”.

Ik heb het jullie bij het begin van dit Werk (Epos van de Godmens) gezegd, halverwege deze tragische oorlog, en Ik zeg het jullie nogmaals: “Dit is een van de oorlogen die de tijden van de Antichrist voorbereiden. Daarna komt het tijdperk van de levende geest. Gezegend al wie zich voorbereiden om hem te ontvangen.

Zegt niet: “Wij zullen er niet bij zijn”. Niet iedereen, **niet jullie allen** zullen er bij zijn. Maar het is dwaas en liefdeloos alleen maar aan zichzelf te denken.

Uit atheïstische ouders worden atheïstische kinderen geboren. Uit luie ouders worden luie kinderen geboren. En zij, jullie kinderen en kleinkinderen zullen voor dat uur **zo een grote** behoefte aan geestelijke sterkte hebben!

Ten slotte is het een wet van de menselijke liefde om te voorzien in het welzijn van de kinderen en kleinkinderen. Doet niet minder voor het geestelijke dan jullie doen voor de dingen van deze wereld. Zoals jullie aan je kinderen weelde geven of trachten geven opdat zij gelukkiger dagen zouden kennen dan die van jullie, spant jullie evenzeer in om hen een erfenis van geestelijke sterkte en kracht te geven die zij kunnen vervolmaken en vermeerderen om uit die rijkdom te kunnen putten als de hagel van de laatste gevechten van de wereld en van Lucifer de mensheid zo onbarmhartig geselt dat de mensen zich zullen afvragen of de Hel niet beter zou zijn dan de aarde.

**De Hel! De mensheid zal leven in een hel op aarde.** Daarna zal voor wie trouw zijn aan de geest het Paradijs op aarde komen, de Aarde die geen aarde is maar het Rijk van de hemel.

## 82.- De nood aan vrijwillige slachtoffers.

26.12.1945.            Gedeeltelijk            Q45 :162.

Jezus spreekt:

“De laatste tijd zal die van de geest zijn. Maar voorwaar, voorwaar Ik zeg jullie mensen dat alleen wie vrijwillig tot slachtoffers van de Geest worden en tot prooien aanvaard door de Geest nog bij machte zullen zijn het bovennatuurlijke te erkennen. De anderen... de droesem die zal bezinken op de boden van de poelen van de hel en voor wie het Woord er niet meer zal zijn, dat niet wordt gegeven aan de varkens omdat het zich respecteert uit Zichzelf en omdat het zich uit Zichzelf bewaart.

83.- Het oordeel van God is niet partijdig.

20 maart 1946.      Gedeeltelijk      Q46 blz 261.

**Jezus** spreekt:

“Hoe de mensen ook mogen oordelen nooit verandert het noch beïnvloedt het het oordelen van God.

## 84.- Een Heilig Jaar voor de Eindtijden.

23 oktober 1947.      Gedeeltelijk      Q47 blz 485-486.

Apoc 12:3 Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode draak. Hij had zeven koppen en *tien horens*, en op elke kop een diadeem.

Apoc 17:3 En hij voerde mij in de geest naar de woestijn. En ik zag een vrouw, gezeten op een scharlakenrood beest, dat overdekt was met godslasterlijke namen; en het had zeven koppen en tien horens. 4 De vrouw was gekleed in purper en scharlaken en getooid met goud en juwelen en parels. In haar hand hield zij *een gouden beker*, boordevol met de walgelijke onreinheden van haar hoererij.

Jezus spreekt:

“...het komende Heilig Jaar (1950) moet gekentekend worden door een speciaal eigen kenmerk: het Mariale kenmerk.

Op de 1900ste (in 1933) verjaardag van Mijn Lijden heeft men een buitengewoon Heilig Jaar gevierd. **De Oneindige Wijsheid wil ook een andere 1900ste verjaardag gevierd zien: die van de glorievolle Tenhemelopneming van mijn Moeder en dat die viering tevens een speciaal kenmerk zou geven aan het nabije Heilig Jaar. De Oneindige Wijsheid wil dat deze plicht, die noodzaak, die behoefte om er het kenmerk van mariale triomf aan te geven aangevoeld zou worden en dat het aldus een aansporing zou zijn tot de verering van Maria, jullie Heil in dit nabije Heilig Jaar - in dit vreesaanjagend eind van deze verschrikkelijke eeuw waarin door de bestraffing door God het volledig verbreken kan gebeuren van de zeven zegels (Apoc hfst 5 en 6) .**

De christenheid wacht reeds al te veel eeuwen op deze triomfantelijke afkondiging van de Moedermaagd van God, door God

in de hemel opgenomen om te zijn tot vreugde van God, van Wie zij op aarde de levende tempel was en tot Koningin van de hemelse engelenkoren en van het volk van de Heiligen.

Voorwaar, veel van de zegels zijn al verbroken. Maar wee als ze alle verbroken worden, **wee als ze verbroken zullen zijn!**

Moge het uur vervroegd worden van de triomf van de Vrouw, de stichster van de familie van al wie getekend zijn met het teken van dienaar van God, van de uitverkorenen wier woonplaats in de Hemel is.

Moge het uur vervroegd worden van de overwinning van de Vrouw op Satan, op de wereld en op de materie door Ons tweemaal overwonnen, overwonnen in Haar, een schepsel, zelfs in het niet ervaren van de geestelijke dood door de zonde en bovendien ook in het niet ervaren van de dood van haar vlees, dat geen verderf zag en dat hier in de Hemel leeft.

Moge het uur vervroegd worden van de triomf van Maria.

Moge de mannen, de vrouwen, de jongeren van de Ene, Heilige, Katholieke, Apostolische, Roomse kerk zich verenigen met de Engelen, aangevoerd door Michaël opdat de draak met de zeven koppen, tien horens en de zeven kronen uit diademen (Apoc 12,3), de zeven verleidingen gedurende een tijd zou geveld worden. En moge de Christenheid de tijd hebben om zich te verenigen en te versterken in de barmhartige liefde en in het geloof en zich aaneensluiten om zich te verdedigen voor de de ultieme strijd.

Wee als de vrouw gekleed in purper en scharlaken die gezeten is op het onreine beest met de godslasterlijke namen (Apoc 17,3-4) als op een troon, tot koningin zou worden uitgeroepen voordat de Vrouw, bekleed met de Zon, met haar voeten op de maan en met het hoofd omkranst met sterren (Apoc 12,1) met een onfeilbaar woord uitgeroepen zou worden tot Koningin van de Engelen en van de mensen.

Een tweede Verlossing volbracht door Mij, de Christus, is niet mogelijk. Maar er kan nog altijd een verlossing zijn om een groter aantal zielen uit de kronkelige windingen van de hel te redden: de verlossing volbracht door de glorierijke Maria. In de verering van Maria ligt het geheim van de uiterste Verlossing.

Als ze naar Mij luisteren die spreekt in de woorden van het



Werk, moet jij (Maria) ook deze andere woorden meedelen aan de aan jou gekende persoon.

## 85.- De zoekers naar wonderen.

Maart 1949.                      Gedeeltelijk                      Q 49 blz 560.

Apoc 13:8 En alle bewoners der aarde zullen hem aanbidden, ieder wiens naam niet van de grondlegging der wereld af *geschreven staat in het boek des levens* van het Lam dat geslacht is.

Jezus spreekt:

“Ik ben God. Wat diegenen betreft die wonderen willen zien om hun dwaasheid en hun verdorven geest te bevredigen, “de bewoners van de Aarde” zoals de apostel Johannes hen noemt (Apoc 13:8) zij zullen zich wenden tot het Beest dat hen zal geven wat zij boven de Waarheid zozeer verlangd hebben. Het zal hen de leugen geven om hen verloren te leiden en naar de eeuwige dood te voeren...”

## 86.- Wee diegenen die de openbaringen van Jezus verwerpen.

(In het boek Azarja geeft de engelbewaarder van Maria Valtorta twee verschillende redenen op waarom de mensen die het geschenk krijgen van privaat openbaringen soms weigeren er in te geloven. Soms wijzen zij ze af menend goed te doen en soms noemen zij het ingebeelde dwaasheid als zij ze in andere harten zien. Laten zij zichzelf onderzoeken. Waarom en met welke gedachte deden zij dat? Met de gedachte om te ontkennen dat God alles kan? Dan hebben zij gezondigd! Met de gedachte dat wat de Kerk bezit voldoende is en dat men tevergeefs vervolmaakt wat al volmaakt is? Om die gedachte hebben zij niet gezondigd want een ijverige liefde vol respect 'voor de tradities van de vaders' heeft hen bewogen.)

16 augustus 1949. Twee volledige dictaten Q49 blz 516-518.

**Jezus zegt:**

"Er is een schijnheilige en onredelijke zin die een uitdaging is voor de Barmhartige Liefde, de Wijsheid en de Gerechtigheid en die ook een rookgordijn is om de wil te verdoezelen van wie die zin uitspreken, een wil die brutaal en hoogmoedig en tevens lafhartig in strijd is met Mijn Wil nl.: "Als dit het werk van God is, zal God het bevorderen en het doen overwinnen". Wanneer Ik die zin hoor uitspreken zou Ik in een opwelling van heilige gramschap willen neerdalen op de Aarde om het gebaar te herhalen waarmee Ik de Tempel reinigde van de oplichters, de dieven en de handelaren.

Ik zou dat moeten doen. Maar Ik ben de Barmhartigheid en Ik ben dit zolang de mensen op de aarde zijn. Ik wacht op hun bekering zolang ze ademen. Maar daarna zal er voor wie arrogant is en de Heer in verzoeking brengt - en zij brengen Hem in verzoeking omdat zij weten dat Hij voor hen te goed is - het eerste en het tweede oordeel zijn en zullen zij een Gelaat van de Heer leren kennen dat anders is dan het Gelaat waarnaar zij hun uitdagende zin spuwen.

Wat zou Ik moeten doen om naar het Werk om te zien en het te

doen overwinnen? Ik zou de gevreesde God van de Sinai moeten laten handelen, de God van de tijden van de gramschap en de gestrengheid en Ik zou hen in hun zonde, in hun zonden moeten neerbliksemen, want in hun halsstarrige hoogmoed tegen Mijn Wil zijn er vele zonden besloten. Wat anders dan dat zou Ik moeten doen?

Doorheen jou (Maria) heb Ik hen **alle bewijzen gegeven**. In jou is er geen zonde van opstandigheid, van simulatie, van hoogmoed. Jij bent het zachtmoedig slachtoffer van hun wil. Jijzelf verdedigt hun wil omdat zij "de Kerk" zijn, tegen al wie de Kerk zou willen met voeten treden. Doordat je gekruisigd bent (gekluiserd in bed) blijkt overduidelijk dat je geen research kunt doen in de boeken van de geleerden. Uit het onderricht dat je gekregen hebt blijkt onbetwistbaar dat jij die bladzijden niet kunt schrijven. En wat anders willen ze, als dat voor hen nog niet volstaat om te zeggen: "Ja. Hier is de Geest van God tegenwoordig"? Om te zeggen: "Er is geen dogmatische dwaling in het Werk"?

Als de geest lichten gegeven heeft (lichten van genade) om in het volle licht te stellen wat deze of gene school in twintig eeuwen slechts belicht heeft met een enkele lichtstraal in een enkel punt dan zouden zij God moeten zegenen voor Zijn genade en niet zeggen: "maar wij zeggen het anders."

Wat, Wie is de Wijsheid? Is Zij hun dienaar of hun Koningin?

Maar om zich geen opstandige uit menselijke hoogmoed te moeten noemen, om hun wonden te verbergen, zeggen ze: 'Het komt God toe om er voor te zorgen en het te doen triomferen'.

God heeft gehandeld en Hij handelt. Maar de prins van de wereld heerst in deze wereld terwijl de Koning der koningen heerst in de Hemel en aangezien Hij getrouw is - ja, Hij is getrouw - aan de vrije wil die Hij de mensen toekende om ze te beproeven, voor hun beloning en veelal voor hun veroordeling, doet Hij hun wil geen geweld aan. Maar Hij wacht hen op, **weldra**, bij het oordeel.

Zij zouden er goed aan doen om het blad van het Evangelie te overwegen waarin Ik, de Meester der meesters, de mensgeworden Wijsheid, Woord en Waarheid, zeg dat de zonden tegen de Heilige Geest, **niet worden vergeven**.

En voorwaar dit is het werk van de Geest, van de Geest van God, van de Liefde van de Vader en van de Zoon, van de Geest die

elke waarheid kent en komt om de waarheid te spreken tot de mensen gegrepen in de beroering van vandaag, in feite in de beroeringen, opdat zij zichzelf zouden kunnen verdedigen tegen de doctrines van de hel.

**Daarna zegt Jezus tegen mij (Maria Valtorta):**

Jij moet aan jouw en Mijn echte vrienden vragen die zin nooit meer uit te spreken. Zij zeggen hem zonder te beseffen wat ze doen maar het doet Mij evengoed verdriet. Als de kinderen van de Waarheid die zij willen zijn dienen zij ofwel er over te zwijgen ofwel deze waarheid te zeggen: 'Jezus kan niet overwinnen met het Werk omdat de mensen Hem niet willen zien overwinnen.'

Zij dienen de waarheid te zeggen tot zichzelf en tot hun collega's (niet tot hun vijanden), precies zoals Ik altijd de Waarheid heb gezegd en ook als Ik de kinderen van de Tora (Mijn apostelen en leerlingen) waarschuwde tegen het zuurdeeg en de zonden van de meesters van de Tora (de schriftgeleerden en de Farizeeën, ook al waren het de grootsten onder hen: nl. Kaifas en Hanna zelf).

Waarschuw ze allen: zowel de leken als de Priesters, opdat zij Mij dat verdriet niet berokkenen.

Dat verdriet! Welk een groot verdriet! Mijzelf te zien, Ik - God, in Mijn wil vertrappeld door de mensen en niet begrepen in die mate dat Ik ze tot Mij hoor zeggen: 'Gij moet er voor zorgen.' Beseft dan niemand dat dit "als dit het werk van God is, dan moet Hij er aan denken" bewijst dat zij in hun binnenste het werk afwijzen en er aan twifelen dat dit werk van God is?

Beseffen zij dan niet dat zij zondigen tegen de barmhartige naastenliefde tegenover Mij door te insinueren dat God, om hen te overtuigen, buitengewone werken zou moeten verrichten opdat dat reeds buitengewone werk (Epos van de God-Mens) de bovenhand zou halen?

Beseffen zij evenmin dat zij zondigen tegen de barmhartige naastenliefde tegenover jou (Maria) door ook al is het soms onbewust te insinueren dat jij ofwel gedaan hebt alsof God dicteerde ofwel dat jij de Duisternis tot meester had? Laten zij die zin niet meer zeggen. Nooit meer.

Ik had je dit al lang willen zeggen omdat Ik zie dat je hart geheel en al met wonden overdekt is en iedere wonde werd toegebracht

telkens die dwaze zin gezegd werd. En thans, Mijn ziel ben je al te zeer gewond opdat Ik nog langer zou kunnen zwijgen.

Mijn ziel, mijn ziel, mijn ziel! Kom hier uitschreien om nog langer te kunnen leven. Kom bij Mij. Hier. En laten wij samen schreien. Want eens te meer kwam Ik “naar Mijn huis en hebben de **Mijnen Mij niet verwelkomd en hebben zij Mij niet erkend (Joh 1:11) en herkend**” en eens te meer heeft Jeruzalem **zijn profeten gedood tussen de tempel en het altaar. (Mt 23:29-37; Lk 11:47-51)**

Hoe dikwijls heeft de mens sinds de schepping van Engelen en mensen de volmaakte werken van God niet verknoeid en met voeten getreden? En waren die werken misschien niet van God omdat zij de overwinning niet behaalden? **Integendeel, het is precies omdat zij van God waren dat zij met voeten werden getreden!**

Ik zeg je, omdat die werken van God waren, om die reden werden zij met voeten getreden...

## De geboorte van Jezus.

### 1. Het afscheid van Nazareth.

Maria en Jozef verlaten hun woonplaats, nadat zij afscheid genomen hebben van hun verwanten. Zij weten niet of zij nog kunnen terugkeren en wanneer zij hun woning zullen terugzien.

Laten wij van hen leren nooit een te grote afhankelijkheid te hebben voor de aardse goederen, plaatsen of personen.

### 2. De verre weg.

De lange weg van Nazareth naar Bethlehem: 150 km, was vol zorgen en gevaren. Maria en Jozef hadden een sterke begeleider mee: nl. het vertrouwen op God.

Laten wij leren in gevaren de blik vol vertrouwen op God te richten.

### 3. De eerste blik op Bethlehem.

Nadat Maria en Jozef ongeveer een uur van Jeruzalem naar het zuiden zijn gegaan, kregen ze een zicht op de stad Bethlehem. Hoe zullen zij zich daarover verheugd hebben en wat een blijde hoop zal hun harten vervuld hebben.

### 4. Ze betreden Bethlehem, de stad van hun voorvaderen.

Eerbied vervult hun gedachten, daar de groten van hun geslacht hier gewoond hebben. Maria en Jozef echter kwamen niet in trots bewustzijn in deze stad, maar in heilige gehoorzaamheid, om het bevel van de keizer op te volgen en hun namen in het register van de volkstelling te laten inschrijven.

Laten wij daaruit leren ons niet door trots en ijdele roemzucht te laten leiden. Zien wij veeleer Gods wegen en Gods heilige Wil in alle omstandigheden van het leven.

### 5. Tevergeefse pogingen.

Tevergeefs was het zoeken naar een herberg. Noch bij verwanten, noch in de toenmalige herberg was er een plaats voor Maria en Jozef. Een grote ontgoocheling en beproeving. Maar ze hebben deze beproeving in ware nederigheid gedragen.

Laten wij van Maria en Jozef leren de offers, die God ons oplegt, in

grote nederigheid aan te nemen.

#### 6. De laatste uitweg.

Bij Johannes staat het woord: "Hij kwam in zijn eigendom maar de zijnen namen Hem niet aan." De deuren van Bethlehem bleven gesloten voor het hoogheilig paar. Alleen één raad van een herder klonk hen in de oren: "Buiten de stad is er een stal". Een hard woord dat kwam voor vele afwijzingen. Maar Maria en Jozef hebben ook daarvoor met vreugde en dankbaarheid gedankt.

Laten wij, voor alles, ook voor het kleinste dat ons toekomt, dankbaar zijn.

#### 7. Ze verlaten de stad.

Eens verlieten twee mensen door eigen schuld het Paradijs. Nu verlaten twee mensen zonder hun schuld de stad van hun voorvaderen. De weg was weliswaar niet lang, maar toch zwaar. Doch net als enkele maanden voordien in Nazareth sprak Maria ook nu: "Mij geschiede naar uw woord".

Laten ook wij leren, als er doornige wegen te gaan zijn, met Maria te spreken: "Mij geschiede, o Heer, naar uw allerheiligste Wil!"

#### 8. Zij trekken binnen in de grot die als stal voor dieren dient.

In een gesteltenis van heilige offervaardigheid gaan ze de stal binnen, waar misschien eens hun voorvaderen hun kudden hadden ondergebracht. Nu moet dezelfde stal dienen als woning voor de Herder van alle volkeren.

Laten wij van Maria en Jozef een grote offervaardigheid leren. Hoe sterker deze gezindheid in ons is geprent, des te gemakkelijker zullen wij over grote en kleine moeilijkheden kunnen heenkomen.

#### 9. Heilige bereidwilligheid.

Vandaag komt de Koning der heerlijkheid op de wereld. Laten wij met onze ziel vol eerbied neerknielen op de grond waarop de Verlosser zijn voet wil zetten. De aarde wordt opnieuw een heilig land en de vloek van de zonde moet wijken. Gelukkig wie heraut en dienaar van dit goddelijk Kind mag zijn, om voor Hem de weg te bereiden door onze steden en dorpen, voor ons volk en land.

#### 10. Laten wij een heraut zijn voor het goddelijk Kind.

Verheugen wij ons met al wie blij is en treuren wij met al wie treurt. Laat in ons gelaat altijd reinheid en liefde stralen, laten onze handen altijd bereid tot hulp en tot daden van naastenliefde wezen, en



naderen wij dikwijls tot de tafel van de Heer.

