

Maria Valtorta

EEN BLIK OP DE EINDTIJD

Dictaten van Jezus
Uit de schrijfboeken van de jaren 1943 en 1944

Een blik op het einde der tijden.

Bijlage 1: De openbaring aan Johannes (Apocalyps)

September - Oktober 1950.

Q blz 565-627.

Dit zijn de laatste geschriften van Maria Valtorta, waarin commentaar gegeven wordt op het boek Openbaring van de Apostel Johannes. De geschriften eindigen met het vierde hoofdstuk van de Apocalyps.

Apoc 1:4 Genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon,

“Hij die is” is de oude Naam van God, die Naam waarmee God zich op de berg noemde aan Mozes, die Naam door Mozes geleerd aan zijn Volk opdat het met die Naam de Heer God zou kunnen aanroepen. Heel de eeuwigheid, heel de macht, heel de wijsheid van God schittert in die Naam.

Hij die is: de eeuwigheid.

God heeft geen verleden gehad. Hij zal geen toekomst hebben. Hij is de eeuwige tegenwoordige.

Als het menselijk intellect, ook het machtigste onder de menselijke intellecten, als een machtige, ook de machtigste onder de mensen, uit puur verlangen, uit een pure gedachte ontdaan van alle menselijke hoogmoed en trots, nadenkt over deze eeuwigheid van God, voelt hij aan, zoals geen enkele les, meditatie of contemplatie er in zal slagen het hem te doen aanvoelen, wat, wie God is en wat, wie hijzelf is: Het Al en het niets; De Eeuwige en de tijdelijke; de Onmetelijke en de begrensde.

Hieruit ontstaat de nederigheid, komt de aanbidding voort die verplicht is aan het goddelijke Wezen dat moet aanbeden worden, wordt het vertrouwen geboren omdat de mens, het niets, het korreltje stof in vergelijking met het Al en met alles wat het Al geschapen heeft, zich voelt onder de straal van de bescherming van Hem die, van eeuwigheid bestaand, wilde dat er mensen zouden leven om aan hen zijn oneindige liefde te schenken.

Hij die is: de onbegrensde macht.

Welk ding of persoon zou uit zichzelf kunnen bestaan? Niets of niemand. Zonder verbrandingen of fusies van materiedeeltjes verspreid over de firmamenten wordt er geen nieuwe ster gevormd, zoals een schimmel ook niet uit eigen kracht wordt gevormd. Voor de ster, groter dan de Aarde, of voor de microscopische schimmel dragen vooraf bestaande materie en speciale geschikte omgevingsomstandigheden bij tot de vorming van een nieuw lichaam, of het nu groot is of microscopisch klein. Maar wie heeft aan de ster en aan de schimmel de mogelijkheid gegeven om zich te vormen? Hij die al wat bestaat geschapen heeft, omdat Hij er altijd al was en dat Hij van altijd almachtig was.

Er was dus, voor al wat bestaat, een scheppend Beginsel dat, ofwel rechtstreeks schiep (de eerste schepping), ofwel het voortduren en het hernieuwen van de schepping onderhield en begunstigde.

Maar Hij, wie schiep Hem? Niemand. Hij is. Uit Zichzelf. Zijn Bestaan is niet te wijten aan wie of wat ook. Hij is. Hij heeft niemand anders nodig gehad om te bestaan, zoals niemand anders, die Hem vijandig is, hoewel door Hem geschapen - want geen enkele geest of vlees of schepsel van de waarneembare onredelijke wereld of hij is door God geschapen - Hem kan verhinderen te bestaan.

En als al wat bestaat, in de geestelijke Hemel, in de waarneembare schepping, in de Hellen, al een getuigenis is van zijn onmetelijke macht, dan is zijn Wezen, dat geen begin heeft gehad uit iemand of uit iets anders, de onmetelijke getuigenis zelf van zijn onmetelijke macht.

Hij die is: de allervolmaakste, ongeschapen wijsheid, die geen zelfvorming noch vorming door meesters heeft nodig gehad om te bestaan. De Wijsheid die scheppend al wat niet bestond, geen fout

beging, alles volmaakt scheppend en willend.

Geen enkele uitvinder of hernieuwer of denker, ook al is hij bewogen door het billijk verlangen om de verheven en de natuurlijke geheimen te doorvorsen, te kennen en te verklaren, of hij valt in een of andere dwaling, of hij maakt van zijn intellect een oorzaak van schade voor zichzelf en voor de anderen!

Is de oorsprong van de schade toegebracht aan heel de Mensheid misschien niet ontstaan uit het verlangen van de Eerste Ouders om binnen te dringen in de domeinen van God en die te kennen? Onmiddellijk verleid door de valse belofte van de Tegenstander, wilden zij kennen... en vielen in dwaling, net zoals de denkers, mensen van de wetenschap en de mensen in het algemeen in dwaling vallen.

Maar Hij die is, en die de allervolmaakste Wijsheid is, beging geen fout en begaat geen fout, en het kwaad en het lijden die wat volmaakt geschapen werd onvolmaakt gemaakt hebben, komen niet van de Alwetende, maar van al wie de wet van de orde wilden en willen overschrijden die God aan alles en aan alle levenden gegeven heeft. De volmaakte geestelijke, morele, fysieke orde zou als ze geëerbiedigd werd en wordt, de Aarde in de staat van het aards paradijs hebben bewaard, en de mensen die haar bewonen in de gelukkige toestand van Adam en Eva van voor de erfschuld hebben gehandhaafd.

“Hij die is”, de oude Naam van God, door een te grote verering, die spontaan ontstaan is in het ik van de mensen die bewust waren van hun toestand van gevallen goden, beroofd van de Genade en de gestrengheden van God verdienend - toen was het de tijd dat God, voor de mensen, de verschrikkelijke God van de Sinai was, de Rechter klaar om weerwraak te nemen - die Naam werd weldra vervangen door de andere Naam: Adonai.

En die Naam werd, hetzij wegens het verschil van uitspraak dat vrijwel algemeen is in elke natie en in elke tijd van regio tot regio, hetzij omdat hij te zelden werd gebruikt wegens een te strikte toepassing van het gebod “Gij zult de Naam van de Heer God niet ijdel (ongepast) gebruiken”, de aanleiding tot een verandering van de eerste uitspraak in “Jahweh”.

Maar in Galilea, waarin de Emmanuël bijna heel zijn leven van God onder de mensen zou verblijven, overeenkomstig zijn profetische Naam van Emmanuël, en van waaruit Hij die het Mensgeworden Woord van God was, zou vertrekken om de Blijde Boodschap te verbreiden en om zijn zending van Redder en Verlosser te beginnen die haar besluit zou krijgen op de Golgota, behield die Naam zijn oorspronkelijke klank: Jahweh. (In Italiaanse teksten: "Jeovš".)

En in de naam van de Mensgeworden Zoon van God, in de naam die God zelf aan zijn vleesgeworden Zoon oplegde, en die de Engel van de blijde boodschappen aan de onbevleete Maagd had meegedeeld, is er al, voor wie weet te lezen en te begrijpen, een echo van die Naam en het Woord dat hem droeg, leerde opnieuw aan de zijnen het waarachtig woord: Jahweh, om God te noemen, om zijn allerheiligste Vader te noemen uit wie de Zoon is voortgebracht uit wier beiden de Heilige Geest is voortgekomen.

Die Heilige Geest: om op de juiste tijd in de schoot van de Maagd Christus de Redder voort te brengen.

De Zoon van God en van de Vrouw, Jezus. Hij die de beloofde Messias en Verlosser is en tevens het meest waarachtige getuigenis van de Vader en van zijn Wil, het getuigenis van de Waarheid, van de Barmhartige Liefde, van het Rijk van God.

De Vader en de Zoon, altijd Eén enkele eenheid ook als de Zoon tijdelijk een menselijke Persoon geworden was zonder hierdoor zijn eeuwige goddelijke Persoon te hebben verloren, altijd Eén enkele eenheid door de volmaakte Liefde die hen verbond, hebben van elkaar wederzijds getuigenis gegeven.

De Vader geeft getuigenis van de Zoon, in de Doop aan de Jordaan, op de Tabor bij de Transfiguratie en in de Tempel bij het laatste Pasen ten aanschouwen ook van de heidenen gekomen om Jezus te leren kennen

Joh 12:28 "Vader, verheerlijk uw Naam!" Toen kwam er een stem vanuit de hemel: "Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken."

Maar aan dit drievoudige waarneembare getuigenis dienen de getuigenissen gevoegd te worden van de grootste mirakelen verricht door Christus bijna altijd nadat Hij de Vader aangeropen had.

Men mag waarlijk zeggen dat de onzichtbare tegenwoordigheid van de Vader, die de eeuwige en allerzuiverste Geest is, schittert als een straal van niet tegen te houden licht dat geen enkel obstakel kan hinderen, in iedere manifestatie van Christus, zowel als Hij zich voorstelt als Meester als wanneer Hij mirakelen en goddelijke werken verricht.

De Heer God, God de Vader, had de mens geschapen uit stof en had hem de adem van het leven en de adem van de geest, de goddelijke en onsterfelijke adem ingeblazen.

Wederom heeft de Vader, klaar en duidelijk of niet aangeropen door de Zoon, met Hem het leven teruggeschonken aan een dood vlees en met het leven de ziel en het herstel van het vlees dat, door de dood (Lazarus) of door de ziekte (lepra) al in ontbinding of ontbonden was, en, de zondaar bekerend, in hem de morele wet opnieuw opgebouwd, de geest herschapeu gevallen in zonde, tot aan de grote herschepping tot de Genade, door middel van het offer van Christus, voor al wie in Hem geloven en Zijn Leer aanvaarden door lid te worden van zijn Kerk.

Vervolgens heeft de Zoon aan de wereld, die de Vader niet kent, en ook aan de kleine wereld van Israël, die, al kent zij de Vader toch de werkelijkheid van de liefde, van de barmhartigheid, van de gerechtigheid gematigd door de barmhartige liefde die zijn Natuur is, de Vader geopenbaard.

“Wie Mij ziet, ziet de Vader. Mijn Leer is niet van Mij, maar van Hem die Mij gezonden heeft. De Waarheid die Mij, zijn Woord, gezonden heeft kennen jullie niet, maar Ik ken haar omdat Zij Mij heeft voortgebracht. De Vader die Mij gezonden heeft, heeft zijn Zoon niet alleen gelaten; Hij is bij Mij. Ik en de Vader zijn Eén enkele eenheid.”

En Hij openbaarde de Geest, de wederkerige eeuwige liefde, omhelzing en kus van de Vader en de Zoon, Geest van de Geest van God, Geest van Waarheid, Geest van vertroosting, Geest van Wijsheid die de gelovigen in het Geloof zal bevestigen en hen zal onderrichten

in de Wijsheid, Hij, de Theoloog der theologen, het Licht der mystiekers, het Oog van de contemplatieven, het Vuur van wie God liefhebben.

Heel het onderricht en alle werken van Christus zijn een getuigenis van de Vader en een openbaring van het onbegrijpelijk mysterie van de allerheiligste Drie-eenheid.

Van die Drie-eenheid waardoor de Schepping, de Verlossing, de Heiliging van de mens mogelijk was.

Van die Drie-eenheid waardoor, zonder de eerste schepping te verdelgen die zich verdorven had, er een herschepping, of nieuwe schepping mogelijk was van een koppel zonder vlek: van een nieuwe Eva, van een nieuwe Adam, het middel om te herscheppen tot de Genade, en zo de geschonden orde tussen en de uiteindelijke lotsbestemming voor de mensen voortgekomen uit Adam te herstellen.

Door de wil van de Vader, met het oog op de verdiensten van de Zoon, en door de werking van de Heilige Geest, kon, uit de onbevleete Maagd, de nieuwe en getrouwe Eva, de Zoon menselijk vlees aannemen, en de nieuwe Adam ontstaan, de Overwinnaar, de Verlosser, de Koning van het Rijk der Hemelen waarnaar geroepen worden al wie Hem verwelkomen vol liefde, Hem volgen in zijn Leer en zo verdienen kinderen van God en medeërfgenenamen van de Hemel te worden.

Vanaf de eerste woorden van de Meester tot de laatste in het Cenakel en in het Sanhedrin, in het Pretorium en op de Golgota, en van deze tot de woorden uitgesproken juist voor de Hemelvaart, geeft Jezus zijn getuigenis van de Vader en van het Rijk van de Hemel.

Het Rijk van God. Het Rijk van Christus. Twee rijken die één enkel rijk zijn omdat Christus Eén enkele eenheid vormt met God, en omdat God alles wat Hij geschapen heeft aan Christus en door Christus gegeven heeft, nadat de Eeuwige het al gezien had in zijn Eniggeborene, de oneindige Wijsheid, de Oorsprong zoals God, de Eindbestemming zoals God, de Oorzaak zoals de Godmens van de schepping, van de vergoddelijking, van de verlossing van de mens. Twee rijken die één enkel rijk zijn, omdat het Rijk van Christus in ons het bezit geeft van het Rijk van God aan ons.

En de Christus, zeggend tot de Vader: "Uw Rijk kome", als

Stichter, als Koning der koningen, als Zoon en eeuwige Erfgenaam van alle eeuwige goederen van de Vader, richt dat Rijk op vanaf de Aarde, vestigt het in ons, maakt van zijn en van het Rijk van de Vader één enkele eenheid, verenigt het rijk van de aarde met het Rijk van de Hemel, als met een mystieke brug, die daarna zijn lang Kruis van Mens is onder de mensen die Hem niet begrijpen, Kruis van Martelaar ter oorzaak van de mensen en voor het heil van de mensen.

Christus geeft aan dat Rijk van God als een zichtbaar Paleis de Kerk, als grondwet van dat Rijk de wetten van de Kerk, als Koning van dat Rijk Zichzelf die er het Hoofd en de eeuwige Hogepriester van is, en zoals elke koning stelt Hij zijn ministers (bedienaren) aan, en klaar en duidelijk bepaalt Hij het als een "voorafbeelding" van het eeuwige Rijk, en Hij noemt de Kerk "het nieuwe aardse Jeruzalem" dat bij het einde der tijden zal overgebracht worden naar en veranderd in het "eeuwige Jeruzalem" waarin de verrezenen eeuwig vol vreugde zullen jubelen en een leven zullen leiden enkel gekend door God.

Rijk dat zichtbaar is door middel van de Kerk, maar dat ook onzichtbaar is als rijk van God in ons. Het heeft de gelijkenis aangenomen met zijn Stichter, die, als Mens, een zichtbare Koning geweest is en is en, als God een onzichtbare Koning is omdat Hij een allerzuiverste Geest is, waarop men vertrouwt uit zuiver geloof want geen menselijk oog noch een ander menselijk zintuig heeft ooit God gezien voordat Hij vleesgeworden is, en heeft evenmin de Eerste en de Derde Persoon zichtbaar waargenomen, hoewel Zij te zien zijn in de werken die Zij verrichten of verricht hebben.

Rijk dus, dat zoals de mens gemaakt werd naar het beeld van en de gelijkenis met haar Stichter: ware en volmaakte Mens, en als zodanig zichtbaar prototype van de mensen zoals de Vader hen geschapen had hen aanschouwend in zijn eeuwig Woord en in zijn vleesgeworden Woord één ware en volmaakte God, en als zodanig allerzuiverste Geest, onzichtbaar in zijn goddelijke Natuur, maar levend zonder mogelijkheid van begin en van einde, zijnde de "Levende".

Zo is het Rijk van God, vertegenwoordigd op de Aarde door de Kerk, zichtbare Gemeenschap die levend is zonder mogelijkheid van einde van zodra zij door de Levende gesticht werd.

Zo is het Rijk van God in ons, onzichtbaar omdat het geestelijk is, levend in het geestelijk gedeelte, en levend sinds het geschapen werd, tenzij de mens het Rijk van God in zich vernietigt door de zonde en hij door zijn volharden in de zonde, het Leven van de geest vermoordt.

Rijk dat gediend wordt en veroverd wordt. Dat gediend wordt op de Aarde en veroverd wordt buiten de Aarde, gedurende alle wederwaardigheden van het dagelijks leven.

Elk jaar, elke maand, dag, uur en elke minuut, door het gebruik van de rede tot aan de dood, is een dienst van de onderdaan aan God door Zijn Wil te doen, te gehoorzamen aan zijn Wet, te leven als "kind", en niet als vijand of niet als beest dat tot zijn leven, het klein en voorbijgaande dierlijke genieten verkiest, boven het leven om de hemelse vreugde te verdienen.

Elk jaar, elke maand, elke dag, elk uur en minuut is een middel tot verovering van het hemels Rijk.

"Mijn Rijk is niet van deze wereld" verzekerde meermaals de vleesgeworden Waarheid aan zijn uitverkorenen, aan zijn vrienden, aan zijn gelovigen, en ook aan al wie Hem afwezen en haatten uit schrik hun kleinzielige macht te verliezen.

"Mijn Rijk is niet van deze wereld" getuigde de Christus wanneer Hij, zich rekenschap gevend dat zij Hem tot koning wilden uitroepen eenzaam vluchtte naar de berg.

Joh 6:15 Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem meester wilden maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, en Hij trok zich weer in het gebergte terug, geheel alleen.

"Mijn Rijk is niet van deze wereld" antwoordde Christus aan Pilatus die Hem ondervroeg.

"Mijn Rijk is niet van deze wereld" zei Jezus nog eenmaal, de laatste maal, aan zijn Apostelen, vooraleer ten Hemel op te stijgen; en over de tijd van het oprichten van dit Rijk, nog altijd menselijk verwacht door zijn uitverkorenen, preciseerde Hij: "Alleen de Vader weet er de tijd en het ogenblik van. In zijn macht heeft Hij zich dit voorbehouden."

Hand 1:7 Maar Hij gaf hun ten antwoord: "Het komt u niet

waaronder jullie het teken gestenigd hebben.

Vandaag is het Hemelvaartdag. Alvorens ten Hemel op te varen zegende Ik Mijn Moeder en Mijn leerlingen. (Lk 24,50-51)

Lk 24:50 Nu leidde Jezus hen naar buiten tot bij Betanië, hief de handen omhoog en zegende hen. 51 En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen.

De anderen kon Ik niet zegenen want zij hadden Mij afgewezen en vervloekt. Ook vandaag zegen Ik Mijn leerlingen want de anderen willen van Mij niet weten en zij verwensen Mijn zegening.

Zie blz. 48 van Deel 2 "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"

4. Christus' Wederkomst is pas op de Dag van het Oordeel.

Mt 25:31-46 *Het laatste oordeel.*

5 juni 1943. Het volledige dictaat Q43 blz 26-27

Jezus zegt :

“Jullie zouden willen dat Ik zou komen en Mij tonen om de schuldigen te terroriseren en tot as te herleiden. O ! Ellendelingen! Jullie beseffen niet wat jullie vragen!

Ongelukkig genoeg voor jullie, zal Ik komen. Ik zeg “ongelukkig genoeg” omdat **Mijn Komst als Rechter is om te oordelen tot een ontzettend Oordeel en Veroordeling.** (Mt25:31-46)

Als Ik nog moest komen om jullie te redden zou Ik zo niet spreken en zou Ik niet trachten de tijden van Mijn Komst te vertragen maar dan zou Ik integendeel ze ijverig vervroegen om jullie opnieuw te redden.

Maar Mijn tweede Komst zal de komst zijn van een streng, onverbiddelijk, algemeen Oordeel en voor de meesten van jullie zal het een Veroordeling zijn.

Jullie beseffen niet wat jullie vragen. Maar ook als Ikzelf zou verschijnen, waar zou Ik dan in de harten van de mensen, en vooral in de harten van diegenen die voornamelijk de schuld zijn voor de rampen van vandaag, dat beetje geloof en respect vinden om hen te doen buigen met hun gelaat tot op de grond om Mij om erbarmen en om vergeving te smeken?

Nee, kinderen, die de Vader om wraak vragen: Hij is de Vader van de vergeving!

Zelfs als Mijn Gelaat zou bliksemen in jullie hemel en Mijn Stem, die de werelden schiep, zou donderen van oost tot west, zelfs dan zouden de dingen niet veranderen. Er zou alleen maar een nieuw godlasterend koor van beledigingen, alleen maar een nieuwe golf van beschimpingen geslingerd worden naar Mijn Persoon.

Ik herhaal: Ik zou een mirakel kunnen verrichten en Ik zou het doen als Ik wist dat jullie je daarna zouden bekeren en beter zouden worden - jullie, de grote beledigers die de kleinen tot wanhoop brengt en die vragen om wraak, en jullie de kleine beledigers die vragen om wraak. Maar noch jullie, de grote beledigers noch jullie de kleine beledigers, zouden zich bekeren en beter worden na het mirakel. Integendeel, jullie zouden in een uitbarsting van schuldige vreugde de lichamen van de gestraften vertrappen en dus onmiddellijk in Mijn ogen onwaardigen worden. Jullie zouden boven op hen opklimmen om op jullie beurt, vanop die troon opgericht op een bestraffing, de anderen te onderdrukken.

Dat is wat jullie graag zouden hebben - dat Ik zou slaan zodat jullie zouden kunnen slaan.

Ik ben God en Ik zie in de harten van de mensen en om die reden verhoor Ik jullie in deze wens niet. Ik wil niet dat jullie jezelf verdoemen.

De grote beledigers zijn al geoordeeld, maar Ik tracht de rest van jullie te redden.

En dit uur is, voor jullie, een ziftingsuur, een poging om jullie te redden.

Onder de macht van de Prins der duivelen zullen zij vallen die al in zich het onkruid van de duivel hebben, terwijl al wie in zijn hart de tarwekorrel heeft die tot eeuwig Brood ontkiemt, in Mij zal ontkiemen tot altijddurend leven.”

5.- Meer dan twee derde.

7 juni 1943. Dictaat onvolledig overgenomen Q 43 blz 34

Jezus zegt:

“Voorwaar Ik zeg jullie dat meer dan twee derde van het menselijk ras behoort tot de categorie die leeft onder het teken van het Beest. Voor hen stierf Ik tevergeefs.

De wet van hen die getekend zijn door het Beest is strijdig met Mijn Wet. In hun wet, regeert het vlees en het brengt vleselijke werken voort. In Mijn Wet regeert de geest en hij brengt geestelijke werken voort. **Wanneer de geest regeert, is er het Koninkrijk van God. Wanneer het vlees regeert, is er het koninkrijk van Satan.”**

Het volledig tekst van dit dictaat kan gevonden worden op blz 21 van Deel 1 van "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"

6.- Hoe meer echte priesters, des te korter de tijd van de Antichrist

10 juni 1943. Dictaat onvolledig overgenomen Q43 blz 169

Jezus zegt:

“De dag dat er in de wereld niet langer priesters zouden zijn die echte priesters zijn, zou de wereld eindigen in een gruwel die menselijke woorden niet kunnen beschrijven. Het uur van de “gruwel van de verwoesting” (Dan 9:27; 11:31; 12:11; Mt 24:15; Mk 13:14) zou dan bereikt zijn, inderdaad zo gewelddadig geslagen zijn dat het op aarde tot een hel wordt.

Dan 9:27 Met velen zal die vorst een vast verbond aangaan, gedurende een week. Op de helft van die week zal hij een einde maken aan de slacht- en spijsoffers en op de vleugel van de tempel de gruwel der verwoesting plaatsen totdat de vernietiging, waartoe besloten is, zich aan de vernieler voltrekt....

11:31 Door hem gezonden troepen zullen de tempelburcht ontwijden, een einde maken aan het dagelijks offer en de huiveringwekkende gruwel oprichten.

12:11 Vanaf het ogenblik dat het dagelijks offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht zullen er 1290 dagen verlopen.

Mt 24:15 Wanneer gij dus de *gruwel der verwoesting*, waarover gesproken is door de profeet Daniël zult zien staan op de *heilige plaats* - die het leest begrijpe het! -

Mk 13:14 Wanneer gij nu de *gruwel der verwoesting* zult zien staan waar het niet mag, laten dan de mensen in Judea naar de bergen vluchten

“Bid en vraag anderen te bidden opdat het zout niet smakeloos zou worden in allen behalve in Een, de laatste Martelaar die er zal zijn voor de laatste Mis, omdat Mijn strijdende Kerk zal bestaan tot de

allerlaatste dag en omdat de Slachtoffering ook dan nog zal worden voltrokken.

Hoe meer **echte** priesters er in de wereld zijn wanneer de tijden vervuld zijn, hoe korter en hoe minder wreed de tijd van de Antichrist en de tijd van de laatste stuiptrekkingen van het menselijk ras zullen zijn. Want de "rechtvaardigen" waarvan Ik spreek wanneer Ik preek over het einde van de wereld, zijn de **echte** priesters, de **echte** gewijde zielen in de kloosters verspreid op aarde, de slachtofferzielen, het ongekende leger martelaren die alleen Mijn oog kent terwijl de wereld hen niet zien kan, en ook al wie handelt in **echte** zuiverheid van geloof. Maar deze laatsten zijn, ook al weten zij dat zelf niet, gewijde zielen én slachtoffers.

De volledige tekst van dit dictaat kan gevonden worden op blz 110 van Deel 1 "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"

7.- De strijd tussen Hemel en hel

Jezus verklaart de werkelijke oorzaak van de tweede Wereldoorlog en verwijst naar de Eindtijden.

19 juni 1943 Het volledig dictaat Q 43 blz 182-183

Jezus zegt:

“Enkele dagen geleden heeft Pater (Migliorini) je geschreven dat hij perplex stond, niet bij machte om te verklaren welke de werkelijke oorzaak is van de huidige oorlogsgesel, “omdat een rijk dat tegen zichzelf verdeeld is, geen rijk meer is”. (Mt12:25; Mk3:24; Lk11:17)

Mt 12,26 Elk rijk dat innerlijk verdeeld is, vervalt tot een woestenij; en geen stad of huis, in zichzelf verdeelt, houdt stand.

Ik zal de Pater tonen dat dat rijk nog bestaat omdat de verdeeldheid maar schijn is.

In zijn manifestaties streeft Lucifer er altijd naar om de Heer God na te apen. Net zoals God aan iedere Natie zijn bewaarengel gegeven heeft zo ook heeft Lucifer zijn duivel benoemd. Maar precies zoals de verschillende engelbewaarders van de Naties aan de enige God gehoorzamen, zo gehoorzamen ook de verschillende duivelen van de Naties aan de enige Lucifer.

Het door Lucifer in de huidige gebeurtenissen gegeven bevel verschilt niet naargelang de Natie. **Het is een éniġ bevel voor alle duivels. Om die reden kan men begrijpen waarom het rijk van Satan niet in zichzelf verdeeld is en dus blijft bestaan.**

Dit bevel kan worden geformuleerd als volgt: “Zaai zoveel mogelijk gruwelen, wanhoop en dwalingen opdat de volken God de rug toekeren terwijl ze Hem vervloeken”.

Zijn knechten gehoorzamen en zij zaaien gruwelen en vertwijfeling, doven het geloof uit, wurgen de hoop en vernietigen de barmhartige naastenliefde. En op de puinen zaaien ze haat, wellust,

atheïsme. **Zaaien zij de hel. En zij slagen omdat zij ondervinden dat de grond al geschikt is.**

Ook Mijn engelen strijden om de landen te verdedigen die Ik hun heb toegewezen. Maar zij **vinden geen geschikte grond**. Om die reden blijven zij terrein verliezen aan de vijanden uit de hel. Om te overwinnen zouden mijn engelen moeten geholpen worden door zielen die in en voor het Goede leven, **zielen die in Mij leven**. Zij vinden er. **Maar zij zijn te gering in aantal** in vergelijking met de zielen die niet geloven, niet beminnen, niet vergeven, niet weten hoe te lijden. Hier past het te herhalen: "Satan heeft gevraagd om jullie te ziften." (Lk22:31)

Lk 22,31 Simon,Simon,weet dat de satan heeft geëist u allen te ziften als tarwe.

En die zifting bewijst dat het verderf nu zo groot is als in de tijden van de Zondvloed, nog groter zelfs aangezien jullie nu de Christus en zijn Kerk gehad hebben terwijl dit in de tijd van Noach niet het geval was.

Ik zei het al en Ik herhaal het: "Dit is de oorlog tussen de Hemel en de hel." Jullie zijn niets anders dan een bedrieglijk scherm.

Achter jullie troepen, strijden de engelen en de duivelen. Achter jullie drogredenen voor de oorlog is er de ware reden voor de strijd van Satan tegen de Christus.

Deze oorlog is een van de eerste selecties van de mensheid, die haar laatste uur nadert, om de oogst van de uitverkorenen te scheiden van de oogst van de verworpenen. Ongelukkig genoeg is de oogst van de uitverkorenen klein in vergelijking met de andere oogst.

"Wanneer de Christus komt om door Zijn Profeet Zijn eeuwige tegenstander te overwinnen, zal Hij weinigen vinden die in hun geest getekend zijn met het Kruis." (Ez 9:4; Apoc 7:3)

Ezech 9:4 Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een teken op het voorhoofd van de mannen, die jammeren en klagen over alle gruweldaden die daar bedreven worden.

Apoc 7:3 “Brenge geen schade toe aan de aarde noch aan de zee noch aan de bomen, voordat wij de dienstknechten van onze God met het zegel *op hun voorhoofd getekend hebben.*”

8.- De voorlopers van Christus' tweede komst

24 juni 1943. Het volledige dictaat

Q43 blz 62-63

Jezus zegt:

“Ook vandaag, op het feest van Mijn Goddelijk Lichaam, heeft Satan Mij getroffen in Mijn Kerken en in Mijn kinderen. Ik, de Hostie van de Vrede, passeer niet triomfantelijk door jullie straten, over bloementapijten, temidden van hosannagezang. Ik val tussen het puin, tussen het helse rumoer van de haat tegen de liefde, ontketend met heel zijn kracht.

De bloemen van vandaag, van de dag van het Lichaam van de Heer van de tijd van de gramschap, zijn Mijn gedode kinderen. **Gezegend degenen onder hen die onschuldig vallen en wier dood zonder wrok zo mooi wordt als een martelaarschap.** Mijn Bloed ziet men niet tussen het bloed van de vermoorden. Ik blijf met Mijn zuiverheid van Hostie. Het is het bloed van de anderen dat Mij bespat, zoals het de wreedheid van de Vijand is die Mij verwondt, en met Mij al wie hosties zijn zoals Ik. Van de grootste onder jullie - rechtop als op een mystiek kruis tussen de tempel en de Hemel, en gewond, bespuwd, doorboord, gegeseld, als zijn Heer, door een leugen verkocht aan de Vijand - tot de kleinste baby, geslacht als een onschuldig lam. **Maar deze hosties zijn niet tevergeefs geofferd. In hen is geen smet van haat. Zij zijn slachtoffers. Zalig in eeuwigheid omdat ze slachtoffers zijn!**

In Mijn dierbaarste kinderen, in Mijn ware kinderen, is Mijn teken. **Ik heb jullie allen getekend, jullie die Mij beminnen en die Ik bemin.** Meer dan een tiara die hem kroont, is dat teken een goddelijke aanwijzing op het voorhoofd van Mijn huidige Petrus (Paus Pius XII), de Paus van de vrede, in wie niet de minste haat leeft. Meer dan welk aureool ook schittert dat teken op de hoofden van de slachtoffers die met Mij vallen onder de wapens van Satan, en die de voorlopers zijn van de Tweede Komst van Christus.

En diezelfde engelen van de getroffen Kerken, die bidden en de weggesleurde Partikels van de Hosties aanbidden, verzamelen de

onschuldige zielen wier gewezen in de Hemel zal getroost worden.

Zie Slachtofferzielen nr. 7

9.- De omhelzing van God na de Dag van het Oordeel

1 juli 1943 Dictaat onvolledig overgenomen Q43 blz 114

Jezus zegt:

“God is licht. Een onmetelijk groot licht, majestueus en vredevol, wordt door de Vader uitgestraald. De Vader is **een oneindig grote kring die geheel de Schepping omvat**, vanaf het ogenblik waarop er gezegd werd: “Laat er licht zijn”, (Gen 1:3 **Toen sprak God: 'Er moet licht zijn.' En er was licht.**) tot in de eeuwen der eeuwen. Want God, **die altijd heeft bestaan**, heeft de Schepping omvat **sinds deze ontstond en Hij zal blijven omvatten al wat er van de Schepping zal overblijven** in zijn nieuwe vorm, de eeuwige vorm, na het Oordeel. Hij zal omhelzen al wie met Hem eeuwig zijn in de Hemel.”

10.- Voor het vlees kiezen is voor Satan kiezen

Apoc 1:8 *Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.*

Apoc 21:6 *Ik ben de Alfa en de Omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik te drinken geven uit de bron van het water des levens, om niet.*

Apoc 22:13 *Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde.*

3 juli 1943. Dictaat onvolledig overgenomen Q43 blz 194

Jezus zegt:

“Ik ben de Alfa en de Omega (Apoc 1,8; 21,6; 22,13) en Ik omvat alles wat bestaat. Alleen de tegenstrijdige menselijke wil die iemand onder het zegel van het Beest plaatst, wijst Mijn invloed af, want Ik heb jullie allen vrij geschapen en Ik doe jullie wil geen geweld aan. Als jullie wil dus vlees en bloed is, met andere woorden als hij Satan is, kan Mijn Wil niet handelen, omdat Mijn Wil Geest is en jullie geest beïnvloedt en omdat de geest sterft waar de materie heerst.”

Voor het volledig dictaat zie Slachtofferzielen nr 10

11.- Dit is het uur van het Beest

20 juli 1943. Het volledig dictaat Q43 blz 224-226

Maria Valtorta schetst de context:

Sinds de avond van de 18e laat de goede Jezus mij een afschuwelijk beest zien, echt zo afschuwelijk dat het mij doet huiveren en ik het zou willen uitschreeuwen... En de goede Jezus doet mij begrijpen dat zijn uiterlijk niettemin minder afschuwelijk lijkt dan het in werkelijkheid is, omdat geen enkele menselijke realiteit ooit exact de opperste Schoonheid en de opperste Lelijkheid als een persoon kan voorstellen.

En nu beschrijf ik het beest.

Het lijkt me dat ik een groot bedompt gat zie, zwarter dan zwart en uiterst diep. Ik begrijp dat het zeer diep is maar ik zie slechts de opening die helemaal ingenomen is door een afschuwelijk monster. Het is geen slang, geen krokodil, geen draak noch een vleermuis maar het heeft iets van de kenmerken van al die vier dieren.

Een lange en puntige kop zonder oren en met twee achterbakse en wreed kijkende ogen die altijd op een prooi loeren, een enorme muil gewapend met zeer scherpe tanden, altijd klaar om in de vlucht te grijpen al wie onvoorzichtig genoeg is om in het bereik van zijn kaken te komen. Kortom de kop lijkt erg wat de vorm betreft op die van een slang en wat de tanden betreft op die van een krokodil. Een lange, buigzame nek geeft de afschuwelijke kop een grote beweeglijkheid.

Een enorm, glibberig lijf bedekt met een vel zoals dat van de palingen (om jullie een idee te geven) - met andere woorden zonder schubben, roestachtig tot violet en tot donker grijs gekleurd - het is moeilijk te zeggen. Het heeft zelfs de kleur van bloedzuigers.

Bij zijn schouders en heupen (ik noem ze heupen omdat daar de op en neer gaande buik gezwollen met prooien eindigt en de lange staart begint die in een punt eindigt) zijn er vier korte en kwabvormige poten zoals bij de krokodillen. Op zijn rug zijn er twee grote vleugels als van een vleermuis.

Het beest beweegt zijn groot walgelijk lijf niet. Het beweegt alleen de staart - die in een S-vorm heen en weer kronkelt - en zijn

afschuwelijke kop met hypnotiserende ogen en verpletterende kaken.

Erbarm U onzer, God! Wat een lelijk beest! Vanuit zijn donker hol verspreidt het duisternis en afschuw. Ik verzeker U dat gisteren toen ik het zeer helder afgetekend zag ik het vol walging wilde uitschreeuwen. Al maar goed dat het als het ware uit afkeer, nooit naar me keek. Het is dan wel een wederkerige afkeer. Als dit Satan maar zwakjes afbeeldt, wat moet die dan wel zijn? Dan zou alleen het zien van Satan je in één slag tweemaal doen sterven!

Ook al maar goed dat als het grote beest in een hoek was, mijn blanke, witte, mooie, blonde, knappe Jezus heel dicht bij mij was... Licht in het licht! Als de lichtende, vertroostende gestalte van Christus wordt vergeleken met die van de andere - zijn zeer zachtmoedige, klare blik met de kwaadwillige blik van de andere - dan is er alle reden om medelijden te voelen met de onfortuinlijke zondaren bestemd voor de andere omdat ze Jezus hebben afgewezen.

Welnu, nu dat ik het beest gezien heb zou ik het nooit meer willen zien want het is al te lelijk. Ik zal bidden opdat zo weinig mogelijk sukkelaars in zijn klauwen terecht komen, maar ook de goede Heer vragen dit zicht van mij weg te nemen.

Vandaag is dit zicht al wat vervaagd en ik dank mijn Heer hiervoor ten zeerste. En ik ben Hem nog dankbaarder omdat de dierbare Stem mij het waarom van dit zicht doet begrijpen, dat mij gisteren terroriseerde omdat ik dacht dat het bedoeld was om mij te waarschuwen.

Jezus zegt:

“Kijk naar mijn Schittering en mijn Schoonheid en vergelijk ze met de donkere monsterachtigheid van het Beest.

Wees niet bevreesd om te kijken, ook al is het een afschuwelijk zicht. Jij bent in mijn armen. Het kan zo hoog niet reiken noch je schade toebrengen. Zie je het? Het kijkt zelfs niet naar jou. Het heeft al zoveel opgejaagde prooien in het oog te houden.

Welnu, meen je dat het de moeite loont Mij te verlaten om dat Beest te volgen?

En toch volgt de wereld het en verlaten zij Mij voor het Beest.

Kijk hoe volgevreten de gezwollen buik is. Het is zijn uur om te feesten. Maar kijk ook en zie hoe het de schaduw zoekt om toe te

slaan. Hij haat het Licht - en hij werd "Lichtdrager" (Lucifer) genoemd! Zie je hoe het al wie niet door mijn Bloed gemerkt is, hypnotiseert? **Hij spant zich tot het uiterste in want hij weet dat dit zijn uur is en dat mijn uur nadert wanneer hij voor eeuwig zal verslagen zijn.**

Zijn helse sluwheid en duivelse intelligentie brengen zonder ophouden het Kwade voort - in tegenstelling met onze Drie-Enige voortbrenging van het Goede - om meer prooien te bemachtigen.

Maar zijn sluwheid en intelligentie zouden niet baten als mijn Bloed in de mensen was tezamen met hun oprechte goede wil. De mens ontbeert te veel om gewapend te zijn tegen het Beest en dit laatste weet dit en het handelt openlijk zonder zich nog zelfs onder een bedrieglijk voorkomen te verschuilen.

Moge zijn afzichtelijke lelijkheid je aansporen tot een altijd maar grotere ijver en tot een steeds grotere boetedoening. Voor jezelf en voor je ongelukkige broeders en zusters, van wie de zielen verblind of verleid zijn en die niet zien, of, als ze toch zien, naar de Kwade toe lopen, om zijn hulp te verkrijgen voor een uur en er dan voor te betalen met een eeuwigheid van verdoeming."

12.- De krach (crash) van de wereld op het einde

21 juli 1943 Het volledig dictaat Q 43 blz 226-230

Jezus zegt:

“Ik heb je al gezegd dat wat in de oude boeken staat ook verwijst naar de huidige tijd. Het is alsof een reeks spiegels een al vroeger gezien spektakel herhaalt door het altijd maar op het voorplan te brengen.

De wereld herhaalt zichzelf in zijn dwalingen en in zijn daden van berouw, echter met dit verschil: dat de dwalingen altijd maar perfecter worden naarmate het mensenras evolueert naar de zogenaamde beschaving en naarmate de daden van berouw altijd maar embryonaler worden. Waarom? Omdat terwijl de wereld gegroeid is van jeugd naar grotere volwassenheid ook haar boosheid en hoogmoed toegenomen zijn.

Vandaag zijn jullie bij het hoogtepunt van de ouderdom van de wereld en hebben jullie het toppunt bereikt in boosheid en hoogmoed.

Meen echter niet dat jullie mensen nog zo lang te leven hebben als jullie al geleefd hebben. Jullie zijn bij het hoogtepunt en dat zou moeten betekenen dat jullie nog even lang te leven hebben. Maar zo zal het niet zijn. De parabool van de wereld die afdaalt naar het einde zal niet zo lang zijn als de stijgende kromme **Het zal een zich werpen zijn naar het einde. Precies de hoogmoed en de boosheid doen jullie neerstorten. Twee gewichten die jullie meesleuren in de afgrond van het einde, naar het vreeswekkend oordeel. De hoogmoed en de boosheid die jullie doen neerstorten langs de afdalende parabool stompen ook jullie geesten zodanig af dat zij jullie altijd maar meer onbewaam maken om door een oprecht berouw het neerstorten een halt toe te roepen.**

Maar zo jullie je “beschaafd” hebben door achteruit te gaan in het Goede en vooruit te stormen in het Kwade, Ik, de Eeuwige ben onbeweeglijk dezelfde gebleven in mijn juiste maat van Goed en Kwaad. Van het ogenblik af dat het licht geschapen werd waarmee het begin van de wereld werd ingewijd, (Gen 1:3-5) is wat Goed is en

Kwaad vastgesteld door het Verstand dat niet dwaalt. En de menselijke kracht, de kleine menselijke kracht is niet bij machte die eeuwige code geschreven door de vinger van God op onschendbare bladzijden die niet van deze aarde zijn weg te nemen of aan te tasten.

Het enige wat veranderd is sinds het ogenblik waarin Mijn Wil de wereld en de mens schiep bestaat in het volgende: voordien hadden jullie je te beheersen en te leiden naar de tafels van de Wet en het woord van de Profeten; nadien hadden jullie Mij, Woord en Verlosser, om jullie de wet te verklaren, om jullie Mijn onderrichting en Mijn Bloed te geven, om jullie door Mijn Komst de Geest te brengen die geen schaduwen laat, en daarbij jullie gedurende de eeuwen te ondersteunen door de Sacramenten en door de sacramentaliën.

Maar wat hebben jullie uit Mijn Komst gemaakt? Een nieuw gewicht van zonden waarvoor jullie verantwoording schuldig zijn.

Zullen wij samen kijken naar de oude bladzijden waarin de verklaring van het huidige uur kan worden gevonden? Je hebt ze aangevoeld als een drijfstok en -zweep maar Ik zal ze je beter leren kennen.

Wat wordt beloofd aan al wie de Wet onderhouden? Voorspoed, overvloed, vrede, macht, gezondheid en talrijke afstammelingen en de triomf over de vijanden, aangezien de Heer zich zou bevinden op de snee van de zwaarden van zijn dienaren tegen al wie zich zouden willen vergrijpen aan de zonen en dochters van de Allerhoogste.

Waarmee worden bedreigd al wie de Wet overtreedt? Met hongersnood, armoede, oorlogen, nederlagen, epidemies van besmettelijke ziekten, verlatenheid door God, en de onderdrukking door de vijanden waardoor de vroegere kinderen van de Allerhoogste zullen worden tot vervolgte en verschrikte kudden bestemd om afgeslacht te worden. (Lev 26; Deut 7:11-16; 11:26-28 en hfdst 28)

Lev 26: Zegen en vloek.

Deut 7,11 Volbreng dus de geboden, voorschriften en bepalingen, die ik u heden voorschrijf. 12 Wanneer gij aan deze bepalingen gehoor geeft en ze nauwgezet volbrengt, dan zal Jahwe, uw God, het genadig verbond gestand doen, dat Hij met uw vaders onder ede gesloten heeft. 13 Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken. Zegenen zal Hij de

vrucht van uw schoot en de vrucht van uw grond, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de aanwas van uw kleinvee, op de grond die Hij uw vaders onder ede beloofd heeft. 14 Gezegend zult gij zijn boven alle volken. Geen man of vrouw zal bij u onvruchtbaar zijn, en ook uw vee niet. 15 Jahwe zal u behoeden voor alle ziekten en alle verschrikkelijke kwalen van Egypte, die gij hebt meegemaakt. Hij zal die niet over u laten komen, maar ze uw vijanden verzenden. 16 Gij zult alle volken verslinden, die Jahwe, uw God in uw macht geeft. Gij moogt u daarbij niet laten vertederen en gij moogt hun goden niet vereren, want dat zou uw ondergang zijn.

Deut 11:26 Zo stel ik u heden zegen voor en vloek: 27 zegen als gij gehoorzaamt aan de geboden van Jahwe, die ik u heden geef; 28 vloek als gij aan zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u heden voorschrijf, door achter andere goden aan te lopen, die gij niet kent.

Deut 28:Zegen en vloek.

Jullie klagen over het uur dat jullie beleven. Maar vinden jullie het onrechtvaardig? Lijkt de strengheid ervan te wreed in jullie ogen? Nee, de gestrengheid is rechtvaardig en minder wreed dan jullie verdienen.

Ik heb jullie gered en nogmaals gered op duizenden manieren. Ik heb jullie vergeven en opnieuw vergeven voor zeventuizend en zeven duizend misdaden. Ik ben juist gekomen om jullie het Leven en het Licht te geven. **Ik, het Licht van de wereld, (Joh 8:12) kwam te midden van jullie duisternis om jullie het Woord en het Licht te brengen.** Ik sprak niet langer te midden van wervelwinden en vuur door de mond van de Profeten. Nee, Ik kwam - in persoon. Ik brak met jullie het brood, Ik deelde de slaapplek met jullie, Ik zwoegde al zwetend met jullie in de arbeid, Ik heb Mijzelf afgemat om jullie te evangeliseren, Ik stierf voor jullie, met Mijn Woord heb Ik elke twijfel over de Wet weggenomen, met Mijn Verrijzenis heb Ik elke twijfel over Mijn Natuur weggenomen, en Ik heb jullie Mijzelf nagelaten opdat Ik jullie geestelijk voedsel zou zijn, bij machte om jullie het

Leven te geven en jullie hebben Mij ter dood gebracht. (Joh 1:9-11)

Joh 1:9 Het ware licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. 10 Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet. 11 Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet.

Ik heb jullie het Woord en de Liefde en het Bloed van God gegeven en jullie hebben je oren voor het Woord gesloten, je harten en zielen voor de Liefde gesloten en jullie hebben Mijn Bloed vervloekt!

Hebr 9:1 Toch had ook het eerste verbond liturgische voorschriften en zijn eigen, aardse heiligdom. 2 Er was een tabernakel, een tentheiligdom, ingericht, waarvan het voorste deel de kandelaar en de tafel met de toonbroden bevatte; dit noemde men het heilige. 3 Achter het tweede voorhangsel was een gedeelte dat het allerheiligste werd genoemd. 4 Daar stonden een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, geheel met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden vaas met het manna, de staf van Aäron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond. 5 Boven de ark waren de kerubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden.

Het oude Tabernakel waarin de stenen tafelen waren beschreven door de vinger van een Profeet en ook wat manna (Hebr 9:1-5) **heb Ik vervangen door een nieuw Tabernakel waarin zich het ware Brood dat uit de Hemel is neergedaald bevindt en Mijn Hart waarin het Liefdespact geschreven staat, dat jullie, niet Ik, schenden.**

Jullie kunnen niet langer zeggen: Wij weten niet hoe God er uitziet. Ik nam een Vlees aan opdat jullie een Vlees zouden hebben om lief te hebben, aangezien het voor jullie afgestomptheid niet volstond om een geest te beminnen.

Wel dan? Wat hebben jullie gedaan? Wat hebben jullie **altijd** maar **meer** gedaan? Jullie hebben naar God, naar zijn altaar, naar

zijn Persoon jullie ruggen gekeerd. God, de Drie-Ene God, de ware God hebben jullie niet gewild.

Afgoden hebben jullie wel gewild. En jullie huidige afgoden zijn veel schandelijker dan de afgoden van de oude tijden of dan de fetisjen van de natuuraanbidders. Ja schandelijker dan de fetisjen van de natuuraanbidders. In hen ligt er nog verborgen het respect voor het beeld van God, naarmate hun mentaliteit en onwetendheid bij machte zijn zich dit voor te stellen. **En voorwaar, voorwaar Ik zeg jullie dat de natuuraanbidders zullen geoordeeld worden met minder gestrengheid dan jullie, aanbidders van het kwaad, verkocht aan de ergste vorm van afgoderij: de zelf-aanbidding.**

Ja, jullie hebben voor jezelf afgoden in het leven geroepen van vlees - van verdorven vlees - en voor die afgoden zijn jullie bij machte geweest hosannas te zingen en jullie ruggen te buigen daar waar jullie niet bij machte geweest zijn ze te buigen voor God. Jullie hebben Mijn Wet geminacht, verloochend, bespot en afgebroken; maar zoals slaven en dieren die door de temmer getemd zijn hebben jullie de bedrieglijke wet aanvaard en eraan gehoorzaamd, die jullie gegeven werd door sukkelaars van mensen, nog meer verdorven dan jullie, wier bestemming zodanig is dat ze al wie in de Hemel is vol afschuw doet sidderen.

Afgodendieners, natuuraanbidders, heidenen, verkocht aan het vlees, het geld, de macht en aan Satan, die de heer en meester is over deze drie vervloekte rijken van het vlees, het geld en de macht!

Maar waarom, waarom, O mijn volk, hebben jullie het Rijk verlaten dat Ik jullie gaf; waarom hebben jullie de Koning van de Volmaaktheid en de Liefde ontvlucht en de ketenen en de barbaarsheid van het rijk van Satan en van de Prins van Boosheid en Dood verkozen? Is dat jullie manier om de Allerhoogste, die jullie Vader en Redder is te vergoeden? En zijn jullie dan verwonderd als het vuur uit de aarde losbarst en het vuur uit de hemel neerregent om het arrogante en verloochenende mensengeslacht dat God heeft verloochend en Satan en zijn bedienaren heeft verwelkomd tot as te verbranden?

Nee, Satan heeft het niet nodig te werken, te zwoegen, jullie te verslinden! Ik moet zwoegen om jullie alsnog tot Mij terug te lokken,

aangezien jullie je oorsprong hebben verloochend en Ik niet vergeten ben dat Ik jullie Vader en Redder ben. Tot het uur van het einde, waarin jullie je verzamelen zullen voor de onverbiddelijke selectie, zal Ik mijn ongelukkige kinderen niet verloochenen en nog altijd proberen hen te redden.

Deze bestraffing, o Maria, de huidige bestraffing (Wereldoorlog 2) is niet onverdiend. Zij is rechtvaardig. Zij is erg omdat jullie zonden zeer ernstig zijn. Maar zij wordt helemaal niet toegediend uit boosheid van een God die een en al goedheid is. Jullie God zou Zichzelf opofferen om jullie te sparen als Hij wist dat dit jullie zou baten. Maar Hij moet, **Hij moet jullie toelaten jezelf te bestraffen door jullie daden van dwaasheid, voor jullie handel met het Beest.**

Duizenden en tienduizenden zullen verloren gaan in elke hoek van de aarde. Maar in de benauwdheid die jullie wurgt zal iemand de stem van God horen weerklinken en zijn gelaat uit de duisternis naar het Licht verheffen. Die éne persoon die terugkeert zal de gesel rechtvaardigen want - besef en overweeg in welke mate jullie verplicht zijn om haar te bewaren - de prijs en de waarde van één enkele ziel is zo hoog dat alle aardse schatten niet volstaan om haar te kopen. Het Bloed van een God is daarvoor nodig. Mijn Bloed.

Zie Boek 2 blz 92 van "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"

13.- Het vallen van vele priesters

Apoc 12:3 Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode draak. Hij had zeven koppen en *tien horens*, en op elke kop een diadeem. 4 En zijn staart vaagde een derde deel van *de sterren des hemels weg en wierp ze op de aarde*.

23 Juli 1943. Het volledige dictaat Q 43 blz 260-261

Jezus zegt:

“Als de tijd daar is zullen er vele sterren wankelen door de kronkelingen-windingen van Lucifer (Apoc 12:3-4), die, om te winnen, de lichten van de zielen moet verminderen.

Dit kan alleen gebeuren omdat dan niet alleen de leken maar ook de geestelijken de standvastigheid in het geloof, de barmhartige liefde, de kracht, de zuiverheid en de onthechting aan de verleidingen van de wereld zullen ontberen die nodig zijn om in de invloedssfeer van het Licht van God te blijven.

Begrijp je wie de sterren zijn waarvan Ik spreek? Zij zijn al wie Ik beschreven heb als het zout der aarde en als het licht van de wereld nl. Mijn bedienaren. (Mt 5:13-16; Mk 9:50; Lk14:34-35)

Mt 5:13 Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen te worden. 14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! 15 Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. 16 Zo moet ook uw licht stralen voor het oog der mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.

Satan's doordringende boosheid bestudeert de manier om

deze lichten uit te doven, omdat zij de lichten zijn die Mijn Licht weerkaatsen voor de menigten, om hen aan het wankelen te brengen.

Indien de zielen altijd maar dieper in de duisternis wegzinken niettegenstaande al het licht dat de priesterlijke Kerk nog altijd uitstraalt is het duidelijk welke duisternis de menigten zal bedreigen wanneer vele sterren in Mijn hemel geleidelijk zullen verdwijnen.

Satan weet dit en hij zaait zijn zaden om de zwakheid van de priesterlijke stand voor te bereiden, zodat hij bij machte zal worden hen gemakkelijk in zonden te overweldigen, niet zozeer de zonden van de zinnen als die van hun gedachten. In hun mentale chaos zal het voor hem nog gemakkelijk zijn de geestelijke chaos te veroorzaken. In de geestelijke chaos zullen de zwakken, die het hoofd moeten bieden aan de vloedgolf van de vervolgingen de zonde van lafheid bedrijven door aan het geloof te verzaken.

De Kerk zal blijven leven omdat Ik met haar ben. Maar zij zal uren van duisternis en gruwel beleven die lijken op die van Mijn Lijden, maar die langer zullen duren omdat dit nodig is.

De Kerk moet lijden wat haar Schepper leed, vooraleer Hij stierf om dan in een eeuwige gedaante te verrijzen. De Kerk moet veel langer lijden omdat de Kerk in haar leden niet volmaakt is als haar Schepper, en als Ik gedurende uren leed dan moet zij haar uren lijden gedurende weken en weken.

Zoals zij in de eerste tijden van de Kerk en in haar beste kinderen gevoed door bovennatuurlijke macht uit haar vervolgingen verrees zo zal zij insgelijks verrijzen wanneer de laatste tijden zullen aanbreken, waarin zij zal blijven bestaan, overleven en weerstaan aan de duivelse vloed en aan de gevechten tegen de Antichrist in de besten van haar kinderen.

Een pijnlijke maar billijke selectie.

Het spreekt vanzelf dat in een wereld waarin zoveel geestelijke lichten zullen uitgedoofd zijn, er het verschrikkelijke rijk, kort van duur echter, maar klaar en duidelijk gevestigd zal zijn van de Antichrist, voortgebracht door Satan net zoals Christus voortgebracht was door de Vader. Christus, de Zoon van de Vader voortgebracht door de Liefde met de Zuiverheid. De

Antichrist, de zoon van Satan, voortgebracht door de Haat met de drievoudige Onzuiverheid.

Zoals olijven door de molenstenen van de pers zullen de kinderen van Christus vervolgd worden, verpletterd, uitgeperst en fijngemalen door het vraatzuchtige Beest. **Maar niet verslonden en verzwolgen want het Bloed zal niet dulden dat zij in de geest verdorven zullen worden.**

Net zoals de eerste kinderen van Christus zal men de laatste in de vervolging van het einde afmaaien als schoven van korenaren en zal de aarde hun bloed opdrinken.

Maar eeuwig gezegend om hun volharding zijn al wie trouw aan de Heer sterven.

Zie Boek 2 blz 98 van "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"

14.- Jezus komt alle oordeel toe

26 juli 1943 Dictaat onvolledig overgenomen Q 43 blz 317

Jezus zegt:

‘Ik zeg jullie allen dat Ik de Stem ben van de Vader en dat Ik spreek in Zijn Naam. Ik zeg jullie dat Ik het ben aan Wie alle oordeel door de Vader is toevertrouwd.’

15.- De adem van het Beest

28 juli 1943 Dictaat onvolledig overgenomen Q 43 blz 319-320

Jezus zegt:

“In een wereld als die van jullie is het voor Mij moeilijk om leerlingzielen te vinden! En is het nog moeilijker om, zelfs tussen kinderen, kinderzielen te vinden! De adem van het beest heeft jullie allen zozeer verdorven dat hij de eenvoud, het vertrouwen, de onschuld heeft gedood; waarin Ik mijn rust nam, en dat zelfs in de zielen van kleine kinderen.”

16.- De profetie van Jesaja over de Boze Mens

29 juli 1943 Het volledig dictaat Q 43 blz 321-325

Jezus zegt:

“Men moet bij machte zijn om het Boek te lezen, niet alleen met zijn ogen maar ook met de geest. Dan wordt de bovennatuurlijke Kennis die het Boek inspireerde verlicht door het licht van de Waarheid. Maar om dat te verkrijgen moeten jullie een geest hebben die verbonden is met Mijn Geest. Want dan is het Mijn Geest die jullie leidt.

Welnu kijk: laten wij in de bladzijden van Jesaja, zoals de stenen van een mozaiek, alle woorden van de hoofdstukken tezamen lezen en dan met een bovennatuurlijk zicht opstellen. Zij zullen je klaarder lijken. Begin met de woorden die Ik je aanwees als deze voor de schuldigen. (Jes 26:10)

Jes 26:10 Worden de bozen begenadigd, dan leren zij nooit wat recht is: waar het recht heerst, blijven zij onrecht plegen, zij hebben geen oog voor Jahwe's vehevenheid.

Zelfs als wij medelijden betonen met de boze, toch leert hij nooit wat rechtvaardig is. In het land van de heiligen stelt hij slechte daden en hij zal de heerlijkheid van de Heer niet zien. (Jes 28:14-15)

Jes 28:14 Hoort daarom het woord van Jahwe, opscheppers, die over dit volk regeert! 15 Gij denkt: “Wij hebben met de dood een verbond gesloten, met de dodenwereld een overeenkomst aangegaan. Als de aanstormende gesel over ons komt zal hij ons niet deren, want wij hebben van de leugen onze toevlucht gemaakt, het bedrog is onze schuilplaats.”

Om die reden, luistert dan naar het woord van de Heer, jullie spotters, hoofden van mijn volk dat in Jeruzalem is. Jullie hebben

gezegd: "Wij hebben een verbond gesloten met de dood: wij hebben een verdrag aangegaan met de hel; wanneer de gesels losbarsten zullen zij ons niet deren want wij hebben onze hoop gesteld in het bedrog en door het bedrog worden wij beschermd." (Jes 28:18,19)

Jes 28:18 Uw verbond met de dood wordt verbroken, uw overeenkomst met de dodenwereld houdt geen stand: als de aanstormende gesel over u komt, wordt gij erdoor verpletterd! 19 Telkens als hij voorbijtrekt, zal hij u meesleuren; morgen aan morgen trekt hij voorbij, bij dag en nacht. Wat een ontzetting, deze boodschap te verstaan!

Jullie verbond met de dood zal worden verbroken en jullie verdrag met de hel zal niet langer bestaan; wanneer de voortstormende gesel voorbijtrekt, zal hij jullie meeslepen. En alleen de kwelling zal jullie de les doen begrijpen. (Jes 28,22)

Jes 28:22 Houdt dan op met dat spotten, anders knellen uw boeien nog sterker. Want Ik heb een bevel tot vernietiging gehoord, uitgaande van de Heer, Jahwe van de legerscharen, dat het hele land zal treffen.

Spot er dus niet mee opdat jullie kettingen niet nog zwaarder en vaster worden. (Jes 29,15-16)

Jes 29:15 Wee degenen die hun plannen voor Jahwe diep willen verbergen en alles in het duister doen, en zeggen: "Wie ziet ons? Wie weet van ons?" 16 Zo keert men de zaken om. Wordt de pottenbakker soms met het leem gelijkgesteld? Kan het maaksel van zijn maker zeggen: "Hij heeft mij niet gemaakt?" Zegt het aardewerk van de pottenbakker: "Hij kan er niets van?"

Wee jullie, die jullie plannen diep in het hart voor de Heer verbergen! Jullie gaan in het verborgene en in het duister te werk en zeggen "Wie ziet ons? Wie herkent ons?" Die gedachte van jullie is dwaas en pervers. (Jes 30,1)

Jes 30:1 Wee die opstandige zonen - zo luidt de godsspraak van Jahwe - zij maken plannen, maar buiten Mij om, zij sluiten verdragen, maar tegen mijn geest in, en stapelen daardoor zonde op zonde.

Wee jullie, kinderen die deserteren en plannen beramen, maar buiten Mij om, en die intriges op touw zetten maar strijdig met mijn geest en die zonde op zonde stapelen. (Jes 30,12-14)

Jes 30:12 Daarom zegt de Heilige van Israël: "Omdat gij mijn woorden minacht en op afpersing en bedrog vertrouwt en daarin uw steun zoekt, 13 daarom wordt gij door uw zonde een loszittend stuk aan een hoge vestingmuur, dat eensklaps en onverwachts omlaag valt 14 en stukslaat als een aarden kruik, die zo meedogenloos verbrijzeld wordt, dat geen van de scherven nog groot genoeg is om vuur uit de haard te nemen of om water te scheppen uit een plas.

Om die reden, zo zegt de Heilige van Israël: Aangezien jullie dit woord hebben veracht en jullie hoop op laster en beroering hebben gesteld en erop vertrouwt, zal die ongerechtigheid jullie overvallen zoals een onmerkbaar losgebarsten stuk in een hoge wal die plotseling als niemand er aan denkt omlaag stort en in duizend stukken wordt verbrijzeld. (Jes 31,1)

Jes 31:1 Wee hen die naar Egypte trekken om hulp, die steun verwachten van paarden, vertrouwen op strijdwagens in groten getale en de geweldige macht van de ruitery, maar niet opzien naar de Heilige van Israël en Jahwe geen raad vragen.

Wee hen die naar Egypte afdalen om hulp te zoeken en op paarden vertrouwen, zich op wagens verlaten, omdat er vele zijn, en op de ruiters die ongewoon krachtig zijn, en die hun vertrouwen niet gesteld hebben in de Heilige. Zij hebben de Heer niet gezocht. (Jes 31:3)

Jes 31:3 De Egyptenaren zijn mensen, geen goden, hun paarden zijn vlees, geen geest. Steekt Jahwe de hand uit, dan struikelen de helpers en vallen die geholpen worden; samen gaan zij ten onder.

Egypte is een mens en niet God, zijn paarden zijn vlees en geen geest. De Heer zal zijn hand uitstrekken en al wie hulp aanbiedt zal ineensstorten; al wie geholpen wordt zal vallen, en samen zal de verdelging hen treffen. (Jes 33,1)

Jes 33:1 Wee u verwoester, die zelf niet verwoest zijt, geweldenaar, zelf niet overweldigd! Als gij klaar zijt met verwoesten, wordt gij zelf verwoest; als gij ophoudt met uw gewelddadigheid wordt gij zelf overweldigd!

Wee jij, plunderaar! Zal ook jij niet uitgeplunderd worden?

Wee jij, spotter! Zal ook jij niet worden bespot? Wanneer je gedaan hebt met plunderen, zal ook jij uitgeplunderd worden, wanneer je gedaan hebt met spotten, zal ook jij bespot worden.

Voordat wij over die onderwerpen en over de beloften van God spreken zullen wij kommentaar geven over deze passage.

Het hart van de mens die de profeet de boze noemt is een mengelmoes van hoogmoed, machtsmisbruik en opstandigheid. **De drievoudige wellust is in dat hart** de troon waarop de Boze zetelt om dat hart, dat God en Zijn Rechtvaardigheid heeft afgewezen, te vullen met duivelse gedachten. Uit zo'n hart kan alleen maar ongerechtigheid voortkomen. Want zijn koning is de Geest van het Kwaad die kortstondige triomfen toekent in ruil voor latere altijddurende ondergang. De boze mens die regeert onder het teken van het Beest gaat voorbij als een bergstroom van lijden en verderf in het land der heiligen - en Rome is een land van heiligen - de andere minder boze mensen in het kwaad meeslepend en de kinderen van de Heer kwellend.

Het is alleen maar billijk dat de Heer zijn Glorie versluiert voor de boze mens, in dit verblijf en in het andere. Twee keren zal de boze mens Mijn glorie zien **en hij zou ze liever niet willen zien,**

aangezien zij voor hem verschrikkelijk zal zijn: namelijk bij zijn dood en op de laatste dag. Dan zal Ik hem vragen: "Wat heb je gedaan met Mijn volk? Met mijn geschenken?" En die vraag zal hem splijten, zoals een pijl uit een boog, hem in de diepte slingerend waar niemand uitkomt.

Mijn tweede aardse Jeruzalem is Rome. Een veelgeliefd land waarin Ik mijn Kerk gewild heb. Aangezien mijn Kerk het centrum van de wereld is zou ze als een schitterende relikwie moeten behandeld worden door al wie dit land leidt. Integendeel, hoe hebben de nieuwe bespotters van God zich gedragen? Door een verbond te sluiten met de misdaad die de dood tot gevolg heeft, met hun zielen uit te huwelijken aan Satan en door te geloven dat zij met zo een heiligschennende echtbreuk zich zouden redden uit de gesels waaraan zij anderen onderwerpen.

Nee. Leugen en bedrog redden niet. Dit zegt jullie de Vader van de Waarheid. De heer van de leugen vangt jullie in leugen en bedrog en zodra hij kan keert hij ze tegen jullie om jullie te verdelgen. **Ik ben het die redt. Buiten Mij kan niemand redden.**

Je bedrieglijke wapenrusting zal jullie ontvallen precies op het uur waarin mijn bestraffing jullie treft, want Satan gaat altijd zo te werk. Hij kan niet anders te werk gaan want al wat hij jullie te bieden heeft zijn vluchtige successen. Alleen Ik geef de bescherming die geen einde kent en wanneer Ik verschijn, om te redden of om te verdoemen, slaat Satan op de vlucht en laat jullie alleen. O dwaze kinderen van de zonde.

Alleen in de benauwdheid van de foltering zullen jullie beseffen wie God is en wie Satan is. Wat een verschrikkelijke les! En hoe meer jullie zondigen hoe wreder die benauwdheid zal zijn, **want er is een grens zelfs aan Mijn Goedheid, die mateloos is maar ook intelligent.** Vergeet dat nooit.

Niets van de plannen die de mens beraamt in het verborgene, ook niet die hij smeedt in de geheime schaduw van zijn hart, is verborgen voor de Heer. En als je arme broeders en zusters alleen maar het uiterlijk zien en misleid kunnen worden door je schijnheiligheid, Ik zie alles en handel naar wat je daden verdienen. En zoals een muur ondermijnd door een kleine bres, zal je gebouw neerstorten wanneer niemand dat verwacht het minst van al jij die je

veilig waant ingevolge je verbond met de Vader van de Leugen, noch de mensen die je vrezen omdat ze je onoverwinnelijk wanen.

Wee, wee, wee jullie die mijn Volk er toe brengen te geloven dat Ik jullie slechte daden bescherm. Wee jullie die mijn kinderen zover brengen dat ze twijfelen aan Mijn Rechtvaardigheid! Ook hiervoor zullen jullie verantwoording moeten afleggen **want de ergernis valt terug op het hoofd van wie ze veroorzaakt. En welke ergernis is groter dan die die de kleinen zover brengt dat zij in de waan zijn dat God de groten die zondigen onrechtvaardig zou beschermen?**

Hoeveel zielen hebben jullie Mij ontrukkt, O bewerkers van ongerechtigheid! Toch zullen zij nog kinderen zijn van Mijn Erbarmen. Maar jullie niet, aan wie Ik alles had geschonken om jullie tot Mij te trekken en jullie tot werktuigen van het Goede te maken en die alles vergeten hebben en Mij na Satan hebben gesteld.

Wee jullie die allianties sluiten waaruit enkel kwaad voor mijn volk kan komen: kwaad voor het vlees en kwaad voor de geest, en jullie weten dat het kwaad is, en toch doen jullie dat, misbruik maken van de macht, als jullie persoon maar triomfeert op aarde.

En wat is jullie persoon? Een handvol klei, die een vorm bewaart zolang als de Barmhartigheid haar met een hemelse dauw vochtig houdt, en die eenmaal verdord als gezifte kalk tot stof vervalt en verstrooid wordt.

Jullie allianties, die een waarachtige vereniging zijn van de voorlopers van de Antichrist, **hebben geen fundering en niet de kracht om te overwinnen.** Zoals jullie zelf zullen zij verkrummen en alleen een herinning nalaten van iets afschuwelijks in de zielen, huizen en lichamen van mijn arme kinderen.

Wanneer God dondert wat zijn dan talloze paarden en krachtige ruiters? Kaf dat de wind in alle richtingen verstrooit. Ik ben Degene die macht geeft aan gewapende strijdkrachten, **maar die strijdkrachten moeten bewogen worden door gerechtvaardigde redenen, niet door wreedheid en hoogmoed.**

Elke zonde en elke bespotting zal door God bestraft worden. Want, zo spreekt de Heer, gij zult God niet bespotten en het is niet geoorloofd om ondergeschikten te onderdrukken.

Maar overweeg een ding, Maria: ook de ondergeschikten dienen

de Wet te eerbiedigen, opdat jullie altijd God met jullie zouden hebben.