

Hem liefhadden die zij zochten, zij versnelden hun pas om Hem te bereiken en Hem te zien die zij zo beminden.

Mijn liefste dochter, mijn moederhart jubelt om de trouw, het contact en het offer van de Koningen die komen om mijn Zoon te kennen en te aanbidden.

Maar Ik kan mijn geheime pijn niet verbergen; van zovelen zijn er maar drie; en in de geschiedenis van eeuwen, hoeveel keer heeft deze pijn en menselijke ondankbaarheid zich niet herhaald!

Mijn Zoon en Ik deden niets anders dan sterren doen rijzen, de een nog mooier dan de ander, om hen op te roepen hun Schepper te leren kennen, een ander om hen te heiligen, weer een ander om op te staan uit de zonde; een ander tot de heldhaftigheid van een offer...

Maar wil je weten wat die sterren zijn?

Een ster is een pijnlijke ontmoeting; een andere waarheid die men leert kennen; weer een andere ster is een liefde die niet wordt beantwoord door een ander schepsel; een tegenslag, een pijn, een ontgoocheling, een onverwacht vermogen, zijn zovele sterren die licht geven in de breinen van de schepselen die, liefkozend, hen het hemels Kind willen laten vinden, dat smacht van liefde, verkleumd van kou, een toevlucht wil in hun hart om zich te laten kennen en beminnen.

Maar, helaas Ik die Hem in mijn armen heb, wacht vergeefs dat de sterren Mij de schepselen brengen om Hem in hun hart te brengen en mijn moederschap wordt beperkt en gehinderd; en terwijl ik de Moeder van Jezus ben, word Ik belemmerd om de moeder van allen te zijn, omdat zij niet bij Mij zijn en zij zoeken Jezus niet; de sterren verbergen zich en zij blijven zonder Jezus in het Jeruzalem van de wereld.

Wat een pijn, mijn dochter, wat een pijn!

Contact, trouw en offer is nodig om de sterren te volgen en als de zon van de Goddelijke Wil opgaat in de ziel, wat een aandacht is er dan nodig! Anders blijft er niets over dan het duister van de menselijke wil.

Welnu, mijn dochter, toen de heilige drie koningen aan kwamen in Jeruzalem, verloren zij de ster uit het oog, maar met dat al hielden zij niet op Jezus te zoeken.

Maar toen ze buiten de stad kwamen verscheen de ster weer en leidde hen feestelijk naar de grot van Bethlehem.

Ik ontving hen met moederlijke liefde en het lieve Kind keek naar hen met zoveel liefde en majesteit en liet zijn Godheid doorheen zijn kleine Mensheid schijnen waarvoor zij bogen, en zij knielden aan zijn voeten en aanbaden en beschouwden die hemelse schoonheid.

Zij erkenden Hem als de ware God en zij bleven verrukt, in extase en verheugden zich over Hem zodat het hemelse Kind zijn Godheid moest terugtrekken in zijn Mensheid, anders zouden zij bij Hem gebleven zijn zonder zich te kunnen los maken van zijn goddelijke voeten.

Toen zij ontwaakten uit de extase waarin zij het goud van hun zielen aanbaden, de wierook van hun geloof en aanbidding, de mirre van hun hele wezen en van welk offer dan ook, dat Hij zou hebben gevraagd, voegden zij het offer en de uitwendige gaven, symbool van hun inwendige acten: goud, wierook en mirre.

Maar mijn moederlijke liefde was nog niet tevreden; Ik wilde in hun armen het zoete Kindje leggen en oh, met hoeveel liefde kusten zij Hem en drukten ze Hem tegen hun hart!

Zij werden al vooraf het Paradijs in zichzelf gewaar.

Hiermee verbond mijn Zoon alle heiden-naties aan de kennis van de ware God en maakte voor allen het heil van de Verlossing gemeenschappelijk, de terugkeer van het geloof voor alle volkeren; Hij stelde zichzelf aan als Koning van de heersers en met de wapens van zijn liefde, zijn pijnen en zijn tranen, heersend over allen, riep Hij het rijk van zijn Goddelijke Wil op aarde weer op.

En Ik, je Mama, wilde de eerste apostel zijn; Ik onderrichtte hen, vertelde hun de geschiedenis van mijn Zoon, zijn vurige liefde; Ik drukte hun op 't hart Hem bekend te maken bij allen, Ik nam de eerste plaats in van Moeder en Koningin van alle apostelen, zegende hen en liet hen zegenen door het lieve Kind en gelukkig en met tranen gingen zij terug naar hun eigen streek.

Ik liet hen niet los; met moederlijke genegenheid begeleidde Ik hen en als antwoord liet Ik hen Jezus in hun hart ervaren.

Wat waren zij tevreden!

Je moet weten dat Ik me dan een echte Moeder voel, als Ik zie dat mijn Zoon hen als eigendom heeft, dat Hij zijn eeuwige woning bezit en vormt in de harten die Hem zoeken en beminnen.

Welnu, een woordje voor jou, mijn dochter; als je wilt dat Ik voor jou een ware Moeder ben, laat Mij dan Jezus in je hart leggen.

Je zult Hem gelukkig maken met je liefde, je zult Hem voeden met het voedsel van zijn Wil – omdat Hij geen ander voedsel neemt – je zult Hem bekleden met de heiligheid van je werken, Ik zal in je hart komen en opnieuw samen met jou mijn lieve Zoon laten groeien en Ik zal de taak van Moeder vervullen voor jou en voor Hem; zo zal Ik pure vreugden ervaren van mijn moederlijke vruchtbaarheid.

Je moet weten dat wat niet begint met Jezus die aanwezig is in je hart, de mooiste uitwendige werken Mij niet kunnen behagen omdat het leven van mijn lieve Zoon ontbreekt.

De ziel tot haar hemelse Moeder:

Heilige Mama, wat moet ik U danken dat U het hemels Kind in mijn hart wilt leggen!
Wat ben ik daarmee tevreden!

Ik smEEK U dat U me verbergt onder uw mantel opdat ik alleen het Kind dat in mijn hart verblijft zie, dat van heel mijn wezen een enkele act van liefde maakt van de Goddelijke Wil en Hem zoveel doet groeien dat ik helemaal gevuld wordt met Jezus en er van mij alleen de sluier over blijft die Hem verhult.

Offertje uit devotie:

Om Mij vandaag te eren, zul je drie maal het hemelse Kindje kussen en je zult Hem het goud van je wil schenken, de wierook van je aanbedding, de mirre van je pijnen en je zult Mij vragen dat Ik Hem insluit in je hart.

Schietgebedje:

Hemelse Mama, sluit mij in binnen de muur van de Goddelijke Wil om mijn lieve Jezus te voeden.

VIJFDE MEDITATIE**De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil.**

Bezoek aan de tempel.

Maria, model van gebed.

Het kwijt raken van Jezus.

Vreugden en Pijnen.

De ziel tot haar hemelse Moeder:

Heilige Mama, uw moederlijke liefde roept mij met steeds luider stem naar U toe; ik zie u druk bezig, klaar om te vertrekken naar Nazareth.

Mijn Mama, laat me niet achter, neem mij met U mee en ik zal aandachtig luisteren naar uw andere verheven lessen.

Les van de Koningin van de Hemel:

Geliefde dochter, je gezelschap en de ijver waarmee je luistert naar mijn hemelse onderrichtingen om Mij na te volgen, zijn de zuiverste vreugden die je mijn moederlijk hart kunt bezorgen.

Ik ben zo blij omdat Ik de onmetelijke rijkdom van mijn erfgoed met je kan delen.

Nu eens een blik werpend op Jezus en dan op Mij, geef je Me aandacht.

Ik zal je een periode van mijn leven vertellen die, hoewel die een troostend gevolg had, niettemin zeer pijnlijk was voor Mij.

Stel je voor, als de Goddelijke Wil niet voortdurend en opnieuw teugjes kracht en genade had geschonken, zou Ik gestorven zijn van pure smart.

Wij bleven ons leven leiden in het vredige huisje van Nazareth en mijn lieve Zoon groeide in genade en wijsheid.

Hij trok mensen naar Zich toe door de zoetheid en de beminnelijkheid van zijn stem, door de zoete betovering van zijn ogen, door de beminnelijkheid van zijn hele Persoon.

Ja, mijn Zoon was werkelijk het toppunt van schoonheid.

Niet lang voordien had Hij de leeftijd van twaalf jaar bereikt, waarop wij volgens de gewoonte naar Jeruzalem gingen om Pasen te vieren.

Wij gingen op weg, Hij, St. Jozef en Ik.

Terwijl Wij devoot en ingetogen onze weg vervolgden, verbrak mijn Jezus dikwijls de stilte en vertelde Ons ofwel over zijn hemelse Vader en over de onmetelijke liefde die Hij voelde in zijn hart voor de zielen.

In Jeruzalem begaven Wij Ons naar de tempel en daar aangekomen, bogen Wij Ons met het gezicht ter aarde en aanbaden God met diepe eerbied en Wij baden lange tijd. Ons gebed was zo vurig en ingetogen dat het de hemelen opende, het trok en boeide de hemelse Vader en versnelde de verzoening tussen Hem en de mensen.

Welnu, mijn dochter, Ik wil je een pijn toevertrouwen die Mij kwelt: ongelukkigerwijs zijn er zo velen die weliswaar naar de kerk gaan om te bidden, maar het gebed dat zij richten tot God houdt op bij hun lippen en het hart en het brein vluchten ver van Hem weg!

Hoe velen gaan naar de kerk louter uit gewoonte of om hun tijd te verdoen.

Dit sluit de Hemel af in plaats van die te openen.

En hoe talrijk zijn de oneerbiedigheden die zich voordoen in het huis van God!

Hoeveel geselingen zouden de wereld niet bespaard zijn en hoeveel kastijdingen zouden niet omgezet zijn in genaden, als alle zielen hun best zouden doen om ons voorbeeld te volgen!

Alleen het gebed dat opwelt in een ziel waarin de Goddelijke Wil regeert, werkt op een onweerstaanbare manier op het hart van God.

Het is zo machtig dat het Hem overwint en van Hem het maximum aan genaden verkrijgt.

Draag daarom zorg dat je leeft in de Goddelijke Wil en je Mama die je bemint zal aan jouw gebeden de rechten geven van haar machtige voorspraak.

Na onze plicht te hebben gedaan in de tempel en Pasen te hebben gevierd, maakten Wij Ons klaar om naar Nazereth terug te gaan.

In de drukte van de menigte verloren Wij elkaar.

Ik bleef bij de vrouwen en Jozef voegde zich bij de mannen.

Ik keek rond om Me ervan te verzekeren dat mijn lieve Jezus met Mij mee was gegaan; maar toen Ik Hem niet zag, dacht Ik dat Hij bij zijn vader Jozef was gebleven.

Wat niet het geval was, integendeel, de verbazing en de angst die Ik had toen we zover waren dat Wij weer bij elkaar zouden zijn, zag Ik Hem niet aan zijn zijde!

Niet wetend wat er was gebeurd, voelden We zo'n schrik en pijn dat We allebei zwegen. Gebroken door de pijn, gingen Wij haastig terug en vroegen ongerust aan wie We tegenkwamen:

“A.u.b, zeg Ons of ge Jezus gezien hebt, onze Zoon, want Wij kunnen niet langer leven zonder Hem.”

En wenend beschreven Wij zijn gelaatstrekken:

“Hij is één en al beminlijkheid; zijn mooie ogen schitteren van licht en spreken het hart aan; zijn blik valt op, verrukt, houdt vast; zijn voorhoofd is majesteitelijk, zijn gelaat is mooi, van een verrukkelijke schoonheid; zijn zeer lieve stem daalt af in je hart en maakt de bitterheid zoet, zijn haar, gekruld en als zeer fijn goud maakt Hem speciaal, gracieus.

Alles in Hem is majesteitelijk, waardig, heilig.

Hij is de mooiste onder de kinderen der mensen!

Niettemin, ondanks al ons zoeken, wist niemand iets.

De pijn die Ik voelde werd zo erg dat die Mij bitter liet wenen en veroorzaakte ieder moment in mijn ziel diepe scheuren, die Mij ware doodsangsten gaven.

Lieve dochter, Jezus was mijn Zoon, Hij was ook mijn God; daarom was mijn pijn helemaal in de goddelijke orde, dat wil zeggen, zo machtig en onmetelijk dat die alle andere mogelijke kwellingen samen overtrof.

Als het Fiat dat Ik bezat, Me niet voortdurend had ondersteund met zijn goddelijke kracht zou Ik gestorven zijn van ontzetting.

Toen Ik zag dat niemand inlichtingen wist te geven, ging Ik hevig verlangend te rade bij de engelen die Mij omgaven:

“Zeg Me toch, waar is mijn geliefde Jezus?”

Waarheen moet Ik mijn schreden richten om Hem op te kunnen sporen?

Ach, zeg Hem dat Ik niet meer kan, breng Hem op uw vleugels in mijn armen!

Och, mijn engelen, heb medelijden met mijn tranen, kom Mij te hulp, breng Jezus bij Mij!”

Intussen was al het zoeken tevergeefs en wij keerden terug naar Jeruzalem.

Na drie dagen van bittere verzuchtingen, van tranen, van verlangen en angst gingen Wij de tempel binnen; Ik was één en al oog en zocht overal.

Toen zag Ik tenslotte, als overweldigd door gejubel, mijn Zoon die stond te midden van de wetsgeleerden!

Hij sprak met zoveel wijsheid en majesteit zodat allen die naar Hem luisterden verrukt en verrast waren.

Alleen al toen Ik Hem zag, voelde Ik Me herleven en direct begreep Ik de verborgen reden van het verlies.

En nu een woordje voor jou, liefste dochter.

In dit mysterie wilde mijn Zoon aan Mij en aan jou een verheven onderrichting geven.

Zou je misschien kunnen veronderstellen dat Hij zou ontkennen wat Ik geleden had?

Integendeel, mijn tranen, mijn voeten, mijn wrede en intense smart werden teruggekaatst in zijn hart.

Niettemin tijdens deze zo pijnlijke uren, offerde Hij zijn eigen Mama aan zijn Goddelijke Wil, Zij die Hem zo bemint, om Mij te tonen hoe ook Ik op een dag zijn leven zou moeten offeren aan de verheven Wil.

In deze onuitsprekelijke pijn vergat Ik jou niet, mijn geliefde.

Overwegende dat Ik voor jou moest dienen als voorbeeld, hield Ik het ter beschikking voor jou zodat ook jij, op het geschikte moment, de kracht zou hebben alles te offeren aan de Goddelijke Wil.

Zo gauw Jezus ophield met spreken, gingen Wij eerbiedig naar Hem toe, wendden Ons tot Hem met een zacht verwijt:

“Zoon, waarom hebt Ge Ons dit aangedaan?”

En Hij antwoordde met goddelijke waardigheid:

“Waarom zocht Gij Mij?”

Wist Gij niet dat Ik naar de wereld ben gekomen om mijn Vader te verheerlijken?”

Wij begrepen de verheven betekenis van zo'n antwoord en na daarin de Goddelijke Wil te hebben aanbeden, gingen Wij terug naar Nazareth.

Dochter van mijn hart, luister.

Toen Ik mijn Jezus kwijt was, was de pijn die Ik leed het meest intens; toch kwam er nog een tweede bij n.l. die van jouw verlies.

Inderdaad, in 't vooruitzicht dat jij je zou verwijderen van de Goddelijke Wil, voelde Ik Me tegelijkertijd beroofd van de Zoon en van de dochter en daarom kreeg mijn moederschap een dubbele klap.

Mijn dochter, wanneer je op 't punt staat je eigen wil te doen in plaats van die van God, bedenk dan dat je door het goddelijk Fiat te verlaten op 't punt staat Jezus en Mij te verliezen om neer te vallen in het rijk van ellende en verdorvenheid.

Wees trouw aan het woord dat Je Me hebt gegeven om onlosmakelijk verenigd te blijven met Mij en Ik zal je de genade schenken nooit meer jouw wil te laten heersen, maar alleen de Goddelijke Wil.

De ziel:

Heilige Mama, ik beef bij de gedachte aan de afgronden waarin mijn wil in staat is mij te laten neervallen.

Daardoor kan ik U verliezen, kan ik Jezus verliezen en alle hemelse gaven.

Mama, als U mij niet helpt, me niet omgordt met de macht van het licht van de Goddelijke Wil, voel ik dat het mij niet mogelijk is voortdurend van de Goddelijke Wil te leven.

Daarom stel ik al mijn hoop op U, op U vertrouw ik, op U hoop ik.

Amen.

Offertje uit devotie:

Bid drie Weesgegroeten uit medelijden met de intense pijn die Ik onderging tijdens de drie dagen dat Ik beroofd was van mijn Jezus.

Schietgebedje:

Heilige Mama, maak dat ik voor altijd de weg van mijn wil loslaat om alleen te leven in de Goddelijke Wil.

ZESDE MEDITATIE

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil op aarde.

De Koningin van het gezin.

De Koningin van de wonderen.

De band van het huwelijk tussen het Fiat en het schepsel.

De bruiloft van Cana.

De ziel tot haar hemelse Moeder:

Heilige Mama, ik ben samen met U en met de lieve Jezus om een nieuw huwelijk bij te wonen, om de wonderen te zien en het grote mysterie te begrijpen in hoever voor mij en voor allen uw moederlijke liefde reikt.

Ach, mijn Moeder, neem mijn handen in de uwe, zet mij op uw knieën, bekleed mij met uw liefde, zuiver mijn intellect en zeg mij waarom U wilt dat ik dat huwelijk bijwoon.

Les van de Koningin van de Hemel:

Mijn liefste dochter, mijn hart zwelt van liefde en heeft de behoefte je de reden te zeggen waarom Ik samen met mijn Zoon Jezus dat huwelijk wil bijwonen op de bruiloft van Cana.

Denk je dat het een willekeurige ceremonie was?

Nee, dochter, dit zijn diepe mysteries; wees aandachtig en Ik zal je nieuwe dingen vertellen en hoe mijn moederliefde zich op een ongelooflijke wijze toont en hoe de liefde van mijn Zoon ware tekens gaf van vaderschap en koningschap voor de schepselen.

Welnu, luister naar Mij.

Mijn Zoon was teruggekeerd uit de woestijn en bereidde zich voor op zijn openbaar leven, maar eerst wilde Hij deze bruiloft bijwonen en daarom stond Hij toe dat Hij werd uitgenodigd.

Wij gingen er naar toe, niet om te feesten maar om grote dingen te doen voor de menselijke generaties.

Mijn Zoon nam plaats als Vader en Koning in de gezinnen, Ik nam plaats als Moeder en Koningin.

Met onze aanwezigheid hernieuwden Wij de heiligheid, de schoonheid, de orde van het huwelijk gesloten door God in Eden, dat is van Adam en Eva, getrouwd door het verheven Wezen om de aarde te bevolken en de toekomstige generaties te vermenigvuldigen en te laten groeien.

Het moederschap is het vermogen waaruit het leven van de generaties voortkomt.

Men zou het kunnen noemen de tronk van waaruit de bevolking van de aarde voortkomt. De priesters, de kloosterlingen zijn de takken; als het niet gebeurt via de tronk, zullen de takken geen leven hebben.

Door te zondigen, door zich te onttrekken aan de Goddelijke Wil, bewerkten Adam en Eva dat het gezin de heiligheid, de schoonheid en de orde verloor; en Ik, je Mama, de nieuwe onschuldige Eva ging samen met mijn Zoon herordenen wat God deed in Eden en Ik werd Koningin van de gezinnen en smeekte de genade af dat het goddelijk Fiat erin zou regeren opdat de gezinnen Mij zouden toebehoren en Ik Koningin zou zijn te midden van hen.

Maar dat is niet alles, mijn dochter; onze liefde brandde en Wij wilden laten merken hoeveel We hen beminden en gaven hun de meest verheven les: op 't hoogtepunt van de maaltijd was de wijn op en mijn moederhart voelde zich verteren van liefde en wilde hulp bieden; en wetend dat mijn Zoon alles kon, zei Ik, met smekende nadruk, maar zeker dat Hij Mij zou horen:

“Mijn Zoon, het bruidspaar heeft geen wijn meer.”

En Hij antwoordde Mij:

“Mijn uur om wonderen te doen is niet gekomen.”

En Ik, zeker wetend dat Hij Mij niet zou weigeren wat zijn Moeder Hem vroeg, zei aan degenen die bedienden:

“Doe wat mijn Zoon u zegt en ge zult hebben wat ge wilt, zelfs meer zult ge hebben en in overvloed.”

Mijn dochter, met deze weinigen woorden gaf Ik de schepselen zo'n nuttige, noodzakelijke en verheven les.

Ik sprak vanuit mijn moederhart en zei:

“Mijn kinderen, wilt ge heilig zijn?

Doe de Wil van mijn Zoon; wilt ge dat al het kwade ophoudt?

Doe wat mijn Zoon zegt.

Wilt ge genade, ook de moeilijke.

Doe dat wat Hij zegt en wil.

Wilt ge ook de noodzakelijke dingen van het natuurlijk leven?

Doe wat mijn Zoon zegt;

Omdat Hij in zijn woorden waarin Hij zegt en wil, zoveel macht in zich houdt dat als Hij spreekt, Hij zijn woord houdt in datgene wat je vraagt en Hij laat de genaden in jullie zielen opkomen die jij verlangt.

Hoe velen worden gezien vol passies, zwak, bedroefd, ongelukkig, ellendig; en toch bidden zij en bidden zij, maar omdat zij niet doen wat mijn Zoon zegt verkrijgen ze niets; de Hemel schijnt voor hen gesloten.

Dit is een pijn voor je Mama omdat Ik zie dat, terwijl ze bidden, zij zich verwijderen van de bron waar in al het goede verblijft en dat is de Wil van mijn Zoon.

Welnu de dienaars deden precies wat mijn Zoon hun zei:

“Vul de vaten met water en breng die naar de tafel.”

Mijn lieve Jezus zegende dat water en het werd veranderd in buitengewone wijn.

Oh duizend maal gezegend die doet wat Hij zegt en wil!

Hiermee gaf mijn Zoon Mij de grootste eer, Hij stelde Mij aan tot Koningin van de wonderen; daarom wilde Hij mijn eenheid en gebed om het eerste wonder te doen.

Hij had Mij zo lief dat Hij Mij de eerste plaats gaf, Koningin ook van de wonderen, en met daden, niet met woorden zei Hij:

“Als je genaden verlangt, kom naar mijn Moeder; Ik zal Haar niets weigeren wat Zij verlangt”.

Overigens, mijn dochter, door dit huwelijk bij te wonen keek Ik naar de toekomstige eeuwen, Ik keek naar het rijk van de Goddelijke Wil op aarde, naar de gezinnen en schonk hun wat gesymboliseerd zal worden met de liefde van de allerheiligste Drie-eenheid om te zorgen dat zijn rijk op volle kracht werkte en met mijn rechten van Moeder en Koningin nam Ik hun beleid ter harte en in het bezit van de bron, stelde Ik alle genaden ter beschikking van de schepselen, alle hulp, de heiligheid die nodig is om te leven in zo'n heilig rijk.

En daarom herhaal Ik:

“Doe wat mijn Zoon je zegt”.

Mijn dochter, luister naar Mij: als je alles in je macht wil hebben, zoek dan niets anders en stel Mij tevreden opdat Ik van jou mijn dochter van de Goddelijke Wil kan maken. En dan zal Ik de verplichting op mij nemen om het huwelijk te sluiten tussen jou en het Fiat en om een ware moeder te zijn zal Ik het huwelijk sluiten door jou het geschenk te geven van het leven van mijn Zoon en als gift mijn moederschap en al mijn deugden.

De ziel:

Hemelse Mama, hoe moet ik U bedanken voor de grote liefde die U mij toedraagt en voor alles wat U doet, dat U altijd aandacht aan mij besteedt en mij voorbereidt en zoveel genaden geeft zodat Hemel en aarde samen met mij ontroerd en verrukt worden en wij allen tot U zeggen:

“Dank U, dank U!”

Oh, heilige Mama, prent in mijn hart uw heilige woorden:

“Doe wat mijn Zoon je zegt” opdat in mij het leven van de Goddelijke Wil ontstaat dat Ik zo verlang en wil; en verzegel mijn wil voor mij opdat die altijd ondergeschikt is aan de Goddelijke Wil.

Offertje van toewijding:

Laat ons in al onze acten het oor lenen aan onze hemelse Mama die ons zegt:

“Doe wat mijn Zoon je zegt” opdat wij allen de Goddelijke Wil vervullen.

Schietgebedje:

Heilige Mama, kom in mijn ziel en bewerk het wonder dat U mij de Goddelijke Wil doet bezitten.

God zij dank.