

12 december 1975

59.- DE DEUGD VAN DE GODSVRUCHT

Het is een decreet van de goddelijke Voorzienigheid dat de op de aarde pelgrimerende mensen door bijzondere tekenen en middelen met hun Schepper God, hun Heer, hun Verlosser en hun Heiligmaker in verbinding moeten staan.

Die middelen zijn van velerlei aard maar beantwoorden alle aan het doel namelijk om jullie met God te verbinden.

God daarentegen kan met jullie ook zonder die middelen in verbinding treden..

Die middelen gebruiken, die uw betrekkingen met de Schepper God en de Heer regelen, wordt godsvrucht genoemd.

De godsvrucht is een zeer belangrijke deugd want zij laat de zielen toe zich tot hun Schepper te verheffen om Hem te roemen, te bedanken en te verheerlijken. Om Hem voor de bedrev n zonden om vergeving te smeken. Om tot Hem hun eigen gevoelens uit te drukken. Om zich te verenigen met al de stemmen van de Schepping. Om zich te verenigen met het universele koor van alle bezielde en niet bezielde schepselen in de verplichte hymne van lofprijzing aan Hem, de Alfa en de Omega van allen en van alles.

De godsvrucht moet dus de deugd zijn van aile zielen.

Wee hen die de godsvrucht in zichzelf vernietigen door in zichzelf alle goddelijk licht uit te doven, door zich van God te isoleren, door de hevige begeerde prooi van Satan te blijven..

Een mens zonder godsvrucht is als iemand die van zijn ledematen beroofd is, die van niemand iets kan ontvangen. De mens zonder godsvrucht is in zijn vrijheid verminkt en veroordeeld om de sl van Satan te zijn. In de handen van Satan zal hij tot een instrument van ondergang zijn.

ZIJ BIDDEN NIET MEER

Uit wat voorafgaat blijkt hoe belangrijk deze fundamentele deugd wel is.

En het athei'sme heeft dan ook steeds getracht om op aile mogelijke wijzen en met aile mogelijke middelen deze deugd van godsvrucht in millioenen en millioenen zielen te vernietigen. Het kan er zich vandaag terecht op beroemen dat zij de godsvrucht in zeer vele christenen heeft vernietigd.

De godsvrucht zelfs vernietigd heeft in de ziel van vele priesters, religieuzen en zusters, die verblind door deze absurde materialistische beschaving in zichzelf de bron die hun innerlijk Ieven voedde hebben uitgedoofd, die de ziel is van elke zielezorg.

Zander de godsvrucht verdorren de zielen en verandert de Kerk van een tuin in een woestijn.

Hoeveel priesters zijn er niet die niet meer bidden ! . . .

Geen Iezing meer van bet goddelijk Officie, geen Rozenkrans die " tahoe, goed voor andere tijden ", geen meditatie.

In de plaats van die godsdienstpraktijken : radio, televisie, liedjes en nog andere zaken waarover best gezwezen wordt.

De lichten van het geloof, van de hoop en van de liefde zijn uitgedoofd en bet ontbindingsproces van hun goddelijk Ieven is bijna voltooid.

Na God in hun hart en ziel te hebben onttroond hebben zij in Zijn plaats een mythische sociaie vooruitgang geplaatst en een even hypothetische sociale gerechtigheid die zij nooit zullen kunnen reaiiseren. Want bet is klaar en duidelijk dat zonder de hulp van God, zonder de

ware vrijheid geen enkele vooruitgang en nog minder een sociale gerechtigheid kan worden verwezenlijkt. . .

JULLIE OGEN OPENEN

Zoon, mijn Stedebouder op aarde kent en volgt de groeiende morele en geestelijke desintegratie van mijn mystiek Licbaam.

Hij is er pijnlijk door bedroefd.

Hij lijdt omdat vele priesters en zelfs sommige bisschoppen niet luisteren naar zijn talrijke oproepen tot een levendig geloof, tot een ware godsvrucht *die* de enige bron voor geestelijke vruchtbaarheid *is*.

Wie *niet* naar de Paus luistert, luistert niet naar Mij.

Wie de Paus negeert, negeert *Mij*.

Wie de Paus niet volg, volgt *Mij* niet.

Waarop wachtten zij nog om hun ogen voor de realiteit, *die* jullie boven bet hoofd hangt, te openen?

Wachtenjullie lijdzaam totdatjullie onder het puin zijn bedolven?

Ik heb je gezegd, zoon, hoe Ik in iedere parochiegemeenschap bet Godsvruchtig genootschap van de Vrienden van bet allerbeiligste Sacrament opgericht zou willen zien.

Doe bet nodige, zonder tijd te verliezen om aan de pastoors die je kent bet statuut ervan te laten toekomen dat Ik je heb gegeven.

Dat genootschap zal bet vuur weer in zovele zielen doen ontbranden.

Bid, mijn z_oon, en doe bidden.

13 december 1975

60.- DE INNERLIJKE STERKTE

Sluijf, zoon.

In de voorgaande boodschap heb ik over een belangrijke deugd gesproken.

Aile deugden zijn belangrijk, zoals al de ledematen van een lichaam belangrijk zijn.

Maar er zijn ledematen die van groter belang en andere die van minder belang zijn.

De deugd waarover ikje thans wil spreken is de deugd van de innerlijke sterkte die de cluisten zozeer nodig heeft daar hij tegen de krachten van de bel heel zijn leven zal moeten vechten.

" Militia est vita hominis super terram ".

Zoals aile kerkelijke problemen is dit een verwaarloosde waarheid, oppervlakkig ter hand genomen.

En dat terwijl men er een speciaal studieobject van zou moeten maken, men de geschikte maatregelen zou moeten treffen om die waarheid te verbreiden en tegen elke valstrik van de vijand te beschermen.

Naarmate het kind zich meer van de moeilijkheden die het ontmoet om zich in het goede te bewaren en aan God, aan de Schepper God, aan de God Verlosser, aan de God Heiligmaker, trouw te blijven, bewust wordt moet het geestelijke verlichtingen krijgen.

Het kind moet worden geholpen om zich te trainen in de deugd van zijn innerlijke sterkte en om een realistische visie te verkrijgen op de te leveren strijd. Het moet worden onderricht over de strijd die het moet leveren om het eeuwige Ieven, het voomaamste doel van het aardse bestaan, te bereiken.

Men moet het kind de onmisbare wapens voor die strijd wijzen. Het dient tevens onderricht te worden hoe en wanneer het die wapens moet gebruiken.

De mensen leren aan de soldaten het gebruik van de wapens op een heel wat methodischer manier. Zij doen ze oefeningen volgen en verklaren hoe en wanneer de soldaten hun wapens moeten gebruiken.

Enkel in mijn Kerk, waarin nochtans de noodzakelijke structuren niet ontbreken, gebeurt dit niet. Omdat men de belangrijkheid van dit centrale probleem in de zielzorg niet heeft begrepen.

Als dit probleem eenmaal is opgelost dan wordt het overige marginaal, een omlijsting.

Tot wat zou voor de mens al het overige dienen, als hij daama, op het einde van zijn leven, zijn ziel zou verliezen ?

HETHEILHANGTERVAN AF

Als de kinderen voor het leven openbloeien en de eerste geestelijke moeilijkheden ondervinden moet heel hun opvoeding en vorming draaien rond en handelen over de schepping en de zondeval van de mens, over de Menswording, het Lijden en de Dood van Mij, Woord van God, gekomen om de mensheid te bevrijden, over mijn Verlossing en over mijn mystiek Lichaam, voortgekomen uit mijn geopend Hart.

Waarom ik met zoveel aandrang deze punten benadruk die de ruggegraat zijn van de geschiedenis van het menselijk geslacht? Omdat het leven van aile mensen met die historische realiteiten verbonden is.

Aan die strijd, waarvan de uitslag bepalend is voor het eeuwige heil of voor de eeuwige verdoemenis, kunnen de mensen zich niet onttrekken.

Geen enkele mens in de wereld mag zich verwaand inbeelden dat hij het hoofd zou kunnen bieden aan de vijand, die door zijn natuur en zijn macht sterker is dan hij, zonder de passende hulp waarin Ik, ten koste van de prijs die jullie goed kennen, heb voorzien.

Om die reden, om dat doel heb Ik de kerk in de wereld opgericht.

Haar doel is niet alleen het verwekken van kinderen voor God maar ook ze, op alle manieren en met alle middelen waarover zij beschikt, te doen groeien, te voeden en te verdedigen. Gezien de Kerk niet alleen uit de hiërarchie bestaat, maar ook uit alle gedoopten volgt hieruit dat de ouders, de opvoeders en de priesters de zware plicht hebben zich helemaal in die zielzorg te engageren.

Die zielzorg bestaat erin aan de mensen te doen begrijpen dat het hun plicht is Satan, die het kwaad incarneert, op ieder ogenblik van hun leven te bestrijden door op het juiste ogenblik gebruik te maken van de gepaste wapens.

Voor de christen moet die strijd voorrang hebben op al het overige. Het is immers klaar en duidelijk dat al het overige slechts waarde heeft in de mate waarin het dient om het einddoel van ons leven te bereiken.

Zij mogen nooit vergeten dat Ik van de christen een soldaat, een strijder gemaakt heb.

Sterk in het geloof, sterk in de hoop, sterk in de liefde, goed bewapend en uitgerust kunnen de christenen aan de vijand het hoofd bieden en zeker zijn van de overwinning, net zoals David die Goliath heeft bestreden en overwonnen.

DEVORNTINGSVERKEERD

Zoon, zeg me of de houding die de zogenaamd christelijke ouders aangaande de voning en de opvoeding van hun kinderen innemen, je de juiste houding lijkt.

Van hun kinderen maken ze eerst poppen, dan idolen en tenslotte verwaande tirannen.

Aan hun kinderen weigeren ze niets. Van hun prilste jeugd wordt aan iedere gril voldaan, wordt iedereen bevredigd. Zo groeien hun eisen dag na dag. Zij mogen alles zeggen. Alles mogen zij doen. Zij mogen alles proberen.

En zie reeds in de lagere school hebben jullie aan drugs verslaafde kinderen !

Hun wordt nooit iets ontzegd, nooit een offertje gevraagd.

Kan het dan verbazen dat nog voordat die knopjes tot het leven ontluiken, de ondeugd hen in haar macht heeft ?

Vele ouders van die kinderen menen dat zij goede christenen zijn. Zij biechten zo nu en dan. Mijn priesters geven hun dan met een goedge wiligheid de absolutie. En mijn bisschoppen slapen verder.

Zover, tot dit niveau van ontarding, zijn wij gekomen. Zij hebben het voornaamste probleem uit het oog verloren. Over eindeloos veel zaken wordt gediscussieerd maar zij komen niet rond de herder samen om omtrent het grootste probleem van de zielzorg een gemeenschappelijke strategie uit te dokteren.

Mentale ziekten worden niet zomaar met een heel gewoon en aangenaam medicijn genezen.

Ben gezwel wordt niet met welke pil ook genezen.. Hoewel een chirurgische ingreep niet aangenaam is aarzelen zij niet als het een kwestie is van leven of dood om ertoe over te gaan. Maar als het gaat om het opperste heil van de ziel, hoeveel angst, hoeveel ijdele vrees ! Er wordt geaarzeld, gevreesd en de goede oplossing wordt uitgesteld, op de lange baan geschoven.

De zwakheid en de onzekerheden van de bisschoppen en de priesters zijn een der voornaamste oorzaken voor de vele kwalen die mijn Kerk vandaag teisteren.

Zij komen ongetwijfeld gematigd tussenbeide, ja zeker ! Maar snelle tussenkomsten genomen op het juiste ogenblik zouden zoveel wee, zoveel leed hebben vermeden. Welk een onberekenbare schade en benadeling van de zielen !

Bid, mijn zopn.

Om de oneiridige droefheid van mijn bannhartig Hart te verzachten offer Mij je geringe smarten op en bid.

Ikzegenje.

Mijn liefde is je genoeg.

Het is genoeg te weten dat je in mijn Hart bent.

14 december 1975

61.- HET VUUR OPNIEUW DOEN ONTBRANDEN

Schrijf, mijn zoon.

Meermaals heb Ik je gesproken over de Liefde.

Met aandrang heb Ik dit onderwerp weer opgenomen.

Dit is logisch. Het onderwerp is onuitputtelijk, omdat Ik, de Liefde, onuitputtelijk ben.

Ik heb een nieuw gebod aan de mensen gegeven die de synthese is van heel de wet.

Ik heb aan de mensen de sleutel voor het geluk gegeven.

Inderdaad als de mensen mijn gebod in de praktijk beleefden zou de aarde in de voorkamer van het Paradijs zijn omgevormd. In het Paradijs triomfeert de Liefde.

Ik ben de Liefde en alle zielen Ieven van Mij.

De volmaaktheid van het Ieven op aarde wordt gemeten door de graad van intensiteit waarmee de zielen Mij en met Mij hun breedere beminnen. In de mate jullie meer beminnen, zijn jullie.. volmakter en heiliger.

In de ware Liefde, namelijk in mijn Liefde, ligt de ware reden van het Ieven, de authentieke vreugde van het Ieven.

DE GAVE VAN DE VRIJHEID

Span je in, zoon, om je het Ieven van een mens zonder een greintje liefde voor te stellen !

Wat zou dit anders zijn dan een somber en wanhopig, een dor en onvruchtbaar Ieven, zonder een enkele glimlach (de glimlach is het begin van een liefdesdaad), zonder een enkel straaltje licht.

Dit is het Ieven van de demonen, het Ieven van de verdoemden. Dit is het Ieven van allen die zich door de kwade geesten, die hoogmoed, haat en wanhoop, nijd, jaloezie en onblusbare dorst naar kwaad zijn laten meeslepen.

Die verdoemde geesten die verteerd worden door de brandende behoefte om kwaad te doen zijn de bewerkers van de ongerechtigheid, de aanstokers tot gewelddaden en verwensingen, tot haat en verdeeldheid, tot ketterij en onzedelijkheid en tot al het andere kwaad in het heelal.

De liefde, integendeel is een vurigheid voor het goede, de bewerkster van het goede, een onweerstaanbare vervoering van de ziel die door de liefde tot God en tot de breedere wordt overrompeld. De liefde is een geheimzinnig gevoel dat haar bron heeft in God.

De liefde is als een uit een boog afgeschoten pijl die naar de zielen vliegt die er het doel van zijn. Jullie vrije en intelligente ziel kan de liefde aanvaarden of afwijzen. Zij kan ze in verschillende maat en graad aanvaarden.

De zon, zoon, bestraalt met haar stralen, haar licht en haar warmte de lichamen die in haar baan zijn. En al die lichamen, zowel het edelste als het minst edele ontvangen die zonnestralen zonder haar licht en haar warmte te weigeren noch te bezoedelen..

Maar voor de zielen is dit niet zo. De zielen kunnen afzien van de liefde. Zij kunnen aan de haat de voorkeur geven. De zielen kunnen van het licht afstand doen en kiezen voor de duisternis. Zij kunnen afstand doen van het goede en aan het kwade de voorkeur geven.

Mochten de mensen toch de gave van de vrijheid begrijpen! . . .

Mochten de mensen begrijpen wat in die gave van de vrijheid ligt besloten : de mens kan kiezen voor een eeuwig geluk dat geen mens kan beschrijven en dat slechts de Vader kan geven, ofwel kan hij kiezen voor het niet-gelukkig zijn, een ongeluk dat de op aarde pelgrimerende mens niet ten voile kan begrijpen.

ZIJ WIJZEN DE LIEFDE AF

De op weg zijnde mens kan nog niet volmaakt beminnen. Die volmaakte liefde bestaat in bet beminnen van de Ene en Drieene God en in bet beminnen van de breedere hoven wat dan ook in de wereld. Het is bet nieuwe gebod, vrij aanvaard en beleefd in de hoogste trap van intensiteit.

Die volmaaktheid in de liefde wordt in bet Paradijs bereikt en vervolmaakt. De graad van de glorie van de ziel komt overeen met deze graad van de liefde : hoe intenser de bereikte liefde is hoe groter de graad van de glorie.

Waarom wijzen de mensen de liefde af ?

Waarom weten de mensen bet grotere goed waarvoor zij geschapen zijn niet te waarderen ?

Ook hierin wegen zware verantwoordelijkheden op bet geweten van mijn herders en priesters. Als zij die aangesteld zijn om de hoogovens te voeden, ophouden met bet vuur te voeden, valt alles stil. In de oven zelf dooft bet vuur uit. Elke activiteit in bet bedrijf valt stil. Ook bij de grote thermo-elektrische centrales is dit zo.

In mijn Kerk zijn vele ovens uitgedoofd.

Iedere bisschop en iedere priester moet een gloeiende oven zijn, die door heiligheid van zijn leven, door de macht van de goddelijke genade, door bet goddelijk Woord warmte, geestelijke energie uitstraalt.

Maar als die ovens niet gevoed worden, dooft in hen en in hun gemeenschap bet leven uit. Onder die droevige realiteit lijdt de Kerk.

HET WARE PROBLEEM

Welk wonderbaar mirakel zou er verwezenlijkt worden, welke wonderen zou de wereld zien, als de bisschoppen hun priesters rond zich zouden roepen en met een echte nederigheid (zeals Ik hun die heb geleerd) zonder welke er geen authentieke innerlijke levenskracht is, samen overeen kwamen om in zichzelf bet liefdesvuur weer te laten ontbranden, om dit liefdesvuur naar hun kinderen en breedere over te brengen.

O ! Als zij, al wat maar heel weinig dient voor bet heil der zielen naast zich neerlegend, zich helernaal zouden wijden aan bet ware probleem van de Kerk, namelijk bet indijken en dwarsbomen van bet door de krachten van de bel ontketend offensief door de in onbruik gevallen wapens van de innerlijke en uitwendige boetedoening, van bet gebed en van de versterving weer te gebruiken en scherp te slijpen, en door in evangelische armoede voor mijn Aanschijn te wandelen in gehoorzaamheid aan mijn Stedehouder en aan de hierarchie ! De wereld zou nog voor de reeds schuivende lawine die haar bedreigt kunnen worden gered.

Maar als zij niet geloven en als zij niet beminnen kunnen zij niet bidden, kunnen zij zich niet versterven, kunnen zij bet lijden niet aanvaarden.

Ziedaar, mijn zoon, wij zijn nogmaals gekomen tot de kern van de kwestie: zij zijn in een geloofscrisis. De geloofscrisis is noodzakelijkerwijs tegelijk een liefdescrisis.

Velen spreken over de liefde maar in werkelijkheid brandt de liefde slechts in weinige zielen.

De geloofscrisis heeft in de Kerk zelf vele ovens uitgedoofd. Het is noodzakelijk dat men zonder tijd te verliezen die ovens weer in brand steekt, en dan zal bet goddelijk leven opnieuw in de zielen stromen. Zoon, bid en laat de goede zielen bidden.

Zich vol edelmoedigheid aan mijn barmhartig Hart en aan bet onbevlekt hart van mijn en jullie Meeder opofferen, wil zeggen bet vuur terug in brand steken waar nu de kilte en de ijzigheid van de dood is.

Ik zegene.

21 december 1975

62.- ZIT LEVEN OPPERVLAKKIG

Zoon, schrijf.

" In Hem zijn wij, in Hem leven wij, in Hem bewegen wij ! "

Hoeveel vooroordelen in jullie zielen over mijn werkelijke tegenwoordig zijn en alles !

Mijn tegenwoordig zijn in alles, heb Ik gezegd.

Ik ben oneindig : waar je ook komt, Ik zeg niet met je lichaam, maar waar je ook komt met je ziel, daar ben Ik. Om die reden zei Ik: "Wandel in mijn Tegenwoordigheid en dan zal je volmaakt zijn".

Kan men zich aan de Tegenwoordigheid van God onttrekken ?

Adam en Eva die zich verstopten nadat zij hun zonde hadden bedreven, meenden dit dwaas genoeg. Ook vele mensen menen dit en vele christenen terwijl zij hun zonden bedrijven. Zelfs sommigen van mijn priesters menen dat zij zich aan de Tegenwoordigheid van God kunnen onttrekken terwijl zij hun zonden bedrijven.

Zoveel dwaasheid en verblindheid !

Niemand kan aan de blik van God ontvluchten.

" In Hem zijn wij, in Hem leven wij, in Hem bewegen wij ".

Voel je in je ziel, mijn zoon, niet de Tegenwoordigheid van Mij, de Ene en Drieene God?

ALLES KOMT VAN GOD

Als de mensen de vermogens van hun hart en ziel beter gebruiken en al mediterend dieper in deze wonde bare realiteit doordringen, hoeveel goeds zouden zij daar niet uittrekken !

Maar de mensen van vandaag denken niet na, zij die mediteren zijn gering in aantal. Zij leven oppervlakkig.

Herinner jullie niet alleen dat " In Hem zijn we, in Hem leven we, in Hem bewegen wij " maar ook dat al wat wij hebben van God komt.

Niet uit onszelf hebben wij ons bet leven gegeven.

Niet uit onszelf hebben wij ons het geloof gegeven.

Niet uit onszelf hebben wij ons het bovennatuurlijk leven van de genade gegeven

Niet uit onszelf hebben wij ons de kerk gegeven.

Alles komt van God, alles komt van God !

Maar vele christenen gebruiken of misbruiken de gaven van God net of het gaat over hun eigen gaven, over hun eigendom. En zo tumen zij de door God gevestigde natuurlijke, en morele en geestelijke orde om.

Enkel de mens, een intelligent schepsel, door een daad van oneindige liefde geschapen om de trouwe vertolker van het heelal te zijn en hiervoor lof en dank aan God te brengen, verandert zich in een element van wanorde.

Bedenk, zoon, welk cataclysm er in de ruimte zou zijn als de sterren eens plots uit hun baan zouden treden en voor eigen rekening begonnen rond te dolen.

Niet om de chaos te scheppen (en de chaos die zij hebben teweeggebracht is heel wat groter dan die van Babel) werd aan de mens de intelligentie, de wil, de vrijheid gegeven.

Er heerst wanorde in hun lichamelijk leven, morele en geestelijke wanorde, persoonlijke en familiale wanorde, sociale wanorde, wereldwanorde . . .

Zoon, zelfs de blinden kunnen deze realiteit die de mensen van deze verdorven generatie met een duivelse koppigheid nagestreefd hebben, constateren.

Zelf in mijn Kerk heerst er wanorde, zelf in het leven van vele van mijn priesters ! . . .

In plaats van het logisch verloop van de natuur te volgen, in plaats van de logische weg van de rede en van het geloof te volgen, in plaats van naar de lichtende ster te kijken die God geplaatst heeft om de duisternis van deze wereld te verdrijven en om de weg naar het bereiken van het doel van het leven gemakkelijker, zekerder en veiliger te maken, hebben de mensen van deze eeuw de door God gevestigde orde en harmonie omgetumd.

Mijn zoon, welk zal het gevolg zijn van die wanorde met haar ongehoorde properties en die met geen enkel kwaad uit de voorbije eeuwen kan worden vergeleken ?

Het cataclysmen zal naar de maat zijn van de oorzaken die het hebben veroorzaakt.

LATEN ZIJ ZICH GEEN ILLUSIES MAKEN

Laten de mensen zich geen illusies maken. Door God, de oneindige goedheid, te verlaten zijn zij om de tuin geleid door de machten van de bel, door de verdorven geesten op dwaalwegen terecht gekomen.

Zij rennen naar hun ondergang, zij scheppen als nooit tevoren een enorme chaos en wanorden, zij verwoesten de door God gevestigde orde.

God is orde en in zijn orde vindt de mens op aarde vrede, het voorspel en de kiem voor zijn eeuwig geluk.

De mensen van goede wil moeten met God meewerken.

Mijn bisschoppen, priesters en goede christenen moeten met Mij meewerken om de morele orde, die door de zonde half verwoest is, opnieuw te vestigen en om verenigd in de liefde en in de boetedoening de zielen die Hem zijn ontrukkt naar God terug te voeren.

De middelen waarmee zij met Mij kunnen meewerken, die Ik aan mijn kinderen vraag te gebruiken, zijn ze als altijd:

- Het geloof, de hoop en de barmhartige naastenliefde, de voorzichtigheid en de gerechtigheid, de sterkte en de matigheid.
- Het gebed, de sacramenten en de innerlijke en uitwendige boetedoening.

Gebruik de zekere, door alle heiligen beproefde middelen.

Geloof, hoop en barmhartigheid zullen wonderlijk vruchtbaar zijn.

Mijn zoon, Ik zeg je.

Bemin Mij.

Twijfel nooit.

Ik ben trouw aan mijn beloften.

27 december 1975

63.- JULLIE GROOTHEID

Mijn zoon, Ik weet datjullie een boodschap verlangen van X. Zij heeft Mij zeer bemind. Bijgevolg was haar lijden groot. Haar groot lijden geeft de maat van haar liefde aan.

Vanuit het Rijk van het Licht en van de liefde waar zij nu gelukzalig is volgt zij jullie en als een liefdevolle moeder bidt en bemiddelt zij voor jullie.

Mijn kinderen, mijn afsterven heeft onze geestelijke betrekkingen niet afgebroken en evenmin onze wederkerige en heilige liefde. Integendeel mijn dood heeft gediend om die betrekkingen nauwer aan te halen en om onze liefde intenser en werkdadiger te maken.

Don O. als je bevestigt dat ik niet vreemd ben aan de gebeurtenissen van je Ieven tijdens de laatste jaren zeg je de waarheid. Ook aan de gebeurtenissen van je buidig Ieven en van het leven en de zaken van mijn R. en van mijn zuster M. ben ik niet vreemd.

Mijn zonen, jullie die priester zijn, verlies toch nooit jullie grootheid, jullie priesterlijke waardigheid uit het oog !

Vergeet nooit, zelfs niet gedurende een ogenblik, het doel van jullie roeping : de zielen van Satan ontrukken met aile middelen die de goddelijke Bannhartigheid totjullie beschikking heeft gesteld. Vergeet nooit dat de hele wereld niet zoveel waarde heeft als een enkel ziel.

Mijn zonen, om de zielen aan de hel te ontrukken moeten jullie veel bidden, veellijden en veel strijden tegen de duistere krachten van het kwaad. In die strijd die geen wapenstilstand kent moetenjullie volharden *tot* het einde. De zielen aan het kwaad ontrukken, die zielen leiden naar de Harten van Jezus en van de allerheiligste Maria : dat is jullie niet te evenaren zending.

DE ZAKEN EN DE DINGEN BETEKENEN NIETS . . .

De zaken en de dingen betekenen niets. Aile aardse goederen betekenen niets.

Maak slechts van de allernoodzakelijkste goederen gebruik. Hechtjullie barten niet aan die goederen die vroeg of laat in het niets zullen oplossen.

Maar klamptjullie vast aan het opperste Goed. Jullie liefde *tot* God enjullie liefde *tot* de broeders (door van die liefde te getuigen, door tot allen te prediken) dat is het waarachtige doel van het Ieven.

Bevestig die liefde met bet zegel van de voile, volhardende insterruning met de Wil van God.

Die instemming zal jullie heilig maken en voor jullie de schatten van de bovennatuurlijke genaden en van de andere genaden die in het barmhartig Hart van Jezus zijn ingesloten, openen.

Ik ben in het licht en in de liefde van God ondergedompeld.

Jullie mijn geluk trachten te beschrijven zou vergeefs zijn. Om zo'n geluk te verdienen zouden niet aileen tachtig levensjaren maar ook de hele tijd vanaf zijn schepping tot aan zijn levenseinde niet voldoende zijn.

Laat ge.en enkele vermoedbeid, geen enkellijden, geen enkelleed dat jullie gevraagd wordt jullie nutteloos lijken : zij zijn zeer waardevol voor de zielen.

Mits jullie met Hem in het geloof verenigd zijn kan niets ter wereld jullie aan de liefde van Christus ontrukken.

Door jullie hart en ziel zal de hoop stralen in de duistemis die over de wereld en over de Kerk aan bet vallen is.

:MIJN ZONEN, STERKTE EN MOED !

Mijn zonen, sterkte en moed !

Gezien van hierboven is het aardse Ieven een lamp die in de ruimte flikkert en dan uitdooft.

Ik verzeker jullie van mijn doelmatige bemiddeling bij Hem en bij Haar die alles kunnen. .

Laat jullie niet door de sluwe Kwade om de tuin leiden en nog minder bang maken;

Bestrijdt hem op alle manieren, met alle middelen.

Weest vol vertrouwen, weest een zuurdeeg, weest een levensferment.

De verblindheid van de mensen, van de christenen is verschrikkelijk.

Angstaanjagend is de ontaarding van vele priesters en het aantal van de zielen die met het onuitwisbaar teken van hun wijding aan God naar de hel gaan.

Bidt en laat bidden.

Nodigt uit tot boetedoening.

Bekommert jullie niet om wat de menselijke dwaasheid tegen jullie zou kunnen doen ontstaan.

Don X, mijn zoon, ons verbond duurt voort. Dit in de tijd begonnen verbond zal tot *in* de eeuwigheid blijven bestaan.

30 december'.1975

64.- HET OCHTENDGLOREN VAN DE VERRIJZENIS

Ik heb je gesproken over duistere krachten, over wolken waarin mijn Kerk verzonken is. Zijn die uitdrukkingen alleen maar een manier van spreken, of zijn zij een realiteit' waaraan jullie moeten geloven ?

Zoon, Ik wil dit duidelijk verklaren.

Om die reden breng Ik je de profeet Jesaja in herinnering, waar hij zegt :|| Sta op, bekleed je met licht, opdatje Licht kome. Over jou zal de glorie van de Heer schitteren, ook al overdekt duisternis de naties. Maar over jou schittert de Heer. ||

In een duistere nacht kwam Ik ter wereld. De mensheid was verzonken in de nacht der tijden.

In hartje nacht werd Ik geboren. Dit betekent dat de hele mensheid verzonken was in de duisternis, veroorzaakt door Satan met behulp van de valstrik gespannen voor de eerste ouders.

Op het licht van de genade volgde in Adam en Eva en in hun afstammelingen de nacht van de zonde, van de onwetendheid, van het kwaad, van heel het kwaad.

Niet voor niets werd mijn geboorte door een in de hemel verschijnende ster aangekondigd.

Niet voor niets verlichte een wonderlijk licht het donker van de stal waar Ik werd geboren.

Ik, het Licht van de wereld, kwam de duisternis verjagen waarin de mensheid verzonken was.

Ook op Calvarie heerste een dicht duisternis. Het was klaarlichte volle middag toen Ik boven de aarde werd omhooggebeven. Maar vanaf dat ogenblik werd het daglicht steeds zwakker. Toen Ik de geest gaf volgde op het daglicht de diepe duisternis.

Die diepe uitwendige duisternis wees op de innerlijke duisternis van de priesters en de schriftgeleerden, van de farizeeers en van de wetgeleerden en van het hele volk, die allen uit boosaardig sadisme mijn Lijden en mijn Dood hadden willen bijwonen.

DEZONDE VAN DE HOOGMOED

Zoon, de zonde, en heel in het bijzonder de zonde van Satan, brengt steeds de duisternis met zich mee.

De zonde van de hoogmoed maakt de duisternis dichter tot ze in een totale duisternis verandert, zodat de door die zonde bezoedelde ziel niets meer ziet.

De tijdens mijn Lijden door Mij venichte mirakelen waren van geen tel. Evenals de tijdens mijn openbaar leven venichte mirakelen van geen tel waren. Zelfs het uit de dood venijzen van Lazarus, die niet weinig priesters en wetgeleerden bijwoonden slaagde er niet in de duisternis uit het hart en de ziel van de waanwijze aanmatigende priesters van de tempel te verdrijven.

Ook nu, zoon, zien zovele zielen, zovele priesters de mirakelen niet die Ik zonder ophouden in mijn Kerst venicht.

Mijn dood ging gepaard met buitengewone feiten:

- de aarde wankelde door een hevige aardbeving.
- de tempel in Jeruzalem werd tot in zijn fundamenten geschokt.
- het voorhangsel van de tempel scheurde doornidden
- sommige doden stonden uit hun graf op.

In hun hoogmoed zagen die van de tempel niets, begrepen niets. Maar de centurion, een heiden, zei, zich op de borst kloppend : " Deze is waarlijk de Zoon van God. "

Waarom Ikje, mijn zoon, dit alles heb willen zeggen?

Het is het afwijzen van God dat toen de duisternis voortbracht. Ook vandaag is het het afwijzen van God dat de duisternis voortbrengt.

Om die reden herhaal Ik je dat velen deze huidige boodschappen niet zullen aanvaarden.

Waarom Ik je dit heb gezegd ?

Omdat er een grote analogie is tussen de huidige tijden en de tijden van mijn aardse leven.

Omdat het door Mij doorstane Lijden op het punt staat in mijn mystiek Lichaam heilnieuwd te worden.

Waarom Ikje dit zeg?

Omdat ook vandaag de schriftgeleerden, priesters en farizeeers niet ontbreken en zij niet minder schijnheilig zijn dan die van toen.

Je ziet slechts weinig van water in mijn Kerk gebeurt: er gebeurt zoveel voor de vorm, zoveel voor de vorm . . . En er heerst zoveel duisternis !

Ja zeker ! het uur van de duisternis zal niet op zich laten wachten.

Maar op dat uur zal ik het stralend, lichtend ochtendgloren van haar verrijzenis doen volgen.

Ik zegen je, mijn zoon.

31 december 1975

65.- FIAT VOLUNTAS TUA

Ik wens je te spreken over een artikel van het gebed dat Ik aan mijn Apostelen leerde ; over mijn Wil.

Er is een goddelijke Wil die iedereen kent : niemand kan die negeren, ook de niet-christenen kennen die. Die Wil is gekend door de goeden en door de goddelozen, ook als er maar weinig mensen mee instemmen.

Die Wil van Mij is algemeen en voor iedereen.

Iedereen weet dat God slechts het goede wil en dat Hij van iedereen het goede eist. Iedereen weet dat God het kwade niet wil, nooit en om geen enkele reden. Het kwaad heeft geen enkele rechtvaardiging, het kwaad kan niet gerechtvaardigd worden : nooit, absoluut nooit.

Dan is er nog een goddelijke Wil van Mij die minder algemeen is, hoewel iedereen die Wil kent, namelijk Ik wil dat de tien geboden worden nageleefd.

Iedereen weet dat Ik eerbied eis voor het Leven van allen, dat Ik eerbied eis voor de heilige Naam van God en het heiligen eis van de Feestdag van God, ook al ontwijdt men vandaag op een schandalige manier die Feestdag.

Iedereen weet dat Ik wil dat de echtgenoten elkaar wederkerig liefbebben, dat ouders en kinderen elkaar eerbiedigen, dat aan het gevestigd gezag wordt gehoorzaamd, enz . . .

Die Wil van Mij wordt door de meesten met de voeten getreden.

Tenslotte is er nog een minder gekende goddelijke Wil, maar waaraan daarom niet minder moet worden gehoorzamd. Door die Wil wil God de juiste plaats voor elke mens : in het gezin, in de Kerk, in de burgermaatschappij. Die Wil van God kunnen jullie met te bidden te weten komen.

Mijn Vader verleent speciale verlichtingen en een bijzondere bijstand opdat elk rechtgeaard schepsel op zijn juiste plaats terecht komt, namelijk dat elk schepsel zijn roeping volgt.

DE GEDOGENDE WIL

En dan is er ook nog de gedogende Wil die, terwijl men vertrouwt op mijn Goedheid, mijn Liefde, mijn Wijsheid, ook moet worden aanvaard.

Ik ben het niet die de rampen en ongelukken die de mensen teisteren wil. Jullie, de mensen veroorzaken die door jullie ontaarding, jullie opstandigheid tegen de wetten van God en van de natuur.

Ik gedoog die ongelukken opdat mijn plan van barmhartigheid en gerechtigheid gerealiseerd wordt, om uit die ongelukken een geestelijk goed te trekken.

Dikwijls genoeg keren de mensen die door het lijden en het ongeluk worden beproefd zich tegen God, en beschuldigen Hem ongevoelig en doof te zijn.

Omdat zij verblind zijn spreken zij zo. Zij vergeten graag dat die tegenslagen aan hun zonden te wijten zijn. Zij negeren het goed, dat heel wat groter is dan hun lijden, dat Ik er kan uit trekken.

Als het door eigen schuld niet kennen van de Wil van God voor iedereen een ongeluk is, wat mag men dan zeggen als het gewijde zielen zijn die omtrent een wezenlijk probleem voor de redding van de mens het licht afwijzen ?

Het goede nalaten voor het kwade is een zware overtreding van de Wil van God.

Zich in de plaats van God willen stellen en vol pretentie aan de anderen zijn eigen wil opleggen is ~~een~~ mateloos kwaad.

De aansporingen van de genade afwijzen, een zonde die zeer veelvuldig bedreven wordt, is tegen de Wil van God.

Zich tegen de Wil van God verzetten, door zich tegen zijn eigen roeping of die van anderen te verzetten, is een zonde die de verontwaardiging van God veroorzaakt.

Opdat de mensen een geordend leven kunnen leiden in het gezin, in de Kerk, in de burgermaatschappij, opdat iedereen zijn roeping en zijn eindbestemming zou kunnen waar maken heb Ik aan de mensen geleerd wat zij dagelijks aan hun Schepper God, hun Verlosser God en hun Heiligmaker God moeten vragen, heb Ik de geboden en de voorschriften gegeven.

EEN WONDERBARE SYNTHESE

In het Onze Vader is alles in een wonderbare synthese.

Dit eenvoudig, voor allen begrijpelijk gebed kan geen enkele aardse meester evenaren.

En toch zie je, zoon, hoe de toestand is. Zelfs ten tijde van Babel was er zo geen verwarring.

De duisternis overdekt de aarde, de mensen begrijpen zichzelf niet meer.

De hoogmoed, de dwaasheid en de aanmatigende waanwijsheid van de mensen zijn grenzeloos geworden en hebben een in de voorbije eeuwen nooit eerder gekend peil bereikt.

In hun belachelijke en kinderachtige hoogmoed hebben de mensen van deze generatie het onderscheid tussen goed en kwaad verloren, zijn zij de misdaad wettelijk aan bet maken: de echtscheiding, de abortus, de abnormale huwelijken, de feitelijke polygamie enz ...

Zij trachten elk soort van kwaad te rechtvaardigen.

De mens kent zijn waardigheid van kind van God niet of negeert die.

De mens kent zichzelf niet en verloochend zichzelf.

Zover heeft het atheïsme, dat zowel in theorie als in de praktijk in heel de wereld verspreid is, de mens gebracht. De mens is actief aan zijn vernietiging aan het werken.

Zijn trots, zijn hoogmoed, zijn afwijzing van God hebben de lawine veroorzaakt die hem zal meesleuren.

Mijn zoon, zeg het aan allen - zij moeten weten dat het uur nabij is.

Ikzegenje.

BeminMij.

1 januari 1976

66.- WAT GAAT UDOEN, HEER?

Door zijn verwoestende bedrijvigheid verscheurt Satan als een razende de mensheid en speciaal de Kerk.

Inderdaad, in de Kerk gebeuren er vandaag feiten die menselijkerwijs niet kunnen verklaard worden tenzij door het uitzinnig inschakelen door Satan van alle machten van de bel bij het strikken, ophitsen en kwellen van de zielen.

Om zich rekenschap te geven van de in de verschillende naties bedreven heiligschennissen door middel van de pers, de televisie, de film volstaat het een beetje objectief te zijn.

Satan spaart niemand. Hij is overal binnengeraakt. Hij is heer en meester bij de basis van de Kerk en ook de top heeft hij niet gespaard.

De Paus, mijn Stedebouder op de aarde moet zich te midden van duizend moeilijkheden bewegen.

Ik daal niet af tot in de bijzonderheden van dit machtig offensief van de bel tegen mijn Kerk, tegen de kinderen van God. Wat jullie met eigen ogen kunnen zien is meer dan voldoende, ook al weerspiegelt dit slechts een gedeelte van wat jullie niet kunnen zien.

- Wat gaat U doen Heer, om te verhinderen dat Uw Kerk hieronder bezwijkt?
- Ik herhaal je dat als de bedorven wateren alsmaar blijven stijgen dit niet alleen te wijten is aan de giftige werking van de bel. Ook op het hart en de ziel van de herders, priesters en religieuzen wegen zware verantwoordelijkheden. Zij hebben op de valstrik van de vijand niet naar behoren gereageerd. Zij hebben het kwaad niet ingedijkt.

Niet zelden hebben zij de plannen van de demon met hand- en spandiensten geholpen. Soms hebben zij die plannen uitgevoerd.

Die pijnlijke realiteit heeft de vermetelheid van de krachten van het kwaad vergroot en de krachten van het goede enorm verzwakt.

Wat ik gedaan heb? Wat ik doe?

Ik ben het Leven en het Leven is zich bewegen zodat de zielen die ik hemin en die ik redden wil het doel bereiken. Ik heb grote heiligen doen ontstaan. Ik heb mijn Moeder gezonden die zich in zoveel plaatsen en aan zoveel personen heeft getoond.

Ik zei reeds dat zeer vele tussenkomsten van mijn Moeder werden gedwarsboemd en geloofchend wegens ongerechtvaardigde vrees, uit menselijk opzicht. Om toch maar geen last te hebben, zoeken zij de rust en de vrede te bewaren, maar de ware vrede verkrijgen zij niet op die manier.

- Ik heb voor mijn Kerk heilige Pausen gekozen.
- Ik heb bewegingen voor de heiliging van de clerus in het Leven geroepen.
- Ik heb het Concilie gewild en bevorderd.

Als alles wat ik in mijn Kerk heb bevorderd gunstig ontvangen was geweest en intelligent en doelmatig door alle gemobiliseerde gewijden passend was toegepast, zoals overigens Pius XII in een aangrijpende oproep aan heel de Kerk vroeg, zouden de kolkende wateren hun huidig peil niet hebben bereikt.

Je vraagt Mij, zoon, wat ik doe om mijn Kerk te redden.

Ik blijf voortdurend mijn Bloed vergieten, ook als dit heiligschennend ontwijd wordt.

DEWARE CHARISMATIC!

Ik heb mijn Geest die liefde is gezonden.

Hij is een vuur dat brandt, dat omvormt, dat verlicht en verwarmt, dat uitzuivert en bezielt. Hij verlicht vde zielen die jullie charismatici noemen.

Ik heb er in heel de Kerk doen ontstaan.

Maar ook onder de charismatici is Satan binnengeslopen. Hij heeft er ambities, rivaliteiten, verdeeldheden gezaaid.

Charismatische zielen moeten geestelijk verenigd blijven en de ontvangen gaven ten dienste van de kerkelijke gemeenschap stellen.

De ware charismatici worden door de Heilige Geest in de Kerk gekozen voor de Kerk.

Zij zijn de Kerk niet.

De door Mij gestichte Kerk is de Hierarchische Kerk.

Hun charisma is bestemd voor het welzijn van de gemeenschap.

De charismatici vullen elkaar onderling aan.

De charismatici moeten geestelijk onderling harmonisch samenwerken (ook al zijn hun speciale zendingen onderscheiden) in eenheid met de hierarchie.

De charismatici zijn werktuigen van de Heilige Geest en als werktuigen moeten zij gehoorzaam zijn aan en beschikbaar voor de realisatie van een plan dat zijzelf niet kennen in zijn omvang, plan dat de goddelijke Voorzienigheid heeft voorbeschikt.

De charismatici beheren een schat voor bet heil en het welzijn van allen. Die scbat mogen zij zelfs niet gedurende een ogenblik voor zichzelf inpalmten. Wee hen die zich van dit doellaat omturnen!

Laat al wie een schat is toevertrouwd er op waken om iedere poging van de vijand om hem te ontroven in de kiem te smoren.

Hoeveel tekenen en oproepen en wonderen van mijn Meeder, van mijn heiligen hebben jullie, aardse pelgrims, niet ontvangen, hoevele ! . . . Maar de duisternis van hun hoogmoed heeft de gelovigen, priesters en zelfs sommige herders blind gemaakt.

Zij hebben het licht afgewezen. Zij hebben de krachtige inwendige en uitwendige oproepen afgewezen. En zo hebben jullie je steeds verder van God verwijderd.

- Wat gaat er gebeuren Heer ?

Wat gaat er gebeuren, mijn Jezus ?

- Je weet water gaat gebeuren.

De goddelijke Barmhartigheid en de goddelijke Gerechtigheid kunnen niet dulden dat zij, met een monsterachtige ondankbaarheid, doorgaan met het bevolken van de hel.

God kan niet langer dulden dat de gevestigde morele, sociale, internationale en wereld-orde door de vijand op zo'n onbeschaamde manier wordt omgetumd.

God kan niet dulden dat de Rebel en zijn legioenen nog altijd beer en meester spelen over de door Mij vrijgekochte mensheid.

Ik herhaal je dit en mogen de bisschoppen en de priesters het goed in hun hoofd prenten, dat als de " inimicus bominis " in de wijngaard is binnengedrongen, dit ook is omdat zij aan wie de wijngaard is toevertrouwd, niet hebben gewaakt en niet met al de tot hun beschikking staande middelen de wijngaard hebben verdedigd en er geen beschermende ringmuur rond hebben opgetrokken.

Dat zie hierover eens streng hun geweten onderzoeken.

Men ontwapent niet als men frontaal geplaatst is tegenover een steeds op de loer liggende in de oorlogsvoering geharde vijand.

Al de verslappingsen van de vrouwelijke en mannelijke religieuzen, van de gewijden in het algemeen die zich via een neo-heidendom zoetjesaan aan de duivelse listen van de vijand hebben aangepast waren zovele neergehaalde afsluithekken.

Ret verspreiden van de verdorven theorieen van sommige theologen, die meer dorst en honger hebben naar zichzelf dan naar de waarheid, heeft de chaos in mijn Kerk vergroot.

De zo aan zielen toegebrachte schade en benadeling kan door het menselijk brein, door de menselijke geest niet geschat worden.

Aileen Ik, de eeuwige Rechter, zie er de ernst en de zwaarte van, meet er de omvang van en bepaal de verantwoordelijkheid en de gevolgen.

Die theologen hebben God met voeten getreden, mijn mystiek Lichaam doorboord, mijn Bloed ontheilgd.

Zij hebben zoveel zielen geleid naar de weg van de ondergang.

Als knechten en collaborateurs van Satan, hebben zij trots hun kop tegen mijn Stedehouder verheven om de duivelse kreet "Non serviam "te herhalen.

Als die slangen zich niet bekeren zullen zij te midden van de vlammen van de hel, van die hel waaraan zij geweigerd hebben te geloven, ten onder gaan.

Ik ben een Rechter van een oneindige Bannhartigheid maar tevens van een verschrikkelijke Gerechtigheid.

LAUWEN ZIJN ERIN OVERVLOED

Mijn zoon, je zult de Boodschappen naar de bisschoppen en priesters gaan brengen.

Dat zij mediteren over de vei:antwoordelijkheden die hun geweten bezwaren.

Ik zei je dat de heilige bisschoppen en de zeer goede priesters niet ontbreken. Maar ongelukkig genoeg zijn er lauwen, onverschilligen, verwaanden in overvloed.

En ook ontbreken er geen ketters en ongelovigen.

Lijkt je dit niet ongerijmd, absurd, een anachronisme ?

En toch is dit de realiteit.

Bidt, mijn zoon !

Wordt het bidden niet moe. Offer Mij alje lijden op.

Vanjou wil Ik een ontbrande lamp, een instrument in mijn Handen voor het heil van zoveel van je confraters maken.

Bekommer je niet om de opinies van de mensen.

Blijf je ogen op Mij, die je bemin, richten.

Ik zegen je, samen met hen die je helpen bij het verspreiden van mijn boodschappen.

3 januari 1976

67.- DE VERLOSSING DUURT VOORT

Mijn zoon, schrijf.

. . . Het is welbekend dat er in God geen tegenstrijdigheid is noch kan zijn, dat God onveranderlijk is.

Ik, de ene en drieene God, ben oneindig eenvoudig.

Inm

Mij zijn er geen meer volmaakte en minder volmaakte hoedanigheden. Ik ben de waarheid, de wijsheid en de macht, de gerechtigheid en de barmhartigheid, bet Licht en bet Leven.

De bel in bet Leven geroepen door de verdoemden is niet strijdig met de barmhartigheid en zij komt overeen met de gerechtigheid.

Ik, ware God en ware Mens, die alle schulden van de mensheid op Mij genomen heb, heb met mijn verschrikkelijk Lijden en Dood zowel aan de gerechtigheid als aan de barmhartigheid voldaan.

Het mysterie van mijn Menswording is een daad van oneindige barmhartigheid. Het mysterie van mijn Lijden en Door is een daad van oneindige gerechtigheid.

"Justitia et misericordia osculatae sunt. "

JULLIE PASSIE

Ik ben bet Hoofd van mijn Kerk. Jullie zijn er de levende, vrije en verantwoordelijke leden van.

Ik heb als Hoofd met een daad van barmhartigheid ingestemd met de wil van de Vader. Jullie vormen met Mij een enkellichaam.

Het mysterie van de Verlossing is in wtvoering, duurt voort. Het feit dat de ledematen zeals bet Hoofd hun Passie moeten ondergaan is geenszins strijdig met de goddelijke Barmhartigheid

Dan is er nog iets van groot belartg.

Mijn en jullie Meeder, die de Meeder is van de bannhartigheid en de spiegel van de gerechtigheid, heeft de mensheid herhaalde malen gewaarschuwd dat ingeval de vereiste voorwaarden van beedoening en bekering niet zouden waargemaakt worden er een verschrikkelijke kastijding de naties zou overvallen..

Mijn Meeder heeft jullie gewaarschuwd dat de zielen die in de hel terecht komen zeer talrijk zijll.

Kan Ik dan, die de oneindige Liefde ben, dulden dat de door mij ten koste van een oneindig Lijden vrijgekochte zielen er toe komen zich in een schrikwekkend teenemend aantal te verdoemen?

Als op hen de bannhartigheid en de liefde niets hebben vermogen, kan Ik dan verhinderen dat de droefheid die aan hun zonden en aan de door hen veroorzaakte chaos is toe te schrijven door *Mij* dient te worden omgezet in een werktuig om de ondergaande mensheid te redden?

Neen, mijn kinderen, dit kan Ik niet verhinderen.

Ongelukkig geneeg is het verschrikkelijke uur van de uitzuivering reeds aan bet tikken.

Maar de verblindheid van de mensen verhindert hen dit te zien. Het atheYsme is een diepe verblindheid.

Het uur is reeds nabij. Aileen door de halsstarrigheid van deze ongelovige generatie die de dwaling liefheeft en die de gerechtigheid, die overal gekwetst en beledigd wordt, afwijst kan dit uur niet meer vermeden worden.

Ik wil een herboren Kerk, waarin de gerechtigheid, de vrede en de liefde met een nog nooit gezien licht zullen schitteren.

Aan de bloedstroom van de zielen die verloren gaan wil Ik een einde stellen. De verstoorde orde wil Ik herstel zien.

Ik wil mijn volk weer het volk van God zien worden.

En dit alles zal Ik verkrijgen door Mij van de dwaasheid en de ongerechtigheid van de mensen te bedienen.

Ik zal aan de generaties tonen hoe goed en hoe barmhartig hun God is.

7 januari 1976

68.- REGINA APOSTOLORUM

- Jezus: Mijn enjullie Meeder gaat totje spreken. Luister nederig, liefdevol en met een vurig geloof naar haar.

- Zoon, van alle eeuwigheid in het hart van God uitverkoren om de gezegende boven aile vrouwen te zijn ben ik het doelwit van zijn oneindige Liefde.

Door mijn maagdelijke sneeuw witte reinheid behaagde ik aan God. Maar door mijn nederigheid behaagde ik God nog meer.

Alvorens ten Heme bp te stijgen zei mijn Zoon mij dat ik Hem niet onmiddellijk in het Vaderhuis zou kunnen volgen maar op aarde zou moeten blijven om deter wereld komende Kerk tot Meeder te zijn, om de Kerk in de Liefde te blijven baren.

Met Jezus verwekte ik de Kerk in een wreed, grenzeloos lijden.

Als Meeder en Medeverlosseres moest ik zijn mystiek Lichaam in de Liefde verwekken.

In de verwezenlijking van het Heilsmysterie wilde mijn enjullie Jezus mij bij zich hebben.

Hij, de Zoon van God maar die ook mijn ware Zoon naar het vlees is, wilde mij als Medeverlosseres en Meeder van zijn mystiek Lichaam.

WARE PRIESTERES

De titel van Meeder van de Kerk komt mij waarlijk toe. Maar dit volstaat niet. Herinner je, zoon, hoe jou in een boodschap werd geopenbaard dat ik, Maria, Meeder van God, als enige en unieke vrouw in de Kerk, een ware Priesteres ben.

Jezus, de eeuwige Priester, heeft mij doen delen in zijn goddelijk Leven. En Jezus is de onveranderlijke, allereenvoudigste God.

Ik gaf Hem het menselijk Ieven. En Hij gaf mij het goddelijk Leven.

Welnu het Priesterschap stamt af uit bet goddelijk Leven.

Nu zou men kunnen denken dat het Priesterschap waarin ik deel is als bet priesterschap gegeven aan iedere gedoopte : de natuur van ons priesterschap is dezelfde, de maat van dit priesterschap is echter ongelijk.

Aan mij werd bet delen in de volheid van het Priesterschap gegeven maar tegelijk was het nog meer verheven boven dat waarin de Apostelen deelden, waarvan Ik werkelijk de Koningin ben ! Men aanroeft Mij terecht als Regina Apostolorum !

Ik was vol diep respect voor de hierarchie, die door de Verlosser Jezus gewild en gesticht werd.

Door de wil van God was Petrus het zichtbare Hoofd van die hierarchie. Ik was e Koningin van de Apostelen en de Apostelen zelf erkenden en vereerden Mij als de Meeder van de Kerk en als hun Meeder en Koningin.

Ook Petrus zelf kwam in de jaren dat hij te Jeruzalem verbleef bij Mij vertroosting en sterkte zoeken, noemde Mij Moeder, kwam bij Mij om raad en hulp en vereerde Mij als Koningin.

ALS ZIJ MIJ WERKELIJK HOOGACHTEN

Als mijn herders en priesters ten voile beseften welke geestelijke banden ons verenigen dan zouden zij Mij werkelijk als hun Meeder en Koningin hoogachten en dan zou Ik hen met

genaden overladen, zoals Ik ook gul en edelmoedig ben in mijn hulp aan alle kinderen die Mij beminnen en die de devotie tot mijn onbevlekt Hart verspreiden.

Op Pinksterdag met de Apostelen in het Cenakel tegenwoordig bereidde Ik hen en Mij voor op het ontvangen van de heilige Geest. Op Mij daalde Hij in grotere mate neer : Ik, de Bruid van de Heilige Geest werd van Hem vervuld.

Niemand vergeet zijn eigen aardse moeder omdat men weet dat men altijd op de tederheid van haar liefde kan rekenen.

Maar, mijn zoon, de liefde waarmee de hemelse Moeder jullie bemint is mateloos groter dan welke menselijk liefde ook.

Ik bemin al mijn kinderen en Ik wil allen gered zien.

Weerstaat toch niet aan de stem van God die jullie tot een ware, oprechte bekering oproept.

Vreest de Heer die voorbijgaat! . . .

Leest in nederigheid de boodschappen die de goddelijke Goedheid jullie gezonden heeft.

Jullie waarschuwen voor het nu nabije uur van de uitzuivering is een barmhartigheid, een grote barmhartigheid.

Ik zegen je, zoon.

10 januari 1976

69.- OVERWEGINGEN BD S01 viMIGE BOODSCHAPPEN

Het delen van ons, bedienaren van God, in het mysterie van de Menswording, van het Kruis en van de Eucharistie heeft aspecten die sterk gelijken op het delen van de Allerheiligste Maagd in die grote mysteries.

Zoals de Heilige Maagd is de priester, door roeping, geroepen om werkdadig tegenwoordig te zijn in het Sacrificie van de heilige Mis, waarin het heilig Kruisoffer voortduurt.

Hij is daar tegenwoordig in een een-zijn met de Christus in de offerande van zichzelf. Zoals Jezus dit heeft gedaan en doet is ook hij bereid om de moeilijkheden en het onbegrip, het honen en de beledigingen, het lijden te aanvaarden, te ondergaan en op te offeren.

Zonder die offerande wordt het delen van de priester slechts een uitwendig, materieel en bijgevolg een onvruchtbaar delen.

Door de woorden van de Consecratie hernieuwt de priester het wonder van de menswording: veroorzaakt hij, zoals de Maagd met haar Fiat, de werkelijke Menswording van het Woord in zijn handen.

Hem beminnend, zoals Maria Hem in haar schoot heeft bemind, Hem in de Heilige Communie ontvangend met de zuiverheid van ziel en lichaam waarmee de Madonna Hem ontving, door zich een zijnde met Jezus aan de Vader op te offeren wordt de priester zoals de Maagd werkelijk een medeverlosser.

Als de celebrerende priester niet wordt bezielde door dit geloof en door die gevoelens en vastberadenheid is zijn Mis voor hem onvruchtbaar. In het grootste mysterie is hij dan slechts een materieel hoofdpersoon geweest.

STEL DIT NIET UIT

Als wij, priesters de Heilige Mis zouden celebreren zoals wij die zouden moeten celebreren, dan zou de wereld niet langer zijn wat hij nu is, dan zou Satan de macht niet meer hebben die hij nu heeft en dan zouden er veel meer zielen gered worden.

De faltering van de priester die zich verdoemd heeft zal heel verschillend zijn van de faltering der andere verdoemden. Die faltering zal slechts kunnen vergeleken worden met de wanhoop van Judas die als hij zijn eigen natuurlijke gaven met zijn bovennatuurlijke gaven had verenigd en versmolten een zeer groot apostel had kunnen worden.

. . . Priesters die de Heilige Mis beiligscbennend celebreren, jullie eten en drinken dagelijks jullie eigen veroordeling.

Stel jullie bekering niet uit tot morgen. Wacht niet langer . . . Morgen kan het te laat zijn.

Een grote daad van nederigheid, datgene wat Judas steeds weigerde te doen, een vurige aanroeping tot de Allerheiligste Maagd, toevlucht van de zondaars, zal jullie bestaan omvormen en jullie eeuwige lotsbestemming veranderen.

Broeders in het Priesterschap hebben jullie nooit gemediteerd over de droom, het visioen van Sint Jan Bosco: "de twee kolommen"? Lees over dit visioen en jullie zullen merken dat wij die profetie ten voile aan het beleven zijn : het laatste deel van het visioen voorzegt de tijden die op de huidige gebeurtenissen zullen volgen.

Die tijden komen dichterbij. Wij moeten ons al biddend en door boetedoening voorbereiden. Laten wij niet sceptisch en ongelovig zijn.

Laten wij geloven en dan zullen wij zien en begrijpen. Leg de genade!impulsen die aan de deur van jullie bariën kloppen niet naast jullie neer ! Laat het barmhartig Hart van Jezus en het onbevlekt Hart van Maria ons redden en zegenen.

..

12 januari 1976

70.- DE COLLECTIEVE ZONDEN

Mijn zoon, schrijf.

Dit zijn de drie grote collectieve zonden van de mensheid:

- De mensheid heeft in Adam en Eva gezondigd.
- De mensheid heeft in bet uitverkoren volk, in bet volk van God gezondigd door de Godsmoord
- Vandaag zondigt de mensheid door God afte wijzen.

A. De zonde van de mensheid *in* Adam en Eva heeft bet bewonderenswaardig plan van God omgeturnd, dit plan veranderd.

In de plaats van de orde komt de meest onthutsende wanorde. Op bet geluk *in* bet aards Paradijs volgt bet ongelukkig zijn. Op bet Licht volgt de duisternis van de onwetendheid.

Op de liefde volgt de haat. Op bet goede, waarvoor de mens was geschapen, volgt bet kwade *in* het hele gamma van zijn manifestaties. Op de vrede, rust en kahnte volgen de oorlogen en de gewelddadigheden.

In de plaats van bet eeuwige Ieven, bet doel van de schepping, kan voor de eeuwige dood in de donkere wanhoop van de bel worden gekozen.

Dat is de erfzonde. Dat is het antwoord geweest dat de hele mensheid in Adam en Eva aan de Liefde van God heeft gegeven. Een monsterachtige ondankbaarheid bedreven door de eerste man en door de eerste vrouw, aan wie de genade niet ontbrak. Zij hadden niet alleen de strikt noodzakelijke genade, maar hun genaden waren naar de maat van hun mateloze verantwoordelijkheid overvloedig.

Voor zijn daad van grenzeloze Liefde heeft God een verschrikkelijke belediging geogst.

UIT DE GERECHTIGHEID WORDT DE BARMHARTIGHEID GEBOREN

B. De tweede collectieve zonde van de mensheid is de Godsmoord bedreven door het uitverkoren volk.

God antwoordt op de opstandigheid van de mensheid in Adam en Eva niet met boos te worden maar wei door de gerechtigheid en de barmhartigheid hun gang te Iaten gaan.

Door zijn gerechtigheid bestraft Hij de zonde in de hele mensheid. Van in de beginne tot aan bet einde zal de mens in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten. Tot aan bet eind der tijden zal de gerechtigheid op de mensheid wegen.

Onmiddellijk echter welt ook Zijn oneindige barmhartigheid op. Na van de eerste ouders hun bekentenis en hun berouw verkregen te hebben laat God Zijn vergeving volgen door de belofte van de Verlossing.

Om de bevrijding van de mensheid uit de slavernij van de bel voor te bereiden kiest God zich een volk, het uitverkoren volk, dat God heilig wil zien maar dat niettegenstaande een regen van genaden en mirakelen niet heilig wordt.

Tot object van Zijn Liefde gemaakt antwoordt dit volk op zijn uitverkiezing met ondankbaarheid.

God doet profeten opstaan die het volk met luide stem herinneren aan de zending waartoe bet is voorbestemd.

De profeten pie de luidsprekers va God zijn, kondigen gunsten, genaden en bevrijdenden aan. In tegenwoordigheid van de blinde halsstarrigheid dreigen zij ook en kondigen kastijdingen aan, waannee het volk smartelijk kennis zaJ maken.

In hun lijden herinneren zij zich hun vaders en dan schittert de bannhartigheid opnieuw.

Uit de goddelijke gerechtigheid wordt steeds Zijn bannhartigheid geboren, ook als de mensen, verblind als ze zijn door hun egoïsme, die realiteit niet willen begrijpen.

De tijden worden rijp voor de oogst en de stralende dageraad van de geboorte van de Heiland breekt aan.

De vijandelijkheden tegen het Mensgeworden Woord worden door Satan verwekt een aangevuurd. Satan werpt zich in een verschrikkelijke strijd, die wei nooit had opgebouwd maar die van toen af verwoed oplaat.

En om te ontsnappen aan de wrede en verdorven Herodes gaat bet Kind van God de weg op naar de verbanning.

Later zal Satan de priesters van de Tempel en de groten van bet Hebreeuwse volk ophitsen, die dan de Godsmoord zullen beramen en voltrekken.

God heeft zijn volk onwaarschijnlijk veel bemind en zijn volk kruisigt Hem.

DE Vernietiging van de Kerk

C. Vandaag zondigt de mensheid door God afte wijzen.

Opgehangen aan het Kruis gaf Jezus vanuit zijn geopend Hart zijn Kerk aan de mensheid.

Vanaf dit ogenblik smeedde Satan met zijn legioenen een nieuw strijdplan en nu tegen het mystiek Lichaam van Christus. Satan betracht de vernietiging van de Kerk.

Hij heeft zich reeds geveild met bet doden van het Hoofd en nu beraamt hij de vernietiging van het Lichaam. Vandaar de ondermijnende uitputtingsoorlog die sinds bijna twee duizend, zonder wapenstilstand, tegen mijn Kerk woedt.

Op die strijd heeft de kerk niet altijd zoals het hoort geantwoord. Zo heeft zij, in twintig eeuwen, pijnlijke wonden opgelopen . . .

Vandaag dan scoort Satan vele punten in zijn voordeel. De veldslag, de grootste veldslag is begonnen.

De gedeeltelijke en onverantwoorde visie op die realiteit van niet weinige herders en priesters heeft de vijand in zijn aanhoudende inspanningen om de kerk en haar goddelijke Stichter te vernietigen, aangemoedigd.

De nu woedende veldslag, die enkel de onbewusten, de onnozelen, niet opmerken, zal steeds woester worden en zeer vele slachtoffers onder de clerus en onder de gelovigen maken.

De wereld maar vooral Europa zal er in een uur zonder voorgaande door in brand gezet worden.

Dit uur van de gerechtigheid dat tevens een uur van de bannhartigheid is, zal de komst inluiden van een nieuwe lente van vrede en gerechtigheid voor de mensen en voor de Kerk.

Mijn en jullie Moeder zal opnieuw en voor de tweede maal de kop van Satan verpletteren.

Het atbeYsme zal uit de wereld verdwijnen.

14 januari 1976

71.- ZIJ ZAL DE KOP VAN DE SLANG VERPLETTEREN

Mijn zoon, waarom vraag Ik aan de zielen die van bet Geloof Ieven met aandrang "eerherstel, eerherstel, eerherstel " ?

- A. Omdat op de oneindige Liefde van God, op de Liefde die de schepping van de mens bewerkt, de mens antwoordt met een daad van trots, hoogmoed en ongehoorzaamheid.
- B. Omdat op bet mysterie van de Verlossing, onmiddellijk na de zondeval van de eerste ouders beloofd en in volheid van de tijden volbracht, de mensheid in bet Hebreeuwse volk antwoordt door de Godsmoord te bedrijven.
- C. Op de Godsmoord antwoordt bet Mensgeworden Woord door Zichzelf te schenken in bet mysterie van de Eucharistie en van de Kerk. En onder de aansporing van de machten van bet Kwade is de mensheid nu beidens aan bet worden met de vrijwel totale afwijzing van God.

DESTRALENDEDAGERAAD

Het uur van de uitzuivering zal komen en de Maagd Medeverlosseres zal de kop van de slang van de bel voor de tweede maal verpletteren.

De hernieuwde Kerk en mensheid gaan een voordien nooit gekende stralende dageraad tegemoet. Een periode van vrede en gerechtigheid zal bet antwoord zijn op al de provocaties van de hel tegen een arme mensheid die zich tot collaboratie met de machten van bet Kwade heeft laten gaan.

Tenslotte zal de laatste fase intreden van de strijd tussen Licht en duisternis, tussen Liefde en haat, tussen Goed en kwaad, tussen Leven en dood.

Slechts bij het einde der tijden zal er de derde en beslissende tussenkomst zijn van de Heilige Maagd die opnieuw en voor de derde maal de kop van Satan zal verpletteren. Hierop zal bet oordeel volgen: de definitieve scheidung van bet Paradijs en de hel, de definitieve scheidung van de geredden en de verdoemden.

20 januari 1976

72.- JULLIE ZIJN NIET ALLEEN

Schrijfmijn zoon.

De Mariale Beweging komt deel uitmaken van het plan van de Voorzienigheid als oproepen naast Mij en mijn Meeder, in de grote veldslag die woedt tegen Satan en zijn geallieerden van de hel die in de wereld en ongelukkig genoeg ook in de Kerk, zo talrijk zijn.

Naar jullie, gezegende priesters, die het geluk hebt deel uit te maken van de Mariale Beweging, kijkt de Hemel. Meer dan ooit zijn jullie in deze tijden van de grootste nood de uitgekozen legerscharen, geleid en bestuurd door de Koningin van de Overwinningen ter verdediging van mijn Stedehouder en van mijn Kerk.

De hel haat en bevecht jullie, maar jullie hebben niets te vrezen. Jullie lichamelijk, moreel en geestelijk lijden wordt door de werking van het ferment van de Heilige Geest omgezet in licht, liefde en genade voor zovele zielen van jullie confraters die zonder jullie deelname in het Lijden van Mij en van mijn Moeder voor eeuwig zouden verloren gaan.

Jullie, priesters dierbaar aan mijn barmhartig Hart en aan het onbevlekt Hart van de Koningin van het heelal, worden door de Engelen bewonderend aangekeken. Aile Heiligen bidden en bemiddelen voor jullie.

Jullie zijn een balsem voor mijn Hart dat zo brutaal beledigd en veracht wordt.

Jullie zijn een liefdesglimlach voor het doorboorde Hart van mijn Meeder.

VREESTNIET

Vooruit, mijn zonen! Voor jullie is in het huis van de Vader van in alle eeuwigheid een plaats van eer en glorie bereid.

Vreest niet, vreest niet!

Mijn blik en die van mijn Meeder is steeds op jullie gericht.

Ik zegen jullie allen, zonen.

Ik, Jezus, met de Vader en met de Heilige Geest zegen jullie.

Met Mij zegent de Moeder jullie.

Wij zegenen met jullie de goede leken die jullie bijstaan door hun geloof, hun liefde en de doelmatige steun van hun lijden.

Jullie zijn bijgevolg niet alleen.

Jullie zijn midden in het strijdgewoel, maar met jullie is het Paradijs, met jullie de uitboetende zielen, met jullie de heiligen van de strijdende Kerk.

20 januari 1976

73.- VOLGZAME INSTRUMENTEN

Hoe talrijk zijn de zogenaamde goeden die " Heer, Heer " zeggen. Hoe weinig talrijk echter zijn zij die bereid zijn om wei degelijk de wil van God te doen !

Uiterst talrijk zijn zij die geloven dat zij instrumenten van God zijn. Zij bevestigen dit bijna met overtuiging. Maar de waarheid is anders, zij zijn de instrumenten van zichzelf namelijk van hun eigen hoogmoed wat betekent instrumenten van Satan.

Een instrument leidt nooit iets. Een instrument wordt geleid.

Als de bisschoppen en de priesters zich werkelijk als beschikbare instrumenten in de handen van God lieten leiden, dan zouden de Kerk, in de Hemelen op de aarde een verbazingwekkend schouwspel van heiligheid en van liefde bieden. Mijn Engelen zouden er vol bewondering voor staan en de mensen op aarde als er door betoverd.

In plaats hiervan, welk een droevige aanblik ! Een aanblik om van te gruwen, een aanblik van morele wanorde, van gemene begeerten, van strijd, van haat, van aile soort kwaad . . .

NIET MET HUN WOORDEN

Zoon, mijn woorden veranderen nooit. Ret zijn niet zij die Mij met hun woorden toebehoren maar wei zij die Mij toebehoren omdat zij ten voile instemmen met de wil van de hemelse Vader die zullen gered worden.

Als vele van mijn bisschoppen zich niet gehoorzaamd zien, als zij moeten vaststellen dat hun Kerken op hun fundamenten geschokt worden, laten zij dan voordat zij de oorzaken hiervoor buitenuit zoeken in hun innerlijk Ieven naar die oorzaken zoeken.

Ret is gemakkelijk te spreken over het instrument zijn van de goddelijke Voorzienigheid, maar zo gemakkelijk is het alvast voor velen niet om werkelijk tot een instrument van de goddelijke Voorzienigheid te worden.

Ja zeker zoon, bet is de geschiedenis van de eerste zonde die in de tijd steeds wordt herhaald, maar waarvan de les nooit wordt geleerd.

Satan veroorzaakt de val van de mens.

De mens verstoort de vooraf gevestigde orde, de wonderbare harmonie van de natuur en van de genade.

De zonde is een zeer zware wanorde die een keten van andere wanordes veroorzaakt en verwekt in de wereld van de geest, van de genade en van de natuur.

De eerste ouders zondigden. Onmiddellijk volgt de opstandigheid van de zinnen, de opstandigheid van bet vlees, de opstandigheid van de geest, de opstandigheid van de natuur: "jullie zullen in bet zweet des aanschijns het brood aan de aarde ontrukken. Jij, vrouw, zult in barenswveen kinderen ter wereld brengen."

Jullie zullen nooit begrijpen wat jullie verloren hebben : de bewonderenswaardige harmonie van de genade en van de natuur.

Ret eerste verblijf van de mens werd aards Paradijs genoemd : jawel aards maar ook Paradijs!

EEN KETEN VAN KWALEN

Over de verschrikkelijke gevolgen van de eerste zonde moeten de bisschoppen en priesters goed onderricht zijn.

Zoals zij ook moeten beseffen dat die verschrikkelijke gevolgen bij het bedrijven van welke zonde ook opnieuw verwekt worden en op een bijzondere wijze wanneer de zonde van de hoogmoed wordt bedreven.

Ben zonde van trots, van hoogmoed, van eigenwaan, bedreven door een bisschop of door een priester, veroorzaakt in zijn lokale Kerk gevolgen die een aaneenschakeling van kwalen vormen.

Veel wanorde vindt hier oorsprong.

Om die reden, mijn zoon, dring Ik zo aan, dring Ik in je ogen zo wanhopig aan, om je te herhalen dat van een fundamenteel probleem van mijn mystiek Lichaam toch zo weinig wordt begrepen

Het is pijnlijk dit te moeten vaststellen.

Meerdere bisschoppen en priesters zijn als de dwaas die zich bij de bouw van zijn huis bezig houdt met wat van weinig belang is, zoals met bepaalde versieringen enz, maar die de fundamenten en de dragende structuren verwaarloost.

Het resultaat hiervan is een mooi huis gedoemd tot een zekere instorting. Hoe dwaas is dit niet?

Welnu die dwaasheid heerst in mijn Kerk!

Ik zou je dit wie weet hoe dikwijls moeten herhalen opdat iemand eindelijk beslist dit ernstige probleem naar behoren te overwegen.

Zoon, tijdens je ontmoeting met X vanmorgen heb je jeer nog rekenschap kunnen van geven. Aan een zo vanzelfsprekende realiteit willen zij geen geloof hechten.

Maar die verblindheid, die leugenachtige overtuiging die het de vijand gelukt is in de harten en de zielen te doen wortel schieten, zal door de Liefde geestige uitzuivering niet kunnen verhinderen zelfs niet gedurende een ogenblik vertragen.

De schaamteloze overheersing van Satan over de wereld en over de zielen, die talrijk verloren gaan, kan de Liefde niet langer dulden.

Zij beschouwen als nutteloos zelfs als belachelijk, een van de bevelen die Ik aan mijn Apostelen gegeven heb namelijk het bevel de duivelen uit te drijven en te verjagen, duivelen voor wie zij vandaag al poorten wijd geopend hebben ! . . .

IK BEN EEN LEVENDE PERSOON

Zoon, zeg dit aan allen. Bekommer je omzeggens niet om hun reacties wat die ook mogen zijn. Ik, Jezus ben het die dit wil, die dit aan je vraag.

Zeg het luid dat de maat van deze schijnvoorzichtigheid vol is. Door die schijnvoorzichtigheid zijn zij zo ver gekomen dat zij bevreesd zijn aan allen te zeggen dat Ik, Jezus, ware God en ware Mens, een levende Persoon ben, werkelijk levend als jullie, meer dan jullie, die meer dan wie ook het recht en de plicht heeft om mijn Stem te laten horen aan wie, hoe en wanneer Ik dat wil of op de manier die Ik verkies.

Zeg het zoon dat Ik het recht en de macht heb om wie Ik wil te roepen wanneer en hoe Ik dit wil, voor welke in mijn Kerk te volbrengen opdracht dan ook.

Late zij ervan overtuigd zijn dat Ik hen heb gekozen om priester te zijn, sommigen zelfs bisschop te zijn.

Zoals Ik hen geroepen heb kan Ik nog, en Ik heb de macht hiertoe, onder mijn priesters kiezen wie een speciale zending voor Mij moet vervullen en hoe en wanneer hij dit moet doen.

Word het niet moe om te bidden en te offeren.

Zie de anderen worden het niet moe Mij te beledigen.

Je lijden zal groter worden.

Maar, mijn oon, je weet dat je lijden een maat is voor je liefde voor Mij.

Ik zegen je zoon.

Met jou zegen Ik al diegenen die, in een geest van ware nederigheid de dringende uitnodiging van de godmens weten te aanvaarden, Die allen gered wil zien.

21 januari 1976

74.- HEILIGE FIERHEID

Schrijf:

" De wereld is God niet, bijgevolg is de wereld niet in het Licht. De wereld is in een diepen duisternis verzonken.

De kinderen van bet Licht (die niet van de wereld maar van mijn Rijk zijn) kunnen niet, mogen niet spreken en oordelen zoals de kinderen van de wereld.

De vader en de moeder van R. (een zeer zwaar lichamelijk gehandicapte jongen, begaafd met bovennatuurlijke gaven) worden door de wereld beoordeeld als ongelukkig en onfortuinlijk. Maar niet door de kinderen van bet Licht !

De kinderen van het Licht kunnen intuitief aanvoelen, begrijpen dat R. een gave is, een grote gave. Wie werkelijk van het geloof leeft begrijpt welke onschatbare zending aan R. werd toevertrouwd, aan die door mijn Moeder beminde en bewonderde zoon. R. straalt in bet innerlijk leven van mijn mystiek Lichaam macht en kracht uit. En hoe meer zijn zending op aarde duister is, hoe groter en schitterender van glorie zijn Ieven in de Hemel.

De dwaasheid is in bet hart van wie niet in bet Licht van God ziet.

De erkentelijkheid aan God betoond.

Zoon, dienen de ouders van R. zich als gelukkig te beschouwen ?Ja zeker, zij dienen op R. heilig tier te zijn. Tot God, Die op R. en zo op zijn ouders en familieleden zijn Oog heeft Iaten vallen moet geen gejammer, geen klaaglijk gewezen gericht, maar wei dankbaarheid en erkentelijkheid betoond.

21 januari 1976

75.- TEKEN VAN UITVERKIEZING

Mijn zoon, schrijf:

" Je zult zeggen tot . . . dat zijn in nederige berusting aanvaard lijden een teken van goddelijke uitverkiezing is. Dit lijden wordt door de Heilige Geest omgevormd tot een ferment van licht, van geloof, van genade voor de zielen. Die zielen worden door de goede Herder die hen hoedt en voedt zo bemind, behoed en beschermd tegen de roofzuchtige klauwen van de vijand die geen inspanningen spaart om toch maar onder de kudde te kunnen binnensluipen om te verstrooien en om uiteen te jagen.

Zoon aan . . . zult je zeggen dat zijn vermoedenissen en zijn lijden, opgeofferd om mijn kudde te beschermen en te behoeden, aan Mij en aan mijn Moeder bekend zijn. . . . moge hij goed het visioen van Don Bosco over de twee kolommen kennen : Mijn allerheiligste Moeder en de Eucharistie.

Ik, Jezus, het eeuwige Woord van God, werkelijk Tegenwoordig en trillend van leven en liefde in het mysterie van het geloof en de Onbevleete zullen de Kerk redden in het uur van de zuivering dat een uur van grote barmhartigheid zal zijn.

Er is veel te doen, en hij kan veel doen om zijn kudde steeds meer verenigd aan de Voet van het Tabemakel en aan de voeten van de Onbevleete te brengen.

Laat hij voor deze grote en vruchtbare zending een van zijn beste priesters afvaardigen.

Satan zal dat niet willen en bijgevolg zal hij obstakels opwerpen. Maar Ik wil het en Ik zal de goede herder nabij zijn en allen die meewerken om de wil van mijn Vader te verwezenlijken. Met mijn en jullie Moeder zegen Ik die goede herder die zijn schaapjes bemint en die Ik en de Moeder met een tedere genegenheid beminnen.

22 januari 1976

76.- DE SMAAK VAN HET GODDELIJKE

Meermaals heb Ik reeds gesproken over de huidige geloofscrisis waannee mijn Kerk geïnfecteerd is.

De hele wereld is er door besmet.

Steeds meer wordt de aarde omgevormd in een dorre woestijn. Toch ontbreken hier en daar de rustgevendende oases niet, die het goddelijke Genadeleven in omloop houden.

Ja, mijn zoon, als alle ledematen van een lichaam dood zijn dan is er geen levend lichaam meer, enkel een rottend lijk. Totaal sterven of verdorren kan de Kerk niet. Dit wordt gewaarborgd door mijn uitdrukkelijke woorden : niemand mag hier aan twijfelen.

Ook de tegenwoordigheid van de Heilige Geest waarborgt dit. En ook vandaag ontbreken te midden de rottende lijken die de Kerk overdekken de goede zielen niet, de werkelijk heilige zielen, aan wie men erkentelijk moet zijn voor hun bijdrage bij het in omloop houden van het goddelijk\leven.

Enige dagen geleden sprak Ik je over de priesters van de Mariale Beweging, die uitverkoren legerschare, gewild door mijn barmhartig Hart en door het onbevleete Hart van mijn Moeder ter ondersteuning en verdediging van mijn Kerk en van mijn Stedehouder op aarde.

Die legerschare is de schietschijf geworden voor zoveel pijlen.

Zij is door mijn Moeder gewild, gezegend en geleid om al strijdend tegen de brutale en schaamteloze dwingelandij van Satan het grote uur van de Koningin van de Overwinningen voor te bereiden.

DE NIEUWE LENTE

Onder die priesters uit de Mariale Beweging is er X. Door zijn verlangen naar volmaaktheid is hij Mij dierbaar en ook door zijn liefde voor dat wonderbaar oeuvre dat de wereld negeert, dat de trotse en hoogmoedigen afwijzen maar dat de nederigen beminnen : " Het Epos van de God-Mens".

Dit is een oeuvre door de goddelijke Wijsheid en Voorzienigheid gewild voor de nieuwe tijd. Dit oeuvre is een bron van levend en zuiver water.

Ik ben het, het Levende en eeuwige Woord, die Mij opnieuw als voedsel aan de zielen die Ik bemint heb gegeven.

Ik ben het Licht en het Licht schikt zich niet naar de duisternis en versmelt er zich nog minder mee. Integendeel, waar Ik binnenkom lost de duisternis op om plaats te maken voor het licht..

Waar er geen leven is heerst de dood. De dood is bederf. Er is een geestelijk bederf dat niet minder walgelijk is dan het organisch bederf van de lichamen in ontbinding.

Hoe zou Ik, waarheid en leven, levend water en het Licht van de wereld, kunnen verblijven in zielen die geïnfecteerd zijn door de begeerlijkheid van het vlees en of die van de geest ?

Ook dit, zoon, bewijst dat wie in het " Epos van de God-Mens " niet de smaak van het goddelijke, niet de welriekende geur van het bovennatuurlijke heeft geproefd, een belemmerde en verduisterde ziel heeft.

Er zijn bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen die nog eens met die voorzichtigheid schermen die voor hen de oorzaak is van zoveel onvoorzichtigheden. Zij verschuilen zich in die voorzichtigheid en zij beseffen niet dat zij in de burcht van de duivel zijn.

De voorzichtigheid is een deugd en de deugd heeft geen afkeer van het goddelijke.

Mijn zoon, hoe laag zijn zij gevallen?

Laat Don X. . weten dat telkens wanneer hij het "Epos van de God-Mens" heeft herlezen, hij Mij de vreugde heeft gegeven voor allen die Mij die vreugde hebben onthouden.

Vreest helemaal niets als er zijn die weigeren dit te begrijpen. Besef ten voile dat ons heil geheel verschillend is van het welzijn van de wereld.

De liefde die wij aan de zielen toedragen is steeds met bet lijden verenigd: dit is de wet. .

Het lijden is niet aileen nuttig maar ook noodzakelijk voor het omvormen, zuiveren en vergoddelijken van de ziel.

Zoon, het is toch zo nodig om voor zichzelf en voor de breedere te bidden, zich te versterken en eerberstel te brengen !

Als bet uur van de zuivering aan bet tikken is, dan zijn ook de krachtige sbeuten die een nieuwe lente aankondigen reeds opgekomen.

Moed ! Sterkte !

Ik en de Moeder zijn met jullie !

5 februar 1976

77.- ER WORDT SLECHT GEBEDEN

:Mijnzoon, schrijf:

"Ik ben de Heer, uw God. Gij zult geen andere God hebben buiten :Mij !"¹¹

"Gij zult de Heer uw God beminnen met heelje hart, heelje ziel en heelje geest"¹¹.

Die geboden klinken jullie doodgewoon in de oren, net alsof jullie luisteren naar de klank van klokken die iedere dag hun gelui laten horen. Iedereen hoort bet maar niemand wordt erdoor geroerd.

Zo blijven die geboden een dode letter, terwijl zij in jullie harten springlevend zouden moeten zijn.

Ik heb deze inleiding zo wiljen maken omjullie beter te doen begrijpen dater, ook door weinigen die bidden, slecht wordt gebeden.

Zij die goed bidden zijn uiterst klein in aantal, aangezien bet niet mogelijk is te bidden als men bet eerste Gebod niet kent, erger nog het totaal onmogelijk is te bidden als men het eerste Gebod kent maar bet vergeet.

Zich is de Tegenwoordigheid van God stellen wil zeggen een reeks van geestelijke daden stellen die wezenlijk van node zijn voor een goed en doelmatig gebed.

Het is noodzakelijk een akte van geloof te verrichten die ons tot bij Hem verheft, namelijk om geestelijk contact doet nemen met de Ene en Drieene God.

Op deze akte van geloof moeten noodzakelijkerwijs akten van nederigheid, vertrouwen en liefde volgen, die dienen om ons contact met God te intensiveren.

Deze akten zijn onmisbaar voor een goed gebed omdat zij verhinderen dat dit zuiver mechanisch bidden wordt, dat aan God weezin inboezemt.

Van diegenen die Mij niet met hun hart maar enkel met de lippen vereren verwijder Ik :Mij.

Ongelukkig genoeg zijn onder diegenen die bidden zij die enkel materieel bidden talrijk. Zij maken zich wijs dat zij een plicht hebben vervuld, die in werkelijkheid niet is volbracht.

OP RET JUISTE PLAN

Uit wat Ik juist belicht heb zie je welke zware tekorten het geestelijk Ieven van de Christenen kenmerken. Op dit ogenblik beperk Ik Mij tot die tekorten, maar hoeveel andere zijn er nog op te tekenen!

"Gij zult de Heer, uw God, beminnen uit heel je hart . . ."¹¹

Al wie werkelijk de Heer bemint, al wie Hem hoven heel zijn leven plaatst loopt het gevaar niet dat hij naar Hem gebeden zal richten die de uitdrukking zijn van de hoogmoed en het egoYsme, zoals het enkel maar materiele dingen en zaken, naar gezondheid, rijkdom en eerbetuigingen vragen. Als er slechts naar deze dingen wordt gevraagd kan er met God geen enkel contact ontstaan.

In die zielen, opgezwollen met materiele bekommernissen, die enkel naar aardse goederen dorsten en honger hebben, treedt God niet binnen.

Wie God werkelijk bemint plaatst zich op bet juiste plan tegenover God, door Zijn glorie en liefde te zielen.

"Quaerite primum Regnum Dei et haec omnia adiicentur vobis"¹¹.

God zou niet God zijn als Hij niet aan zijn beloften trouw was. " Vraagt enjullie zal worden gegeven, klopt en jullie zal worden opengedaan " ---

Wie bidt en teleurgesteld blijft moet dit wijten aan het feit dat hij zich niet houdt aan **et** eerste Gebod : " Ik ben de Heer, uw God, ge zult geen andere god hebben buiten Mij " en aan het feit dat hij het fundamenteel Gebod : " Ge zult God beminnen met heel uw hart ! " niet onderhoudt, zodat zijn gebed niet wordt verhoord.

Jullie zijn vergeten dat Ik aan mijn Apostelen en aan jullie geleerd heb hoe te bidden : " Onze Vader, die in de hemelen zijt ...".

Zich in zijn bidden plaatsen in de Tegenwoordigheid van God is van het allergrootste belang. Wie bidt moet zichzelf vergeten om met zijn ziel tot God de Vader op te stijgen, tot de Enige, die Groot is, tot de Enige die Heilig is, tot de Enige die Goed is.

ENKELE OVERWEGINGEN

Hier komt het gebod van de liefde ter sprake als een wezenlijk deel van het gebed tot God de Vader. Als wij God tot Vader hebben betekent dit ook dat wij onze evennaaste moeten beminnen. Wij bidden " Onze Vader ..." om ons te herinneren aan onze liefde voor de broeders die net als wij kinderen van God zijn, kinderen van dezelfde, enige Vader, uit wie door de Schepping ons leven is ontstaan en tot Wie wij ons richten.

Tot Hem moeten wij vol vertrouwen onze ogen opslaan net zoals een schipbreukeling vol vertrouwen en hoop naar de poolster opkijkt.

" Geheiligd zij Uw Naam "

De heilige Naam van God moeten wij heiligen en verheerlijken door ons te verenigen met het koor van alle stemmen van de Schepping (*nil sine voce*) en zo te beantwoorden aan het doel van de Schepping, te weten de verheerlijking van God.

" Uw Rijk kome "

Wie werkelijk bemint vergeet zichzelf omdat zijn gebed naar de geliefde persoon, van wie hij het geluk wil, uitgaat.

" Uw Wil geschiede "

Trachten om onze verlangens en willetjes te verwezenlijken is onszelf boven de anderen verkiezen en dus egoïsme. Boven onze wil de goddelijke Wil verkiezen, dat is liefde.

Als hij die bidt met al deze gevoelens bidt en zich in Gods Tegenwoordigheid verplaatst, enkel bekommerd om Zijn glorie, om de komst van Zijn Rijk en opdat Zijn Wil geschiede, ziet hij zijn gebed onvoorstelbare en wonderbare uitwerkingen voortbrengen. Alles zal hem worden gegeven en dit in overvloed.

Kan God, de oneindig goede Vader, zich misschien door zijn kinderen en edelmoedigheid laten overtreffen ? Dat is toch uitgesloten !

Bij gevolg zal Hij op de bidder een regen van genaden en van hemelse gaven laten neerkomen.

Aan ons vraagt God dat wij Hem beminnen. Hij duldt niet dat wij Hem achterstellen bij onze menselijke kleinhartigheden, omdat dit achterstellen een belediging en een ondankbaarheid is.

1\1EESTERS IN GEBED

Moeten mijn bedienaren geen onvermoeibare meesters in het gebed zijn om de gelovigen te leren bidden ?

Een goede moeder wordt het niet moede om haar kindjes, naargelang zij opgroeien, te leren wat voor het leven noodzakelijk is.

En zijn mijn bedienaren het niet die, dank zij het Doopsel, het goddelijk leven in de zielen doen herboren worden ?

Belevenjullie geen authentiek geestelijk vaderschap over de gelovigen die aanjullie zorgen zijn toevertrouwd ?

Wat is het datjullie zo'n belangrijke plichten doet verwaarlozen?

Als jullie daartoe de moed niet ontbreekt .kunnen jullie zelf vaststellen welke noodlottige gevolgen dit zo slecht uitgeoefend vaderschap op jullie geestelijke kinderen heeft.

Aan God, de rechtvaardige Rechter ontsnapt niets van al watjullie hem moeten geven. Wat op het spel staat is het heel van zoveel zielen, wier prijs oneindig is.

Mijn zonen, het is waar dat de oorzaken voor de geloofscrisis, die naar zijn hoogtepunt gaat, veelvuldig zijn en dat sommige van die oorzaken buiten jullie williggen. Maar het is evenzeer waar dat sommige van de oorzaken van de geloofscrisis wel degelijk aan jullie toe te schrijven zijn.

Wat zal er vanjullie worden als jullie je niet bekeren en geen boete doen?

Wat zal er van jullie worden als jullie doorgaan met jullie zelf te dienen in plaats van God te dienen?

Niet Ik maar jullie zijn jullie eeuwigheid aan het bepalen.

Zoon, Ik wordt het niet moe je om gebeden en om eeuwigheid te vragen.

13 februari 1976

78.- DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN

... Het Paradijs is zo iets groots dat jullie, pelgrims op aarde, het niet kunnen begrijpen. In bet Paradijs is er geen mogelijkheid tot groei noch tot vennidering van het eigen geluk. Dit geluk bestaat niet, zoals jullie graag geloven, in een ongetwijfeld gelukkige maar onbeweeglijke toestand van het aanschouwen van God en van al de schoonbeden van bet heelal die zich in God weerspiegelen. In bet Paradijs is het leven geen stagnerende onbeweeglijkheid, ook al zou die bovennatuurlijk wonderbaar zijn.

In bet Paradijs hemieuwit zich bet geluk op ieder ogenblik, zonder verleden en zonder toekomst, ogenblik dat eeuwigheid wordt genoemd en dat steeds oneindig nieuw is ...

Roemt en looft en verbeerlijkt in nederigheid van geest de Ene en Drieene God omdat jullie uitverkoren zijn, al zij bet in verschillende mate, maar allen met hetzelfde doel, als werkers in de wijngaard van de Heer. Uitverkoren om een dijk op te werpen tegen de overstroming door de wateren van de bel waardoor zij de Kerk, waarvan Jezus het driewerf heilige Hoofd is, tracht mee te sleuren.

De bel tracht van Hem, bet Hoofd, de goddelijke en menselijke identiteit te vernietigen. Van zijn Moeder die in grenzeloze barenweeen en onbeperkte liefde de Kerk gebaard heeft wil zij de allerheiligste Maagd vernietigen.

Jullie zijn de uitverkoren zonen geroepen om met jullie bidden en jullie lijden mee te werken opdat de Kerk niet zou worden vernietigd, zoals de hel en baar geallieerden dit zouden willen.

WERKELIJK VERENIGD

Herinner jullie de Gemeenschap der Heiligen.

Jullie zijn werkelijk met ons verenigd.

Jullie geloof in dit groot mysterie is nogallauw.

Wij zijn de kinderen van dezelfde hemelse Vader.

Wij hebben dezelfde heilige gemeenschappelijke Moeder.

In ons stroomt hetzelfde levensbloed.

Wij hebben dezelfde belangen : overal strijden voor de glorie van God, overal strijden opdat Gods Wil geschiede.

Vergeet nooit dat de lichamelijke doodjullie enkellichamelijk maar niet geestelijk scheidt.

Vaagjes aan dit groot en mysterieus dogma geloven volstaat niet.

Dit dogma moet in zijn menselijke en bovennatuurlijke realiteit worden beleefd.

Jullie levensdraad wordt niet helemaal maar slechts gedeeltelijk afgebroken.

Ik herhaal bet jullie : beleef dit mysterie dag en nacht !

19 februari 1976

79.- GU ZULT GEEN ANDERE GOD HEBBEN

Ik sprakje, zoon, over hoe noodzakelijk het is voor wie bidt om zich in mijn Tegenwoordigheid te plaatsen, om zich met een akte van geloof, van hoop en van barmhartige naastenliefde tot Mij te verheffen.

De mens moet zich voor mijn Aanschijn stellen, niet om altijd bekommerd materieHe dingen te vragen, zichzelf en zijn egoYsme voor Mij uit te stallen, maar hij moet zich voor mijn Aanschijn plaatsen om Mij te aanbidden, om voor de verheerlijking van de Naam van mijn Vader te bidden, om de komst van mijn Rijk te vragen en opdat mijn Wil zou geschieden.

Aan de mens van geloof die dat zal doen zal al het overige worden gegeven.

Her eerste gebod : " Ik ben de Heer, uw God, ge zult geen andere god hebben buiten Mij " betekent dat de mens, bet vrije en intelligente scbepsel, zich op bet juiste vlak ten overstaan van Mij moet plaatsen als hij in zijn aardse levensweg (want dat is het menselijk leven : een weg naar .de eeuwigheid) het evenwicht tussen de materiele en geestelijke vereisten van zijn persoon wil vinden.

De nood aan het bovennatuurlijke is bij de mens zo groot dat als hem deze transcendente werkelijkheid komt te ontbreken, hij geen geluk kent, hij geen vrede heeft. Zijn kwelling wordt dan zo groot dat bet hem niet zelden tot wanhoop brengt.

TERUGKEREN NAAR GOD

De mens is het werk van God.

En God weet wat de mens nodig heeft.

Bijgevolg heeft God de mens het eerste Gebod gegeven dat hem op de weg brengt om hem op het juiste vlak te plaatsen in het beheren van de orde in bet heelal.

De mens, gekomen uit de handen van God, keert, na zijn logische kringloop te hebben doorlopen, naar God terug.

Het is de logica van het geloof en van de rede die dit naar God terugkeren vereist.

Je vraagt Mij hoe dit kan gebeuren?

Het is eenvoudig, mijn zoon, door van God het eerste en opperste doel van jullie eigen bestaan te maken.

" God kennen, beminnen en dienen in dit Ieven om dan van Hem in bet andere Ieven, in bet Paradijs te gaan genieten."

Dit is de authentieke, echte catechismus die door de ontaarding van geest en hart, de natuurlijke vrucht van een naturalistische conceptie van het Ieven, in de christenen en zelfs in niet weinigen van mijn bedienaren is uitgedoofd.

Wil je er een praktisch voorbeeld van ?

Niet zo ver van je stad is er een religieus, die je kent, een gewijde ziel die naar de volmaaktheid zou moeten streven en die die catechismus over de oorsprong en het doel van het Ieven zou moeten kennen en die, zoals je weet, tijdens de biecht voor aile onzuiverheden, echtbreuk inbegrepen, de absolutie geeft zonder berouw te eisen. Uit zijn eigen Ieven en uit het leven van zovele gelovigen, die zijn biechtstoel bestormen, heeft hij niet enkel het zesde en het negende gebod, maar aile geboden gebannen. En die ongelukkige religieus is niet de enige die er zo over denkt !