

**De 24 Uren van de Passie
van
Onze Heer Jezus Christus**



Luisa Piccarreta

De kleine dochter van de Goddelijke Wil

**DE 24 UREN VAN DE PASSIE
VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS**

Luisa Piccarreta



"Laten we ervoor zorgen
dat er in elke stad, in elk dorp en in elk land
vele zielen zijn die mediteren over

de 24 Uren van de Passie
van Onze Heer Jezus Christus
en deze opnieuw laten herleven.

Zo houden wij onze Heer Jezus gezelschap
met onze liefde, ons eerherstel en onze dankbaarheid.

Onze Heer Jezus wordt door zijn kinderen
niet bemind zoals Hij dat verdient.
Zijn kinderen beledigen Hem voortdurend.
Zij kruisigen Hem opnieuw in hun hart
door de deur te sluiten voor de Genade, voor de Goddelijke Wil."

Brief van SS. Luisa Piccarreta aan St. Hannibal Maria Di Francia

Voorwoord

Dit boek is een vertaling van het originele Italiaanse manuscript

LE 24 ORE DELLA PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

Als eerste kennismaking met de geschriften van Luisa Piccarreta
(de Italiaanse mystieke auteur van deze teksten),

raden wij aan om het Boek te lezen:

"De H.Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil".

Om deze 24 Uren van te Passie beter te verstaan kan het Boek :

***"Uitleg over de 24 Uren van de Passie
van Onze Heer Jezus Christus
in het Boek van de Hemel",***

gelezen worden.

SG – de Goddelijke Wil - Lumen Luminis

www.lichtopdeweg.lumenluminis.xyz

www.volontedivine.lumenluminis.xyz

INLEIDING

Met alle terughoudendheid, in de meest volmaakte onderwerping aan het oordeel van de Heilige Kerk, overeenkomstig het decreet van Paus Urbanus VIII, geven wij hier privé-openbaringen weer die Onze Heer Jezus Christus heeft gedaan aan de Dienares van God Luisa Piccarreta, aan wie Hij dit werk heeft opgedragen.

Hier citeren wij een brief van Luisa aan de eerwaarde Kanunnik Di Francia:

"Mijn zeer Eerwaarde Vader,

Eindelijk geef ik u de tekst van de Uren van de Passie. Ik heb dit alles geschreven tot glorie van onze Heer. Ik voeg nog een blad bij dat de speciale genegenheid en mooie beloften van Jezus vermeldt aan hen die deze Uren zullen overwegen.

Ik geloof dat als hij die erover mediteert een zondaar is, hij zich zal bekeren, als hij onvolmaakt is, zal hij volmaakt worden, als hij heilig is, zal hij heiliger worden, als hij in bekoring wordt gebracht, zal hij de overwinning behalen, als hij lijdt, zal hij kracht, remedie en troost vinden. En als zijn ziel zwak en arm is, zal hij geestelijk voedsel vinden en een spiegel waarin hij zichzelf voortdurend kan bekijken om zichzelf mooier te maken, meer gelijkend op Jezus, ons voorbeeld.

Jezus is zo tevreden als iemand deze Uren overweegt. dat Hij wenst dat er in elk dorp of stad tenminste één exemplaar aanwezig is, en dat deze Uren overwogen worden.

Via deze meditatie hoort Jezus zijn eigen Stem en zijn eigen Gebeden zoals Hij ze tot Zijn Vader richtte tijdens de 24 Uren van zijn Passie.

Als voldoende zielen deze meditatie verrichten in elk dorp of stad, lijkt Jezus mij te laten verstaan dat de Goddelijke Gerechtigheid gedeeltelijk zal gemilderd worden.

En, in deze droevige tijd van rampspoed en bloedvergieten zullen de plagen gedeeltelijk worden gestopt.

Doe een beroep op allen, eerwaarde Vader, en verspreidt dit werkje dat mijn geliefde Jezus mij gevraagd heeft te schrijven.

Ik zeg u ook dat het doel van deze Geschriften niet zozeer is:

- het verhaal te vertellen van de Passie van Onze Heer.

Er bestaan immers reeds vele boeken over dit onderwerp en het is niet nodig om er nog een te schrijven.

De bedoeling is om de lezer aan te sporen tot eerherstel:

- de verschillende gebeurtenissen van de Passie van onze Lieve Heer worden verbonden met de verscheidenheid van de vele beledigingen,

- een waardig herstel bieden voor hen, samen met Jezus, en

- als het ware alles goedmaken wat de andere mensen Hem verschuldigd zijn.

Vandaar de verschillende wijzen van eerherstel in deze Uren:

In sommige passages wordt Jezus gezegend,

- in andere, hebben wij medelijden met Hem,

- in andere, wordt Hij geprezen,

- in andere sterken wij lijdende Jezus,

- in andere brengen wij eerherstel,

- in andere smeken wij, bidden wij en vragen wij.

Daarom laat ik het aan u over, eerwaarde Vader, om het doel van deze geschriften in een voorwoord bekend te maken

Ik voeg in een foldertje enkele teksten toe

over de speciale genegenheid en de prachtige beloften van Jezus voor hen die deze Uren zullen overwegen.

De folder waarnaar hierboven verwezen wordt, bevat enkele passages uit het **Boek van de Hemel**.(BvdH)

Dit boek bevat de Woorden die Onze Lieve Heer tot Luisa sprak en die zij opschreef.

**De prachtige beloften van Jezus
aan hen die deze 24 Uren van de Passie zullen overwegen.**

**BvdH 7 - 9 november 1906 - De ziel die de Passie van Jezus
vaak overweegt, troost Hem zeer veel.**

Wanneer een ziel

- mediteert over de Passie, die Ik met zoveel Liefde en oneindig Lijden in mijn Ziel en in mijn Lichaam leed, en
- wanneer zij treurt en met Mij meeleeft, is Mij dit zo aangenaam, dat Ik het gevoel heb, dat alle foltering en wandaden, die Ik ondergaan heb,
- niet alleen in mijn Passie,
- maar vanaf het moment van mijn Incarnatie
- tot mijn laatste Ademtocht aan het Kruis, Mij vergoed worden.

De ziel die mijn Passie dikwijls overweegt, troost Mij op verschillende manieren:

Tijdens mijn Passie was Ik gebonden met touwen en kettingen. De ziel die Mij zo gebonden weet en met Mij meeleeft, maakt Mij los en zij bevrijdt Mij.

De soldaten verachtten Mij, spuwden op Mij en onteerden Mij. De medelijdende ziel geeft Mij achting. Zij neemt het spuug weg en eert Mij.

Mijn beulen hebben Mij uitgekled en geselsd. De medelijdende ziel geneest Mij en kleedt Mij aan.

Zij kroonden Mij met doornen. Zij behandelden Mij als een koning van gekken. Zij vulden mijn Mond met bitterheid en zij kruisigden Mij.

De ziel die al dit Lijden met medelijden beschouwt

- kroont Mij met glorie,
- eert Mij als zijn Koning,
- vult mijn Mond met zoetheid,

- maakt Mij los van het Kruis en
- doet Mij verrijzen in haar hart.

En, in ruil

- voor haar liefdevolle overweging en
 - voor haar aandacht voor mijn verdriet,
- geef Ik aan deze ziel een vernieuwd leven van genade.

Terwijl zij Mij tot zich trekt

- door het beschouwen van mijn Lijden en door haar medeleven,
- trek ik haar naar Mij toe en geef haar Mijzelf als geestelijk Voedsel.

Zij voedt zichzelf met mijn Wonden, mijn beledigingen en de pijnen van mijn Hart.

Ik voed Mij met haar ziel door haar op te nemen in Mijzelf, in de Liefde.

Daarom is de eerbiedige en veelvuldige overweging van mijn Passie Mij zo aangenaam.

BvdH 9 – 4 juli 1910 - De Doodsangst in de Hof van Olijven was op een bijzondere wijze een hulp voor de stervenden. De Doodsangst aan het Kruis was een hulp voor het allerlaatste ogenblik, bij de allerlaatste ademtocht.

Ik was zoals gewoonlijk in een toestand van ontbering en bitterheid. En ik was aan het denken over de Doodsangst van Onze Heer Jezus.

De Heer zei mij:

“Mijn dochter,

Ik wilde de doodsangst in de Hof van Olijven op een bijzondere wijze beleven om alle stervenden te helpen om goed te sterven.

Besef goed hoe Mijn Doodsangst verbonden is met de doodsangst van de christenen: uitputting, droefheid, angst, bloedzweet.

Ik voelde de dood van allen en ieder afzonderlijk, alsof Ik werkelijk stierf voor elk persoonlijk.

Zo voelde Ik de uitputting, de droefheid en de angst van iedereen.

Hiermee bood Ik hulp, troost en hoop aan allen.

Ik beleefde hun dood in Mij

en zo kregen allen de genade om in Mij te sterven:

- in mijn Adem als in één enkele Ademtocht.

En ik sprak hen onmiddellijk zalig in mijn Godheid.

De Doodsangst in de Hof van Olijven was op een bijzondere wijze

- voor *de stervenden*,

de Doodsangst aan het Kruis was een hulp

- voor *het laatste ogenblik*, bij de allerlaatste ademtocht.

Het is allebei doodsangst, maar verschillend van elkaar:

- in de Hof van Olijven vol verdriet, vrees, angst, schrik,

- aan het Kruis vredevol en onverstoorbaar kalm.

En toen **Ik uitriep**: ***“Ik heb dorst”***, was dat het onlesbare verlangen dat allen hun laatste adem zouden uitblazen in mijn laatste Adem.

Ik zag echter dat velen mijn laatste Adem zouden negeren.

Daarom riep Ik vol smart: ***“Sitio” [Ik heb dorst]***.

En dit Sitio roep Ik nog steeds tot allen en tot ieder persoonlijk als een kloep op de deur van elk hart:

“Ik dorst naar jou, o ziel. Alsjeblief, ga nooit van Mij weg, maar kom binnen en blaas je laatste adem uit in Mij”.

Ik gaf dus zes Uren van Mijn Passie aan de mens om goed te sterven:

- de drie uur in de Hof van Olijven waren een hulp in hun doodsangst,

- de drie aan het Kruis waren een hulp bij de laatste adem vlak voor de dood.

Wie zou, na dit alles, niet met een glimlach naar de dood kijken,

- vooral degene die Mij lief heeft,

die probeert zich te offeren op mijn eigen Kruis.

Zie je hoe mooi de dood is en hoe de dingen veranderen!

Tijdens mijn leven werd Ik verguisd.
Mijn wonderen brachten niet teweeg wat Mijn dood teweeg bracht.
Zelfs aan het Kruis werd Ik beledigd.
Maar onmiddellijk na mijn laatste Ademtocht, was de dood bij machte dingen te veranderen:

Allen

- sloegen zich op de borst en
- erkenden Mij als de ware Zoon van God.

Mijn leerlingen vatten moed en zelfs enkele die zich verborgen hielden werden dapper en vroegen om Mijn lichaam
- om Mij een waardige begrafenis te geven.

Hemel en aarde erkende Mij duidelijk als de Zoon van God.
De dood is zo groots, zo verheven!

Dit geldt ook voor mijn eigen kinderen.
Tijdens hun leven worden zij veracht, verdrukt.
Hun deugden die, zoals het licht, de mensen in hun omgeving op weg helpen, blijven half versluierd.
Hun heldhaftigheid in het lijden, hun zelfverloochening, hun zielenijver roepen licht en twijfels op in hun omgeving.

Ikzelf laat deze sluiers toe om zo de deugden van mijn lieve kinderen beter te behoeden.

Maar zodra zij sterven, verwijder Ik deze sluiers,
- omdat zij niet langer noodzakelijk zijn.
En de twijfels worden zekerheden, het Licht wordt helder.
En dit Licht doet anderen hun heldhaftigheid waarderen.

Zij besteden aandacht aan alles, zelfs aan kleinigheden.
Wat daarom niet gedaan kan worden tijdens het leven, wordt goed gemaakt bij de dood. Dit geldt voor hier beneden op de aarde.

Wat daarna gebeurt is werkelijk wonderlijk en benijdenswaardig voor alle stervelingen.”

BvdH 11 - 10 april 1913 - Mediteren over mijn Passie brengt een heilzame Bron in het hart.

"Wie vaak aan mijn Lijden denkt, brengt in zijn hart een heilzame Bron voort. Hoe meer de ziel aan mijn pijnlijke Passie denkt en Haar overweegt, hoe meer het water uit deze Bron stroomt. Het water dat uit een bron stroomt, is water voor allen. Op dezelfde wijze dient deze Bron van mijn Passie, die gevormd wordt in het hart van hen die mijn Lijden overwegen

- tot mijn Glorie,
- voor het persoonlijke welzijn van deze ziel en
- voor het welzijn van vele andere zielen."

BvdH 11 - 10 april 1913 - Luisa vroeg Jezus wat Hij zal geven in ruil voor deze meditatie.

Luisa vroeg aan Jezus:

"Zeg mij, mijn lieve Jezus, wat zal U geven aan de zielen die de Uren van uw Passie overwegen zoals U het mij geleerd hebt?"

Onze Heer antwoordde:

"Mijn dochter, ik zal de overweging van deze Uren niet beschouwen als iets dat van jullie komt, maar alsof Ik het deed.

Aan hen die er over mediteren, zal Ik mijn Verdiensten geven

- alsof Ik de Passie lijd gedurende de tijd dat zij erover mediteren.

De Vruchten van mijn Passie

- toen Ik haar onderging, en
- die op elk moment kunnen voortgebracht worden,

zullen in de zielen die deze Uren overwegen hernieuwd worden, naargelang hun innerlijke gesteltenis.

In dit aardse leven kan geen grotere beloning bekomen worden, dan deze.

In het Paradijs zal Ik deze zielen in mijn goddelijke Aanwezigheid plaatsen, vlak voor mijn Aangezicht, Ik zal pijlen van Liefde en eeuwige Vreugde op hen richten.

En zijzelf, overweldigd door mijn Liefde, zullen Mij antwoorden
- door mijn Hart blij te maken met al de Liefde die hun ziel in de
hemelse Gelukzaligheid zal bezitten .

Dit zal een zoete betovering zijn voor alle heiligen in de Hemel
(d.w.z. alle mensen die God mogen zien).

**BvdH 11 - 6 september 1913 – Deze oefening van eerherstel
komt uit het diepste van mijn Hart.**

Bij een andere gelegenheid, **zei Jezus tot Luisa:**

"De Uren van mijn Passie waren vol van

- mijn Gebeden,
- mijn Eerherstel en
- mijn Liefde.

Deze vrome oefening van eerherstel, de overweging van deze Uren
van mijn Passie komt recht uit mijn Hart.

Hoe vaak heb Ik niet plagen voor de gehele wereld veranderd in
Genaden, dankzij deze meditaties
- die ongemerkt beoefend werden
door zo vele zielen in mijn Kerk die mij dierbaar waren.

Deze meditaties hebben een onschatbare waarde.

Wanneer deze vrome overwegingen die je beoefend hebt en
opgeschreven, door anderen met liefde worden gedaan,
zal mijn Liefde zich kunnen uiten en getroost worden.

Mijn dochter, besef dat het geen kleinigheid is dat mens haar
Schepper de mogelijkheid geeft om zijn Liefde mee te delen.

**BvdH 11 - 6 september 1913 - Ik wens dat deze Uren
overwogen worden in elke stad en in elk dorp.**

Onze Heer gaf aan Luisa ook **deze betekenisvolle Woorden,**
die in de diepte van haar beschouwende ziel weerklonken:

"O, hoe wens Ik dat er in elke stad of dorp ook maar één ziel is die deze Uren van mijn Passie overweegt!
Dan zal Ik Mijzelf horen in elke stad of dorp.
En mijn Gerechtigheid, die op dit moment zeer verontwaardigd is, zal gedeeltelijk gestopt worden!"

BvdH 11 - 14 oktober 1914 - Luisa vraagt aan Jezus of Hij blij is met dit werkje en in welke mate.

Luisa stortte haar medeleven en liefde uit voor de lijdende Jezus, van Witte Donderdag om 17u. tot Goede Vrijdag om 17u.
Alles eindigt met de begrafenis van zijn aanbiddelijk Lichaam.

Nadat zij deze Uren van de Passie opgeschreven had, vroeg zij, met een bijzonder vertrouwen,
- dat haar hemelse Echtgenoot haar geschonken had,
of Hij blij was met dit kleine werkje en in welke mate.

Jezus antwoordde haar:

"In ruil voor het opschrijven van deze Uren van mijn Passie, zal ik voor elk woord dat je geschreven hebt
- een kus geven aan je ziel en
- je een ziel schenken.

En Luisa zei: "Heer, dit is wat U mij zal geven, maar zal U dit ook geven aan iedereen die deze Uren overweegt?"

"Ja," antwoordde Onze Lieve Heer,

" Ik zal voor elk woord aan elk een ziel geven, op voorwaarde dat de Passie overwogen wordt
- verenigd met Mij en
- in mijn eigen Wil.

De Vruchten van de overweging van deze Uren zijn evenredig
- met de grotere of kleinere vereniging met Mij.

Als de ziel de Passie overweegt in mijn Wil,
- verbergt zij zich in mijn Wil.

En aangezien Wil werkzaam is,
kan Ik al het goede voortbrengen dat Ik wil,
- ook voor één enkel woord,
en dit, zo vaak als de ziel deze Uren overweegt. "

BvdH 11 - 14 oktober 1914 - De waarde van de Uren van de Passie.

Betreffende de waarde van deze Uren, **sprak Onze Heer** aldus:

Deze meditatie is te verkiezen boven vele andere oefeningen.

Want deze meditatie is niets anders dan

- een vernieuwing en
- een voortdurende toename
van de Verdiensten
- van alles wat Ik gedaan en geleden heb tijdens mijn sterfelijk
leven, en
- van wat ik heb gedaan heb en voortdurend doe in mijn heilige
Eucharistie.

Als Ik een ziel deze Uren zie overwegen,

- hoor Ik mijn eigen Stem, mijn eigen Gebeden,
- zie Ik mijn eigen Wil in die ziel,
dit wil zeggen, de Wil
- om het goede te willen voor allen en
- om voor allen eerherstel te brengen.

En Ik voel Mij aangetrokken om in die ziel te verblijven.

BvdH 11 - 6 september 1913 - Al mediteert maar één ziel over mijn Passie, dan nog moet je gelukkig zijn.

Luisa vertelt ons dit:

Een andere keer klaagde ik tegen Jezus over het feit dat,

- na zovele opofferingen
bij het schrijven van deze Uren van de Passie,

er zo weinig zielen waren die erover mediteerden.

Jezus zei tegen mij:

"Klaag niet, mijn dochter. Zelfs als er maar één ziel zou over mediteren, moet je nog gelukkig zijn.

Zou Ik mijn pijnlijke lijdensweg en de Dood aan het Kruis ook niet voor één enkele ziel ondergaan hebben!
Zo moet jij ook handelen.

Je mag nooit het goede achterwege laten,
- zelfs al maken er maar aan weinig mensen ten goede.
De fout ligt bij hen die er geen gebruik van maken.

Mijn Lijden en Dood deden mijn heilige Mensheid Verdiensten verwerven om allen te redden, zelfs al waren niet allen gered.
Het was immers mijn Wil om allen te redden.
En Ik heb de Verdiensten verworven volgens mijn Wil en niet volgens het nut dat de mensen eruit getrokken hebben.

Dit geldt ook voor jou:
Naargelang jouw wil zich met de Mijne versmelt en het goede wil voor allen, in diezelfde mate zal jij voor je werk beloond worden.

De schade zullen zij ondervinden,
die in staat waren te handelen en het niet deden,
- hetzij omwille van hun zwakheid,
- hetzij als gevolg van duivelse suggesties.

<p>BvdH 11 - 4 november 1914 - De Uren van de Passie geven aan Jezus zeer veel voldoening.</p>

Ik overwoog de Uren van de Passie.

En **Jezus**, zeer blij, **zei mij**:

"Mijn dochter, als je wist hoe blij Ik ben als Ik je deze Uren van de Passie telkens opnieuw zie overwegen, dan zou je zeer gelukkig zijn.

Het is waar dat mijn heiligen mijn Passie overwogen hebben.
En toen zij begrepen hoezeer ik geleden heb,
hebben zij tranen van medelijden laten vloeien
tot zij zich verteerd voelden door de liefde voor mijn Lijden.

De overweging van mijn Passie werd echter niet telkens opnieuw
en niet zoveel herhaald en ook niet in deze volgorde.

Ik kan zeggen dat jij de eerste bent die Mij
- deze grote en speciale vreugde geeft.
Jij overweegt immers in jezelf, Uur na Uur,
- mijn Leven en alles wat Ik geleden heb.

Ik voel Mij er zo door aangetrokken dat Ik je, Uur na Uur,
dit Voedsel geef en Ik hetzelfde voedsel als jij eet.
En Ik doe samen met jou wat jij doet.

Weet echter dat Ik je overvloedig zal belonen met Licht en nieuwe
Genaden, ook na je dood:
telkens als zielen op aarde deze Uren zullen overwegen, zal Ik je in
de Hemel bekleden met nieuw Licht en nieuwe Glorie.”

**BvdH 11 - 6 november 1914 - De ziel die de Uren van de Passie
overweegt, wordt medeverlosseres.**

Terwijl ik, zoals gewoonlijk, de Uren van de Passie overwoog
zei mijn geliefde Jezus mij:

"Mijn dochter, de wereld vernieuwt mijn Passie zonder ophouden.
Mijn Oneindigheid omvat alles, buiten en binnen de mensen,
Ik ben dus gedwongen
- nagels, doornen, zweepslagen,
- hoon, spuug en al de rest
waar ik mee belast was tijdens mijn Passie, en zelfs meer,
van hen in ontvangst te nemen.

Door het contact met de zielen die de Uren van mijn Passie
overwegen, voel Ik

- dat de nagels verwijderd worden,
- dat de doornen verbrijzeld worden,
- dat mijn Wonden gebalsemd worden en
- dat het spuug verwijderd wordt.

Ik voel dat het slechte dat andere mensen Mij aandoen
- veranderd worden in goed.

En omdat Ik voel dat deze zielen mij geen kwaad, maar veeleer goed doen, steun Ik meer en meer op hen.”

De gezegende Jezus voegde eraan toe:

"Mijn dochter, weet dat door deze Uren te overwegen, de ziel:

- mijn Gedachten, mijn Eerherstel, mijn Gebeden,
- mijn Verlangens, mijn Genegenheden en zelfs
- mijn meest intieme Vezels.

neemt en tot de hare maakt.

Zij verheft zich tussen Hemel en aarde,
zij vervult de functie van medeverlosseres.

Zij zegt Mij na:

"*Hier ben ik. Ik wil*

- *voor allen eerherstel brengen,*
- *voor allen antwoorden, en*
- *het goede voor allen afsmecken.*"

<p>BvdH 11 - 14 Augustus 1915 - Het Lijden van Jezus, zijn Wonden, zijn Bloed en alles wat Hij deed en leed, zijn voortdurend werkzaam.</p>
--

"Mijn dochter,
mijn Passie, mijn Wonden, mijn Bloed, en alles wat Ik gedaan en geleden heb, zijn voortdurend werkzaam alsof alles nu gebeurt.

Zij dienen als steun
- waarop Ik kan leunen en
- waarop zielen kunnen leunen
om niet in zonde te vallen en gered te worden.

In deze tijden van zuivering, ben Ik als een persoon
- die in de lucht hangt en voortdurend klappen krijgt:

De Gerechtigheid treft mij vanuit de Hemel
en de mensen slaan Mij vanaf de aarde, door hun zonden.

Hoe dichter de ziel bij Mij blijft, om
- mijn Wonden te kussen,
- Mij eerherstel te brengen en
- mijn Bloed aan te bieden,
in één woord, alles opnieuw te doen
- wat Ik deed tijdens mijn Leven en mijn Passie,

hoe meer zij een steun is
- waarop Ik kan leunen om niet te vallen, en
hoe groter de cirkel wordt waar zielen steun kunnen vinden
- om niet in zonde te vallen en
- om gered te worden.

Mijn dochter, word niet moe,
- om bij Mij te staan en
- om steeds opnieuw mijn Wonden te beschouwen.

Ik zal je de Gedachten, de Affecties en de Woorden ingeven,
zodat je bij Mij kunt blijven.

Wees Mij trouw. De tijd is immers kort.
En de Gerechtigheid is geïrriteerd door de mensen
en wil zijn Woede de vrije loop laten.
Het is dus noodzakelijk dat de “steunpijlers” zich vermenigvuldigen.
Stop niet met werken.

**BvdH 11 - 23 april 1916 - Elke gedachte aan de Passie van
Jezus brengt in de ziel een Licht voort dat in eeuwige Vreugde
zal veranderd worden.**

Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand was,
toonde mijn beminnelijke Jezus zich overstroomd met Licht.

Dit Licht straalde van zijn allerheiligste Mensheid en gaf Hem een zeer grote Schoonheid. Ik was verrast en **Hij zei mij:**

"Mijn dochter,

- elke Pijn die Ik in mijn Mensheid leed,
- elke druppel Bloed die Ik vergoten heb,
- elke Wonde, elk Gebed, elk Woord, elke Handeling, elke Stap, enzovoort, bracht Licht voort in mijn Mensheid.

En dit Licht maakte Mij zo mooi,
dat alle gelukzaligen in de Hemel verrukt zijn.

Wat de zielen betreft:

- elke gedachte die zij hebben aan mijn Passie,
- elke daad van medeleven die zij verrichten,
- elke daad van eerherstel, enz.

brenkt Licht vanuit mijn Mensheid in hen naar beneden en maakt hen mooier.

Elke gedachte aan mijn Passie is een toename van Licht,
dat in eeuwige Vreugde zal veranderd worden.

BvdH 11 - 13 oktober 1916 - De engelen omringen de zielen die de Uren van de Passie overwegen. Deze Uren zijn aangename kleine slokjes voor Jezus.

Ik overwoog de Uren van de Passie.

Jezus zegende mij en zei:

"Mijn dochter, tijdens mijn aardse leven, vergezelden duizenden en duizenden engelen mijn Mensheid.

Zij verzamelden alles wat Ik deed:

- mijn Stappen, mijn Werken, mijn Woorden,
- mijn vurige Verlangens, mijn Smarten,
- de druppels van mijn Bloed, enz.

Zij gaven Mij eerbewijzen.

Zij gehoorzaamden aan al mijn wensen.

Zij gingen naar de Hemel en kwamen naar beneden om alles wat Ik deed naar de Vader te brengen.

Deze engelen hebben een speciale opdracht:

Als een ziel zich mijn Leven herinnert, mijn Passie, mijn Bloed, mijn Wonden, mijn Gebeden, enz, dan komen zij naar die ziel.

En zij verzamelen haar woorden, gebeden, daden van medelijden, haar tranen, haar opofferingen, enz.

Zij verenigen deze met de Mijne en brengen alles bij mijn Majesteit om mijn Glorie te hernieuwen.

Zij luisteren met eerbied naar wat de zielen zeggen en zij bidden met hen.

Daarom, met welke aandacht en eerbied moeten de zielen de Uren van de Passie overwegen, als zij weten dat de engelen aan hun lippen hangen om te herhalen wat zij zeggen!"

Hij voegde eraan toe:

"Te midden van zoveel bitterheid die de mensen Mij geven, zijn deze uren aangename kleine verfrissingen voor Mij, zelfs als zij te weinig in aantal zijn, vergeleken met alle bitterheid die Ik van de mensen ontvang.

Maak deze Uren dus zoveel mogelijk bekend."

BvdH 11 - 9 december 1916 - Jezus wil zielen die een andere Jezus zijn.

Ik werd gekweld door de afwezigheid van mijn lieve Jezus.

Als Hij komt, voel ik een grote opluchting.

Maar ik word droevig als ik Hem droeviger zie dan ik ben.

Er is geen sprake van dat Hij getroost wordt

- omdat de schepselen Hem dwingen om meer plagen te zenden.

Terwijl Hij de plagen zendt, weent Hij over de slechte toestand van de mensheid.

En Hij verbergt zich in de diepten van mijn hart

- alsof Hij het lijden van zijn mensen niet wil zien.

Deze tijden zijn ondraaglijk.
Het lijkt er echter op dat dit nog maar het begin is.

Toen ik zeer bedroefd was over mijn smartelijk lot, zo dikwijls zonder Jezus te zijn, kwam Hij en sloeg een Arm om mijn hals en ik zei Hem: "*Ik zal niet kunnen leven zonder Jezus,*

Hij zei mij: "Mijn dochter, maak mijn Lijden niet groter door je op deze manier te pijnigen. Ik heb al te veel geleden. Ik verwacht dit niet van jou.

Ik verwacht dat je in jezelf
- mijn Pijnen,
- mijn Gebeden en
- alles van Mijzelf
insluit, zodat ik in jou een andere Mijzelf kan vinden.

In deze tijden, wil Ik grote voldoening.
En alleen zij die een andere Ik zijn,
kunnen aan deze verwachting voldoen.

Wat de Vader in Mij vond:
- Glorie, verrukking, liefde,
- volledige genoegdoening voor het welzijn van allen,
vindt Hij in deze zielen.

Je moet deze intenties hebben
- in elk Uur van de Passie dat je overweegt,
- in elke actie die je onderneemt,
altijd.

Als Ik deze bevredigingen niet vind,
ah! zal het een ramp zijn:
de plagen zullen zich in stortvloeden verspreiden.
Ah, mijn dochter! Ah, mijn dochter!"

Toen verdween Hij.

Weldaden van het mediteren van de Uren van de Passie

BvdH 11 - 2 februari 1917 - De wereld is zijn evenwicht verloren omdat zij niet meer denkt aan de Passie van Jezus.

In mijn gebruikelijke toestand, bevond ik mij buiten mijn lichaam. Ik zag mijn lieve Jezus druipend van het Bloed en bedekt met een gruwelijke doornenkroon.

Hij keek mij doorheen de doornen moeilijk aan en **Hij zei mij:**

"Mijn dochter,
de wereld is zijn evenwicht verloren,
- omdat zij niet meer aan mijn Passie denkt.

In de duisternis heeft zij het Licht van mijn Passie verloren,
- dat haar zou verlicht hebben.

Dit Licht zou haar mijn Liefde getoond hebben
en hoeveel de zielen Mij gekost hebben.
Zij zou begonnen zijn met Hem te beminnen,
- die haar zo bemind had.

Het Licht van mijn Passie zou haar geleid hebben.
En te midden van de gevaren zou zij op haar hoede geweest zijn.

In haar zwakheid vond zij de kracht van mijn Passie niet,
- die haar kon steunen.

In haar ongeduld vond zij de spiegel van mijn Geduld niet,
- die haar met kalmte en berusting zou doordrenkt hebben.

Bij het zien van mijn Geduld
- zou zij in verlegenheid gebracht zijn en
- zou zij zich verplicht gevoeld hebben om zich te beheersen.

In het lijden vond zij de troost van het Lijden van een God niet,
- die haar met liefde voor het lijden doordrenkt zou hebben.

In de zonde, vond zij mijn Heiligheid niet
- die haar met de haat tegen de zonde zou doordrenkt hebben.

Ah, de mens heeft alles misbruikt.

Omdat hij op alle manieren afgedwaald is van Degene die hem had kunnen helpen.

Daarom is de wereld uit haar evenwicht geraakt.

Zij heeft zich gedragen

- zoals een kind dat zijn moeder niet meer wil herkennen, of
- als een leerling die zijn meester verloochent en niet langer wil luisteren naar zijn lessen.

Wat zal er gebeuren met dit kind en deze leerling?

Zij zullen de schande van de samenleving zijn.

Zo is de mens geworden.

Ah, hij gaat van kwaad tot erger.

En Ik ween over hem met Tranen van Bloed!

BvdH 12 - 16 mei 1917 - De Vruchten van het zich versmelten met Jezus. De "Uren van de Passie" zetten de Verlossing opnieuw in gang.

Ik bevond mijzelf in mijn gewone toestand.

En ik versmolt mij helemaal met mijn lieve Jezus.

Ik stortte mijzelf uit in alle mensen om hen te vullen met Hem.

Mijn lieve Jezus zei Mij:

"Mijn dochter, telkens een mens zich in Mij versmelt, deelt zij de goddelijke Eigenschappen aan alle mensen mee.

Al naar gelang hun behoeften, krijgen de mensen het volgende:

- zij die zwak zijn voelen Kracht,
 - zij die hardnekkig zondigen ontvangen Licht,
 - zij die lijden ontvangen Troost,
- enz.

Daarna bevond ik mij buiten mijn lichaam tussen vele zielen.

Het leek mij dat het zielen in het vagevuur en heiligen waren.

Deze zielen spraken mij over een persoon die ik kende, die onlangs was overleden.

Zij zegden mij:

"Hoe gelukkig is zij,
dat de zielen die het zegel dragen van de "Uren van de Passie",
niet in het vagevuur gaan!
Vergezeld door deze Uren, komen zij op een veilige plaats.
Bovendien is er geen ziel die naar de Hemel vliegt
die niet vergezeld wordt door de "Uren van de Passie".

Deze Uren werpen onophoudelijk de dauw van de Hemel
- op de aarde,
- in het vagevuur en
- zelfs in de Hemel."

Toen ik dit hoorde zei ik in mezelf:

" Misschien wil mijn geliefde Jezus dat er geen zielen gered worden
tenzij door deze Uren,
om zijn Woord te houden dat Hij voor elk woord van de "Uren van
de Passie", een ziel zou redden."

Daarna keerde ik terug in mijn lichaam.
Toen ik mijn lieve Jezus gevonden had,
vroeg ik Hem of dit waar was.

Hij zei mij:

"Deze Uren brengen Hemel en Aarde in harmonie
en voorkomen dat Ik de wereld vernietig.
Ik voel mijn Bloed, mijn Wonden, mijn Liefde en alles wat Ik gedaan
- in werking en
- uitgestort over allen om hen te redden.

Als deze Uren van de Passie overwogen worden,
voel Ik mijn Bloed, mijn Wonden en mijn Bezorgdheid voor de
redding van de zielen in Actie komen.
Ik voel dat mijn Leven zich herhaalt.

***Hoe kunnen de mensen iets Goeds verkrijgen
tenzij door deze Uren?***

Waarom twijfel je daaraan?
Het is niet jouw zaak maar de Mijne.
Jij bent het zwakke instrument geweest.

BvdH 12 - 12 Juli, 1918 - De Vruchten van de Passie van Jezus.

Ik was met een beetje angst en bezorgdheid aan het bidden voor een stervende ziel.

Mijn geliefde Jezus kwam en **zei mij**:

"Mijn dochter, waarom ben je bang?"

Als een ziel mijn Passie overweegt, zich mijn Lijden herinnert
- met gedachten van medelijden en eerherstel,
opent zich de weg tussen Mij en haar
en allerlei mooie dingen komen haar ziel tooien.

Deze ziel heeft de "Uren van mijn Passie" overwogen.
En Ik zal haar ontvangen als een dochter van mijn Passie,
- bekleed met mijn Bloed en versierd met mijn Wonden.
Deze bloem werd gekweekt in jouw hart
En Ik zegen haar en ontvang haar in mijn Hart
als een zeer geliefde bloem."

Terwijl Hij dit zei, verliet een bloem mijn hart en vloog naar Jezus.

BvdH 13 - 21 oktober 1921 - De weldaden die verkregen worden door het overwegen van de Uren van de Passie.

Ondanks alle Weldaden van mijn Passie, zie je
- zo veel zwakke, blinde, dove, stomme en kreupele zielen,
- in het kort, walgelijke levende lijken.

Waarom?

Mijn Passie wordt vergeten.

Mijn Lijden, mijn Kwellingen en mijn Bloed
zijn immers:

- een Kracht om zwakte te overwinnen,
- een Licht om blinden te laten zien,
- een Tong om de tongen van de stommen los te maken en de oren van de doven te openen,
- een manier om de zwakken te leiden,

- Leven om de doden op te wekken.
Alle remedies die de mensheid zo wanhopig nodig heeft,
kunnen in mijn Leven en in mijn Passie gevonden worden.

**BvdH 13 - 21 oktober 1921 - De hoge waarde van de meditatie
van de 24 Uren van de Passie.**

Telkens de ziel

- denkt aan mijn Passie,
- zich herinnert wat Ik heb geleden of
- medelijden met Mij heeft,

worden de vruchten van mijn Lijden in haar vernieuwd.

Mijn Bloed rijst om haar te overstromen.

Mijn Wonden

- genezen haar als zij gewond is of
- verfraaien haar als zij gezond is

Al mijn Verdiensten verrijken haar.

Het enige noodzakelijke, is dat de ziel ernaar verlangt.

Zo vaak als de ziel het verlangt,

ontvangt zij de Vruchten van mijn Leven.

Als zij zich mijn Passie twintig, honderd, of duizend keer herinnert
zo vaak zal zij genieten van haar Vruchten.”

Methoden voor het overwegen van de Uren van de Passie

De praktijk van de meditatie van deze droevige Uren lijkt misschien moeilijk, zo niet onmogelijk.

Hoe kan iemand een gehele dag doorbrengen met 24 uur mediteren: van 17.00 uur vandaag tot 17.00 uur morgen, en dan de dag nadien opnieuw beginnen?

Het is duidelijk dat dit menselijk gezien onmogelijk is. Dankzij een speciale hulp van de Goddelijke Genade, heeft Luisa deze meditatie vele jaren zonder ophouden beoefend.

Wat ons betreft, de meditatie van de 24 Uren van de Passie, de Dood en begrafenis van onze Heer, kan op verschillende manieren gedaan worden, afhankelijk van de voorwaarden en de omstandigheden.

Hier zijn drie suggesties:

Eerste manier:

Denk op elk uur van de dag en de nacht aan de Passie.

Deze eerste manier is voor mensen die een nogal - die een teruggetrokken en contemplatief leven leiden, hetzij in een klooster of thuis.

Deze mensen zijn zeker weinig in aantal.

De methode bestaat erin eerst dit boek in zijn geheel te lezen, een passage per keer, in een paar dagen, als het mogelijk is, en erover mediteren.

Het is goed om een algemeen overzicht te krijgen.

Dan kan de persoon, telkens wanneer het uur rinkelt, naar de titel en de inhoud van dit Uur kijken.

En als hij, gezien zijn bezigheden, niet veel kan doen, zal hij op zijn minst proberen

- om het mysterie in kwestie in zijn gedachten te hebben

- om zich te bezinnen in zijn geest en
- en om vurige gebeden te doen.

Daartoe zal het nuttig zijn

- om de tabel van de 24 Uren met de mysteries van het Uur uit het hoofd te leren, of
- om een lijst van de Uren bij de hand te hebben.

Indien mogelijk moet de tekst van het bijbehorende mysterie uit het boek worden voorgelezen.

Wanneer de ziel het verlangt en oplettend en volhardend is, zal de hulp van de goddelijke Genade altijd aanwezig zijn.

We kunnen dit overdag doen.

Maar tijdens de nacht, is normaal gesproken een slaap noodzakelijk (minstens vijf of zes uur).

Vóór het slapen gaan mag de vrome persoon één of twee Uren lezen - niet langer dan zestig minuten.

Wat de andere Uren van de nacht betreft,

- kunnen wij tenminste de titels lezen,
- en dan de intentie vormen dat, terwijl wij slapen, er in de geest te willen over mediteren.

Onze Heer, in zijn oneindige Goedheid

- accepteert deze intentie alsof we het gedaan hebben.

Tweede manier:

één uur per dag besteden

aan het lezen en mediteren over de Passie van onze Heer.

Mensen die overdag met vele dingen bezig zijn,

- huiselijk of andere,
- kunnen deze vrome oefening in de praktijk brengen
- op een andere manier die beter bij hun situatie past.

Wij nemen aan dat zij minstens één uur per dag willen wijden aan het lezen van en mediteren over de Passie van onze Heer, Zij kunnen dit ook in twee fasen doen:

Dat wil zeggen, een half uur 's morgens en een half uur 's avonds.
Zij beginnen op de eerste pagina van deze Uren.
Zij lezen en mediteren over een bepaald aantal bladzijden
(gedurende ongeveer dertig minuten).
Dan, 's avonds, tijdens het tweede half uur, gaan zij verder.

Zij doen dit elke dag, steeds vooruit, totdat zij na een bepaald
aantal dagen het gehele boek doorgenomen hebben.
Dan beginnen zij opnieuw bij het begin om alles nog eens te lezen,
en dan opnieuw.
Zij gaan op die manier een aantal maanden door.

Als zij een goed overzicht hebben van alle Uren,
kunnen zij wel doorgaan met hun gebruikelijke
- dertig minuten in de ochtend en
- dertig minuten 's avonds
en de mysteries zoals gewoonlijk afwisselen.

Maar zij kunnen verder gaan.
Gedurende de andere uren van de dag, kunnen zij
- de titels lezen of er over nadenken, en
- de intentie vormen om van uur tot uur over deze mysteries te
willen mediteren,
dit wil zeggen, zelfs in het midden van hun bezigheden.

Vooraleer zij 's nachts gaan slapen, vormen zij de intentie om te
mediteren over de bijbehorende mysteries terwijl zij slapen,
nadat zij eerder alleen de titels gelezen hadden.

Op vrijdag, echter, zou het beter zijn om te mediteren op
- de Kruisiging (Uur 19) en
- de drie Uren van de Passie aan het Kruis. (Uren 20-21-22)

Het is duidelijk dat deze meditatie, zoals alle geestelijke gebeden,
vergezeld moeten gaan van
- een voorbereiding,
- affecties, daden van liefde en dergelijke,
zonder na te laten om aan het einde te bedanken.

Derde manier:

24 mensen mediteren elk één Uur per dag.

Er is een methode om elke dag alle Uren te mediteren.
Vierentwintig mensen kunnen samen deze oefening doen.
Elke persoon neemt één Uur.

Degenen die een Uur in de nacht hebben kunnen

- dit vooraf doen 's avonds, en
- de intentie vormen om het op het overeenkomstige uur te herhalen, zelfs tijdens de slaap.

Maar als acht vrome mensen gevonden worden,
die allemaal bereid zijn om een uur te waken tijdens de nacht
uit liefde tot Jezus,

- die al zijn nachten doorbracht om voor ons te bidden,
dan kunnen deze mensen van 22:00 tot 6:00,
- elk het toegewezen Uur overwegen.

Zo worden alle 24 Uren ononderbroken overwogen,

- tot groot genoegen van onze Heer en
- tot groot welzijn van de 24 personen die hen overwegen, en
- voor het welzijn van de gehele strijdende Kerk en de gehele lijdende Kerk, en
- voor de glorie van de triomferende Kerk.

Met een beetje goede wil zou deze manier kunnen beoefend
worden in contemplatieve religieuze gemeenschappen,

- die speciale Genaden van God zouden ontvangen.

De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus-Christus

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Mijn Heer Jezus Christus,

ik kniel neer in uw goddelijke Aanwezigheid.

Ik vraag uw zeer liefdevol Hart om mij toe te laten de 24 Uren van uw pijnlijke Passie te overwegen.

In deze Uren hebt U uit Liefde voor ons vrijwillig geleden

- in uw eerbiedwaardig Lichaam en

- in uw zeer heilige Ziel

tot zelfs de Dood aan het Kruis.

Geef mij a.u.b. hulp, genade, liefde, diep medeleven en begrip voor uw Lijden, terwijl ik nu mediteer over het Uur (zeg hier welk Uur).

En voor de Uren die ik niet kan overwegen,

geef ik U mijn wil om dit te doen.

Aanvaard mijn intentie alle Uren te overwegen, wanneer ik

gedwongen ben mijn dagelijkse plichten te vervullen of te rusten.

Barmhartige Heer, aanvaard mijn liefdevolle intentie.

Laat dit voornemen de Genaden schenken aan mezelf en velen,

alsof ik deze Uren werkelijk en heilig overwogen heb.

Mijn Jezus, ik dank U, omdat U vraagt om mij door het gebed met U te verenigen. Om U nog meer blij te maken, neem ik uw

Gedachten, uw Tong, uw Hart, om te bidden.

Ik versmelt mij volledig in uw Wil en in uw Liefde.

Ik strek mijn armen uit om U te omhelzen,

ik leg mijn hoofd op uw Hart en ik begin.

Dankzegging na elk Uur

Mijn liefste Jezus, U hebt mij in dit Uur van uw Passie geroepen om U gezelschap te houden, en ik ben gekomen.

Ik leek U te horen bidden, herstellen en lijden, in angst en verdriet, smekend voor de redding van de zielen met de meest ontroerende en welsprekende Stem.

Ik probeerde U in alles te volgen.

En nu, nu ik U moet verlaten voor mijn gebruikelijke bezigheden, voel ik de plicht om U te zeggen, "*Dank U*" en "*Ik zegen U*".

Ja, *O Jezus*, ik herhaal U

"*Dank U*" duizenden en duizenden keren, en

"*Ik zegen U*" voor alles wat U gedaan en geleden hebt voor mij en voor allen.

Ik dank U en ik zegen U.

- voor elke druppel Bloed die U vergoot,

- voor elke Ademhaling, voor elke Hartslag,

- voor elke Stap, Woord, Blik, bitterheid en belediging die U verdroeg.

Mijn Jezus, ik wil U in alles een stempel geven met een "*Dank U*" en een "*Ik zegen U*".

Alstublieft, *O Jezus*, laat mijn hele wezen U een voortdurende stroom van dank en zegeningen sturen,

zodat ik op mijzelf en op iedereen de stroom van uw Zegeningen en Dankbetuigingen kan laten neerdalen.

Alstublieft, *O Jezus*, druk mij aan uw Hart, en verzegel met uw allerheiligste Handen

- elk deeltje van mijn wezen met uw 'Ik zegen je',

zodat er van mij enkel een voortdurende lofzang tot U komt.

De drie Uren in Gethsemani

Gebed voor elk Heilig Uur

Lieve Jezus, mijn Goddelijke Verlosser,
gelieve mij toe te laten om naast uw drie dierbare apostelen
uw Passie in de Hof van Olijven bij te wonen!

Ik ben goed gewaarschuwd door het zachte verwijt dat U aan
Petrus gaf en de andere twee apostelen die sliepen.

Ik wil nu een uur met U wakker blijven.

Laat mij tenminste één Wonde voelen van uw gekweld Hart,
één Ademhaling van uw moeilijke Ademhaling.

Ik wil mijn blik vestigen op uw goddelijke Gelaat
en het beschouwen

- wanneer Het bleek wordt,
- wanneer Het ontroerd is,
- wanneer Het grote angst voelt,
- wanneer Het zich op de aarde buigt!

Mijn Jezus, ik zie uw goddelijke Persoon wankelen en vallen,

- soms naar de ene kant, soms naar de andere.

Ik hoor het gekreun van Liefde en Lijden dat U naar de Hemel richt!

Mijn Jezus, U lijdt in deze donkere Hof.

Laat enkele Druppels van uw oneindig kostbaar Bloed van al uw
Ledematen op mij stromen, terwijl ik bij U ben tijdens dit Uur.

Mijn lieve Verlosser, alstublieft,

- laat mij tenminste een slokje van uw bittere Kelk drinken,
- laat mij iets van de Pijnen van uw goddelijk Hart voelen, en
- laat mijn hart breken van berouw

omdat ik mijn Heer beledigd heb.
die omwille van mij tot deze gruwelijke Passie veroordeeld is!

Mijn Jezus, geef mij de genade om minstens één uur met U te lijden
en te wenen in deze Hof!

O Maria, bedroefde Moeder, laat mij het medelijden van uw
doorboord Hart met uw stervende Jezus voelen! Amen.

Gebed van dankzegging na elk Heilig Uur
--

Mijn oneindig lieve Heer, ik dank U,
omdat U mij in uw heilige Aanwezigheid toegelaten hebt,
gedurende tenminste één Uur van uw verschrikkelijke Passie
in de Hof van Olijven.

Het was zeker maar een kleine troost voor U.
Maar de oneindige Liefde van uw medelijdend Hart doet zelfs steun
vinden in de kleinste daad van medelijden met U!

Ah! De aanblik van uw aanbiddelijke Persoon
- bevend, teneergeslagen, vernederd, ineengezakt in het stof,
- bedekt met Bloedzweet in de donkere verschrikking van de Hof,
zal nooit uit mijn gedachten gaan!

Lieve Jezus, ik heb gevoeld, dat
- met U lijden,
- zelfs maar één Druppel proeven van de pijnlijke bitterheid in uw
goddelijke Hart,
het grootste Geschenk is dat op aarde kan bekomen worden.

Lieve Jezus, ik doe edelmoedig afstand van aardse en
oppervlakkige dingen.
Ik wil enkel U, mijn verdrukte, lijdende, gepijnigde Heer!

Ik wil een trouw en zachtmoedig gezelschap voor U zijn van in de Hof van Olijven naar Golgotha.

Lieve Jezus, laat mij met U gevangen genomen worden en met U meegesleurd worden naar de rechtbanken.
Laat mij delen in de beledigingen, in de spuug en in de klappen waarmee uw vijanden U zullen overladen.

Neem mij met U mee van Pilatus naar Herodes en van Herodes naar Pilatus.

Bind mij met U aan de kolom en laat mij iets van uw geselingen voelen.

Lieve Jezus, geef mij iets van uw doornen, opdat zij mij doorboren.

Maak mij veroordeeld om met U gekruisigd te sterven:

- U als slachtoffer van de Liefde voor mij,
- en ik als slachtoffer om mijn zonden te verzoenen!

Geef mij het lot van de Cyreneëer

- om U te begeleiden naar Golgotha.

Laat mij daar met U aan het Kruis genageld worden, opdat ik daar, samen met U, mag lijden en sterven.

Lieve bedroefde Moeder, u hielp mij om mee te voelen met de stervende Jezus in de Hof van Olijven.

Help mij

- om samen met U gekruisigd te worden aan het Kruis van Jezus,
- om te weten hoe ik Hem eerherstel kan brengen met de Verdiensten van zijn Passie en zijn Dood aan het Kruis.

Amen.

De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus-Christus

Het eerste Uur - van 17 uur tot 18 uur. Jezus neemt afscheid van zijn heilige Moeder

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Hemelse Moeder,
het uur van afscheid nadert en ik kom naar u toe.

Lieve Moeder,
geef mij uw liefde en uw eerherstel, geef mij uw verdriet.
Ik wil immers samen met u de lieve Jezus stap voor stap volgen.
Hier komt Jezus.
Met uw ziel overlopend van liefde, rent u Hem tegemoet .
U ziet dat Hij zo bleek is, zo bedroefd en uw Hart verkrampst van verdriet. Uw kracht begeeft en u staat op het punt aan zijn voeten te bezwijmen.

Mijn lieve Moeder,
weet u waarom de lieve Jezus naar u toe gekomen is?
Ah, Hij is gekomen
om u een laatste vaarwel te geven,
om u zijn laatste Woorden te zeggen,
om uw laatste omhelzing te ontvangen!

O Moeder, ik druk mij stevig tegen u aan, met alle tederheid waartoe mijn arm hart in staat is. Zo eng verbonden met u, zal ik dan ook de omhelzingen van de lieve Jezus kunnen ontvangen. Kan u mij dat weigeren?
Is het geen troost voor uw Hart om een ziel dicht bij u te hebben om in uw pijnen, uw affecties, uw eerherstel te delen?

O Jezus,

in dit voor uw teder Hart zo pijnlijk uur, welke grote les geeft U ons in kinderlijke en liefdevolle gehoorzaamheid aan uw Moeder!
Welke zoete harmonie heerst er tussen U en Maria!
Welke betoverende Liefde stijgt op naar de Troon van de Eeuwige, en spreidt zich voor de redding van alle mensen op aarde!

Hemelse Moeder, weet u wat uw Jezus van u wil?

Niets anders dan de laatste zegen.

Waarlijk, vanuit uw gehele Wezen komen enkel zegeningen en lofprijzingen voor uw Schepper.

Daarom wil Jezus bij zijn afscheid, deze zoete woorden horen:

“Ik zegen u, Zoon”

Dit *“Ik zegen u”* weert alle Godslasteringen van zijn gehoor af, en daalt zacht en als een balsem neer in zijn Hart.

Jezus wil uw *“Ik zegen u”* als een verdediging, om eerherstel te brengen voor alle beledigingen van de mensen.

Lieve Moeder, ik verenig mij ook met u.

Op de vleugels van de wind wil ik doorheen de hemel vliegen om de Vader, de Heilige Geest en alle engelen een **“Ik zegen U”** voor Jezus te vragen.

Wanneer ik naar Hem ga,

kan ik Hem dan hun zegeningen brengen.

En hier op aarde wil ik naar alle mensen gaan, en

- van elke lip, van elke hartslag, van elke stap,

- van elke adem, van elke blik, van elke gedachte,

zegeningen en lofprijzingen voor Jezus vragen.

En als niemand mij deze wil geven, wil ik hen geven in hun plaats.

Lieve Moeder, nadat ik overal rondgegaan ben

om een **“Ik zegen U”** te vragen aan

- de Heilige Drie-Eenheid, de engelen, alle mensen,

- het licht van de zon, de geur van de bloemen,

- de golven van de zee, elke windstootje,

- elk vonkje van vuur, elk blad dat beweegt,
 - het twinkelen van de sterren,
 - elke beweging van de natuur,
- kom ik bij u.

En ik verenig al mijn zegeningen met de uwe.

Mijn lieve Mama, ik zie dat u troost en verlichting ontvangt.
En u biedt Jezus mijn zegeningen aan, als eerherstel voor de
Godslasteringen en vervloekingen die Hij van de mensen ontvangt.

Terwijl ik u alles aanbied, hoor ik uw bevende stem zeggen: "
"Zegen ook mij, mijn Zoon !"

Jezus, mijn Liefde, zegen ook mij samen met uw Moeder.
Zegen mijn gedachten, mijn hart, mijn handen, mijn stappen, mijn
werken, en samen met uw Moeder alle mensen!

Mijn Moeder, u kijkt naar het Gelaat van de bedroefde Jezus,
- bleek en droevig, hartverscheurend.
De Pijnen die Hij binnekort zal lijden komen hierdoor voor uw ogen.
U ziet

- zijn Gelaat bedekt met spuug en u zegent Hem,
- zijn Hoofd doorboord met doornen,
- zijn Ogen geblinddoekt,
- zijn Lichaam verscheurd door gesels,
- zijn Handen en Voeten doorboord met spijkers.

Waar hij ook heen gaat, volgt u Hem met uw zegeningen
En samen met u volg ik Hem ook.

Als Jezus geslagen wordt door de geselroeden,
doorboord door de nagels, geslagen, gekroond met doornen,
waar Hij ook heen moet gaan,
zal u mijn "*ik zegen U*" bij het uwe vinden.

Mijn Jezus, mijn Moeder, ik heb medelijden met U.

In deze laatste ogenblikken is uw verdriet immens!
Het Hart van de ene lijkt het Hart van de andere te willen met zich meenemen.

O Moeder, scheur mijn hart ook af van de aarde
en bind het stevig vast aan Jezus.
Verbonden met Hem, zal ik kunnen delen in uw verdriet.
U omarmt elkaar, omhelst elkaar, wisselt uw laatste blikken uit
en uw laatste kussen.
En omdat ik tussen uw twee Harten vertoef, mag ik uw laatste
kussen, uw laatste omhelzingen ook ontvangen.
Ziet U niet dat ik, met al mijn ellende en mijn koelheid,
niet zonder u kan leven?

Jezus, Moeder, houdt mij dicht bij U.
Geef mij uw Liefde, uw Wil.
Verzadig mijn arm hart en houdt mij in uw Armen.
Samen met u, lieve Mama, wil ik stap voor stap de lieve Jezus
volgen, om Hem troost, verlichting, liefde en eerherstel te geven
in de naam van allen.

Lieve Jezus, samen met uw Moeder kus ik uw Linkervoet.
Ik vraag U om mij en alle mensen te vergeven voor de ontelbare
keren dat wij niet de weg naar God gegaan zijn.
“Eer aan de Vader...”

Ik kus uw Rechtervoet: vergeef mij en alle mensen, voor de vele
keren dat we niet de weg van de volmaaktheid volgden die U van
ons verlangde. “Glorie zij de Vader...”

Ik kus uw Linkerhand: deel ons uw Zuiverheid mee.
“Eer aan de Vader...”

Ik kus uw Rechterhand: zegen al mijn hartslagen, gedachten,
affecties, zodat, gesterkt door uw zegen, alles geheiligd wordt.
Zegen met mij ook alle mensen en bezegel het heil van hun zielen

met uw Zegen. “Eer aan de Vader...”

Lieve Jezus en Maria, ik omhels U.

En terwijl ik uw Hart kus, vraag ik U om mijn hart tussen uw beide Harten te plaatsen. opdat het voortdurend gevoed wordt door uw Liefde, uw Lijden, uw Genegenheden en Verlangens, ja, door uw eigen Leven. “Eer aan de Vader...”

Overwegingen en Oefeningen

Vooraleer Jezus aan zijn Lijden begint, gaat Hij naar zijn Moeder om haar zegen te vragen. Jezus leert ons hier het belang van de gehoorzaamheid, niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. Deze is immers nodig om de ingevingen van de Genade te beantwoorden.

Soms zijn wij niet bereid een goede ingeving te volgen,
- hetzij omdat we ons laten weerhouden door de eigenliefde waarmee de bekoring samengaat,
- hetzij uit menselijk opzicht,
- hetzij om onszelf geen heilig geweld aan te doen.

Maar het verwerpen van de goede ingeving om
- een deugd te beoefenen,
- een deugdzame daad te verrichten,
- een goed werk te volbrengen,
- een devotie te verrichten,
doet de Heer zich terugtrekken,
en verhindert nieuwe ingevingen.

Anderzijds verleent een vrome en juiste beantwoording van goddelijke Ingevingen ons meer Licht en Genaden.

Bij twijfel nemen wij best onze toevlucht tot

- het grote middel van het gebed en
- juiste en verstandige raadgevingen.

De goede God verlicht de ziel altijd zodat zij de goede Ingevingen kan volgen en met een goed gevolg uitvoeren.

Wij zullen onze daden, onze handelingen, onze gebeden, de Uren van de Passie, met dezelfde intenties als Jezus verrichten, in zijn Wil,

En wij zullen ons offeren zoals Hij het deed, voor de Glorie van de Vader en het welzijn van de zielen.

Wij zullen de innerlijke houding aannemen om ons in alles te offeren uit liefde voor onze lieve Jezus,

Dit gebeurt wanneer

- wij ons verenigen met zijn Geest,
 - wij handelen met dezelfde gevoelens als Hij
 - wij ons volledig overgeven aan Hem,
- niet alleen in alle uiterlijke pijnen en angsten, maar nog veel meer in alles wat Hij in ons innerlijk beschikt.

Op die manier zullen wij elke moeilijke toestand kunnen aanvaarden en zo onze lieve Jezus zoete slokjes troost geven.

Als wij zo handelen in de Wil van God,

- die alle zoetheid, alle vreugde, tot in het oneindige bevat, dan geven wij aan Jezus een kelk vol onbeschrijfelijke vreugde, en verzoeten de kelk vol bitterheid die de mensen Hem geven. Zo troosten wij zijn Goddelijk Hart.

Laten wij vooraleer wij iets beginnen, altijd Gods Zegen vragen. Zo krijgen onze handelingen een goddelijke Aanraking en zijn Zegen zal niet alleen op ons, maar op alle mensen rusten.

Mijn Jezus,

moge uw Zegen mij voorgaan, mij vergezellen en mij navolgen. Moge alles wat ik doe de stempel van uw Zegen dragen!

Gebed van Dankzegging na elk Uur

**Het tweede Uur – van 18 uur tot 19 uur.
Jezus verlaat zijn Moeder en Hij gaat naar het Cenakel.**

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Mijn liefste Jezus,

bij uw afscheid heb ik deelgenomen aan uw Verdriet en dit van uw bedroefde Moeder. Ik zie dat U besluit te vertrekken naar waar de Wil van de Vader U roept.

De Liefde tussen de Zoon en de Moeder maakt U onscheidbaar. U legt uw Hart in het hart van uw Moeder en de Koningin Moeder legt haar hart in het Uwe.

Anders zou U niet van elkaar kunnen weggaan.

Dan zegent U elkaar en U geeft haar een laatste kus om haar te sterken in het bittere Lijden dat haar te wachten staat.

U neemt afscheid en U vertrekt.

Maar de bleekheid van uw Gelaat, uw trillende lippen, uw verstikte stem omwille van uw verdriet als U van haar afscheid neemt, ah, alles zegt mij hoezeer U haar bemint en hoeveel Pijn het U doet om van haar weg te gaan!

Maar om de Wil van de Vader te vervullen,
- met uw Harten samengesmolten,
onderwerpt U zich aan alles.

U wil eerherstel brengen voor hen die zich vanwege de tederheid en de banden van familieleden en vrienden, zelfs wettige en heilige,
- niet willen schikken naar de heilige Wil van God en
- niet beantwoorden aan de staat van heiligheid waartoe God hen roept.

Wat een verdriet doen deze zielen U

- omdat zij de Liefde die U hen wil geven uit hun hart verwijderen om zich tevreden te stellen met de liefde van mensen!

Geliefde Liefde, terwijl ik samen met U eerherstel breng,

laat mij bij Uw Moeder te blijven om haar te troosten en te ondersteunen bij uw vertrek.

Dan zal ik lopen om U in te halen en zal ik bij U blijven.

Tot mijn grote verdriet zie ik echter dat mijn angstige Moeder beeft. Wanneer zij afscheid wil nemen van haar Zoon, is de pijn zo groot, dat haar stem op haar lippen sterft en zij geen woord meer kan uitbrengen.

Zij bezwijmt bijna en in haar overgrote Liefde zegt zij :

"Mijn Zoon, mijn Zoon, ik zegen U!

Wat een bittere scheiding, wreder dan welke dood ook!"

De pijn verhindert haar te spreken en maakt haar stom.

Troostloze Koningin van Smarten, laat mij u ondersteunen, uw tranen drogen en deelnemen aan uw bittere Pijnen.

Mijn Moeder, ik laat u niet alleen. Laat mij bij u blijven.

Leer mij in deze voor u en voor Jezus zo pijnlijke momenten

- wat ik kan doen,

- hoe ik Jezus kan verdedigen,

- hoe ik Hem eerherstel kan geven en Hem troosten,

en of ik mijn leven moet geven om het Zijne te verdedigen.

Nee, ik zal niet van onder uw beschermende mantel vandaan komen.

Maar op een oogwenk van u zal ik naar Jezus vliegen

En ik zal Hem uw Liefde, uw Genegenheid, uw kussen brengen, samen met de mijne.

Ik zal hen in elke Wonde, in elke druppel van zijn Bloed, in elke Pijn en belediging leggen.

De tedere Liefde van zijn Moeder en dochter die Hij in elke Pijn zal vinden, zal zijn Lijden verzachten.

Daarna zal ik terugkeren onder uw beschermende mantel en u de

tederheid van zijn Liefde brengen om uw smartvol Hart te sterken.

Moeder, mijn hart klopt snel. Ik wil naar Jezus gaan.

En terwijl ik uw moederlijke handen kus, zegen mij zoals u Jezus zegende en laat mij naar Hem gaan.

Mijn zoete Jezus,

de Liefde toont mij de weg die U inslaat.

Ik haal U in, terwijl U met uw geliefde discipelen in de straten van Jeruzalem stapt.

Ik kijk naar U en zie dat U nog steeds bleek bent.

Ik hoor uw Stem, zoet ja, maar droevig genoeg om de harten te breken van uw discipelen, die verontrust zijn.

"Dit is de laatste keer," zegt U "dat Ik deze weg met jullie ga. Morgen zullen zij Mij vastgebonden op deze weg verder slepen, onder duizenden beledigingen."

En terwijl U de plaatsen aanwijst waar U het meest mishandeld en gekweld zal worden, ***zegt U*** verder:

"Mijn leven staat op het punt onder te gaan, zoals de zon aan de hemel ondergaat.

Morgen rond deze tijd zal ik er niet meer zijn. Maar zoals de zon opgaat, zo zal Ik terug opstaan op de derde dag."

Bij deze Woorden worden de apostelen nog droeviger en zij verstommen. Zij weten niet wat te antwoorden.

Maar ***U, mijn Jezus, voegt eraan toe: "Heb moed, wees niet bedrukt! Ik laat jullie niet in de steek. Ik zal altijd bij jullie zijn. Maar het is noodzakelijk dat Ik sterf voor de redding van jullie zielen."***

Bij deze Woorden, mijn Jezus, bent U zeer ontroerd. Met een bevende Stem geeft U verdere onderrichtingen aan uw leerlingen.

En voordat u zich insluit in het Cenakel (de zaal van het Avondmaal), kijkt U nog eens naar de ondergaande zon.
Uw Leven gaat ook onder.

U offert uw Voetstappen voor hen zich op de avond van hun leven bevinden. U geeft hen de genade om in U naar huis terug te keren.
En U brengt eerherstel voor hen die,
- ondanks de pijnen en teleurstellingen van het leven,
koppig blijven en zich niet aan U willen overgeven.

Dan kijkt U opnieuw naar Jeruzalem,
het centrum van uw wonderen en de voorliefde van uw Hart.
Jeruzalem is echter, als dank voor al uw Goedheid, het Kruis voor U aan het voorbereiden, en de nagels aan het slijpen om de Godsmoord te volbrengen.

U beeft, uw Hart is aan het breken.
En U weent over de vernietiging van de stad.
Hiermee doet U boete voor zovele aan U toegewijde zielen,
- die U, met zoveel zorg uitgekozen hebt,
om hen tot wonderen van uw Liefde te maken.

Zij zijn echter ondankbaar genoeg
- om uw Liefde niet aan te nemen, en
- om U hierdoor de ergste bitterheden te bezorgen.
Ik wil samen met U eerherstel brengen
om de Pijnen van uw Hart te milderen.

Ik zie dat de aanblik van Jeruzalem U doet huiveren.
U wendt uw blik af en gaat binnen in het Cenakel.

Mijn Liefde, druk mij aan uw Hart,
- zodat ik de bitterheden ervan tot de mijne kan maken,
om ze samen met U te offeren aan de Vader.
Kijk met een Blick vol medelijden naar mijn ziel:
Vervul haar met uw Liefde en zegen mij.

Overwegingen en Oefeningen

Jezus neemt vrijwillig afscheid van zijn heilige Moeder,
- al bloedt zijn zeer gevoelig Hart.

Zijn wij eveneens bereid om, zelfs de meest wettige en heilige genegenheden op te offeren om de Goddelijke Wil te vervullen?
(Laten wij onszelf vooral onderzoeken wanneer wij de aanwezigheid of aandacht van God niet voelen)

De laatste stappen van Jezus waren zeer zinvol.

Hij verheerlijkte de Vader en Hij vroeg om de redding van de zielen.

Wij zullen dezelfde intenties hebben als Jezus, namelijk ons offeren voor de Glorie van de Vader en voor het welzijn van de zielen.

Wij zullen onze stappen zetten met dezelfde bedoeling als Jezus.

Jezus Christus zette hen niet tevergeefs. Hij

- nam al de stappen van de mensen in de Zijne op,

- herstelde alle slechte stappen,

om de Vader de Eer te geven die Hem toekomt,

en om Leven te geven aan alle slechte stappen van de mensen,

opdat zij de weg van het Goede zouden bewandelen.

Wij zullen dit opnieuw doen en onze stappen zetten in die van Jezus Christus, met dezelfde bedoelingen als de Zijne.

Wandelen wij bescheiden, ingetogen,

om een voorbeeld te zijn voor anderen?

Terwijl de bedroefde Jezus stapte, richtte Hij van tijd tot tijd enkele Woorden tot de apostelen en Hij vertelde hen over zijn naderende Passie. Wat zeggen wij in onze gesprekken?

Maken wij, als de gelegenheid zich voordoet, de Passie van de Goddelijke Verlosser tot onderwerp van onze gesprekken?

De lieve Jezus, die de apostelen bedroefd en ontmoedigd zag, trachtte hen te troosten.

Hebben wij de intentie om Jezus Christus te troosten?
Trachten wij alles te doen in de Wil van God
en anderen de Geest van Jezus Christus door te geven?

Jezus gaat binnen in het Cenakel. Wij moeten al onze gedachten, affecties, hartslagen, gebeden, handelingen, voedsel, werk, in het Hart van Jezus Christus insluiten.

Zo zullen onze handelingen een goddelijke stempel bekomen.

Het is echter moeilijk onze geest altijd op God te concentreren en al onze handelingen in Jezus te versmelten. De ziel kan dit echter goedmaken met haar goede wil.

Dit zal Jezus zeer blij maken en Hij zal de attente bewaker zijn van elke gedachte, elk woord, elke hartslag, elke beweging.

Hij zal hen als een erewacht plaatsten en

Hij zal hen met grote Liefde beschouwen als de vruchten van de goede wil van een schepsel.

Wanneer de ziel zich met Jezus versmelt en haar handelingen met Hem verricht, zal de goede Jezus zich zodanig aangetrokken voelen tot deze ziel, dat Hij samen met haar zal doen wat zij doet. De daad van de mens verandert dan in een goddelijke Daad.

Dit alles is het gevolg van de Goedheid van God. Hij houdt rekening met alles en Hij beloont alles, zelfs de kleinste daad in de Wil van God. Zo wordt verhinderd dat ook maar één daad voor de eeuwigheid verloren gaat.

Mijn Leven en mijn Alles, mogen uw Stappen de mijne leiden.
En terwijl ik op de aarde rondloop,
mogen mijn gedachten in de Hemel zijn.

Dankzegging na elk Uur

Het derde Uur - van 19 uur tot 20 uur Het Laatste Avondmaal

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Lieve Jezus, U bent nu met uw geliefde discipelen in het Cenakel om het avondmaal met hen te nemen.

Hoeveel zachtheid, hoeveel welwillendheid straalt uw gehele persoon uit! U gaat nu voor de laatste keer voedsel innemen!

Alles in U is Liefde.

U herstelt hier niet enkel de zonden van gulzigheid,

U heiligt ook het voedsel.

Dit voedsel wordt omgezet in kracht. En zo heiligt U voor ons zelfs de meest noodzakelijke en gewone dingen.

Jezus, mijn Leven, uw zachte en indringende Blik lijkt in alle apostelen door te dringen.

Tijdens het nemen van dit voedsel is uw Hart echter bedroefd.

U ziet immers dat uw dierbare apostelen nog zwak en krachteloos zijn. U denkt vooral aan de trouweloze Judas, die al één voet in de hel gezet heeft.

En vol weemoed **zegt U** in het diepste van uw Hart:

"Wat is het nut van mijn Bloed?"

***Ziehier een ziel, die zo door Mij bevoorrecht werd,
gaat toch nog verloren!"***

Met uw Ogen, stralend van Licht en Liefde, kijkt U hem aan, alsof U hem wil laten inzien welk mateloos kwaad hij zichzelf aandoet.

Uw overgrote Liefde laat U deze Pijn verdragen.

U toont haar zelfs niet aan uw geliefde apostelen.

Terwijl U bedroefd bent omwille van Judas, wordt uw Hart vervuld met vreugde bij het zien van uw geliefde apostel Johannes aan uw linkerszijde.

U bent zo blij dat U uw Liefde niet langer bedwingt en hem zacht tegen U aan trekt. U laat zijn hoofd op uw Hart rusten om hem een voorsmaak van de vreugden van het Paradijs te laten proeven.

In dit plechtige Uur worden in beide apostelen twee soorten mensen vertegenwoordigend:

de verworpenen en de uitverkorenen:

- de slechten in Judas, die de hel reeds in zijn hart voelt.
- de uitverkorenen in Johannes,
die gelukzalig aan uw Hart rust en zich in U verheugt.

Mijn lieve Jezus,

ook ik kom bij U, en samen met uw geliefde leerling wil ik mijn vermoeid hoofd op uw liefdevol Hart leggen en U vragen:

- om ook mij, nu reeds op deze aarde,
de vreugden van de Hemel te laten proeven.

Zo zal de aarde niet langer 'aarde' voor mij zijn, maar 'Hemel', en zal ik vervuld worden van de zoete harmonieën die in uw Hart weerklinken.

Maar in die zachte en goddelijke Harmonieën in uw Hart, merk ik een grote Pijn in vele Hartslagen.

Deze is er omwille van de verloren zielen!

Lieve Jezus, sta toch niet toe dat nieuwe zielen verloren gaan!

Laat uw Hartslagen in de hunne vloeien,

- zodat zij in deze Hartslagen het Leven van de Hemel voelen,
zoals uw geliefde apostel Johannes hen voelde.

Mogen zij, aangetrokken door de zoetheid en zachtheid van uw Liefde, zich allen aan U overgeven!

Lieve Jezus, ik verblijf nu in uw Hart.

Geef ook aan mij het Voedsel dat U aan de apostelen gaf:

- het Voedsel van uw Liefde,
- het Voedsel van uw goddelijk Woord,
- het Voedsel van uw goddelijke Wil.

Mijn Jezus, ontzeg mij nooit dit Voedsel dat U mij zo graag wil geven, opdat uw eigen Leven in mij gevormd wordt.

Mijn lieve Jezus, ik ben nu dicht bij u.

Ik zie dat het voedsel dat U samen met uw dierbare leerlingen eet, een lam is. Dit is een symbolisch lam.

Er blijft in dit lam geen vitaal lichaamsvocht over,
- door de kracht van het vuur.

Zo zal U, Mystiek Lam,
door de kracht van uw Liefde voor de mensen,
- Uzelf volledig opbranden
- geen druppel Bloed voor Uzelf bewaren
en alle Bloed vergieten uit Liefde voor ons.

Lieve Jezus,

alles wat U doet verwijst naar uw zeer smartelijke Passie,
die steeds aanwezig is in uw Gedachten, in uw Hart, in alles.
Dit leert mij dat, indien uw Passie steeds in mijn gedachten en in mijn hart aanwezig is, U mij nooit het Voedsel van uw Liefde zal weigeren. Jezus, hoezeer dank ik U hiervoor!

Mijn Jezus, er gaat geen daad van U uit waarin ik niet aanwezig ben en waarin U mij geen bijzondere Genade wil schenken.

Daarom vraag ik U dat uw Passie altijd aanwezig mag zijn
- in mijn gedachten, in mijn hart, in mijn blikken,
- in mijn stappen, in mijn pijnen
zodat ik U altijd in mij aanwezig vind, waar ik ook ga of ben,
zowel innerlijk als uiterlijk.

En schenk mij a.u.b. de Genade dat ik nooit vergeet wat U voor mij gedaan en geleden hebt.

Moge deze Genade de magneetnaald zijn, die mijn gehele wezen aantrekt, mij in U trekt, en mij nooit meer van U laat weggaan.

Overwegingen en oefeningen

Laten wij, vooraleer wij voedsel nemen,
- onze intenties verenigen met die van onze lieve Jezus.
Stellen wij ons voor dat de Mond van Jezus in onze mond is
en dat wij onze tong en wangen samen met de Zijne bewegen.

Zo nemen wij niet alleen het Leven van Jezus Christus in ons.
Wij verenigen ons ook met Jezus, om de Vader
- de eer, lof, liefde, dankbaarheid, volledig eerherstel te geven,
waarop Hij recht had vanwege alle mensen.
en die Jezus Hem gebracht heeft toen Hij van het paaslam at.

Laten wij ons ook voorstellen dat wij aan tafel zitten bij Jezus
Christus. Nu eens kijken wij naar Hem
Dan weer vragen wij Hem een hapje met ons te delen.
Wij kussen de zoom van zijn Mantel, kijken naar de beweging van
zijn Lippen en naar de uitdrukking van zijn hemelse Ogen.
Wij merken dan soms de droefheid op in zijn Blik, wanneer Hij
vooraf reeds zoveel menselijke ondankbaarheid ziet.

Onze geliefde Jezus sprak tijdens het avondmaal over zijn Passie.
Terwijl wij eten, zullen wij ons ook bezinnen over de manier waarop
wij de Uren van de Passie overwogen hebben.
De engelen hangen aan onze lippen om onze gebeden, ons
eerherstel te nemen en alles naar de Vader te brengen om zijn
terechte verontwaardiging over de vele beledigingen die Hij van
mensen ontvangt op de een of andere manier te verzachten.
Dit deden zij ook toen Jezus op aarde was.

Kunnen wij zeggen dat de engelen tevreden zijn als wij bidden?
Zijn wij eerbiedig, ingetogen, zodat zij met vreugde onze gebeden
naar de hemel brengen, zoals zij die van onze Jezus gebracht
hebben? Of zijn zij hierover bedroefd?

Terwijl Jezus aan tafel zat, werd zijn Hart door pijn gekweld

vanwege de ondergang van de ziel van Judas.
In Judas zag Hij alle zielen die verloren zouden gaan.

Omdat het verlies van zielen het grootste verdriet van Jezus is, kon zijn Hart dit moeilijk verdragen en Hij trok Johannes aan zijn Hart om Zich te troosten.

Wij zullen ook altijd dicht bij Hem zijn, zoals Johannes, Hem altijd volgen, Hem troosten in zijn verdriet, Hem opbeuren en Hem laten rusten in ons hart.

Als wij zijn Verdriet tot het onze maken, dan worden wij één met Hem. En dan zullen wij het kloppen van zijn goddelijke Hart voelen, doorboord door het verlies van zovele zielen.

Wij zullen onze hartslagen in zijn Hart laten weerklinken, om die Wonden te genezen.

In die Wonden zullen wij de zielen leggen die het gevaar lopen verloren te gaan, opdat zij zich bekeren en gered worden.

Elke Hartslag van Jezus is een "***Ik bemin je***".

Dit weerklinkt in de hartslagen van alle mensen.

Hij wil hen immers allemaal in zijn Hart insluiten, om als dank hun hartslagen terug te krijgen.

De geliefde Jezus krijgt echter van velen hun hartslagen niet terug. En zijn Hart is overweldigd door bittere pijn.

Laten wij Jezus vragen dat Hij onze hartslagen stempelt met zijn "***Ik bemin je***",

zodat Hij in ons hart het Leven van zijn Hart kan leggen.

Echoënd in de hartslagen van de mensen, zal het hen dwingen om te zeggen "***Ik bemin U, Jezus!***"!

Zo worden wij volledig met Hem verenigd.

En de lieve Jezus zal ons zijn "***Ik bemin je***" laten voelen.

Zo immens is dit "***Ik bemin je***", dat het Hemel en aarde vult, rondgaat bij de heiligen, afdaald in het Vagevuur.

Alle harten van de mensen worden geraakt door dit “***Ik heb je lief.***
De elementen zelf voelen nieuw leven
en alles voelt de effecten ervan.

De Ademhaling van Jezus wordt bemoeilijkt door de gedachten aan
de ondergang van zovele zielen.

Wij zullen Hem onze adem vol Liefde geven om Hem te verlichten.

Wij zullen zijn Adem nemen.

Wij zullen hiermee de zielen aanraken die zich losmaakten uit zijn
Armen om hen goddelijk Leven in te blazen.

Zo kunnen zij naar Hem terugkeren, in plaats van te vluchten,
en zich steeds meer aan Hem vasthechten.

En wanneer wij pijn hebben en onze adem stopt,
laten wij dan aan Jezus denken

die in zijn Adem de adem van de mensen bevat.

Als zielen verloren gaan,

voelt ook Jezus zijn Adem weggenomen worden.

En wij leggen dan onze droevige en moeizame adem
in de Adem van Jezus om Hem te verlichten.

En met ons verdriet rennen wij de zondaar achterna
om hem te dwingen zich op te sluiten in het Hart van Jezus.

Geliefde Jezus, laat mijn ademhaling
een voortdurende roep zijn naar de ademhaling van elke mens,
om hem te dwingen zich op te sluiten in uw Adem.

Het eerste Woord dat de liefdevolle Jezus aan het Kruis sprak
was een Woord van Vergiffenis, om voor de Vader

- zijn beulen en alle schuldige zielen te verontschuldigen en
- zijn Gerechtigheid te veranderen in Barmhartigheid.

Ook wij zullen de Vader daden aanbieden

- om de zondaars te verontschuldigen,

zodat Hij, verzacht door onze bede,
- geen ziel meer naar de hel kan laten gaan.

Wij zullen ons met Jezus verenigen om te waken bij de harten van de mensen, opdat niemand Hem nog beledigt.

Wij zullen zijn Liefde in ons de vrije loop laten, wanneer wij blijgezind alles aanvaarden wat Hij ons geeft:

- kilte in het hart, onklare geest, hardheid, duisternis, bedruktheid,
- bekoringen, verstrooidheid, smaad, ziekten en ander leed,
om Hem te troosten bij alles wat Hij door de mensen lijdt.

Jezus deelt niet alleen zijn Liefde mee aan de zielen.

Wanneer Hij de kilte van de mensen voelt,

gaat Hij dikwijls naar een ziel en laat haar deze kilte voelen.

Wanneer de ziel dit aanvaardt, voelt Jezus zich getroost voor alle kilte die Hij van de mensen ontvangt.

Deze kilte zal zolang een schildwacht zijn bij het hart van de mensen totdat zij ertoe komen

- om Hem te beminnen die hen zo bemint.

Op andere momenten voelt Jezus *de hardheid van de harten van de zijnen*. Niet in staat dit in te houden, wil Hij dit medelen en Hij komt bij ons. Hij laat zijn Hart het onze raken en maakt ons deelgenoot aan zijn Verdriet.

En wij, die zijn Verdriet tot het onze maken, leggen het rond het hart van de zondaar om de hardheid ervan te doen smelten en hem tot Jezus terug te brengen.

Geliefde Jezus, U lijdt zozeer omwille van het verlies van zielen.

Uit medeleven, laat ik U beschikken over mijn gehele wezen.

Ik wil uw Verdriet en het verdriet van de zondaars op mij nemen.

Dan zal U getroost zijn en de zondaar zal aan U vastgebonden zijn.

Mijn Jezus, laat mijn hele wezen smelten in Liefde, om U voortdurend te troosten en om al uw bitterheid te verzoeten.

Dankzegging na elk Uur

Het vierde Uur - van 20 uur tot 21 uur
Het Eucharistisch Avondmaal

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Mijn zachte Liefde!

Uw Liefde voor ons zegt nooit “genoeg”!

Na het avondmaal met uw geliefde leerlingen, zie ik U van de tafel opstaan en met hen samen een Hymne van dank tot de Vader zingen. U dankt voor het voedsel dat Hij U gaf.

U herstelt hiermee het gebrek aan dankbaarheid van de mensen voor de vele middelen die hen door God gegeven worden om in hun lichamelijke noden te voorzien.

Lieve Jezus, ik merk dat U bij alles wat U doet, wat U aanraakt en ziet, altijd de Woorden op uw Lippen hebt : “***Mijn Vader, dank U!***”

Lieve Jezus, ik neem deze Woorden van Uw lippen.

En verenigd met U zal ik altijd en in alles zeggen:

“Dankuwel, voor mij en voor allen !”

om het gebrek aan dankbaarheid te herstellen.

Jezus wast de voeten van de apostelen

Mijn Jezus, uw Liefde lijkt geen rust te kennen.

U laat uw geliefde discipelen opnieuw gaan zitten. U neemt een wasbekken met water en U omgordt uzelf met een wit linnen doek.

U knielt aan de voeten van de apostelen in zo'n nederige houding, neer, dat U de aandacht trekt van de gehele Hemel.

Allen zijn hierover zeer verbaasd.

De apostelen zelf zijn als roerloos als ze U aan hun voeten zien knielen en kijken ademloos toe.

Vertel mij, mijn Liefde, wat doet U?

Wat betekent deze zo nederige daad? Dit is een nederigheid die nooit gezien is en nooit meer te zien zal zijn!

"Ah, mijn dochter", zegt Jezus,

"Ik wil alle zielen. En, als een arme bedelaar, neergeknield aan hun voeten, vraag ik er hen om. Ik smeeek hen. En wenend verzin Ik een Liefdeslist om hun zielen te krijgen.

Ik wil, neergeknield aan hun voeten, met deze kom met water vermengd met mijn Tranen, hen zuiveren van elke onreinheid en hen voorbereiden om Mij te ontvangen in het grote Sacrament.

Mij ontvangen in de heilige Eucharistie ligt Mij zo nauw aan het Hart dat ik deze reiniging niet wil toevertrouwen aan de engelen en zelfs niet aan mijn lieve Moeder.

Om hen voor te bereiden op het ontvangen van de Vrucht van het Sacrament, wil Ik ook hun meest intieme vezels zuiveren. En in de apostelen wil Ik alle zielen voorbereiden.

Ik wil alle heilige werken herstellen

**- en ook het toedienen van de Sacramenten,
- vooral die werken welke door priesters gedaan worden met een geest van hoogmoed, met onverschilligheid, zonder de Geest van God.**

Ach, hoeveel goede werken komen tot Mij

**- meer om Mij te beledigen dan om mij te eren,
- meer om Mij te verbitteren dan om Mij blij te maken,
- meer om Mij de dood te geven dan om Mij leven te geven!
Deze beledigingen doen Mij het meeste verdriet.**

***Ah mijn dochter,
let op alle intieme beledigingen die Mij aangedaan worden
en breng Mij eerherstel met mijn eigen Eerherstel.
Troost mijn Hart, dat gevuld is met bitterheid.”***

Mijn bedroefde Jezus!

Ik wil uw Leven tot het mijne maken.

En samen met U wil ik al deze beledigingen herstellen.

Ik wil in het diepste van uw Goddelijke Hart binnengaan, en met uw eigen Hart de meest intieme en geheime beledigingen herstellen, die U ontvangt van hen die U het meest dierbaar zijn.

Mijn Jezus, ik wil U in alles volgen.

Samen met U wil ik naar alle zielen gaan,
die U in de H. Eucharistie zullen ontvangen
en binnengaan in hun hart.

En ik wil mijn handen verenigen met de Uwe om hen te zuiveren.

*Mijn Jezus, laat ons met deze Tranen en met dit water
- waarmee U de voeten van de apostelen gewassen hebt,
de zielen wassen die U zullen ontvangen.*

Laten wij hun harten zuiveren en hen in vuur en vlam zetten.

Laten wij het stof afschudden waarmee zij bedekt zijn.

Wanneer zij U dan ontvangen, zal U blij zijn,

- in plaats van vol bitterheid.

*Mijn Liefde, terwijl U de voeten wast van alle apostelen,
zie ik een ander verdriet uw heilig Hart doorboren.*

De apostelen vertegenwoordigen alle toekomstige kinderen van de Kerk. En in elk van hen zijn een aantal kwalen aanwezig die in de Kerk zullen bestaan, en ook uw Smarten:

- in sommige zwakheden,

- in sommige bedrog,

- in sommige huichelarij,
 - in andere overdreven liefde voor eigenbelang,
 - in Petrus het niet nakomen van voornemens en alle overtredingen van de leiders van de Kerk,
 - in Johannes de overtredingen van uw meest getrouwen.
- Ook hij viel in slaap in de Hof van Olijven, en ging op de vlucht.
- in Judas de afvalligen met de hele reeks van ernstige kwalen door hen begaan.

Uw Hart is gevuld met Verdriet en Liefde, zozeer zelfs dat U,
- niet in staat om dit te verdragen,
aan de voeten van elke apostel roerloos blijft zitten.
En U weent, U bidt en herstelt elk van deze beledigingen.
En U bidt voor allen om sterkte en standvastigheid en U geeft aan elk de passende Remedie.

Mijn Jezus, ik sluit mij bij U aan.

En ik maak uw Gebeden, uw Eerherstel en uw passende Remedies voor elke ziel tot de mijne.

Ik wil mijn tranen mengen met de Uwe, zodat U nooit alleen bent, maar mij altijd bij U hebt om uw Verdriet te delen.

Jezus, mijn Liefde,

ik zie U aan de voeten van Judas zitten.

Ik hoor uw moeizame ademhaling en ik zie dat U niet alleen weent, maar zelfs in stilte snikt.

En terwijl U die voeten wast, kust U hen en U drukt hen aan uw Hart.

U bent niet in staat om te spreken omdat uw Stem verstikt is door uw Verdriet. U kijkt hem aan met uw Ogen vol Tranen en **U zegt hem met uw Hart:**

***"Mijn zoon, ik smeeK U met de Stem van mijn Tranen,
ga niet naar de hel! Geef Mij uw ziel.
Ik kniel neer aan je voeten en Ik vraag haar aan jou.***

Zeg Mij, wat je wil. Wat vraag je?

Ik zal je alles geven, als je maar niet verloren gaat.

Spaar Mij deze pijn, Mij uw God!"

En U kust zijn voeten telkens opnieuw.

U ziet echter de hardheid van Judas en uw Hart krimpt samen door de Pijn. Uw Liefde verstikt U en U staat op het punt te bezwijmen.

Mijn Hart en Leven, sta mij toe U in mijn armen recht te houden.

Ik begrijp dat dit liefdevolle strategieën zijn die U gebruikt bij elke koppige zondaar.

Jezus, ik heb medelijden met U en ik breng U eerherstel voor die beledigingen die U ontvangt van zielen die koppig blijven en zich niet willen bekeren.

Intussen vraag ik U ook om samen de aarde rond te gaan om aan verstokte zondaars uw Tranen te brengen om hun harten te verzachten.

Ik vraag U hen te tonen dat U hen bemint,

- om hen aan U te binden,

zodat zij niet van U kunnen weglopen.

Zo zal uw Pijn omwille van de ondergang van Judas verlicht worden.

De instelling van de Heilige Eucharistie

Mijn Jezus, mijn Vriend en vreugde van mijn Hart!

Ik zie dat uw Liefde loopt, snel loopt en U met zich meetrekt.

Bedroefd als U bent, staat U vol verlangen op en rent U bijna naar de tafel, waar het brood en de wijn klaar staan voor de consecratie.

Mijn Hart, ik zie U een volledig nieuwe en ongeziene uitdrukking

aannemen. Uw Goddelijke Persoon neemt een zo tedere en liefdevolle houding aan die nooit voorheen gezien werd.

Uw Ogen stralen helderder dan de zon,
uw roze Gelaat straalt,
uw Lippen glimlachen en branden van Liefde,
uw Handen nemen een scheppende Houding aan.

Mijn Liefde, ik zie U volledig getransformeerd: uw Godheid lijkt als het ware vanuit uw Mensheid naar buiten te stralen.

Jezus, mijn Hart en mijn Leven, dit nooit geziene aspect van U trekt de aandacht van alle apostelen: zij worden bevangen door een zoete betovering en zij durven zelfs geen woord uit te brengen.

Uw lieve Moeder rent in de geest naar de voet van de heilige Tafel om de wonderen van uw Liefde te aanschouwen.

De engelen dalen af uit de Hemel en vragen elkaar: "*Wat is dit? Wat is dit? Dit zijn echte dwaasheden, overmatige Liefde : een God die niet de hemel of de aarde schept, maar Zichzelf. En waar? Binnenin de vergankelijke materie van een beetje brood en een beetje wijn!*"

O onverzadigbare Liefde, terwijl zij U omringen, zie ik dat U het brood in uw Handen neemt en het aan de Vader aanbiedt.

En ik hoor *uw zeer lieve Stem zeggen*:

"Heilige Vader, U zij dank, want U verhoort uw Zoon altijd.

Heilige Vader, verenig U met mij.

***Op een dag hebt U Mij vanuit de Hemel naar de aarde gestuurd
- om Mijzelf te incarneren in de schoot van mijn Moeder,
om onze kinderen te komen redden.***

***Sta mij nu toe Mijzelf te incarneren in elke hostie
- om hun redding verder te zetten en***

- om het Leven te zijn van elk van mijn kinderen.

Zie, Vader,

er blijven nog maar een paar uur van mijn Leven over.

**Ik heb het Hart niet om mijn kinderen verweesd
en alleen achter te laten!**

Hun vijanden zijn talrijk.

Zij zijn blootgesteld aan duisternis, hartstochten, zwakheden.

Wie zal hen helpen?

Ik vraag U om in elke Hostie te mogen blijven,

**- om het Leven van elke Hostie te zijn,
en zo hun vijanden op de vlucht te drijven,
en hun Licht, Sterkte, Hulp in alles te zijn.**

Waar gaan zij anders heen?

Wie zal hen helpen?

Onze Werken zijn eeuwig, mijn Liefde is onbegrensd.

Ik kan en wil mijn kinderen niet alleen laten".

De Vader wordt vertederd door de tedere en liefdevolle Stem van zijn Zoon. Hij daalt uit de Hemel neer.

Hij is al op de heilige Tafel.

En met de Heilige Geest verenigt Hij zich met zijn Zoon.

Jezus spreekt met een klare en ontroerende Stem de Woorden van de consecratie uit.

En zonder Zichzelf te verlaten,
schept Hij Zichzelf in dat brood en in die wijn.

Dan geeft U zichzelf aan uw apostelen.

En ik geloof dat onze hemelse Moeder U ook kon ontvangen.

Ah, Jezus! De Hemelen buigen zich neer en allen aanbidden U in uw nieuwe staat van diepe nietigheid.

Lieve Jezus, uw Liefde is tevreden en voldaan.

U heeft niets meer te doen.

Mijn Jezus, ik zie echter op dit altaar al de gewijde Hosties die tot het einde van de eeuwen zullen blijven bestaan.
En in elke Hostie is uw smartelijke Lijden aanwezig,
omdat de mensen in ruil voor uw zo grote Liefde
U ondankbaar zijn en enorme misdaden tegen U voorbereiden.

Hart van mijn hart, ik wil altijd bij U zijn

- in elk tabernakel,

- in elke ciborie en

- in elke gewijde Hostie

die tot het einde van de wereld zal aanwezig zijn,

om U mijn daden van eerherstel te brengen,

- voor alle beledigingen die U ontvangt.

Lieve Jezus, ik aanschouw U in de heilige Hostie.

Het is alsof ik U zie in uw aanbiddelijke Persoon

en ik kus uw majestueus Voorhoofd

Wanneer ik U kus, voel ik echter de prikken van uw Doornen.

Mijn Jezus,

in deze heilige Hostie, geven U vele mensen doornen!

Zij komen bij U.

En in plaats van U de hulde van hun goede gedachten te brengen,
geven zij U hun slechte gedachten.

U buigt opnieuw het Hoofd als tijdens de Passie.

En U ontvangt en draagt de doornen van deze slechte gedachten.

Mijn Liefde,

om uw Verdriet te delen, buig ik samen met U het hoofd.

Ik plaats al mijn gedachten in uw Geest

om deze doornen die U zo bedroeven te verwijderen.

En ik laat elk van mijn gedachten in elk van uw Gedachten stromen

- om elke slechte gedachte te herstellen

en zo uw bedroefde Geest te troosten.

Mijn Goede Jezus, ik kus uw mooie Ogen:

In deze heilige Hostie wacht U op allen die bij U komen.

Uw liefdevolle Ogen willen hen met uw liefdevolle Blikken aankijken en hun liefdevolle blikken terugkrijgen.

Hoeveel mensen komen echter bij U,
en in plaats van naar U te kijken en U te zoeken,

- kijken zij naar dingen die hen afleiden

En zo kan U geen liefdevolle blikken uitwisselen

- en ontnemen zij U deze vreugde!

U weent. Ik kus U en mijn lippen worden nat door uw Tranen.

Mijn Jezus, ween niet. Ik wil mijn ogen in de Uwe leggen om deze smarten met U te delen en samen met U te wenen.

Ik wil alle verstrooide blikken van de mensen herstellen.

Daarom bied ik U mijn blikken aan die altijd op U gevestigd zijn.

Jezus, mijn liefste, ik kus uw heilige Oren.

Ik zie dat U wil luisteren naar wat de mensen van U vragen,
om hen te troosten.

Zij sturen naar uw Oren echter gebeden die slecht gebracht zijn,

- vol wantrouwen, gedaan uit gewoonte.

Uw Gehoor in deze heilige Hostie doet meer pijn

- dan in uw eigen Passie.

Mijn Jezus, ik wil alle harmonieën van de Hemel nemen

- en hen als genezende balsem in uw Oren leggen.

Ik wil mijn oren in de Uwe leggen,

- niet alleen om samen met U deze pijnen te dragen,

- maar ook om steeds aandachtig te zijn voor wat U wil en lijdt,

om tegelijkertijd

- voortdurend eerherstel te brengen, en

- om U te troosten.

Jezus, mijn Leven, ik kus uw zeer heilig Gelaat.

Ik zie Het bebloed, gekneusd en gezwollen.

Jezus, de mensen komen bij deze heilige Hostie.

Met hun onfatsoenlijke houdingen en met de slechte gesprekken in uw Aanwezigheid, geven zij U klappen en spuwen zij op U,
- in plaats van U eer te bewijzen.

Zoals in de Passie, ontvangt U hen in alle kalmte en geduld.

En U verdraagt alles.

O *Jezus*, terwijl U deze klappen en spuug ontvangt,
wil ik mijn gezicht

- niet alleen dicht bij het Uwe plaatsen om U te strelen en te kussen
- maar ook in uw Gelaat, om deze Pijnen met U te delen.

Bovendien wil ik van mijn wezen vele kleine stukjes maken,
om hen bij U te plaatsen als zoveel knielende standbeeldjes,
- die alle beledigingen die U aangedaan worden,
één voor één zullen herstellen.

Jezus, mijn Alles, ik kus uw zeer zachte Mond.

Wanneer U in de harten van de mensen neerdaalt,

- is de eerste halte hun tong.

U komt terecht op vele bijtende, onreine, kwade tongen en U
ontvangt hierdoor veel bitterheid!

Ah, hoe voelt U zich vergiftigd door deze tongen!

En het is nog erger als U afdaalt in hun harten!

Lieve Jezus, als het mogelijk was,

zou ik in de mond van elke mens willen zijn, om

- uw bitterheid te verzoeten en

- elke belediging te herstellen die U van hen ontvangt.

Mijn vermoeide Jezus, ik kus uw zeer heilige Hals.

Ik zie U moe, uitgeput en helemaal bezig met uw Liefdeswerk.
Vertel mij, wat doet U?

En Jezus zegt:

***"Mijn dochter, in deze Hostie
werk Ik van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
Ik vorm voortdurend kettingen van Liefde,
zodat de zielen die tot Mij komen,
- mijn kettingen van Liefde klaar vinden
om hen aan mijn Hart vast te binden.***

***Maar weet je wat zij Mij aandoen?
Velen haten mijn kettingen.
Met hun eigen inspanningen maken zij zich los
en de kettingen worden verbrijzeld.***

***Aangezien deze kettingen vastgebonden zijn aan mijn Hart,
word Ik hierdoor gepijnigd en Ik geraak in een delirium.***

***Door mijn kettingen te verbreken,
maken zij mijn Werk ongedaan.
En zij gaan op zoek naar kettingen van mensen.
Dit doen zij zelfs in mijn Aanwezigheid,
waarbij zij Mij gebruiken om hun doeleinden te bereiken.***

***Dit doet Mij zo'n verdriet dat Ik zo'n hevige koorts krijg,
genoeg om het bewustzijn te verliezen en te ijlen."***

*Lieve Jezus, ik heb medelijden met U!
Uw Liefde is blootgesteld aan zovele kwellingen.
Ik wil U steunen in uw Werk en U eerherstel brengen als uw
liefdevolle kettingen verbrijzeld worden.
Daarom vraag ik U om mijn hart met al deze kettingen vast te
binden, zodat ik U wederliefde kan geven in hun plaats.*

Mijn Jezus, Goddelijke Liefde, ik kus uw Borst.

Het vuur dat U in U draagt is zo groot

- dat U de vlammen (die te hoog oplaaien) vrije loop wil geven, en
- dat U Liefdespijlen op de harten wil afschieten.

Als de mensen bij U komen, wil U met hen spelen.

U schiet Liefdespijlen vanuit uw Borst op hen af om hen te treffen.

En wanneer zij deze aanvaarden, bent U in een feeststemming.

Op deze wijze speelt U met hen.

Lieve Jezus, velen verwerpen uw Pijlen.

En zij zenden U in ruil ervan

- pijlen van kilte, pijlen van lauwheid en
- bliksemschichten van ondankbaarheid.

U bent hierdoor zo bedroefd dat U weent

omdat de mensen uw Liefdesspel doen mislukken.

Lieve Jezus, mijn borst is klaar

- om niet alleen de Pijlen te ontvangen die voor mij bestemd zijn, maar ook die welke anderen terugzenden.

Zo zal uw spel niet meer mislukken

Als wederliefde wil ik de kilte, lauwheid en ondankbaarheid herstellen die U van deze zielen ontvangt.

Lieve Jezus, ik kus uw Linkerhand. Ik wil alle ongeoorloofde en onheilige aanrakingen in uw Aanwezigheid herstellen.

Ik vraag U om mij met deze Hand altijd dicht bij uw Hart te houden.

Lieve Jezus, ik kus uw Rechterhand.

ik wil alle heiligschennissen herstellen,

- vooral de slecht opgedragen H.Missen.

Mijn Liefde, U bent zo vaak gedwongen uit de Hemel neer te dalen

in de handen van priesters die U laten neerdalen,
- op grond van de hun gegeven macht.
Maar U vindt die handen vol vieze rottigheid.

En ook al voelt U zich misselijk in die handen,
toch dwingt uw Liefde U om daar te blijven.

Inderdaad, in sommige van uw ministers is het erg:
U beleeft bij die priesters uw Passie.
Met hun enorme wandaden en heiligschennissen
hernieuwen zij uw Dood.

Mijn Jezus, alleen al eraan denken, beangstigt mij:
Zoals tijdens de Passie, bent U in die onwaardige handen,
- als een zachtmoedig lam,
opnieuw wachtend op uw Dood.

O, Jezus, wat lijdt U! Hoezeer wenst U een liefdevolle hand om U
uit die bloedige handen te bevrijden!

Alstublieft!

Als U Uzelf in deze handen bevindt,
- laat mij dan aanwezig zijn om U te beschermen.
Ik wil U bedekken met de zuiverheid van de engelen
en U parfumeren met uw Deugden.
Ik wil de stank van die handen mildereren
en U mijn hart aanbieden als toevlucht en schuilplaats.

Terwijl U in mij bent, zal ik tot U bidden voor de priesters,
- opdat zij uw waardige dienaren zouden zijn
en uw sacramenteel Leven niet langer in gevaar brengen.

Lieve Jezus, ik kus uw Linkervoet.

Ik zal U eerherstel brengen voor hen die U ontvangen
- uit gewoonte en zonder gepaste voorbereiding.

Lieve Jezus, ik kus uw Rechtervoet.

Ik wil eerherstel brengen

- voor hen die U ontvangen zonder goede gesteltenis.

Ik vraag U: wanneer zij dit durven doen, hernieuw dan het Wonder dat U verrichtte toen Longinus uw Hart met een speer doorboorde: Uw Bloed vloeide en raakte gutschend zijn ogen. Zo bekeerde U hem en U genas hem.

Op deze manier verandert U bij uw sacramentele Aanraking de beledigingen in Liefde.

Lieve Jezus, ik kus uw Hart,

het centrum waar alle beledigingen terecht komen.

Ik wil

- U voor alles en voor allen eerherstel brengen,

- U een wederkerige liefde schenken, en

- altijd samen met U delen in uw Pijnen.

Hemelse Boogschutter van de Liefde!

Als er een belediging aan mijn eerherstel zou ontsnappen, sluit mij dan op in uw Hart en in uw Wil, opdat niets mij ontgaat.

Ik vraag uw lieve Mama om mij altijd waakzaam te houden.

Ik zal samen met haar bij U komen,

- in de naam van alles en allen

Wij zullen U samen kussen.

En door U te beschermen, zullen wij de golven van bitterheid afwenden die U, spijtig genoeg, van de mensen ontvangt.

Lieve Jezus, vergeet niet dat ik ook een arme gevangene ben.(1)

Het is waar dat uw Gevangenis kleiner is dan de mijne.

Sluit mij daarom in uw Hart.

En sluit mij niet alleen op met de ketenen van uw Liefde, maar

- bind één voor één mijn gedachten, affecties, verlangens,

- bind mijn handen en voeten aan uw Hart,

zodat ik geen andere handen en voeten heb dan de Uwe.

Daarom, mijn Liefde,

- zal mijn gevangenis uw Hart zijn,
- zullen mijn ketenen de Liefde zijn,
- zal uw Allerheiligste Wil de deur zijn die mij zal beletten uw Hart ooit te verlaten,
- zullen uw Vlammen mijn voedsel zijn, mijn adem, mijn alles.

Dan

- zal ik niets anders zien dan vlammen,
 - zal ik niets anders aanraken dan vuur,
- dat mij leven en dood zal geven,
zoals die welke U in de Hostie ondergaat.

Zo zal ik U mijn leven geven.

En terwijl ik in U opgesloten blijf, blijft U in mij opgesloten.

Is dit niet uw bedoeling om Uzelf op te sluiten in de Hostie,

- om te worden bevrijd door de zielen die U ontvangen,
door in hen uw Leven te vormen?

En nu, als teken van Liefde, zegen mij en geef mij een kus.

Intussen omhels ik U en blijf ik in U.

Mijn zoet Hart,

U hebt het Heilig Sacrament ingesteld en U hebt de enorme ondankbaarheid en beledigingen gezien van de mensen tegenover deze overmaat van uw Liefde.

Hierdoor lijdt U zeer veel Pijn en bent U met bitterheid gevuld.

Nochtans trekt U zich niet terug.

U wil alles laten verdrinken in de onmetelijkheid van uw Liefde.

Lieve Jezus, ik zie dat U Uzelf aan uw apostelen geeft.

Daarna voegt U eraan toe dat zij moeten doen wat U gedaan hebt

en U geeft hen de macht om te consacreren.
Zo wijdt U hen tot priester en U stelt de andere sacramenten in.

Lieve Jezus, U denkt aan alles en U herstelt alles:

- de preken die slecht gehouden worden,
- de sacramenten die zonder goede gesteltenis toegediend en ontvangen worden en dus zonder vruchten,
- de onechte roepingen van de priesters zelf,
- en de onjuiste beslissing van degenen die hen wijden, omdat zij niet alle middelen gebruiken om ware roepingen te herkennen.

Ah, niets ontgaat U, Jezus!

Ik wil U volgen en al deze beledigingen herstellen.

Nadat U alles volbracht hebt, gaat U samen met de apostelen naar de Hof van Gethsemani, om uw smartelijke Passie te beginnen.
Ik zal U in alles volgen om U trouw gezelschap te houden.

Overwegingen en oefeningen

Jezus is verborgen in de Hostie om aan allen Leven te geven.
In zijn verborgenheid omarmt Hij alle eeuwen en Hij geeft Licht aan allen.

Zo geven wij, verborgen in Hem, door onze gebeden en eerherstel Licht en Leven aan allen, zelfs aan de ketters en ongelovigen zelf.
Jezus sluit immers niemand uit.

Wat zullen wij doen in deze verborgenheid? Om onszelf aan Jezus Christus gelijk te maken, moeten wij alles in Hem verbergen.
Dat wil zeggen: onze gedachten, blikken, woorden, genegenheden, verlangens, stappen en werken, en zelfs onze gebeden zelf verbergen in de Gebeden van Jezus.

En zoals onze geliefde Jezus in de Eucharistie alle eeuwen omarmt, zo zullen wij hen samen omarmen.

Aan Hem vastgehecht, zullen wij

- de gedachte zijn van elke geest,
- het woord van elke tong,
- het verlangen van elk hart,
- de stap van elke voet,
- het werk van elke arm.

Op deze wijze zullen wij het kwaad dat alle mensen Jezus zouden willen aandoen, van zijn Hart afwenden en al het goede dat wij kunnen doen in de plaats stellen van dit kwaad.

En op deze wijze kunnen wij bij Jezus aandringen om alle zielen redding, heiligheid en liefde te schenken.

Om overeen te stemmen met het Leven van Jezus, moet ons leven geheel gelijkvormig zijn aan het Zijne.

De ziel moet de intentie hebben

om in alle tabernakels van de wereld te zijn,

- om Hem voortdurend gezelschap te houden en
 - om Hem voortdurend verlichting en eerherstel te geven,
- en met deze intentie alle handelingen van de dag verrichten.

Het eerste tabernakel is in ons, in ons hart

Dus we moeten veel aandacht besteden aan alles wat de goede Jezus in ons wil doen.

Jezus, die in ons hart is,

doet ons dikwijls de behoefte voelen om te bidden.

Ah! Het is Jezus

- die wil bidden en ons bij Zich wil hebben,
- die Zich identificeert met onze stem, met onze genegenheid, met ons gehele hart, om ons gebed één te maken met het Zijne.

Om het Gebed van Jezus eer aan te doen, zullen wij daarom geheel onszelf aan Hem geven.
Zo zal onze geliefde Jezus Zijn Gebed naar de Hemel zenden,
- om tot de Vader te spreken en
- in de wereld de vruchten van zijn eigen Gebed hernieuwen.

Wij moeten letten op al *onze innerlijke bewegingen*.

Nu eens laat de goede Jezus ons lijden,
- een ander moment wil Hij dat wij bidden.

Soms brengt Hij ons in de ene gemoedstoestand,
- daarna in de andere.

Op die manier kan Hij zijn eigen Leven in ons herhalen.

Soms brengt Jezus ons in de gelegenheid stelt om *geduld* te oefenen. Hij ontvangt zoveel beledigingen van mensen, dat Hij zich straffen wil zenden.

Op die manier geeft Hij ons de gelegenheid geduld te oefenen.

En wij moeten Hem eren door alles met vrede te dragen zoals Jezus alles draagt.

Jezus zal in ons zijn goddelijke Geduld uitoefenen en op die manier zullen de plagen die de mensen naar zich trekken verminderen.

En zoals het is voor geduld, zo ook is het ook bij alle andere deugden.

De lieve Jezus beoefent in het Heilig Sacrament alle deugden. Wij zullen bij Hem standvastigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid, nederigheid en gehoorzaamheid leren.

De goede Jezus geeft ons zijn Lichaam als Voedsel.

Wij geven Hem als voedsel onze liefde, wil, verlangens, gedachten, affecties. En zo wedijveren wij met de Liefde van Jezus.

Wij zullen niets in ons toelaten dat niet van Hem is. Alles wat wij doen, alles moet dienen als voedsel voor onze geliefde Jezus.

Onze gedachte moet de goddelijke Gedachte voeden.
Dit betekent dat wij eraan moeten denken dat Jezus in ons verborgen is en onze gedachten als voedsel wenst. Onze heilige gedachten kunnen dan de goddelijke Gedachte voeden.

Wij willen met onze woorden, hartslagen, genegenheden, verlangens, stappen en werken Jezus voeden.
Wij zullen de intentie hebben om alle mensen te voeden in Jezus.

Mijn zachte Liefde,
in dit Uur verandert U brood en wijn in Uzelf.
Lieve Jezus, moge alles wat ik zeg en doe een voortdurende transformatie zijn van U in mij en in alle zielen.

Mijn zachte Leven, wanneer U in mij komt, laat dan elke hartslag, elk verlangen, elke genegenheid, elke gedachte, elk woord, uw sacramentele consecratie ondergaan,

Nadat U mijn geheel klein wezentje geconsacreerd hebt, zal ik dan in zoveel Hosties kunnen veranderen,
- dat ik U aan de zielen kan geven.

Mijn lieve Jezus, moge ik uw kleine Hostie zijn om als levende Hostie allen in mij te kunnen opnemen.

(1) Hier verwijst Luisa naar zichzelf. Zij bracht vierenzestig jaar door in een bed omgeven door een gordijn, als in een gevangenis. Zij vervulde haar taak van offerziel samen met Jezus, en zoals Jezus in het tabernakel.

Dankzegging na elk Uur

Het vijfde Uur - van 21 uur tot 22 uur

Het eerste Uur van de Doodstrijd in de Hof van Gethsemani.

*Vorbereidingsgebed voor elk Uur
Vorbereidingsgebed voor het heilig Uur*

Mijn lijdende Jezus, het is alsof een elektrische stroom mij naar deze Hof aantrekt. Ik begrijp dat U, de krachtige magneet van mijn gewonde hart, mij roept.

Ik loop snel, en ik denk bij mezelf :

"Wat is toch deze krachtige aantrekking van de Liefde?

Ah, misschien beleeft mijn bedroefde Jezus zo'n bitterheid dat hij mijn gezelschap nodig heeft."

En ik vlieg.

Ah - nee! Ik ben ontzet als ik deze Hof binnenkom.

Er heerst de duisternis van de nacht, de intense koude.

De bladeren bewegen langzaam. Als zwakke stemmen kondigen zij voor mijn bedroefde Jezus pijn, verdriet en dood aan.

De sterren schitteren zacht en als wenende ogen verwijten zij mij mijn ondankbaarheid.

Ik beef.

Tastend ga ik op zoek naar Jezus, en ik roep Hem:

"Jezus, waar bent U? U roept mij en U laat zich niet zien?

U roept mij en U verbergt zich?

Alles is angst, alles is schrik en diepe stilte.

Ik spits de oren.

Ik hoor een moeizame ademhaling en ik vind Jezus zelf.

Wat een droevige verandering!

Hij is niet meer de tedere Jezus van het Eucharistisch Avondmaal, met een Gelaat dat straalde met een verrukkelijke schoonheid.

Hij is zo triestig, met een sterfelijke droefheid, die zijn oorspronkelijke Schoonheid wegneemt.

Hij lijdt ! Hij lijkt te sterven. En ik word ongerust bij de gedachte dat ik zijn Stem misschien niet meer zal horen.

Ik klamp mij vast aan zijn Voeten.

Ik word moediger en ik omarm Hem.

Ik leg mijn hand op zijn Voorhoofd om Hem te ondersteunen, en zachtjes zeg ik Hem: "Jezus, Jezus!"

Hij is geroerd door mijn stem en Hij kijkt mij aan.

Hij zegt:

"Kind, ben je hier? Ik wachtte op jou.

**Dit was de droefheid die Mij het meest benauwde:
de totale verlatenheid door allen.**

**En Ik wachtte op jou,
om je de toeschouwer te laten zijn van mijn pijnen,
en om je samen met Mij de kelk van bitterheid te laten drinken
die mijn hemelse Vader Mij binnen korte tijd
door een Engel zal zenden.**

We zullen er samen van drinken.

Het zal geen kelk van troost zijn, maar van intense bitterheid.

**En Ik heb een paar liefdevolle zielen nodig die er tenminste een
paar druppels van willen drinken.**

Daarom heb ik jou geroepen opdat je

- dit aanvaardt,

- met Mij de pijnen deelt,

**- en Mij verzekert dat je Mij niet alleen zal laten in zo'n grote
verlatenheid."**

Ah! mijn lijdende Jezus,

"ja, wij zullen samen de kelk van uw Bitterheid drinken.

*Wij zullen uw Pijnen samen dragen
en ik zal nooit van uw zijde wijken!”*

Nadat Jezus gerustgesteld is door mij, valt Hij in doodsstrijd.
En Hij lijdt pijnen die nooit eerder gezien zijn, noch begrepen.

Ik ben niet in staat om Hem te ondersteunen, te troosten en te verlichten. *En zeg ik tot Hem:*

"Zeg mij, waarom bent U zo bedroefd,
en zo alleen in deze hof, in deze nacht?

Dit is de laatste nacht van uw Leven op aarde.

Er resten U nog slechts enkele uren vooraleer uw Passie begint.

Ik dacht dat ik de Hemelse Mama zou vinden, de liefhebbende
Magdalena en de trouwe Apostelen.

Maar ik vind U geheel alleen,

met een droefheid die U een meedogenloze dood geeft,

- zonder U te laten sterven.

Oh mijn goede Jezus, mijn Alles, U antwoordt mij niet?

Spreek toch tot mij! “

Het lijkt erop dat U geen stem hebt.

De droefheid die U bedrukt is te zwaar.

Mijn Jezus,

- uw Blik is vol van Licht, ja, maar gekweld en zoekend.

U lijkt hulp te zoeken.

- uw Gelaat is bleek, uw Lippen zijn uitgedroogd van Liefde,

- uw goddelijke Persoon trilt van top tot teen,

- uw Hart klopt zo hevig,

- uw Hartslagen zoeken naar zielen en kosten U zoveel moeite dat
U op elk moment uw laatste Adem lijkt uit te blazen.

Alles zegt mij dat U alleen bent en daarom wilt U mijn gezelschap.

Jezus, ik ben hier bij U.

Maar mijn hart kan het niet verdragen dat U op de grond ligt.

Ik neem U in mijn armen en ik druk U aan mijn hart.

Ik wil uw kwellingen en de beledigingen die U ontvangt één voor één tellen, om U troost en eerherstel te geven voor alles, en U tenminste één daad van medeleven te geven, voor allen.

Mijn Jezus, terwijl ik U in mijn armen houd, neemt uw Lijden toe.

Mijn Leven, ik voel vuur stromen in uw Aderen. Uw Bloed kookt en wil de aderen laten barsten om het Bloed naar buiten te duwen.

Vertel mij, *mijn Liefde*, wat is dit?

Ik zie geen gesels, noch doornen, noch spijkers, noch kruis.

Maar als ik mijn hoofd op uw Hart leg, voel ik

- dat wrede doornen uw Hoofd doorboren,

- dat meedogenloze gesels zelfs niet het kleinste deel sparen,

binnen en buiten uw goddelijke Persoon, en

- dat uw Handen verlamd en verwrongen zijn,

erger dan door spijkers.

Vertel mij, *mijn lieve Jezus*, wie heeft zoveel macht,

- ook in uw binnenste,

om U te kwellen en U zoveel keren de dood te laten ondergaan

- voor de zovele kwellingen die U gegeven worden?

Ah, Jezus lijkt zijn Lippen te openen, het bewustzijn te verliezen en te sterven.

Hij zegt mij:

"Mijn kind, wil je weten wat het is dat Mij meer pijnigt

- dan de beulen zelf?

Hiermee vergeleken zijn zij niets!

Het is de Eeuwige Liefde

- die in alles de eerste plaats wil innemen.

**Zij laat Mij alles tegelijk lijden en in de meest intieme delen,
- wat de beulen Mij beetje bij beetje zullen laten lijden.**

**Ah, mijn kind,
het is de Liefde die over Mij en in Mij in alles heerst.
De Liefde is een nagel voor Mij,
De Liefde is een gesel,
De Liefde is een doornenkroon,
De Liefde is alles voor Mij.
De Liefde is mijn eeuwig durende Passie,
- terwijl het Lijden dat de mensen Mij berokkenen tijdelijk is.**

**Ah, mijn kind, kom binnen in mijn Hart,
- versmelt je in mijn Liefde,
Alleen in mijn Liefde zal je begrijpen
- hoeveel Ik geleden heb
en hoeveel Ik van je hield.
Je zult Mij leren liefhebben
- en leren om enkel uit liefde te lijden."**

*Mijn Jezus, U roept mij in Uw Hart
om mij te tonen wat de Liefde U deed lijden.
En ik ga naar binnen.*

Terwijl ik naar binnen ga, zie ik de wonderen van de Liefde:

*- Zij kroont uw Hoofd niet met materiële doornen,
maar met doornen van Vuur.*

*- Zij geselt U, niet met zweepslagen van touwen,
maar met zweepslagen van Vuur,*

- Zij kruisigt U met spijkers, niet van ijzer, maar van Vuur.

*Alles is Vuur, dat diep doordringt in uw Botten en in uw Merg.
Uw gehele heilige Mensheid verandert in Vuur.*

*Dit geeft U dodelijke pijnen, veel groter dan de Passie zelf.
U maakt een bad van Liefde voor alle zielen klaar,*

- om hen te wassen van elke vlek en
- om hen het recht te laten verwerven van kinderen van de Liefde.
Grenzeloze Liefde,
ik trek mij terug bij zo'n oneindige Liefde.
Ik zie dat ik één en al Liefde moet zijn om uw Liefde te kunnen
binnengaan en begrijpen!

Mijn Jezus, ik ben dit niet!
Maar U wil mijn gezelschap en U wil dat ik in U kom.
Daarom vraag ik U om mij één en al Liefde te laten worden.
En ik vraag U om mijn hoofd en elk van mijn gedachten te kronen
met de kroon van de Liefde.

Jezus, ik vraag U, om mijn ziel, mijn lichaam, mijn krachten, mijn
gevoelens, mijn verlangens, mijn affecties, kortom alles,
te geselen met de gesel van de Liefde,
zodat ik in alles gezeseld en verzegeld wordt door de Liefde.

Oneindige Liefde, laat niets in mij aanwezig zijn wat niet
het Leven van de Liefde leidt.

O Jezus, centrum van alle Liefde,
ik vraag U om mijn handen en mijn voeten te nagelen,
met de nagels van de Liefde.

Zo zal ik volledig genageld zijn door de Liefde, en
- Liefde kunnen worden,
- Liefde kunnen begrijpen,
- met Liefde bekleed zijn,
- met Liefde gevoed worden.

Mijn Jezus, de Liefde zal mij volledig in U genageld houden.
Zo zal niets, binnen en buiten mij,
mij kunnen afleiden en mij van de Liefde wegtrekken!

Overwegingen en oefeningen

In dit Uur was Jezus Christus verlaten door zijn Eeuwige Vader. In Hem was zo'n brandend Liefdesvuur dat Hij alle mogelijke en denkbare zonden kon vernietigen.

Hij kon alle mensen met zijn Liefde in vuur en vlam zetten, miljoenen en miljoenen mensen, en ook de verloren zielen van de hel, indien zij niet eeuwig verhard waren in hun kwaad.

Laat ons binnengaan in Jezus:

- in zijn gehele Innerlijk,
- in zijn meest intieme vezels,
- in zijn Hartslagen van vuur,
- in zijn Intelligentie die in vuur en vlam stond.

Laten wij zijn Liefde nemen en ons van binnen en buiten bekleden met het vuur dat Jezus verbrandde.

Wij zullen dan in zijn Wil binnengaan.

Daar zullen wij alle mensen vinden.

Laten wij de Liefde van Jezus aan elk van hen geven.

En laten wij hun harten en geesten aanraken met deze Liefde, en proberen hen volledig in Liefde te veranderen.

Laten wij dan Jezus vormen in het hart van elke mens, met zijn Verlangens, zijn Hartslagen, en zijn Gedachten.

Daarna zullen wij alle mensen die Jezus in hun hart hebben naar Hem toe brengen, en wij zullen hen rondom Hem plaatsen.

Wij zullen Hem zeggen :

Lieve Jezus, wij brengen U alle mensen met Jezus in hun hart om U verlichting en troost te geven.

Wij hebben geen andere middel om uw Liefde te verlichten

dan elke mens in uw Hart te brengen!

Hierdoor zullen we Jezus echt verlichting geven.

De vlammen die Jezus verbranden zijn echter zodanig sterk dat **Hij blijft herhalen:**

'Ik brand, en er is niemand die mijn Liefde neemt.

***O alsjeblieft, geef Mij verlichting,
neem mijn Liefde en geef Mij Liefde!***

Om ons in alles aan Jezus gelijkvormig te maken, zullen wij ons de vraag stellen:

“Circuleert er bij alles wat wij doen een voortdurende stroom van Liefde tussen God en ons?”

Ons leven is een nooit ophoudende stroom van Liefde, die wij van God ontvangen:

- als wij denken, stroomt er Liefde.
- als wij werken, stroomt er Liefde.

Ons woord is Liefde, onze hartslag is Liefde.

Wij ontvangen alles van God.

Maar is in al onze handelingen liefde voor God aanwezig?

Is Jezus blij omdat Hij ziet dat zijn Liefde naar Hem toestroomt, zodat Hij in zijn Blijdschap ons nog een grotere Liefde kan toesturen?

Indien wij niet de intentie hadden om alles wat wij deden samen met Jezus te doen, in zijn Liefde, dan zullen wij Hem in ons hart vergiffenis vragen.

Jezus is immers niet blij omdat Hij onze wederliefde niet gekregen heeft.

Laten wij ons door de goddelijke Handen bewerken, zoals de Mensheid van Jezus Christus zich laat bewerken?

Alles wat in ons binnenste gebeurt, wat geen zonde is, kan beschouwd worden als Werk van Gods Handen.

Als wij niet zo handelen,

- geven wij geen Glorie aan de Vader,
- laten wij het goddelijke Leven ontsnappen, en verliezen wij heiligheid.

Alles wat wij in onszelf voelen:

- ingevingen, verstervingen, genaden, zijn niets anders dan werkzaamheden van de Liefde.

Nemen wij al deze dingen aan zoals God het wil?

Geven wij Jezus de vrijheid om in ons te werken?

Of zien wij alles op een menselijke manier en als betekenisloos,

- verwerpen wij eerder het Werk van Gods Handen en dwingen wij Hem zijn Armen te kruisen?

Laten wij ons over in zijn Armen alsof wij dood zijn

- om alle slagen te ontvangen die de Heer zal geven voor onze heiliging?

Mijn Liefde en mijn Alles,

- moge uw Liefde mij helemaal overspoelen en alles verbranden wat niet van U is.

Laat mijn liefde altijd naar U toe stromen,

en laat haar vuur alles verbranden wat uw Hart kan bedroeven.

***Dankzegging na elk Uur
Dankzegging na het heilig Uur***

Het zesde Uur - van 22 uur tot 23 uur

Het tweede Uur van de Doodsstrijd in de Hof van Gethsemani

*Vorbereidingsgebed voor elk Uur
Vorbereidingsgebed voor het heilig Uur*

Mijn lieve Jezus,

één uur is al voorbij sinds U naar deze Hof kwam.

De Liefde heeft de heerschappij over alles genomen en heeft U in één keer alles laten lijden wat de beulen U in de loop van uw bittere Passie zullen laten lijden.

Meer nog, de Liefde overtreft dit nog en zal U alles laten lijden wat zij U niet kunnen aandoen, in de meest intieme vezels van uw Goddelijke Persoon.

Mijn Jezus, ik zie U wankelen.

En toch wil U stappen.

Vertel mij, mijn Jezus, waar wil U heen?

Ah, ik begrijp het: naar uw geliefde discipelen.

Ik wil U vergezellen zodat ik U kan ondersteunen als U wankelt.

Mijn Jezus, er is nog een bitterheid voor uw Hart: zij slapen al.

U bent altijd medelevend. U roept hen en U wekt hen.

U vermaant hen met een zeer vaderlijke Liefde en U vraagt hen om te waken en te bidden.

Dan keert U terug naar de Hof.

U draagt echter nog een andere Wonde in uw Hart.

Mijn Liefde, in die Wonde zie ik alle wonden die aan U toegewijde zielen U gegeven hebben.

In plaats van zich met U te verenigen, te waken en te bidden, vallen zij, door bekoringen, zwakheid of gebrek aan versterving, terug op zichzelf en worden slaperig,

En in plaats van te groeien in liefde en in vereniging met U, gaan zij achteruit.

Hartstochtelijke Minnaar, hoezeer lijd ik met U mee!
En ik herstel alle ondankbaarheden van uw meest getrouwen.

Deze beledigingen bedroeven uw Goddelijk Hart het meeste
en hun bitterheid is zo sterk en dat zij U doen ijlen.

Liefde zonder grenzen,
uw Liefde kookt in al uw Aderen en overwint alles en vergeet alles.

Ik zie U neergebogen op de grond liggen.
U bidt, offert Uzelf, U brengt eerherstel.
U verheerlijkt de Vader voor alles en U brengt eerherstel
voor de beledigingen die de mensen Hem aangedaan hebben.

Mijn Jezus, ik kniel neer naast U.
Ik wil samen met U doen wat U doet.

Mijn Jezus, vreugde van mijn hart, ik zie dat één na één,
- alle zonden, al onze ellende, onze zwakheden,
- de meest enorme misdaden,
- de grootste ondankbaarheid,
bij U komen, U aanvallen, U verpletteren, U verwonden, U bijten.

En U, wat doet U?

Het Bloed dat in uw Aderen kookt
- wordt geconfronteerd met al die beledigingen,
- doet de Aderen openbarsten en
- vloeit er in grote stromen uit.

Uw Bloed overdekt U helemaal en het vloeit op de grond.
U geeft Bloed in ruil voor beledigingen en Leven in ruil voor dood.

Ah mijn Liefde, tot welke toestand zie ik U herleid?
U staat op het punt uw laatste Adem uit te blazen.
Mijn goede Jezus, mijn Leven,
Alstublieft, sterf niet!

Hef uw Gelaat op van deze aarde, die bedekt is met uw heilige
Bloed! Kom in mijn armen! Laat mij in uw plaats sterven !

Ik hoor nu de bevende en stervende Stem van mijn lieve Jezus.

Hij zegt:

**"Vader, als het mogelijk is,
laat deze kelk aan Mij voorbijgaan.
Maar niet mijn wil geschiede, maar de Uwe."**

Het is de tweede keer dat ik mijn lieve Jezus dit hoor zeggen.
Maar wat bedoelt U met

**"Vader, als het mogelijk is,
laat deze kelk aan Mij voorbijgaan"?**

Lieve Jezus,

alle rebelliën van de mensen rukken op tegen U.

U ziet dat het "***Fiat Voluntas Tua***", het "***Uw Wil geschiede***",
- dat het leven van elke mens dient te zijn,
door bijna iedereen verworpen wordt.
En in plaats van Leven, vinden zij de dood.

U wil aan allen Leven geven.

U wil aan de Vader een plechtig eerherstel geven voor de rebellie
van de mensen.

En **U herhaalt**, voor de tweede maal:

**"Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij gaan:
dat zielen, die zich onttrekken aan onze Wil, verloren gaan.
Deze kelk is zeer bitter voor Mij.
Echter, niet mijn wil, maar de Uwe geschiede."**

Terwijl U dit zegt, is uw bitterheid zo intens en zo groot,
dat U in een uiterste toestand bent.

U ijlt en staat op het punt Uw laatste Adem uit te blazen.

Mijn goede Jezus,

U bent in mijn armen en ik wil mij met U verenigen.

Ik heb medelijden met U en ik wil herstellen voor alle fouten en
zonden begaan tegen uw heilig Willen.

Ik wil U ook vragen om steeds uw heilige Wil te mogen doen.

Moge uw Wil mijn adem, mijn lucht zijn,
Moge uw Wil mijn hartslag, mijn hart, mijn gedachte,
mijn leven en mijn dood zijn.

Maar alstublieft, sterf niet! Waar moet ik heen zonder U?
Tot wie zal ik mij wenden? Wie zal mij helpen?
Alles zal voorbij zijn voor mij!

O alstublieft, verlaat mij niet!
Hou mij zoals U het wil, zoals U het liefst hebt,
maar hou mij bij U, altijd bij U!
Laat mij nooit van U gescheiden worden,
zelfs niet voor één ogenblik!

Laat mij liever U ondersteunen, U eerherstel geven
en met U meeleven in alles.
Ik zie immers dat alle mogelijke zonden op U wegen.

Daarom, *mijn Liefste, kus ik uw zeer heilig Hoofd.*
Wat zie ik? Alle slechte gedachten. En U voelt afkeer voor hen.
Elke slechte gedachte is een doorn,
die uw zeer heilige Hoofd prikt met bitterheid.

Ah, de doornenkroon die de Joden op U zullen plaatsen
kan niet vergeleken worden met deze!

De slechte gedachten van de mensen plaatsen zoveel
doornenkronen op uw Goddelijk Hoofd,
zodanig dat uw Bloed overal druipt,
- van uw Voorhoofd en van uw Haar!

Jezus, ik heb medelijden met U.
Ik wil vele kronen van Glorie op uw Hoofd plaatsen.

Om U te verlichten
bied ik U alle intelligenties van de engelen aan en ook uw eigen
Intelligentie,
om U een medelijden en eerherstel te geven voor alles.

Mijn Jezus, ik kus uw medelijdende Ogen.
In hen zie ik alle slechte blikken van de mensen,

Zij doen tranen van Bloed over uw Gelaat vloeien.
Ik heb medelijden met U en ik wil uw Blik verzachten
door alle vreugde die in de Hemel en op aarde te vinden is,
bij U te brengen.

Mijn Goede Jezus, ik kus uw zeer heilige Oren.

Maar, wat hoor ik? Ik hoor in hen de echo

- van verschrikkelijke godslasteringen,
- van schreeuwen naar wraak, en
- van misdadige roddels.

Niet één stem weerklinkt niet in uw zeer zuiver Gehoor.

Onverzadigbare Liefde, ik heb medelijden met U.

Ik wil U troosten door daarin te laten weerklinken:

- alle harmonieën van de Hemel,
- de zeer zoete stem van uw lieve Mama,
- de vurige accenten van Magdalena en van alle U liefhebbende zielen.

Jezus, mijn Leven, ik wil een vurigere kus op uw Gelaat drukken,

Uw Schoonheid heeft geen gelijke.

Ah, dit is het Gelaat waar de engelen zo naar verlangen te kijken.

Uw grote Schoonheid brengt hen immers in grote vervoering.

Maar de mensen bevuilen het met spuug, slaan het met klappen,
en vertrappelen Het onder hun voeten.

Mijn liefste, wat een lef!

Ik wil hard schreeuwen om hen op de vlucht te jagen!

Ik heb medelijden met U.

Ik wil eerherstel brengen voor deze beledigingen:

Ik ga naar de Allerheiligste Drie-Eenheid,
en ik vraag

- de Kus van de Vader en de Heilige Geest, en
- de goddelijke liefkozingen van hun scheppende Handen.

Ik ga ook naar uw hemelse Moeder en ik vraag

- haar kussen, de liefkozingen van haar moederlijke handen en
- haar diepe aanbidding.

En ik bied U alles aan, om de beledigingen die aan uw zeer heilig Gelaat gegeven worden, te herstellen.

Mijn goede Jezus, ik kus uw zeer heilige Mond,
gevuld met bitterheid

- door de verschrikkelijke godslasteringen,
- door de misselijkheid wegens dronkenschap en gulzigheid,
- door obscene gesprekken,
- door slecht uitgevoerde gebeden, door slechte leer, en
- door al het kwaad dat de mens doet met zijn tong.

Jezus, ik heb medelijden met U.

Ik wilde bitterheid in uw Mond verzoeten.

Daarom bied ik U aan :

- alle lofprijzingen van de engelen
- het goed gebruik van de tong door vele heilige christenen.

Mijn bedrukte Liefde, ik kus uw Hals.

En ik zie hem beladen met touwen en kettingen,

- vanwege de zondige gehechtheden en de zonden van de mensen.

Ik heb medelijden met U.

ik wil U verlichten. En ik bied U de onverbreekelijke Eenheid van de Goddelijke Personen aan.

Ik versmelt mijzelf in deze Eenheid en ik omarm U.

Ik maak een zoete ketting van Liefde om uw Hals om de touwen van de gehechtheden, die U bijna verstikken, te verwijderen.

En ik druk U stevig aan mijn hart om U te troosten.

Goddelijke Burcht, ik kus uw zeer heilige Schouders.

Ik zie hen verscheurd, en uw Vlees is als aan stukken gescheurd

- door de schandalen en de slechte voorbeelden van de mensen.

Ik heb medelijden met U.

Om U te verlichten, bied ik U uw zeer heilige voorbeelden,

- de voorbeelden van de Koningin-Mama, en
- die van alle heiligen.

Mijn Jezus, ik kus elk van deze Wonden.

Ik wil er de zielen insluiten die uit uw Hart weggerukt werden door de kracht van die schandalen.

Zo zal ik het vlees van uw zeer heilige Mensheid herstellen.

Mijn lijdende Jezus, ik kus uw Borst.

Ik zie haar gewond

- door koudheid, lauwheid,
- gebrek aan respons en ondankbaarheid van de mensen.

Ik heb medelijden met U.

Om U te verlichten, bied ik U aan:

- de wederzijdse Liefde van de Vader en de Heilige Geest
- de perfecte eenheid van de drie Goddelijke Personen.

Mijn Jezus, ik wil mij versmelten in uw Liefde.

Ik wil ik U beschermen tegen de nieuwe slagen die de mensen naar U toegooien met hun zonden.

Ik neem uw Liefde om hen ermee te verwonden, zodat zij U nooit meer durven beledigen.

Ik wil Haar op uw Borst gieten, om U te verlichten en te genezen.

Mijn Jezus, ik kus uw scheppende Handen.

Ik zie alle slechte daden van de mensen, die,

- als zovele spijkers,
- uw heilige Handen doorboren.

Daarom blijft U doorboord,

- niet met drie spijkers, zoals aan het Kruis,
- maar met evenveel nagels voor evenveel slechte werken als de mensen begaan.

Ik heb medelijden met U. En om U te steunen, bied ik U aan :

- alle heilige werken, en
- de moed van de martelaren die hun bloed en leven gaven uit liefde voor U.

Kortom, *mijn Jezus*, ik wil U alle goede werken aanbieden,
om de vele nagels van de slechte werken van U te verwijderen.

Mijn Jezus, ik kus uw zeer heilige Voeten,

- steeds onvermoeibaar in het zoeken naar zielen.

Daarin sluit U alle stappen van de mensen.

Maar U voelt dat velen weglopen en U zou hen willen tegenhouden.

Bij elk van hun slechte stappen,

voelt U dat een spijker in U geklopt wordt.

U wil die nagels gebruiken om hen aan uw Liefde vast te nagelen.

Uw pijn is zo hevig en U doet zoveel moeite om hen aan uw Liefde te nagelen dat U helemaal beeft.

Mijn God en mijn Al, ik heb medelijden met U.

Om U te troosten, bied ik U de stappen aan

van de goede religieuzen en van alle trouwe zielen,

- die hun leven opofferen om zielen te redden.

Lieve Jezus, ik kus uw Hart.

U lijdt, niet omwille van hetgeen de Joden U zullen doen lijden,

maar omwille van de Pijn die alle beledigingen van de mensen U berokkenen.

In deze Uren wil U

- de eerste plaats geven aan de Liefde,

- de tweede plaats aan alle zonden,

waarvoor U boet, eerherstel brengt, de Vader verheerlijkt en de
Goddelijke Gerechtigheid mildert.

- de derde plaats aan de Joden.

Op deze manier toont U

dat de Passie die de Joden U zullen doen lijden

niets anders zal zijn dan de weergave van de dubbele, zeer bittere

Passie die de Liefde en de Zonde U doen lijden.

En daarom zie ik, alledrie geconcentreerd in uw Hart:

- de lans van de Liefde,
- de lans van de zonde.

En U wacht op de derde:

- de lans van de Joden.

Uw Hart, verstikt door de Liefde, ondergaat

- hevige bewegingen, onrustige opwellingen van Liefde,
- verlangens die U verteren,
- en brandende hartslagen die elk hart Leven zouden willen geven.

En precies hier, *in uw Hart*, voelt U alle pijn die de mensen veroorzaken, die

- met hun slechte verlangens, ongeordende affecties,
 - met ontheiligde hartslagen,
- andere liefdes zoeken, in plaats van uw Liefde te willen.

Jezus, hoezeer lijdt U! Ik zie U verzwakken,

- ondergedompeld in de golven van onze ongerechtigheden.

Ik heb medelijden met U. Ik wil de bitterheid van uw Hart, dat driemaal doorboord werd, verzachten, door U aan te bieden:

- de eeuwige Zoetigheden en
- de zeer zoete Liefde van uw lieve Mama Maria, evenals die van al degenen die U echt liefhebben.

Mijn Jezus, laat mijn arm hart nu Leven putten *in uw Hart*, zodat ik alleen met uw Hart mag leven.

Laat mij altijd klaar staan om bij elke belediging die U zal ontvangen, U aan te bieden :

- een verlichting, een troost, een eerherstel,
- een onophoudelijke daad van liefde.

Overwegingen en Oefeningen

In het tweede Uur in Gethsemani, verschijnen alle zonden uit alle tijden, verleden, heden en toekomst, voor Jezus.

Hij neemt al deze zonden op Zich om de Vader alle Glorie te geven.

Jezus Christus boette, bad, en voelde al onze stemmingen in zijn Hart zonder ooit op te houden met bidden.

Bidden wij altijd, in welke stemming wij ook zijn

- koud, hard, in beproeving?

Geven wij aan Jezus de pijnen van onze ziel

- als eerherstel en verlichting,

om gelijkvormig te worden aan Hem?

Denken wij eraan dat elk van onze stemmingen een Pijn van Jezus is?

We moeten het om Hem heen leggen als een Pijn van Jezus,
- om Hem te troosten en te verlichten.

En indien mogelijk zullen wij Hem zeggen:

"U hebt te veel geleden. Neem rust! Wij zullen in uw plaats lijden.

Verliezen wij de moed?

Of blijven wij moedig aan de voeten van Jezus zitten?

En geven wij Jezus alles geven wat wij lijden,

zodat Hij zijn eigen Mensheid in ons vindt?

Dit wil zeggen, zijn wij voor Jezus zijn Mensheid zijn.

Wat deed de Mensheid van Jezus? Zij verheerlijkte de Vader, deed boete en pleitte voor de redding van de zielen.

Hebben wij in alles wat wij doen deze drie intenties van Jezus, zodat wij kunnen zeggen:

"Wij bevatten in ons de gehele Mensheid van Jezus?"

In onze momenten van duisternis, hebben wij dan de intentie om het Licht van de Waarheid in anderen te laten schijnen?

En als wij vurig bidden,
willen wij dan het ijs smelten van vele in zonde verharde harten?

Mijn Jezus, om U te troosten en U te steunen in uw totale uitputting stijg ik op naar de Hemel en maak Uw eigen Godheid tot de mijne. En ik plaats Haar om U heen om alle beledigingen van de mensen van U te verwijderen.

Ik wil U aanbieden:

- uw Schoonheid om de lelijkheid van de zonde te verwijderen,
- uw Heiligheid om de gruwel weg te nemen van al die zielen die U afkeer bezorgen, omdat zij dood zijn voor de Genade,
- uw Vrede om de tegenwerking, de opstanden en de chaos van alle mensen van U te verwijderen,
- uw harmonieën om uw Gehoor te verlichten van de golven van vele slechte stemmen.

Mijn Jezus, ik wil U evenveel goddelijke Daden van eerherstel aanbieden als beledigingen die U treffen en U de dood willen geven.

Ik wil U Leven geven met uw eigen Daden.

Daarna mijn Jezus, wil ik een golf van Uw Godheid

- op alle mensen laten neerkomen, zodat zij, bij het contact met uw Godheid,
- U niet meer durven beledigen.

Mijn Jezus, enkel op deze manier zal ik met U mijn medeleven kunnen tonen voor alle beledigingen die U van de mensen ontvangt.

Mijn Jezus, mijn zachte Leven,

laat mijn gebeden en mijn pijnen altijd naar de Hemel opstijgen, om het Licht van de Genade op allen te laten neerkomen, en om uw eigen Leven op te nemen in mij.

Dankzegging na elk Uur

Dankzegging na het heilig Uur

Het zevende Uur - van 23 uur tot 24 uur

Het derde Uur van de Doodsstrijd in de Hof van Gethsemani

*Vorbereidingsgebed voor elk Uur
Vorbereidingsgebed voor het heilig Uur*

Mijn goede Jezus, mijn hart kan het niet langer verdragen.
Ik kijk naar U en ik zie dat U nog steeds blijft lijden.

Bloed vloeit, in stromen, uit geheel uw Lichaam, en zo overvloedig
dat U niet in staat bent om rechtop te blijven staan,
en U valt in een plas van uw Bloed.

Mijn Liefde, mijn hart breekt als ik U zo zwak en uitgeput zie!
Uw aanbiddelijk Gelaat en uw creatieve Handen liggen op de grond
en zijn besmeurd met Bloed.

Het is alsof U

- de rivieren van ongerechtigheden die de mensen U zenden,
 - wil beantwoorden met rivieren van Bloed,
- zodat
- die zonden erin verdrinken en
 - U daarmee aan iedereen uw Vergiffenis schenkt.

Maar, alstublieft, *mijn Jezus*, sta op.

U lijdt te veel. Laat het genoeg zijn voor uw Liefde!

Terwijl mijn lieve Jezus lijkt te sterven in zijn eigen Bloed,
geeft de Liefde Hem een nieuw Leven.

Ik zie Hem moeizaam bewegen.

Hij staat op. Hij is doorweekt met Bloed en modder.

Hij wil stappen maar Hij heeft geen kracht.

Hij kan zich nauwelijks slepen.

*Mijn lieve Jezus, laat mij U in mijn armen dragen.
Gaat U misschien naar uw dierbare discipelen?*

Hoe groot is het verdriet van uw Goddelijk Hart
als U hen opnieuw slapend aantreft!

Met bevende en zwakke stem **roept U hen:**
**"Mijn zonen, slaap niet! Het Uur is nabij.
Zien jullie niet in welke toestand Ik Mij bevind!
Alstublieft, help Mij!
Laat Mij niet in de steek in deze extreme Uren!"**

U wankelt en U staat op het punt bij hen neer te vallen.
Johannes strekt zijn armen uit om U te ondersteunen.
U bent zo onherkenbaar dat zij U enkel herkennen aan de tederheid
en de zoetheid van uw Stem.

U vraagt hen om te waken en te bidden en U keert daarna terug
naar de Hof, maar met een tweede kwetsuur in uw Hart.

Mijn goede Jezus,
in deze Wonde zie ik alle zonden van die zielen die,
- uw vele Gunsten, Geschenken, Kussen en Liefkozingen genoten,
In de nacht van beproeving vergeten zij echter uw Liefde en uw
Geschenken. Zij zijn slaperig en vallen in een geestelijke slaap. Zij
zijn de geest van voortdurend gebed en waakzaamheid verloren.

Mijn Jezus, voor degene
- die U gezien heeft en de zoetheid van uw Genaden genoten heeft,
kost het zeer veel moeite om vol te houden,
wanneer deze niet meer aanwezig zijn.

Enkel een wonder kan deze zielen de beproeving laten doorstaan.

Ik bid tot U voor deze zielen,

- wiens nalatigheid, onverschilligheid en beledigingen
zeer bitter zijn voor uw Hart.

Ik vraag U, telkens zij ook maar één stap zetten die U niet bevalt,
- hen met zoveel Genade te omringen
zodat zij tegengehouden worden en geholpen
- om de geest van voortdurend gebed niet te verliezen!

*Mijn lieve Jezus, U keert terug naar de Hof en
U lijkt niet meer verder te kunnen.*

U heft uw Gelaat, doordrenkt met Bloed en aarde, naar de Hemel,
en **U herhaalt voor de derde keer:**

***"Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk van Mij gaan.
Heilige Vader, help Mij! Ik heb troost nodig!"***

***Door de zonden die op Mij wegen,
ben Ik voor uw oneindige Majesteit
- walgelijk, weerzinwekkend,
- de minste onder de mensen.***

***Uw Gerechtigheid is boos op Mij.
Maar kijk naar Mij, O Vader,
Ik ben nog altijd Uw Zoon, die één geheel vormt met U.
Alstublieft, help - heb medelijden, O Vader!
Laat Mij niet zonder troost!"***

*Mijn lieve Jezus,
Nu hoor ik **U roepen** op uw lieve Mama **om hulp:***

***"Lieve Mama, hou Mij in uw armen,
zoals u deed toen Ik een Kind was!
Geef Mij die melk die Ik van U zoog,
- om Mij te verfrissen en***

**- om de bitterheid van mijn Lijden te verzachten.
Geef Mij uw Hart, dat Mij steeds blij maakte.**

**Lieve Mama, Magdalena, lieve Apostelen,
allen die Mij liefhebben
- help Mij, troost Mij!**

**Laat Mij niet alleen in deze extreme momenten.
Verzamel allen om Mij heen als een kroon.
Geef Mij de troost van jullie gezelschap, van jullie liefde!"**

Jezus, mijn Liefde,
wie kan U nog weerstand bieden
wanneer zij U zien in deze zo extreme toestand!
Welk hart kan zo hard blijven
bij het zien dat U verdrinkt in uw Bloed!
Wie zal geen stortvloed van bittere tranen storten!

Mijn Jezus, wees getroost!
Ik zie dat de Vader U als troost en hulp een Engel zendt.
Dan kan U deze toestand van doodsangst verlaten.
En U kan uzelf overleveren in de handen van de Joden.

Terwijl U met de Engel spreekt,
wil ik overal rondgaan in de Hemel en op de aarde.
Sta mij toe dit Bloed te nemen dat U vergoten hebt op de Olijfberg.
Ik wil het aan alle mensen geven,
- als een onderpand van hun Verlossing.
En in ruil hiervoor zal ik U hun genegenheid, hartslagen, gedachten,
stappen en werken brengen.
Dit zal U troosten.

Mijn hemelse Mama,
ik kom bij u om samen naar alle zielen te gaan,
- om hen het Bloed van Jezus te brengen.

Lieve Mama Maria, Jezus wil troost.

De beste troost die wij Hem kunnen geven is Hem zielen brengen.

Maria Magdalena, begeleid ons!

Jullie allemaal, heilige Engelen, komt en zie in welke ellendige toestand Jezus zich bevindt! Hij wil troost van iedereen.

Zijn uitputting is zodanig dat hij niemand weigert.

Mijn Jezus, terwijl U de Kelk vol intense bitterheden drinkt,

- die de hemelse Vader U gezonden heeft,

hoor ik U zuchten en kreunen.

Met een verstikte stem **zegt U:**

"Zielen, zielen, komt, verlicht Mij!

Neem plaats in mijn Mensheid.

Ik wil jullie, Ik verlang naar jullie!

Alstublieft, weest niet doof voor mijn Stem.

Maak mijn vurige verlangens, mijn Bloed, mijn Liefde, mijn Pijnen niet nutteloos!

Komt, zielen, komt!"

Lieve Jezus, elke kreun en elk zucht is een wonde voor mijn hart en geeft mij geen rust.

Ik maak uw Bloed, uw Wil, uw vurige ijver, uw Liefde, tot de mijne.

Ik wil rondgaan in de Hemel en op de aarde.

En ik wil bij alle zielen gaan,

- om hen uw Bloed te geven als onderpand van hun Verlossing,

- om hen tot U te brengen,

om uw overmatige Liefde te mildereren en

om de bitterheid van uw Doodsangst te verzachten.

Begeleidt mij alstublieft met uw Blick terwijl ik dit doe.

Mijn Mama, ik kom bij U omdat Jezus zielen wil. Hij wil troost.

Geef mij daarom uw moederhand. En laat ons samen over de gehele wereld rondgaan, op zoek naar zielen.

Laten wij in zijn Bloed sluiten:

- de affecties, de verlangens, de gedachten, de werken,
- de bewegingen en stappen van alle mensen.

Laten wij de vlammen van zijn Hart in hun zielen leggen,

- zodat zij zich aan Hem toevertrouwen.

En dan zullen wij hen bij Jezus brengen, om de Pijn van zijn bittere Doodsangst te verzachten.

Mijn beschermengel, ga ons vooraf.

Ga en bereid de zielen die dit Bloed zullen ontvangen voor, zodat geen enkele Druppel zonder overvloedig resultaat blijft.

Mijn Mama, haast u, laat ons rondgaan!

Ik zie dat de Blik van Jezus ons volgt.

Ik hoor zijn herhaalde snikken, die ons aansporen onze taak te bespoedigen.

Mama, bij de eerste stappen zijn wij

- bij de deur van de huizen waar zieken liggen.

Hoeveel gepijnigde ledematen!

Hoeveel zieken vloeken door de hevigheid van de pijnen,

- barsten in godslastering uit en
- proberen zich van het leven te beroven.

Anderen zijn door iedereen in de steek gelaten en hebben niemand die hen

- een woord van troost,
- de meest noodzakelijke hulp kan bieden.

En hierdoor vloeken zij en wanhopen zij nog meer.

Ah, Mama, ik hoor de snikken van Jezus.

Hij ziet zijn Liefdesblijken:

- de zielen te laten lijden om hen aan Hem gelijk te maken,
veranderd in beledigingen

Alstublieft, laten wij hen zijn Bloed geven,
opdat Het hen de nodige hulp kan verlenen.

En het Licht ervan kan hen laten inzien:

- de weldaden van het lijden en
- de gelijkenis die zij verwerven met Jezus.

En U, mijn Mama, ga dichtbij hen.

Raak als liefhebbende moeder hun pijnlijke wonden aan
met uw zegenende handen.

Verzacht hun pijnen. Neem hen in uw armen.

En stort vanuit uw Hart stromen van Genaden over al hun pijnen.

Blijf bij de verlatenen. Troost de bedroefden.

Roep edelmoedige zielen op om diegenen te helpen,

- die de nodige hulp missen.
- die lijden door de verschrikkingen van grote pijnen,
zodat zij, gesterkt en met meer geduld
kunnen verdragen wat Jezus voor hen beschikt.

Laten wij blijven rondgaan

en de kamers van de stervenden binnengaan.

Mijn mama wat een verschrikkelijk schouwspel!

Hoeveel zielen staan op het punt in de hel te vallen!

Na een leven van zonde geven zovelen de laatste smart aan dit
Goddelijk Hart, reeds zoveel doorboord:

- zij bekronen hun laatste adem met een daad van wanhoop.

Vele demonen zijn om hen heen.

Zij werpen in hun hart schrik en angst voor de goddelijke Rechter,

Op die manier voeren zij de laatste aanval tegen hen uit,
om hen naar de hel te slepen.

Zij willen de helse vlammen voeden en de stervenden erin
wikkelen, zodat er voor de hoop geen plaats meer over blijft.

Nog anderen zijn gebonden aan de goederen van de aarde.
Zij zijn niet in staat om de laatste stap te zetten van de tijd in de
eeuwigheid.

Alsjeblief, Mama, deze momenten zijn extreem.

Zij hebben zeer veel hulp nodig.

Ziet U niet hoe zij beven, hoe zij zich wringen in hun pijnen van
doodsangst en om hulp en medelijden smeken!

Heilige Mama, leg uw moederlijke hand op hun ijskoud voorhoofd.
Ontvang hun laatste adem.

Laat ons het Bloed van Jezus geven aan elk van de stervenden,
zodat Het de demonen op de vlucht jaagt, en hen allen in staat stelt
- om de laatste sacramenten te ontvangen, en
- om een goede en heilige dood te sterven.

Laten wij hen als troost, de Doodsangst van Jezus geven,
zijn Liefkozingen, zijn Tranen en zijn Wonden.

Laat ons de banden scheuren die hen vasthouden.

Laten wij aan allen het woord van vergiffenis laten horen.

En laten wij zoveel vertrouwen in hun hart leggen,

- dat zij zich in de Armen van Jezus werpen.

Wanneer Jezus hen oordeelt,

- zal Hij hen in zijn Armen vinden, bedekt met zijn eigen Bloed,
en Hij zal aan allen zijn Vergiffenis schenken.

Lieve Mama, laat ons blijven rondgaan.

Kijk met uw moederlijke blik met liefde naar de aarde en heb

medelijden met de vele arme mensen die dit Bloed nodig hebben.

Mijn Mama, de zoekende Blik van Jezus spoort mij aan mij te haasten. Hij heeft dorst naar zielen.

Ik hoor zijn kreunen in de diepte van mijn hart, dat **mij herhaalt**:
"Mijn kind, help Mij, geef Mij zielen!"

Mama, zie hoe de aarde gevuld is met zielen die op het punt staan in zonde te vallen.

Jezus barst in wenen uit als Hij ziet dat zijn Bloed opnieuw ontheiligd wordt. Enkel een wonder kan verhinderen dat deze mensen in zonde vallen.

Laten wij daarom het Bloed van Jezus aan hen geven, opdat zij daarin de Kracht en de Genade vinden om niet te zondigen.

Mama! Wij gaan nog verder :

Hier zijn zielen die reeds in zonde gevallen zijn, die een hand zoeken om op te staan.

Jezus bemint deze zielen.

Maar Hij kijkt vol afschuw naar hen, omdat zij bedekt zijn met vuiligheid. En zijn Doodsangst wordt intenser.

Laten wij het Bloed van Jezus aan hen geven en hen een hand reiken die hen opnieuw opricht.

Mama, deze zielen hebben zijn Bloed nodig.

Zij zijn dood voor de Genade.

Hoe betreuenswaardig is hun toestand!

De Hemel kijkt naar hen en weent van verdriet.

De aarde ziet hen met afschuw aan.

Alle elementen zijn tegen hen en willen hen vernietigen.

omdat zij vijanden zijn van de Schepper.

Mama, het Bloed van Jezus bevat het Leven van de Genade.

Laten wij Het aan hen geven, zodat, zij bij deze Aanraking,

- opnieuw kunnen opstaan, mooier dan zij voorheen waren en de gehele Hemel en de gehele aarde laten glimlachen.

Mama, laat ons blijven rondgaan.

Zie, er zijn zielen die het merkten van de verdoemenis dragen,

- zielen die zondigen en weglopen van Jezus.

- die Hem beledigen en twifelen aan zijn Vergeving.

Dit zijn de nieuwe Judassen, die, verspreid over de aarde, zijn Hart doorboren, dat zoveel bitterheid draagt.

Laten wij hen het Bloed van Jezus geven,

- zodat het merkten van de verdoemenis van hen afgewist wordt en zij dit van de Verlossing bekomen.

- zodat in hun hart zoveel vertrouwen en na de zonde, zoveel liefde gelegd wordt, dat zij naar de Voeten van Jezus lopen, er zich aan vastklampen om hen nooit meer los te laten.

Mama, zie, er zijn zielen die als gekken naar de verdoemenis lopen.

En er is niemand om hun stappen tegen te houden.

Alsjeblief, laat ons dit Bloed van Jezus voor hun voeten uitgieten.

Door die Aanraking, door het Licht en door de smekende Stem die hen willen redden, zullen zij gestopt worden en zich op de weg naar hun Redding begeven!

Mama, laat ons blijven rondgaan.

Zie, er zijn goede zielen, onschuldige zielen,

in wie Jezus zijn Vreugde en zijn Rust vindt in de Schepping.

Maar er zijn slechte mensen om hen heen met vele valstrikken en zij geven hen veel ergernis,

- om deze onschuld weg te nemen, en

- om de vreugde en de rust van Jezus te veranderen in verdriet en bitterheid.

Het is alsof zij geen ander doel hebben dan aan dit Goddelijk Hart voortdurend verdriet te bezorgen.

Laten wij daarom hun onschuld verzegelen en omringen met het Bloed van Jezus. Moge Het de verdedigingsmuur zijn, zodat de zonde niet kan binnendringen in hen.

Dit Bloed zal allen die hen willen besmetten op de vlucht drijven en hen zuiver en ongeschonden houden.

Zo kan Jezus in hen een rustplaats in zijn Schepping vinden en ook alle vreugden.

En uit Liefde voor hen zal Hij medelijden krijgen met zovele andere arme mensen.

Mama, laten wij deze zielen in het Bloed van Jezus leggen.

Laten wij hen steeds verenigen met de heilige Wil van God en hen in zijn Armen leggen.

Laat ons hen binden aan zijn Hart, met de zoete kettingen van zijn Liefde, om de bitterheid van zijn Doodsstrijd te verzachten.

Mama, luister, dit Bloed roept en wil nog andere zielen.

Laten wij samen naar de gebieden gaan van de ketters en de ongelovigen.

Hoeveel verdriet voelt Jezus daar niet !

Hij, die het leven van allen is, ontvangt niet eens een kleine daad van wederliefde terug.

Hij wordt door zijn eigen schepselen zelfs niet gekend.

Alsjeblief, *Mama*,

laat ons hen het Bloed van het Lam van God geven, zodat Het de duisternis van de onwetendheid en de ketterij kan verdrijven.

Laat hen begrijpen dat zij een ziel hebben,

- en open de Hemelen voor hen.

Laten wij hen dan allemaal in het Bloed van Jezus plaatsen.

Laat ons hen rondom Hem brengen, zoals vele verweesde en verbannen kinderen, die hun Vader vinden.

En zo zal Jezus zich in zijn zeer bittere Doodsstrijd getroost voelen.

Jezus lijkt nog niet tevreden te zijn. Hij wil nog andere zielen.

Hij voelt hoe *stervende zielen van de ketters en ongelovigen uit zijn Armen gerukt worden, om in de hel terecht te komen.*

Deze zielen staan nu op het punt hun laatste adem uit te blazen en in de afgrond te vallen.

Niemand is in hun buurt om hen te redden.

De tijd is kort, het laatste ogenblik komt.

Zij zullen zeker verloren gaan!

Nee, *Mama*, het Bloed van Jezus zal niet nutteloos voor hen vergoten worden. Laat ons daarom snel naar hen toegaan.

Laat ons het Bloed van Jezus over hun hoofden gieten, opdat het voor hen als doopsel dient en hen geloof, hoop en liefde geeft.

Mama, ga dicht bij hen en vul aan wat hen ontbreekt.

Meer nog, maak uzelf zichtbaar.

De Schoonheid van Jezus straalt op uw gelaat.

Uw gedrag is gelijk aan het Zijne.

En zo, door U te zien, zullen zij Jezus zeker leren kennen.

Druk hen dan aan uw Moederlijk Hart.

Leg in hen het Leven van Jezus, dat U bezit.

Zeg hen dat U, als hun Moeder, wenst

dat zij voor altijd gelukkig zijn in de Hemel.

En als zij hun laatste adem uitblazen, ontvang hen in uw Armen, en laat hen overgaan van de uwe in de Handen van Jezus.

Als Jezus, volgens de rechten van de Gerechtigheid, hen

niet wil ontvangen, herinner Hem dan aan de Liefde waarmee Hij hen aan de voet van het Kruis aan u toevertrouwd heeft .

Sta op uw rechten als Moeder, zodat Hij uw Liefde en gebeden niet kan weerstaan. En terwijl Hij uw Hart tevreden stelt, zal Hij ook zijn eigen vurige wensen vervullen.

Mama, laat ons nu dit Bloed nemen en het aan allen geven:

- aan de bedroefden, opdat zij troost ontvangen,
- aan de armen, opdat zij berusten in hun armoede,
- aan hen die beproefd worden, opdat zij overwinnen,
- aan de ongelovigen, opdat de deugd van het geloof in hen moge triomferen,
- aan de lasteraars, opdat hun vloeken veranderen in zegeningen,

- aan de priesters, opdat zij hun zending begrijpen en waardige dienaren van Jezus zijn.

Raak hun lippen aan met dit Bloed, zodat zij geen woorden spreken die niet tot de eer van God strekken.

Raak hun voeten aan met dit Bloed, zodat de Liefde hen vleugels geeft om de zielen te gaan zoeken en hen naar Jezus te brengen.

Laat ons dit Bloed aan de leiders van de volkeren geven, opdat zij

- onder hen verenigd mogen zijn, en
- zachtmoedigheid en liefde voelen voor hun onderdanen.

Laat ons nu naar het Vagevuur gaan, en dit Bloed ook aan de louterende zielen geven. De arme zielen weeklagen en verlangen naar dit Bloed voor hun Verlossing.

Mama, hoort u hun gekreun, de verzuchtingen van hun liefde niet? Ziet u niet hoe zij lijden omdat zij zich voortdurend aangetrokken voelen tot het hoogste Goed?

Zie hoe Jezus zelf hen sneller wil zuiveren om hen bij Zich te hebben. Hij trekt hen aan met zijn Liefde, en zij beantwoorden Hem

met hun voortdurende uitingen van liefde voor Hem.

Wanneer zij zich in zijn Aanwezigheid bevinden, zijn zij nog niet in staat om de Zuiverheid van zijn Goddelijke Blik te verdragen. Zo worden zij gedwongen achteruit te gaan en zich opnieuw in de vlammen te laten vallen!

Mijn Mama, laat ons af dalen in deze diepe gevangenis
en dit Bloed over de arme zielen uitgieten.

Laten wij hen Licht brengen.

Laten wij hun verlangens van liefde bevredigen.

Laten wij het vuur uitdoven dat hen verbrandt.

Laten wij hen zuiveren van al hun vlekken.

En zo, bevrijd van hun pijnen, zullen zij in de Armen van hun hoogste Goed vliegen.

Laat ons dit Bloed geven aan de meest verlaten zielen, opdat zij daarin alle gebeden vinden die de mensen hun niet geven.

Mama, laat ons dit Bloed geven aan alle arme zielen.

Laat ons niemand van hen uitsluiten, zodat allen door dit Bloed Verlichting en Verlossing vinden.

Toon u als Koningin in deze plaatsen van gejammer en geklaag.

Raak hen aan met uw moederlijke handen,

- haal hen één voor één uit deze hevige vlammen

en laat allen naar de Hemel vliegen.

Laten wij nu ook naar de Hemel gaan.

Laten we ons plaatsen aan de poorten van de eeuwigheid

en sta mij toe, Mama, om dit Bloed ook aan U te geven,

voor uw grotere Glorie. Moge dit Bloed U overspoelen met nieuw Licht en met nieuwe Glorie.

En laat dit Licht neerdalen *voor het welzijn van alle mensen*,
om Genaden en Verlossing te geven aan allen.

Mijn Mama, geef dit Bloed ook aan mij.
U weet hoezeer ik het nodig heb.

Met uw eigen moederlijke handen,
herstel mij volledig met dit Bloed.

En terwijl u mij herstelt,
- reinig mij van elke vlek, genees mijn wonden,
- verrijk mijn armoede.
Laat dit Bloed in mijn aderen circuleren
en mij opnieuw het Leven van Jezus schenken.

Moge Het neerdalen in mijn hart en het veranderen in zijn Hart.
Moge het mij zo mooi maken dat Jezus in mij al zijn Vreugden kan vinden.

Mama, laat ons tenslotte binnengaan in de hemelse gebieden,
en laat ons dit Bloed geven aan alle Heiligen, aan alle Engelen,
zodat zij
- meer glorie mogen ontvangen,
- in grotere dankbaarheid tot Jezus ontvlammen, en
- bidden voor ons zodat wij bij hen mogen komen,
door de Kracht van dit Bloed.

En nadat wij dit Bloed aan allen gegeven hebben,
laat ons opnieuw naar Jezus gaan.

Engelen, heiligen, komt met ons mee.
Ah! Jezus heeft dorst naar zielen.
Hij nodigt allen uit in zijn Mensheid,
- om aan allen de Vruchten van zijn Bloed te geven.
Laten wij hen rondom Hem plaatsen.
Hij zal zich verkwikt voelen en eerherstel ontvangen voor de zeer bittere Doodsstrijd die Hij geleden heeft.

En nu, Heilige Mama, laat ons aan alle natuurelementen vragen om bij Hem te komen, zodat ook zij Jezus eer kunnen bewijzen.

O licht van de zon, kom de duisternis van deze nacht verdrijven, om troost te geven aan Jezus.

O sterren, daalt met uw flikkerende stralen af van de hemel. Kom en geef troost aan Jezus.

Bloemen van de aarde, komt met uw geuren, *vogels*, komt met uw gezang.

Alle elementen van de aarde, komt Jezus troosten. Komt!

O zee, kom Jezus verfrissen en wassen.

Hij is onze Schepper, ons Leven, ons Alles.

Komt allen

- om Hem te troosten,

- om Hem eer te bewijzen als onze opperste Heer.

Maar ah! Jezus zoekt geen licht, sterren, bloemen, vogels.

Hij wil zielen, zielen!

Mijn lieve Jezus, hier zijn zij, allemaal samen met mij.

Uw lieve Mama is dicht bij U. Rust alstublieft in haar armen.

Ook zij zal troost ontvangen door U in haar schoot te houden.

Zij beleefde immers in hoge mate uw smartelijke Doodsstrijd samen met U.

Maria - Magdalena is ook hier,

Martha is hier, en alle liefdevolle zielen van alle eeuwen.

Alstublieft, Jezus, aanvaard hen, en zeg een Woord van vergiffenis en van liefde tot allen. Bind hen allen aan uw Liefde, zodat geen enkele ziel U nog kan ontsnappen!

Maar, ah! **U lijkt te zeggen:**

"O kind, hoeveel zielen ontsnappen Mij met geweld en vallen in de eeuwige afgrond!"

***Hoe kan mijn verdriet ooit worden verzacht,
wanneer Ik één enkele ziel zoveel liefheb
- als Ik alle zielen samen liefheb?"***

Lijdende Jezus, het lijkt erop dat uw Leven uitdooft.
Ik hoor al het geratel van de Doodsstrijd.
Uw mooie Ogen zijn verduisterd door de naderende dood.
Al uw Ledematen zijn levenloos.
En vaak is het alsof U niet meer ademt.

Ik voel mijn hart barsten van de pijn.
Ik omhels U en U voelt ijskoud aan.
Ik schud U zachtjes en U geeft geen teken van leven!
Jezus, bent U dood?

Bedroefde mama, engelen van de Hemel, komt wenen om Jezus,
en laat niet toe dat ik zonder Hem verder leef.
Ah, dat kan ik niet!
Ik druk Hem steviger tegen mij aan,
en ik hoor Hem nog eens ademhalen.
En dan geeft Hij weer geen teken van leven!

Ik roep Hem: "Jezus, Jezus, mijn Leven, sterf niet!"

Ik hoor al het geroep van uw vijanden, die U komen halen.
Wie zal U verdedigen in uw toestand?
Plots beweegt U zich alsof U uit de dood herrijst naar het leven.

U kijkt mij aan en zegt:

***"O ziel, ben je hier? Ben je dan toeschouwer geweest van mijn
pijnen en van de vele keren dat Ik de dood heb ondergaan?"***

***Weet dat Ik in deze drie uren van zeer bittere Pijnen in de Hof,
- in Mijzelf de levens van alle mensen insloot,***

**- al hun pijnen en hun dood leed,
en Ik mijn eigen Leven aan elk van hen gaf!**

**Mijn kwellingen zullen de hunne ondersteunen.
Mijn bitterheid en mijn Dood zullen voor hen
in een bron van Zoetheid en Leven veranderen.**

Hoeveel hebben de zielen Mij gekost!

Werd Ik tenminste beloond!

**Je hebt gezien dat Ik, terwijl Ik stierf, opnieuw begon te
ademen: dat was de dood van de mensen die Ik in Mij voelde!"**

Mijn lijdende Jezus,

U hebt ook mijn leven in U ingesloten, en dus ook mijn dood.
Daarom vraag ik U, omwille van uw zeer bittere Doodsstrijd,
om mij te komen helpen op het moment van mijn dood.

Ik heb U gegeven:

- mijn hart als toevluchtsoord en rustplaats,
- mijn armen om U te ondersteunen, en
- mijn hele wezen om over te beschikken.

Oh, hoe graag zou ik mijzelf in de handen van uw vijanden geven,
om in uw plaats te sterven!

*Leven van mijn hart, kom op dat moment,
om mij alles te geven wat ik U gegeven heb:*

- uw Gezelschap,
- uw Hart als bed en rust,
- uw Armen als steun,
- uw moeizame Adem om mijn moeilijke ademhaling te verlichten.

Dan zal ik ademen met uw Adem.

Deze zal mij, als zuiverende lucht, zuiveren van elke vlek
en mij de eeuwige zaligheid laten binnengaan.

Nog meer, *mijn lieve Jezus*,
geef uw allerheiligste Mensheid aan mijn ziel.
Als U dan naar mij kijkt, zal U Uzelf zien.
En zo zal U niets vinden wat U tegenstaat.

Baad mij in uw Bloed.
Bekleed mij met het witte Kleed van de Goddelijke Wil.
Overstelp mij met uw Liefde. En laat mij bij uw laatste Kus
van de aarde naar de Hemel vliegen.

Wat ik voor mijzelf wens, geef dit ook aan alle stervenden.
Omhels hen allemaal met uw vurige Liefde
en geef hen de kus van vereniging met U.
Red hen allemaal en laat niemand verloren gaan!

Mijn lijdende Jezus,
ik offer U dit heilige Uur, de overweging van uw Lijden en uw Dood,
- om de rechtvaardige Toorn van God voor de vele zonden te
ontwapenen,
- voor de bekering van alle zondaars,
- voor de vrede tussen de volkeren,
- voor onze heiliging, en
- voor de verlichting van de zielen in het Vagevuur.

Ik zie nu dat uw vijanden nabij zijn.
U wil mij verlaten om naar hen toe te gaan.

Jezus, laat mij uw Lippen kussen, die Judas durft te kussen met zijn
helse kus. Laat mij uw Gelaat afdrogen, nat van het Bloed, waarop
U klappen en spuug zal krijgen.

Bind mij stevig vast aan uw Hart, en laat niet toe dat ik U verlaat.
Sta mij bij en zegen mij.

Overwegingen en oefeningen

In dit derde uur van Gethsemani vroeg Jezus om Hulp uit de Hemel. Zijn pijnen waren zo hevig dat Hij ook om de troost van zijn discipelen vroeg.

En wij, vragen wij in elke pijnlijke omstandigheid altijd om hulp uit de Hemel? En als wij op mensen beroep doen, doen wij dit dan ordelijk? Richten wij ons dan tot mensen die ons op een heilige manier kunnen steunen?

Als wij niet de hulp krijgen waarop wij hoopten, aanvaarden wij dan de tekortkomingen van de mensen om ons meer in de Armen van Jezus te werpen?

Jezus werd getroost door een engel.

En wij, kunnen wij zeggen dat wij de engel van Jezus zijn
- door bij Hem te blijven
om Hem te troosten en te delen in zijn bitter lijden?

Maar om een echte engel voor Jezus te kunnen zijn,
is het nodig het lijden te aanvaarden
- als door Hem gezonden,
en dus als goddelijk Lijden.

Alleen dan kunnen we een God die zo bedroefd is, troosten.

Wanneer wij echter het lijden op een menselijke manier zien,
kunnen wij dit niet gebruiken om de God - Mens te troosten.
Daarom kunnen wij dan zijn engel niet zijn.

In het lijden dat Jezus ons zendt, lijkt Hij ons de kelk te sturen
waarin wij de vruchten van dit lijden moeten leggen.

Deze pijnen, met liefde en berusting geleden,
zullen veranderen in een zeer zoete nectar voor Jezus.

Bij elke pijn zullen wij zeggen:

"Jezus roept ons bij Zich om zijn engel te zijn.

Hij wil onze troost,

dus laat Hij ons delen in zijn Pijnen."

Jezus, mijn Liefde,

- in mijn pijnen zoek ik uw Hart als toevluchtsoord, en

- in uw Pijnen wil ik U troosten met mijn pijnen,

Zo kunnen wij elkaars lijden delen.

Moge ik uw troostende engel zijn.

Dankzegging na elk Uur

Dankzegging na het heilig Uur

Het achtste Uur - van 24 uur tot 1 uur

Jezus wordt gevangen genomen.

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Mijn Jezus, het is al middernacht. U voelt dat uw vijanden naderen.
U maakt uzelf klaar en droogt uw Bloed.
Gesterkt door de ontvangen Troost,
gaat U opnieuw naar uw leerlingen.

U roept hen, U vermaant hen en U neemt hen mee om uw vijanden tegemoet te treden. Uw vlugheid wil mijn traagheid herstellen, mijn weerstand en mijn luiheid in het werken en lijden uit liefde tot U.

Het verraad van Judas

Maar, *mijn goede Jezus*,
- wat een ontroerend tafereel zie ik!
Eerst ontmoet U de ontrouwe Judas.
Hij komt naar U toe, omhelst U, begroet U en kust U.

En U, *zeer hartstochtelijke Liefde*, vermijdt die helse lippen niet.
U omhelst hem en drukt hem aan uw Hart.
U wil hem uit de hel trekken
en U geeft hem nieuwe tekenen van uw Liefde.

Mijn Jezus, hoe is het mogelijk U niet lief te hebben!
Uw Liefde is zo teder dat elk hart U zou moeten liefhebben.
Nochtans beminnen zij U niet!

Mijn Jezus, U verdraagt deze kus van Judas.
Zo herstelt U voor
- het verraad,
- de schijnheiligheid,

- het bedrog
onder het mom van vriendschap en heiligheid,
- vooral van priesters.
Uw Kus laat zien dat U aan geen enkele zondaar,
- mits hij nederig bij U komt,
uw vergeving weigert.

Mijn zeer zachte Jezus,
U geeft Uzelf nu over in de handen van uw vijanden,
en U geeft hen de toelating om U alles te laten lijden wat zij willen.

Mijn Jezus, ik geef mijzelf in uw Handen,
- zodat U met mij kan doen wat U wil.
En samen met U, wil ik
- uw Wil volgen,
- delen in uw Eerherstel , en
- uw Pijnen lijden.

Ik wil altijd bij U zijn, opdat er
- geen belediging is, die ik niet herstel,
- geen bitterheid is, die ik niet verzacht,
- geen spuug of slagen die U ontvangt,
die niet gevolgd worden door een kus en een liefkozing van mij.

Wanneer U op de grond zal vallen,
zullen mijn handen er altijd zijn om U te helpen opstaan.

Mijn Jezus, ik wil altijd bij U zijn.
Ik wil U zelfs geen minuut alleen laten.
Om hiervan zeker te zijn, laat mij een plaats in Uzelf innemen.
Dan zal ik in uw Gedachten zijn, in uw Blikken, in uw Hart,
en in uw ganse Wezen.
Dan zal ik alles wat U doet, ook doen.

Op deze manier zal ik U trouw gezelschap kunnen houden.

Niets van uw Pijnen zal mij ontgaan,
en ik zal U voor alles mijn liefde kunnen terug geven.

Mijn lieve Jezus, ik zal naast U staan
- om U te verdedigen,
- om uw Lessen te leren,
- om te letten op al uw Woorden, één voor één.

Ah, hoe zoet dalen de Woorden waarmee U Judas aansprak, in mijn hart: **"Vriend, waarom ben je gekomen?"**

Ik voel dat U mij ook zo aanspreekt.
U noemt mij niet 'vriend', maar "kind":
"Kind, waarom ben je gekomen?"
om mij te horen antwoorden: *"Jezus - om U lief te hebben"*.

"Waarom ben je gekomen?",
herhaalt U mij wanneer ik 's morgens wakker word.

"Waarom ben je gekomen?", zegt U wanneer ik bid.

"Waarom ben je gekomen?", herhaalt U mij in de Heilige Hostie,
als ik kom om U in mijn hart te ontvangen.

Wat een mooie oproep voor mij en voor allen!
Maar hoeveel mensen antwoorden op uw **"Waarom ben je gekomen?"** met een *"Ik kom om U te beledigen!"*

Anderen doen alsof zij U niet horen en zij geven zich over aan allerlei zonden. Zij beantwoorden uw **"Waarom ben je gekomen?"**, met naar de hel te gaan!

Mijn Jezus, hoeveel medelijden heb ik met U!
Ik wil de touwen nemen waarmee uw vijanden U willen vastbinden,
om deze zielen vast te binden en U dit verdriet te besparen.

Terwijl U naar uw vijanden gaat,
hoor ik **uw minzame Stem zeggen**: "**Wie zoekt U?**"
Zij antwoorden: "Jezus de Nazarener".

En **U zegt tot hen**: "**Ik ben het**". Met deze Woorden zegt U alles.
En U toont wie U bent. Zozeer zelfs, dat de vijanden beven en als
dood op de grond neervallen.

En **U**, ongeëvenaarde Liefde, **herhaalt opnieuw**, "**Ik ben het**".
U roept hen opnieuw tot leven en U geeft Uzelf, vrijwillig,
in de macht van uw vijanden.

Jezus wordt vastgebonden en geketend

Ah! Hoe slecht en hoe ondankbaar!
In plaats van nederig en bevend voor uw Voeten neer te knielen
en om uw vergiffenis te vragen, misbruiken zij uw Goedheid.
En zij verachten uw Genaden en Wonderen.

Zij leggen uw Handen op uw Rug
en zij binden U vast met touwen en kettingen.
Zij werpen U op de grond.
Zij vertrappelen U en zij trekken uw Haar uit.

U heeft een oneindig Geduld en blijft onbewogen.
U lijdt en herstelt voor de beledigingen van hen die, ondanks uw
Wonderen, zich niet overgeven aan uw Genade, en hardvochtiger
worden.

Met die touwen en kettingen, ontvangt U van de Vader de Genade
om de ketenen van onze zonden te verbreken.
En U bindt ons met de zoete kettingen van de Liefde.

Wanneer Petrus, om U te verdedigen, het oor van Malchus afsnijdt,
verbetert U hem liefdevol.

Hiermee wil U de goede werken herstellen,
- die niet met een heilige voorzichtigheid gedaan worden, of
- die door een overdreven ijver in zonde doen vallen.

Mijn zeer geduldige Jezus, deze touwen en kettingen lijken uw
Goddelijke Persoon mooier maken:

- uw Voorhoofd wordt majestueuzer, zozeer zelfs dat het de
aandacht van uw vijanden trekt,
- uw Ogen schitteren met meer Licht,
- uw goddelijke Gelaat neemt een opperste vrede en zachtheid aan,
dat het zelfs uw beulen in verrukking brengt.

Met uw zachte en indringende Woorden, hoewel weinig,
- doet U hen beven.

Zozeer zelfs, dat zij U enkel kunnen beledigen
- omdat U dit zelf toelaat.

Mijn geketende en gebonden Liefde,

Is het mogelijk dat U zich laat binden voor mij,
- om mij grotere blijf van uw Liefde te geven,
terwijl ik, uw klein kind, zonder kettingen blijf?

Nee, nee! Bind mij liever zelf met uw zeer heilige Handen,
- met uw eigen touwen en kettingen.

Terwijl ik uw goddelijke Voorhoofd kus, vraag ik U, om

- al mijn gedachten, mijn ogen, mijn oren,
- mijn tong, mijn hart, mijn affecties, alles in mij,
aan U te binden.

En bind samen met mij, alle mensen aan U vast.

Wanneer zij dan de zoetheid van uw liefdevolle kettingen voelen,
zullen zij U nooit meer durven beledigen.

Mijn lieve Jezus, het is nu één uur.

Mijn geest begint in te dommelen. Ik zal mijn best doen om wakker
te blijven. Maar als de slaap mij verrast, blijf ik toch in U om U te

kunnen volgen in wat U doet.
Beter nog, U zal het zelf doen voor mij.

In U laat ik

- mijn gedachten, om U te verdedigen tegen uw vijanden,
- mijn ademhaling, als cohorte en gezelschap,
- mijn hartslag, om U zonder ophouden te zeggen dat ik U bemin en om de liefde te geven die anderen U niet geven,
- de druppels van mijn bloed, om U te verkwikken en om U alle Eer en Eerbied terug te geven, die zij U ontnemen met hun beledigingen, spuw en klappen.

Mijn Jezus, geef mij een kus, omhels mij en zegen mij
En als U wil dat ik rust, laat mij rusten in uw aanbiddelijk Hart.
Als uw hartslag versnelt door Liefde of door Verdriet,
zal ik dan wakker kunnen worden.
Zo zullen wij steeds samen zijn. Lieve Jezus, laten wij zo afspreken.

Overwegingen en oefeningen

Jezus gaf zich onmiddellijk over in de handen van de vijanden.
Hij zag de Wil van de Vader in zijn vijanden.

Zijn wij bij bedrog of verraad van mensen, bereid te vergeven zoals Jezus vergaf?

Nemen wij het kwaad dat wij van mensen ontvangen,
als uit de Handen van God aan?

Zijn wij bereid alles wat Jezus van ons verlangt onmiddellijk te volbrengen?

Kunnen wij in onze kruisen en moeilijkheden zeggen, dat ons geduld dat van Jezus nabootst?

Mijn geketende Jezus, mogen uw kettingen mijn hart stevig vastbinden, zodat ik bereid ben om alles te lijden wat U wil!

Dankzegging na elk Uur

Het negende Uur - van 1 uur tot 2 uur

Jezus wordt in de beek - de Cedron - geduwd.

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Mijn geliefde Jezus,

mijn arme geest is tussen waken en slapen en volgt U.

Hoe kan ik mijzelf in slaap laten vallen,

- als ik zie dat iedereen U verlaat en van U wegloupt?

De Apostelen zelf, de vurige Petrus,

- die zojuist zei dat hij zijn leven voor U wilde geven,

de geliefde discipel die U,

- met zoveel liefde,

- liet rusten op Uw Hart,

ah, zij laten U allen in de steek en zij laten U over aan de willekeur van uw wrede vijanden!

Mijn Jezus, U bent alleen!

Uw zeer zuivere Ogen kijken rond om te zien of tenminste één van de door U zo begunstigde vrienden U volgt om U zijn liefde te bewijzen en U te verdedigen.

En als U ziet dat niemand, niemand, U trouw is gebleven, krimpt Uw Hart ineen, en U barst in tranen uit.

U voelt meer pijn door het verlaten zijn van uw meest getrouwen, dan door wat de vijanden U aandoen.

Mijn Jezus, ween niet, of liever, laat mij samen met U wenen.

En **mijn lieve Jezus lijkt te zeggen:**

"Ah, kind, laten wij samen wenen :

- over het lot van zovele zielen die aan Mij toegewijd zijn, die, door kleine beproevingen, door incidenten van het leven, zich niet langer om Mij bekommeren en niet meer naar Mij omkijken.

- Voor vele anderen, die beschaamd zijn en laf, en Mij, bij gebrek aan moed en vertrouwen, in de steek laten.

- Voor velen die geen eigen voordeel vinden in heilige dingen, en zich dan ook niet om Mij bekommeren.

- Voor vele priesters die preken, die de H. Mis opdragen, die biecht horen uit eigenbelang en eigenliefde. Uiterlijk tonen zij dat zij rondom Mij zijn, maar Ik blijf altijd alleen!

Ah, kind, hoe zwaar weegt deze verlatenheid op Mij!

**Niet alleen mijn Ogen wenen, ook mijn Hart bloedt!
O alsjeblief, Ik smeed je om mijn bittere Pijnen te milderer door te beloven dat jij Mij niet alleen zult laten."**

Ja, mijn Jezus, ik beloof het, met de Hulp van uw Genade. en versmolten in uw Goddelijke Wil.

Maar, *lieve Jezus*, terwijl U weent omdat U door uw dierbaren verlaten bent, sparen de vijanden U geen enkele denkbare marteling die zij U kunnen aandoen.

Mijn goede Jezus, U bent zo stevig vastgebonden, dat U zelf geen enkele stap kan zetten. En zij vertrappelen U. Zij slepen U mee langsheen die weg vol rotsen en doornen en bij elke beweging stoot U tegen de rotsen aan en wordt U door de doornen geprikt.

Ah, mijn Jezus! ik zie dat terwijl zij U voortslepen, U uw kostbaar Bloed achterlaat. Zij trekken uw gouden Haar uit uw Hoofd!

Mijn Leven en mijn Alles,
sta mij toe dit alles te verzamelen, opdat ik alle stappen van de mensen kan vastbinden, die U zelfs 's nachts niets besparen. Integendeel, zij gebruiken de nacht om U nog meer te beledigen.
- sommigen in bijeenkomsten,
- sommigen met pleziertjes, sommigen met theater,
- sommigen door het begaan van heiligschennende diefstallen!

Mijn Jezus, ik verenig mij met U om al deze beledigingen te herstellen.

Mijn Jezus, wij zijn nu bij de Beek – de Cedron.

En de slechte Joden bereiden zich voor om U erin te gooien.

Ze laten U daar met zoveel geweld tegen een rots stoten, dat uw zeer kostbaar Bloed uit uw Mond vloeit.

U markeert die rots hiermee! (1)

Dan trekken zij U en zij smijten U in dat stinkende water, zodanig, dat dit binnendringt in uw Oren, in uw Mond en in uw Neusgaten.

O, onmetelijke Liefde, U blijft overspoeld en omgeven door dat rotte, misselijkmakend en koude water.

Op deze manier toont U in levende lijve de vreselijke toestand van de mensen wanneer zij een zonde begaan!

Zij worden van binnen en van buiten bedekt met een mantel van vuil, zo walgelijk voor de Hemel en voor elk die hen kan zien.

Daarom trekken zij de bliksemschichten van de Goddelijke Gerechtigheid over zich aan.

Oh, *Leven van mijn leven*, kan er ooit een grotere Liefde bestaan?

Om deze vuile mantel van ons weg te nemen,
laat U toe dat uw vijanden U in deze beek gooien.

En U wil herstellen

- voor de heiligschennissen en de koelheid van de zielen,

- voor hen die U onwaardig behandelen, en

- voor hen die, meer dan het rotte water van die beek, U dwingen in hun hart te komen, en U al hun viezigheid laten voelen!

U laat deze wateren tot diep in uw ingewanden dringen.

Zo zeer zelfs, dat de vijanden,

- uit angst dat U verdrinkt,

- om U te sparen voor nog grotere kwellingen,

U eruit trekken.

Maar U bent zo walgelijk

- dat zij zelf misselijk worden van U aan te raken.

Mijn tedere Jezus, U bent nu uit die beek.

Ik zie U doordrenkt van dat walgelijk water.

Mijn hart verdraagt dit niet.

Ik zie U rillen van de kou, van het Hoofd tot de Voeten.

U kijkt rond. U zoekt met uw Ogen, wat U met uw stem niet kan,
naar iemand die U kan afdrogen, reinigen en verwarmen.
Maar tevergeefs!

Niemand wordt bewogen tot medelijden met U.
De vijanden belasteren en bespotten U.
De uwen hebben U verlaten.
Uw lieve Mama is ver weg, omdat de Vader dit zo beslist!

Hier ben ik, o Jezus - kom in mijn armen.
Ik zou willen wenen om een bad voor U te maken om U te wassen,
U te reinigen. En ik wil met mijn handen uw Haar schikken dat
helemaal in de war is.

Mijn liefste,

ik wil U in mijn hart sluiten

- om U te verwarmen met de warmte van mijn genegenheid.

Ik wil U parfumeren met mijn heilige verlangens.

Ik wil herstellen voor al deze beledigingen en mijn leven met het
Uwe verenigen, om alle zielen te redden.

Ik wil U mijn hart aanbieden als een rustplaats, om op een of
andere manier de pijn die U tot nu toe geleden hebt, te laten
verdwijnen.

En dan zullen wij samen uw Lijdensweg verder zetten.

Overwegingen en Oefeningen

In dit Uur gaf Jezus zich over aan de willekeur van zijn vijanden.
Zij gingen zo ver dat zij Hem in de Beek, de Cedron, gooiden.
Onze lieve Jezus keek hen allen Liefdevol aan en verdroeg alles uit
Liefde voor hen.

En wij, laten wij ons over aan de Wil van God?

Zijn wij in onze zwakheden en fouten bereid om onmiddellijk op te
staan en ons in de armen van Jezus te werpen?

Gemartelde Jezus werd in de Cedron - Beek gegooid,
- en voelde verstikking, misselijkheid en afkeer.

En wij, verafschuwen wij elke vlek en schaduw van zonde?
Zijn wij bereid om Jezus onderdak te geven in ons hart,
- om Hem de misselijkheid die andere zielen Hem door de zonde
geven, niet te laten voelen en
- om de misselijkheid die wij zelf Hem vele keren gegeven hebben
goed te maken?

Mijn gemartelde Jezus,
- spaar mij in niets, en
- laat mij het voorwerp zijn van uw goddelijke en liefdevolle plannen!

Dankzegging na elk Uur

[1] Vanaf de Olijfberg werd Jezus teruggeleid naar Jeruzalem, en de weg ging over één van de bruggen van de Cedron - beek.

Katharina Emmerich beschrijft dezelfde gebeurtenis in haar Passieverhalen:

"Nog voordat de stoet de brug bereikte, zag ik Jezus tweemaal op de grond vallen door het genadeloze trekken aan de touwen van de beulen. Maar toen zij in het midden van de brug waren aangekomen, oefenden zij hun wreedheid op Hem uit met een nog grotere kwaadaardigheid.

Zij duwden de arme, gebonden Jezus, die zij aan de touwen vasthiielden, over een manshoogte van de brug in de beek Cedron, waarbij zij spottend opmerkten dat hij zich daar wel vol kon drinken. Alleen door goddelijke Hulp beschadigde Hij zichzelf niet fataal.

Hij viel op zijn knieën en vervolgens op zijn gezicht. ...
De sporen van zijn knieën, voeten, ellebogen en vingers...werden afgedrukt op de plek die Hij aanraakte en werden later vereerd."

Zie "Het lijden van onze Heer Jezus Christus. Gevangenschap".

Het tiende Uur: van 2 uur tot 3 uur

Jezus wordt voorgesteld aan Annas.

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Jezus, wees altijd bij mij.

Lieve mama, laat ons samen Jezus volgen.

Mijn Jezus, mijn goddelijke Schildwacht,

- waak over mij in uw Hart, en blijf niet alleen zonder mij.

Maak mij wakker en laat mij bij U zijn in het huis van Annas.

Op dit moment ondervraagt Annas U
over uw leer en uw discipelen.

En U, **mijn Jezus**, om de Glorie van de Vader te verdedigen,
opent U uw zeer heilige Mond,

en met klinkende en waardige Stem **antwoordt U**:

***"Ik heb in het openbaar gesproken,
en alle aanwezigen hebben Mij gehoord."***

Bij uw waardige Woorden beven allen.

Zij zijn echter zo slecht dat een dienaar, die Annas wil eren,
dicht bij U komt en U een harde klap geeft met een ijzeren hand.

Deze klap is zo hevig dat U wankelt.

En uw zeer heilig Gelaat is diep gekneusd.

Mijn lief Leven, nu begrijp ik waarom U mij wakker maakte.

Het was terecht.

Wie kon U steunen op dit moment dat U op het punt staat te vallen?

Uw vijanden barsten in satanisch gelach uit.

Zij fluiten, klappen in de handen, applaudisseren voor zo'n
onrechtvaardige daad.

U wankelt en U hebt niemand om op te steunen.

Mijn Jezus, ik omhels U.

Mijn hele wezen vormt een muur om U te verdedigen.

Ik bied U moedig mijzelf aan.

Ik ben bereid om elk lijden te dragen uit liefde voor U.

Ik heb medelijden met U voor deze boosaardige behandeling.

En samen met U herstel ik voor de angst van vele zielen,

- die gemakkelijk ontmoedigd raken.

Ik herstel

- voor allen die uit angst niet de waarheid spreken.

- voor het gebrek aan respect voor priesters, en

- voor hen die fluisteren.

Maar, *mijn lijdende Jezus*,

ik zie dat Annas U naar Caiphas stuurt.

Uw vijanden gooien U de trap af.

En U, *mijn Liefde*, in deze pijnlijke val herstelt U voor hen

- die 's nachts met de hulp van de duisternis in zonde vallen.

En U roept de ketters en de ongelovigen op tot het Licht van het Geloof.

Ik wil U ook volgen bij dit eerherstel.

En terwijl U op weg bent naar Caiphas, zend ik U mijn genegenheid om U te verdedigen tegen uw vijanden.

Terwijl ik slaap, wees mijn schildwacht, en maak me wakker als U

het nodig acht. Geef mij uw Kus en uw Zegen,

Ik kus uw Hart en ik slaap verder in uw Hart.

Overwegingen en oefeningen

Jezus wordt voor Annas gebracht en door hem ondervraagd over zijn leer en over zijn discipelen.

Hij antwoordt over zijn Leer om de Vader te verheerlijken.

Hij spreekt echter niet over zijn discipelen om geen fouten te maken in de Liefde.

En wij, zijn wij onverschrokken en moedig als het erom gaat de Heer te verheerlijken, of laten wij ons overwinnen door menselijk opzicht?

Wij moeten altijd de waarheid spreken, ook tegenover hooggeplaatste mensen.

Zoeken wij in ons gesprek altijd de Glorie van God?

Verdragen wij alles met geduld zoals Jezus, om Gods Glorie te vermeerderen?

Vermijden wij altijd kwaad te spreken over onze naaste, en verontschuldigen wij hem als wij anderen hem horen afbreken?

Jezus waakt over ons hart.

Waken wij over het Hart van Jezus, opdat Hij geen belediging ontvangt die wij niet herstellen?

Waken wij in alles over onszelf, opdat elk van onze gedachten, blikken, woorden, genegenheden, hartslagen en verlangens als vele schildwachten rondom Jezus zijn, die over zijn Hart waken en alle beledigingen herstellen?

En om dit te doen, vragen wij aan Jezus

- om te waken over elk van onze handelingen,

- en om ons te helpen over ons eigen hart te waken?

Elke daad die wij in God stellen is een goddelijk Leven dat wij in onszelf opnemen.

En aangezien wij zeer beperkt zijn, terwijl God onmetelijk is, kunnen wij God niet insluiten in onze kleine handeling.

Laten wij deze daarom zo veel mogelijk vermenigvuldigen om tenminste onze kennis en Liefde te vermeerderen.

Antwoorden wij onmiddellijk wanneer onze Jezus ons roept?

De roep van God kan zich op vele manieren laten horen:

- met inspiraties,
- met het lezen van goede boeken,
- door goede voorbeelden.

Hij kan zich tastbaar laten horen

- met de aantrekkingskracht van de Genade,
- en zelfs door natuurrampen.

Mijn lieve Jezus, moge uw Stem altijd weerklinken in mijn hart.

Moge alles wat mij omringt voortdurend een stem zijn die mij oproept om U altijd lief te hebben.

En moge de harmonie van uw goddelijke Stem verhinderen dat ik naar een andere menselijke afleidende stem luister.

Dankzegging na elk Uur

Het elfde Uur: van 3 uur tot 4 uur

Jezus in het huis van Caïphas.

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

*Mijn goede Jezus, U bent zo gemarteld en alleen gelaten.
Mijn zwakke natuur slaapt in uw bedroefd Hart.
Mijn slaap wordt echter vaak onderbroken door de Liefdespijnen en
de Smarten van uw Goddelijk Hart.*

Tussen waken en slapen hoor ik de slagen die zij U geven,
zodat ik wakker word.

En ik zeg tot mezelf:

“Mijn arme Jezus, U bent door iedereen verlaten!

Er is niemand die aan uw kant staat.

*Terwijl ik in uw Hart verblijf, bied ik U mijn leven aan
om U te ondersteunen telkens zij U op de grond gooien.”*

Ik val opnieuw in slaap. De pijn van uw goddelijk Hart maakt mij
echter wakker. Ik word doof door het lawaai van de vele mensen
die toestromen en door de beledigingen die zij U toesturen, hun
geroddel en geschreeuw.

Mijn Liefde, waarom zijn allen tegen U?

Wat hebt U gedaan dat zij, als vele hondsdolle wolven,
U willen verscheuren ?

Ik voel het bloed in mijn aderen bevrozen als ik de voorbereidingen
van uw vijanden zie. Ik beef van angst en ben bedroefd.

En Ik denk aan wat ik kan doen om U te verdedigen.

*Mijn lijdende Jezus, houdt mij steviger vast in zijn Hart
en Hij zegt mij:*

“Mijn kind, Ik heb niets misdaan en Ik heb alles gedaan.

***Mijn misdaad is de Liefde, die alle offers omvat,
De Liefde heeft een onmetelijke kost.
Wij staan nog maar aan het begin.
Blijf in mijn Hart, wees aandachtig voor alles,
bemin Mij, zwijg en leer.***

***Laat je bloed, ijskoud door medelijden,
in mijn Aderen stromen om mijn Bloed,
dat een laaiend vuur is, te verfrissen.
Laat jouw beven in mijn ledematen stromen,
zodat jij, met Mij verenigd,
- gesterkt en verwarmd wordt
om een deel van mijn Pijnen te voelen.
Jij zal kracht krijgen door Mij zozeer te zien lijden.***

***Dit zal de mooiste verdediging zijn die jij Mij kan schenken.
Wees getrouw, en wees aandachtig."***

*Mijn zachte Liefde,
het rumoer van uw vijanden is zo intens en zo luid dat ik niet meer
kan slapen. De schoppen worden heviger.
Ik hoor het geluid van de kettingen waarmee zij U zo strak
vastgebonden hebben, dat er Bloed uit uw Polsen stroomt.
U markeert hiermee de straten.*

Onthoud dat mijn bloed in het Uwe is. Terwijl U het Uwe vergiet,
kust mijn bloed het uwe, aanbidt het en brengt eerherstel.

Moge uw Bloed

- Licht zijn voor allen die U 's nachts beledigen, en
- een Magneet om alle harten tot U te trekken.

Mijn Liefde en mijn Alles,
terwijl zij U voortslepen, lijkt de lucht zwaar gevuld te zijn door
geschreeuw en gefluit.

U komt nu aan bij Caïphas.

U bent zeer zachtmoedig, bescheiden en nederig.

Uw Zachtheid en uw Geduld zijn zo immens dat zelfs uw vijanden hierdoor geterroriseerd zijn.

Caïphas, vol woede, zou U willen verslinden.

Ah, hoe goed kunnen onschuld en zonde van elkaar onderscheiden worden!

Mijn liefste,

U staat voor Caïphas als de meest schuldige,

- op het punt veroordeeld te worden.

Caïphas vraagt aan getuigen wat uw misdaden zijn.

Ah! Hij had beter gevraagd wat uw Liefde is!

Sommigen beschuldigen U van het ene, andere van iets anders.

Zij spreken onzin en spreken zichzelf en elkaar tegen.

Terwijl zij U beschuldigen,

- trekken de soldaten die bij U zijn, aan uw Haar en

- geven zij U klappen op uw zeer heilige Gelaat,

die door de hele kamer weerklinken.

Zij verdraaien uw Lippen, zij slaan U.

U zwijgt en U lijdt.

En als U hen aankijkt, daalt het Licht van uw Ogen in hun harten.

Zij zijn niet in staat dit vol te houden en verwijderen zich van U.

Maar anderen nemen hun plaats in,

om van U nog een grotere slachting te maken.

De Loochening van Petrus

Te midden van de zovele beschuldigingen en beledigingen,
zie ik dat U uw Oren spitst.

Uw Hart klopt hevig en staat op het punt te barsten van Pijn.

Vertel mij, *mijn gemartelde Liefde*, wat is er nieuw?

Ik zie dat uw Liefde zo groot is

dat U als gespannen wacht om de kwellingen te offeren
die uw vijanden U zullen aandoen voor onze redding.

In uw Hart herstelt U in alle kalmte

- de laster, de haat, de valse getuigenissen, en

- het kwaad dat vooraf gepland is

en aan onschuldigen aangedaan wordt.

U herstelt

- voor hen die U beledigen op aanstoken van hun leiders, en

- voor de beledigingen van de aan U toegewijde zielen.

Terwijl ik met U verenigd ben, volg ik uw eigen eerherstel.

En ik voel een verandering in U, een nieuw verdriet,

- nooit eerder gevoeld.

Vertel mij, zeg mij, wat is het?

Lieve Jezus, deel alles met mij!

"Kind, wil je het weten?"

Ik hoor de stem van Petrus die zegt dat hij Mij niet kent.

Hij zweert en hij zweert opnieuw

en hij ontkent zeer beslist Mij te kennen.

O Petrus, hoezo ! Ken je Mij niet?

Herinner jij je niet meer

- met hoeveel genaden Ik je overladen heb?

Ah, als anderen Mij doen sterven van de Pijn,

- doe jij Mij sterven van Verdriet!

Ah, hoe verkeerd deed je

- om Mij vanop een afstand te volgen, en

- zo jezelf bloot te stellen aan die moeilijke omstandigheden!"

Mijn verloochende goede Jezus, hoe snel kunnen de beledigingen van uw dierbaren herkend worden!

Lieve Jezus, ik wil mijn hartslag in de Uwe laten vloeien om de schrijnende kramp die U lijdt te verzachten.

En mijn hartslag in de Uwe

- zweert U trouw en liefde, en

- herhaalt en zweert duizend en duizend maal dat ik U ken.

Maar Uw Liefde is nog niet rustig.

U tracht naar Petrus te kijken.

Bij uw liefdevolle Blikken, druipend van Tranen vanwege zijn verloochening, is Petrus getroffen. Hij weent en hij gaat weg.

Nadat U hem in veiligheid gebracht hebt, wordt U rustig.

En zo herstelt U de overtredingen van de pausen en van de leiders van de Kerk, vooral van hen die zich blootstellen aan gevaarlijke gelegenheden.

Ondertussen blijven uw vijanden U beschuldigen.

U beantwoordt hun beschuldigingen niet.

Daarom zegt Caiphias tot U: "*Ik vraag U, omwille van de levende God, zeg mij - bent U werkelijk de ware Zoon van God?*"

En U, mijn Liefde,

U hebt steeds het woord van de Waarheid op Uw lippen.

U antwoordt als opperste Majesteit,

en met duidelijke en zachte Stem, zodanig

- dat allen getroffen worden, en

- dat de demonen zelf zich in de afgrond storten:

"U zegt het! Ja, Ik ben de ware Zoon van God

en op een dag zal Ik neerdalen op de wolken van de Hemel om alle volkeren te oordelen."

Bij uw scheppende Woorden zwijgen allen.
Zij huiveren en zij zijn bang.

Caïphas echter, herstelt zich na enkele ogenblikken van schrik.
En vol woede, erger dan een woest dier, zegt hij tegen allen:

*"Wat hebben we nog meer getuigen nodig!
Hij heeft al een grote godslastering uitgesproken!
Waar wachten we nog op om hem te veroordelen?
Hij is al schuldig aan de dood!"*

En om zijn woorden kracht bij te zetten,
scheurt hij zijn kleren met zoveel woede en razernij
dat allen, als één persoon, zich op U werpen, mijn goede Jezus:
- sommigen slaan op uw Hoofd, sommigen trekken aan uw Haar,
- sommigen slaan U, sommigen spuwen op uw Gelaat,
- sommigen vertrappelen U.

De kwellingen die zij U geven zijn zo intens en zo talrijk
dat de aarde beeft en de hemelen schudden.

Jezus, mijn Liefde en mijn Leven, terwijl zij U kwellen,
wordt mijn arm hart verscheurd door de pijn.

O alstublieft, sta mij toe uw gepijnigd Hart te verlaten en al deze
beledigingen in Uw plaats te ontvangen. Ah, als het mogelijk was,
zou ik U uit de handen van uw vijanden willen wegtrekken.

Maar U wil dat niet, want de redding van allen vereist dit.
En ik ben gedwongen dit te aanvaarden.

Maar, *mijn lieve Liefde*, laat mij U verfrissen, uw Haar in orde
brengen, het spuug verwijderen, uw Bloed drogen, en mij in Uw
Hart insluiten. Ik zie immers dat Caïphas vermoeid is. Hij wil zich

terugtrekken en U overleveren in de handen van de soldaten.

Daarom zegen ik U.

En U, zegen mij en geef mij een kus van uw Liefde.

Ik sluit mij in uw Goddelijk Hart om te rusten.

Ik plaats mijn mond op uw Hart,

zodat ik U tijdens mijn ademhaling kan kussen.

En in het verschil in uw Hartslagen, zal ik voelen of U meer of minder lijdt en of U rust.

Ik maak van mijn armen vleugels om U te beschermen

en ik omhels U. Ik druk mij stevig aan uw Hart, en ik val in slaap.

Overwegingen en oefeningen

Jezus wordt voorgesteld aan Caïphas. Hij wordt vals beschuldigd en onderworpen aan onmenselijke martelingen.

Ondervraagd, zegt Hij altijd de waarheid.

En wij - als de Heer toestaat dat wij belasterd en onterecht beschuldigd worden,

- zoeken wij dan alleen God, die onze onschuld kent, of
- zoeken wij liever achting en eer van de mensen?

Komt altijd de waarheid over onze lippen?

Zijn wij wars van elke list en leugen?

Verdragen wij met geduld de spot en de hoon van de mensen?

Zijn wij bereid ons leven te geven voor hun redding?

Mijn lieve Jezus, ik ben zo anders dan U!

Alstublieft, laat mijn lippen altijd de waarheid spreken

- om het hart te treffen van hen die naar mij luisteren,
- en iedereen naar U te leiden!

Dankzegging na elk Uur

Het twaalfde Uur - van 4 uur tot 5 uur

Jezus wordt overgeleverd in de handen van de soldaten

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Mijn allerliefste Jezus, terwijl ik sliep, en mij aan uw Hart vastklampte, voelde ik vaak de steken van de doornen die in uw allerheiligste Hart prikken.

Ik wil wakker zijn, samen met U, zodat U tenminste iemand hebt die al uw Pijnen opmerkt en medelijden met U heeft.

Ik klamp mij nog steviger vast aan uw Hart.

Ik voel die prikken nog duidelijker en ik word wakker.

Maar wat zie ik? Wat hoor ik?

Ik zou U in mijn hart willen verbergen, mij in uw plaats bloot stellen en zulke intense pijnen, beledigingen en vernederingen zelf ontvangen.

Enkel uw Liefde kan zovele martelingen verdragen.

Mijn zeer geduldige Jezus, wat kan U verwachten van dergelijke onmenselijke wezens?

Ik zie nu dat zij U belachelijk maken.

Ze bedekken uw Gelaat met dik spuug.

Het Licht van uw mooie Ogen wordt bedekt door dat spuug.

En U weent stromende rivieren van Tranen voor onze verlossing.

U duwt dat spuug weg van uw Ogen.

Uw vijanden zijn niet in staat zijn om het Licht van uw Ogen te zien en zij bedekken hen opnieuw met spuug.

Anderen, die moediger worden in hun kwaadaardigheid,

- openen uw lieve Mond en vullen hem met walgelijk spuug, zodanig dat zij er zelf misselijk van worden.

Een deel van dat spuug vloeit weg.
Zo wordt de Majesteit van uw Gelaat
en uw goddelijke Lieftealligheid gedeeltelijk zichtbaar.
En zij huiveren ervoor en schamen zich.

Om zich vrijer te voelen, en om zich ongeremd op uw aanbiddelijke
Persoon te kunnen uitleven, blinddoeken zij U met een vieze vod.

En zij slaan U zonder medelijden.
Zij slepen U mee.
Zij vertrappelen U onder hun voeten.
Zij herhalen hun slagen en meppen op uw Gelaat en op uw Hoofd.
Zij krabben U, trekken aan uw Haar en
zij duwen U van de ene plaats naar de andere.

Jezus, mijn Liefde,

mijn hart kan het niet aan om U zo te zien lijden.

U wil dat ik alles opmerk.

Ik bedek liever mijn ogen die taferelen die zo pijnlijk zijn en die het
hart uit elke borst rukken, niet te zien.

Mijn liefde voor U dwingt mij echter
- om te kijken naar wat U overkomt.

Ik zie dat U niets doet en niets zegt om Uzelf te verdedigen.

U bent in de handen van deze soldaten als een vod.

En zij kunnen met U doen wat zij willen.

En als ik hen over U zie springen,
dan vrees ik dat U onder hun voeten zal sterven.

Mijn Goed en mijn Alles,

ik voel zo'n groot verdriet omwille van uw Pijnen,
dat ik zo hard wil schreeuwen om boven in de Hemel gehoord te
worden en de Vader, de Heilige Geest en alle Engelen te roepen.

En hier op aarde, wil ik van het ene oord naar het andere gaan.

Ik roep uw lieve Mama als eerste, en alle zielen die U liefhebben, om een cirkel rondom U te vormen.

Zo kunnen wij beletten dat deze brutale soldaten U nog kunnen benaderen om U te beledigen en U nog meer te kwellen.

Samen met U, herstellen wij voor alle zonden,

- begaan gedurende de nacht,
 - vooral deze die door sektes met uw sacramentele Persoon begaan worden,
- en voor alle beledigingen van de zielen
- die niet trouw blijven in de nacht van de beproeving.

Mijn gemartelde Goede Jezus,

ik zie dat de soldaten moe en dronken zijn en willen rusten.

Mijn arm hart

- is bezwaard en gewond door uw zo vele Pijnen, en
- wil niet alleen met U blijven.

Het heeft nood aan nog ander gezelschap.

Mijn lieve Mama alsjeblieft, wees steeds bij mij.

Laat ons samen Jezus omhelzen om Hem te troosten!

O Jezus, samen met uw Mama, kus ik U en zegen ik U.

En samen met haar zal ik in uw liefdevol Hart slapen.

Overwegingen en oefeningen

In dit uur staat Jezus te midden van de soldaten

- in alle kalmte en ijzeren standvastigheid.

Als God die Hij is,

verdraagt Hij alle kwellingen die de soldaten Hem aandoen.

En Hij kijkt hen aan met zoveel Liefde

- dat Hij hen lijkt uit te nodigen om Hem nog meer pijn te doen.

En wij,

- zijn wij standvastig in het lijden, telkens het terugkomt, of
- klagen wij, raken wij geïrriteerd en verliezen wij de vrede, die vrede van het hart die nodig is opdat Jezus in ons hart een gelukkig verblijf kan vinden?

Standvastigheid is die deugd

- waardoor wij weten of God werkelijk in ons heerst.

Als wij een echte deugd bezitten,

- zullen wij altijd dezelfde blijven in elke beproeving, zonder wisselvalligheid, maar altijd gelijk aan onszelf.

Hoe meer wij standvastig worden in het goede, in het lijden, in het werken, hoe meer wij de ruimte om ons heen vergroten, waarin Jezus zijn Genaden kan uitbreiden.

Als wij daarentegen onstandvastig zijn, zal de ruimte om ons heen zeer klein zijn, en zal Jezus weinig of geen plaats hebben.

Maar als wij standvastig en constant zijn, zal Jezus een zeer grote ruimte vinden en zal Hij in ons een steunplank en steun vinden en een plaats om zijn Genaden te deponeren.

Als wij onze geliefde Jezus in ons willen laten rusten,

laten wij Hem dan omringen met de Standvastigheid,

- waarmee Hij handelde voor de redding van onze zielen.

Hij zal zich thuis voelen in ons hart en er blij kunnen rusten.

Jezus keek met Liefde naar hen die Hem mishandelden.

Kijken wij met dezelfde liefde naar hen die ons beledigen?

Is de liefde die wij hen tonen zo groot dat zij een stem is voor hun hart, zo krachtig om hen naar Jezus te brengen?

Mijn Jezus, grenzeloze Liefde, geef mij deze Liefde en laat elk van mijn pijnen zielen tot U brengen.

Dankzegging na elk Uur

Het dertiende Uur : van 5 uur tot 6 uur.

Jezus is in de gevangenis

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Mijn Gevangen Jezus, ik ben ontwaakt en ik vind U niet.
Mijn hart klopt zeer sterk. Het trilt van liefde. Zeg mij, waar bent U?

Mijn engel, breng mij naar het huis van Caïphas.
Ik ga rond en rond, ik zoek overal, en ik vind Jezus niet.

Mijn Liefde, haast U, verplaats met uw Handen de kettingen
waarmee U mijn hart aan het Uwe gebonden houdt, en trek mij naar
U toe, opdat ik ren en mij in Uw armen kom werpen.

En U, *Jezus, mijn Liefde*,
U bent getroffen door mijn stem.
U verlangt naar mijn gezelschap en U trekt mij naar U toe.
Ik zie dat ze U in de gevangenis gezet hebben.

Mijn hart verheugt zich omdat ik U gevonden heb.
Maar ik ben diep geschokt als ik zie in welke toestand zij U
gebracht hebben.
Uw Handen zijn achter een pilaar vastgebonden,
en uw voeten zijn er ook zeer strak aan gebonden.

Ik zie uw zeer heilige Gelaat. Het is gekneusd en gezwollen.
Het bloedt door de gruwelijke klappen die U gekregen hebt.
Uw zeer zuivere Ogen hebben zwarte randen.
Uw pupillen zijn bedroefd en moe door het wakker blijven.
Uw Haar is helemaal in de war.
Uw allerheiligste Persoon is helemaal in elkaar gedrukt.
U kunt Uzelf niet eens helpen en reinigen,
want U bent stevig vast gebonden.

Lieve Jezus, met een snik klamp ik mij vast aan uw Voeten.
En ik zeg: " O Jezus, tot welke toestand bent U herleid!"

En Jezus, kijkt mij aan en **antwoordt:**

"Mijn kind, kom.

**Let op alles wat je Mij ziet doen,
om het samen met Mij te doen.**

Zo kan Ik mijn Leven in jou verder zetten."

Tot mijn verbazing zie ik nu dat,

- in plaats van U bezig te houden met uw Pijnen,

U met een onbeschrijfelijke Liefde, denkt aan

- het verheerlijken van de Vader,

om Hem te vergoeden voor alles wat wij Hem verschuldigd zijn.

En U roept alle zielen om U heen,

- om al hun kwaad op U te nemen

en hen alle Goeds te geven.

De dag breekt nu aan en ik hoor **uw lieve Stem zeggen:**

"Heilige Vader, ik dank U

- voor alles wat Ik geleden heb en

- voor alles wat Mij nog te wachten staat.

En zoals deze dageraad de dag roept

en de dag de zon doet opkomen,

zo moge de dageraad van de Genade in alle harten opkomen.

En zoals het daglicht opkomt, moge Ik, de Goddelijke Zon,

- in alle harten opkomen en over allen heersen.

Ziet U deze zielen, O Vader ?

Ik wil U antwoorden voor hen allen,

voor hun gedachten, woorden, werken en stappen

- ten koste van mijn Bloed en mijn Dood."

Mijn Jezus, Liefde zonder grenzen,
Ik verenig mij met U. En ik dank U ook
- voor alles wat U mij heeft laten lijden,
- en voor alles wat ik nog zal lijden.

Ik vraag U
om de dageraad van de Genade te laten opkomen in alle harten.
Dan kan U, goddelijke Zon,
opnieuw in alle harten opgaan en over hen heersen.

Mijn lieve Jezus,
ik zie ook dat U de eerste gedachten, affecties en woorden van
allen herstelt, die, bij het begin van de dag, niet gegeven worden
aan U om U te eren.
U roept de gedachten, de affecties en de woorden van de mensen,
in U, als in bewaring,
- om hen te herstellen, en
- om de Vader de eer te geven die zij Hem verschuldigd zijn.

Mijn Jezus, Goddelijke Meester,
wij hebben nu één uur vrij in deze gevangenis en wij zijn alleen.
Ik wil niet alleen doen wat U doet, ik wil U ook reinigen.
Ik wil uw Haar ordenen, en mezelf volledig in U versmelten.

Ik kom dus dichtbij uw zeer heilige Hoofd.
Terwijl ik uw Haar herschik, wil ik herstellen voor zovele
intelligenties, zonder gezond verstand en aardsgezind,
- die niet één gedachte voor U over hebben.

Ik versmelt mijzelf in uw Intelligentie.
Ik wil alle gedachten van de mensen
- in U herenigen en
- hen versmelten in uw Gedachten,
om te voldoen
- voor alle slechte gedachten, en

- voor zoveel verworpen Genaden en Ingevingen.

Ik wil alle gedachten één maken met de Uwe,

- om U een echt eerherstel en volmaakte Glorie te geven.

Mijn gekwelde Jezus,

ik kus uw Ogen, bedroefd en gevuld met tranen.

Uw Handen zijn gebonden aan de zuil.

Zo kan U ze niet afdrogen, noch het spuug verwijderen waarmee zij U ingesmeerd hebben.

De positie waarin zij U vastbonden is zo pijnlijk dat U uw vermoeide ogen niet kan sluiten om te rusten.

Mijn liefste, hoe graag zou ik U mijn armen aanbieden als bed, om U rust te geven.

Ik wil *uw Ogen* afdrogen,

Ik vraag U om vergiffenis, en

ik herstel voor alle keren dat we niet de intentie hadden

- om U plezier te doen, en

van naar U te kijken om te zien

- welke daden U van ons verwachtte,

- waarheen U wilde dat wij gingen.

Ik wil mijn ogen versmelten met de Uwe, en ook die van alle mensen, om met uw eigen Ogen al het kwaad te herstellen dat wij gedaan hebben met onze ogen.

Mijn barmhartige Jezus,

ik kus uw zeer heilige Oren, moe

- van de beledigingen van de hele nacht, en nog veel meer, en

- van de echo van alle beledigingen van de mensen die in uw gehoor weerklinken.

Ik vraag U om vergiffenis.

En ik breng eerherstel voor alle keren dat U ons riep en

- wij doof waren, of

- we hebben gedaan alsof we U niet hoorden

En U, mijn vermoeide goede Jezus, herhaalde uw oproepen,

- maar tevergeefs!

Ik wil mijn gehoor met het Uwe versmelten, en ook dat van alle mensen, om dit alles onophoudelijk en volledig te herstellen.

Beminde Jezus, ik aanbid en kus uw zeer heilig Gelaat, gekneusd door de slagen.

Ik vraag om vergiffenis.

En ik herstel voor al de keren dat U ons opriep tot eerherstel en wij, verenigd met uw vijanden, U slagen en spuug gegeven hebben.

Mijn Jezus, ik wil mijn gelaat versmelten in het Uwe,

- om uw natuurlijke Schoonheid te herstellen,

- U een volledig eerherstel geven voor alle minachting van uw aanbiddelijke Majesteit.

Mijn Jezus, ik kus uw zeer zoete Mond, gevuld met bitterheid, gekwetst door de slagen en uitgedroogd door de Liefde.

Ik wil mijn tong met de Uwe versmelten,

- en ook de tongen van alle mensen,

om met uw eigen Tong alle kwaadsprekerij te herstellen.

En ik wil, *mijn dorstige Jezus,*

alle stemmen verenigen met de Uwe.

Wanneer wij op het punt staan van U te beledigen,

zal Uw stem die in die van alle mensen weerklinken, en

- de stemmen van de zonde verstikken

- en hen veranderen in stemmen van lof en liefde.

Geketende Jezus, ik kus uw Hals,
die beladen is met zware kettingen en met touwen.

Zij gaan van uw Borst tot achter uw Schouders en over uw armen.
Op die manier houden zij U zeer stevig aan de zuil gebonden.
Uw handen zijn al gezwollen en zwart door de strakheid van de knopen. En op verschillende plaatsen spuit het Bloed er uit.

Mijn vastgebonden Jezus, alstublieft, sta mij toe om U vrij te laten.
En als U graag gebonden bent, laat mij U dan binden met de kettingen van de Liefde. Deze zijn zacht en zullen U verkwikken in plaats van U zo te laten lijden.

Als ik U losmaak, wil ik mijzelf *versmelten in uw Hals, in uw Borst, in uw Schouders, in uw Handen en in uw Voeten,*

- om samen met U te kunnen herstellen voor alle gehechtheden, en zo aan allen de kettingen van uw Liefde te geven,
- om samen met U te kunnen herstellen voor alle kilte, en zo de borsten van alle mensen te vullen met uw Vuur, dat zo immens is dat U het niet kan bevatten,
- en om met U te kunnen herstellen voor alle ongeoorloofde genoegens en voor de liefde voor gemakzucht,
- om aan iedereen de geest van opoffering en van liefde voor het lijden te geven.

En ik wil mij *in uw Handen versmelten* om te herstellen voor

- alle slechte werken,
- voor het goede dat slecht en met arrogantie gedaan wordt, en om aan allen de geur van uw Werken te geven.

Ik wil mij *versmelten met uw Voeten,*

- om alle stappen van de mensen te blokkeren, en zo voor hen te herstellen en
- om uw Stappen aan allen te geven, om hen een heilige weg te laten gaan.

Tenslotte, mijn lief Leven, terwijl ik mij versmelten in uw Hart.
Laat mij daar alle affecties, hartslagen en verlangens insluiten,
- om hen samen met U te herstellen, en
- om aan iedereen uw Genegenheden, Hartslagen en Verlangens te geven, zodat niemand U ooit nog beledigt.

Ik hoor nu het geluid van het kraken van sleutels:
uw vijanden komen nu om U uit de gevangenis te halen.
Jezus, ik beef. Ik voel mijn bloed ijskoud worden.
U zal opnieuw in de handen van uw vijanden zijn.
Wat zal er met U gebeuren?

Ik lijk ook het kraken van de sleutels van de tabernakels te horen.
Hoeveel ontheiligende handen komen er om hen te openen,
en U misschien laten afdalen in heiligschennende harten?
In hoeveel onwaardige handen bent U gedwongen U te begeven!

Mijn gevangen Jezus, ik wil in al uw gevangenissen van Liefde zijn:
- om toeschouwer te zijn wanneer uw priesters U eruit nemen,
- om U gezelschap te houden, en
- om te herstellen voor de beledigingen die U ontvangt.

Uw vijanden zijn nu dichtbij.
U begroet de opkomende zon, op uw laatste dag

Terwijl zij U losmaken, zien zij U één en al Majesteit en
dat U met zoveel Liefde naar hen kijkt.
In ruil hiervoor slaan zij uw Gelaat zo hevig dat het rood wordt van
uw zeer kostbaar Bloed.

Jezus, mijn Liefde, in mijn verdriet vraag ik U om mij te zegenen
vooraleer ik de gevangenis verlaat.
Dan zal ik de Kracht ontvangen om U te kunnen volgen tijdens de
rest van uw Passie.

Overwegingen en oefeningen

Jezus is in de gevangenis, vastgebonden aan een pilaar en onbeweeglijk gemaakt. Hij is besmeurd met speeksel en modder.

Hij zoekt onze zielen om Hem gezelschap te houden.

En wij, zijn wij blij om alleen met Jezus te zijn,
of zoeken wij het gezelschap op van mensen?

Is enkel Jezus onze enige ademhaling en onze enige hartslag?

Onze liefdevolle Jezus bindt onze zielen,
om ons op Hem te laten gelijken:

- met dorheid, met tegenwerkingen, met lijden, en
- met elke andere vorm van versterving.

Zijn wij blij dat wij door Jezus gebonden worden in die gevangenis
waarin zijn Liefde ons plaatst, dit wil zeggen :

- in dorheid, in verdrukkingen en dergelijke?

Jezus is in de gevangenis. Voelen wij in ons de sterkte en de
bereidheid om onszelf in Jezus te sluiten uit liefde tot Hem?

De gepijnigde Jezus verlangde naar onze zielen om losgemaakt te
worden en gesteund in de pijnlijke positie waarin Hij zich bevond.

Verlangen wij naar Jezus alleen

- om ons gezelschap te komen houden,
- om ons te bevrijden van de ketenen van elke passie, en
- om ons te binden met de sterkere kettingen van zijn Hart?

Plaatsen wij onze pijnen rondom de lijdende Jezus om van Hem het
spuug en de modder te verwijderen die zondaars naar Hem sturen?

Jezus bidt in de gevangenis. Is ons gebed altijd bij Jezus?

Mijn geketende Jezus, U maakte Uzelf tot een gevangene uit liefde
voor mij. Ik vraag U om mijn geest, mijn tong, mijn hart en geheel
mijzelf in U op te nemen, zodat ik geen vrijheid heb,
en zodat U de absolute heerschappij over mij hebt.

Dankzegging na elk Uur

**Het veertiende Uur : van 6 uur tot 7 uur.
Jezus wordt opnieuw bij Caïphas gebracht,
en dan naar Pilatus geleid.**

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

*Mijn bedroefde Jezus, U bent nu uit de gevangenis.
U bent zo uitgeput dat U bij elke stap wankelt.
Ik wil bij U zijn om U te ondersteunen, telkens U dreigt te vallen.*

Ik zie nu dat de soldaten U naar Caïphas brengen.
*Mijn Jezus, U verschijnt in hun midden als een Zon, en hoewel
verminkt, verspreidt U overal Licht.*

Caïphas is dolblij is U zo verminkt te zien.
Bij de weerkaatsing van uw Licht wordt hij nog meer verblind.
En in zijn woede vraagt hij U opnieuw:
"Bent U dan werkelijk de ware Zoon van God?"

En U, mijn Liefde, met opperste Majesteit,
- met de adel van uw Woord, en
- met uw gebruikelijke zoete en ontroerende toon, die de harten in
vervoering brengt,
U antwoordt: "Ja, ik ben de ware Zoon van God."

En uw vijanden voelen de Kracht van uw Woord in zich maar
verstikken alles en willen niets anders weten.

Als één stem roepen zij uit:

"Hij is de dood schuldig. Hij is de dood schuldig!"

Caïphas bevestigt het doodvonnis en stuurt U naar Pilatus.

Mijn veroordeelde Jezus,

U aanvaardt dit vonnis met zoveel Liefde en berusting, alsof U het
bijna uit de handen trekt van de slechte pontifex.

U herstelt

- voor alle zonden die opzettelijk begaan worden en met kwaadwilligheid,
 - en voor hen die, in plaats van schuldgevoelens te hebben, zich verheugen en blij zijn met de zonde zelf.
- Dit maakt hen blind en verstikt elk Licht en elke Genade.

Jezus, mijn Leven,

uw Eerherstel en uw Gebeden weerklinken in mijn hart.
En ik herstel en bid samen met U.

Mijn zachte Liefde,

ik zie dat de soldaten de geringste achting voor U verloren hebben. Nu zij zien dat U tot de dood veroordeeld wordt, grijpen zij U vast. Zij brengen touwen en kettingen aan en binden U zo stevig vast dat zij bijna elke beweging van uw Goddelijke Persoon verhinderen. En zij duwen en slepen U uit het paleis van Caïphas.

Massa's mensen wachten U op

- maar er is niemand om U te verdedigen.
- En U, mijn goddelijke Zon, komt naar buiten in hun midden,
- en U wil iedereen omhullen met uw Licht.

Terwijl U de eerste stappen zet,

- wil U alle stappen van de mensen in de Uwe insluiten.
- U bidt en herstelt voor hen die de eerste stappen zetten om met slechte bedoelingen te handelen:
- sommigen om wraak te nemen,
 - sommigen om te stelen,
 - sommigen om te verraden,
 - sommigen om te doden,
- enz.

Oh, hoe verwonden al deze zonden uw Hart !
En U bidt om zoveel kwaad te voorkomen.

U herstelt, en U biedt geheel Uzelf aan.

Ik volg U en terwijl U uit het paleis van Caïphas afdalt, ontmoet U, Jezus, mijn Zon, de mooie Maria, onze lieve Mama.

Uw Blikken ontmoeten elkaar en verwonden elkaar.

Elkaar zien maakt U blij maar toch komt er een nieuw verdriet:

- voor U, bij het zien van uw mooie Mama doorboord, bleek en gehuld in rouw.,

- en voor uw lieve Mama, bij het zien van U, goddelijke Zon, die verduisterd is. U bent bedekt met zoveel spuug, U weent en bent bedekt met Bloed.

U kunt uw Blikken echter niet lang uitwisselen.

U hebt verdriet dat U elkaar geen woord kunt zeggen.

Uw Harten zeggen echter alles.

De soldaten duwen U voort en U kan elkaar niet meer aankijken.

Het Hart van de ene is echter versmolten in het Hart van de andere.

Vertrapt en gesleept, komt U aan bij Pilatus.

Mijn Jezus,

ik verenig mijzelf met uw diep bedroefde Mama om U te volgen en ik versmelt mij samen met haar in U.

En U, geef mij uw Blik van Liefde en zegen mij.

Overwegingen en oefeningen

Jezus gaat naar buiten in het licht van de dag en wordt voor Caïphas gebracht.

Hij bevestigt met stelligheid dat Hij de Zoon van God is.

Als wij naar buiten gaan, laten wij ons dan leiden door Jezus?

Is onze kalmte een voorbeeld voor anderen, en zijn onze stappen als magneten die zielen bij Jezus roepen?

Het gehele leven van Jezus is een voortdurende roep om zielen.

Wij zullen ons schikken naar zijn Wil,

- onze voeten zullen om zielen roepen terwijl zij stappen,

- onze hartslagen, zullen als een echo van de goddelijke Hartslagen, met Hen harmoniseren en om zielen vragen, en zo met al de rest.

Wanneer wij op deze manier te werk gaan, dan vormen wij de Mensheid van Jezus in onszelf.

Elke keer wij om zielen roepen, ontvangen wij als een merkteken van onze Jezus.

Is ons leven altijd hetzelfde, of veranderen wij soms in negatieve zin, afhankelijk van onze ontmoetingen?

Mijn Jezus, Heiligheid die haar gelijke niet kent, leid mij.

Laat ook al mijn uiterlijke handelingen uw goddelijk Leven zichtbaar maken.

Dankzegging na elk Uur

Het vijftiende Uur: van 7 uur tot 8 uur

**Jezus wordt naar Pilatus gebracht.
Pilatus stuurt Hem naar Herodes**

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Jezus wordt naar Pilatus gebracht.

Mijn vastgebonden goede Jezus,
uw vijanden, samen met de priesters, brengen U bij Pilatus.
Zij doen alsof zij heilig en zeer godsdienstig zijn. Omdat zij het
Paasmaal zullen vieren, blijven zij buiten de hal.

Mijn liefde, U ziet hun innerlijke slechtheid en U herstelt voor alle
heiligschennissen van de leden van uw Mystiek Lichaam.

Ook ik herstel samen met U.
En terwijl U zich bezighoudt met hun welzijn,
beginnen zij U te beschuldigen bij Pilatus,
- al het venijn uitbrakend dat zij tegen U hebben.

Pilatus is ontevreden met de beschuldigingen die zij tegen U uiten
en hij roept U terzijde, om U met reden te kunnen veroordelen.

Alleen met U, ondervraagt hij U en *hij zegt:*
"Bent U de koning van de Joden?"

En U, Jezus, mijn ware Koning, ***U antwoordt:***
*"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, anders zouden duizenden
legioenen Engelen Mij verdedigen."*
En Pilatus, geroerd en verrast door de zoetheid en de waardigheid
van uw Woorden zegt U: *"Dus U bent een koning?"*

U zegt : ***"U zegt het - Ik ben Koning. En Ik ben in de wereld
gekomen om de Waarheid te onderrichten."***

Zonder iets anders te willen weten, overtuigd van uw Onschuld, gaat Pilatus naar buiten.

Hij zegt: "Ik vind geen schuld in deze man."

Woedend beschuldigen de Joden U van vele andere dingen.

U zwijgt.

U verdedigt Uzelf niet.

U herstelt de zwakheden van de rechters,

- wanneer zij worden geconfronteerd met arrogante mensen.

U herstelt voor hun onrechtvaardigheden.

En U bidt voor de onschuldigen, de verdrukten en de verlatenen.

Bij het zien van de woede van uw vijanden,

stuurt Pilatus U naar Herodes, om van U verlost te zijn.

Jezus wordt naar Herodes gestuurd.

Mijn Goddelijke Koning, ik wil uw Gebeden en Eerherstel herhalen, terwijl ik U begeleid naar Herodes.

Ik zie dat uw vijanden woedend zijn en U willen verslinden.

En zij leiden U onder beledigingen, spotternijen en hoon.

naar Herodes. Deze is opgewonden en stelt U vele vragen.

U antwoordt hem niet en U kijkt hem zelfs niet aan.

Herodes is geïrriteerd omdat hij zijn nieuwsgierigheid niet bevredigd ziet. Hij voelt zich vernederd door uw lange zwijgen en hij verklaart aan iedereen dat U gek bent.

Hij beveelt U dan ook als gek te behandelen.

Om U te bespotten, laat hij u bekleden met een wit gewaad.

En hij levert U uit in de handen van de soldaten,

- zodat zij het ergste met U kunnen doen.

Mijn onschuldige Jezus,

- niemand vindt schuld in U, alleen de Joden.

Hun valse godsdienstigheid laat niet toe

dat het Licht van de Waarheid in hun geest schijnt.

Mijn Jezus, oneindige Wijsheid,

hoeveel kost het U om waanzinnig verklaard te worden!

U wordt mishandeld.

De soldaten

- werpen U op de grond, vertrappelen U, besmeuren U met spuug,

- verachten U, slaan U met roeden.

De slagen zijn zo talrijk dat U zich voelt sterven.

De pijnen, de beledigingen, de vernederingen die zij U aandoen,

- zijn zo groot en zo talrijk dat de engelen wenen,

en hun gelaat met hun vleugels bedekken om dit niet te zien.

Mijn waanzinnige Jezus, ook ik wil U waanzinnig noemen

- maar gek van Liefde.

En de dwaasheid van uw Liefde is zo groot

- dat U niet overstuur geraakt,

maar dat U bidt en eerherstel brengt:

- voor de ambities van de koningen en van de leiders, die streven naar koninkrijken en de ondergang van de volkeren bewerken,

- voor de vele slachtpartijen die zij veroorzaken, en

- voor het vele bloed dat zij laten vloeien voor hun grillen,

- voor de zonden die zij begaan aan het hof, in de paleizen en in de militie.

Mijn Jezus, het is zo vertederend om te midden van zovele wandaden U te zien bidden en eerherstel brengen!

Uw Stem weerklinkt in mijn hart, en ik volg alles wat U doet.

Laat mij toe om bij U te zijn,

- te delen in Uw pijnen en U troosten met mijn liefde.

Laat mij uw vijanden weggagen en U in mijn armen nemen om U te verkwikken en uw voorhoofd te kussen.

Mijn zachte Liefde, ik zie dat zij U geen rust geven.

Herodes stuurt U naar Pilatus.

Het komen was reeds pijnlijk, maar het teruggaan is nog erger.

Want ik zie dat de Joden woedender zijn dan ervoor.

En zij zijn vastbesloten om U te laten sterven, tegen elke prijs.

Daarom wil ik, vooraleer U het paleis van Herodes verlaat,

U kussen om U mijn liefde te geven, te midden van zoveel pijn.

En U, versterk mij met uw Kus en met uw Zegen,

zodat ik U kan volgen tot bij Pilatus.

Overwegingen en oefeningen

Bij Pilatus gebracht onder de vele beledigingen en hoon, blijft Jezus altijd minzaam.

Hij minacht niemand.

Hij probeert in iedereen het Licht van de Waarheid te laten schijnen.

Voelen wij hetzelfde bij iedereen?

Proberen wij onze natuurlijke slechte neigingen te overwinnen als iemand niet met ons meeleeft?

In de omgang met de mensen, proberen wij altijd

- Jezus bekend te maken, en
- het Licht van de Waarheid in hen te laten schijnen?

O Jezus, mijn zachte Leven,

- leg uw Woord op mijn lippen,
- en laat mij altijd spreken met uw Tong.

Jezus is bij Herodes gekleed als een gek.
Hij zwijgt, terwijl hij onmenselijke pijnen lijdt.

En wij, als wij worden belasterd, beledigd of bespot,
denken wij dan dat de Heer ons een gelijkenis wil geven met Hem?
In de pijnen, in de hoon, en in alles wat ons arm hart kan voelen,
denken wij er dan aan dat het Jezus is

- die ons dit verdriet geeft en
- die ons met zijn aanraking verandert in Zichzelf en
- ons laat gelijken op Hem?

En als het lijden terugkomt,
denken wij er dan aan dat Jezus naar ons kijkt en blij is met ons,
en ons daarom nog een duwtje geeft

- om ons meer op Hem te laten lijken?

Kunnen wij naar het voorbeeld van Jezus zeggen

- dat wij over onszelf heersen, en
- dat wij bij tegenwerking liever zwijgen dan antwoorden?

Laten wij ons vangen door nieuwsgierigheid?
Hebben wij bij elke pijn, de intentie om een leven aan Jezus te
geven, om zielen te redden?

Als wij de zielen in de Wil van God te plaatsen, wordt onze pijn een
cirkel, waarin wij de zielen in God insluiten om hen met Jezus te
verbinden.

*“Mijn Liefde en mijn alles,
moge U alleen heersen over mijn hart en het in uw Handen houden,
zodat ik in elke ontmoeting
uw oneindig Geduld kan laten leven in mij.”*

Dankzegging na elk Uur

Het zestiende Uur: van 8 uur tot 9 uur

**Jezus wordt opnieuw bij Pilatus gebracht.
Hij wordt achter Barabbas geplaatst.
Jezus wordt gezeseld.**

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

*Mijn gemartelde Jezus,
mijn arm hart is vol van angsten en pijnen envolgt U.*

Ik zie dat U gekleed bent als een waanzinnige
en ik weet wie U bent:
de Oneindige Wijsheid, die het verstand geeft aan allen.

Ik ijl en ik zeg tot mezelf:
*"Hoe is het mogelijk! Jezus, waanzinnig! Jezus, een misdadiger!
En alsof dat nog niet genoeg is, wordt U nu ook na Barabbas
geplaatst!"*

*Mijn Jezus, Heiligheid zonder gelijke,
U staat reeds voor Pilatus, nogmaals.
Hij ziet U zo erg toegetakeld, gekleed als een gek.
Zelfs Herodes heeft U niet veroordeeld.*

Hij is nog meer verontwaardigd tegen de Joden.
En hij nog meer overtuigd van uw onschuld.
Hij weet dat hij U niet moet veroordelen.

Maar toch wil hij de Joden enige voldoening geven,
alsof hij hen wil bedaren in hun haat, hun woede en hun vurige
dorst naar uw Bloed.

En hij stelt U voor, samen met Barabbas, om hen te laten kiezen.
Maar de Joden roepen uit:
"Wij willen Jezus niet vrij, maar wel Barabbas!"

Pilatus weet niet hoe hen te kalmeren
en hij veroordeelt U tot de geseling.

Mijn Jezus, U wordt op de laatste plaats gezet.
Mijn hart breekt. Ik zie immers dat:
terwijl de Joden hun best doen om U te doen sterven,
bent U er innerlijk mee bezig om aan allen het Leven te geven.

Ik spits mijn oren en **ik hoor U zeggen:**

***"Heilige Vader, kijk naar Uw Zoon, gekleed als een gek.
Moge dit voor U dienen als herstel
- voor de waanzin van vele in zonde gevallen mensen.
Moge dit witte gewaad voor U dienen als een verdediging
- voor vele zielen die zich bekleden met het duistere kleed van
de zonde.***

***O Vader, U ziet hun haat, hun razernij, hun woede tegen Mij,
waardoor zij het licht van het verstand verliezen,
omdat zij dorsten naar mijn Bloed.***

***En Ik wil herstellen
- voor alle haat, wraak, woede, moorden,
en het Licht van het verstand in allen aansteken.***

***Mijn Vader, kijk nog eens naar Mij.
Kan er een grotere belediging zijn?
Zij hebben Mij geplaatsd na de grootste misdadiger.***

***En Ik wil alle fouten die zij begaan herstellen.
Ah, de hele wereld is vol van misplaatsingen:
- sommigen plaatsens Ons achter een verachtelijk belang,
- sommigen achter eer,
- sommigen achter ijdelheden,
- sommigen achter pleziertjes,***

- **sommigen achter hun eigen gehechtheden,**
- **sommigen achter waardigheden,**
- **sommigen achter vraatzucht,**
- **en sommigen zelfs achter de zonde.**

**Alle mensen plaatsen Ons unaniem achter een kleinigheid.
Ik aanvaard om achter Barabbas geplaatst te worden om
de misplaatsingen die de mensen Ons geven te herstellen."**

Mijn Jezus,

ik voel mij sterven van verdriet en verwarring bij het zien van
- uw zo grote Liefde te midden van zoveel pijn, en
- de heldenmoed van uw Deugden te midden van zoveel pijnen en
beledigingen.

Uw Woorden en daden van eerherstel kwetsen mijn arm hart als
vele wonden.

En in mijn pijn herhaal ik uw Gebeden en uw daden van eerherstel.
Ik wil mij geen ogenblik van U verwijderen
Anders zou mij veel ontgaan van wat U doet.

En nu, wat zie ik?

De soldaten nemen U mee naar een pilaar om U te geselen.

Mijn liefste, ik volg U.

En U, kijk mij aan met uw liefdevolle Blik, en geef mij de kracht om
aanwezig te zijn bij uw pijnlijke geseling.

Jezus wordt geseld

Mijn zeer zuivere Jezus, U bent nu bij de kolom.

Woedend maken de soldaten U los om U eraan vast te binden.

Maar dit is niet genoeg. Zij ontdoen U van uw klederen

- om van uw heilige Lichaam een wrede slachting te maken.

Mijn Liefde, mijn Leven,

ik verlies het bewustzijn van verdriet U naakt te zien.

U beeft van top tot teen.

En uw zeer heilig Gelaat bloost met maagdelijke bescheidenheid.

Uw verwarring, uw uitputting, zijn zodanig dat U niet kan blijven rechtop staan en U staat op het punt aan de voet van de kolom neer te vallen.

De soldaten ondersteunen U echter,

- niet om U te helpen,

maar om U vast te binden.

Zij laten U niet vallen.

Zij nemen nu de touwen en binden uw armen zo stevig vast,

- dat zij onmiddellijk opzwellen, en

- dat het Bloed uit de uiteinden van uw vingers spuit.

Dan, vanaf de ring van de kolom, maken zij touwen en kettingen rond uw heilige Persoon, tot aan uw voeten.

En om zich vrij op U te kunnen uitleven,
binden zij U zo stevig vast aan de kolom
dat U geen enkele beweging kan maken.

Mijn naakte Jezus, sta mij toe mijzelf uit te uiten,

Hoe kan dit?

U, die alle geschapen dingen bekleedt:

- de zon met licht, de hemel met sterren,

- de planten met bladeren, de vogels met veren

U, naakt !? Wat een lef!

Maar mijn ***lieve Jezus zegt mij***

via het Licht dat Hij uit zijn Ogen laat schijnen:

"Wees stil, mijn kind.

**Het was nodig dat Ik ontkleed werd,
om te herstellen voor velen die zich ontdoen
- van elke bescheidenheid, zuiverheid en onschuld,
- van elk goed en elke deugd,
- van mijn Genade,
en die zich kleden met elke brutaliteit,
en leven als bruten.**

**Met mijn maagdelijke blos wilde Ik herstellen
- voor zovele oneerlijkheden, luxe en brutale genoegens.
Let daarom op alles wat Ik doe.
Bid en herstel met Mij.
En kalmeer jezelf."**

Gegeselde Jezus,
uw Liefde gaat van de ene overmaat naar de andere.
Ik zie dat de beulen de touwen nemen,
- en U zonder medelijden slaan,
tot geheel uw heilige Lichaam volledig gemarteld is.

Hun hevigheid, hun woede om U te slaan is zodanig dat zij al moe zijn. Maar twee anderen nemen hun plaats in.
Zij nemen harde takken met doornen en zij slaan U zo hard dat, bijna onmiddellijk, stromen van Bloed uit uw heilige Lichaam beginnen te vloeien. Dan geselen zij U helemaal.
Zij vormen groeven en brengen overal Wonden aan.

Maar dit is niet alles. Nog twee anderen komen aan de beurt. En met gehaakte ijzeren kettingen zetten zij de onmenselijke slachting voort.

Bij de eerste slagen scheurt uw Vlees, dat reeds geslagen en gewond is, nog verder open, en valt in stukken gescheurd op de grond. De beenderen worden blootgelegd, zozeer,
- dat rondom de kolom een plas Bloed gevormd wordt.

Mijn Jezus, mijn naakte Liefde,
terwijl U neerligt onder deze storm van slagen,
klamp ik mij vast aan Voeten,
- om deel te nemen aan uw Pijnen en
- om volledig bedekt te worden met uw zeer kostbaar Bloed.

Elke klap die U krijgt is een wonde in mijn hart,
Meer nog, want met gespitste oren hoor ik uw Gekreun.
Dit wordt niet gehoord, omdat de storm van de slagen de lucht
rondom verdooft.

En in dat Gekreun **zegt U**:

***"Allen die Mij liefhebben,
kom om de heldhaftigheid van de ware Liefde te leren!
Kom om in mijn Bloed jullie dorst te lessen, jullie dorst
- naar zoveel ambities,
- voor zoveel bedwelmingen en pleziertjes,
- voor zoveel sensualiteit!***

***In mijn Bloed zullen jullie de remedie vinden
- voor al jullie kwalen."***

Uw gekreun blijft zeggen:

***"Kijk naar Mij, o Vader,
helemaal gewond onder deze storm van slagen.***

***Maar dit is niet genoeg.
Ik wil zoveel Wonden vormen in Mijn Lichaam, voldoende,
om alle zielen ruimte te geven in de Hemel van mijn Mensheid.
Op deze wijze worden zij in Mij gered
en kunnen zij overgaan naar de Hemel van de Godheid.***

Mijn Vader, moge elke geselslag

**- elke soort zonde, één voor één, voor U herstellen.
En als zij Mij treffen, vergeef dan hen die deze zonden begaan.**

Mogen deze slagen

**- de harten van de mensen raken, en
- tot hen spreken over mijn Liefde,
zodanig dat zij gedwongen zijn om tot Mij te komen."**

Terwijl U dit zegt, is uw Liefde zo groot, dat U,
- hoewel de pijn enorm is,
de beulen lijkt aan te moedigen om U nog meer te slaan.

Mijn Jezus,

U bent ontdaan van uw eigen Vlees en uw Liefde verplettert mij.
Ik voel mij gek worden.

Uw Liefde is niet moe, terwijl de beulen
- uitgeput zijn, en
- uw pijnlijke afslachting niet kunnen verderzetten.
Zij snijden nu de touwen door,
en U valt als dood in uw eigen Bloed.

En bij het zien van de snippers van uw Vlees,
voelt U zich sterven van verdriet.
Want in die losse stukken Vlees ziet U de verloren zielen.
En uw Verdriet is zo groot, dat U bijna stikt in uw eigen Bloed.

Mijn Jezus,

sta mij toe U in mijn armen te nemen, om U een beetje te
versterken met mijn liefde.
Ik kus U, en met mijn kus sluit ik alle zielen in U,
zodat niemand verloren gaat.

En U, zegen mij!

Overwegingen en oefeningen

Van 8 uur tot 9 uur wordt Jezus uitgekleeft en Hij ondergaat een wrede geseling.
En wij, zijn wij van alles ontdaan?

Jezus is vastgebonden aan de kolom.
Laten wij ons binden door zijn Liefde?

Jezus is vastgebonden aan de pilaar,
terwijl wij onze eigen touwen toevoegen,
- met onze zonden en gehechtheden, en
- soms zelfs met dingen die op zichzelf onbelangrijk of goed zijn,
alsof wij niet tevreden zijn met de touwen waarmee de Joden Hem vastbonden.

Intussen roept Jezus ons met zijn medelijdende Blik op om Hem los te maken.
Zien we niet dat in die Blik als een stil verwijt zit voor ons, omdat ook wij geholpen hebben om Hem vast te binden?

Om de gemartelde Jezus te verlichten,
moeten wij eerst onze eigen kettingen verwijderen,
om de kettingen van andere mensen te kunnen helpen verwijderen.

Vaak zijn onze kleine kettingen niets anders dan kleine gehechtheden
- aan onze eigen wil,
- aan onze eigenliefde die een beetje haatdragend is,
- aan onze kleine ijdelheden,
die, een touw vormen en de Liefde van Jezus pijnlijk vastbinden.

Soms wil Jezus, uit Liefde voor onze arme ziel,
- Zelf deze kettingen van ons wegnemen,
zodat wij Hem niet meer pijnlijk kunnen vastbinden.

Ah, als wij klagen omdat wij niet met Jezus willen vastgebonden zijn, dan dwingen wij Hem, om bedroefd van ons weg te gaan.

Tijdens zijn Lijden,
herstelt onze gekwelde Jezus alle zonden tegen de ingetogenheid.
En wij, zijn wij zuiver in geest, in blik, in woorden, in affecties,
om zijn onschuldig Lichaam niet nog meer slagen toe te brengen?

Zijn wij altijd aan Jezus gebonden, om Hem te verdedigen,
- wanneer mensen Hem slaan met hun beledigingen?

Mijn geketende Jezus, mogen uw kettingen de mijne zijn, zodat
- ik U altijd in mij kan voelen, en
- U mij altijd in U voelt.

Dankzegging na elk Uur

Het zeventiende uur: van 9 uur tot 10 uur

**Jezus wordt gekroond met doornen.
Hij wordt voorgesteld aan het volk: "Ecce Homo!"
Jezus wordt veroordeeld tot de dood.**

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Jezus wordt veroordeeld tot de dood.

Mijn Jezus, oneindige Liefde, hoe meer ik naar U kijk,
hoe meer ik begrijp hoezeer U lijdt.
U bent helemaal verscheurd.
Er is niet één deeltje meer geheel in U.

De beulen, zijn woedend als zij zien
- dat U hen, bij zoveel pijn, met zoveel Liefde aankijkt, en
- dat uw liefdevolle Blik, een zoete betovering vormt,
die als vele stemmen,
- lijken te vragen en smeken om meer en nieuwe pijnen.

Hoewel onmenselijk, maar gedwongen door uw Liefde,
- doen zij U opstaan.
Niet in staat om te blijven rechtop staan,
- valt U opnieuw in uw eigen Bloed.
En, geïrriteerd, met schoppen en duwen,
doen zij U de plaats bereiken waar zij U met doornen zullen kronen.

Jezus wordt voor de eerste keer met doornen gekroond.

Mijn liefste, als U mij niet ondersteunt met uw liefdevolle Blik,
kan ik U niet verder zien lijden.
Ik voel een rilling in mijn botten, mijn hart klopt hevig.
Ik voel mij sterven. Jezus, Jezus - help mij!

Mijn lieve Jezus zegt mij:

**"Mijn kind, moed! Mis niets van wat Ik geleden heb.
Let op mijn lessen. Ik moet de mens helemaal herstellen.**

**De zonde heeft hem de kroon ontnomen, en
heeft hem gekroond met stank en met verwarring.
Zo kan hij niet verschijnen voor mijn Majesteit.
De zonde heeft hem onteerd,
waardoor hij alle rechten op eer en glorie verloren is.**

**Daarom wil Ik gekroond worden met doornen
- om de kroon op het voorhoofd van de mens te plaatsen, en
- om hem elk recht op eer en glorie terug te geven.**

**Mijn Doornen, zullen eerherstel aan mijn Vader geven.
Zij zullen verdedigende Stemmen zijn voor de vele zonden in
de gedachten, vooral voor de trots.
Zij zullen Stemmen van Licht zijn voor elke geschapen geest
en een smeekbeden om Mij niet meer te beledigen.**

**Verenig daarom jezelf met Mij.
Bid en breng samen met Mij eerherstel."**

Gekroonde Jezus, uw wrede vijanden doen U zitten.
Ze leggen een purperen lap op U.
Zij nemen de doornenkroon en zetten die met een helse woede,
op uw aanbiddelijk Hoofd.

En dan, geven zij een slag erop met een roede zodat de doornen
tot in uw voorhoofd dringen.
Sommige doornen komen tot in uw Hals.

**Mijn liefste, wat een kwelling, wat een onuitsprekelijke Pijn!
Hoeveel keren ondergaat U een wrede dood!**

Uw Bloed stroomt over uw Gelaat,
zodanig dat niets anders gezien wordt dan Bloed.

Maar onder deze Doornen en dit Bloed,
verschijnt uw zeer heilig Gelaat,
- stralend van Zachtheid, van Vrede en van Liefde.

En de beulen, die de tragedie willen voltooien,
- blinddoeken U,
- plaatsen een rietstok in uw Hand als scepter,
en beginnen hun spotternijen.

Zij begroeten U als Koning van de Joden,
zij slaan U op de kroon,
zij slaan U en ze zeggen U: "*Raad eens wie U geslagen heeft!*"

U zwijgt.

U antwoordt door te herstellen

- voor de ambitie van hen die streven naar koninkrijken, naar waardigheden, naar eerbewijzen, en
- voor hen die, zich bevinden in posities met gezag en zich verkeerd gedragen, en zo de ondergang veroorzaken van de volkeren en hun zielen, die hun toevertrouwd zijn.
Hun slechte voorbeelden drijven anderen in de slechte richting en veroorzaken het verlies van hun zielen.

Met deze rietstok die U in de hand houdt, herstelt U zovele werken: goed in zich,
- maar leeg van innerlijke Geest en ook
- gedaan met slechte bedoelingen.

In de beledigingen en de blinddoek,
herstelt U voor hen die de heiligste dingen belachelijk maken,
- hen in diskrediet brengen en ontheiligen.

U herstelt ook voor hen die het zicht van hun intelligentie verblinden
- om het Licht van de Waarheid niet te zien.

Met deze blinddoek, zorgt U ervoor dat blinddoeken
- van passies, rijkdom en pleziertjes van ons worden verwijderd.

Mijn Koning Jezus, uw vijanden gaan door met hun beledigingen.
Er vloeit zoveel Bloed uit uw zeer heilig Hoofd,
- dat het tot inn uw Mond komt.

Dit verhindert dat ik uw zeer zoete Stem duidelijk kan horen,
- zodat ik niet kan doen wat U doet.

Daarom kom ik in uw Armen.

Ik wil uw doorboord en lijdend Hoofd ondersteunen.
En ik wil mijn hoofd onder die doornen plaatsen
om hun prikken te voelen.

Terwijl ik dit zeg, **roept mijn Jezus mij met zijn liefdevolle Blik.**
Snel omarm ik zijn Hart en ik probeer zijn Hoofd te ondersteunen.

Oh, hoe mooi is het om bij Jezus te zijn,
- zelfs omringd door duizenden kwellingen!

**Hij zegt mij: "Mijn kind,
deze Doornen zeggen dat Ik Koning van elk hart wil zijn.
Aan Mij komt alle heerschappij toe.**

**Neem deze Doornen en prik je hart.
Laat alles wat Mij niet toebehoort eruit komen
en laat dan één doorn achter,
- als het zegel dat Ik je Koning ben, en
- om te voorkomen dat iets anders bij jou binnenkomt.**

**Ga dan in elk hart, en doorprik hen,
- laat de rook van de hoogmoed en de rottigheid die zij**

bevatten eruit komen, en maak Mij tot Koning van allen."

Mijn liefste, mijn hart breekt als ik U verlaat.

Daarom vraag ik U om *mijn oren* te sluiten met uw Doornen,

- zodat ik enkel uw Stem kan horen

Bedek *mijn ogen* met uw Doornen, zodat ik alleen naar U kan kijken.

Vul *mijn mond* met uw Doornen, opdat mijn tong

- stom is voor alles wat U kan beledigen, en

- vrij is om U te prijzen en U in alles te zegenen.

O mijn Koning Jezus, omring mij met doornen, opdat zij

- mij veilig houden,

- mij verdedigen, en

- mij helemaal op U gericht houden.

En nu wil ik Uw Bloed afdrogen en U kussen.

Ik zie immers dat uw vijanden U naar Pilatus brengen, die U tot de dood zal veroordelen!

Mijn Liefde, help mij om uw pijnlijke weg met U te volgen, en zegen mij.

Jezus wordt opnieuw naar Pilatus gestuurd.

Mijn gekroonde Jezus, ik ben verwond door uw Liefde en verlamd door uw Pijnen. Mijn arm hart niet leven zonder U.

Dus zoek ik U, en ik vind U opnieuw bij Pilatus.

Maar, wat een bewogen tafereel!

De Hemel is ontzet en de hel beeft van angst en woede!

Leven van mijn hart, mijn blik kan uw Aanblik niet verdragen.

Ik voel mezelf sterven.

Maar de sterke Kracht van uw Liefde dwingt mij naar U te kijken,
opdat ik uw Pijnen goed zou kunnen begrijpen.

En onder tranen en zuchten aanschouw ik U.

Mijn Jezus, U bent naakt.

Maar toch bekleedt U zich.

Ik zie dat U bekleed bent met Bloed.

Uw Vlees is verscheurd, uw Beenderen zijn onbedekt.,

Ww zeer heilige Gelaat is onherkenbaar.

De Doornen die in uw zeer heilig Hoofd gestoken zijn,
dringen tot in uw Ogen, tot in uw Gelaat.

En ik zie niets anders dan Bloed dat, neerstroomt op de grond,
en een Bloedbad achter uw Voeten vormt.

*Mijn Jezus, door de manier waarop U mishandeld werd, kan ik U
niet meer herkennen! Uw toestand heeft het toppunt van
vernederingen en verminkingen bereikt!*

Ah! Ik kan uw zo droevige Aanblik niet meer verdragen:

- ik voel mij sterven.

Ik zou U willen wegtrekken van bij Pilatus,

- om U in mijn hart te sluiten en U rust te geven.

Ik zou uw Wonden willen genezen met mijn liefde,

en de gehele wereld overspoelen met uw Bloed,

- om alle zielen erin op te sluiten en hen naar U te brengen,
als de verovering van uw Pijnen!

*Mijn geduldige Jezus, doorheen die doornen kijkt U met veel moeite
naar mij en **U zegt mij:***

"Mijn kind,

kom in mijn vastgebonden Armen, leg je hoofd op mijn Borst.

**En je zult pijnen zien die intenser en bitterder zijn.
Datgene wat je ziet aan de buitenkant van mijn Mensheid
is immers niets anders dan de echo van mijn innerlijke Pijnen.**

Let op mijn Hartslagen.

Je zult begrijpen dat Ik herstel:

**- het onrecht van hen die bevelen,
- de onderdrukking van de armen en de onschuldigen,
ondergeschikt aan koningen,
- de hoogmoed van hen die,
om waardigheden, posities en rijkdom te behouden,
niet aarzelen om elke wet te overtreden, hun naaste te schaden
en hun ogen sluiten voor het Licht van de Waarheid.**

**Met deze Doornen wil Ik de geest van trots van hun
heerschappijen verbrijzelen.**

**En met de openingen die zij in mijn Hoofd maken,
wil Ik Mij een weg banen in hun geest, om alle dingen in hen
te herordenen volgens het Licht van de Waarheid.**

**Door zo vernederd te zijn voor deze onrechtvaardige rechter,
wil Ik iedereen laten begrijpen dat de enige Deugd deze is,
- die de mens tot heerser maakt over zichzelf.**

**En Ik leer aan hen die bevelen geven,
dat enkel de Deugd, verenigd met het weten eerlijk zijn,
waardig is en in staat is om anderen te regeren en te besturen.**

**Terwijl alle andere waardigheden, zonder Deugd,
gevaarlijke dingen zijn en betreurenswaardig.**

Mijn kind, herhaal mijn Eerherstel.

En blijf aandachtig voor mijn Pijnen."

Mijn liefste, als hij ziet dat U zo verminkt bent.

En diep onder de indruk, roept hij uit.

*"Hoe kan er zoveel wreedheid zijn in menselijke borsten?
Ah, dit wou ik niet toen ik Hem liet veroordelen tot de geseling!"*

Hij wil U bevrijden uit de handen van uw vijanden.
En hij wil betere redenen vinden.
Helemaal verootmoedigd wendt hij zijn blik van U af omdat hij uw
Aanblik niet meer kan verdragen. Het is te pijnlijk.

Hij ondervraagt U opnieuw:

*"Maar, vertel mij, wat hebt U gedaan?
Uw volk heeft U in mijn handen overgeleverd.
Vertel mij, bent U een koning? Wat is uw koninkrijk?"*

Mijn Jezus, op de stormachtige vragen van Pilatus,
geeft U geen antwoord.
En teruggetrokken in Uzelf, ten koste van zoveel Pijn,
denkt U aan het redden van mijn arme ziel!

Omdat U niet antwoordt, voegt Pilatus eraan toe:

*"Weet U niet, dat het in mijn macht ligt U vrij te laten of te
veroordelen?"*

*Mijn Liefde, U wil het Licht der Waarheid in de geest van Pilatus
laten schijnen, en U antwoordt:*

***"U zou geen macht over Mij hebben, als die u niet van Bovenaf
gegeven was. Zij die Mij in uw handen overgeleverd hebben,
begingen echter een grotere zonde dan de uwe."***

<p>Pilatus toont Jezus aan het volk, als "Ecce Homo"</p>

Pilatus is getroffen door de zachtheid van uw Stem.
Hij is besluiteloos en in zijn hart woedt een storm.
Hij denkt dat in de harten van de Joden meer medelijden zal komen

en hij besluit U te laten zien vanuit de lobby.

Hij hoopt dat zij medelijden zullen krijgen als zij U zo gemarteld zien, zodat hij U kan vrijlaten.

Gemartelde Jezus, mijn hart bezwijmt als ik U Pilatus zie volgen.

U stapt met zeer veel moeite,

voorovergebogen onder die verschrikkelijke doornenkroon.

Uw Bloed markeert uw stappen.

Als U naar buiten gaat, hoort U het tumult van de menigte die gretig op uw veroordeling wacht.

Pilatus legt een stilte op:

- om de aandacht van allen te trekken en

- om door allen gehoord te worden.

Hij neemt, met weerzin, twee zomen van het purperen doek, dat uw Borst en Schouders bedekt.

Hij tilt hen op, zodat allen kunnen zien hoe erg U toegetakeld bent.

Hij zegt met luide stem: "Ecce Homo! (Zie de Mens!)

Kijk naar Hem - Hij heeft niet langer de aanblik van een mens.

Kijk naar zijn Wonden - Hij is niet meer te herkennen.

Als Hij kwaad heeft gedaan, heeft Hij al genoeg geleden

- of liever, te veel.

Ik heb er spijt van dat ik Hem zoveel laten lijden heb.

Laten wij Hem daarom vrijlaten."

Jezus, mijn Liefde, sta mij toe U te ondersteunen

Want ik zie dat, U onder het gewicht van zovele pijnen, niet in staat bent om rechtop te blijven staan.

U wankelt.

Ah! in dit plechtige moment, wordt uw Lot beslist.

Bij de woorden van Pilatus, worden allen stil :
- in de Hemel, op de aarde, en in de hel!

En dan, als één stem, hoor ik *de schreeuw van allen*:
"Kruisig Hem, kruisig Hem!
Wij willen Hem dood, koste wat het kost!"

Mijn Leven, Jezus, ik zie U beven.
De schreeuw van de dood daalt neer in uw Hart

En onder deze stemmen, herkent U de stem van **uw lieve Vader,**
die zegt: "Mijn Zoon, Ik wil U dood, en dood, gekruisigd!"

Ah, U hoort ook uw Mama die, hoewel doorboord en 'verlaten',
uw lieve Vader nazegt: *"Zoon, ik wil U dood !"*

De engelen, de heiligen, de hel : iedereen roept als één stem:
"Kruisig Hem! Kruisig Hem!"

Er is niet één ziel die U levend wil hebben.
En - ah! Tot mijn diepste schaamte, verdriet en afschuw,
voel ook ik mij door een onweerstaanbare kracht gedwongen
om uit te roepen: *"Kruisig Hem!"*

Mijn Jezus,
vergeef mij als ook ik, een ellendige zondige ziel, U dood wil!
Ik vraag U echter om mij samen met U te laten sterven.

Mijn gekwelde Jezus, bewogen door mijn verdriet,
lijkt mij te zeggen:

***"Mijn kind, klamp je vast aan mijn Hart,
en neem deel aan mijn Pijnen en aan mijn Eerherstel.***

Dit moment is plechtig: er wordt beslist over:

- ofwel mijn Dood
- ofwel de dood van alle mensen.

Op dit moment gaan er 2 stromingen doorheen mijn Hart.

**In de ene bevinden zich alle zielen die mijn Dood wensen,
- omdat zij in Mij het Leven willen vinden.**

**En dus, als Ik de dood voor hen aanvaard, dan
- worden zij bevrijd van de eeuwige veroordeling, en
- gaan de deuren van de Hemel open om hen te ontvangen.**

**In de andere stroming zijn er diegenen die Mij dood willen
- uit haat en als bevestiging van hun eigen veroordeling.**

Mijn Hart is verscheurd en voelt

- de dood van elk van hen en de pijnen van de hel!

Ah! Mijn Hart kan deze bittere Pijnen niet verdragen.

Ik voel de dood bij elke hartslag, bij elke ademhaling.

En Ik blijf herhalen:

"Waarom wordt zoveel Bloed tevergeefs vergoten?

Waarom zijn mijn Pijnen nutteloos voor zovelen?

Ah, kind, ondersteun Mij, want Ik kan niet meer.

Neem deel aan mijn Pijnen.

Moge jouw leven een voortdurend offer zijn

voor de redding van de zielen,

om de Pijnen te verzachten die voor Mij zo ondraaglijk zijn!"

Mijn Hart, Jezus, uw Pijnen zijn de mijne, en ik echo uw eerherstel.

Ik zie dat Pilatus verbaasd is, en hij haast zich te zeggen:

"Hoe kan dit? Moet ik uw koning kruisigen?

Ik vind geen schuld in Hem om Hem te veroordelen."

En de Joden schreeuwen het uit, de lucht verdovend:

*"Wij hebben geen andere koning dan Caesar, en als je Hem niet veroordeelt, ben je geen vriend van Caesar.
Hij is waanzinnig! Hij is waanzinnig! - Kruisig Hem! Kruisig Hem!"*

Jezus wordt veroordeeld tot de dood.

Pilatus weet niet wat hij nog kan doen.
Hij heeft angst om afgezet te worden,
Hij laat een kom water brengen.
Terwijl hij zijn handen wast, zegt hij:
"Ik ben onschuldig aan het Bloed van deze Rechtvaardige."
En hij veroordeelt U tot de dood.

De Joden roepen uit.

"Moge zijn Bloed op ons en op onze kinderen neerkomen!"
En bij het zien van uw veroordeling, vieren zij feest.
Zij klappen in hun handen, zij fluiten en schreeuwen.

Lieve Jezus, intussen herstelt U
voor hen die, zich in hoge posities bevinden,
en die uit ijdele angst en om hun plaats niet te verliezen,
- de meest heilige wetten schenden,
zonder zich te bekommeren om de ondergang van gehele volkeren,
- de slechten begunstigen en de onschuldigen veroordelen.

U herstelt ook voor hen die, na de zonde, de goddelijke Toorn over hen afroepen om hen te straffen.

Terwijl U dit alles herstelt, *bloedt uw Hart van verdriet* :
U ziet uw uitverkoren volk, getroffen door de straf van de Hemel,
die zij zelf, met vrije wil
- gewild hebben, en
- verzegeld hebben met Uw Bloed dat zij vervloekt hebben!

Ah! Uw Hart bezwijmt!
Sta mij toe Het in mijn handen te houden,
- om uw Eerherstel en uw Pijnen tot de mijne te maken.

Uw Liefde duwt U echter voorwaarts.
En U zoekt het Kruis reeds!

Overwegingen en oefeningen

Van 9 uur tot 10 uur, wordt Jezus gekroond met doornen,
en bespot als koning.
Hij ondergaat onmenselijke beledigingen en pijnen.

Zo herstelt Hij op een bijzondere wijze voor de zonden van
hoogmoed.

En wij, vermijden wij gevoelens van hoogmoed?
Schrijven wij het goede dat wij doen aan God toe?
Beschouwen wij onszelf als minder dan anderen?
Is onze geest altijd leeg van elke andere gedachte,
om Genade te bekomen?

Vaak bekomen wij geen Genade
- door onze geest gevuld te houden met andere gedachten.
Dan, omdat onze geest niet volledig gevuld is met God,
- veroorzaken wij zelf dat de duivel ons lastig valt, en
- misschien lokken wij zelfs verleidingen uit.

Als de duivel ons benadert terwijl onze geest gevuld is met God,
dan zal hij geen plaats vinden waar hij zijn verleidingen op kan
richten, en dan zal hij verward vluchten.

In feite hebben heilige gedachten zoveel kracht tegen de duivel dat,
- als hij ons wil benaderen,

zij hem als vele zwaarden verwonden en hem weggagen.

Daarom klagen wij onterecht als onze geest lastiggevallen wordt en door de vijand verleid wordt.

Onze geringe waakzaamheid zet immers de vijand aan om ons aan te vallen. Hij bespiedt voortdurend onze geest om kleine openingen te vinden en ons dan aan te vallen.

En in plaats van Jezus te verlichten met onze heilige gedachten en de doornen van Hem te verwijderen, duwen wij hen, ondankbaar, in zijn Hoofd, waardoor Hij de prikken scherper voelt.

Op deze manier blijft de Genade belemmerd en kan Zij haar heilige Ingevingen niet laten doordringen in onze geest.

Vaak handelen wij nog erger.

Als wij het gewicht van verleidingen voelen,

- in plaats van deze naar Jezus te brengen, om er een bundel van te maken om te laten verbranden door het vuur van zijn Liefde,
- maken wij ons zorgen, worden wij verdrietig, en denken wij na over die verleidingen.

Dan blijft niet alleen onze geest bezig met die slechte gedachten, ook ons gehele wezen wordt ermee doordrenkt.

En dan is er bijna een Wonder van Jezus nodig om ons hiervan te bevrijden.

Jezus kijkt naar ons doorheen die Doornen en Hij roept ons.

Hij lijkt te zeggen:

"Ah, mijn kind, jijzelf wil je niet aan Mij vasthechten.

Als je eerder bij Mij gekomen was,

zou Ik je geholpen hebben om je te bevrijden van de hindernissen

- die de vijand in je geest binnengebracht heeft,

en dan had je Mij niet zo doen zuchten voor je terugkeer.

Ik vroeg je om hulp om Mij te bevrijden van doornen die zo scherp zijn. Maar Ik wachtte tevergeefs,
omdat je bezig was met het werk dat de vijand je gegeven had.

Oh! hoeveel minder zal je verleid worden,
- als je vlug in mijn Armen komt.
Uit angst voor Mij, en niet voor jou,
- zal de vijand je onmiddellijk verlaten!"

Mijn Jezus, mogen uw Doornen
- mijn gedachten in uw Geest verzegelen, en
- voorkomen dat de vijand enige vorm van verleiding veroorzaakt.

Als Jezus zichzelf laat voelen in onze geest en in ons hart,
- beantwoorden wij zijn Ingevingen, of
- plaatsen wij hen aan de kant?

Jezus wordt bespot als koning.
En wij, respecteren wij alle heilige dingen?
Zijn wij eerbiedig zoals het bij hen past,
- alsof wij Jezus Christus zelf aanraken?

Mijn gekroonde Jezus, laat mij uw Doornen voelen,
- zodat ik door hun prikken kan begrijpen hoezeer U lijdt.
- zodat ik U aanstel tot Koning van mijn gehele wezen.

Getoond vanuit de lobby, wordt Jezus veroordeeld tot de dood,
door mensen
- die Hij zo geliefd had en aan wie Hij zoveel Goeds gedaan had.

De liefdevolle Jezus aanvaardt de dood voor ons,
- om ons het Leven te geven.
Zijn wij bereid elke pijn te aanvaarden
- om te voorkomen dat Jezus beledigd wordt en lijdt?
Wij zullen onze pijn aanvaarden om Jezus niet te laten lijden.

Hij leed oneindig in zijn Mensheid.

Wij zijn geroepen om Zijn Leven op aarde verder te zetten.

Dus dienen wij de Pijnen van de Mensheid van Jezus Christus te goed te maken met onze eigen pijnen.

Hoe hebben wij medelijden met de Pijnen die Jezus lijdt

- bij het zien van vele zielen die uit Zijn hart worden weggerukt?

Maken wij zijn Pijnen tot de onze om Hem te verfrissen bij alles wat Hij lijdt?

De Joden willen Hem laten kruisigen, zodat

- Hij sterft als een crimineel, en

- zijn Naam uitgewist wordt van het aangezicht van de aarde.

Streven wij ernaar om Jezus op aarde te laten leven?

Met onze daden, met ons voorbeeld, met onze stappen,

moeten we een goddelijke Stempel in de wereld zetten,

- zodat Jezus door iedereen herkend wordt, en

- zodat ons leven door onze werken een echo wordt van Zijn Leven, dat gehoord wordt van de ene kant van de wereld tot de andere.

Zijn wij bereid ons eigen leven te geven

- zodat onze geliefde Jezus verlicht wordt van alle beledigingen?

Of doen wij liever de Joden na, die zo geliefd waren door Jezus,

- zoals onze eigen zielen, die zo geliefd zijn door Hem

en roepen wij zoals zij: "*Crucifigatur*" (laat Hem gekruisigd worden)?

Mijn veroordeelde Jezus, moge uw veroordeling de mijne zijn,

- die ik uit liefde tot U aanvaard.

Om U te troosten, zal ik mij voortdurend met U verenigen,

- om U in de harten van alle mensen te brengen,

- om U bekend te maken aan allen, en

- om uw Leven aan allen te geven.

Dankzegging na elk Uur

Het achttiende Uur: van 10 uur tot 11 uur

**Jezus neemt het Kruis op zijn Schoulers
en gaat naar Golgotha.
Hij wordt van zijn klederen beroofd.**

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Mijn Jezus,

onverzadigbare Liefde, ik zie dat U zichzelf geen rust geeft.
Ik voel uw gevoelens van Liefde, uw Pijnen.

Uw Hart klopt sterk.

In elke hartslag voel ik uitbarstingen, martelingen, overdeden van
Liefde.

En niet in staat het Vuur dat U verteert te bedwingen,
hijgt U, kreunt U, zucht U.

En in elk gekreun hoor ik U zeggen: "**Kruis!**"

Elke druppel van uw Bloed herhaalt: "**Kruis!**"

Al uw Pijnen, waarin U zwemt als in een eindeloze zee,
herhalen onder elkaar: "**Kruis!**"

En U roept uit:

"O Kruis, u bent zo geliefd en Ik verlang zozeer naar u!

U alleen zal mijn kinderen redden.

Ik leg in U al mijn Liefde!"

Jezus wordt voor de tweede keer met doornen gekroond.

Intussen brengen uw vijanden U terug naar het Praetorium.
Zij verwijderen de purperen mantel, omdat ze U opnieuw willen
aankleden met uw eigen kleed.

Maar, helaas, hoeveel pijn!

Ik zou liever sterven dan U zo te zien lijden.
Het kleed blijft vastzitten aan de kroon,
en zij kunnen het niet uittrekken.
Dan scheuren zij met een onmenselijke wreedheid alles samen
van U af: kleed en kroon.

Tijdens het wrede scheuren, breken vele doornen af.
Zij blijven in uw zeer heilig Hoofd steken.
Uw Bloed vloeit in stromen naar beneden.
Uw Pijn is zo groot dat U kreunt.

De vijanden echter slaan geen acht op de martelingen.
Zij kleden U aan met uw eigen kleed. En dan zetten zij de kroon
terug op uw Hoofd en duwen hem er met geweld op.
De doornen worden in uw Ogen gedreven, in uw Oren.
Er is niet geen enkel deeltje van uw zeer heilig Hoofd dat die
doorboring van de doornen niet voelt.

Uw pijn is zo groot dat U wankelt onder die wrede handen.
U rilt van het Hoofd tot de Voeten.
Onder die gruwelijke Krampen en Pijn,
staat U op het punt van te sterven.

U kijkt mij moeizaam aan met uw smachtende Ogen, gevuld met
Bloed. En U vraagt om hulp in zoveel Pijn!

Mijn Jezus, Koning van Smarten,
laat mij U ondersteunen en U stevig aan mijn hart drukken.
Ik zou het vuur dat U verteert willen nemen
om Uw vijanden tot as te verbranden en U te redden.

U wil dit echter niet.
Uw verlangen naar het Kruis wordt immers vuriger.
En U wil Uzelf er zo vlug mogelijk op offeren
- ook voor uw vijanden!

Terwijl ik U stevig aan mijn hart druk, drukt U mij stevig aan het Uwe en **U zegt:**

***"Mijn kind, laat Mij mijn Liefde uitstorten.
En herstel samen met Mij voor hen,
die goed doen en Mij toch onteren.***

***Deze Joden kleden Mij met mijn eigen Kleed om
- om Mij nog meer in diskrediet te brengen bij het volk,
- om hen te overtuigen dat Ik een misdadiger ben.***

***In schijn was het Mij aankleden goed,
maar eigenlijk was het slecht.***

***Ah! hoevelen
- doen goede werken,
- dienen de Sacramenten toe of wonen hen bij,
met menselijke, en zelfs met slechte bedoelingen.***

***Goed, slecht gedaan, leidt echter tot hardheid.
Daarom wil Ik voor de tweede keer gekroond worden,
- met Pijnen scherper dan de eerste keer,
om deze hardheid te verbrijzelen,
en hen naar Mij toe te trekken met mijn Doornen.***

***Ah! mijn kind, deze tweede Kroning is veel pijnlijker.
Ik voel mijn Hoofd zwemmen in de doornen.
Bij elke beweging die Ik maak, of klap die zij Mij geven,
onderga Ik vele keren een wrede dood.***

***Zo herstel Ik voor de boosaardige fouten.
Ik herstel voor hen, die,
- in welke innerlijke staat zij zich ook bevinden,
- in plaats van aan hun eigen heiliging te denken,
mijn Genade verspillen en verwerpen.***

***Hierdoor ontvang Ik nog meer doornen
en Ik wordt gedwongen om te kreunen, Tranen van Bloed te
wenen en te zuchten om hun verlossing.***

***Ah! Ik doe alles om hen te beminnen.
En de mensen doen alles om Mij te beledigen!
Laat jij Mij tenminste niet alleen in mijn Pijnen en Eerherstel."***

<p style="text-align: center;">Jezus omarmt het Kruis en Hij neemt het op zijn heilige Schouders.</p>
--

Mijn gemartelde Jezus, ik herstel met U en ik lijd met U.

Ik zie dat Uw vijanden U van de trap gooien.
En het volk wacht op U met woede en gretigheid.
Zij maken voor U het kruis klaar,
- waar U met veel zuchten naar verlangt.

U, U kijkt er met Liefde naar.
U nadert het met stevige stappen en U omarmt het.
Maar eerst kust U het.

En terwijl een rilling van vreugde door uw allerheiligste Mensheid
loopt, kijkt U er zeer tevreden opnieuw naar.
U meet zijn lengte en zijn breedte.

U bepaalt er reeds het aandeel in voor elke mens.
U geeft aan allen, genoeg
- om hen met de Godheid te verbinden met een huwelijksband en
- om hen erfgenamen te maken van het Koninkrijk van de Hemel.

U bent niet in staat om de Liefde in te houden waarmee U hen
liefhebt. U kust het Kruis opnieuw, en **U zegt**:

***"Aanbeden Kruis, eindelijk omhels Ik U.
U was het verlangen van mijn Hart,
het martelaarschap van mijn Liefde.
Maar u, o Kruis, hebt tot nu toe getalmd,
terwijl mijn Stappen altijd gericht waren naar u.***

***Heilig Kruis, u was
- het doel van mijn Verlangens,
- het doel van mijn Bestaan hier beneden.
In u leg Ik geheel mijn Wezen.
In u plaats Ik al mijn kinderen.
En u zal hun leven zijn, hun licht, verdediging, zekerheid en
kracht.
U zal hen in alles bijstaan.
En u zal hen glorievol bij Mij in de Hemel brengen.***

***Oh Kruis, Preekstoel van Wijsheid,
U alleen zal de ware Heiligheid onderrichten.
U alleen zal de helden vormen, de atleten, de martelaren, de
heiligen.
Mooi Kruis, u bent mijn Troon.
En aangezien Ik de aarde ga verlaten,
zal u in mijn plaats blijven.***

***Aan u geef Ik alle zielen als bruidsschat
- bewaar hen, red hen.
Ik vertrouw hen aan u toe!"***

Terwijl U dit zegt, verlangt U vurig naar het Kruis
en U laat het op uw zeer heilige Schouders leggen.

Ah, *mijn Jezus*, het Kruis is te licht voor uw Liefde.
Maar het gewicht van onze zonden verenigt zich met dat van het
Kruis - enorm en immens, als de uitgestrektheid van de Hemelen.

Mijn vermoeide Jezus,

U voelt uzelf verpletterd onder het gewicht van zoveel zonden.

Uw Ziel is ontzet bij hun aanblik en U voelt de pijn van elke zonde.

Uw Heiligheid blijft geschokt bij zoveel lelijkheid.

Als het Kruis op uw Schouders weegt, wankelt U. U hijgt.

Een sterfelijk zweet verspreidt zich over uw allerheiligste Mensheid.

Mijn Liefde, ik heb het hart niet om U alleen te laten.

Ik wil het gewicht van het Kruis met U delen.

En om U te verlossen van het gewicht van de zonden,

klamp ik mij vast aan Uw voeten.

Ik wil U, in de naam van alle mensen,

- liefde geven voor hen die U niet liefhebben,

- loven voor hen die U verachten,

- zegenen, danken, gehoorzamen in de naam van allen.

Ik beloof U bij elke belediging die U ontvangt

- U als eerherstel, alles van mijzelf aan te bieden,

- de handelingen te verrichten tegengesteld aan de beledigingen die de mensen U geven, en

- U te troosten met mijn kussen en met daden van liefde, die nooit ophouden.

Ik zie echter dat ik te ellendig ben.

Ik heb U nodig om U werkelijk Eerherstel te kunnen geven.

Daarom verenig ik mij met uw zeer heilige Mensheid.

En samen met U verenig ik

- mijn gedachten met de Uwe, om de slechte gedachten te herstellen, de mijne, en die van allen,

- mijn ogen met de Uwe, om de slechte blikken te herstellen,

- mijn mond met de Uwe, om de godslasteringen en de slechte gesprekken te herstellen,

- mijn hart naar het Uwe, om de slechte neigingen, verlangens en genegenheden te herstellen.

In één woord, ik wil alles herstellen wat uw allerheiligste Mensheid herstelt, en mij verenigen

- met de onmetelijkheid van uw Liefde voor allen, en
- met het immense Goede dat U voor allen doet.

Maar ik ben nog niet tevreden.

Ik wil mij verenigen met uw Godheid.

En ik los mijn niets in Haar op.

En zo geef ik U alles.

Ik geef U uw Liefde om uw bitterheid te verdrijven.

Ik geef U Uw Hart om U te vrijwaren voor

- onze kilte, gebrek aan beantwoording,
- onze ondankbaarheid, en
- de geringe liefde van de mensen.

Ik geef U uw Harmonieën om uw Gehoor op te vrolijken

- bij de oorverdovende godslasteringen die het ontvangt.

Ik geef u uw Schoonheid om u te ontdoen van de lelijkheid van onze zielen, wanneer we onszelf bezoedelen door de zonde.

Ik geef U uw Zuiverheid om U te beschermen

- voor het gebrek aan juiste bedoelingen,
- en voor de modder en rottigheid in vele zielen.

Ik geef U uw Onmetelijkheid om U te ontdoen

- van de vrijwillige beperkingen die de zielen zichzelf opleggen.

Ik geef U uw Vurigheid om alle zonden in alle harten te verbranden, zodat allen U kunnen liefhebben en niemand U nog kan beledigen.

Kortom, ik geef U alles wat U bent, om U

- oneindige voldoening te geven, en
- eeuwige, immense en oneindige Liefde.

De pijnlijke weg naar Golgotha.

Mijn meest geduldige Jezus, ik zie U de eerste stappen zetten onder het enorme gewicht van het Kruis.

Ik verenig mijn stappen met de Uwe.

En wanneer U, zwak, leeggebloed en wankelend,

- op het punt staat te vallen,

zal ik naast U zijn om U te ondersteunen.

Ik zal mijn schouders eronder zetten,

- om zijn gewicht met U te delen.

Minacht mij niet, maar aanvaard mij als uw trouw gezelschap.

Lieve Jezus, U kijkt naar mij.

Ik zie dat U herstelt voor hen die hun kruis niet dragen met berusting: Zij vloeken, raken geïrriteerd, plegen zelfmoord en begaan moorden.

U geeft aan allen Liefde en aanvaarding van hun eigen kruis.

Jezus valt voor de eerste keer

Uw pijn is echter zo erg dat U zich verpletterd voelt onder het Kruis. U hebt enkel de eerste stappen gezet, en U valt er reeds onder.

Terwijl U valt, stoot U tegen de stenen.

De doornen worden nog meer in uw Hoofd gedreven.

Al uw Wonden worden geopend en er vloeit vers Bloed uit.

U hebt de kracht niet om op te staan.

Uw vijanden zijn geïrriteerd en zij proberen U te doen opstaan met schoppen en duwen.

Mijn gevallen Liefde, laat mij U helpen op te staan.

Laat mij U kussen, uw Bloed drogen.
En laat mij samen met U herstellen voor hen die zondigen
- uit onwetendheid, kwetsbaarheid en zwakheid.
Ik vraag U om deze zielen te helpen.

Jezus ontmoet zijn allerheiligste Moeder

Mijn Leven, mijn Jezus,
uw vijanden doen U onmenselijke krampen lijden.
Zij zijn erin geslaagd om U op de been te brengen.

U stapt wankelend en ik hoor uw hijgende Adem.
Uw Hart klopt sterker en nieuwe pijnen doorboren het zeer intens.
U schudt uw Hoofd om uw Ogen vrij te maken van het Bloed dat
hen vult. En U kijkt angstvallig rondom U.

Ah, *mijn Jezus*, ik begrijp alles.
Uw Mama, als een kreunende duif, zoekt U.
Zij wil U een laatste woord zeggen, en uw laatste blik ontvangen.
U voelt haar pijn. Haar Hart is verscheurd in het Uwe,
- getroffen en verwond door haar Liefde en de Uwe.

U ziet haar zich een weg banen door de menigte.
Ten koste van alles, wil zij U zien, U omhelzen, U het laatste
afscheid geven.

U bent zeer getroffen bij het zien
- dat zij lijkkleek is, en
- dat al uw Pijnen door de kracht van de Liefde,
in haar gereproduceerd zijn.
Als zij nog leeft, is dit enkel door een Wonder van uw Almacht.
U gaat naar haar toe, maar U kunt nauwelijks een blik uitwisselen!

Oh, Pijn van uw twee Harten!

De soldaten merken het.

En met slagen en duwen voorkomen zij dat Mama en Zoon een laatste afscheid uitwisselen.

Jezus valt voor de tweede keer.

De kwelling van beiden is zodanig dat uw Mama

- versteend is door de pijn,
- en op het punt staat te sterven.

De trouwe Johannes en de vrome vrouwen ondersteunen haar. Intussen valt U opnieuw onder het Kruis.

Dan doet uw bedroefde Mama met haar ziel, wat zij met haar lichaam niet kan doen, omdat ze daartoe verhinderd is:

Ze gaat in U binnen, zij maakt de Wil van de Eeuwige tot de hare, en zij verenigt zichzelf met al uw Pijnen.

Zij vervult de taak van een Moeder:

zij kust U, beurt U op, kalmeert U en zij giet de balsem van haar smartelijke Liefde in al uw Wonden!

Mijn lijdende Jezus, ook ik verenig mij met uw doorboorde Mama.

Ik maak al uw Pijnen tot de mijne.

En in elke druppel van uw Bloed en in elke Wonde wil ik voor U een mama zijn.

Samen met U en met haar, herstel ik voor alle gevaarlijke ontmoetingen, en voor hen

- die zich blootstellen aan gelegenheden tot zonde, of,
- die noodgedwongen worden blootgesteld, en verstrikt blijven in de zonde.

U bent gevallen onder het Kruis en U kreunt.

De soldaten vrezen dat U

- onder het gewicht van zoveel martelingen, en
- door het vergieten van zoveel Bloed, zal sterven.

Desondanks slagen zij erin, U met zweepslagen en schoppen, met zeer veel moeite, opnieuw te laten recht staan.

Intussen herstelt U:

- voor herhaalde valpartijen in de zonde,
- voor doodzonden begaan door elke klasse van mensen.

U bidt voor de koppige zondaars.

En U vergiet tranen van Bloed voor hun bekering.

De diepe Wonde in de Schouder van Jezus

Mijn Liefde, U bent overmand door pijn.

Ik volg U in dit eerherstel en ik zie U wankelen onder het enorme gewicht van het Kruis. U rilt helemaal.

Zij duwen U zonder ophouden en zo dringen de doornen dieper en dieper in uw allerheiligste Hoofd.

Het Kruis weegt zwaar en dringt dieper en dieper in uw Schouder.

Het vormt zo'n diepe Wonde dat de botten bloot komen te liggen.

Bij elke stap lijkt U te sterven en niet meer verder te kunnen.

Maar uw Liefde kan alles en geeft U kracht.

Terwijl U het Kruis in uw Schouder voelt dringen,

herstelt U de verborgen zonden:

- niet hersteld zijn, vergroten zij de bitterheid van uw krampen.

Mijn Jezus, laat mij mijn schouder onder het Kruis plaatsen

- om U te ontlasten en
- om samen met U te herstellen voor alle verborgen zonden.

De Cyreneër wordt gedwongen het Kruis van Jezus te dragen

Uw vijanden vrezen dat U sterft onder het Kruis en,
dwingen de Cyreneër U te helpen om het Kruis te dragen.
Hij wil niet en hij klaagt
Maar hij helpt U omdat hij verplicht is, niet uit liefde.

Alle klachten van hen die lijden, weerklinken nu in uw Hart:
- het gebrek aan berusting, de rebellie,
- de woede en verachting bij het lijden.

U hebt echter nog meer pijn als U ziet, dat zielen
- die aan U toegewijd zijn,
- die U roept om U te helpen in uw Lijden en bij U te zijn,
weglopen van U.

U bindt hen door middel van dit lijden aan uw Hart.
Maar ah! Zij wringen zij zich los uit uw Armen om pleziertjes te
zoeken. En zij laten U alleen lijden!

Mijn Jezus, terwijl ik met U eerherstel breng,
vraag ik U om mij zo stevig in uw Armen te houden,
dat ik aan elke Pijn kan deelnemen,
- om mij erin te transformeren en
- om uw verlatenheid door alle mensen goed te maken.

Veronica droogt het Aangezicht van Jezus af.

Mijn Jezus, U bent overmand door vermoeidheid,
helemaal voorover gebogen en U kan nauwelijks stappen.
Ik zie dat U stopt en probeert te kijken.

Mijn Hart, wat is het? Wat zoekt U?
Ah, het is Veronica, die, onbevreesd en moedig, met een doek uw

Gelaat, helemaal bedekt met Bloed, afdroogt.

U laat een zichtbare afdruk van uw Gelaat erop afgedrukt, als teken van uw Dankbaarheid.

Mijn edelmoedige Jezus,

ik wil U ook afdrogen, maar niet met een doek.

Ik wil mijzelf helemaal blootgeven om U te verlichten,

Mijn Jezus, ik wil in u binnenkomen en U:

- hartslag voor Hartslag,
 - adem voor Adem,
 - genegenheid voor Genegenheid,
 - verlangen voor Verlangen,
- geven.

Ik wil in uw heilige Intelligentie binnengaan.

Ik wil alle hartslagen, ademhalingen, genegenheden en verlangens laten stromen in de onmetelijkheid van uw Wil.

Ik wil hen vermenigvuldigen tot in het oneindige.

Mijn Jezus, ik wil golven van hartslagen vormen,

- zodat niet één liefdeloze hartslag in uw Hart weerklinkt,
- en al uw innerlijke bitterheden verzachten.

Ik wil golven van affecties en verlangens vormen

- om alle slechte genegenheden en verlangens te verwijderen, die, al is het maar een beetje, uw Hart kunnen bedroeven.

Mijn Jezus, meer nog,

ik wil golven van ademhalingen en gedachten vormen, om elke ademhaling en gedachte, die U niet graag hebt, te verwijderen.

Mijn Jezus, ik zal goed opletten, zodat niets bij U kan komen,

- dat nog meer bitterheid toevoegt aan uw innerlijke Pijnen.

Mijn Jezus, laat heel mijn innerlijk zwemmen in uw Oneindigheid.

Zo zal ik uw Liefde en uw Wil kunnen vinden,
- zodat geen slechte liefde uw Innerlijk kan binnendringen,
- noch een wil die U mishaagt.

Mijn Jezus, om hiervan zekerder te zijn, vraag ik U om
- mijn gedachten met de Uwe te verenigen,
- mijn wil met de Uwe,
- mijn verlangens met de Uwe,
- mijn affecties en hartslagen met de Uwe.
Zo zullen zij verzegeld zijn
en geen ander leven dan het Uwe hebben.

Mijn Jezus, uit liefde tot U, zou ik mijn arm lichaam willen
- in stukken scheuren en herleiden tot kleine stukjes,
om op elk van uw Wonden te leggen.

Lieve Jezus, op de Wonde die U pijn doet door zovele
godslasteringen, leg ik een klein stukje van mijn lichaam,
om voortdurend tegen U te zeggen: "*Ik zegen U*".

Lieve Jezus, op de Wonde, die U zoveel pijn geeft door de vele
ondankbaarheden, wil ik een stukje van mijn lichaam plaatsen,
om mijn *dankbaarheid* aan U te bewijzen.

Lieve Jezus, op de Wonde, die U zoveel pijn doet lijden door kou en
gebrek aan liefde wil ik vele kleine stukjes van mijn vlees leggen
om U voortdurend te zeggen:

"Ik hou van U, ik hou van U, ik hou van U!"

Lieve Jezus, op de Wonde die U zoveel pijn berokkent
- door de vele *beledigingen van uw heilige Persoon*,
wil ik een stukje van mezelf te plaatsen, om U altijd te zeggen:
"Ik aanbid U, ik aanbid U, ik aanbid U!"

Lieve Jezus, ik wil mij overal verspreiden.
En in die Wonden vol bitterheid door het vele *ongeloof*,
wil ik dat de stukjes van mijn lichaam U altijd zeggen:

"Ik geloof. Ik geloof in U, mijn Jezus, mijn God, en in uw Heilige Kerk. En ik wil mijn leven geven om mijn geloof in U te bewijzen!"

Lieve Jezus, ik stort mij in de onmetelijkheid van uw Wil.

En door uw Wil tot de mijne te maken, wil ik

- voor iedereen instaan, en

- de zielen van allen insluiten in de kracht van uw heilige Wil.

Lieve Jezus, ik heb nog steeds mijn bloed, dat ik over uw Wonden wil gieten als balsem, om de pijn te verzachten, om U te verkwikken en U volledig te genezen.

Lieve Jezus, ik herhaal het, ik wil mijn gedachten in het hart van elke zondaar laten stromen, om hem voortdurend te berispen, zodat hij U niet meer durft beledigen.

Ik bid tot U met de stem van uw Bloed,

- zodat allen zich overgeven aan mijn arme gebeden.

Dan zal ik hen in uw Hart kunnen brengen!

Lieve Jezus, ik vraag U een andere genade:

dat ik in alles wat ik zie, aanraak en hoor,

altijd U mag zien, aanraken en horen.

En dat uw heilig Gelaat en uw heilige Naam

altijd in elk deeltje van mijn arm wezen gedrukt worden.

Uw vijanden zijn kwaad omwille van deze daad van Veronica.

Zij geselen U, stampen U, en duwen U verder!

Jezus troost de vrome vrouwen

U zet nog een paar stappen en U stopt opnieuw.

Zelfs onder het gewicht van zoveel Lijden, stopt uw Liefde niet.

U ziet de vrome vrouwen wenen omwille van uw Pijnen en U vergeet Uzelf. U troost hen en **U zegt:**

***"Dochters, ween niet over mijn Pijnen,
maar over uw zonden en over uw kinderen".***

Wat een sublieme leer, hoe zoet is uw Woord!

Lieve Jezus, samen met U breng ik eerherstel

- voor het gebrek aan naastenliefde

En ik vraag U de genade om mijzelf te kunnen vergeten,

- om aan niets anders te denken dan aan U alleen.

Jezus valt voor de derde keer

Als uw vijanden U horen spreken, worden zij woedend.

Zij trekken aan U met de touwen

en zij duwen U met zoveel woede, dat U valt.

Bij het vallen stoot U tegen de stenen.

Het gewicht van het Kruis verplettert U en U voelt Uzelf sterven!

Laat mij U ondersteunen en uw zeer heilig Gelaat met mijn handen beschermen. Ik zie U de grond raken en stikken in uw Bloed.

Uw vijanden willen U echter doen opstaan:

- zij trekken aan U met de touwen,

- zij tillen U op aan uw Haar,

- zij schoppen U.

Maar alles is tevergeefs.

Mijn Jezus, U bent stervende,!

Wat een pijn! Mijn hart breekt van verdriet.

Bijna slepend brengen zij U naar de Calvarieberg.

Terwijl zij U slepen, hoor ik U herstellen voor alle beledigingen van de zielen die aan U toegewijd zijn.

Deze wegen zo zwaar op U dat het U niet lukt om op te staan,
ondanks uw enorme inspanningen!

En zo, gesleept en vertrappeld, bereikt U de Calvarieberg,
U laat achter U het rode spoor van uw kostbare Bloed.

<p style="text-align: center;">Jezus wordt voor de derde keer ontkleed en met doornen gekroond.</p>
--

Hier wacht nieuw Lijden op U.
Zij ontdoen U opnieuw van uw kleding en van de doornenkroon.
Ah! U kreunt als de Doornen uit uw Hoofd gerukt worden.

En terwijl zij uw kleding uittrekken, trekken zij ook het gescheurde
Vlees af dat eraan vastkleeft. De Wonden scheuren open, uw Bloed
vloeit in stromen op de grond.
De pijn is zo groot dat U, bijna dood, neervalt.

Mijn goede Jezus, niemand heeft medelijden met U!
Integendeel, met beestachtige woede zetten zij de doornenkroon
opnieuw op uw Hoofd en zij slaan er zeer hard op.

De marteling die zij U aandoen door
- de Wonden die scheuren, en
- het trekken aan uw Haar dat vastkleeft in het gestolde Bloed,
is zodanig dat alleen de engelen kunnen vertellen wat U lijdt.
Ontzet wenden zij hun hemelse blik af en zij wenen!

Mijn ontklede Jezus,
laat mij U tegen mijn hart drukken om U te verwarmen.
ik zie immers dat U rilt en dat een ijzig dodelijk zweet uw zeer
heilige Mensheid doordringt.

Hoe graag zou ik U mijn leven en mijn bloed willen geven om de plaats van het Uwe in te nemen,
dat U verloren hebt om mij het Leven te geven!

Jezus kijkt nauwelijks naar mij maar **Hij lijkt mij** met zijn kwijnende en stervende Ogen **te zeggen:**

"Mijn kind, hoeveel hebben de zielen Mij gekost!

Op deze plaats

- wacht Ik op iedereen om hen te redden,

- wil Ik herstellen

voor de zonden van hen

- die ertoe komen zich slechter gedragen dan beesten, en

- die Mij zo hardnekkig beledigen dat zij zover gekomen zijn, dat zij niet meer kunnen leven zonder te zondigen.

Hun geest blijft verblind en zij zondigen als wilden.

Daarom kronen zij Mij voor de derde keer met doornen.

En door ontkleed te worden, herstel ik

- voor hen die luxueuze en onfatsoenlijke kleding dragen,

- voor de zonden tegen de bescheidenheid, en

- voor hen die zo gebonden zijn aan rijkdom, eer en plezier, dat zij er een god van maken voor hun hart.

Ach, ja, bij elk van deze beledigingen voel Ik een dood.

Ik sterf echter, omdat de Wil van mijn eeuwige Vader dit zo beschikt."

Mijn ontklede Jezus, terwijl ik met U eerherstel breng, vraag ik U

- om mij met uw meest heilige Handen te ontdoen van alles, en

- niet toe te staan dat enige slechte genegenheid in mijn hart komt.

Waak erover.

Omring het met uw Pijnen. Vervul het met uw Liefde.

Moge mijn leven niets anders zijn dan de herhaling van het Uwe.

Bevestig mijn 'ontdaan zijn van alles' met uw Zegen.

En geef mij de kracht

- om aanwezig te zijn bij uw smartelijke Kruisiging, en
- om met U gekruisigd te blijven!

Overwegingen en oefeningen

Jezus draagt het Kruis.

De Liefde van Jezus voor het Kruis, zijn verlangen om erop te sterven voor de redding van de zielen, zijn immens!

En wij, houden wij van het lijden zoals Jezus?

Kunnen wij zeggen dat onze hartslagen zijn goddelijke Hartslagen laten weerklinken, en dat wij ook om ons kruis vragen!

Wanneer wij lijden, hebben wij dan de bedoeling

- om Jezus gezelschap te houden,
- om het gewicht van zijn Kruis te verlichten?

Hoe vergezellen wij Hem?

Als Hij beledigingen ontvangt, zijn wij dan altijd bereid om Hem ons klein beetje lijden te geven

- als verlichting voor zijn Pijnen?

Bij het werken, bij het bidden, en wanneer wij het moeilijk hebben door onze innerlijke pijnen, gaan wij er dan mee Jezus om als een sluier, zijn Zweet op te drogen, Hem op te beuren, en zijn Lijden tot het onze te maken maken?

*Allen: " mijn lieve Jezus, roep mij altijd dicht bij U,
en blijf altijd dichtbij mij,
zodat ik U altijd kan troosten met mijn lijden.*

Dankzegging na elk Uur

Het negentiende Uur - van 11 uur tot 12 uur De Kruisiging

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Mijn liefste Jezus,

uw vijanden zijn vermoeid, maar niet te moe om U te pijnigen.
Zij ontkleden U om U te kruisigen.

Uw heilig Lichaam is zodanig verscheurd
dat U eruit ziet als een gevild lam.
Ik zie dat uw gehele Lichaam beeft.

Uw vijanden zijn het Kruis voor U aan het klaarmaken.
U kan niet meer rechtop blijven staan
en U valt hier op deze berg op de grond.

Mijn Goede Jezus, mijn Alles,

ik kijk naar U en mijn hart krimpt ineen van pijn:
Ik zie het Bloed vloeien uit alle delen van uw heilige Lichaam.
U bent één Wonde, van het Hoofd tot aan de Voeten.

Jezus wordt voor de derde keer met doornen gekroond.

Maar, o onuitsprekelijk lijdën!

Wanneer zij uw kleed uittrekken, rukken zij de doornenkroon af van
uw Hoofd, voor de tweede keer.

Dan drukken zij haar voor de derde keer op uw Hoofd.

Hierdoor lijdt U onbeschrijfelijke spasmen.

En er worden in uw zeer heilig Hoofd nog nieuwe Wonden bij
gemaakt.

Ah! Mijn Jezus, in deze derde Kroning met Doornen herstelt U
- het bedrog van de mens en

- zijn hardnekkigheid in de zonde,
vooral de hoogmoed!

Mijn Jezus,

U zou gestorven zijn door de wreedheid van de pijnen
die U doorstaan hebt bij deze derde kroning met doornen,
indien de Liefde U niet had ondersteund.

Ik zie echter dat U de pijnen niet langer kan verdragen.
Met uw door Bloed gesluierde Ogen, kijkt U of iemand U wil
steunen in uw Lijden en in uw Verlatenheid.

Mijn lieve Jezus, mijn lieve Leven,

U bent hier niet alleen zoals vorige nacht.
Uw lijdende Moeder is hier. Haar Hart is doorboord door het intense
Lijden en zij sterft bij elke Pijn die U lijdt!

De liefhebbende Magdalena is hier, als waanzinnig door uw Lijden.
Ook de trouwe Johannes is stom geslagen door de hevigheid van
uw Pijnen.

Dit is de berg van hen die U beminnen.
Hier kan U niet alleen zijn!

Zeg mij, *mijn liefste*, wie wenst U om U bij te staan in zoveel Lijden?
Alstublieft, laat mij naar U komen,
In deze momenten heb ik het meer dan alle anderen nodig om
dicht bij U zijn.

Uw lieve Moeder en de anderen maken plaats voor mij.

Lieve Jezus, ik kom nu dicht bij U. Ik omhels U.

Ik vraag U om uw Hoofd op mijn schouder te laten rusten
- om mij de Wonden van uw doornen te laten voelen, en
- om al mijn gedachten te reinigen met het zeer kostbaar Bloed dat
uit uw Hoofd vloeit, als eerherstel voor alle slechte gedachten van
de mensen.

Mijn liefste, hou mij dicht bij U.

Ik wil de druppels Bloed die op uw heilig Aangezicht vloeien één voor één kussen. Ik aanbid hen.

En ik vraag U dat elke Druppel Bloed een Licht mag zijn voor het verstand van elke mens

Zo zal niemand U nog beledigen met slechte gedachten.

Mijn Jezus,

intussen kijkt U naar het kruis dat Uw vijanden voor U klaarmaken.

U hoort de hamerslagen waarmee zij de gaten maken om de spijkers in te slaan die U gekruisigd zullen houden.

En uw Hart klopt zeer fel, er gaat een siddering doorheen.

Het verlangt er vurig naar om op dit bed te liggen, hoewel met onbeschrijfelijke pijn, om de redding van onze zielen te bezegelen.

Ik hoor U al zeggen:

"Mijn liefde, lief Kruis, mijn kostbaar bed, u was mijn martelaarschap tijdens het leven, en nu bent u mijn rust.

O Kruis, ontvang Mij spoedig in uw armen!

Ik wacht vol ongeduld.

Heilig Kruis, Ik kom op U om alles te volbrengen.

Vlug, Kruis!

Vervul de vurige verlangens die Mij verteren

- om Leven te geven aan de zielen.

En die levens worden door u verzegeld, o Kruis.

Och, treuzel niet langer!

Ik kijk er naar uit om op u te rusten om het paradijs te openen voor al mijn kinderen en om de hel te sluiten.

O Kruis, het is waar dat u mijn Martelaarschap bent,

maar binnenkort zult u ook mijn Overwinning

en mijn volledige Triomf zijn.

En door u zal Ik aan mijn kinderen overvloedige erfenissen, overwinningen, triomfen en kronen geven."

Maar wie kan alles zeggen wat mijn lieve Jezus tot het Kruis! gezegd heeft

Terwijl Jezus zo spreekt,
bevelen zijn beulen Hem op het kruis te gaan liggen.
Hij gehoorzaamt hen onmiddellijk.
Op deze wijze herstelt Hij onze ongehoorzaamheid.

Mijn Liefde, laat mij U omhelzen vooraleer U op het kruis ligt,
- om U steviger aan mijn hart te drukken en
- om uw bloedende Wonden te kussen.

Lieve Jezus, luister, ik wil U niet verlaten.
Ik wil met U op het kruis liggen en eraan vastgenageld blijven.
Ware liefde verdraagt geen scheiding.
Vergeef de vrijmoedigheid van mijn liefde
en laat mij met U gekruisigd blijven.

Mijn tedere Liefde,
U ziet dat ik niet de enige ben die U dit vraagt.
Er is ook uw lijdende Moeder, evenals de onafscheidelijke
Magdalena en de geliefde Johannes.

Wij zeggen U allen, dat het draaglijker is om met U aan uw Kruis genageld te zijn dan U alleen gekruisigd te zien!

Samen met U, bied ik daarom mijzelf aan de eeuwige Vader aan,
verenigd met uw Wil, met uw Liefde, met uw eerherstel, met uw
Hart en met al uw Lijden.

Ah! Het is alsof mijn lieve **Jezus mij zegt:**

"Mijn kind, je bent mijn Liefde vooruit.

Dit is mijn Wil:

Dat allen die Mij liefhebben met Mij gekruisigd worden.

Ah! Kom en ga met Mij op het kruis liggen.

En Ik zal je Leven geven door Mijn Leven.

Je zult de geliefde van mijn Hart zijn !"

De Kruisiging

Mijn lieve Jezus, U ligt nu op het Kruis.

U kijkt met liefde en zachtheid naar uw beulen, die de spijkers en hamers om U vast te nagelen in hun handen houden.

En U nodigt hen zacht uit om U te kruisigen.

Met onmenselijke wreedheid nemen zij uw Rechterhand.

Zij zetten de nagel op de Palm en slaan de spijker in uw heilige Hand. Zij laten hem uitkomen aan de andere kant van het Kruis.

Uw pijn is zo groot dat U siddert.

Het Licht uit uw mooie Ogen verdwijnt.

Uw zeer heilig Gelaat verbleekt en lijkt op dat van een dode.

Heilige Rechterhand van mijn Jezus,

Ik kus U, ik leef met U mee.

Ik aanbid U, en ik dank U voor mij en in de naam van iedereen.

Ik vraag U om evenveel zielen te bevrijden van de eeuwige veroordeling tot de hel als U slagen krijgt.

Ik smeed U om evenveel zielen te wassen in uw zeer kostbaar Bloed als U druppels Bloed vergiet.

Mijn Jezus, omwille van de wrede pijn die U lijdt, vraag ik U om de Hemel te openen voor iedereen en alle mensen te zegenen.

Moge uw Zegen:

- alle zondaars oproepen tot bekering en
- alle ketters en ongelovigen tot het Licht van het geloof brengen.

Mijn Jezus, mijn lieve Leven, uw Lijden is nog maar pas begonnen.
Uw beulen zijn klaar met het vastnagelen van uw Rechterhand.

Met onevenaarbare wreedheid nemen ze uw Linkerhand.

Om haar tot aan het reeds geboorde gat te krijgen trekken zij er zo hard aan dat de gewrichten van uw Armen en Schouders ontwricht worden.

Door de hevigheid van deze pijn, uw benen trekken samen en zij verkrampen.

Dan nagelen zij haar, zoals uw Rechterhand, vol wreedheid, aan het Kruis.

Linkerhand van mijn Jezus,

Ik kus U, ik leef met U mee.

Ik aanbid U, ik dank U.

Ik vraag U, vanwege de slagen die U krijgt en de wrede pijnen die U ondergaat, om op dit moment de zielen uit het Vagevuur te bevrijden.

Ja, *mijn Jezus*, vanwege het Bloed dat U met deze Hand vergoot, smeed ik U om de vlammen te doven die deze zielen verbranden.

Moge dit Bloed

- hen verfrissen en verlichten,
- een heilzaam bad voor hen zijn, hen zuiveren van elke vlek, en
- hen klaar te maken voor het gelukzalig visioen.

Mijn Liefde en mijn alles,

vanwege deze brandende pijn, vraag ik U

- om de Hel te sluiten voor alle zielen en
- om de toorn van de Goddelijke Gerechtigheid, die geïrriteerd is door onze fouten, te milderen!

Zorg ervoor, *lieve Jezus*,

- dat de Goddelijke Gerechtigheid bedaard wordt,
- dat Zij geen Goddelijke Plagen op onze aarde laat neerkomen, en
- dat de schatten van de Goddelijke Barmhartigheid zich uitstorten over iedereen.

Mijn Jezus,

ik leg de wereld en alle menselijke generaties in uw Armen.

Mijn zachte Liefde, omwille van uw vergoten Bloed, smeed ik U, om niemand vergiffenis te weigeren en om elke ziel te redden.

Lieve Jezus, sluit niemand uit!

Jezus, mijn Liefde,

uw vijanden zijn nog niet tevreden.

Met duivelse wreedheid nemen zij uw zeer heilige Voeten, (steeds op zoek naar zielen), die verkrampd zijn vanwege de grote pijn tijdens het vastnagelen van de Handen.

Zij trekken er zo hard aan dat uw knieën, uw ribben en alle beenderen van uw borstkas ontwrachten.

Mijn lieve Jezus, mijn hart kan dit niet aan.

Ik zie dat uw mooie Ogen verduisterd zijn door de hevigheid van de pijn en gesluierd zijn in het Bloed. Zij stralen niet meer.

Uw Lippen zijn gezwollen en gekneusd door de vuistslagen en zij verkrampen.

Uw Wangen zijn uitgehold, uw tanden klapperen.

Uw borstkas gaat hijgend op en neer en uw Hart is gewond door de kracht van het uitrekken van de Handen en de Voeten.

Oh *mijn Liefde*,

ik zou zo uw plaats innemen om U zoveel pijn te besparen!

Ik wil mij uitstrekken over al uw ledematen

- om uw Pijn te mildereren, U te kussen,
- om U te troosten en U te beschermen voor iedereen.

Mijn Jezus,

zij zetten de ene Voet op de andere en zij slaan er een spijker in,
zonder punt!

Lieve Jezus,

de nagel doorboort uw Voeten.

- Zo plaats ik *in uw Rechtervoet* alle priesters, opdat zij een licht zijn voor het volk, vooral voor hen die geen goed en heilig leven leiden.
- *In uw linkervoet* plaats ik alle mensen, opdat zij licht ontvangen van de priesters, hen respecteren en hen gehoorzamen.

En moge U, zoals de nagel uw Voeten doorboort,
de priesters en de volkeren vastnagelen,
- zodat zij zich niet van U kunnen losmaken.

Heilige voeten van mijn Jezus,

ik kus U, ik leef met U mee, ik aanbid U, ik dank U.

Lieve Jezus, omwille van

- de bittere pijnen die U hebt geleden,
 - het hevig uitrekken waardoor al Uw beenderen ontwracht werden,
 - het Bloed dat U vergoten hebt,
- vraag ik U om alle zielen in uw heilige Wonden in te sluiten
en niemand af te wijzen,

Laat uw nagels

- onze krachten vastnagelen, zodat zij zich niet van U verwijderen,
 - ons hart vastnagelen, zodat het altijd gehecht blijft aan het Uwe,
 - al onze gevoelens vastnagelen,
- zodat wij niets verlangen wat niet van U komt.

Mijn gekruisigde Jezus,

Ik zie U vol Bloed, badend in een bloedbad.

Elke Bloeddruppel roept voortdurend om zielen.

In elke Druppel zie ik menigten van zielen, van alle eeuwen.

Allen bevinden zich in U.

Lieve Jezus,
door de kracht van uw Bloed, vraag ik U
- dat geen enkele ziel van U wegvlucht!

Lieve Jezus, de beulen hebben uw Voeten vastgenageld
Ik kom dicht bij uw gemarteld Hart.

Ik zie dat U niet meer verder kan.

Maar de Liefde blijft roepen:

"Nog meer pijnen!"

Mijn Jezus,
- ik omhels U,
- ik lijd met U mee,
- ik aanbid U,
- en ik dank U
in de naam van mijzelf en iedereen.

Lieve Jezus,
ik wil mijn hoofd op uw Hart laten rusten
om te voelen wat U lijdt tijdens uw pijnlijke kruisiging.
Ah! Als het vooraf niet bepaald was dat een speer uw Hart zou
doorboren, dan zouden de vlammen van uw Liefde hun weg
gezocht hebben om het te laten openbarsten!

Deze Liefdesvlammen nodigen de zielen uit om hun woonplaats te
vestigen in uw Hart.

O Jezus,
omwille van Uw oneindig kostbaar Bloed,
vraag ik U voor deze zielen de heiligheid.
Laat hen alstublieft nooit uw Hart verlaten.
Vermenigvuldig de roepingen van offerzielen,
zodat zij uw Leven op aarde kunnen verder zetten.

Lieve Jezus,

- Mogen de vlammen van uw Hart mij verbranden en verteren,
- moge uw Bloed mij mooier maken,
- moge uw Liefde mij altijd aan het Kruis genageld houden om te lijden en eerherstel te brengen.

Lieve Jezus,

de beulen hebben uw Handen en Voeten vastgenageld.

Nu draaien zij het Kruis ondersteboven om de spijkers vast te slaan.

Zo dwingen zij uw goddelijk Gelaat de grond aan te raken.

En U kust deze grond die doordrenkt is van uw Bloed.

Met deze Kus omhelst U alle zielen en U bindt hen aan uw Liefde.

Zo bezegelt U hun Verlossing.

Mijn Jezus, laat mij uw plaats innemen.

Als de beulen de spijkers omslaan, laat deze slagen

- ook mij pijn bezorgen en
- mij helemaal vastnagelen aan uw Liefde.

Mijn Jezus, de doornen dringen meer en meer in *uw Hoofd.*

Ik wil U al mijn gedachten aanbieden, zodat zij, als lieve kussen

- U troosten, en
- de bitterheid van uw doornen verzachten.

Uw Tong zit als vastgeplakt aan uw Verhemelte door de bitterheid van de gal en de brandende dorst.

Mijn Jezus,

U wenst dat de harten van alle mensen overlopen van liefde,

- om zo uw dorst te lessen.

Maar U ontvangt deze liefde niet en zo brandt U meer en meer.

Mijn zachte Liefde, ik wil U stromen vol liefde zenden, om de bitterheid van de gal en uw brandende dorst te verminderen.

Lieve Jezus,

bij elke beweging die U maakt scheuren de wonden van uw Handen meer en de pijn wordt heviger.

Mijn lieve Jezus, ik bied U de heilige werken aan van alle mensen. om U te vergoeden voor dit Lijden en om uw Pijnen te verminderen,

Lieve Jezus, hoezeer lijdt U in uw zeer heilige Voeten!

Alle bewegingen van uw zeer heilig Lichaam veroorzaken er een brandende pijn in.

En er is niemand bij U om U te ondersteunen en de hevigheid van uw pijnen te verzachten!

Mijn lieve Leven, ik zou graag de stappen van alle mensen van alle generaties, van het verleden, van het heden en de toekomstige, verzamelen en hen allemaal bij U brengen, om U te komen troosten in uw bitter Lijden.

Mijn Jezus, hoe wordt uw arm Hart gemarteld!

Bij het bewegen van uw voeten, wordt de zenuw van het puntje van uw Hart verscheurd.

Bij het bewegen van uw Handen worden de zenuwen van beide helften van uw Hart meer verscheurd dan door nagels.

Als U uw Hoofd beweegt, dan spuit uit de opening van uw Hart Bloed en U lijdt de volledige Kruisiging.

Lieve Jezus, hoe kan ik U troosten in zoveel Lijden?

Ik zal mij versmelten in U.

Ik zal mijn hart in het Uwe leggen, mijn verlangens in de Uwe.

Ik zal mijn liefde verenigen met de Uwe,

zodat, door uw Vuur, de harten van alle mensen ontvlammen

en alle profane liefdes vernietigd worden.

Uw heilig Hart zal hierdoor getroost worden.

Ik beloof vanaf nu altijd genageld te blijven aan uw zeer liefdevol Hart met de nagels van uw Verlangens, uw Liefde en uw Wil.

Mijn Jezus, ik wil in U gekruisigd worden.

Laat niet toe dat ik mij van U losmaak,

zodat ik U kan liefhebben en herstellen voor allen

en het lijden kan milderer dat de mensen U door hun fouten geven.

Jezus is aan het Kruis genageld

Mijn goede Jezus, ik zie dat uw vijanden

het zware hout van het Kruis optillen.

Zij laten het vallen in de daarvoor bestemde opening.

U, mijn zachte Liefde, U hangt tussen hemel en aarde.

Op dit plechtige moment, wendt U zich tot de Vader.

Met een zwakke stem **zegt U tot Hem:**

"Heilige Vader,

hier ben Ik, beladen met alle zonden van de wereld.

Er is geen schuld die niet op Mij uitgestort is.

Laat daarom de gesels van uw Goddelijke Gerechtigheid

niet meer op de mensen vallen, maar op Mij, uw Zoon.

Lieve Vader, sta Mij toe

- om alle zielen aan dit Kruis te binden en

- om door mijn Bloed en Wonden,

voor iedereen vergiffenis te verkrijgen.

Lieve Vader, zie tot welke toestand Ik herleid ben !

Door dit Kruis, door dit Lijden, bewerk voor allen

een ware bekering, Vrede, Vergiffenis en Heiligheid. "

Gebed om de Goddelijke Gerechtigheid te ontwapenen

Jezus, U hangt daar vastgenageld aan het Kruis.

Uw ziel is niet langer op de aarde, maar in de Hemel bij uw Goddelijke Vader, om onze zielen te verdedigen en voor hen te pleiten.

Mijn gekruisigde Liefde,

ik wil U ook volgen tot bij de Troon van de Eeuwige.

Ik wil samen met U de Goddelijke Gerechtigheid ontwapenen.

Ik maak uw allerheiligste Mensheid tot de mijne.

Samen met U, verenigd in uw Wil, wil ik doen wat U doet.

Mijn Leven, sta mij toe dat:

- mijn gedachten in de Uwe vloeien,
- mijn liefde, mijn wil en mijn verlangens in de Uwe vloeien,
- mijn daden in uw Hart vloeien en mijn gehele wezen in U.

Zo zal niets mij ontgaan. En ik zal alles herhalen wat U doet:

- daad voor Daad, woord voor Woord,

Mijn gekruisigde Geliefde,

U ziet uw Goddelijke Vader woedend neerkijken op de mensen.

U werpt zich voor Hem neer en U verbergt alle mensen in uw zeer heilige Mensheid. U brengt ons in veiligheid.

Wanneer de Vader in U naar ons kijkt, dan zal Hij omwille van U, de mens niet uit Zichzelf weggagen.

Hij kijkt misprijzend naar de mens omdat zovele zielen

- het prachtige beeld dat Hij geschapen heeft, kapot maken, en
- Hem voortdurend beledigen.

Het verstand werd hen gegeven om Hem te leren kennen.

Zij maken er echter een vergaarbak van voor al hun zonden.

Mijn Jezus,

U wil de Goddelijke Vader gunstig stemmen.

Daarom trekt U zijn aandacht op uw zeer heilig Hoofd:

Het is doorboord met doornen en vol van ondraaglijke pijnen.

Op die manier houdt U alle intelligenties van de mensen vastgenageld in uw Intelligentie. U brengt eerherstel voor alles om de Goddelijke Gerechtigheid te voldoen.

Hoezeer verontschuldigen deze Doornen alle slechte gedachten van de mensen! Zij lijken op stemmen die bij de Goddelijke Majesteit om medelijden roepen.

Mijn Jezus, mijn gedachten zijn één met de Uwe.

Ik ga samen met U tot bij de Goddelijke Majesteit.

En ik bid, smEEK, verontschuldig en ik breng eerherstel voor al het kwaad dat de mensen met hun verstand begaan.

Sta mij toe om uw Doornen en uw eigen Intelligentie te nemen, en samen met U naar alle mensen toe te gaan
- om uw Intelligentie aan de hunne vast te binden.

Met uw eigen Heiligheid, wil ik hen het verstand teruggeven, zoals U het oorspronkelijk geschapen hebt.

Met de heiligheid van uw Gedachten, wil ik alle gedachten van de mensen herordenen in U.

Met uw Doornen wil ik de geest van alle mensen doorprikken, om U de heerschappij en het koningschap over allen te geven.

O Jezus, moge U alleen Heer zijn

- van elke gedachte,

- van elke genegenheid en

- van alle volkeren.

Breng alles in orde.

De aarde boezemt tot nu toe afschuw en verschrikking in.

Maar op deze wijze zal het aanschijn van de aarde veranderen.

Gekruisigde Jezus,

U ziet de Goddelijke Vader nog steeds verontwaardigd kijken naar de arme mensen.

Hij ziet hen allemaal zo sterk misvormd door hun zonden en bedekt met de smerigste vuiligheid.

Dit wekt de afschuw van de gehele Hemel.

Oh, hoe wordt de zuiverheid van de goddelijke Blik getroffen!

Hij herkent de arme mens nauwelijks als het Werk van zijn zeer heilige Handen!

Inderdaad, er lijken zovele monsters op de aarde rond te lopen, en zij trekken de minachting aan van de Vaderlijke Blik.

Mijn Jezus,

U verwisselt zijn Ogen met de Uwe om Hem te bedaren.

U laat Hem naar hen kijken met uw Ogen, die bedekt zijn door het Bloed en gezwollen door de Tranen.

U weent voor de goddelijke Majesteit om Hem medelijden te laten krijgen met het ongeluk van zovele arme mensen.

Ik hoor **uw Stem zeggen:**

"Mijn vader,

het is waar dat de ondankbare mens steeds vuiler wordt en steeds meer schuld op zich laadt, zodat hij uw vaderlijke Blik niet meer verdient.

Maar kijk naar Mij, Vader!

Ik wil zo graag wenen voor U, een bad van Tranen en Bloed vormen, om deze vuiligheid waarmee de mensen zich bedekt hebben, weg te wassen.

Vader, wil U Mij afwijzen?

***Nee, dat kan U niet. Ik ben uw Zoon.
En als Ik uw Zoon ben, ben Ik ook het Hoofd van alle mensen.
En zijn zij mijn Ledematen. Redt hen, o Vader, redt hen!"***

Mijn Jezus, Liefde zonder grenzen,
ik zou graag uw Ogen hebben
om voor de Opperste Majesteit te wenen
- omwille van het verlies van zovele arme mensen en
- omwille van deze droevige tijden.

Laat mij uw Tranen nemen en uw eigen Blikken. Ik verenig hen met de mijne. Laten wij dan samen naar alle mensen gaan.

Ik zal hen tonen dat U weent omwille van hen.
Dan zullen hun zielen medelijden krijgen met uw Liefde

Telkens zij zich vuil maken,
zal ik hen reinigen met uw Tranen en met uw Bloed.
Als zij U zien wenen, zullen zij naar U terugkeren.

Jezus, sta mij toe om met deze Tranen alle vuiligheid van de mensen te wassen. Laat uw Tranen afdalen in hun hart.
Mogen zij zeer vele harten, die verhard zijn door de zonden, verzachten en de hardheid van alle harten overwinnen.

Sta mij toe om met uw Ogen in de mensen door te dringen, zodanig dat zij al hun blikken naar de Hemel richten om U te beminnen,
- in plaats van op aarde verloren rond te lopen om U te beledigen.

Als de Goddelijke Vader dan naar de arme mensheid kijkt,
zal Hij hen niet meer minachten.

Gekruisigde Jezus,
ik zie dat de verontwaardiging van de Goddelijke Vader nog niet bedaard is.

Zijn vaderlijke Goedheid is vol Liefde voor de arme mens.
Hij heeft hemel en aarde gevuld met blijken van Liefde en
Weldaden voor hem.

Bijna bij elke stap en bij elke handeling voelt hij de Liefde en de
Genaden van dit Vaderlijk Hart over hem stromen.

Maar de mens is steeds ondankbaar.

Hij veracht deze Liefde en hij wil haar niet erkennen.

Integendeel, hij verzet zich tegen zoveel Liefde. Hij vult de hemel
en de aarde met beledigingen, hoon en minachting.

Hij gaat zo ver dat hij haar onder zijn onreine voeten legt,
haar zou willen vernietigen en zichzelf verafgoden.

Al deze beledigingen dringen door tot in de Hemel
en bereiken de goddelijke Majesteit!

O! Hoe verontwaardigd is Hij als Hij ziet dat de armzalige mens

- Hem in alles komt beschuldigen en

- Hem op alle mogelijke manieren komt uitdagen!

Mijn Jezus, U wil ons echter altijd verdedigen.

Met de overweldigende Kracht van uw Liefde dwingt U de Vader
om naar uw heilig Gelaat te kijken.

Het is bedekt met al deze beledigingen en vernederingen.

U zegt Hem: "Mijn Vader,

stop uw woede tegen de arme mensheid, tegen mijn kinderen.

Veracht de arme mensen niet.

Wanneer U hen veracht, veracht U Mij.

Och, Bedaar!

Ik draag al deze beledigingen op mijn Gelaat.

Ik breng U eerherstel voor allen.

Mijn Vader,

bedaar uw woede tegen de arme mensheid.

Zij is blind en zij weet niet wat zij doet.

***Kijk daarom goed naar Mij,
want Ik ben tot niets herleid voor hun redding.***

***Als U niet bewogen bent door medelijden met de ellendige
mensheid, laat dan mijn Gelaat,
- dat bedekt is met speeksel, bevlekt met Bloed,
- dat bleek en opgezwollen is door de vele slagen die Ik kreeg,
U tot medelijden bewegen.***

***Heb medelijden, Vader!
Ik was de mooiste van allemaal!
Nu ben Ik helemaal verminkt, zodat Ik Mijzelf niet meer herken.
Ik ben door iedereen verworpen.
Daarom wil Ik koste wat het kost de arme mens redden.”***

*Mijn Jezus,
is het mogelijk dat U ons zozeer bemint ?
Uw Liefde overweldigt mijn arm hart.
Ik wil U in alles volgen.*

Sta mij daarom toe uw zeer heilig Gelaat te nemen
en het te behouden,
- om het voortdurend, zo verminkt, aan de Vader te tonen,
- om Hem te bewegen tot medelijden met de arme mensheid.
Deze is immers zozeer getroffen door de zweepslagen van de
Goddelijke Gerechtigheid, dat zij bijna sterft.

Sta mij toe om bij de mensen te gaan
- om hen uw Gelaat te laten zien, zo verminkt omwille van hen,
om hen tot medelijden te bewegen
- met hun eigen ziel en met uw Liefde.

Laat hen inzien:
- met het Licht dat straalt uit uw Gelaat, en
- met de onoverwinnelijke Kracht van uw Liefde,

wie U bent en wie zij zijn, die U zo durven beledigen.

Laat hun zielen opstaan uit de vele zonden waarin zij leven,
dood voor de Genade.

Dan zullen allen zich voor U neerbuigen
en U aanbidden en verheerlijken.

Mijn Jezus, aanbiddelijke Gekruisigde,
de mens irriteert de goddelijke Gerechtigheid voortdurend.

Op zijn tong weerklinkt de echo van :

- vloeken, verschrikkelijke godslasteringen,
- verwensingen, duivelse gesprekken,
- methoden om op de beste manier te doden
en een bloedbad aan te richten.

Ah! Al deze stemmen vervuilen de aarde.

Zij dringen door tot in de Hemel en verdoven het goddelijk Gehoor.
Deze heeft genoeg van deze giftige echo die de mens zendt.

Zij wil er een einde aan maken en de mens ver van zich verbannen.
Al deze vergiftigde stemmen eisen immers wraak en Gerechtigheid
tegen henzelf.

Oh! Hoe voelt de goddelijke Gerechtigheid zich gedwongen om
plagen te zenden!

Oh! Hoeveel afschuwelijke godslasteringen ontvlammen haar
Woede tegen de mens!

Mijn Jezus,

U bemint ons zozeer met een zo volmaakte Liefde.

U verzamelt al deze stemmen in uw almachtige en scheppende
Stem en U stelt de Uwe daartegenover.

U laat uw Vader uw zo liefdevolle Stem horen om de beledigingen
van de mensen goed te maken.

En U spreekt zoveel Woorden vol Zegening en Lofprijzingen.

U roept uit:

"Medelijden, Genade en Liefde voor de arme mens!"

Om de verontwaardiging van de Vader te verzachten,
toont U Hem uw zeer heilige Mond en **U zegt:**

***"Mijn Vader, kijk naar Mij,
Luister niet naar de stemmen van de mensen,
maar naar de Mijne.
Ik voldoe voor allen.***

***Alst ublieft kijk naar de mens in Mij.
Als U naar hem kijkt buiten Mij,
wat zal er dan van hem worden!
Hij is zwak, onwetend
en enkel bekwaam om het slechte te doen.
Hij is gevuld met alle ellende.***

***Heb medelijden, heb medelijden met de arme mens !
Ik antwoord in zijn plaats met mijn Tong
bitter gemaakt door de gal, uitgedroogd door de dorst,
en verbrand door de Liefde."***

*Mijn Jezus,
U bent gevuld met bitterheid.
Mijn stem, versmolten met uw Stem,
wil al deze beledigingen herstellen.*

Sta mij toe om uw Tong en uw Lippen te nemen
en bij alle mensen te gaan.

Laat mij hun tongen aanraken met de Uwe.

Wanneer zij U beledigen zullen zij de bitterheid van de Uwe voelen.

Dan zullen zij U niet meer belasteren:

- indien niet uit liefde,
- dan omwille de bitterheid.

Sta mij toe hun lippen met de Uwe te beroeren.
Dan zullen alle lippen het vuur van de schuld voelen.

Wanneer U uw almachtige Stem laat weerklinken in elk borst,
- zal de vloed van alle slechte stemmen stoppen,
- zullen alle menselijke stemmen veranderen in stemmen van zegening en lofprijzing.

Mijn gekruisigde Jezus,
bij uw zo grote Liefde en uw zo groot Lijden,
geeft de mens zich nog niet over.

Integendeel, hij veracht U. Hij begaat zonde na zonde.
Hij pleegt enorme heiligschennissen, moorden, zelfmoorden,
gevechten, fraude, bedrog, wreedheden en verraad.
Ah! Al deze slechte daden wegen zeer zwaar op de arm van uw hemelse Vader.
De Vader kan het gewicht van zoveel zonden niet langer dragen.
Hij staat op het punt om vernietiging te zenden op de aarde.

Mijn Jezus, om de mens aan de goddelijke Woede te onttrekken,
helpt U het gewicht te ondersteunen met uw Armen.
U ontwapent Hem.
En U voorkomt dat zijn Gerechtigheid zijn gang gaat.

U wil Hem bewegen tot medelijden met de ellendige mensheid.
U wil Hem vertederen en **U zegt Hem** met een indringende Stem :

***"Vader, kijk naar deze gescheurde Handen
en de nagels die hen doorboren.
In deze Handen voel ik het verschrikkelijke Lijden
dat al deze slechte werken Mij bezorgen.***

***Bent U niet tevreden, Vader, met al mijn Pijnen?
Ben ik niet in staat om U voldoening te schenken?***

**Ja, mijn ontwrichte Armen zullen altijd kettingen zijn
- die de arme mensen aan Mij binden,
zodat zij Mij niet ontsnappen,
- behalve zij die Mij met geweld zullen verlaten.**

**Mijn Armen zullen liefdevolle koorden zijn
- die U vastbinden, lieve Vader,
om te voorkomen dat U de arme mensen vernietigt.
Integendeel, Ik zal U steeds dichterbij hen brengen,
zodat U uw Genade over hen kan uitstorten!”**

*Mijn Jezus, uw Liefde is een zoete bedwelming voor mij.
Zij zet mij aan om te doen wat U doet.
Geef mij daarom uw Armen want ik wil samen met U voorkomen,
ten koste van elk lijden, dat de Goddelijke Gerechtigheid haar gang
gaat tegen de arme mensheid.*

En om de Vader tot medelijden met de schepselen te bewegen, wil ik het lijden en de pijnen van alle mensen, de vele treurende en onderdrukte harten in uw armen leggen.

En om de Vader tot medelijden met de arme mens te bewegen, sta mij toe om alle mensen in uw Armen te leggen,
- zodat allen kunnen terugkeren in uw Hart.

Laat mij, door de kracht van uw scheppende Handen
- zovele slechte werken doen ophouden, en
- alle mensen afhouden van het kwaad.

*Mijn lieve gekruisigde Jezus,
de mens wil de droesem van de zonde tot op de bodem drinken
en rent als een gek op de weg van het kwaad.
Hij begaat zonde op zonde.
Hij is ongehoorzaam aan uw Wetten en Hij keert zich tegen U.
En alsof hij U extra pijn wil doen, wil hij naar de hel.*

Oh! Hoe verontwaardigd is de Opperste Majesteit!

*Mijn Jezus, om de goddelijke Vader te kalmeren,
laat U Hem uw heilige Mensheid zien,
- verscheurd, ontwricht en gruwelijk gemarteld.
U toont Hem uw doorboorde Voeten,
verwongen door het geweld van het Lijden.*

Ik hoor **uw Stem**, ontroerender dan ooit.
Door de kracht van uw Liefde en van uw Lijden,
wil zij de mens overwinnen en triomferen over het Vaderlijk Hart:

***"Mijn Vader, bekijk Mij van het Hoofd tot de Voeten.
Er is niet één deeltje in Mij dat nog heel is.
Ik heb geen plaats meer waar Ik andere wonden kan openen
en Mij andere pijnen kan laten toebrengen.***

***Als U bij dit Liefdesschouwspel niet bedaart,
wat kan U dan nog kalmeren?***

***O mensen, als jullie je niet overgeven bij zoveel Liefde
welke hoop is er dan om jullie tot bekering te brengen?***

***Mijn Wonden en mijn Bloed zullen altijd wegen zijn
- die vanuit de Hemel,
Genaden van berouw, vergeving en medelijden
- zullen doen neerdalen
voor de arme mensheid op de aarde!"***

Mijn Jezus, ik zie in U een kracht om de Vader goedgunstig te stemmen en de arme mens te overwinnen.

Sta mij toe om uw zeer heilige Voeten te nemen en bij alle mensen te gaan, om hun stappen aan uw Voeten vast te binden.

Als zij dan de weg van het kwaad willen gaan
en zij de koorden voelen waarmee U hen gebonden hebt.
Dan worden zij hiervoor weerhouden.

Verwijder hen met uw Voeten van de weg van het kwaad,
en zet hen op de weg van het goede.
Laat hen uw Wetten volgen.
Sluit de Hel met uw Nagels,
zodat er niemand meer in terecht komt.

Och Jezus, mijn gekruisigde Liefde.

Ik zie dat U het niet meer aankan.

U ondergaat aan het Kruis vreselijke spanningen.

Uw beenderen kraken zonder ophouden en bij elke kleine beweging
ontwrichten zij meer en meer.

Uw Vlees scheurt meer en meer.

De brandende dorst verteert U.

De innerlijke smarten branden U op.

En bij dit alles, dringt de menselijke ondankbaarheid, als een
onstuimige golf, door tot in uw diepgewonde Hart.

Dit alles drukt zo zwaar op U dat uw zeer heilige Mensheid op het
punt staat te sterven omdat Zij om het gewicht van zoveel
martelingen niet langer kan doorstaan.

Overmand door de Liefde en het Lijden,
vraagt uw Mensheid om hulp en medelijden!

Gekruisigde Jezus,

U heerst over allen en geeft leven aan allen!

Is het mogelijk dat U om hulp vraagt?

Ah! Hoe graag wil ik in elke druppel van uw Bloed binnengaan
en het mijne erin laten vloeien
- om uw Wonden te verlichten, en

- om de prik van elke doorn
te verzachten en minder pijnlijk te maken.

Ik wil in elke innerlijke Pijn van uw Hart binnengaan
om uw bitterheid te verlichten.

Ik wil U Leven geven voor Leven.

Indien ik het kon, dan nam ik U af van het Kruis om uw plaats in te
nemen.

Ik zie echter dat ik niets ben en niets kan doen.

Ik ben immers te onbeduidend.

Lieve Jezus, geef mij uw eigen Wezen.

Ik zal het Leven in U nemen, en ik zal U aan Uzelf geven.

Zo zullen mijn zeer vurige verlangens vervuld worden.

Mijn gemartelde Jezus,

ik zie dat uw zeer heilige Mensheid aan het sterven is,

- niet omdat dit het beste is voor Uzelf,

- maar om onze Verlossing te voltooien.

U hebt goddelijke Hulp nodig!

U werpt Uzelf in de armen van uw Vader

en U vraagt Hem om Hulp en Bijstand.

Oh! hoe is de Goddelijke Vader geschokt bij het zien van

- het verschrikkelijke Lijden van uw Mensheid, en

- de verschrikkelijke vernieling die de zonde aangericht heeft
op uw zeer heilige Ledematen!

Om de vurige verlangens van uw Liefde te vervullen,

- drukt Hij U tegen zijn Vaderlijk Hart, en

- Hij geeft U de nodige Hulp om onze Verlossing te voltooien.

Terwijl Hij U omarmt,

herhalen zich in uw Hart, met een sterkere kracht :

- de slagen van de nagels,
- de striemen van de zweepen,
- het scheuren van uw Wonden,
- de prikken van de doornen.

Oh!, Hoe is de Vader hierdoor getroffen!

Hoe verontwaardigd is Hij als Hij ziet dat al deze Pijnen,

- die zelfs tot diep in uw Hart gevoeld worden,

U aangedaan worden door zielen die aan U toegewijd zijn!

En in Zijn lijden zegt Hij:

"Is het mogelijk, mijn Zoon, dat zelfs een deel van de door U uitverkoren zielen niet volledig met U is?

Integendeel, het lijkt erop dat deze zielen in Uw Hart binnendringen om U verdriet te doen en om U een nog pijnlijkere dood te bezorgen.

En wat erger is, al dit leed dat zij U bezorgen is bedekt met huichelarij.

Ah! Zoon,

Ik kan mijn verontwaardiging over de ondankbaarheid van deze zielen, die Mij meer kwellen dan alle andere mensen samen, niet langer bedwingen!"

Maar U, *mijn Jezus*, triomfeert over alles.

U verdedigt zelfs deze zielen. Door de immense Liefde van Uw Hart overwint U de golven van bitterheid en de Wonden die zij U geven.

En om de Vader tevreden te stellen, **zegt U tot Hem:**

"Mijn Vader, kijk naar mijn Hart: mogen al deze pijnen U tevreden stellen.

En hoe wreder zij zijn,

hoe krachtiger zijn zij voor uw Vaderlijk Hart om Genaden, Licht en Vergeving te verkrijgen.

Mijn Vader, wijs hen niet af. Zij zullen mijn verdedigers zijn,

die mijn Leven op aarde zullen verder zetten.

Meest liefdevolle Vader, bedenk:

- dat mijn Mensheid nu het hoogtepunt van zijn Lijden bereikt heeft, en

- dat mijn Hart ook verscheurd wordt door de Bitterheid, de intieme Smarten en de ongekennde Pijnen die Ik vierendertig jaar lang geleden heb, vanaf het eerste ogenblik van mijn Incarnatie.

U kent de intensiteit van deze innerlijke bitterheid!

De krampen waren zo wreed dat zij Mij op elk moment hadden doen sterven, als onze Almacht Mij niet ondersteund had, om mijn Lijden te verlengen tot deze extreme Doodstrijd.

Ah! Tot nu toe heb Ik U alle Pijnen van mijn heilige Mensheid aangeboden

- om uw Gerechtigheid die op iedereen weegt te milderen, en

- om uw zegevierend medelijden over allen te laten neerdalen.

Nu toon Ik U mijn Hart dat bedrukt is, gebroken door de Pijnen van alle momenten van mijn sterfelijk Leven, vooral door de heiligschennissen van de aan Ons toegewijde zielen.

Kijk ernaar, lieve Vader: Dit is het Hart

- dat U heeft liefgehad met een oneindige liefde,

- dat altijd brandde van Liefde voor mijn broeders, uw kinderen in Mij.

Dit is het gulle Hart waarmee Ik zoveel geleden heb om U volledige voldoening te geven voor alle zonden van alle mensen.

Heb medelijden met zijn vernieling, zijn constante zorgen, zijn angsten, zijn moeheid, zijn droefheid bij de dood!

**Mijn Vader, elke Hartslag wilde
- uw Glorie, tegen de prijs van zoveel Pijn en mijn Bloed, en
- de redding van mijn broeders.**

**Kijk naar mijn bedrukt Hart, met zijn vurige smeekbeden,
zijn gekreun, zijn zuchten, zijn smarten.
Vierendertig jaar lang,
heb Ik geweend en uw Medelijden gevraagd voor iedereen.**

**Mijn vader, U hebt altijd naar Mij geluisterd.
Ik dank U telkens opnieuw, oneindig maal.**

**Maar kijk naar Mij Vader:
de smarten van mijn Hart kunnen niet gemilderd worden
als er ook maar één ziel aan zijn Liefde ontsnapt.
Want Wij beminnen één enkele ziel
zoals Wij alle zielen samen beminnen.**

**Moet Ik mijn laatste adem uitblazen op dit pijnlijke schavot,
terwijl Ik zelfs aan Ons toegewijde zielen ellendig zie verloren
gaan?**

**Ik sterf in een zee van pijn en smart voor de ongerechtigheid
en het eeuwig verlies van de ontrouwe Judas:
zo hard en ondankbaar verwierp hij al mijn liefdevolle en
delicate attenties.**

**Hij profiteerde ervan om priester te worden, bisschop,
zoals mijn andere apostelen.**

Ach, Vader, deze afgrond van pijn is genoeg!

**Ik zie zoveel zielen, door Ons uitverkoren voor het
priesterschap. Zij willen Judas imiteren, sommigen meer,
anderen minder!**

**Help Mij, Vader, help Mij!
Ik kan al deze pijnen niet verdragen.**

Kijk: elke vezel in mijn Hart is meer gekweld als alle kwellingen van mijn goddelijk Lichaam samen.

Bemerk dat al het Bloed dat Ik vergiet meer uit mijn Hart vloeit, dan uit mijn andere Wonden.

Het is onder de druk van de Liefde en de Pijnen.

Heb medelijden, Vader, heb medelijden!

Niet met Mij, die eindeloos wil lijden voor de arme zielen, maar heb medelijden met alle zielen,

- vooral met de mannen en de vrouwen,

die geroepen zijn om zich aan Ons toe te wijden.

Luister, mijn Vader, mijn Hart staat op het punt het leven te verliezen. Het versnelt zijn vurige slagen en het roept uit :

“In ruil voor al mijn Lijden vraag Ik U doeltreffende Genaden van berouw en ware bekering voor al deze ongelukkige zielen! Laat geen van hen Ons ontsnappen!”

Mijn Vader,

Ik heb dorst. Ik heb dorst naar alle zielen, vooral naar deze.

Ik verlang vurig om meer te lijden voor elk van deze zielen.

Ik heb altijd uw Wil gedaan, Vader.

Dit is mijn Wil, die ook de Uwe is!

Laat dit alles volmaakt gebeuren uit Liefde voor Mij, uw geliefde Zoon,

"in wie U al uw welbehagen gevonden hebt ".

O mijn Jezus, ik kan het niet langer verdragen.

Ik sluit mij aan bij uw Smeekbeden, uw Lijden en uw eerherstellende Liefde.

Geef mij uw Hart, zodat ik

- dezelfde dorst voel voor de zielen die aan U toegewijd zijn, en

- met mijn hartslagen,

de liefde en genegenheid van allen naar U breng.

Sta mij toe naar hen allen toe te gaan en uw Hart in hen te leggen:
Laat de kouden verwarmd worden door de Aanraking met uw Hart,
laat de lauwen wakker geschud worden,
Mogen de verlorenen teruggeroepen worden.
En laat de vele verworpen Genaden naar hen terugkeren.

Uw Hart is vol van verdriet en bitterheid als U ziet:

- dat zovele van uw Plannen voor hen verijdeld werden door hun gebrek aan beantwoording,
- dat zovele andere zielen, die het Leven en de redding via hen hadden moeten krijgen, onder de droevige gevolgen hiervan lijden.

Ik zal hen uw Hart laten zien dat vanwege hen,
met bitterheid gevuld is.

Ik zal vuurpijlen uit uw Hart op hen werpen,
ik zal hun al uw Smeekbeden en al uw Lijden tonen.

Het is onmogelijk dat zij dan niet opnieuw naar U toe gaan.

Zij zullen dan berouwvol aan uw voeten terugkeren,
en uw Liefdesplan voor hen zal hersteld worden.

Zij zullen in U zijn en rondom U,

- niet langer om U te beledigen,
- maar om U te eerherstel te brengen, te troosten en te verdedigen.

Mijn Leven, mijn gekruisigde Jezus,

ik zie dat uw Doodsstrijd aan het Kruis nog verder gaat.

Want om alles te volbrengen, is het voor uw Liefde nog niet voldoende. Ook ik lijd met U en ik roep allen op:

engelen en heiligen, kom naar de Calvarieberg om de overmaat en de dwaasheden van de Liefde van een God te aanschouwen!

Laten wij samen zijn bloedende Wonden kussen,
laten wij hen aanbidden.

Laten wij zijn gescheurde Ledematen ondersteunen
en Hem danken voor de volbrachte Verlossing.

Laten we naar onze diep bedroefde Moeder kijken.
In haar Onbevlekt Hart voelt zij dezelfde Pijnen en de dood als zij
in haar Zoon-God ziet.
Haar eigen klederen zijn doordrenkt met Bloed.
De Calvarieberg is ermee besprenkeld.

Laten wij allen samen dit Bloed nemen.
Laten wij onze diep bedroefde Moeder vragen om zich met ons te
verenigen, de hele wereld tussen ons te verdelen en alle mensen te
gaan helpen.

Laat ons de zielen helpen
- die in gevaar zijn, zodat ze niet omkomen,
- die gevallen zijn, opdat zij herrijzen,
- die op het punt staan te vallen, zodat zij niet vallen.

Laten we dit Bloed aan alle blinden geven,
zodat het Licht van de Waarheid op hen mag schijnen.

Laten wij vooral naar de soldaten gaan.
Laten wij voor hen als waakzame schildwachten zijn.
Als zij getroffen worden door de kogels van de vijand,
laten wij hen dan in onze armen nemen om hen te troosten.

En als zij door iedereen in de steek worden gelaten,
als zij wanhopig zijn over hun trieste lot,
laten wij hun dan dit Bloed geven.
Dan zullen zij zich kunnen neerleggen bij de situatie
en zal de wreedheid van hun lijden verzacht worden.

En als we iemand zien die op het punt staat in de hel te vallen,
laten wij hem dan dit Goddelijk Bloed geven,
- dat de Genaden van de Verlossing bevat,
en hem aan Satan ontrukken!

Terwijl ik Jezus stevig aan mijn hart druk
- om Hem te verdedigen en alles te herstellen,
zal ik al deze mensen stevig aan zijn Hart vastbinden,
- opdat allen de genade van bekering, kracht en verlossing
verkrijgen.

Lieve Jezus,

ik zie het Bloed in stralen uit uw Handen en Voeten vloeien.
De engelen wenen en cirkelen om U heen.
Zij bewonderen uw overmatige Liefde.

Ik zie uw lieve Mama aan de voet van het Kruis, doorboord door de
Pijnen, de lieve Maria Magdalena, uw geliefde Johannes.
Zij bevinden zich allen in een extase van verwondering, liefde en
verdriet!

O Jezus,

Ik verenig mij met U, ik klem mij vast aan uw Kruis,
Ik neem alle druppels van uw Bloed en giet hen in mijn hart.

Wanneer ik uw Gerechtigheid geïrriteerd zal zien tegen zondaars,
- dan zal ik, om U tot rust te brengen, U dit Bloed laten zien.
Als Ik de bekering wil van zielen die koppig zijn in hun fouten,
- zal Ik U dit Bloed tonen.
U zal mijn gebed dan niet verwerpen,
want ik zal de belofte van uw eigen Bloed in mijn handen hebben.

En nu, *mijn Gekruisigde Jezus,*

in naam van alle voorbije, huidige en toekomstige generaties,
samen met uw Mama en met alle engelen,
buig ik voor U neer en ik zeg:
"Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U.
want U hebt door uw heilig Kruis de wereld verlost"

Overwegingen en Oefeningen

Jezus wordt gekruisigd. Hij gehoorzaamt aan zijn beulen.
Hij aanvaardt met liefde alle beledigingen en pijnen die zij Hem aandoen.

Jezus voelde voor onze zielen een zo een grote Liefde dat Hij in het Kruis zijn rustbed vond.

En wij, rusten wij in al ons verdriet, in Hem?
Kunnen wij door ons geduld en onze liefde zeggen dat wij in ons hart een bed voor Jezus klaarmaken?

Terwijl Jezus gekruisigd wordt, is er geen deeltje in Hem, noch innerlijk noch uiterlijk, dat niet een bijzondere pijn voelt.
Houden wij onszelf gekruisigd met Hem, tenminste met onze primaire zintuigen?

Als wij ons vermaken met ijdele gesprekken of een ander plezier, dan blijft Jezus aan het Kruis genageld.
Maar als we dit vermaak opofferen uit liefde voor Hem, dan nemen wij de nagels van Jezus weg en nagelen wij onszelf vast.

Houden wij ons verstand, ons hart en ons gehele wezen altijd vastgenageld door de nagels van zijn heilige Wil?

Terwijl Hij gekruisigd wordt, kijkt Jezus met liefde naar zijn beulen.
Kijken wij met liefde naar hen die ons pijn doen, uit liefde voor Hem?

Mijn gekruisigde Jezus,

- laat uw Nagels in mijn hart geslagen worden,
zodat er geen gedachte, geen genegenheid, geen verlangen in mij is die de pijn van deze nagels niet voelt.

Moge het bloed dat mijn hart vergiet
een balsem zijn die al uw Wonden verzacht.

(1) Luisa liet dit Uur voorafgaan door het volgende gebed:

"Jezus, mijn Moeder, kom samen met mij schrijven.

Leen mij uw zeer heilige Handen, zodat ik schrijf wat U bevalt en enkel wat U wil."

(2) Na de publicatie van de eerste editie van deze Uren van de Passie van Onze Heer Jezus Christus, schreef Luisa aan de heilige Annibale Maria Di Francia (die de redacteur was), om hem mee te delen dat zij zich geroepen voelde om iets toe te voegen **in het midden van deze Uren**.

En **in één van haar brieven** drukte zij zich uit als volgt:

"In het uur van de Kruisiging, bijna aan het einde, wordt gezegd dat de Ziel van Jezus bij zijn Goddelijke Vader in de Hemel is, terwijl Hij nog aan het Kruis is.

*Ik volg Hem daar in gedachten naar de Hemel.
En ik probeer samen met Hem de Goddelijke Gerechtigheid,
- die zo geërgerd is in deze tijden,
te ontwapenen,.*

*Ik besteed ongeveer een half uur aan deze oefening.
Het lijkt mij dat mijn Heer Jezus mij deze oefening laat schrijven. "*

Luisa legt verder uit:

*"Dit Uur, Jezus aan het Kruis, vat zijn hele Leven samen:
- vanaf het eerste moment van zijn Ontvangenis
- tot aan zijn laatste Adem.*

*Hij voldoet voor alles.
Hij dankt de Goddelijke Vader
- voor al het goede dat Hij voor alle mensen gedaan heeft, en
- ook voor zijn eigen Lijden.
Hij verheerlijkt Hem, smeekt Hem, geeft Hem eerherstel.*

*In één woord, alles wat Hij in zijn Leven gedaan heeft,
volbrengt Hij hier alles tesamen.*

*Als echo van alles wat Jezus deed,
vanaf het eerste moment dat Jezus verwekt werd
tot het laatste moment van zijn Leven,*

zal de ziel Hem nu ook danken voor alles wat Hij gedaan heeft.

*De ondankbaarheid van de mens is meestal enorm.
Hij toont zich ondankbaarder dan ooit bij het ontvangen van
Weldaden en hij dankt de Heer nooit.
De ziel wil dit alles ook herstellen.*

*Dit is de reden waarom het hele Leven van Jezus Christus in dit
Uur samengevat wordt en waarom alle eerherstel verzameld wordt.
Zullen er onder zovele zielen, niet enkele zijn, die aan Jezus een
heroïsche liefde willen tonen?"*

(3) In een andere brief, gedateerd 7 oktober 1915,
gaat Luisa verder:

*"Het doel van dit Uur is de Goddelijke Gerechtigheid te
ontwapenen.
In de andere uren wordt hersteld, gezegend, om vergiffenis
gevraagd, enz.
Hier wordt Zij onwapend en bedaard.*

*En de ziel stijgt op tussen Hemel en aarde, zoals Jezus Christus.
Zij kijkt naar de Goddelijke Gerechtigheid
en probeert haar te bedaren.
Zij kijkt naar de mens
en probeert hem terug te brengen naar zijn juiste plaats.
Zij brengt in praktijk wat Jezus deed.*

*Dit geeft zoveel voldoening aan onze God, dat Hij hier ongeduldig
op wacht. Hij is immers zo blij wanneer een mens, aanwezig op
aarde, zijn eigen broeders wil redden.*

*En terwijl zijn Gerechtigheid verontwaardigd is, zoekt Hij zijn
toevlucht, zijn woning, in deze ziel die zijn Lijden tot het hare wil
maken. En juist deze ziel vraagt en dwingt Hem om de arme
mensheid niet te vernietigen."*

Dankgebed na elk Uur.

Het twintigste Uur : van 12 uur tot 1 uur

Het eerste Uur van de Doodsstrijd op het Kruis.

Het eerste Woord van Jezus:

"Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!"

Voorbereidend gebed voor elk Uur

Mijn gekruisigde Jezus,

Ik zie U aan het Kruis, als op de Troon van uw Triomf:

U verovert alles en alle harten.

U trekt hen zo dicht naar U,

- dat allen uw bovenmenselijke Macht kunnen voelen.

De natuur is ontzet door zo'n grote misdaad.

Zij knielt voor U neer.

Zij wacht in stilte op een woord van U,

om U te eren en uw Heerschappij te laten erkennen.

De zon weent en trekt haar licht terug.

Zij kan het niet aan om U in die toestand te zien.

De hel voelt terreur en wacht in stilte.

Alles is stilte.

Uw getroffen Mama, uw getrouwen zijn allen stom geslagen

Zij zijn versteend bij de zo pijnlijke aanblik van uw verscheurde en ontwrichte Mensheid.

Zij wachten in stilte op een Woord van U.

Uw Mensheid ligt in een zee van pijnen door de verschrikkelijke krampen van de doodsstrijd en is stil.

Zij vrezen dat U bij elke ademtocht kan sterven!

Wat nog meer?

- Zelfs de trouweloze Joden en de meedogenloze beulen die U enkele momenten geleden nog beledigden, bespotten, U een bedrieger en misdadiger noemden,
- zelfs de dieven die U vervloekten,
allen zijn stil en met stomheid geslagen.

Wroeging overvalt hen.

En als zij proberen om een belediging tegen U te uiten,
dan sterft deze op hun lippen.

Wanneer ik in uw Innerlijke binnenga, zie ik dat de Liefde overstroomt.

Zij verstikt U en U kunt haar niet meer tegenhouden.

Uw Liefde kwelt U meer dan al deze pijnen en dwingt U met een luide en ontroerende stem te spreken.

Als de God die U bent, heft U uw stervende Ogen naar de Hemel en **U roept uit**:

"Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!"

En opnieuw sluit U zich op in de stilte,

- overweldigd door immense Pijnen.

Gekruisigde Jezus, hoe is zoveel Liefde mogelijk?

Ah! Na zoveel pijnen en beledigingen, is uw eerste Woord een Woord van vergiffenis.

U verontschuldigt ons bij de Vader voor zoveel zonden!

Ah! U laat dit Woord neerdalen in elk hart na de zonde.

U bent de eerste die vergiffenis aanbiedt.

Maar zovelen verwerpen dit en aanvaarden het niet!

En uw Liefde wordt waanzinnig.

U wil immers aan allen uw vergiffenis en de vredeskus geven!

Bij dit Woord beeft de hel en zij erkent U als God.
De natuur en iedereen zijn verbijsterd.
Zij herkennen uw Godheid, uw onblusbare Liefde.
En zij wachten in stilte om te zien hoever Zij gaat.

Niet alleen uw Stem, maar ook uw Bloed en uw Wonden,
roepen tot elk hart na de zonde:

***"Kom in mijn Armen, want Ik vergeef je.
En het zegel van mijn vergiffenis, is de prijs van mijn Bloed."***

Mijn lieve Jezus,
herhaal dit Woord aan alle zondaars in de wereld.
Smeek om Barmhartigheid voor allen.
Geef de oneindige Verdiensten van uw zeer kostbaar Bloed aan
allen.

Mijn goede Jezus,
blijf de Goddelijke Gerechtigheid gunstig stemmen voor allen.
En verleen uw Genade aan hen die vergiffenis moeten schenken,
maar het niet kunnen.

Mijn Gekruisigde Jezus, in deze drie Uren van zeer bittere
Doodsstrijd, wilt U alles herstellen.
U hangt in stilte aan dit Kruis.
Ik zie dat U intussen in uw Binnenste bezig bent om uw Vader in
alles tevreden te stellen.
U dankt Hem voor allen,
U brengt Hem eerherstel voor allen,
U vraagt vergiffenis voor allen.
U vraagt voor allen de Genade in om U nooit meer te beledigen.

U wil dit alles van uw Vader verkrijgen.
Daarom overloopt U geheel uw Leven,
vanaf het eerste moment van uw Conceptie, tot uw laatste Adem.

Mijn Jezus, Liefde zonder grenzen,
laat mij geheel uw Leven overwegen samen met U,
- met uw ontroostbare Mama en
- met de heilige Johannes en
- met de vrome vrouwen.

Laat ons het Leven en het Lijden van Jezus overwegen.

Mijn lieve Jezus,
ik dank U

- voor de vele doornen die **uw aanbiddeijk Hoofd** doorboord hebben,
- voor de druppels Bloed die U hierdoor vergoten hebt,
- voor de slagen die U op uw Hoofd kreeg, en
- voor het Haar dat zij U uittrokken.

Ik dank U

- voor al het goede dat U gedaan en voor iedereen bekomen hebt,
- voor het Licht en de goede Ingevingen die U ons gegeven hebt,
en
- voor alle keren dat U onze zonden in gedachten, van trots, van verwaandheid en van eigenwaan vergeven hebt.

O mijn Jezus , ik vraag U vergiffenis in de naam van allen

- voor elke keer dat wij U met doornen gekroond hebben,
- voor alle druppels Bloed die wij uw heiligste Hoofd hebben doen vergieten,
- voor elke keer dat wij niet ingegaan zijn op uw Ingevingen.

Lieve Jezus, omwille van al deze pijnen die U geleden hebt,
vraag ik U de Genade te verkrijgen
om nooit meer te zondigen in gedachten.

Ik wil U alles aanbieden wat U in uw zeer heilig Hoofd geleden hebt,

- om U alle Glorie te geven, die de mensen U zouden gegeven hebben, indien zij hun intelligentie goed gebruikt hadden.

*Mijn Jezus, **ik aanbid uw allerheiligste Ogen.***

ik dank U

- voor de zovele Tranen en het Bloed dat zij vergoten hebben ,
- voor de wrede prikken van de doornen,
- voor de beledigingen, de spot en de minachting die U verduurde gedurende uw gehele Passie.

Ik vraag uw Vergiffenis voor allen die hun ogen gebruiken

- om U te beledigen en U aan te vallen.

Omwille van de pijn die U in uw heilige Ogen geleden hebt,

vraag ik U om de Genade te schenken

- dat niemand U nog kan beledigen met slechte blikken.

Mijn Jezus, ik wil U ook alles aanbieden

wat U zelf geleden hebt in uw zeer heilige Ogen,

- om U alle Glorie te geven die de mensen U zouden gegeven hebben indien hun blikken alleen gericht waren
- op de Hemel, op de Godheid en op U.

Ik aanbid uw zeer heilige Oren.

Ik dank U voor alles wat U leed terwijl die misdadigers op de Calvarieberg hen verdoofden door hun geschreeuw en gespot.

Ik vraag uw Vergiffenis in naam van allen

- voor alle slechte gesprekken waar naar geluisterd wordt.

Ik vraag U de Genade,

dat de oren van alle mensen geopend worden

- voor de eeuwige Waarheden,
- voor de stemmen van de Genade, en
dat niemand U nog kan beledigen met het gehoor.

Ik wil U alles aanbieden

wat U in uw zeer heilige Oren geleden hebt,

- om U alle Glorie te geven die de mensen U zouden hebben gegeven hebben, indien zij hun gehoor heilig gebruikt hadden.

Mijn Jezus,

ik aanbid en ik kus uw zeer heilig Gelaat.

Ik dank U

- voor alles wat U leed door het spuug, de klappen en de spot die U ontving,

- en voor alle keren dat U zich door uw vijanden liet vertrappelen.

Ik vraag uw Vergiffenis in de naam van allen,

- voor elke keer dat wij U durfden beledigen.

Omwille van deze klappen en dit spuug *vraag ik U de Genade*,

- dat uw Godheid door allen erkend, aanbeden en verheerlijkt wordt.

Meer nog, *mijn Jezus*, ik wil de hele wereld rondreizen,

- van het oosten tot het westen,

- van het zuiden tot het noorden,

om alle stemmen van de mensen te verenigen

en hen te veranderen in zoveel mogelijk stemmen

- van lofprijzing, liefde en aanbidding.

Mijn Jezus, ik wil U ook de harten van alle mensen brengen,

opdat U Licht, Waarheid, Liefde en medelijden voor uw Goddelijke Persoon in alle harten legt.

U vergeeft aan allen,

en ik vraag U om U door niemand meer te laten beledigen,

als het mogelijk was, zelfs ten koste van mijn bloed.

Ik wil U alles aanbieden

wat U in uw zeer heilig Gelaat geleden hebt,
- om U alle Glorie te geven die de mensen U zouden gegeven hebben, indien niemand U had durven beledigen.

Ik aanbid uw zeer heilige Mond.

Ik dank U

- voor uw eerste geweest,
- voor de melk die U zoogde,
- voor alle woorden die U sprak,
- voor de vurige kussen die U aan uw heilige Moeder gaf,
- voor het voedsel dat U nam,
- voor de bitterheid van de gal en voor de vurige dorst die U leed aan het Kruis,
- en voor de gebeden die U tot de Vader richtte.

Ik vraag uw Vergiffenis

- voor zoveel geroddel en slechte en mondaine gesprekken van de mensen,
- en voor alle godslasteringen die zij uitspreken.

Ik wil U aanbieden:

- uw heilige Gesprekken in ruil voor hun slechte gesprekken
- de versterving van uw Smaakzin,
om te herstellen
- voor hun vraatzucht, en
- voor alle beledigingen die zij U door een slecht gebruik van hun tong aangedaan hebben.

Ik wil U alles aanbieden

- wat U in uw zeer heilige Mond geleden hebt,
- om U alle Glorie te geven die de mensen U zouden gegeven hebben, indien niemand U had durven beledigen
 - met de smaakzin en met het misbruik van hun tong.

Lieve Jezus, ik dank U voor alles.

En in naam van allen, hef ik tot U een lofzang aan van eeuwige en oneindige dankbaarheid.

Mijn Jezus,

ik wil U alles aanbieden wat U geleden in **uw heilige Persoon**,
- om U alle Glorie te geven die de mensen U zouden hebben gegeven, indien zij hun leven naar het Uwe gericht hadden.

Ik dank U, lieve Jezus,

- voor alles wat U geleden hebt in **uw zeer heilige Schouders**
- voor alle klappen die U gekregen hebt,
- voor alle wonden die U op uw zeer heilig Lichaam laten aanbrengen hebt,
- en voor alle druppels Bloed die U vergoten hebt.

Ik vraag uw Vergiffenis in de naam van allen,

- voor elke keer dat zij U, uit liefde voor comfort, met ongeoorloofde en slechte genoegens beledigd hebben.

*Ik bied U **uw zeer pijnlijke Geseling** aan*
om te herstellen

- voor alle zonden die begaan werden met alle zintuigen,
- voor de liefde voor de eigen smaak,
- voor zinnelijke genoegens van het eigen ik
- en voor alle natuurlijke bevredigingen.

Ik wil U alles aanbieden

wat U in **uw heilige Schouders** geleden hebt,

- om U alle Glorie te geven
die de mensen U zouden gegeven hebben,
indien zij geprobeerd hadden
- enkel U blij te maken in alles, en
- om te schuilen in de schaduw van uw goddelijke Bescherming.

*Mijn Jezus, ik kus **uw Linkervoet**.*

Ik dank U

- voor alle stappen die U zette tijdens uw sterfelijk Leven, en
- voor alle keren dat U uw arme ledematen vermoeide,
in uw zoektocht naar zielen om hen naar uw Hart te leiden.

Mijn Jezus, bied ik U al mijn daden, stappen en bewegingen aan,
om U voor alles en iedereen eerherstel te brengen.

Ik vraag uw vergiffenis voor hen die handelen zonder oprechte bedoelingen.

Ik verenig mijn daden met de Uwe om hen te vergoddelijken.

En verenigd met alles wat U in uw Heilige Mensheid deed,

bied ik hen U aan,

- om U alle Glorie te geven die de mensen U zouden gegeven,
hebben indien zij op een heilige manier en met oprechte
bedoelingen gehandeld hadden.

*Mijn lieve Jezus, **ik kus uw Rechtervoet.***

Ik dank U voor alles wat U geleden hebt en lijdt voor mij,
vooral in dit uur, waarin U aan het Kruis hangt.

Ik dank U voor de ondraaglijke Pijnen die de nagels veroorzaken in
uw Wonden. Zij scheuren steeds verder open door het gewicht van
uw zeer heilig Lichaam.

Ik vraag uw Vergiffenis

voor elke opstandigheid en ongehoorzaamheid van de mensen.

Ik bied U de pijn aan van uw heilige Voeten

als eerherstel voor deze beledigingen,

- om U alle Glorie te geven die de mensen U zouden gegeven
hebben indien zij zich in alles aan U onderworpen hadden.

*O mijn Jezus, **ik kus uw allerheiligste Linkerhand.***

Ik dank U

- voor alles wat U voor mij geleden hebt,

- voor alle keren dat U de Goddelijke Gerechtigheid bedaad hebt door voor alles te herstellen!

Ik kus uw Rechterhand.

Ik dank U voor al het goede dat U gedaan hebt, en voor iedereen doet.

In het bijzonder *dank ik U*

voor de Werken van Schepping, de Verlossing en de Zaligmaking.

Ik vraag uw Vergiffenis in de naam van allen,

- voor alle keren dat wij ondankbaar waren voor uw Weldaden,
- voor onze vele daden verricht zonder een oprechte bedoeling.

Als eerherstel voor al deze beledigingen, wil ik U

- de volmaaktheid en heiligheid van uw Daden schenken,
om U alle Glorie te geven die de mensen U zouden gegeven hebben, indien zij uw Weldaden aanvaard hadden.

*Mijn lieve Jezus, **ik kus uw Allerheiligste Hart,***

Ik dank U voor alles wat U geleden en verlangd hebt,

- uit Liefde voor allen en elk afzonderlijk.

Ik vraag uw Vergiffenis

- voor de vele slechte verlangens, en
- voor de genegenheden en neigingen die niet goed zijn.

Vergiffenis, lieve Jezus,

- voor velen die uw Liefde na de liefde van mensen plaatsen.

En om U alle Glorie te geven die zij U ontzegd hebben,

bied ik U alles aan

wat uw Goddelijk Hart gedaan heeft en nog steeds doet.

Overwegingen en oefeningen

Jezus is vastgenageld aan het Kruis.
Hij blijft hangen zonder de aarde te raken.

En wij, proberen wij te leven, los
- van de wereld,
- van de mensen, en
- van alles wat naar de aarde smaakt?

Alles zal ertoe dienen om het kruis te vormen
- waarop wij ons zullen neerleggen,
en blijven aanhangen zoals Jezus,
ver weg van alles wat aarde is,
- zodat de mensen niet aan ons gehecht zijn.

De lijdende Jezus heeft
- geen ander bed dan het Kruis,
- geen andere troost dan wonden en beledigingen.
Gaat onze liefde voor Jezus zo ver dat wij rust vinden in het lijden?

Laten wij alles wat wij doen, onze gebeden, ons lijden en andere dingen, in zijn Wonden leggen.

Laten wij alles onderdompelen in het Bloed van Jezus.
Wij zullen enkel troost vinden in zijn Pijnen.
Daarom zullen de Wonden van Jezus de onze zijn.
Zijn Bloed zal voortdurend in ons werken
- om ons te reinigen en mooier te maken.

Zo zullen wij vele Genaden bekomen voor onszelf en voor de redding van de zielen.

Met het Bloed van Jezus in ons hart,

zullen wij, als wij een zonde begaan, Jezus vragen
- om ons in zijn Aanwezigheid niet vuil te laten,
maar ons te wassen met zijn Bloed,
- en ons altijd bij Zich te houden.

Als wij ons zwak voelen, zullen wij aan Jezus vragen
- om onze ziel een slokje van zijn Bloed te geven,
om ons Kracht te geven.

De zachte Jezus bidt voor zijn beulen.
Meer nog, Hij verontschuldigt hen.

Maken wij het Gebed van Jezus tot het onze
- om zondaars voortdurend te verontschuldigen bij de Vader, en
- om Genade voor hen af te smeken, zelfs voor hen die ons
beledigen?

Terwijl wij bidden, werken of ons ontspannen, laten wij ook de arme
zielen niet vergeten die hun laatste adem uitblazen.
Laten wij hen de Gebeden en de Kussen van Jezus brengen
- als hulp en troost,
zodat zijn zeer kostbaar Bloed hen kan reinigen,
en zij naar de Hemel kunnen vliegen.

Mijn Jezus, uit uw Wonden en uit uw Bloed,
wil ik de Kracht putten
om in mij uw eigen Leven te kunnen herhalen,
zodat ik aan allen het goede kan doorgeven dat U deed.

Dankzegging na elk Uur

Het eenentwintigste Uur: van 13 uur tot 14 uur

Het tweede Uur van de Doodsstrijd van Jezus aan het Kruis. Het tweede, derde en vierde Woord van Jezus.

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

**Het tweede Woord van Jezus aan het Kruis :
"Vandaag zal je met Mij zijn in het Paradijs"**

Mijn doorboorde Liefde,

Terwijl ik samen met U bid, houdt de aantrekkelijke Kracht van uw Liefde en van uw Pijnen mijn blik op U gericht.

Mijn hart breekt als ik U zo hevig zie lijden.

U lijdt door de Liefde en door de Pijnen.

De vlammen die uw Hart verbranden laaien zo hoog op
- dat zij op het punt staan om U tot as te reduceren.

Uw ingehouden Liefde is sterker dan de dood zelf.

U wil haar meedelen.

En terwijl U naar de boosdoener kijkt aan uw rechterkant,
redt U hem van de hel.

U raakt zijn hart met uw Genade en hij verandert volledig.

Hij erkent U.

Hij belijdt U als God, en geheel berouwvol zegt hij:

"Heer, denk aan mij als U in uw Koninkrijk bent."

U aarzelt niet om hem te antwoorden:

"Vandaag zal je met Mij in het Paradijs zijn "

U maakt van hem de eerste triomf van uw Liefde.

Maar ik zie dat U in Uw Liefde niet alleen het hart van die misdadiger veroverd, maar ook dat van velen die sterven!

Ah! U geeft hen uw Bloed, uw Liefde en uw Verdiensten.

En U gebruikt alle goddelijke middelen en listen
- om hun harten te raken en
- om hen allemaal te veroveren voor Uzelf.
Maar ook hier wordt Uw Liefde tegengewerkt!

Hoeveel afwijzingen, hoeveel gebrek aan vertrouwen,
hoeveel wanhoop!
De pijnen zijn zo hevig dat zij U opnieuw tot zwijgen brengen!

Mijn Jezus,

Ik wil eerherstel brengen voor hen die op het moment van de dood,
geen vertrouwen hebben in de Goddelijke Barmhartigheid.

Mijn zachte Liefde,

geef aan allen trouw en een onbeperkt vertrouwen in U,
- vooral aan hen die zich in doodsstrijd bevinden.
En geef hun door uw Woord, Licht, Kracht en Hulp,
- om op een heilige manier te kunnen sterven,
en van deze aarde naar de Hemel te vliegen.

Lieve Jezus, sluit alle zielen, allemaal,
- in uw heilig Lichaam, in uw Bloed, in uw Wonden.

En door de verdiensten van uw kostbare Bloed,
- sta niet toe dat ook maar één ziel verloren gaat!

Moge uw Bloed, samen met uw Stem, opnieuw tot allen roepen:
"Vandaag zullen jullie met Mij in het Paradijs zijn."

<p>Het derde Woord van Jezus aan het Kruis. Jezus zegt tot zijn Moeder: "Vrouw, zie daar uw zoon" en tot Johannes: "Zoon, zie daar uw Moeder!"</p>

Mijn gekruisigde Jezus, uw Pijnen nemen steeds meer toe.

Aan dit Kruis bent U de ware Koning van Smarten.
Bij zoveel Pijnen, ontsnapt U geen enkele ziel.
Meer nog, U geeft aan elk van hen uw eigen Leven.

Uw Liefde ziet zich echter tegengewerkt, veracht en verwaarloosd door de mensen.

En niet in staat zich mee te delen, wordt zij intenser.

Zij geeft U onuitsprekelijke folteringingen.

In deze martelingen, blijft Zij zoeken naar wat zij de mens nog meer kan geven. En om hem te veroveren, laat Zij **U zeggen:**

***"Mijn ziel, zie hoeveel Ik van je gehouden heb.
Als jij geen medelijden met jezelf wilt hebben,
heb dan tenminste medelijden met mijn Liefde!"***

Aangezien U niets anders heeft om hem te geven,
- omdat U hem reeds alles gegeven hebt,
richt U uw matte blik op uw Mama.

Omwille van uw Pijnen is ook zij meer dan stervende.
De Liefde die haar martelt is zo hevig
dat zij gekruisigd wordt zoals U.

Moeder en Zoon - jullie begrijpen elkaar.

En U zucht van tevredenheid en U voelt zich opgelucht
omdat U ziet dat U uw Mama aan de mensen kan geven.

U ziet de hele mensheid in Johannes en ***U zegt***
- met een zo lieve Stem, die alle harten ontroert:

"Vrouw, ziedaar uw zoon"

en tot Johannes: ***"Zoon, ziedaar uw Moeder."***

Uw Stem daalt neer in haar Moeder - Hart.

En verenigd met de stemmen van uw Bloed, **zegt U:**

***"Mijn Moeder, Ik vertrouw U al mijn kinderen toe.
Voel voor hen alle Liefde die U voor Mij voelt.
Mogen al uw moederlijke zorgen en tederheden voor mijn
kinderen zijn. U zult hen allemaal voor Mij redden."***

Uw heilige Mama aanvaardt.

Ondertussen zijn de pijnen zo intens dat,
- zij U opnieuw doen zwijgen.

Lieve Jezus, ik wil eerherstel brengen
- voor de beledigingen aan de heilige Maagd,
- voor de godslasteringen en de ondankbaarheid van velen
die de grote Weldaden die U ons gegeven hebt,
- door haar aan ons als Moeder te geven,
niet willen erkennen.

Hoe kunnen wij U danken voor zo'n groot Geschenk?

Lieve Jezus, wij wenden ons tot U.
En wij bieden U aan
- uw Bloed,
- uw Wonden,
- de oneindige Liefde van uw Hart!

Lieve heilige Maagd Maria, hoe ontroerd bent U,
als U de Stem van uw lieve Jezus hoort,
die U tot onze Moeder aanstelt!

Gezegende Maagd Maria, wij danken U.
En om U te danken zoals U verdient,
- bieden wij U de dankbetuigingen van uw Jezus aan.

Lieve Moeder, wees u onze Moeder, zorg voor ons
en sta ons nooit toe u ook maar enigszins te beledigen.

Hou ons altijd dicht bij Jezus.
Bind ons allen met uw handen aan Hem,
- zodat wij nooit meer van Hem kunnen weglopen.

Mijn lieve Mama,
met uw eigen intenties wil ik eerherstel brengen voor alle
beledigingen die Jezus en U aangedaan worden.

Lieve Jezus,
U bent overmand door zoveel Pijnen,
en U pleit nog meer voor de redding van de zielen.
Ik wil echter niet onverschillig blijven.

Als een duif wil ik naar uw Wonden vliegen,
- hen kussen, hen verzachten,
Ik wil mij onderdompelen in uw Bloed,
om samen met U te kunnen zeggen: "*Zielen, zielen!*"

Ik wil uw doorboord en bedroefd Hoofd ondersteunen
- om eerherstel te brengen, en
- om Genade, Liefde en Vergiffenis te vragen voor iedereen.

Lieve Jezus, heers in mijn geest en genees hem omwille van de
doornen die uw Hoofd doorboren.
Laat geen enkele verstrooiing in mij toe.

Mijn Jezus, ik kus uw majesteitelijk Voorhoofd.
Trek al mijn gedachten aan om
- U te aanschouwen en U te begrijpen.

***Ze*er zachte Ogen van mijn goede Jezus,**
zozeer bedekt met Bloed, kijk naar mij :
- kijk naar mijn ellende,
- kijk naar mijn zwakheid,
- kijk naar mijn arm hart,

en laat mij de wonderbare effecten ervaren van uw Goddelijke Blick.

Mijn lieve Jezus,

hoewel **uw Oren** verdoofd zijn door de beledigingen en de godslasteringen van de goddelozen, wilt U toch naar ons luisteren.

Luister alstublieft naar mijn gebeden en veracht mijn eerherstel niet.

Lieve Jezus, luister naar de roep van mijn hart.

Het zal pas tot rust komen, als U het met uw Liefde gevuld hebt.

Mooi Gelaat van mijn Jezus, toon U.

Laat U aan mij zien zodat ik mijn arm hart kan losmaken van iedereen en van alles.

Moge uw Schoonheid mij altijd bekoren en mij altijd in U houden.

Lieve Mond van mijn Jezus, spreek tot mij.

Moge uw Stem altijd in mij weerklinken.

Moge de kracht van uw Woord alles vernietigen - wat niet Gods Wil is, wat geen Liefde is.

O Jezus, ik sla mijn armen om uw Hals om U te omhelzen

En U, strek de Uwe uit om mij te omhelzen.

Alstublieft, *mijn goede Jezus,* laat deze omhelzing van Liefde zo innig zijn, dat geen menselijke kracht ons kan losmaken van elkaar.

Terwijl ik U omhels, zal ik mijn gelaat op **uw Hart** plaatsen.

Dan zal ik vol vertrouwen uw Lippen kussen, en U zult mij uw Liefdeskus geven.

U zal mij uw zeer zoete Adem, uw Liefde, uw Wil, uw Pijnen en geheel uw Goddelijke Leven laten inademen.

Zeer heilige Schouders van mijn Jezus,

- altijd sterk en constant in het lijden uit Liefde voor mij,
geef mij de kracht, de standvastigheid en de heldhaftigheid
om te lijden uit liefde voor Jezus.

Lieve Jezus, sta niet toe dat ik onstandvastig ben in de liefde.
Integendeel, laat mij delen in uw Onveranderlijkheid!

Brandende Borst van mijn Jezus, geef mij uw Vlammen.

U kunt hen niet langer bevatten, en mijn hart zoekt hen angstvallig
doorheen dit Bloed en deze Pijnen.

Lieve Jezus, de Vlammen van uw Liefde kwellen U het meest.
Mijn Goede Jezus, laat mij er deel aan nemen.

Krijgt U geen medelijden met een ziel,
die zo koud is en zo arm aan Liefde voor U?

Zeer heilige Handen van mijn Jezus,

U die hemel en aarde geschapen hebt,
U bent nu niet in staat om te bewegen!

Lieve Jezus, zet uw Schepping verder, de Schepping van Liefde.
Schep nieuw leven, goddelijk Leven, in geheel mijn wezen.
Spreek uw Woorden uit over mijn arm hart,
- en verander het volledig in het Uwe.

Heilige Voeten van mijn Jezus, laat mij nooit alleen.

Sta mij toe altijd met de uwe mee te gaan,
en geen stap van U af te wijken.

Jezus, ik wil de pijnen verlichten die U lijdt in uw allerheiligste
Voeten, met mijn liefde en met mijn eerherstel.

O mijn gekruisigde Jezus, ik aanbid uw zeer kostbaar Bloed.

Ik kus uw Wonden één voor één.

Ik wil U hiermee mijn liefde geven, mijn aanbidding en mijn meest oprecht eerherstel.

Moge **uw Bloed** voor alle zielen

- Licht in de duisternis,
- Troost in het lijden,
- Kracht in zwakte,
- Vergeving in schuld,
- Hulp in verleidingen,
- Verdediging in gevaren,
- Steun in de dood

zijn

- en Vleugels om allen van deze aarde naar de Hemel te dragen.

Lieve Jezus, ik kom tot U.

En in uw Hart vorm ik mijn nest en mijn thuis.

Mijn zachte Liefde,

vanuit Uw Hart zal ik iedereen oproepen om tot U te komen.

Als iemand U wil benaderen om U te beledigen,

- zal ik mijn borst blootstellen.

Ik zal niet toestaan dat hij U verwondt.

Meer nog, ik zal hem in uw Hart opsluiten.

Ik zal hem spreken over uw Liefde.

En ik zal de beledigingen doen veranderen in liefde.

Lieve Jezus, sta niet toe dat ik ooit uw Hart verlaat.

Voed mij met uw Vlammen.

En geef mij leven met uw Leven, zodat ik U kan liefhebben zoals U zelf verlangt bemind te worden.

**Het vierde Woord van Jezus aan het Kruis.
"Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?"**

Lijdende Jezus, terwijl ik mij vasthecht aan uw Hart,
deel ik in uw Pijnen.

Ik zie dat een krampachtig beven uw heilige Mensheid overvalt.
Uw Ledematen trillen, alsof de ene wil loskomen van de andere.

En te midden van de krampen, vanwege de gruwelijke spasmen,
roept U luid:

"Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?"

Bij deze uitroep beeft iedereen. De duisternis wordt dikker.
Uw Moeder is versteend. Zij wordt bleek en valt flauw!

Mijn Leven! Mijn Alles! Mijn Jezus, wat zie ik?

Ach, U gaat sterven.

Uw zo trouwe Pijnen staan op het punt U te verlaten.

Tegelijkertijd, bij zoveel Lijden, ziet U met een immens Verdriet
dat niet alle zielen in U opgenomen zijn.

Integendeel, U ziet dat velen verloren zullen gaan.

U voelt die pijnlijke scheiding wanneer zij zich losmaken van uw
Ledematen.

Ook voor hen bevredigt U de Goddelijke Gerechtigheid.

U voelt de dood van ieder van hen,
en de pijnen die zij zullen lijden in de hel.

U roept luid tot alle harten:

"Laat Mij niet in de steek.

Als jullie meer pijnen willen, ben Ik hiertoe bereid.

Maar maak jullie niet los van mijn Mensheid!

Dit is de smart van alle smarten, het is de dood van elke dood!

***Al het andere is niets vergeleken met de Pijnen van jullie
afscheiding van Mij!***

***Alstublieft, heb medelijden
met mijn Bloed, met mijn Wonden, met mijn Dood!
Deze kreet zal onophoudelijk in jullie harten klinken.
Alstublieft, laat Mij niet in de steek!"***

Mijn Lieve Jezus, ik treur samen met U!
U hijgt. Uw zeer heilig Hoofd valt op uw Borst.
Het leven verlaat U.
Mijn liefste, ik voel mij sterven.
Ik wil samen met U roepen: **"Zielen, zielen!"**

Ik zal mij niet losmaken van dit Kruis, van deze Wonden,
zodat ik om zielen kan vragen.
En als U het wil zal ik in de harten van de mensen afdalen.

Ik zal hen omringen met uw Pijnen,
- zodat zij mij niet kunnen ontsnappen.
En als het mogelijk is, zal ik mijzelf aan de poort van de hel
plaatsen, om de zielen die daarheen gaan, te doen terugdeinzen,
en hen naar uw Hart te leiden.

U bent in doodsstrijd en U zwijgt.
En ik ween om uw naderende dood.
Mijn lieve Jezus, ik heb medelijden met U.
Ik druk uw Hart dicht tegen het mijne. Ik kus Het.
En ik kijk ernaar met alle tederheid waartoe ik in staat ben.

Om U meer te troosten maak ik mij uw goddelijke Tederheid eigen
en hiermee wil ik met U meeleven.
Ik verander mijn hart in stromen van tederheid en giet deze in het
Uwe om de bitterheid die U voelt bij het verlies van de zielen te
verzachten.

Mijn lieve Jezus, uw uitroep is zo pijnlijk!
Meer dan het verlaten zijn door de Vader,
- doet het verlies van de zielen die zich van U afscheiden,
deze pijnlijke uitroep aan uw Hart ontsnappen!

Mijn lieve Jezus, vermeerder de Genade in iedereen,
opdat niemand verloren gaat.
En moge mijn eerherstel dienen voor die zielen die zouden verloren
gaan, opdat zij niet verloren gaan.

Mijn lieve Jezus, in deze extreme verlatenheid vraag ik U ook
om hulp te geven aan zoveel liefdevolle zielen, die U in uw
verlatenheid als gezelschap wil.
U berooft hen immers van uw aanwezigheid en laat hen in het
donker achter.

Lieve Jezus, moge hun kostbaar lijden zielen tot U brengen
en uw Pijnen verlichten.

Overwegingen en Oefeningen

Jezus vergeeft de goede moordenaar, met zoveel Liefde, dat Hij
hem onmiddellijk met zich in het Paradijs meeneemt.

En wij - bidden wij altijd voor de zielen
- van de zoveel stervenden die een gebed nodig hebben,
zodat de hel voor hen gesloten wordt,
en de poorten van de Hemel geopend worden?

De Pijnen van Jezus aan het Kruis nemen toe.
Hij vergeet echter zichzelf.
Hij bidt altijd voor ons.
Hij houdt niets voor zichzelf.
Hij geeft alles aan ons, zelfs zijn heilige Moeder.
En Hij geeft haar aan ons

als het kostbaarste geschenk van zijn Hart.

En wij, geven wij alles aan Jezus?

In alles wat wij doen, gebeden, handelingen en andere dingen, hebben wij altijd de intentie om nieuwe Liefde in onszelf op te nemen en om alles aan Hem terug te geven?

Wij moeten Haar opnemen om haar te kunnen geven, zodat alles wat wij doen het zegel draagt van de Werken van Jezus.

Als de Heer ons vurigheid, licht en liefde geeft, gebruiken wij die dan voor het welzijn van anderen?

Proberen wij zielen in dit licht en in deze vurigheid in te sluiten, om het Hart van Jezus te bewegen om hen te bekeren?

Of houden wij egoïstisch zijn Genaden voor onszelf?

Mijn Jezus, moge elke kleine vonk van liefde die ik in mijn hart voel, een vuur worden dat de harten van alle mensen kan verteren en hen in uw Hart kan insluiten.

Wat doen wij met het grote Geschenk van Zijn Moeder, die Hij aan ons gegeven heeft?

Maken wij

- de Liefde van Jezus,
- de Tederheid van Jezus en
- alles wat Jezus deed

tot het onze, om zijn Moeder blij te maken?

Kunnen wij zeggen dat onze goddelijke Moeder in ons

- de blijheid vindt die zij in Jezus vond?

Zijn wij altijd dicht bij Haar, als trouwe kinderen?

Gehoorzamen wij haar en volgen wij haar deugden na?

Doen wij alles om niet aan haar moederlijke blik te ontsnappen,

- zodat zij ons altijd met Jezus kan verenigen?

In alles wat wij doen,

- roepen wij altijd de blik van de hemelse Moeder om ons te leiden,

om op een heilige manier te handelen,
als haar echte kinderen, onder haar barmhartige blik?

Om Haar dezelfde blijdschap te geven als haar Zoon haar gaf,
laten wij aan Jezus vragen om ons te geven :

- Zijn Liefde voor zijn allerheiligste Moeder,
- de Glorie die Hij haar altijd gaf,
- zijn Tederheid en al zijn kleine Liefdesbetuigingen.

Laten wij ons dit alles eigen maken.

En laten wij tot onze Hemelse Mama zeggen:

"Wij hebben Jezus in ons.

En om U blij te maken,

- zodat U in ons alles vindt wat U in Jezus vond,
geven wij alles aan U.

Bovendien, lieve Mama,

- willen wij ook aan Jezus alle Blijdschap geven die Hij in U vond.

Daarom willen wij in uw Hart binnengaan en

- al uw Liefde,
- al uw goede zorgen,
- al uw tederheden en moederlijke zorgen,
nemen en alles aan Jezus geven.

Lieve Mama,

*mogen uw moederlijke handen de zoete kettingen zijn
- die ons gebonden houden aan U en aan Jezus."*

Jezus spaart Zichzelf in niets.

Hij bemint ons met de hoogste liefde en Hij wil ons allen redden.
En als het mogelijk was, zou Hij alle zielen uit de hel willen halen,
- zelfs ten koste van het lijden van al hun pijnen.

Hij ziet echter dat de zielen zich voortdurend inspinnen om zich uit
zijn Armen te bevrijden.

En omdat Hij deze Pijnen niet kan bedwingen, **roept Hij uit:**
"Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?"

En wij, kunnen wij zeggen dat onze liefde voor de zielen
vergelijkbaar is met die van Jezus?

Zijn onze gebeden, onze pijnen en al onze kleinste handelingen
verenigd met de Handelingen en de Gebeden van Jezus
- om zielen uit de hel te houden?

Hoe leven wij mee met Jezus in zijn immens verdriet?

Als ons leven kon worden verteerd in een voortdurende holocaust,
zou het niet genoeg zijn om medelijden te hebben met dit verdriet.

Elke kleine daad, lijden en gedachte, verenigd met Jezus, kan
gebruikt worden om zielen te redden, zodat ze niet in de hel vallen.

Verenigd met Jezus, hebben wij zijn eigen Kracht in handen.

Als wij onze handelingen niet verenigd met Jezus verrichten,
kunnen zij niet dienen om ook maar één ziel te verhinderen van
naar de hel te gaan.

Mijn Liefde en mijn Alles, hou mij stevig vast aan uw Hart.

Dan kan ik onmiddellijk voelen hoezeer de zondaar U bedroeft
door zich van U los te maken, en dan kan ik er onmiddellijk iets kan
doen.

Mijn Jezus, moge uw Liefde mijn hart binden, zodat ik,
- verbrand door uw Vuur, mag voelen
de Liefde die U zelf voor de zielen had, mag voelen.

Lieve Jezus, wanneer U smarten, pijnen en bitterheden lijdt,
stort dan uw Gerechtigheid over mij uit,
en neem de voldoening die U wil.

Maar moge de zondaar gered worden, *mijn Jezus*.

Mogen mijn pijnen de band zijn die U en de zondaar bindt,
en moge mijn ziel als troost zien dat uw Gerechtigheid voldaan is.

Dankzegging na elk Uur

Het tweeëntwintigste Uur : van 14 uur tot 15 uur

Het derde Uur van de Doodsstrijd van Jezus aan het Kruis. Het vijfde, zesde en zevende Woord van Jezus. De Dood van Jezus

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Het vijfde Woord aan het Kruis - Ik heb dorst.

Mijn stervende Gekruisigde, ik klamp mij vast aan het Kruis, en ik voel het vuur dat geheel uw heilige Persoon verteert.

Uw Hart klopt zo sterk dat het uw ribben naar buiten duwt en U zo schrijnend en vreselijk doet lijden. Uw gehele Mensheid ondergaat een zodanige verandering dat U niet te herkennen bent.

De Liefde in uw Hart is zo hevig dat zij U verbrandt en volledig verdroogt. U bent niet in staat om haar te bevatten.

En U voelt de intense kwelling, niet alleen van de lichamelijke dorst, - door het vergieten van al uw Bloed, meer nog van de hevige dorst voor de redding van onze zielen.

U zou ons willen drinken als water, - om ons allen in Uzelf in veiligheid te brengen.

U verzamelt uw verzwakte krachten en **U roept uit:**
"Ik heb dorst".

Ah! **U herhaalt deze Stem in elk hart:**

"Ik heb dorst naar uw wil, naar uw genegenheid, naar uw verlangens, naar uw liefde.

En jij kunt Mij geen frisser en zachter water geven dan jouw ziel.

O alsjeblief, laat Mij niet branden.

Mijn dorst is zo hevig,

- dat Ik niet alleen mijn tong en mijn keel voel branden, zodanig dat ik geen woord meer kan uitbrengen,

- maar Ik voel ook mijn Hart en darmen uitdrogen.

Heb medelijden met mijn dorst - heb medelijden!"

U ijlt door de hevige dorst,
en U geeft uzelf over aan de Wil van de Vader.

Mijn hart kan niet langer leven bij het zien van de boosaardigheid van uw vijanden.

Zij geven U gal en azijn in plaats van water.

En U weigert deze niet!

Ah! Ik begrijp het. U ontvangt :

- de gal van onze vele zonden, en

- de azijn van onze ongecontroleerde passies.

In plaats van U te verfrissen, verbranden zij U nog meer.

Mijn Jezus, zie hier mijn hart, mijn gedachten, mijn genegenheden, mijn gehele wezen,

- om uw Dorst te lessen en

- om een verfrissing te geven aan uw Mond,
uitgedroogd en gevuld met bitterheid.

Mijn Jezus, alles wat ik heb, alles wat ik ben, alles is voor U.

Indien mijn pijnen nodig zijn om ook maar één ziel te redden,

- hier ben ik.

Ik ben bereid alles te lijden.

Ik offer mijzelf innerlijk aan U.

Doe met mij wat U het liefste hebt.

Ik wil uw verdriet herstellen voor alle zielen die verloren gaan.

Ik wil ook herstellen voor de pijn die de zielen U geven

- die U laat delen in uw Droefheid en Verlatenheid

en die, in plaats van U dit lijden te offeren

- als verzachting voor de brandende Dorst die U verteert,

U de rug toekeren en U hierdoor nog meer doen lijden.

Het zesde Woord van Jezus op het Kruis : "Alles is volbracht."

Mijn Goede Jezus, U bent stervende.

De eindeloze zee van uw Pijnen,

- het vuur dat U verteert,

en meer dan alles,

- de hoogste Wil van de Vader die wil dat U sterft,

ontnemen ons de hoop dat U kan blijven leven.

En ik, hoe zal ik kunnen leven zonder U?

Ik zie dat :

uw krachten U ontbreken,

uw Ogen gesluierd worden,

uw Gelaat verandert en lijkbleek wordt,

uw Mond half open is,

uw Adem moeizaam en onderbroken is,

- zodanig dat er geen hoop meer is dat U opnieuw kan leven.

Het vuur dat U verbrandde is opgevolgd door ijskoude

en koud zweet bedekt uw Voorhoofd.

Uw spieren en zenuwen trekken meer en meer samen
- door de bitterheid van de pijnen en de gaten van de nagels.

Alle Wonden scheuren meer en meer open.
Ik beef. Ik voel me sterven.

Mijn goede Jezus, ik kijk naar U,
en ik zie de laatste tranen uit uw Ogen druppelen,
- voorbode van uw naderende dood.

Ondertussen **laat U** met zeer veel moeite, **nog één Woord horen:**
"Alles is volbracht."

Mijn Jezus, U hebt nu alles van Uzelf gegeven.
U hebt niets meer over. De Liefde heeft haar toppunt bereikt.
En ik, heb ik mijzelf volledig verteerd in uw Liefde?
Hoeveel dankbaarheid ben ik U niet verschuldigd!
Hoe groot moet mijn dankbaarheid jegens U niet zijn!

O mijn Jezus, ik wil
- eerherstel brengen voor allen,
- herstellen voor het niet beantwoorden van uw Liefde, en
- U troosten voor de beledigingen die U ontvangt van de mensen,
terwijl U zichzelf met zoveel Liefde aan het Kruis verteert.

<p style="text-align: center;">Het Zevende Woord van Jezus aan het Kruis. "Vader, in uw Handen beveel Ik mijn Geest".</p>

Mijn Jezus, stervende Gekruisigde,
U staat nu op het punt de laatste adem van uw sterfelijke leven uit
te blazen.
Uw Allerheiligste Mensheid is al verstijfd.
Uw Hart lijkt niet meer te kloppen.

Met Magdalena klamp ik mij vast aan Uw voeten en,
- als het mogelijk was,
zou ik mijn leven willen geven om het Uwe te doen herleven.

Mijn Jezus,
ik zie dat U ondertussen uw stervende Ogen opnieuw opent.
En vanop het Kruis, kijkt U rondom U,
- alsof U aan iedereen een laatste "vaarwel" wil geven.

U kijkt naar uw stervende Moeder, die vanwege de hevige pijn,
geen beweging of stem meer heeft.

En U zegt: "Vaarwel Mama, Ik ga heen, maar Ik bewaar U in mijn Hart. Zorg voor mijn kinderen en de uwe."

U kijkt naar de wenende Magdalena, uw trouwe Johannes
en uw vijanden.

En met uw Blik zegt U tegen hen:
"Ik vergeef jullie. Ik geef jullie de vredeskus."

Niets ontsnapt aan uw Blik.
U neemt afscheid van iedereen en vergeeft iedereen.

Dan verzamelt U al uw krachten, en met een klare en luide Stem,
roept U uit: "Vader, in uw Handen beveel Ik mijn Geest".

U buigt uw Hoofd en U blaast uw laatste adem uit.

Mijn Jezus, bij deze Kreet is de gehele natuur geschokt en weent
om uw Dood, de Dood van haar Schepper!

De aarde beeft sterk.
En met haar beven lijkt zij te wenen en de zielen te willen wakker
schudden opdat zij U erkennen als ware God.
Het voorhangsel van de tempel is gescheurd.

Doden zijn opgestaan.

De zon, die tot nu toe weende over uw Pijnen,
- heeft zijn licht met afschuw ingetrokken.

Bij deze kreet vallen uw vijanden op hun knieën.

Zij slaan zich op de borst en zeggen:

"Waarlijk Hij is de Zoon van God."

En uw Moeder, versteend en stervend,
lijdt pijnen erger dan de dood.

Mijn dode Jezus, met deze kreet legt U ons allemaal in de Handen van de Vader, opdat Hij ons niet zou verwerpen.

Daarom roept U luid,

- niet alleen met uw Stem,

- maar met al uw Pijnen en met de Stem van uw Bloed:

"Vader, in uw Handen beveel Ik mijn Geest en alle zielen."

Mijn Jezus, ook ik geef mijzelf over aan U.

Geef mij de genade om volledig te sterven in uw Liefde - in uw Wil

En ik vraag U dat U mij nooit toestaat,

- noch in dit leven, noch in de dood,

om uit uw heilige Wil weg te gaan.

Intussen wil ik herstellen voor allen die zich niet volledig overgeven aan uw heilige Wil en daardoor het kostbare Geschenk van uw Verlossing verliezen of verminderen.

Mijn Jezus, hoe lijdt uw Hart als U zoveel mensen aan uw Armen ziet ontsnappen en zich aan zichzelf overgeven?

Mijn lieve Jezus, heb medelijden met allen, heb medelijden met mij.

Ik kus uw Hoofd gekroond met doornen,

Ik vraag uw vergiffenis voor mijn vele gedachten

- van trots, van ambitie en van eigenwaan.

Mijn Jezus, ik beloof U dat elke keer

- een gedachte in mij opkomt die niet helemaal voor U is, en
- dat ik in een gelegenheid ben om U te beledigen,

ik onmiddellijk zal uitroepen:

"Jezus en Maria, ik geef U mijn ziel."

Mijn Jezus, ik kus uw mooie Ogen,

- nog nat van de Tranen en bedekt met opgedroogd Bloed.

Ik vraag U om vergiffenis

- voor alle keren dat ik U beledigd heb met slechte en onbescheiden blikken.

Ik beloof U dat telkens mijn ogen willen kijken naar aardse dingen, ik onmiddellijk zal uitroepen:

"Jezus en Maria, ik geef U mijn ziel."

Mijn Jezus, ik kus uw zeer heilige Oren,

- doof gemaakt door de beledigingen en de gruwelijke godslasteringen tot op het laatste ogenblik.

Ik vraag U om vergiffenis

- voor alle keren dat ik geluisterd heb, of anderen heb laten luisteren naar gesprekken die ons van U afleiden, en
- voor alle slechte gesprekken van mensen.

Ik beloof U dat elke keer wanneer ik in situaties ben om ongepaste onderwerpen te horen, ik onmiddellijk zal uitroepen:

"Jezus en Maria, ik geef U mijn ziel."

Mijn Jezus, ik kus uw zeer heilig Gelaat,

- bleek, gekneusd en bloedend.

Ik vraag uw vergiffenis

- voor de vele hoon, beschimpingen en beledigingen die U door onze zonden, van ons, ellendige mensen, krijgt.

Ik beloof U dat elke keer als ik in de verleiding kom

om U niet al de eer, liefde en aanbidding te geven die U toekomt,

ik onmiddellijk zal uitroepen:

"Jezus en Maria, ik geef U mijn ziel."

Mijn Jezus, ik kus uw zeer heilige Mond,

- uitgedroogd en vol bitterheid.

Ik vraag uw vergiffenis

- voor elke keer dat ik U met mijn slechte woorden beledigd heb,

- voor elke keer dat ik U bitterheid gaf en uw Dorst vergrootte.

Ik beloof U

- dat elke keer als de gedachte bij mij opkomt

om gesprekken aan te gaan die U kunnen beledigen,

ik onmiddellijk zal uitroepen:

"Jezus en Maria, ik geef U mijn ziel."

Mijn Jezus, ik kus uw zeer heilige Hals.

Ik zie nog steeds de sporen van de kettingen en touwen die U gebonden hebben.

Ik vraag U om vergiffenis voor de vele banden en de vele

gehechtheden van de mensen, die de touwen en de kettingen rond uw heilige hals vermeerderd hebben.

En ik beloof U dat telkens ik mij verstoord voel door gehechtheden, verlangens en genegenheden die niet voor U zijn,

ik onmiddellijk zal uitroepen:

"Jezus en Maria, ik geef U mijn ziel."

Mijn Jezus, ik kus uw zeer heilige Schouders.

Ik vraag U om vergiffenis

- voor de vele ongeoorloofde bevredigingen,

- voor de vele zonden begaan met de vijf zintuigen van ons lichaam.

Ik beloof U telkens een gedachte bij mij opkomt

- om te voldoen aan genoegens of bevredigingen die niet voor uw

Glorie zijn, ik onmiddellijk zal uitroepen:

"Jezus en Maria, ik geef U mijn ziel."

Mijn Jezus, ik kus uw zeer heilige Borst.

Ik vraag U om vergiffenis

- voor alle koudheid, onverschilligheid, lauwheid en verschrikkelijke ondankbaarheid die U van de mensen ontvangt.

En ik beloof U dat telkens ik mijn liefde voor U voel afkoelen, ik onmiddellijk zal uitroepen: "*Jezus en Maria, ik geef U mijn ziel.*"

Mijn Jezus, ik kus uw zeer heilige Handen.

Ik vraag U om vergiffenis

- voor alle slechte en onverschillige werken,

- voor vele daden die slecht zijn omwille van liefde voor zichzelf en eigenwaan.

Ik beloof U dat telkens een gedachte bij mij opkomt

- om niet enkel uit liefde tot U te handelen,

ik onmiddellijk zal uitroepen: "*Jezus en Maria, ik geef U mijn ziel.*"

Mijn Jezus, ik kus uw zeer heilige Voeten.

Ik vraag U om vergiffenis

- voor de vele stappen, de vele wegen, gegaan zonder zuivere intentie

- voor velen die zich van U verwijderen om op zoek te gaan naar pleziertjes van de aarde.

Ik beloof U dat telkens een gedachte bij mij opkomt

- om van U weg te gaan,

ik onmiddellijk zal uitroepen: "*Jezus en Maria, ik geef U mijn ziel.*"

Lieve Jezus, ik kus uw Allerheiligste Hart.

Ik wil er met mijn ziel alle door U verlostte zielen in opnemen,

- zodat allen gered worden en niemand uitgesloten is.

Mijn Jezus, sluit mij op in uw Hart en sluit de deuren,

- zodat ik niets anders zie dan U.

Ik beloof U dat telkens een gedachte bij mij opkomt

- om uw Hart te willen verlaten, ik onmiddellijk zal uitroepen:

"Jezus en Maria, ik geef mijn hart en mijn ziel aan U."

Overwegingen en oefeningen

Jezus brandt van dorst.

Branden wij van dorst naar Jezus?

Hebben onze gedachten en genegenheden altijd tot doel zijn hevige dorst te lessen?

Niet in staat de dorst te verdragen die Hem verteert,
voegt de dorstige Jezus eraan toe: "**Alles is volbracht!**"

Dus Jezus verteerde Zichzelf volledig voor ons.

En wij, streven wij ernaar, in alles,

- om een voortdurend offer van liefde voor Jezus te zijn?

Elke daad, woord en gedachte leidde Jezus naar zijn volledige opoffering. Bewegen al onze daden, woorden en gedachten ons

- om verteerd te worden uit liefde voor Jezus?

Mieve Jezus, mijn zoete Leven,

moge uw laatste Adem altijd in mijn arm hart blazen,

zodat ik het zegel van uw Opoffering mag ontvangen.

Aan het Kruis vervult Jezus in alles de Wil van de Vader.

En Hij blaast zijn laatste adem uit

- in volmaakte overgave aan zijn Heilige Wil.

Vervullen wij de Wil van God in alles?

Geven wij ons volledig over aan zijn Wil

- zonder te kijken of het in ons voordeel is of niet?

En zijn wij tevreden met onze overgave in zijn heilige Armen?

Sterven wij voortdurend aan onszelf uit liefde voor Jezus?

Kunnen wij zeggen

- dat, hoewel wij leven, wij niet leven,

- dat wij dood zijn voor alles en niet leven vanuit ons eigen leven
maar alleen van het Leven van Jezus?

Roept alles wat wij doen, denken, verlangen en liefhebben
het Leven van Jezus in ons op,
- zodat onze woorden, onze stappen, ons verlangens en onze
gedachten volledig sterven in Jezus?

Mijn Jezus,
moge mijn dood een voortdurende dood zijn uit liefde tot U,
en mag elke dood die ik onderga een leven zijn dat ik aan alle
zielen wil geven.

Dankzegging na elk Uur

Het drieëntwintigste Uur - van 3 uur tot 4 uur.

**Jezus is gestorven en wordt met een lanssteek doorstoken.
Hij wordt van het Kruis afgenomen.**

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Mijn Jezus, U bent nu gestorven.

Ik verblijf in uw Hart en ik begin mij al te verheugen over de overvloedige vruchten van uw Verlossing.

De meeste ongelovigen buigen eerbiedig voor U neer, en zij slaan zich op de borst.

Wat zij niet deden voor uw levende Lichaam, doen zij nu voor uw levenloze Lichaam.

De natuur is geschokt, de zon is verduisterd, de aarde beeft. Alle elementen lijden en lijken deel te nemen aan uw zeer pijnlijke Dood.

Duizenden en duizenden engelen, vol bewondering en liefde, dalen neer uit de Hemel.

Zij aanbidden U. Zij brengen U hun hulde van dankbaarheid. En zij bevestigen U als onze ware God.

Mijn lieve Jezus, ik verenig mijn aanbidding met de hunne.

Ik bied U mijn dankbaarheid aan en alle liefde van mijn arm hart.

Ik zie dat uw Liefde nog niet voldaan is.

Om ons nog een duidelijker teken van uw Liefde te geven, laat U een soldaat U naderen en met een lans uw Hart doorboren. Zo vergiet U de laatste druppels Bloed en Water die het nog bevat.

Lieve Jezus,

wil U niet toelaten dat deze lans mijn hart ook verwondt?

Ach ja! Laat deze lans:

- mijn verlangens, gedachten, hartkloppingen, mijn wil verwonden,
- mij uw Wil geven, uw Gedachten en geheel uw Leven van Liefde en opoffering!

Hart van mijn Jezus, opengescheurd door deze lans, wees

- een bad voor alle zielen,
- een toevluchtsoord voor alle harten,
- een rustplaats voor allen die wanhopig zijn.

Uit deze Wonde brengt U de Kerk voort, uw geliefde Bruid,

- en ook de Sacramenten,
- en het Leven van de zielen.

Ik wil samen met uw zeer heilige Moeder,

- wiens Hart ook gruwelijk gewond is,

eerherstel brengen

- voor de beledigingen, misbruiken en heiligschennissen die tegen uw Kerk begaan worden.

Omwille van de Verdiensten van deze Wonde en de Wonde van de heilige Maria, onze zachte Moeder, vraag ik U

- om iedereen in uw zeer liefdevol Hart in te sluiten, en
- om de leiders van uw Kerk te beschermen, te verdedigen en te verlichten.

Mijn Jezus, na uw smartelijke Dood lijkt het alsof ik geen eigen leven meer heb. Ik vind mijn leven nu in uw gewonde Hart.

Van nu af aan zal ik alles doen vanuit uw Goddelijk Hart:

Ik zal niet langer leven geven aan mijn gedachten,

- maar als zij willen leven, zal ik de Uwe nemen.

Mijn wil zal niet meer leven,

- maar als hij wil leven, zal ik uw heilige Wil nemen.

Mijn liefde zal niet meer leven,

- maar als zij wil leven, zal ik uw Liefde nemen.

Mijn lieve Jezus, uw Wil is de mijne.

Dit is uw Wil, dit is mijn wil.

Jezus wordt van het Kruis afgenomen.

Lieve Jezus, U hebt ons het laatste bewijs van uw Liefde gegeven: uw Hart is opengescheurd.

Er rest U niets meer om voor ons te doen.

Nu bent U bereid om U van het Kruis te laten afnemen.

Ik laat mijn gehele wezen in U achter en ik verlaat U nu.

Ik wil immers samen met uw dierbare leerlingen de nagels verwijderen uit uw zeer heilige Voeten en Handen.

Terwijl ik U losmaak, nagel U mij helemaal vast in U.

Mijn Jezus, nadat U van het kruis afgenomen bent is de eerste die U in haar schoot ontvangt, uw diep bedroefde Moeder.

Uw doorprikte Hoofd rust zacht in haar armen.

Lieve Moeder, laat mij toe in uw gezelschap, zodat ik samen met u het laatste eerbetoon aan mijn geliefde Jezus kan bewijzen.

Mijn liefste Moeder,

het is waar dat u mij, bij het aanraken van mijn Jezus, overtreft in liefde en zachtheid. Maar ik zal proberen u zo goed mogelijk na te volgen, om de aanbiddelijke Jezus in alles blij te maken.

Daarom verenig ik mijn eigen handen met uw heilige handen om de doornen uit te trekken die zijn Goddelijk Hoofd omringen.

Ik wil mijn eigen diepe aanbidding met de uwe te verenigen.

Hemelse Moeder, u brengt uw handen nu dicht bij **de Ogen van mijn Jezus** om zijn gestolde Bloed te verwijderen. Ooit gaven zij Licht aan de gehele wereld en nu zijn zij verduisterd en uitgedoofd.

Lieve Moeder, ik verenig mij met u.

Laten wij hen samen kussen en diep aanbidden.

Ik zie **de Oren van mijn Jezus** gedrenkt in het Bloed, gewond door de slagen en verscheurd door de doornen.

Lieve Moeder, laten wij deze Oren die niet meer horen,

diep aanbidden. Zij hebben zoveel geleden om zoveel dove en weerbarstige zielen ontvankelijk te maken voor de stemmen van de Genade.

Lieve Moeder, terwijl U naar **het aanbiddelijk Gelaat van uw Iezus** kijkt, zie ik dat uw gelaat diep bedroefd is en vol tranen. Ik verenig mijn verdriet met het Uwe.

Laten wij samen de modder en het speeksel verwijderen dat Hem zo besmeurd heeft.

Laten wij dit Gelaat, vol Goddelijke Majesteit, aanbidden. Het bracht de Hemel en de aarde in vervoering en nu geeft het geen teken van leven meer.

Lieve Moeder, laten wij samen **zijn Mond** kussen, die goddelijke Mond, die met de zoetheid van zijn Woord zoveel zielen naar zijn Hart aangetrokken heeft.

Lieve Moeder, met uw eigen mond wil ik zijn gekneusde en bebloede Lippen kussen en diep aanbidden.

Lieve Mama, samen met u, wil ik **het aanbiddelijk Lichaam van mijn Jezus**, - dat herleid werd tot één pijnlijke Wonde, kussen en balsemen.

Ik leg mijn handen in de uwe om de stukken Vlees die los hangen bijeen te brengen, en ik aanbid hen zeer diep.

Lieve Moeder, laat ons **zijn scheppende Handen** kussen, - die zoveel wonderen voor ons verricht hebben, die Handen die doorboord zijn, verwrongen en reeds verstijfd door de dood.

Laat ons in deze heilige Wonden het lot van alle zielen plaatsen. Als Jezus verrijst, zal Hij hen hier vinden, hier geplaatst door u. En niemand zal verloren gaan.

Lieve Moeder, laat ons samen deze diepe Wonden aanbidden, in naam van allen en samen met allen.

*Lieve hemelse Moeder, ik zie U **de Voeten van onze lieve Jezus** naderen om hen te kussen. Hoe pijnlijk zijn deze Wonden!*

De spijkers hebben een deel van het vlees en de huid weggescheurd. En het gewicht van zijn heilig Lichaam heeft hen gruwelijk opengescheurd.

Laat ons hen samen kussen, laat ons hen diep aanbidden;
Laat ons in deze Wonden alle voetstappen van de zondaars insluiten, opdat zij,
- terwijl zij lopen, de voetstappen van Jezus horen, die hen op de voet volgt, en
- Hem niet durven beledigen.

Lieve Moeder,
ik zie dat u uw blik richt op het Hart van uw aanbiddelijke Jezus.
Wat zullen wij in dit hart doen?

Moeder, u zal mij onderwijzen,
u zal mij daarin begraven.
u zal mij verzegelen met de grafsteen.
Mijn hart en mijn leven zijn hierin neergelegd en zo zal ik verborgen blijven tot in de eeuwigheid.

Lieve Moeder,
geef mij uw Liefde om Jezus lief te hebben,
geef mij uw Smart
- om voor allen te pleiten en
- om elke belediging te herstellen die dit Hart zal aangedaan worden.

Lieve Moeder, denk eraan dat zoals u Jezus begraaft,
- met uw eigen handen
ik ook met Hem begraven wil worden.
Dan zal ik met Hem en alles wat van Hem is, opstaan.

En nu, een woordje voor u, mijn lieve Moeder.
Ik heb veel medelijden met u, vanuit het diepste van mijn arm hart.

Ik wil alle hartkloppingen, alle verlangens, alle levens van de

mensen verzamelen en alles bij u neerleggen
- als de meest vurige daad van medelijden en liefde.

Ik heb medelijden met u in de extreme Pijn die u geleden hebt
bij het zien van Jezus:

- dood, gekroond met doornen,
- verscheurd door gesels en spijkers,

bij het zien van

- zijn Ogen die u niet meer aankijken,
- zijn Oren die uw stem niet meer horen,
- zijn Mond die niet meer tot u spreekt,
- zijn Handen die u niet meer omhelzen,
- zijn Voeten die u nooit hebben verlaten en die zelfs van verre altijd uw schreden volgden.

Ik wil u het Hart van Jezus zelf aanbieden, overlopend van liefde,
- om medelijden met u te hebben zoals u het verdient en
- om uw bittere Pijnen te verzachten.

Overwegingen en oefeningen

Na zijn dood wilde Jezus door een lans verwond worden,
- uit Liefde voor ons.

En wij laten wij ons in alles verwonden door de Liefde van Jezus.
Of laten wij ons liever verwonden door de liefde van mensen,
door genoegens, en door gehechtheid aan onszelf?

Ook kilte, duisternis en verstervingen, zowel innerlijk als uiterlijk,
zijn wonden die de Heer aan onze ziel toebrengt.
Als wij deze niet uit de Handen van God aannemen, verwonden wij
onszelf. En deze wonden vergroten onze hartstochten,
zwakheden, zelfoverschatting - in één woord, elk kwaad.

Anderzijds, als wij hen aannemen als wonden die door Jezus
aangebracht worden, dan plaatst Hij zijn Liefde, zijn Deugden en
zijn Gelijkenis in deze wonden.

Hierdoor verkrijgen wij zijn Kussen, zijn Liefkozingen en alle
attenties van een goddelijke Liefde.
Deze wonden zullen stemmen zijn die Hem voortdurend roepen en
Hem dwingen altijd bij ons te verblijven.

Mijn Jezus, moge uw lans mijn bewaker zijn
die mij verdedigt tegen elke wonde van mensen.
Jezus laat zich van het Kruis afnemen en in de armen van zijn
Moeder leggen.
En wij, leggen wij al onze angsten, twijfels en zorgen in de armen
van onze Mama?

Jezus rustte op de schoot van zijn goddelijke Moeder.
Laten wij Jezus rusten door onze angsten en onrust weg te
werpen?

Mijn lieve Mama,
verwijder met uw moederlijke Handen alles uit mijn hart
wat verhindert dat Jezus in mij rust.

Dankzegging na elk Uur

Het vierentwintigste Uur - van 4 uur tot 5 uur.

**De Begrafenis van Jezus.
De ontroostbare allerheiligste Maagd Maria**

Vorbereidingsgebed voor elk Uur

Mijn diep bedroefde Mama,

Ik zie dat u klaar bent voor het laatste offer,
om uw dode Zoon Jezus te begraven.

Berustend in de Wil van God,

begeleidt u Hem, en legt Hem met uw eigen handen in het graf.

Maar terwijl u zijn Ledematen ordent en
wanneer u Hem het laatste afscheid en de laatste kus wil geven,
voelt u uw hart uit uw borst weggerukt worden door de hevige pijn.

De Liefde nagelt u vast aan zijn Ledematen.

En door de kracht van de Liefde en het Verdriet,

is uw leven aan het uitdoven te samen met uw levenloze Zoon.

Arme Mama, hoe kan u verder zonder Jezus?

Hij is uw Leven, uw Alles.

De Wil van de Eeuwige beschikt het echter zo.

U wordt verscheurd door twee onoverwinnelijke Krachten:
de Liefde en de Goddelijke Wil.

De Liefde nagelt u,

zodanig dat u geen afscheid van Hem kunt nemen.

De Goddelijke Wil dringt Zichzelf op en wil het Offer.

Arme Mama, hoe kan u verder? Hoeveel medelijden voel ik met u!

O alsjeblieft, Engelen van de Hemel,

kom haar weghalen van de verstijfde Ledematen van Jezus,

anders zal zij sterven!

Maar, o wonder, terwijl Zij samen met Jezus leek uit te doven,
hoor ik **haar stem zeggen**, bevend en onderbroken door snikken:

**"Zoon, geliefde Zoon,
dit was de enige troost die mij restte,
en die mijn pijnen halveerde:
- uw zeer heilige Mensheid,
- mijzelf buigen over deze Wonden, hen aanbidden en kussen.**

**Nu wordt ook dit mij ontnomen,
omdat de Goddelijke Wil het zo beschikt.
En ik leg mij hierbij neer.**

**Maar weet, Zoon, dat ik het wil en niet kan.
Bij de gedachte alleen al, verlaten alle krachten mij
en het leven verlaat mij.**

**Oh alstublieft, Zoon,
opdat ik leven en kracht heb om te kunnen vertrekken,
- sta mij toe om helemaal in U begraven te blijven,
- en uw Leven, uw Pijnen, uw Eerherstel, en alles wat U bent,
voor Mijzelf te nemen.**

**Ah! Alleen een uitwisseling van Leven tussen U en mij
kan mij de kracht geven om het offer te brengen
en van U weg te gaan!"**

*Mijn bedroefde Mama, ik zie u meer vastberaden.
U buigt uzelf opnieuw over zijn Ledematen.*

En u plaatst uw hoofd aan **het Hoofd van Jezus**.
U kust Het sluit uw gedachten erin op.
U neemt voor uzelf
- zijn Doornen,
- zijn gekwelde en beledigde Gedachten, en

- alles wat Hij leed in zijn zeer heilige Hoofd.

O! Hoe graag wil u de Intelligentie van Jezus bezielen met de uwe, om leven voor leven te kunnen geven!

U begint zich beter te voelen.

Nadat u de Gedachten en de Doornen van Jezus in uzelf opgenomen hebt, voelt u zich terug op krachten komen.

Diep bedroefde Mama,

Ik zie u de levenloze Ogen van Jezus kussen.

U wordt doorboord als u merkt dat Jezus niet meer naar u kijkt.

Hoe vaak hebben zijn Blikken u in het paradijs gebracht, en u doen herrijzen van dood naar leven.

En nu u niet aangekeken wordt, voelt u zich sterven!

Daarom plaatst u uw ogen in de Ogen van Jezus.

En u neemt voor uzelf zijn Ogen, zijn Tranen,

en zijn bitterheid bij het zien van :

- de grove fouten van de mensen, en
- de vele beledigingen en minachtingen.

Mijn diep getroffen Mama, ik zie u zijn zeer heilige Oren kussen.

U roept Hem steeds opnieuw, en u zegt:

"Mijn Zoon, hoe kan het zijn dat U niet meer naar mij luistert?

- U, die mijn kleinste beweging hoort?

Nu ween ik en roep ik U, en U hoort mij niet?

Ah, de Liefde is de meest wrede tiran!

U was voor mij meer dan mijn eigen leven,

en nu moet ik zoveel pijn overleven?

Daarom, mijn Zoon, laat ik mijn gehoor in het Uwe.

En ik neem voor mijzelf wat U hebt geleden in uw zeer heilig Gehoor, en de echo van de beledigingen die erin weerklonken. Dit alleen kan mij leven geven : uw Pijnen, uw Smarten!"

Terwijl u dit zegt, is de pijn en de greep op uw Hart zo groot, dat u uw stem verliest en U roerloos blijft staan.

Mijn arme Mama, arme Mama, hoeveel medelijden voel ik met u! Hoeveel keren ondergaat u een wrede dood! Maar de Goddelijke Wil dringt zich op en zet u in beweging.

U kijkt naar **zijn zeer heilig Gelaat**.
U kust het, en **u roept uit**.

***"Aanbeden Zoon, hoezeer bent U verminkt!
Ah! Als de Liefde mij niet zei dat U mijn Zoon bent, mijn Leven, mijn Alles, zou ik U niet meer herkennen, zo onherkenbaar bent U!***

***Uw Schoonheid is veranderd in verminking.
Uw Wangen zijn blauwe plekken,
Het Licht, de Glans van uw Gelaat waren zodanig dat U zien en zalig worden één en hetzelfde was.
Dit is nu veranderd in de bleekheid van de dood,***

***Zoon, geliefde Zoon, hoe bent U toegetakeld!
Wat een vreselijke verminking heeft de zonde aangebracht op uw zeer heilige ledematen!***

Ah, uw onafscheidelijke Mama wil U zo graag uw oorspronkelijke Schoonheid teruggeven!

***Ik wil mijn gelaat versmelten met het Uwe,
uw Gelaat voor mezelf nemen en ook de slagen, de spuug, de hoon, en alles wat U in uw zeer heilig Gelaat geleden hebt.***

***Ah, Zoon! Als U mij levend wil, geef mij dan uw Pijnen.
Anders zal ik sterven!"***

Uw pijn is zo groot dat zij u verstikt. Zij verstomt uw spraak.
En U blijft als levenloos achter op het Gelaat van Jezus.

Arme Mama, hoeveel medelijden heb ik met U!

Mijn engelen, komt mijn mama troosten.

Haar verdriet is immens:

- het overspoelt haar,
- het verstikt haar,
- en het laat haar geen leven of kracht meer.

Maar de Goddelijke Wil, die door deze golven heen breekt,
geeft haar het Leven terug.

U bent nu bij de Mond van Jezus.

En als u Hem kust, voelt u uw lippen bitter worden door de gal
die zijn Mond met bitterheid vulde.

Snikkend vervolgt u:

"Zoon, zeg nog een laatste woord tot uw Mama.

***Hoe is het mogelijk dat ik niet meer naar uw Stem kan
luisteren?***

***Alle woorden die U in uw Leven tot mij gesproken hebt,
verwonden mijn hart, als vele pijlen, met Verdriet en met
Liefde.***

En nu ik U stom zie,

zetten zij zich opnieuw in beweging in mijn verscheurde Hart.

Zij geven mij vele keren de dood.

En zij willen met geweld een laatste Woord van U horen.

***Maar omdat zij het niet krijgen, kwellen zij Mij en zij zeggen Mij:
"U zult Hem niet meer horen. U zult niet langer zijn lief accent
horen, de melodie van zijn scheppend Woord! "***

Hij schiep in mij evenveel Paradijzen als Woorden die Hij sprak.

**Ah! mijn Paradijs is voorbij
en ik zal niets dan bitterheid hebben!**

Ah, Zoon! Ik wil U mijn tong geven om de Uwe te animeren.

Geef mij datgene wat U in uw heilige Mond geleden hebt :

- **de bitterheid van de gal,**
- **uw vurige dorst,**
- **uw eerherstel en gebeden.**

**Wanneer ik door hen uw Stem hoor,
zal mijn verdriet draaglijker zijn.**

En door uw Pijnen zal uw moeder kunnen leven.”

Diep bedroefde Mama, ik zie dat u zich haast,

- omdat diegenen die u omringen het graf willen sluiten.

Bijna rennend neemt u **de Handen van Jezus** tussen de uwe.

U kust hen en drukt hen tegen uw Hart.

U legt uw handen in de Zijne,

En u neemt voor uzelf

- de Pijnen en de doorboringen van die heilige Handen.

Dan gaat u naar **de Voeten van Jezus** en u ziet de wrede marteling die de nagels erin gemaakt hebben .

En terwijl u uw voeten in de Zijne plaatst,
neemt u voor uzelf die Wonden.

En u biedt uzelf aan om in de plaats van Jezus naar de zondaars te gaan, om hen te verhinderen naar de hel te lopen.

Angstige Mama, Ik zie u het laatste afscheid nemen

van **het doorboorde Hart van Jezus**. Hier pauzeert u.

Dit is de laatste aanval op uw Moederhart.

U voelt uw Hart uit uw borst gerukt worden
door de hevigheid van de Liefde en de Pijn.
En uw Hart vlucht in het Allerheiligste Hart van Jezus.

U ziet uzelf zonder hart en u haast zich om zijn zeer heilige Hart in
het uwe te nemen, samen met:

- zijn Liefde afgewezen door vele mensen,
- zijn vele vurige Verlangens die wegens hun ondankbaarheid niet
vervuld werden, en
- de Pijnen en doorboringen van dat Heilige Hart,
die u gekruisigd zullen houden voor de rest van uw leven.

U kijkt naar **de brede Wonde**, u kust Haar, u neemt het Bloed op
en voelt het Leven van Jezus in uzelf.

Dit geeft u de Kracht om de bittere scheiding te volbrengen.

Dan omhelst u Hem en laat u de grafsteen aanbrengen.

Mijn bedroefde Mama, ik ween en ik vraag u voorlopig niet toe te
staan dat Jezus aan onze blik onttrokken wordt.

Wacht totdat ik mij eerst in Jezus insluit,

- om zijn Leven in mij te kunnen opnemen.

Als u, de “Vlekkeloze”, de “geheel Heilige”, de “vol van Genade”,
niet kan leven zonder Jezus,

hoeveel minder kan ik het dan,

- die vol zwakheid, ellende, en zonden ben!

Hoe kan ik leven zonder Jezus?

Bedroefde Mama, laat mij niet alleen, neem mij mee.

Maar leg eerst geheel mijzelf in Jezus.

Maak mij volledig leeg om Jezus geheel in mij te leggen,
zoals u Hem in uzelf opgenomen hebt.

Begin met mij de moederlijke taak die Jezus u aan het Kruis
gegeven heeft.

Laat mijn extreme armoede uw moederlijk Hart raken
en sluit mij met uw eigen handen volledig in Jezus.

Sluit *de Gedachten van Jezus* in mijn geest,

- zodat geen andere gedachten in mij kunnen binnenkomen.

Sluit *de Ogen van Jezus* in de mijne,

- zodat Hij nooit uit mijn blik zal gaan.

Sluit *zijn Gehoor* in het mijne,

- zodat ik altijd naar Hem kan luisteren
en zijn heilige Wil kan doen in alles.

Leg *zijn Gelaat* in het mijne,

- zodat, wanneer ik naar Hem kijk
en Hem zo verminkt zie uit Liefde voor mij,
ik Hem kan beminnen, medelijden met Hem kan hebben en
eerherstel kan brengen.

Leg *zijn Tong* in de mijne,

- zodat ik kan spreken, bidden en onderrichten
met de Tong van Jezus.

Leg *zijn Handen* in de mijne, zodat

- elke beweging die ik maak en
- elk werk dat ik doe,
leven heeft van de Werken en Daden van Jezus.

Plaats *zijn Voeten* in de mijne, zodat elk van mijn stappen
een leven van verlossing, van kracht en van ijver voor de andere
mensen mag zijn.

Mijn bedroefde Mama, sta mij nu toe

- zijn Hart te kussen en
- om zijn kostbaarste Bloed te drinken.

Uzelf, sluit zijn Hart in het mijne, opdat ik mag leven

- van zijn Liefde, van zijn Verlangens, van zijn Pijnen!

Tenslotte, neem de verstijfde *Rechterhand van Jezus*,

- zodat Hij mij de laatste Zegen kan geven.

De steen sluit het graf.

Diep bedroefd, kust u Hem, en wenend geeft u Hem het laatste vaarwel en u vertrekt.

Uw pijn is echter zo groot,

- dat u als versteend blijft staan en uw bloed koud wordt.

Mijn doorboorde Mama, samen met u, neem ik afscheid van Jezus
Wenend, wil ik

- met u meeleven en

- bij u blijven in uw bittere verlatenheid.

Ik wil naast u blijven om u een woordje van troost te geven,
en een blik van medelijden

- bij elk van uw zuchten, uitingen van verdriet en pijn.

Ik zal uw tranen verzamelen.

En als ik u zie verzwakken zal ik u met mijn armen ondersteunen.

Ik merk dat u gedwongen bent terug te keren naar Jeruzalem

- langs dezelfde weg als u gekomen bent.

Na slechts enkele stappen, staat u al voor het Kruis
waaraan Jezus zozeer geleden heeft en gestorven is.

U rent om het te omarmen.

En bij het zien van het gekleurde Bloed, worden de Pijnen die
Jezus eraan leed één voor één vernieuwd in uw Hart.

U kunt de Pijn niet bedwingen en **u roept uit:**

"O Kruis, hoe kon u zo wreed zijn met mijn Zoon?

Ach, u hebt Hem niets bespaard!

Wat had Hij u misdaan?

***U hebt mij, zijn verdrietige moeder, niet toegestaan om Hem
zelfs maar een slokje water te geven, terwijl Hij er om vroeg.***

**En aan zijn uitgedroogde mond gaf u gal en azijn!
Ik voelde mijn doorboorde Hart smelten, en ik wilde het aan
zijn Lippen aanbieden om zijn Dorst te lessen.
Maar ik had het verdriet om mijzelf afgewezen te zien.**

**O Kruis, wreed, ja, maar heilig, want u bent goddelijk en
geheiligd door het contact met mijn Zoon!**

**Verander de wreedheid die u bij Hem gebruikte
- in medelijden met de ellendige stervelingen.
En omwille van de Pijnen die Hij aan U leed,
- schenk genade en kracht aan de zielen die lijden opdat
niet één van hen verloren gaat door beproevingen en kruisen.**

**De zielen kosten mij te veel!
Zij kosten mij het Leven van een Zoon - God.
En als Mede-Verlosseres en Moeder,
bind ik hen aan u, o Kruis."**

En na het steeds opnieuw gekust te hebben, vertrekt u.

*Arme Mama, hoeveel medelijden heb ik met u!
Bij elke stap en elke ontmoeting ontstaan nieuwe pijnen,
die in intensiteit toenemen en bitterder worden.*

Zij overspoelen u, zij verdrinken u.
En u voelt zich op elk moment sterven.

U bent nu op de plaats waar u Hem deze ochtend ontmoette
- uitgeput, onder het enorme gewicht van het Kruis,
- druipend van het Bloed,
- en met een bundel doornen op zijn Hoofd, die, stotend tegen het
Kruis, steeds dieper binnendrongen en Hem bij elke stoot
doodspijnen bezorgden.

Bij het kruisen van uw Blikken, zocht de Blik van Jezus naar medelijden.

Maar de soldaten, duwden Hem en deden Hem vallen om U deze troost te ontzeggen, waardoor Hij vers Bloed vergoot.

U ziet de grond ermee doordrenkt.

U werpt zich op de grond, en terwijl u dat Bloed kust, hoor ik **u zeggen:**

"Mijn engelen, komt dit Bloed bewaken, zodat geen druppel ervan vertrapt en ontheiligd wordt."

Bedroefde Mama, laat mij u een hand geven om u op te tillen en te helpen rechtstaan, want ik zie dat u het bewustzijn verliest op het Bloed van Jezus.

Terwijl u verder gaat, vindt u nieuwe smarten.

Overal ziet u sporen van Bloed, en u herinnert zich de pijnen van Jezus.

Daarna haast u zich en u sluit uzelf op in het Cenakel.

Ik sluit mij ook op in het Cenakel.

- maar mijn Cenakel is het allerheiligste Hart van Jezus.

Van daaruit wil ik tot u komen,

- om u gezelschap te houden in dit uur van bittere verlatenheid.

Mijn hart verdraagt het niet om u alleen te laten in zoveel verdriet.

Troosteloze Moeder, kijk naar uw kleine dochter.

Ik ben te klein en alleen kan en wil ik niet leven.

Neem mij daarom op uw schoot, houd mij in uw armen en wees mijn moeder,

Ik heb immers leiding, hulp en steun nodig.

Kijk naar mijn ellende en laat een traan vallen op mijn wonden.

Als u ziet dat ik afgeleid ben, druk mij dan tegen uw moederlijk Hart en breng het Leven van Jezus terug in mij.

Maar terwijl ik tot u bid, word ik gedwongen te stoppen,
- om aandacht te schenken aan uw bitter Lijden.

Ik voel mij doorboord:

als u het hoofd beweegt, zie ik dat de doornen die u van Jezus
overgenomen hebt, erin dringen.

Het zijn de prikken van al onze slechte gedachten en zonden.

Zij dringen zelfs door tot in uw ogen
en doen u tranen van bloed wenen.

Sinds u de Blik van Jezus in uw ogen hebt, trekken alle
beledigingen van de mensen aan uw ogen voorbij.

Met hoeveel bitterheid blijft u beladen!

U hebt de Pijnen van Jezus in u!

Hoe goed kan u alles wat Jezus geleden heeft begrijpen!

De ene pijn wacht echter niet op de andere.

Als u aandachtig luistert, wordt u verdoofd

- door de echo van de stemmen van de mensen en

- door de vele soorten beledigingen.

Zij dringen door tot in uw Hart en doorboren het.

En u herhaalt:

"Zoon, hoeveel hebt U geleden!"

Diep bedroefde Mama, hoeveel medelijden heb ik met u!

Laat mij uw gelaat, nat van tranen en bloed afdrogen.

Ik deins echter achteruit omdat ik uw gelaat nu bedekt zie met
blauwe plekken. Het is onherkenbaar en lijkkleek.

Ik begrijp het :

dit zijn de mishandelingen van Jezus die u op uzelf genomen hebt.

Zij geven u zoveel pijnen dat,
- wanneer u uw lippen beweegt in gebed, of
- wanneer uw brandende borst zucht,
u voelt dat
- uw adem vol bitterheid is, en
- uw lippen verbrand zijn door de dorst van Jezus.

Arme Mama, hoeveel medelijden voel ik met u!
Uw verdriet wordt steeds groter.
En als ik uw handen in de mijne neem,
zie ik hen doorboord met nagels.

In uw handen voelt u de pijn en ziet u de moorden, het verraad, de heiligschennissen en alle slechte werken.
Deze herhalen de slagen.
Zij verbreden de Wonden
en vullen hen meer en meer met bitterheid.

Hoeveel medelijden voel ik met U!
U bent de ware gekruisigde Moeder!

Zozeer, dat zelfs uw voeten niet zonder nagels blijven.
Meer nog, u voelt hen
- niet alleen doorboord,
- maar ook gescheurd
door vele slechte stappen, en door de zielen die naar de hel gaan.
En u rent ze achterna, opdat zij niet in de helse vlammen vallen.

Diep getroffen Mama, dit is niet alles.
Al uw pijnen samen weerklinken in uw Hart en doorboren het
- niet met zeven zwaarden,
- maar met duizenden en duizenden zwaarden.

Meer nog, omdat u het **Goddelijk Hart van Jezus** in u heeft,
- dat alle harten bevat, en

- wiens Hartslag de hartslagen van allen bevat.

En bij elke hartslag zegt Het: "**Zielen! Liefde!**".

En vanuit de hartslag "**Zielen!**",
voelt u alle zonden in uw hartslag stromen,
en ook de dood die u wordt aangedaan.

In de hartslag "**Liefde!**" voelt u dat u het leven geschonken wordt.
Daarom bent u in een voortdurende toestand van dood en van
leven.

Gekruisigde Mama,
ik kijk naar u en ik heb medelijden met uw Pijnen.
Zij zijn onbeschrijfbaar.
Ik wil mijn wezen veranderen in tong en stem
- om met u mee te leven.
Maar voor zoveel Pijn is mijn medeleven niets.

Daarom roep ik de engelen, de allerheiligste Drie-Eenheid,
en ik vraag hen om hun Harmonie, hun Vreugde en hun
Schoonheid rondom u te plaatsen,
- om uw intense verdriet te verzachten en te kunnen verdragen,
- om u te ondersteunen in hun armen, en
- om al uw pijnen met Liefde te belonen.

Troosteloze Mama,
Ik dank U nu in naam van allen voor alles wat u geleden hebt.
Ik vraag U, omwille van uw bittere verlatenheid,
om mij bij te staan op het moment van mijn dood.

Wanneer ik alleen en door iedereen verlaten zal zijn,
- te midden van duizend angsten en zorgen
kom dan, om mij het gezelschap terug te geven
- dat ik u tijdens mijn leven gegeven heb.

Help mij.

- Neem plaats naast mij en jaag de vijand op de vlucht.
 - Was mijn ziel met uw Tranen,
 - bedek mij met het Bloed van Jezus,
 - bekleed mij met zijn Verdiensten,
 - verfraai mij en genees mij
- met uw Smarten en met alle Pijnen en Werken van Jezus.
En laat door hen al mijn zonden verdwijnen,
waardoor alles mij vergeven wordt.

En als ik mijn laatste adem uitblaas,

- ontvang mij in uw armen,
- plaats mij onder uw mantel,
- verberg mij voor de blik van de vijand,
- breng mij recht naar de Hemel, en
- plaats mij in de Armen van Jezus.

Mijn lieve Mama, laat ons hierover akkoord zijn!

Ik vraag u nu ook om het gezelschap dat ik u gegeven heb,
terug te geven aan allen die lijden. Wees de Mama van allen.
Dit zijn extreme momenten en er is grote hulp nodig.
Ontzeg daarom aan niemand uw moederlijke zorg.

Een laatste woord: als ik u verlaat,
vraag ik u om mij in het allerheiligste Hart van Jezus in te sluiten.

*Mijn diep bedroefde Mama, waak over mij,
zodat Jezus er mij niet buiten zet,
en ik, zelfs als ik zou willen, er niet kan uit weggaan.*

Ik kus uw moederlijke hand en u zegent mij.

Overwegingen en Oefeningen

Jezus is begraven. Een steen verzegelt het Hem
en voorkomt dat zijn Mama nog langer naar haar Zoon kijkt.

En wij - verbergen wij ons voor de blikken van de mensen?
Zijn wij onverschillig als iedereen ons vergeet?
In heilige dingen, blijven wij onverschillig,
met die heilige onverschilligheid,
waardoor wij nooit ongehoorzaam zijn?

In de totale overgave van Jezus,
overwinnen wij alles met een heilige onverschilligheid
die ons voortdurend naar Hem leidt?
En vormen wij met onze standvastigheid een milde ketting,
om Hem naar ons toe te trekken?

Is onze blik begraven in de Blik van Jezus,
- zodat wij alleen kijken naar wat Jezus wil?
Is onze stem begraven in de Stem van Jezus,
- zodat als wij willen spreken, wij spreken met de Tong van Jezus,
niet de onze?
Zijn onze stappen begraven in de Zijne, zodat als wij gaan,
- wij de sporen van de Stappen van Jezus achterlaten,
niet die van onszelf?
En is ons hart begraven in het Zijne,
- om te beminnen en te verlangen zoals zijn Hart liefheeft en
verlangt?

Mijn mama, als Jezus zich verbergt voor het welzijn van mijn ziel,
- geef mij dan de genade die u kreeg toen u Jezus miste,
zodat ik Hem alle Glorie kan geven die u Hem gaf,
- toen Hij in het graf werd gelegd.

Jezus, ik wil tot U bidden met uw Stem.
Uw Stem drong door tot in de Hemelen
en weerklonk in de stem van allen.
Moge mijn stem op dezelfde manier,
- uw Stem eren en tot in de Hemel doordringen,
om U de Liefde en de Glorie van uw eigen Woord te geven.

Mijn Jezus, mijn hart bonst.
Maar ik ben niet tevreden als U het niet met uw Hart laat bonzen.
Met uw Hartslag zal ik beminnen zoals U bemint.
Ik zal U de liefde geven van alle mensen,
en één zal de uitroep zijn: "**Liefde, Liefde...!**"

Mijn Jezus, geef eer aan Uzelf.
En in alles wat ik doe, plaats het zegel
- van uw eigen Macht,
- van uw Liefde en
- van uw Glorie.

Dankzegging na elk Uur

Inhoudstafel

INLEIDING.....	4
Weldaden van het mediteren van de Uren van de Passie	21
Methoden voor het overwegen van de Uren van de Passie	26
Vorbereidingsgebed.....	30
Dankzegging na elk Uur	31
De drie Uren in Gethsemani.....	32
De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus-Christus.....	35
Het eerste Uur - van 17 Uur tot 18 Uur - Jezus neemt afscheid van zijn heilige Moeder	35
Het tweede Uur - van 18 uur tot 19 uur - Jezus verlaat zijn Moeder en Hij gaat naar het Cenakel. ..	41
Het derde Uur - Van 19 uur tot 20 uur - Het Laatste Avondmaal....	47
Het vierde Uur - Van 20 uur tot 21 uur - Het Eucharistisch Avondmaal....	54
Jezus wast de voeten van de apostelen.....	54
Het vijfde Uur - Van 21 uur tot 22 uur - Het eerste Uur van de Doodsstrijd in de Hof van Gethsemani.	73
Het zesde Uur - van 22 uur tot 23 uur - Het tweede Uur van de Doodsstrijd in de Hof van Gethsemani	82
Het zevende Uur- Van 23 uur tot 24 uur - Het derde Uur van de Doodsstrijd in de Hof van Gethsemani .	93

Het achtste Uur - van 24 uur tot 1 uur -	
	Jezus wordt gevangen genomen. ...114
Het negende Uur - van 1 tot 2 uur -	
	Jezus wordt in de beek - de Cedron geduwd....120
Het tiende Uur - van 2 uur tot 3 uur -	
	Jezus wordt voorgesteld aan Annas. ..125
Het elfde Uur - van 3 uur tot 4 uur -	
	Jezus is in het huis van Caïphas. ..129
Het twaalfde Uur - van 4 uur tot 5 uur -	
	Jezus wordt overgeleverd in de handen van de soldaten136
Het dertiende Uur - van 5 uur tot 6 uur -	
	Jezus is in de gevangenis ...140
Het veertiende Uur - van 6 uur tot 7 uur -	Jezus wordt
	opnieuw bij Caïphas gebracht, en dan naar Pilatus geleid. ..148
Het vijftiende uur - van 7 uur tot 8 uur -	Jezus wordt naar
	Pilatus gebracht. Pilatus stuurt Hem naar Herodes152
	Jezus wordt naar Pilatus gebracht. 152
	Jezus wordt naar Herodes gestuurd. 153
Het zestiende Uur - van 8 uur tot 9 uur -	Jezus wordt opnieuw
	bij Pilatus gebracht. Hij wordt achter Barabbas geplaatst.
	Jezus wordt gezeseld.157
	Jezus wordt gezeseld.....159
Het zeventiende uur - van 9 uur tot 10 uur	166

Jezus wordt veroordeeld tot de dood.	166
Jezus wordt voor de eerste keer met doornen gekroond. ...	166
Jezus wordt opnieuw naar Pilatus gestuurd.	170
Pilatus toont Jezus aan het volk. "Ecce Homo"	173

Het Achttiende Uur: van 10 uur tot 11 uur Jezus neemt het Kruis op zijn Schouders en gaat naar Golgotha. Hij wordt van zijn klederen beroofd.....	182
--	------------

Jezus wordt voor de tweede keer met doornen gekroond...	182
---	-----

Jezus omarmt het Kruis en Hij neemt het op zijn heilige Schouders.....	185
--	-----

De pijnlijke weg naar Golgotha.....	189
-------------------------------------	-----

Jezus valt voor de eerste keer	189
--------------------------------------	-----

Jezus ontmoet zijn allerheiligste Moeder	190
--	-----

Jezus valt voor de tweede keer.	191
--------------------------------------	-----

De diepe Wonde van de Schouder van Jezus	192
--	-----

De Cyreneër wordt gedwongen het Kruis van Jezus te dragen	193
---	-----

Veronica droogt het Aangezicht van Jezus af.....	193
--	-----

Jezus troost de vrome vrouwen	196
-------------------------------------	-----

Jezus valt voor de derde keer	197
-------------------------------------	-----

Jezus wordt voor de derde keer ontkleed en met doornen gekroond.....	198
--	-----

Het negentiende Uur - van 11 uur tot 12 uur - De Kruisiging	201
--	------------

Jezus wordt voor de derde keer met doornen gekroond.	201
---	-----

De Kruisiging.....	205
--------------------	-----

Jezus is aan het Kruis genageld.....	212
--------------------------------------	-----

Gebed om de Goddelijke Gerechtigheid te ontwapenen.....	213
---	-----

Het twintigste Uur : van 12 tot 1 uur -	
Het eerste Uur van de Doodsstrijd op het Kruis.....	236
Het eerste Woord van Jezus: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!"	236
Het eenentwintigste Uur - van 13 uur tot 14 uur - Het tweede Uur van de Doodsstrijd van Jezus aan het Kruis.	
Tweede, derde en vierde Woord van Jezus.	248
Het tweede Woord van Jezus aan het Kruis : "Vandaag zal je met Mij in het Paradijs zijn"	248
Het derde woord van Jezus aan het Kruis. Jezus zegt tot zijn Moeder: "Vrouw, ziedaar uw zoon" en tot Johannes: "Ziedaar uw Moeder!"	249
Het vierde Woord van Jezus aan het Kruis. "Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?"	256
Het tweeëntwintigste Uur - van 14 uur tot 15 uur Het derde Uur van de Doodstrijd van Jezus aan het Kruis. Het vijfde, zesde en zevende Woord van Jezus. De Dood van Jezus.....	262
Het vijfde Woord aan het Kruis - Ik heb dorst.	262
Het zesde Woord van Jezus op het Kruis : "Alles is volbracht."	264
Het Zevende Woord van Jezus aan het Kruis. "Vader, in uw Handen beveel Ik mijn Geest"	265
Het drieëntwintigste Uur - van 3 uur tot 4 uur. Jezus is gestorven en wordt met een lanssteek doorstoken. Hij wordt van het Kruis afgenomen.....	273
Het vierentwintigste Uur - van 4 uur tot 5 uur. De Begrafenis van Jezus. De allerheiligste ontroostbare Maagd Maria	280