

De Weldaden van de Meditatie

van

de 24 Uren van de Passie

van

onze Heer Jezus-Christus



Luisa Piccarreta

De kleine Dochter van de Goddelijke Wil

De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus-Christus.

- 1. 17u tot 18u - Jezus neemt afscheid van zijn Moeder**
- 2. 18u tot 19u - Jezus verlaat zijn Moeder
Hij gaat naar het Cenakel.**
- 3. 19u tot 20u - Het Laatste Avondmaal**
- 4. 20u tot 21u - De voetwassing. Het Eucharistisch Avondmaal**
- 5. 21u tot 22u - 1ste Uur van de Doodstrijd in Gethsemani**
- 6. 22u tot 23u - 2de Uur van de Doodstrijd in Gethsemani**
- 7. 23u tot 24u - 3de Uur van de Doodstrijd in Gethsemani**
- 8. 24u tot 1u - Jezus wordt gevangen genomen.**
- 9. 1u tot 2u - Jezus wordt in de beek - Cedron geduwd.**
- 10. 2u tot 3u - Jezus wordt voorgesteld aan Annas.**
- 11. 3u tot 4u - bij Caïphas, beschuldigd door valse getuigen.**
- 12. 4u tot 5u - Jezus is in de handen van de soldaten**
- 13. 5u tot 6u - Jezus is in de gevangenis**
- 14. 6u tot 7u - Jezus is bij Caïphas en gaat naar Pilatus**
- 15. 7u tot 8u - Jezus komt bij Pilatus en daarna bij Herodes**
- 16. 8u tot 9u - Jezus wordt opnieuw bij Pilatus gebracht.
Hij wordt achter Barabbas geplaatst.**
- 17. 9u tot 10u - Jezus wordt veroordeeld tot de dood.
Hij wordt met doornen gekroond.**
- 18. 10u tot 11u - Jezus draag het Kruis naar Golgotha.
Hij wordt van zijn klederen beroofd.**
- 19. 11u tot 12u - De Kruisiging**
- 20. 12u tot 13u - 1^{ste} Uur van de Doodstrijd aan het Kruis.**
- 21. 13u tot 14u - 2de Uur van de Doodstrijd aan het Kruis.**
- 22. 14u tot 15u - 3de Uur van de Doodstrijd aan het Kruis.**
- 23. 15u tot 16u - Jezus wordt met een lanssteek doorstoken.
Hij wordt van het Kruis afgenomen.**
- 24. 16u tot 17u - De Begrafenis van Jezus.
De ontroostbare heilige Maagd Maria.**

INLEIDING

Wij citeren hier een brief van Luisa
aan de eerwaarde Kanunnik Hannibal Di Francia:

"Mijn zeer Eerwaarde Vader,

Eindelijk geef ik u de tekst van de Uren van de Passie.
Ik heb dit alles geschreven tot glorie van onze Heer.
Ik voeg nog een blad bij dat de speciale genegenheid en mooie
beloften van Jezus vermeldt aan hen die deze Uren zullen
overwegen.

Ik geloof dat
als hij die erover mediteert een zondaar is, hij zich zal bekeren,
als hij onvolmaakt is, zal hij volmaakt worden,
als hij heilig is, zal hij heiliger worden,
als hij in bekoring wordt gebracht, zal hij de overwinning behalen,
als hij lijdt, zal hij kracht, remedie en troost vinden.
En als zijn ziel zwak en arm is, zal hij geestelijk voedsel vinden
en een spiegel waarin hij zichzelf voortdurend kan bekijken om
zichzelf mooier te maken, meer gelijkend op Jezus, ons
voorbeeld.

Jezus is zo tevreden als iemand deze Uren overweegt.
dat Hij wenst dat er in elk dorp of stad tenminste één exemplaar
aanwezig is, en dat deze Uren overwogen worden.

Via deze meditatie hoort Jezus zijn eigen Stem en zijn eigen
Gebeden zoals Hij ze tot Zijn Vader richtte tijdens de 24 Uren
van zijn Passie.

Als voldoende zielen deze meditatie verrichten in elk dorp of
stad, lijkt Jezus mij te laten verstaan dat de Goddelijke
Gerechtigheid gedeeltelijk zal gemilderd worden.

En, in deze droevige tijd van rampspoed en bloedvergieten
zullen de plagen gedeeltelijk worden gestopt.

Doe een beroep op allen, eerwaarde Vader, en verspreidt dit werkje dat mijn geliefde Jezus mij gevraagd heeft te schrijven.

Ik zeg u ook dat het doel van deze Geschriften niet zozeer is:
- het verhaal te vertellen van de Passie van Onze Heer.
Er bestaan immers reeds vele boeken over dit onderwerp en het is niet nodig om er nog een te schrijven.

De bedoeling is om de lezer aan te sporen tot eerherstel:
- de verschillende gebeurtenissen van de Passie van onze Lieve Heer worden verbonden met de verscheidenheid van de vele beledigingen,
- een waardig herstel bieden voor hen, samen met Jezus, en
- als het ware alles goedmaken wat de andere mensen Hem verschuldigd zijn.

Vandaar de verschillende wijzen van eerherstel in deze Uren:
In sommige passages wordt Jezus gezegend,
- in andere, hebben wij medelijden met Hem,
- in andere, wordt Hij geprezen,
- in andere sterken wij lijdende Jezus,
- in andere brengen wij eerherstel,
- in andere smeken wij, bidden wij en vragen wij.

Daarom laat ik het aan u over, eerwaarde Vader, om het doel van deze geschriften in een voorwoord bekend te maken

Ik voeg in een foldertje enkele teksten toe over de speciale genegenheid en de prachtige beloften van Jezus voor hen die deze Uren zullen overwegen.

De folder waarnaar hierboven verwezen wordt, bevat enkele passages uit het **Boek van de Hemel**.(BvdH)
Dit boek bevat de Woorden die Onze Lieve Heer tot Luisa sprak en die zij opschreef.

**De prachtige beloften van Jezus aan hen
die deze 24 Uren van de Passie zullen overwegen.**

**BvdH 7 - 9 november 1906 - De ziel die de Passie van Jezus
vaak overweegt, troost Hem zeer veel.**

Wanneer een ziel

- mediteert over de Passie, die Ik met zoveel Liefde en oneindig Lijden in mijn Ziel en in mijn Lichaam leed, en
- wanneer zij treurt en met Mij meeleeft,
is Mij dit zo aangenaam,
dat Ik het gevoel heb, dat alle folteringen en wandaden,
die Ik ondergaan heb,
- niet alleen in mijn Passie,
- maar vanaf het moment van mijn Incarnatie
- tot mijn laatste Ademtocht aan het Kruis,
Mij vergoed worden.

De ziel die mijn Passie dikwijls overweegt,
troost Mij op verschillende manieren:

Tijdens mijn Passie was Ik gebonden met touwen en kettingen.
De ziel die Mij zo gebonden weet en met Mij meeleeft,
maakt Mij los en zij bevrijdt Mij.

De soldaten verachtten Mij, spuwden op Mij en onteerden Mij.
De medelijdende ziel geeft Mij achting.
Zij neemt het spuug weg en eert Mij.

Mijn beulen hebben Mij uitgekleet en gegeseld.
De medelijdende ziel geneest Mij en kleedt Mij aan.

Zij kroonden Mij met doornen.
Zij behandelden Mij als een koning van gekken.
Zij vulden mijn Mond met bitterheid en zij kruisigden Mij.

De ziel die al dit Lijden met medelijden beschouwt

- kroont Mij met glorie,
- eert Mij als zijn Koning,
- vult mijn Mond met zoetheid,
- maakt Mij los van het Kruis en
- doet Mij verrijzen in haar hart.

En, in ruil

- voor haar liefdevolle overweging en
 - voor haar aandacht voor mijn verdriet,
- geef Ik aan deze ziel een vernieuwd leven van genade.

Terwijl zij Mij tot zich trekt

- door het beschouwen van mijn Lijden en door haar medeleven,
- trek ik haar naar Mij toe en geef haar Mijzelf als geestelijk Voedsel.

Zij voedt zichzelf met mijn Wonden, mijn beledigingen en de pijnen van mijn Hart.

Ik voed Mij met haar ziel door haar op te nemen in Mijzelf, in de Liefde.

Daarom is de eerbiedige en veelvuldige overweging van mijn Passie Mij zo aangenaam.

BvdH 9 – 4 juli 1910 - De Doodsangst in de Hof van Olijven was op een bijzondere wijze een hulp voor de stervenden. De Doodsangst aan het Kruis was een hulp voor het allerlaatste ogenblik, bij de allerlaatste ademtocht.

Ik was zoals gewoonlijk in een toestand van ontbering en bitterheid. En ik was aan het denken over de Doodsangst van Onze Heer Jezus.

De Heer zei mij: “Mijn dochter,

Ik wilde de doodsangst in de Hof van Olijven op een bijzondere

wijze beleven om alle stervenden te helpen om goed te sterven.

Besef goed hoe Mijn Doodsangst verbonden is met de doodsangst van de christenen:

- uitputting, droefheid, angst, bloedzweet.

Ik voelde de dood van allen en ieder afzonderlijk, alsof Ik werkelijk stierf voor elk persoonlijk.

Zo voelde Ik de uitputting, de droefheid en de angst van iedereen.

Op deze wijze bood Ik hulp, troost en hoop aan allen. Ik beleefde hun dood in Mij.

Zo kregen allen de genade om in Mij te sterven:

- in mijn Adem als in één enkele Ademtocht.

En ik sprak hen onmiddellijk zalig in mijn Godheid.

De Doodsangst in de Hof van Olijven was op een bijzondere wijze

- voor *de stervenden*,

de Doodsangst aan het Kruis was een hulp

- voor *het laatste ogenblik*, bij de allerlaatste ademtocht.

Het is allebei doodsangst, maar verschillend van elkaar:

- in de Hof van Olijven vol verdriet, vrees, angst, schrik,

- aan het Kruis vredevol en onverstoorbaar kalm.

Toen ***Ik uitriep: “Ik heb dorst”***,

was dit het vurig verlangen dat allen hun laatste adem zouden uitblazen in mijn laatste Adem.

Ik zag echter dat velen mijn laatste Adem zouden negeren,

Daarom riep Ik vol smart: “Sitio” [Ik heb dorst].

En dit Sitio roep Ik nog steeds tot allen en tot ieder persoonlijk als een klop op de deur van elk hart:

“Ik dorst naar jou, o ziel. Alsjeblief, ga nooit van Mij weg, maar kom binnen en blaas je laatste adem uit in Mij”.

Ik gaf dus zes Uren van Mijn Passie aan de mens om goed te sterven:

- de drie Uren in de Hof van Olijven waren een hulp in hun doodsangst,
- de drie Uren aan het Kruis waren een hulp bij de laatste adem vlak voor de dood.

Wie zou, na dit alles, niet met een glimlach naar de dood kijken, - vooral degene die Mij lief heeft, die probeert zich te offeren op mijn eigen Kruis.

Zie je hoe mooi de dood is en hoe de dingen veranderen!

Tijdens mijn leven werd Ik verguisd. Mijn wonderen brachten niet teweeg wat Mijn dood teweeg bracht. Zelfs aan het Kruis werd Ik beledigd.

Maar onmiddellijk na mijn laatste Ademtocht, was de dood bij machte dingen te veranderen:
Allen

- sloegen zich op de borst en
- erkenden Mij als de ware Zoon van God.

Mijn leerlingen vatten moed en zelfs enkele die zich verborgen hielden werden dapper en vroegen om Mijn lichaam - om Mij een waardige begrafenis te geven.

Hemel en aarde erkende Mij duidelijk als de Zoon van God.
De dood is zo groots, zo verheven!

Dit geldt ook voor mijn eigen kinderen. Tijdens hun leven worden zij veracht, verdrukt. Hun deugden die, zoals het licht, de mensen in hun omgeving op weg helpen, blijven half versluierd.

Hun heldhaftigheid in het lijden, hun zelfverloochening, hun zielenijver roepen licht en twijfels op in hun omgeving.

Ikzelf laat deze sluiers toe om zo de deugden van mijn lieve kinderen beter te behoeden.

Maar zodra zij sterven, verwijder Ik deze sluiers,

- omdat zij niet langer noodzakelijk zijn.

De twijfels worden zekerheden, het Licht wordt helder.

En dit Licht doet anderen hun heldhaftigheid waarderen.

Zij besteden aandacht aan alles, zelfs aan kleinigheden.

Wat daarom niet gedaan kan worden tijdens het leven,

wordt goed gemaakt bij de dood.

Dit geldt voor hier beneden op de aarde.

Wat daarna gebeurt is werkelijk wonderlijk en benijdenswaardig voor alle stervelingen.”

BvdH 11 - 10 april 1913 - Mediteren over mijn Passie brengt een heilzame Bron in het hart.

"Wie vaak aan mijn Lijden denkt, brengt in zijn hart een heilzame

Bron voort. Hoe meer de ziel aan mijn pijnlijke Passie denkt en

Haar overweegt, hoe meer het water uit deze Bron stroomt.

Het water dat uit een bron stroomt, is water voor allen.

Op dezelfde wijze dient deze Bron van mijn Passie,

die gevormd wordt in het hart van hen die mijn Lijden overwegen

- tot mijn Glorie,

- voor het persoonlijke welzijn van deze ziel en

- voor het welzijn van vele andere zielen.”

BvdH 11 - 10 april 1913 - Luisa vroeg Jezus wat Hij zal geven in ruil voor deze meditatie.

Luisa vroeg aan Jezus:

"Zeg mij, mijn lieve Jezus, wat zal U geven aan de zielen die de Uren van uw Passie overwegen zoals U het mij geleerd hebt?"

Onze Heer antwoordde:

"Mijn dochter, ik zal de overweging van deze Uren niet beschouwen als iets dat van jullie komt, maar alsof Ik het deed.

Aan hen die er over mediteren, zal Ik mijn Verdiensten geven
- alsof Ik de Passie lijd gedurende de tijd dat zij erover mediteren.

De Vruchten van mijn Passie

- toen Ik haar onderging, en
- die op elk moment kunnen voortgebracht worden,
zullen in de zielen die deze Uren overwegen hernieuwd worden,
naargelang hun innerlijke gesteltenis.

In dit aardse leven kan geen grotere beloning bekomen worden,
dan deze.

In het Paradijs zal Ik deze zielen in mijn goddelijke Aanwezigheid plaatsen, vlak voor mijn Aangezicht,
Ik zal pijlen van Liefde en eeuwige Vreugde op hen richten.

En zijzelf, overweldigd door mijn Liefde, zullen Mij antwoorden
- door mijn Hart blij te maken met al de Liefde die hun ziel in de hemelse Gelukzaligheid zal bezitten .

Dit zal een zoete betovering zijn voor alle heiligen in de Hemel
(d.w.z. alle mensen die God mogen zien).

BvdH 11 - 6 september 1913 – Deze oefening van eerherstel komt uit het diepste van mijn Hart.

Bij een andere gelegenheid, **zei Jezus tot Luisa:**

"De Uren van mijn Passie waren vol van

- mijn Gebeden,
- mijn Eerherstel en
- mijn Liefde.

Deze vrome oefening van eerherstel, de overweging van deze Uren van mijn Passie komt recht uit mijn Hart.

Hoe vaak heb Ik niet plagen voor de gehele wereld veranderd in Genaden, dankzij deze meditaties
- die ongemerkt beoefend werden
door zo vele zielen in mijn Kerk die mij dierbaar waren.

Deze meditaties hebben een onschatbare waarde.
Wanneer deze vrome overwegingen die je beoefend en opgeschreven hebt, door anderen met liefde worden gedaan, zal mijn Liefde zich kunnen uiten en getroost worden.

Mijn dochter, besef dat het geen kleinigheid is dat mens haar Schepper de mogelijkheid geeft om zijn Liefde mee te delen.

BvdH 11 - 6 september 1913 - Ik wens dat deze Uren overwogen worden in elke stad en in elk dorp.

Onze Heer gaf aan Luisa ook **deze betekenisvolle Woorden**, die in de diepte van haar beschouwende ziel weerklonken:

"O, hoe wens Ik dat er in elke stad of dorp ook maar één ziel is die deze Uren van mijn Passie overweegt!
Dan zal Ik Mijzelf horen in elke stad of dorp.
En mijn Gerechtigheid, die op dit moment zeer verontwaardigd is, zal gedeeltelijk gestopt worden!"

BvdH 11 - 14 oktober 1914 - Luisa vraagt aan Jezus of Hij blij is met dit werkje en in welke mate.

Luisa stortte haar medeleven en liefde uit voor de lijdende Jezus, van Witte Donderdag om 17u. tot Goede Vrijdag om 17u.
Alles eindigt met de begrafenis van zijn aanbidde Lichaam.

Nadat zij deze Uren van de Passie opgeschreven had, vroeg zij, met een bijzonder vertrouwen,
- dat haar hemelse Echtgenoot haar geschonken had,
of Hij blij was met dit kleine werkje en in welke mate.

Jezus antwoordde haar:

"In ruil voor het opschrijven van deze Uren van mijn Passie,
zal ik voor elk woord dat je geschreven hebt

- een kus geven aan je ziel en
- je een ziel schenken.

En Luisa zei: "Heer, dit is wat U mij zal geven,
maar zal U dit ook geven aan iedereen die deze Uren
overweegt?"

"Ja," antwoordde Onze Lieve Heer,

" Ik zal voor elk woord aan elk een ziel geven,
op voorwaarde dat de Passie overwogen wordt

- verenigd met Mij en
- in mijn eigen Wil.

De Vruchten van de overweging van deze Uren zijn evenredig
- met de grotere of kleinere vereniging met Mij.

Als de ziel de Passie overweegt in mijn Wil,
- verbergt zij zich in mijn Wil.

En aangezien Wil werkzaam is,
kan Ik al het goede voortbrengen dat Ik wil,
- ook voor één enkel woord,
en dit, zo vaak als de ziel deze Uren overweegt. "

**BvdH 11 - 14 oktober 1914 - De waarde van de Uren van de
Passie.**

Betreffende de waarde van deze Uren, **sprak Onze Heer** aldus:

Deze meditatie is te verkiezen boven vele andere oefeningen.

Want deze meditatie is niets anders dan

- een vernieuwing en
- een voortdurende toename
van de Verdiensten

- van alles wat Ik gedaan en geleden heb tijdens mijn sterfelijk leven, en
- van wat ik heb gedaan heb en voortdurend doe in mijn heilige Eucharistie.

Als Ik een ziel deze Uren zie overwegen,
 - hoor Ik mijn eigen Stem, mijn eigen Gebeden,
 - zie Ik mijn eigen Wil in die ziel,
 dit wil zeggen, de Wil
 - om het goede te willen voor allen en
 - om voor allen eerherstel te brengen.

En Ik voel Mij aangetrokken om in die ziel te verblijven.

BvdH 11 - 6 september 1913 - Al mediteert maar één ziel over mijn Passie, dan nog moet je gelukkig zijn.

Luisa vertelt ons dit:

Een andere keer klaagde ik tegen Jezus over het feit dat,
 - na zovele opofferingen
 bij het schrijven van deze Uren van de Passie,
 er zo weinig zielen waren die erover mediteerden.

Jezus zei tegen mij:

"Klaag niet, mijn dochter. Zelfs als er maar één ziel zou over mediteren, moet je nog gelukkig zijn.

Zou Ik mijn pijnlijke lijdensweg en de Dood aan het Kruis ook niet voor één enkele ziel ondergaan hebben!
 Zo moet jij ook handelen.

Je mag nooit het goede achterwege laten,
 - zelfs al maken er maar aan weinig mensen ten goede.
 De fout ligt bij hen die er geen gebruik van maken.

Mijn Lijden en Dood deden mijn heilige Mensheid Verdiensten verwerven om allen te redden, zelfs al waren niet allen gered.

Het was immers mijn Wil om allen te redden.
En Ik heb de Verdiensten verworven volgens mijn Wil
en niet volgens het nut dat de mensen eruit getrokken hebben.

Dit geldt ook voor jou:

Naargelang jouw wil zich met de Mijne versmelt en het goede wil
voor allen, in diezelfde mate zal jij voor je werk beloond worden.

De schade zullen zij ondervinden,
die in staat waren te handelen en het niet deden,
- hetzij omwille van hun zwakheid,
- hetzij als gevolg van duivelse suggesties.

**BvdH 11 - 4 november 1914 - De Uren van de Passie geven
aan Jezus zeer veel voldoening.**

Ik overwoog de Uren van de Passie.

En Jezus, zeer blij, zei mij:

"Mijn dochter, als je wist hoe blij Ik ben
als Ik je deze Uren van de Passie telkens opnieuw zie
overwegen, dan zou je zeer gelukkig zijn.

Het is waar dat mijn heiligen mijn Passie overwogen hebben.
En toen zij begrepen hoezeer ik geleden heb,
hebben zij tranen van medelijden laten vloeien
tot zij zich verteerd voelden door de liefde voor mijn Lijden.

De overweging van mijn Passie werd echter niet telkens opnieuw
en niet zoveel herhaald en ook niet in deze volgorde.

Ik kan zeggen dat jij de eerste bent die Mij

- deze grote en speciale vreugde geeft.

Jij overweegt immers in jezelf, Uur na Uur,

- mijn Leven en alles wat Ik geleden heb.

Ik voel Mij er zo door aangetrokken dat Ik je, Uur na Uur,
dit Voedsel geef en Ik hetzelfde voedsel als jij eet.

En Ik doe samen met jou wat jij doet.

Weet echter dat Ik je overvloedig zal belonen met Licht en nieuwe Genaden, ook na je dood.

Telkens als zielen op aarde deze Uren zullen overwegen, zal Ik je in de Hemel bekleden met nieuw Licht en nieuwe Glorie.”

BvdH 11 - 6 november 1914 - De ziel die de Uren van de Passie overweegt, wordt medeverlosseres.

Terwijl ik, zoals gewoonlijk, de Uren van de Passie overwoog
zei mijn geliefde Jezus mij:

"Mijn dochter, de wereld vernieuwt mijn Passie zonder ophouden.

Mijn Oneindigheid omvat alles, buiten en binnen de mensen, Ik ben dus gedwongen

- nagels, doornen, zweepslagen,
- hoon, spuug en al de rest

waar ik mee belast was tijdens mijn Passie, en zelfs meer, van hen in ontvangst te nemen.

Door het contact met de zielen die de Uren van mijn Passie overwegen, voel Ik

- dat de nagels verwijderd worden,
- dat de doornen verbrijzeld worden,
- dat mijn Wonden gebalsemd worden en
- dat het spuug verwijderd wordt.

Ik voel dat het slechte dat andere mensen Mij aandoen
- veranderd worden in goed.

En omdat Ik voel dat deze zielen mij geen kwaad, maar veeleer goed doen, steun Ik meer en meer op hen.”

De gezegende Jezus voegde eraan toe:

"Mijn dochter, weet dat door deze Uren te overwegen, de ziel:
- mijn Gedachten, mijn Eerherstel, mijn Gebeden,
- mijn Verlangens, mijn Genegenheden en zelfs
- mijn meest intieme Vezels.
neemt en tot de hare maakt.

Zij verheft zich tussen Hemel en aarde.

Zij vervult de functie van medeverlosseres en zij zegt Mij na:

"Hier ben ik. Ik wil

- voor allen eerherstel brengen,*
- voor allen antwoorden, en*
- het goede voor allen afsmecken."*

BvdH 11 - 14 Augustus 1915 - Het Lijden van Jezus, zijn Wonden, zijn Bloed en alles wat Hij deed en leed, zijn voortdurend werkzaam.

"Mijn dochter,
mijn Passie, mijn Wonden, mijn Bloed, en alles wat Ik gedaan en geleden heb, zijn voortdurend werkzaam alsof alles nu gebeurt.

Zij dienen als steun

- waarop Ik kan leunen en
 - waarop zielen kunnen leunen
- om niet in zonde te vallen en gered te worden.

In deze tijden van zuivering, ben Ik als een persoon
- die in de lucht hangt en voortdurend klappen krijgt:

De Gerechtigheid treft mij vanuit de Hemel
en de mensen slaan Mij vanaf de aarde, door hun zonden.

Hoe dichter de ziel bij Mij blijft, om

- mijn Wonden te kussen,
- Mij eerherstel te brengen en
- mijn Bloed aan te bieden,

in één woord, alles opnieuw te doen
- wat Ik deed tijdens mijn Leven en mijn Passie,

hoe meer zij een steun is
- waarop Ik kan leunen om niet te vallen, en
hoe groter de cirkel wordt waar zielen steun kunnen vinden
- om niet in zonde te vallen en
- om gered te worden.

Mijn dochter, word niet moe,
- om bij Mij te staan en
- om steeds opnieuw mijn Wonden te beschouwen.

Ik zal je de Gedachten, de Affecties en de Woorden ingeven,
zodat je bij Mij kunt blijven.

Wees Mij trouw. De tijd is immers kort.
En de Gerechtigheid is geïrriteerd door de mensen
en wil zijn Woede de vrije loop laten.
Het is dus noodzakelijk dat de “steunpijlers” zich
vermenigvuldigen.
Stop niet met werken.

BvdH 11 - 23 april 1916 - Elke gedachte aan de Passie van Jezus brengt in de ziel een Licht voort dat in eeuwige Vreugde zal veranderd worden.

Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand was,
toonde mijn beminnelijke Jezus zich overstromd met Licht.

Dit Licht straalde van zijn allerheiligste Mensheid en gaf Hem
een zeer grote Schoonheid. Ik was verrast en **Hij zei mij:**

"Mijn dochter,
- elke Pijn die Ik in mijn Mensheid leed,
- elke druppel Bloed die Ik vergoten heb,

- elke Wonde, elk Gebed, elk Woord, elke Handeling, elke Stap, enzovoort, bracht Licht voort in mijn Mensheid.

En dit Licht maakte Mij zo mooi,
dat alle gelukzaligen in de Hemel verrukt zijn.

Wat de zielen betreft:

- elke gedachte die zij hebben aan mijn Passie,
- elke daad van medeleven die zij verrichten,
- elke daad van eerherstel, enz.

brengt Licht vanuit mijn Mensheid in hen naar beneden en maakt hen mooier.

Elke gedachte aan mijn Passie is een toename van Licht,
dat in eeuwige Vreugde zal veranderd worden.

BvdH 11 - 13 oktober 1916 - De engelen omringen de zielen die de Uren van de Passie overwegen. Deze Uren zijn aangename kleine slokjes voor Jezus.

Ik overwoog de Uren van de Passie.

Jezus zegende mij en zei:

"Mijn dochter, tijdens mijn aardse leven, vergezelden duizenden en duizenden engelen mijn Mensheid.

Zij verzamelden alles wat Ik deed:

- mijn Stappen, mijn Werken, mijn Woorden,
- mijn vurige Verlangens, mijn Smarten,
- de druppels van mijn Bloed, enz.

Zij gaven Mij eerbewijzen.

Zij gehoorzaamden aan al mijn wensen.

Zij gingen naar de Hemel en kwamen naar beneden om alles wat Ik deed naar de Vader te brengen.

Deze engelen hebben een speciale opdracht:

Als een ziel zich mijn Leven herinnert, mijn Passie, mijn Bloed, mijn Wonden, mijn Gebeden, enz, dan komen zij naar die ziel.

En zij verzamelen haar woorden, gebeden, daden van medelijden, haar tranen, haar opofferingen, enz.
Zij verenigen deze met de Mijne en brengen alles bij mijn Majesteit om mijn Glorie te hernieuwen.
Zij luisteren met eerbied naar wat de zielen zeggen en zij bidden met hen.

Daarom, met welke aandacht en eerbied moeten de zielen de Uren van de Passie overwegen, als zij weten dat de engelen aan hun lippen hangen om te herhalen wat zij zeggen!"

Hij voegde eraan toe:

"Te midden van zoveel bitterheid die de mensen Mij geven, zijn deze uren aangename kleine verfrissingen voor Mij, zelfs als zij te weinig in aantal zijn, vergeleken met alle bitterheid die Ik van de mensen ontvang.

Maak deze Uren dus zoveel mogelijk bekend."

BvdH 11 - 9 december 1916 - Jezus wil zielen die een andere Jezus zijn.

Ik werd gekweld door de afwezigheid van mijn lieve Jezus.
Als Hij komt, voel ik een grote opluchting.
Maar ik word droevig als ik Hem droeviger zie dan ik ben.

Er is geen sprake van dat Hij getroost wordt
- omdat de schepselen Hem dwingen om meer plagen te zenden.

Terwijl Hij de plagen zendt, weent Hij over de slechte toestand van de mensheid.

En Hij verbergt zich in de diepten van mijn hart
- alsof Hij het lijden van zijn mensen niet wil zien.

Deze tijden zijn ondraaglijk, maar het lijkt erop dat dit nog maar het begin is.

Toen ik zeer bedroefd was over mijn smartelijk lot, zo dikwijls zonder Jezus te zijn, kwam Hij en sloeg een Arm om mijn hals en ik zei Hem:

"Ik zal niet kunnen leven zonder Jezus,

Hij zei mij: "Mijn dochter, maak mijn Lijden niet groter door je op deze manier te pijnigen. Ik heb al te veel geleden. Ik verwacht dit niet van jou.

Ik verwacht dat je in jezelf

- mijn Pijnen,
- mijn Gebeden en
- alles van Mijzelf

insluit, zodat ik in jou een andere Mijzelf kan vinden.

In deze tijden, wil Ik grote voldoening.
En alleen zij die een andere Ik zijn,
kunnen aan deze verwachting voldoen.

Wat de Vader in Mij vond:

- Glorie, verrukking, liefde,
- volledige genoegdoening voor het welzijn van allen,
vindt Hij in deze zielen.

Je moet deze intenties hebben

- in elk Uur van de Passie dat je overweegt,
- in elke actie die je onderneemt,
altijd.

Als Ik deze bevredigingen niet vind, ah! zal het een ramp zijn:
de plagen zullen zich in stortvloeden verspreiden.
Ah, mijn dochter! Ah, mijn dochter!"

Toen verdween Hij.

Weldaden van het mediteren van de 24 Uren van de Passie

BvdH 11 - 2 februari 1917 - De wereld is zijn evenwicht verloren omdat zij niet meer denkt aan de Passie van Jezus.

In mijn gebruikelijke toestand, bevond ik mij buiten mijn lichaam. Ik zag mijn lieve Jezus druipend van het Bloed en bedekt met een gruwelijke doornenkroon.

Hij keek mij doorheen de doornen moeilijk aan en Hij zei mij:
"Mijn dochter,
de wereld is zijn evenwicht verloren,
- omdat zij niet meer aan mijn Passie denkt.

In de duisternis heeft zij het Licht van mijn Passie verloren,
- dat haar zou verlicht hebben.
Dit Licht zou haar mijn Liefde getoond hebben
en hoeveel de zielen Mij gekost hebben.
Zij zou begonnen zijn met Hem te beminnen,
- die haar zo bemind had.
Het Licht van mijn Passie zou haar geleid hebben.
En te midden van de gevaren zou zij op haar hoede geweest zijn.

In haar zwakheid vond zij de kracht van mijn Passie niet,
- die haar kon steunen.
In haar ongeduld vond zij de spiegel van mijn Geduld niet,
- die haar met kalmte en berusting zou doordrenkt hebben.
Bij het zien van mijn Geduld
- zou zij in verlegenheid gebracht zijn en
- zou zij zich verplicht gevoeld hebben om zich te beheersen.

In het lijden vond zij de troost van het Lijden van een God niet,
- die haar met liefde voor het lijden doordrenkt zou hebben.
In de zonde, vond zij mijn Heiligheid niet
- die haar met de haat tegen de zonde zou doordrenkt hebben.

Ah, de mens heeft alles misbruikt.

Omdat hij op alle manieren afgedwaald is van Degene die hem had kunnen helpen.

Daarom is de wereld uit haar evenwicht geraakt.

Zij heeft zich gedragen

- zoals een kind dat zijn moeder niet meer wil herkennen, of
- als een leerling die zijn meester verloochent en niet langer wil luisteren naar zijn lessen.

Wat zal er gebeuren met dit kind en deze leerling?

Zij zullen de schande van de samenleving zijn.

Zo is de mens geworden.

Ah, hij gaat van kwaad tot erger.

En Ik ween over hem met Tranen van Bloed!

BvdH 12 - 16 mei 1917 - De Vruchten van het zich versmelten met Jezus. De "Uren van de Passie" zetten de Verlossing opnieuw in gang.

Ik bevond mijzelf in mijn gewone toestand.

En ik versmolt mij helemaal met mijn lieve Jezus.

Ik stortte mijzelf uit in alle mensen om hen te vullen met Hem.

Mijn lieve Jezus zei Mij:

"Mijn dochter, telkens een mens zich in Mij versmelt, deelt zij de goddelijke Eigenschappen aan alle mensen mee.

Al naar gelang hun behoeften, krijgen de mensen het volgende:

- zij die zwak zijn voelen Kracht,
 - zij die hardnekkig zondigen ontvangen Licht,
 - zij die lijden ontvangen Troost,
- enz.

Daarna bevond ik mij buiten mijn lichaam tussen vele zielen.

Het leek mij dat het zielen in het vagevuur en heiligen waren.

Deze zielen spraken mij over een persoon die ik kende, die onlangs was overleden.

Zij zegden mij:

"Hoe gelukkig is zij,
dat de zielen die het zegel dragen van de "Uren van de Passie",
niet in het vagevuur gaan!

Vergezeld door deze Uren, komen zij op een veilige plaats.
Bovendien is er geen ziel die naar de Hemel vliegt
die niet vergezeld wordt door de "Uren van de Passie".

Deze Uren werpen onophoudelijk de dauw van de Hemel
- op de aarde,
- in het vagevuur en
- zelfs in de Hemel."

Toen ik dit hoorde zei ik in mezelf:

" Misschien wil mijn geliefde Jezus dat er geen zielen gered
worden tenzij door deze Uren,
om zijn Woord te houden
- dat Hij voor elk woord van de "Uren van de Passie",
een ziel zou redden."

Daarna keerde ik terug in mijn lichaam.
Toen ik mijn lieve Jezus gevonden had,
vroeg ik Hem of dit waar was.

Hij zei mij:

"Deze Uren brengen Hemel en Aarde in harmonie
en voorkomen dat Ik de wereld vernietig.
Ik voel mijn Bloed, mijn Wonden, mijn Liefde
en alles wat Ik gedaan heb
- in werking en
- uitgestort over allen om hen te redden.

Als deze Uren van de Passie overwogen worden,
voel Ik mijn Bloed, mijn Wonden en mijn Bezorgdheid voor de
redding van de zielen in Actie komen.
Ik voel dat mijn Leven zich herhaalt.

Hoe kunnen de mensen iets Goeds verkrijgen
tenzij door deze Uren is?

Waarom twijfel je daaraan?
Het is niet jouw zaak maar de Mijne.
Jij bent het zwakke instrument geweest.

BvdH 12 - 12 Juli, 1918 - De Vruchten van de Passie van Jezus.

Ik was met een beetje angst en bezorgdheid aan het bidden voor een stervende ziel.

Mijn geliefde Jezus kwam en **zei mij**:
"Mijn dochter, waarom ben je bang?"

Als een ziel mijn Passie overweegt, zich mijn Lijden herinnert
- met gedachten van medelijden en eerherstel,
opent zich de weg tussen Mij en haar
en allerlei mooie dingen komen haar ziel tooien.

Deze ziel heeft de "Uren van mijn Passie" overwogen.
En Ik zal haar ontvangen als een dochter van mijn Passie,
- bekleed met mijn Bloed en versierd met mijn Wonden.
Deze bloem werd gekweekt in jouw hart
En Ik zegen haar en ontvang haar in mijn Hart
als een zeer geliefde bloem."

Terwijl Hij dit zei, verliet een bloem mijn hart en vloog naar Jezus.

BvdH 13 - 21 oktober 1921 - De weldaden die verkregen worden door het overwegen van de Uren van de Passie.

Ondanks alle Weldaden van mijn Passie, zie je
- zo veel zwakke, blinde, dove, stomme en kreupele zielen,
- in het kort, walgelijke levende lijken.

Waarom?

Mijn Passie wordt vergeten.

Mijn Lijden, mijn Kwellingen en mijn Bloed
zijn immers:

- een Kracht om zwakte te overwinnen,
- een Licht om blinden te laten zien,
- een Tong om de tongen van de stommen los te maken en de oren van de doven te openen,
- een manier om de zwakken te leiden,
- Leven om de doden op te wekken.

Alle remedies die de mensheid zo wanhopig nodig heeft,
kunnen in mijn Leven en in mijn Passie gevonden worden.

BvdH 13 - 21 oktober 1921 - De hoge waarde van de meditatie van de 24 Uren van de Passie.
--

Telkens de ziel

- denkt aan mijn Passie,
 - zich herinnert wat Ik heb geleden of
 - medelijden met Mij heeft,
- worden de vruchten van mijn Lijden in haar vernieuwd.

Mijn Bloed rijst om haar te overstromen.

Mijn Wonden

- genezen haar als zij gewond is of
 - verfraaien haar als zij gezond is
- Al mijn Verdiensten verrijken haar.

Het enige noodzakelijke, is dat de ziel ernaar verlangt.

Zo vaak als de ziel het verlangt,

ontvangt zij de Vruchten van mijn Leven.

Als zij zich mijn Passie twintig, honderd, of duizend keer
herinnert

zo vaak zal zij genieten van haar Vruchten.”

