

ONDERRICHTING VAN DE HEMELSE KONINGIN

Gezegend kind van mijn moederlijk Hart,

Mijn vreugde en triomf tijdens de Verrijzenis van mijn Zoon waren zeer groot. Ik voelde Mij herboren in Hem. Mijn pijnen veranderden in vreugden en in zeeën van genade, licht, Liefde en vergeving voor de schepselen. Ik breidde mijn moederschap, bezegeld met mijn smarten, uit over al de kinderen die Jezus mij geschonken had.

... Na de dood van mijn Zoon trok Ik Mij terug in het cenakel samen met de dierbare Johannes en Magdalena. Mijn Hart was zeer bedroefd omdat enkel Johannes bij Mij was. In mijn verdriet vroeg Ik: "En de andere Apostelen, waar zijn zij?"

Toen deze vernamen dat Jezus gestorven was, bekwamen ze speciale genaden. Ze voelden een grote droefheid in hun hart. Allen die gevluht waren kwamen de ene na de andere wenend terug. Ze schaarden zich rond Mij en vormden een kroon. Met diepe spijt en tranen in de ogen, vroegen ze vergiffenis omdat ze hun meester zo laf hadden achtergelaten.

Ik verzamelde hen vol moederlijke zorg in mijn Hart, de Ark van toevlucht en redding. Ik verzekerde allen, dat mijn Zoon hen vergeven had. En Ik moedigde hen om hun angst te laten varen. Ik legde hen uit dat hun lot in mijn handen rustte, omdat Jezus hen aan Mij had geschonken als mijn kinderen. Ik erkende hen ook als mijn kinderen.

Gezegend kind,
je moet weten dat Ik bij de Verrijzenis van mijn Zoon aanwezig was. Ik had dit niemand verteld omdat ik wachtte tot Jezus zelf zou tonen dat Hij glorievol verrezen was. De gelukkigen die Hem het eerst zagen, waren eerst Maria Magdalena en daarna de vrome vrouwen. Zij kwamen allen naar Mij toe om Mij te zeggen dat zij Jezus gezien hadden, verrezen, en dat het graf leeg was. Ik luisterde naar allen. En triomferend bevestigde Ik hen in het verrijzenisgeloof.

Tegen de avond hadden bijna alle Apostelen Hem gezien en zij voelden zich vereerd dat ze apostel van Jezus geweest waren. Het tafereel was nu totaal verschillend!

Mijn kind, de apostelen stonden symbool voor hen, die eerst de menselijke wil laten heersen, want zij waren aanvankelijk gevlucht en hadden dan hun Meester volledig verlaten ...

Ach, indien de Goddelijke Wil hen had beheerst, zouden zij nooit zijn gevlucht ...
Zij zouden vereerd geweest zijn hun leven te geven.

... Mijn verrezen Jezus bleef nog veertig dagen op aarde. Hij verscheen dikwijls aan de Apostelen en de leerlingen om hen in het geloof te versterken en ook in de Verrijzenis. Als Jezus niet bij zijn Apostelen was, bevond Hij zich bij Mij in het cenakel, omgeven door de zielen uit het limbus (voorgeborchte).

Maar aan het einde van de veertig dagen gaf Jezus nog instructies aan zijn Apostelen. Hij liet zijn Moeder achter als Gids en Lerares . En Hij beloofde ons de Heilige Geest te zenden.

Terwijl Hij ons zegende vertrok Hij in een majestueuze vlucht naar de Hemel, vergezeld van een grote menigte die uit het Limbus verlost waren. Zij die achterbleven, een grote menigte, zagen Hem omhoog stijgen. Toen Hij een grote hoogte bereikt had, nam een wolk Hem weg uit ons zicht. Mijn kind, uw Moeder volgde Hem ook in de hemel. En Zij nam deel aan het grote feest van de Hemelvaart. Voor Mij was het hemels vaderland geen vreemde plaats, En zonder Mij kon het feest van mijn Zoon nooit volledig geweest zijn.

Mijn liefste kind, nu een klein woordje voor jou. Alles wat jij gehoord hebt en bewonderd, is het gevolg van de macht van de Goddelijke Wil, die in Ons heerste. Daarom verlang Ik er zozeer naar om in jou het Leven in te sluiten van de Goddelijke Wil. Het is het Leven zelf in volle bloei. Het is aan iedereen als een zaadje geschonken. Maar de meeste mensen hebben dit Leven versmacht door alleen aan zichzelf te denken. En dit Leven kan wonderen tot stand brengen van heiligheid, genade en werken, zijn Almacht waardig.

De schepselen dwingen de Goddelijke Wil om werkloos te blijven. Zij belemmeren Hem zijn oneindige macht verder werkzaam te laten zijn.

Wees aandachtig en laat (de hemel van) de Goddelijke Wil in jou openbloeien. Laat de Goddelijke Wil met zijn Almacht bewerken wat Hijzelf wil en hoe Hij het wil.