

**Dag 6 - De zesde stap van de Goddelijke Wil in de Koningin van de Hemel.
Het Goddelijk Fiat maakte mij eigenares van alle goddelijke Eigenschappen.**

Mijn dochter, na de gewenste proef was de Godheid van mij overtuigd.
Allen geloven dat ik geen enkele test af te leggen had en dat God enkel dit grote wonder van zonder erfzonde ontvangen te zijn, in mij bewerkte.

Hoe vergissen zij zich!
Hij heeft integendeel van mij een test verlangd die Hij van niemand verlangd heeft.

En dit heeft Hij terecht gedaan en met de hoogste wijsheid.
Aangezien het Eeuwige Woord in mij zou neerdalen, was het passend
-dat er geen erfzonde in mij aanwezig was, en ook
-dat er geen werkzame menselijke wil aanwezig was.

Het is voor God onmogelijk om in een schepsel neer te dalen waarin de menselijke wil actief is. Vandaar dat Hij mij aan deze test onderwierp.
En Hij verlangde mijn wil gedurende gans mijn leven
- om in mijn ziel het Rijk van de Goddelijke Wil te vestigen.
Nadat dit in mij aanwezig was, kon God met mij doen wat Hij wou.

Hij kon mij alles geven. En ik kan zeggen dat Hij mij niets kon weigeren.

Mijn dochter, na de triomf in deze test, zette de Goddelijke Wil de zesde stap in mijn ziel.
Hij liet mij alle Goddelijke Eigenschappen in bezit nemen, voor zover dit mogelijk en voorstelbaar is voor een schepsel.

Alles behoorde mij toe, hemel en aarde, ja God zelf, wiens Wil ik bezat.

Ik voelde mij de eigenares van de goddelijke Heiligheid, Liefde, Schoonheid, Wijsheid en goddelijke Goedheid.

Ik voelde mij koningin over alles. Ik was geen vreemde in het huis van mijn hemelse Vader.
Ik voelde zeer levendig zijn vaderschap en ook het grootste geluk zijn trouwe dochter te zijn. Ik kan zeggen dat ik opgroeide op de vaderlijke knieën van God. En ik kende geen andere liefde, noch wetenschap dan deze die rechtstreeks van mijn Schepper kwamen.

Wie kan zeggen wat de Goddelijke Wil in mij bewerkte?

Hij verhief mij zo hoog. Hij maakte mij zo mooi dat zelfs de engelen verstomden en niet wisten waar aan te vangen en hoe over mij te spreken.

Mijn liefste dochter, toen de Goddelijke Wil mij alles in bezit liet nemen, voelde ik mij de eigenares van alles en allen. Met Zijn Almacht, Oneindigheid en Wijsheid, plaatste de Goddelijke Wil alle schepselen in mij. En ik bereidde een plaatsje voor elk van hen.

Sinds mijn ontvangenis droeg ik jou in mijn Hart.

Hoezeer beminde ik jou en bemin ik je nog steeds. Ik beminde je zozeer dat ik als moeder van jou optrad bij God. Mijn gebeden en smeekbeden waren voor jou.

Ik was een echte moeder voor jou. En in de koorts van mijn Moederschap zei ik:
Hoe wens ik mijn dochter eigenares te zien van alles, net zoals ik het ben.