

**Dag 5 - de vijfde stap van de Goddelijke Wil in de Koningin van de Hemel.
De overwinning in de test. Ik zweerde nooit mijn eigen wil te gebruiken.**

Toen de Allerhoogste mijn menselijke wil verlangde, begreep ik
-het grote onheil dat de menselijke wil in een schepsel kan aanrichten,
-hoe deze wil alles in gevaar brengt, ook de mooiste werken van de Schepper.

Het schepsel met een menselijke wil is onstabiel, zwak, veranderlijk en ongeordend.
Toen God de mens schiep was hij van nature in eenheid met de Goddelijke Wil geschapen.
Deze zou de kracht, de eerste drijfveer, de steun en het voedsel van het Leven in de
Goddelijke Wil zijn.

Wanneer wij de Goddelijke Wil niet in onze wil laten leven, dan wijzen wij
alle goederen en alle rechten die wij van God bij onze schepping gekregen hebben af.

Ik verstond de zware belediging die God aangedaan wordt, en ook het onheil dat de mens
zichzelf aandoet.

En ik had een zo grote afkeer en angst voor mijn eigen wil, die ik terecht vreesde.
Adam was immers door God onschuldig geschapen en had door zijn eigen wil alle onheil over
zichzelf en alle generaties afgeroepen.

Ik, je Moeder, gegrepen door de schrik, maar nog meer uit liefde voor mijn Schepper,
zweerde nooit mijn eigen wil te doen.
Om zekerder te zijn en mijn offerbereidheid nog meer te tonen aan Hem die mij zovele zeeën
van genaden en voorrechten geschonken had, nam ik mijn menselijke wil en bond hem vast
aan de voet van de goddelijke Troon, als voortdurende blijk van liefde en offerbereidheid.

En ik zweerde, nooit, geen enkel ogenblik van mijn leven, mijn eigen wil te gebruiken,
maar altijd de Goddelijke Wil.

Mijn kind, misschien lijkt je dit offer, zonder mijn wil te leven, niet groot.
Ik zeg je dat geen enkel offer het mijne evenaart.
Alle andere offers in de wereldgeschiedenis zijn schaduwen vergeleken met het mijne.

Zich één dag opofferen, één keer wel en een andere keer niet, is gemakkelijk.
Zich elk moment opofferen, in elke akte, in het goede dat je een gans leven lang wil doen,
zonder je eigen wil te laten naar boven komen, is het offer van alle offers.

Dat is het grootste getuigenis en de zuiverste liefde, doordrongen van de Goddelijke Wil,
dat aan onze Schepper kan aangeboden worden.

Dit offer is zo groot, dat God niet meer van een mens kan verlangen.

En het schepsel kan geen groter offer voor haar Schepper vinden.

Toen ik aan mijn Schepper het geschenk van mijn wil aanbood, voelde ik mij overwinnares
in de test die mij gevraagd was. En God voelde zich Overwinnaar in mijn menselijke wil.

God verwachtte mijn test.

Hij wou een ziel die zonder wil leefde,
-om de toestand van het menselijke geslacht terug in goede banen te brengen
-en om mild en barmhartig te kunnen zijn.