

Dag 4 - de vierde stap van de Goddelijke Wil in de Koningin van de Hemel.

De Test: "Ik verlang van jou je wil."

Dezelfde goddelijke Wil die in de Goddelijke Personen regeerde, heerste ook in mij. Wij konden onmogelijk van elkaar gescheiden worden. Wij glimlachten voortdurend naar mekaar en waren in een voortdurende feestvreugde. Ik zag in dat Zij niet volledig zeker van mij konden zijn zonder dat ik eerst een proef aflegde. De test

- is de vlag die naar de overwinning voert,
- brengt alle gaven die God ons wil geven, in veiligheid,
- maakt rijp en stelt de ziel in staat tot grote veroveringen.

Ik zag ook de noodzaak van deze test in. Ik wilde immers aan mijn Schepper die mij zoveel zeeën van genaden geschonken had, mijn trouw betuigen. Deze akte werd het offer van gans mijn leven.

Hoe mooi is het te kunnen zeggen: "**U hebt mij bemind en ik heb U bemind.**" Zonder test kan dit niet gezegd worden.

Het Goddelijk Fiat openbaarde mij de schepping van de onschuldige en heilige mens. Ook voor hem was alles gelukzaligheid. Hij had het bevelrecht over de ganse schepping. En alle elementen gehoorzaamden hem onmiddellijk. De Goddelijke Wil regeerde in Adam. Hierdoor was hij niet te scheiden van zijn Schepper.

God wou in Adam een akt van trouw zien als dank voor de zoveel goede dingen die Hij hem gegeven had. Hij gebod hem om één vrucht tussen de zoveel in dit aards Paradijs niet aan te raken. God wilde hem aan deze test onderwerpen -om de onschuld, de heiligheid en het geluk van de eerste mens te bevestigen, vooraleer hij hem de heerschappij over het ganse universum toekende.

Onder de vele vruchten die er waren in het aards Paradijs, gebod God hem enkel "één" niet aan te raken. Maar Adam doorstond deze test niet. En aangezien hij niet trouw was, kon God hem niet vertrouwen. Hierdoor verloor Adam het bevelrecht, de onschuld en het geluk. Er kan gezegd worden dat hij de ganse schepping onderste boven zette.

Toen ik de verschrikkelijke gevolgen van de menselijke wil in Adam en zijn nakomelingen zag, weende ik, je hemelse moeder, alhoewel ik nauwelijks ontvangen was, bittere en hete tranen over de gevallen mensen.

Toen de Goddelijke Wil mij zag wenen, vroeg Hij mij om Hem als test mijn menselijke wil te geven. Het Goddelijke Fiat zei mij:

"Ik verlang van jou, niet dat je een vrucht niet aanraakt, zoals ik Adam vroeg. Van jou verlang Ik je wil. Je zal hem, onder de heerschappij van mijn Goddelijke Wil, behouden alsof je hem niet hebt. De Goddelijke wil zal jouw Leven zijn. Hij zal zich zeker voelen dat Hij in jou kan doen wat Hij wil."

Zo verwezenlijkte het hoogste Fiat de vierde stap in mijn ziel: Zij verlangde als test mijn wil en Zij verwachtte mijn Fiat en het aanvaarden van deze test.