

Dag 3 - De ganse Schepping riep mij uit tot Koningin van Hemel en aarde.

...De Godheid had mij toegelachen en mijn Ontvangenis gevierd.
Nu voltrok het hoogste Fiat de derde stap in mijn mensheid, zo gans klein als ik was.
En zij tooide mij met goddelijk verstand.
Zij zette de ganse schepping in feestvreugde en liet mij door alle geschapen dingen als Koningin erkennen.

Zij herkenden in mij het Leven van de Goddelijke Wil.

En het ganse universum wierp zich aan mijn voeten neer,
-althoewel ik zeer klein was en nog niet geboren.

De zon huldigde mij en lachte mij toe met haar licht.
Het hemelgewelf vierde mij met haar sterren die mij met hun zachte en zoete glinsteringen toelachten en een kroon rond mijn hoofd vormden.
De zee vierde mij met haar golven die vredevol op en neer gingen.

Er was geen enkel geschapen ding dat zich niet aansloot bij de glimlach en de feestvreugde van de Heilige Drievuldigheid.

Allen erkenden mijn heerschappij, mijn macht en mijn bevelen.

En allen waren geëerd om, na zovele honderden jaren , nadat Adam het koningschap en het bevelrecht verloren was, door zich uit de goddelijke Wil uit te trekken,
in mij hun koningin te vinden.

De ganse Schepping riep mij uit tot Koningin van Hemel en aarde.

Wanneer de Goddelijke Wil in een ziel regeert, doet hij geen kleine dingen, maar grote.

Hij wil al zijn Goddelijke Voorrechten in dit schepsel verenigen.
En alles wat voortgekomen is uit zijn almachtig Fiat omringt de ziel en luistert gehoorzaam naar haar bevelen.

Wat heeft het Goddelijk Fiat mij niet geschonken!...

Het gaf mij alles.
Hemel en aarde waren in mijn macht.
Ik voelde mij heerseres over alles, zelfs over mijn Schepper.