

Dag 30 – Gids en Lerares van de Apostelen. Nederdaling van de H. Geest.

... Ons hoogste Goed, Jezus is naar de Hemel omhoog gestegen.
Hij bidt daar voortdurend tot zijn hemelse Vader voor zijn kinderen en broeders, die Hij op de aarde achtergelaten heeft.

Vanuit het hemels vaderland waakt Hij over allen en niemand ontgaat aan zijn blik .
Zijn Liefde is zo groot dat Hij zijn Moeder nog op de aarde laat verblijven als troost, hulp, lerares en gids van zijn en mijn kinderen.

Nadat mijn Zoon naar de Hemel was omhoog gestegen, bleef ik samen met de Apostelen in het cenakel en wachtte op de uitstorting van de H. Geest.
Wij baden samen en zij omringden mij als een kroon. Zij deden niets zonder mijn advies.

Telkens ik sprak om hen te onderrichten of een anekdote uit het leven van mijn Zoon te vertellen, die zij niet kenden, bv de details van zijn Geboorte, zijn kindertranen, zijn liefdevolle aard, de gebeurtenissen in Egypte, de vele wonderen tijdens het verborgen leven in Nazareth...luisterden zij zeer aandachtig.
Zij waren zeer ontroerd bij het horen van zovele verrassende details en zovele onderrichtingen die Hij mij gegeven had voor hen.

Mijn Zoon had immers weinig of niets van zichzelf aan de apostelen verteld. Hij gaf mij de opdracht om hen te laten weten hoe zeer Hij hen had liefgehad en al de details te vertellen die enkel zijn Mama kende...

Mijn dochter, ik was tussen de apostelen meer als de zon die hen verlichtte. Voor hen was ik het Anker, het Stuur, de Ark, waar zij toevlucht en veiligheid vonden in elk gevaar.

Ik kan zeggen:

-dat de jonge kerk op mijn moederlijke knieën geboren is,
-dat mijn armen de Ark vormen, waarin ik hen naar een veilige haven bracht en nog altijd breng.

Intussen kwam de dag dat de H. Geest, zoals door mijn Zoon beloofd, neerdaalde in het cenakel. *Wat een verandering gebeurde op deze pinksterdag, mijn dochter!*

Nauwelijks daalde de H. Geest op hen neer of zij verkregen nieuwe Kennis, onoverwinnelijke Sterkte, brandende Liefde.

Een nieuw leven begon in hen en maakte hen onbevreesd en moedig. Zij trokken rond in de ganse wereld om de Verlossing bekend te maken en hun leven te geven voor hun Meester. Ik bleef bij de geliefde Johannes. En toen de storm van de vervolging begon was ik gedwongen Jerusalem te verlaten.

Mijn liefste dochter, ik ben nog altijd de Lerares in de Kerk. ***Alles is haar door mij geschonken.*** *Ik kan zeggen dat ik mij volledig inzet voor mijn kinderen en dat ik hen voed met mijn moedermelk.*

In deze tijden wil ik hen een gans speciale blijk van Liefde geven en hen tonen ***hoe mijn ganse leven gestalte kreeg in het Rijk van de Goddelijke Wil.***

Daarom nodig ik je uit om op de knieën en in de armen van je mama te komen,
die je zoals in een ark in veiligheid zal laten leven in de zee van de Goddelijke Wil.
Een grotere genade kan ik je niet schenken!

Ik vraag je vriendelijk om je moeder tevreden te stellen. Kom en leef in dit zo heilig Rijk!
En wanneer je merkt dat jouw wil iets wil, kom dan en vlucht in de veilige ark van mijn armen en zeg me: *“Mama, mijn wil gaat mij verraden: ik geef hem aan u. Zo kan je in zijn plaats de Goddelijke Wil plaatsen.”*

Hoe gelukkig zal ik zijn als ik kan zeggen:

“Mijn dochter is volledig van mij, omdat zij in de Goddelijke Wil leeft.”

Ik zal de heilige Geest in je ziel laten neerdalen, zodat Hij

- al het menselijke in jou zal verteren,
- met zijn verfrissende Adem over jou zal heersen en je in de Goddelijke Wil bevestigen.