

Dag 25 - In het huis van Nazareth werd het Rijk van de Goddelijke Wil gevormd. Ons jarenlang verborgen leven diende ook om het Rijk van de Goddelijke Wil voor te bereiden voor alle schepselen. Maar eerst was de Verlossing nodig..

Lieve dochter, ik wil je het Rijk tonen dat het hoogste Fiat meer en meer in mij uitbreidde. Het huisje in Nazareth was voor je moeder, de dierbare Jezus en de heilige Jozef een echt Paradijs.

Mijn zoon, het eeuwige Woord, bezat in zichzelf, van nature, de Goddelijke Wil.

In zijn kleine mensheid waren onmetelijke zeeën van Licht, Heiligheid, oneindige Vreugden en Schoonheden aanwezig. Ik bezat de Goddelijke Wil door de Genade.

Ik kon die Oneindigheid niet kon bevatten zoals Jezus,
-omdat Hij God en Mens was en ik nog altijd een beperkt schepsel.

Het Goddelijke Fiat vervulde mij evenwel met zijn Oceanen van Licht, Heiligheid, Liefde, Schoonheid en Zaligheid.

De heilige Jozef werd als in de schaduw ervan geplaatst. Hij werd overspoeld en verlicht door de weerspiegelingen van onze Goddelijke Zeeën.

Lieve dochter, in het huis van Nazareth bloeide de Goddelijke Wil.

Elk van onze kleinste Akten, de arbeid, het vuur aanmaken, het klaarmaken van de maaltijden, waren beleefd door de hoogste Wil en gegrondvest op heiligheid en liefde.

Daarom brachten zowel onze kleinste als onze grootste akten ons onmetelijke vreugden en zaligheden. Wij werden erdoor overspoeld. En zij bezorgden ons een voortdurend stroom van nieuwe vreugden en van onbeschrijflijke voldoening.

Mijn dochter, ***de Goddelijke Wil bezit van nature uit de Bron van alle Vreugden.***

En als Hij in een schepsel heerst dan verheugt Hij zich om elke akte van het schepsel met een nieuwe en onophoudelijke Akte van zijn vreugden en zaligheden te belonen.

Wij waren zo gelukkig!

Alles was vreugde, hoogste eenheid. Wij waren vereerd elkaar te gehoorzamen.

Ook mijn Zoon wedijverde met ons in gehoorzaamheid.

En Hij verheugde zich over de kleine werkjes die de Heilige Jozef of ik hem gaven,

Het was zo mooi te zien hoe Hij zijn voedstervader hielp bij het timmeren of naar Hem te kijken als Hij voedsel tot zich nam.

Deze akten waren vol stromen van Genaden voor het welzijn van alle mensen!

Lieve dochter, ***In het huis van Nazareth werd het Rijk van de Goddelijke Wil gevormd***

-in je moeder en in de Mensheid van mijn Zoon.

om Het aan de menselijke Familie te schenken,

-zodra zij klaar zou zijn om dit Rijk te ontvangen.

Alhoewel mijn Zoon Koning was en ik koningin, waren wij koning en koningin zonder een volk. Ons Rijk was nog onbewoond alhoewel het allen in zich kon opnemen en allen Leven geven.

Eerst was de Verlossing nodig

-om de mensen voor te bereiden om in een zo heilig Rijk binnen te treden.

In de menselijke orde behoorde wij tot de menselijke familie, en

door het Fiat dat wij bezaten, en het Vleesgeworden Woord, tot de Goddelijke Familie.

Hierdoor bekwamen de mensen het recht om binnen te treden in dit Rijk.

En de Godheid stond haar recht af en hield de poorten open
-voor allen die wilden binnengaan en er wilden wonen.

Ons jarenlang verborgen leven diende ook om het Rijk van de Goddelijke Wil voor te bereiden voor alle schepselen.

Daarom wil ik graag dat je verneemt wat het hoogste Fiat in mij gedaan heeft.
Dan zal je jouw wil vergeten en kan ik je bij de hand nemen en je naar de Schatten brengen die ik met zoveel liefde voor jou voorbereid heb....

Mijn dochter, wil je mij en Jezus tevreden stellen? Wij verwachten jou met zoveel liefde in dit heilig Rijk. En wil je samen met ons volledig in de Goddelijke Wil leven?

Lieve dochter, in het huis van Nazareth gaf Jezus mij zoveel bewijzen van zijn Liefde. Hij ging nog verder en ***Hij koos mij ook tot Schatkamer van zijn gehele Leven.***

Als God iets doet, dan laat Hij zijn werk niet in een lege kamer achter.
Hij zoekt dan altijd een schepsel waarin Hij zijn ganse Werk kan leggen en vestigen.
Anders zou God het gevaar lopen dat zijn Werk nutteloos zou zijn. En dat kan niet.

Mijn lieve Zoon legde al zijn Werken in mij, zijn Woorden, zijn Lijden, alles, ja zelfs zijn Ademhaling. Teruggetrokken in onze kleine kamer, vertrouwde Hij mij toe:
- de ganse Blijde Boodschap die Hij in het openbaar zou verkondigen
- de Sacramenten, die Hij zou instellen.

En aangezien Hij alles in mij deponeerde, bestemde Hij mij tot Middelaars en altijddurende Bron, zodat ik de schenkster van zijn Leven en van al zijn Schatten tot Zegen van alle mensen zou worden.

Ik voelde mij zo rijk en gelukkig!

De Goddelijke Will die in mij regeerde verleende mij de mogelijkheid
-om alles te kunnen opnemen,
-mijn Jezus Liefde en Eer te schenken als dank voor het grote Werk van de Verlossing.

***Ik ontving zoveel van God omdat ik nooit mijn wil, maar altijd de Zijne deed!
Alles ontving ik! Ja, ik kon zelfs beschikken over het Leven van mijn Zoon zelf.***

En terwijl dit Leven als in een schatkamer in mij ingesloten was, kon ik het vermeerderen en geven aan diegenen die er mij met liefde zouden om vragen.

Nu een woordje voor jou, mijn dochter.

Wanneer je altijd de Wil van God doet en nooit de uwe, en in Hem leeft, zal ik alle Schatten van mijn lieve Zoon in je ziel leggen. Welk geluk voor jou!

Je beschikt dan over een Goddelijk Leven.

En ik zal er als waakzame moeder voor zorgen dat dit Leven in jou groeit en dat het Rijk van de Goddelijke Wil in jou kan ontstaan.