

Dag 24 – Een wrede tiran – De vlucht naar Egypte – Terugkeer naar Nazareth.

Mijn lieve dochter, vandaag is het Hart van je mama vol van Liefde, maar ook van smart. En ik ween ... Je weet dat de drie koningen in Jeruzalem opschudding verwekten toen zij naar de nieuwe koning vroegen.

Uit schrik om de macht te verliezen heeft Herodes al het bevel gegeven om mijn lieve Jezus te vermoorden, samen met al de andere kindjes.

Mijn kind, wat een pijn!

Ze willen Hem doden, Die gekomen is om allen het Leven te brengen en om een nieuw tijdperk van vrede, van geluk en genade te vestigen.

Welke ondankbaarheid, welke trouweloosheid!

Mijn dochter, waarheen voert de blindheid van de menselijke wil!

Hij kan zo verschrikkelijk zijn, de Schepper de Handen binden om zelf meester te spelen over Hem die Hem geschapen heeft!

Heb daarom medelijden met Mij, mijn kind, en probeer het lieve Kindje gerust te stellen.

Hij weent omwille van de menselijke ondankbaarheid, die Hem, nauwelijks geboren, reeds dood wil zien. Om Hem te redden zijn we verplicht te vluchten....

De lieve heilige Jozef is reeds gewaarschuwd door een engel om onmiddellijk naar een vreemd land te vertrekken. Dierbare dochter, blijf bij ons en laat ons niet alleen.

Ik zal je meer vertellen over het groot kwaad van de menselijke wil.

Toen de mens zich onttrok aan de Goddelijke Wil brak hij de band met zijn Schepper.

Alles op de aarde was door God voor hem geschapen en alles was van hem.

Door zijn ongehoorzaamheid verloor de mens alle rechten en had niets meer waarheen hij kon gaan. Zo werd hij een arme balling, een pelgrim, die geen vaste woonplaats kon hebben, niet enkel naar ziel maar ook naar lichaam.

Alle dingen werden voor de arme mens veranderlijk. En als hij een kortstondig goed bezat, was dit door de toekomstige Verdiensten van dit Goddelijk Kindje.

De ganse Schepping was immers door God bestemd voor hen die zijn Wil vervullen en in zijn Rijk zouden leven.

Alle anderen eigenen zich deze Goederen toe. Zij zijn dieven van de Schepper. Zij willen zijn Wil niet doen maar nemen wel de Goederen die toebehoren aan deze Wil.

Mijn lieve dochter, zie je hoezeer het Kindje Jezus en ikzelf je hebben bemind!

Nauwelijks geboren, vluchtte Hij in ballingschap in een vreemd land om jou te bevrijden uit de ballingschap waarin de menselijke wil je gebracht had.

Zo hoef je niet meer in een vreemd land te leven, maar kan je terugkeren in je eigen land, dat je door God geschonken werd bij je schepping, namelijk het Rijk van het Hoogste Fiat....

Lieve dochter, heb medelijden met de tranen van je mama en met de tranen van dit lieve Kind. Wenend vragen Wij jou om nooit jouw wil te doen en terug te keren in de schoot van de Goddelijke Wil, Die vurig naar jou verlangt.

Mijn dochter, enerzijds lijden wij onder de menselijke ondankbaarheid, anderzijds genieten wij de onmetelijke vreugden en zaligheden van het Goddelijk Fiat.

De ganse Schepping vierde het Kindje Jezus.

De aarde werd groener en begon te bloeien onder onze stappen, ter ere van de Schepper.

De zon wierp haar stralen en voelde zich geëerd Hem met haar licht en warmte te huldigen.

De wind liefkoosde Hem.

De vogels kwamen als wolken rondom ons hangen en zongen met hun gekwetter en gezang de mooiste wiegeliedjes voor Hem om zijn wenen te verminderen en Hem in slaap te laten vallen.

Mijn dochter, **de Goddelijke Wil die in ons heerste had macht over alles.**

Zo kwamen wij aan in Egypte. Na een lange tijd gaf de Engel van de Heer aan heilige Jozef de opdracht om terug te keren naar het huis van Nazareth omdat de wrede tiran gestorven was. En zo keerden wij terug naar onze thuis.

Egypte is het symbool voor de menselijke wil, een land vol afgoden. Waar het Jezus-Kind voorbijkwam verbrijzelde Het de afgoden en stuurde hen naar de hel.

Hoevele afgoden en idolen kent de menselijke wil:

Eerzucht, eigenwaan, hartstochten, die het arme schepsel tiranniseren!

Let goed op en luister naar je mama.

Ik ben bereid tot elk offer om jou ertoe te brengen nooit meer jouw eigen wil te doen.

Ik zet mijn leven in om jou dat grote Geschenk te kunnen geven om te leven in de Goddelijke Wil.