

De Koningin van de Hemel in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil.

Dag 1- De eerste stap van de Goddelijke Wil in de Onbevleete Ontvangenis van de H. Maagd Maria.

ONDERRICHTING VAN DE HEMELSE KONINGIN

...

Hoe verlang Ik ernaar een kind te hebben, dat enkel wil leven in de Goddelijke Wil!

Mijn kind, wil jij Mij tevreden stellen?

Leg dan je hart, je wil, je ganse zijn in mijn moederlijke handen,
opdat Ik

-je kan voorbereiden, en je volgbaar maken

-je kan versterken en je kan leegmaken van alles

*zodat Ik je volledig met het Licht van de Goddelijke Wil kan vullen
en in jou zijn Goddelijk Leven kan vormen.*

Leg dan je hoofd op het Hart van je hemelse Moeder.

En luister aandachtig naar mij,

zodat mijn sublieme lessen je doen beslissen

-nooit je eigen wil, maar **altijd Gods' Wil te doen**....

Je moet weten, dat Ik mijn menselijke wil enkel kende

om hem als eerbewijs op elk moment aan mijn Schepper als offer aan te bieden.

Mijn leven was volledig in de Goddelijke Wil.

Vanaf het eerste ogenblik van mijn Ontvangenis

-werd Ik gevormd, kreeg het leven en werd in zijn Licht gedompeld.

De kracht van de Goddelijke Wil zuiverde mijn menselijk zaad

-zodat Ik ontvangen werd zonder erfzonde.

Mijn Ontvangenis was rein en zo eervol, dat zij de Glorie van de Goddelijke Familie was.

Enkel omdat het Almachtige Fiat zich over mijn zaad uitstortte.

Zuiver en heilig werd ik ontvangen.

Indien het Goddelijk Willen zich niet, zo zacht als een moeder, over mijn zaad uitgestort had om de gevolgen van de erfzonde te verhinderen, dan had mij ook hetzelfde treurige lot getroffen van de andere mensen die met de erfzonde ontvangen zijn.

De eerste oorzaak was dus enkel **de Goddelijke Wil**.

**Aan Hem komt alle glorie, eer en dank toe
dat ik zonder erfzonde ontvangen werd...**