

**Dag 17 – De Koningin van de Hemel verlaat de Tempel. Huwelijk met Sint-Jozef.
Een voorbeeld voor allen die door God geroepen zijn tot het huwelijk**

Moed Mijn dochter, heb vertrouwen en neem een ijzeren voornemen nooit meer leven te geven aan jouw wil.

Hoe graag zou ik je horen zeggen:

“Mama, mijn wil bestaat niet meer. De Goddelijke Wil heerst in mij!”

Dit zijn de wapens die de menselijke wil laten sterven.

Het hart van je mama zal overtuigd zijn en alle middelen van haar moederliefde inzetten opdat haar dochter in hetzelfde rijk als haar mama zou kunnen leven.

Het zal voor jou een zoete dood zijn die jou het echte leven zal brengen. Voor mij zal het de mooiste overwinning zijn die ik in het koninkrijk van de Goddelijke Wil zal behalen. Wees dus moedig en heb vertrouwen in mij!

Het wantrouwen hoort thuis bij de lafaards en bij degenen die geen echt besluit genomen hebben om te overwinnen. Zij zijn steeds zonder wapens en dan is er geen overwinning mogelijk. Zij zijn altijd onstandvastig en wankelend in het goede.

Mijn dochter, ik vervolgde mijn leven in de tempel en mijn korte bezoeken aan mijn hemelse thuis. Als dochter had ik het recht om mijn goddelijke familie te bezoeken die mij meer dan een vader nabij was.

Hoe groot was mijn verbazing als Zij mij tijdens één van mijn bezoeken, lieten weten dat het hun Wil was

-dat ik de tempel verliet en

-volgens de gewoonten van de tijd een heilige man, Jozef genaamd, zou huwen,

-om mij dan samen met hem in het huis van Nazareth terug te trekken.

Mijn dochter, op dit moment van mijn leven, leek God mij op de proef te willen stellen. Ik had niemand op deze wereld bemind.

Aangezien de Goddelijke Wil alle plaats innam in mijn ganse wezen, bezat mijn menselijke wil geen leven. De kiem van de menselijke liefde ontbrak in mij.

Hoe kon ik een man, hoe heilig hij ook was, liefhebben op een menselijke manier?

Het is waar dat ik allen liefhad.

Deze liefde voor allen was zo groot dat mijn moederliefde ze allen, één voor één, met letters van onblusbaar vuur in mijn Moederhart ingeschreven had.

Dit geschiedde volledig in een goddelijke orde.

De menselijke liefde, vergeleken met de Goddelijke is een schaduw, een atoom van de Liefde.

Wat Mij echter voorkwam als een proef en vreemd voor de heiligheid van mijn leven, werd door God op wonderbare wijze gebruikt om zijn plannen uit te voeren en mij de genade te verlenen die ik zo verlangde: ***dat het Woord op de aarde zou neerdalen.***

De Heer gaf mij de nodige bescherming, hulp en bijstand, zodat niemand iets slechts over mij kon zeggen en mijn eerbaarheid in twijfel trekken.

Sint-Jozef diende mijn medewerker en beschermer te zijn.

“Sint Jozef diende mijn medewerker en beschermer te zijn.”

SG – De Goddelijke Wil

Hij zou zorgen voor het weinig menselijke dat we nodig hadden.
En hij moest de schaduw zijn van het hemelse vaderschap waarin onze kleine hemelse familie op aarde gevormd moest worden.

Ondanks mijn verrassing, zei ik onmiddellijk 'Fiat' omdat ik wist dat de Goddelijke Wil Mij onmogelijk kwaad kon doen, noch mijn heiligheid kon schaden.

Indien ik een akt van mijn menselijke wil zou gedaan hebben – ook enkel onder voorwendsel dat ik geen man wou kennen, zou ik Gods Plannen om het eeuwige Woord op aarde te laten afdalen, verijdeld hebben.

Bijgevolg is het niet het onderscheid in de staat die de heiligheid bepaalt, maar
-het ontbreken van de Goddelijke Wil en
-het niet vervullen van de plicht van staat waartoe God een mens heeft geroepen.

Elke staat is heilig, ook het huwelijk, als de Goddelijke Wil er heerst,
en het offer van de eigen verplichtingen.
Het merendeel van de mensen is onverschillig en traag. Zij worden niet alleen niet heilig
maar maken van hun eigen staat een vagevuur of een hel.

Toen ik vernam dat ik de tempel moest verlaten heb ik dit aan niemand gezegd.
Ik wachtte tot de Heer zelf de uiterlijke omstandigheden zou leiden om zijn
eerbiedwaardige Wil te kunnen vervullen.

En zo geschiedde het ook.
De bestuurders van de tempel riepen mij en zegden mij dat het hun wil was, volgens het
gebruik in die tijd, dat ik mij zou voorbereiden op het huwelijk. Ik stemde ermee in.
Op een wonderlijke wijze viel de keuze onder velen op de heilige Jozef.
Het huwelijk werd gesloten en ik verliet de tempel.

Mijn dochter, als je wil dat Gods Plannen zich verwezenlijken in jou,
dan mag ***in alles enkel de Goddelijke Wil je nauw aan het hart liggen!***