

**Maria, in jouw handen heb Ik het lot van het menselijk geslacht gelegd.
En Ik benoem Jou tot Vrede-Stichteres tussen Ons en de menselijke familie.**

De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil – Dag 9

Luisa Piccarreta

Hoe mooi is het om door God bemind te worden!

In deze Liefde geniet je gelukzaligheid, heiligheid en oneindige vreugde.
Je voelt je zo mooi! God zelf is door de wonderlijke schoonheid aangetrokken die Hij uit liefde in jou heeft bewerkt.

Ik wilde Hem nabootsen.

Alhoewel Ik zo klein was, wilde Ik toch niet achter blijven in Liefde.

Uit de golven van Liefde, die Hij Mij stuurde, vormde Ik golven om mijn Schepper met mijn liefde te bedekken.

En terwijl Ik dit deed, glimlachte Ik, want Ik wist dat mijn Liefde nooit Zijn onmetelijke Liefde kon omvatten.

Toch wilde Ik het proberen. En op mijn lippen lag een onschuldige glimlach.

De Allerhoogste glimlachte ook. Hij verheugde zich en genoot van mijn kleinheid.

Tijdens onze mooie liefdesbetuigingen herinnerde Ik Mij het treurig lot van mijn menselijke familie op aarde, waar ik ook lid van was. Dit deed mij zoveel verdriet! En Ik smeekte dat het Eeuwige Woord naar de aarde zou afdalen om dit te veranderen.

Ik sprak met zo'n tederheid, dat deze glimlach en vreugde in wenen veranderde.

De Allerhoogste liet zich door mijn tranen zo beroeren, temeer dat het tranen waren van een zeer klein kindje. Hij drukte Mij aan zijn goddelijk Hart, droogde mijn tranen en Hij zei:

“Lieve dochter, ween niet, vat moed.

In jouw handen heb Ik het lot van het menselijk geslacht gelegd.

Aan Jou heb Ik deze opdracht gegeven.

En om Je te troosten, benoem Ik Je tot:

Vrede-Stichtsteres tussen Ons en de menselijke familie.

Aan Jou is het gegeven om Ons te verzoenen.

De kracht van Ons Willen, dat in Jou regeert, dwingt Ons

om aan de arme, gevallen en bedreigde mensheid de vredeskus te geven.”

Mijn kind, wie kan je zeggen, wat mijn hart voelde bij deze goddelijke minzaamheid!

Mijn liefde was zo groot dat Ik bijna het bewustzijn verloor.

Koortsig verlangde Ik naar nog meer liefde om deze liefde te verfrissen.

Als jij jouw wil verbant en aan het goddelijk Fiat de ereplaats geeft, zal ook jij door je

Schepper zo intens bemind worden. Je zal Hem een zeer grote vreugde bezorgen.

En jij zal een vredes-band tussen God en de wereld zijn.