

**Ons Goddelijk Zijn is zuivere Geest. Ons Goddelijk Wezen is zuiver en ontoegankelijk Licht. Als Wij de mens schiepen was onze Liefde zo groot dat ons Licht hem vormde.**

„Mijn dochter,  
in de Akt van het scheppen van de mens was onze Liefde zo groot,  
dat wij Ons voortdurend in hem weerspiegelden,  
opdat hij een waardig werk van onze scheppende Handen zou zijn.

*Onze weerspiegelingen bleven in de mens bestaan en zo werd in hem overgebracht:*  
-de intelligentie, het gezicht, het gehoor, het woord,  
-de hartslag in het hart,  
-de bewegingen in de handen,  
-de stap van de voeten.

***Ons Goddelijk Zijn is zuiverste Geest. Daarom hebben Wij geen zintuigen.***

In geheel ons Goddelijk Wezen zijn Wij zuiverst en ontoegankelijk Licht.  
Dit Licht is oog, gehoor, woord, werk en stap.  
Dit Licht doet alles, ziet alles, hoort alles en is overal te vinden.  
Niemand kan zich onttrekken aan de heerschappij van ons Licht.

Als Wij de mens schiepen was onze Liefde zo groot,  
-dat ons Licht hem vormde: Wij verleenden hem onze weerspiegelingen.  
En terwijl Wij hem vormden  
-bracht ons Licht hem de effecten van de weerspiegelingen van God.

***Zie je, mijn dochter, met hoeveel liefde de mens geschapen werd!***

Ons Goddelijk Zijn ging zo ver dat Het zich oploste in de weerspiegelingen over hem,  
om hem ons Beeld en Gelijkenis mee te delen.

*Hadden Wij een grotere Liefde kunnen geven?*  
En toch maakt de mens van onze weerspiegelingen gebruik om Ons te beledigen.

Terwijl hij beter van onze weerspiegelingen gebruik maakt  
-om naar Ons te komen,  
-om Ons met de weerspiegelingen die Wij hem gaven, te zeggen:

***“Hoe mooi heeft uw Liefde mij geschapen! Als ruil zal ik U beminnen.  
Ik zal U altijd beminnen. En ik wil leven in het Licht van uw Goddelijke Wil.”***