

Maria, de Onbevleete Ontvangenis was zeer mooi en zuiver. Zij zou een klein licht gebleven zijn als onze Goddelijke Wil dat kleine licht niet tot zon had gevormd.

Mijn dochter,
Maria, de Onbevleete Ontvangenis was een klein licht uit de menselijke stam.
Want de menselijke aarde was haar oorsprong. Zij was echter altijd dochter van het Licht want geen enkele onvolmaaktheid kwam binnen in dit licht.

Maar weet jij
-waar haar ganse Grootheid ligt, -wie haar de heerschappij gaf
-wie de zeeën van licht vormde, van heiligheid, van genade, van liefde, schoonheid, macht, binnen en buiten haar?
Mijn dochter, het menselijke kan geen grote dingen doen, noch grote dingen geven.

De hemelse koningin zou een klein licht gebleven zijn
-als zij haar wil, die dat kleine licht was, niet als opzij geschoven had
-als zij haar wil, haar klein licht, niet had laten oplossen in mijn goddelijk Willen zodat mijn Goddelijke Wil haar volledig kon bekleden.

Hij was geen klein licht maar een onbegrensde Zon.

Daar Hij haar gans doorstraalde, vormde Hij rondom haar, zeeën van Licht van genade, van heiligheid. Hij maakte haar mooier. Hij maakte haar zeer mooi met alle schakeringen van goddelijke Schoonheden en Hij werd verliefd op haar die Hij geschapen had.

De Onbevleete Ontvangenis, al was zij zeer zuiver en mooi,
-zou altijd een klein licht gebleven zijn.
Zij zou geen kracht gehad hebben, noch voldoende licht
-om zeeën van licht en heiligheid te vormen,
indien onze Goddelijke Wil dat kleine Licht niet bekleed had om het in zon te veranderen-

En dat kleine licht, de wil van dit verheven hemels wezen, zou het geluk niet gekend hebben om zich in de Zon van het goddelijk Fiat te verliezen, om zich door Hem te laten beheersen. Dit was het grote Wonder : ***het Rijk van mijn Goddelijke Wil in haar.***

Met dit alles werd zij Licht, voedde zij zich met Licht. Niets kwam vanuit haar dat geen Licht was. Zij had immers de Zon van mijn Goddelijk Willen in haar macht.
Zij kon zoveel Licht bekomen als zij wou.

De eigenschappen van licht zijn: zich verspreiden, heersen, bevruchten, verlichten, verwarmen. De soevereine Koningin, met de Zon van mijn Goddelijke Wil die zij bezat, verspreidde zich in God. Zij vroeg Hem, smeekte Hem,
-om het eeuwige Woord op de aarde te laten afdalen
-van Hem bevrucht te worden om het menselijk geslacht te verlichten en te verwarmen.

We kunnen zeggen dat zij alles deed in het Rijk van de Goddelijke Wil dat zij bezat.. Alle andere voorrechten kunnen we sierraden van deze moeder en koningin noemen.

Maar de essentie van al haar goederen, haar verhevenheid, schoonheid, grootheid en soevereiniteit was ***dat zij het Rijk van mijn Wil bezat.***

Bijgevolg worden van haar onbelangrijke dingen gezegd en van het belangrijkste wordt gezwegen. Dit wil zeggen dat zij zeer weinig of niets weten van mijn Wil. En daarom zijn ze bijna stom voor Hem.