

**De Koningin van de Hemel verzwakte de slang en verpletterde haar kop.
Ikzelf heb haar aan het Kruis gebonden. Zij ziet dat de menselijke wil nog niet onderdanig is
aan de Goddelijke Wil en dat Zijn Rijk nog niet gevormd is.**

..De helse slang voelt over haar hoofd

-het woord dat in Eden rechtstreeks tot haar gezegd werd -mijn onherroepelijke veroordeling, dat een vrouw haar kop zou verpletteren.

Daarom weet zij,

-dat met haar kop die verpletterd werd haar rijk op aarde zal vernietigd worden.

-dat zij al haar aanzien zal verliezen en

-dat al het slechte dat zij in Eden door middel van een vrouw aangericht heeft,
door een andere vrouw hersteld wordt.

De Koningin van de Hemel verzwakte haar en verpletterde haar kop.

Ikzelf heb haar aan het kruis gebonden.

Bijgevolg kan zij niet meer vrij alles doen wat zij wil.

Zij kan nog wel ongelukkigen benaderen en met hen de spot drijven.

Zeker nu zij ziet dat

- de menselijke wil nog niet onderworpen is aan de Goddelijke Wil

- het Rijk van de Goddelijke Wil nog niet gevormd is.

Zij vreest nu dat een andere vrouw haar “tempels” zal verbranden, zodat de goddelijke veroordeling die boven haar hoofd hangt, nl. “ door de voet van de Onbevleete Koningin verpletterd te worden ”, voltrokken wordt. Want zij weet dat als Ik spreek, mijn Woord een mededelende kracht heeft voor de andere schepselen.

Het werd haar dan ook duidelijk dat Zij die zij vreesde, de H. Maagd was.

Niet in staat haar te bestrijden, zette zij haar tochten verder.

Zij is één en al oog en zij kijkt rond om te zien

- of een andere vrouw van God de opdracht bekomen heeft

om de Goddelijke Wil bekend te maken, om deze Wil te laten heersen.

En daar zij jou zoveel heeft zien schrijven over mijn Fiat, twijfelde zij of dit het geval was.

En zij riep de ganse hel bijeen tegen jou.

En nu verneem jij dat dit de reden is voor alles wat jij geleden hebt.

Zij maakte gebruik van slechte mensen en zij leugens liet uitvinden en dingen die niet bestaan.

Wanneer zij jou zo zagen wenen, waren de demonen overtuigd, dat jij niet diegene bent,

- van wie zij zoveel schrik hebben, diegene die in staat is om hun duivels rijk te verwoesten.

...