

**Het verschil tussen Jezus en zijn Moeder Maria op aarde.**

Beiden leefden in de Goddelijke Wil.

Luisa : Ik vroeg me af welk verschil was er tussen de Heilige Maagd en mijn geliefde Jezus, aangezien de Goddelijke Wil zijn Leven, zijn Heerschappij en zijn Koninkrijk in beide had?

Mijn lieve Jezus, toonde zich in mij en **Hij zei:**

Mijn dochter,  
de Wil die de hemelse Koningin en Mijzelf bezielde, was Eén.

Maar er was een verschil tussen haar en Mij: dat van

1.-van een woning waar het licht van de zon langs alle kanten binnenvalt zodat overal licht heerst.

Er is geen plaats waar het licht geen koning is, zodat dit verblijf vol licht is. Het ontvangt voortdurend licht en leeft alleen onder zijn invloed.

(2) de andere woning heeft de sfeer van de zon in zich.

Het ontvangt het licht dus niet van buitenaf, maar bezit het innerlijk.

Is er geen verschil tussen die twee?

*Dit is het verschil dat bestaat tussen Mij en mijn Moeder.*

***Zij is de woning die overvloed werd door het Licht.***

Zij was in de ban van dat Licht en de Zon van mijn Wil werd haar altijd gegeven,

Zij voedde haar altijd met haar Licht.

Zij groeide op in de eindeloze stralen van de eeuwige Zon van mijn Fiat.

***Mijn Mensheid echter, bezat in zichzelf***

- de sfeer van de Goddelijke Zon,

- zijn Bron die nooit opdroogt.

De soevereine koningin putte uit Mij het Licht

dat haar het Leven en Glorie gaf van "***Koningin van het Licht***".

Want zij die een Goed bezit, kan "Koningin van dat Goed" genoemd worden.