

**De Woorden "Goddelijke Wil" betekenen de Scheppende Kracht.**

Luisa: Ik dacht aan de allerheiligste Wil van God en ik zei tot mezelf:

- Welke betovering,
- welke macht,
- welke magische kracht bezit de Goddelijke Wil!

Terwijl ik zo zat te denken, **zei mijn lieve Jezus tot mij**:

"Mijn dochter,  
de eenvoudige woorden 'Goddelijke Wil' betekenen de" Scheppende Kracht."

***Zij betekenen de Macht***

- om te scheppen
- om te transformeren en  
***om in de zielen nieuwe stromen te laten vloeien***
- van Licht,
- van Liefde en
- van Heiligheid.

De priester kan Mij in de Hostie consacreran,  
**door de Macht die Mijn Wil verleende aan de Woorden van de Consecratie.**

***Alles komt voort uit het "Fiat"***

- en wordt erin gevonden.

Bij de gedachte alleen al aan het doen van mijn Wil  
- voelt de ziel zich rustig worden, gesterkt, veranderd  
Door mijn Wil te willen doen, zet zij zichzelf immers op weg  
- om alle Goeds te vinden.

Wat zal het dan zijn als zij mijn Wil doet? "