

**De offerzielen zijn een steun voor Jezus.**

(...) Toen de biechtvader deze ochtend de intentie uitsprak om mij de kruisiging te laten ondergaan, zag ik **de Koningin Mama wenen** en bijna redetwisten met Jezus om de wereld zoveel geselingen te besparen.

Maar Hij toonde Zich onwillig.

En enkel om Mama tevreden te stellen, stemde Hij toe mij te laten lijden.

**Daarna zei Hij**, alsof Hij een beetje rustiger geworden was:

"Mijn dochter, het is waar dat ik de wereld wil straffen.

Ik heb de zweepslagen in mijn handen om haar te slaan

Maar het is ook waar dat

als zowel jij als je biechtvader zich enkel bezighouden

- met bidden tot Mij en

- met lijden,

dat dit altijd een steun is.

En zo geven jullie Mij de steun die ik nodig heb, zodat de wereld gespaard blijft, althans voor een deel.

Indien Ik geen steun vind, is mijn Hand vrij om Mij te ontladen op de wereld."

Na deze woorden, verdween Hij.