

**"Verwarm mijn Zoon met je genegenheid."  
"Beloof je Mij altijd een offerziel te zijn uit liefde voor Mij?"**

Eindelijk, na lang lijden, kwam mijn **lieve Koningin Mama**, met de hemelse Baby op haar schoot, gewikkeld in een kleine doek. Hij bibberde helemaal.

Zij legde Hem in mijn armen en zij zei mij:

“Mijn dochter, verwarm Hem met je genegenheid.  
Mijn Zoon is geboren  
- in extreme armoede,  
- in volledige verlatenheid door de mensen, en  
- in de grootste ontberingen.”

O, wat was Hij mooi, met zijn hemelse Schoonheid!  
Ik nam Hem in mijn armen en drukte Hem tegen mij aan om Hem te verwarmen,  
Want Hij was bijna gevoelloos van de kou.  
Hij had niets anders om Hem te bedekken dan een kleine doek.

Nadat ik Hem zoveel mogelijk verwarmd had,  
zei mijn tedere kleine Baby, met lippen, purper van de kou:

“Beloof je Mij dat je altijd offerziel zal zijn uit liefde voor Mij,  
- net zoals Ik dat ben uit Liefde voor jou?”

En ik: “Ja, mijn kleine Schat, ik beloof het U.”

En Hij: “Ik ben niet tevreden met een woord.  
Ik wil een eed, en ook een onderschrijving met uw bloed.”

En ik: “Als de gehoorzaamheid het wil, zal ik het doen.”

Hij scheen tevreden te zijn, en Hij voegde eraan toe:

“Vanaf het ogenblik van mijn Geboorte, heb Ik steeds mijn Hart geofferd:  
- **om de Vader te verheerlijken**,  
- **voor de bekering van de zondaars**, en  
- **voor de mensen die Mij omringden**,  
en die *mijn meest trouwe metgezellen* waren in mijn Pijnen.

Ik wil dat jouw hart voortdurend deze zelfde houding aanneemt,  
- als offer voor deze drie doeleinden.”