

**Het gebrek aan vastberadenheid vernieuwt de Passie van Jezus het meest.**

Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand was,  
kwam Jezus voor een kort moment en Hij zei me:

"Mijn dochter,  
opdat mijn genade vrije toegang kan hebben in de ziel,  
moet zij in de wereld zijn alsof er niets anders was dan God en zichzelf.

Elke andere gedachte of ding staat tussen God en de ziel.

Dit verhindert

- dat de genade in de ziel binnenkomt,

- dat de ziel genade ontvangt .

Op een andere dag zei Jezus tot mij:

"Mijn dochter,  
wat mijn Passie het meest hernieuwt is het gebrek aan vastberadenheid.

Ah, ze zijn laf genoeg  
om niet alleen om hun verbintenissen onder elkaar niet na te komen  
naar ook niet tegenover Mij ..

En het is alleen tegenover Mij dat zij zo laf en ondankbaar zijn,  
ook al weten zij dat Ik daar zoveel onder lijd.

Eén moment beloven ze.

En het volgende moment, komen ze hun belofte niet na."