

**Iemand die in de Goddelijke Wil leeft, geeft werk aan de Hemelse Vader,
aan de Hemelse Moeder, aan Jezus zelf en aan iedereen.**

(...)Hoe tevreden ben Ik dat terwijl Ik werk,

- ik mijn Leven herhaal, en
- Ik hen mijn Leven herhalen kan vormen.

Maar wat wil Ik niet doen en wat wil Ik niet geven voor iemand die in Mijn Wil leeft ?

Hij sluit Mij in de mens in om

- om Mij te laten werken en
- om Mij waardige leden te laten vormen met mijn scheppende Handen.

En als de ziel mijn Werk ontvangt

dan voel Ik Mij gelukkig en beloond voor het Werk van de Schepping en de Verlossing.

De Engelen, de Heiligen,

- zien **dat de Hemelse Vader, de Soevereine Koningin en hun Koning,**
- in deze mens werken,

En zij willen Ons helpen in dit Werk.

Zij omringen deze gelukkige mens, en

- zij werken om haar te verdedigen,
- zij verwijderen de vijanden,
- zij bevrijden haar van de gevaren en
- zij vormen muren van standvastigheid, zodat niemand haar kan vernietigen.

Je ziet dus hoe iemand die in mijn Goddelijk Willen leeft, werk geeft aan iedereen.

En iedereen houdt zich met haar bezig."