

"Hoe meer Wij geven, hoe meer Wij willen beminnen en bemind worden."

Onze Liefde rust nooit.

Naargelang

- de mogelijkheid,
- de medewerking en
- de behoeften van het schepsel,

gebruiken Wij

- onze Creatieve Kracht, of
- onze Verlossende Kracht, of
- onze Heiligende kracht.

Maar *Wij willen dit samen met het schepsel doen*, nooit alleen.

Wanneer Wij onze Creatieve Kracht gebruiken, willen Wij

- dat het schepsel dit weet en Haar ontvangt.

Wij willen onze Verlossende Kracht gebruiken als de zonde haar tiranniseert.

Maar Wij willen dat het schepsel

- het Goede kent dat Wij willen geven en
- Het ontvangt met liefde en dankbaarheid.

Wanneer Wij de Heiligmakende Kracht gebruiken.

willen Wij dat de mens bereid is

- om de transformatie van onze Heilige Handelingen in haar eigen daden te ontvangen
- om onze heiligende Kracht te ontvangen.(...)