

**De rust van God in de mens die in zijn Wil leeft.**

(...) Ik ging verder met mijn kleine daden  
- van aanbidding, liefde, lof en zegen in het goddelijke Fiat  
aan mijn Schepper.

En de Goddelijke Wil verspreidde mijn daden dan overal waar Hij is.  
En er is geen plaats waar Hij niet is.

Mijn steeds lieve **Jezus voegde eraan toe:**

Lieve dochter van mijn Wil , je moet weten dat mijn Wil niets half kan doen.  
Hij doet alles zo perfect dat Hij kan zeggen:  
**"Waar mijn Wil is, daar is ook mijn Daad."**

En onze Godheid ziet in onze Goddelijke Wil de aanbidding, de liefde van zijn schepsel  
uitgespreid. Hij vindt een steunpuntje in zijn Onmetelijkheid waar Hij op kan leunen.

Wij voelen onze diepe Aanbidding, die het schepsel in onze Wil heeft gelegd.

En Wij leunen erop en Wij rusten.

Wij voelen dat zij ons overal liefheeft en Wij rusten in haar liefde,

- en zo ook met haar lof en zegeningen.

***De mens in onze Wil wordt ons steunpunt en onze rust.***

Er is niets dat ons meer verrukt dan onze Rust te vinden in ons schepsel.

- het symbool van de rust die Wij namen na het scheppen van de gehele Schepping.