

Aandacht is het oog van de ziel. Er zijn geen blinden in de Goddelijke Wil.

(1) De goddelijke Wil laat me nooit alleen. Hij lijkt mij steeds gade te slaan om in mijn gedachten, mijn woorden, het kleinste van mijn daden aanwezig te zijn.

Hij eist mijn aandacht op.

Hij wil dat ik weet

- dat Hij in mijn daden wil zijn

- dat door naar elkaar te kijken, Hij geeft en ik ontvang.

Als ik me laat afleiden, verwijt Hij mij,
maar met een zachtheid die mijn hart breekt.

Hij zegt mij :

Aandacht is het oog van de ziel.

Zij kent het Geschenk dat Ik wil geven en kan het ook ontvangen.

Ik wil mijn goede Dingen niet aan blinden geven.

Ik wil dat je hen ziet en kent.

Maar weet je waarom?

Door het zien van mijn Geschenk kan je Het waarderen.

En door Het te kennen kan je ervan houden.

Ik laat je mijn Licht, mijn Kracht en mijn Liefde voelen.

Ik voel in jouw kleine gedachte de Liefde herhaald,

- die de Goddelijke Wil weet te geven.

Daarom, het eerste dat mijn Goddelijke Wil doet voor degene die in Hem wil leven is haar het zicht te geven om naar Ons te kijken en Ons te kennen.

En als Wij gekend zijn, is alles volbracht.

Het Leven van mijn Goddelijke Wil is verzekerd in al zijn Strengheid