

**De Goddelijke Wil is Licht. De menselijke wil is duisternis.**

Ik dompelde mezelf onder in de heilige Goddelijke Wil.  
Mijn lieve Jezus omhelsde mij en bad met mij.

**Hij zei mij:**

"De menselijke wil heeft de atmosfeer met wolken bedekt  
- zodat een dikke duisternis over alle mensen heerst.  
Ze zijn bijna allemaal aan het tasten in het donker.

Elke menselijke handeling buiten de Goddelijke Wil om  
- vergroot deze duisternis en maakt de mens nog blinder.

De Goddelijke Wil is immers de Zon voor de menselijke wil.  
Zonder Hem heeft de mens geen licht.

Degene die in mijn Wil handelt, stijgt echter boven deze duisternis uit.  
Hij zendt stralen van Licht naar de aarde.  
Zo schudt hij hen die op het laag niveau van hun eigen wil leven.  
En hij bereidt hen voor om de Zon van de Goddelijke Wil te ontvangen.

Dit is de reden waarom Ik zozeer verlang  
- dat jij in mijn Wil leeft,  
zodat jij een hemel van Licht voorbereidt  
- die voortdurend Lichtstralen naar de aarde zenden,  
- die erin zal slagen deze duistere wolken, gevormd door de menselijke wil, te verdrijven.

En wanneer de mensen het Licht van mijn Wil zullen krijgen, zullen zij Hem beminnen.  
En de Goddelijke Wil zal bemind worden en op aarde kunnen heersen.