

**Jezus plaats Luisa naast zijn Mama. Twijfels en moeilijkheden**

Nu, mijn dochter, luister. De ernstigste twijfels, de ernstigste moeilijkheden die zij in uw geschriften hebben gevonden, zijn werkelijk deze:

Ik heb je gezegd dat Ik je geroepen heb om te leven in het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil door jou de speciale en unieke opdracht te geven mijn Koninkrijk bekend te maken.

Ik zei het zelf in het 'Onze Vader' en de heilige Kerk zegt het nog steeds:  
**"Uw Koninkrijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.**

In dit gebed wordt niet gezegd dat dit Koninkrijk op aarde is, maar dat het komt. Ik zou dit gebed niet hebben geleerd als het geen effect zou hebben.

Moest Ik om dit te bereiken niet een andere vrouw kiezen, die het helse serpent zo vreest, hij die door middel van de eerste vrouw de mensheid in het ongeluk heeft gestort?

Ik gebruik de vrouw om hem in verwarring te brengen,  
- om te herstellen wat hij Mij deed verliezen en  
- om al het goede te herstellen dat hij probeerde te vernietigen.  
Vandaar de noodzaak van de voorbereiding, de genaden, mijn bezoeken en onderrichtingen.

*Dit beviel degene die de geschriften las niet en vandaar de twijfels en moeilijkheden:*  
Het is niet mogelijk dat onder zovele grote heiligen, er niet één leefde in het Koninkrijk van mijn Wil, en dat het alleen zij is die gekozen werd en die de voorkeur geniet boven alle andere.

Toen ze lazen dat Ik je naast de Soevereine Koningin plaatste  
- omdat jij in het Koninkrijk van mijn Goddelijke Fiat geleefd hebt en haar kon imiteren, en  
- omdat Ik van jou een beeld wou maken dat op haar gelijkt, en  
- dat Ik jou in haar handen leg, zodat zij je kan leiden, helpen, beschermen  
zodat je haar in alles kunt imiteren,  
leek dit voor hen een grote absurditeit.

Door een valse en kwaadaardige interpretatie van de betekenis, zegden ze dat jij jezelf tot koningin zou hebben uitgeroepen. Welke vergissingen!

Ik heb niet gezegd dat je als de Koningin van de Hemel bent, maar dat Ik wil dat je zoals haar wordt.  
Net zoals Ik heb gezegd tegen zovele andere zielen die Mij dierbaar zijn dat Ik wilde dat ze zouden zijn zoals Ik. Maar daardoor werden ze nog geen God zoals Ik.

Bovendien, aangezien de Hemelse Dame de Koningin is van het Koninkrijk van Mijn Wil is het aan haar om de gelukkige schepselen die er binnen willen gaan en er willen wonen, te helpen en te onderrichten.

Het lijkt erop dat Ik in hun ogen de macht niet heb om te kiezen wie Ik wil en wanneer Ik wil. Maar de tijd zal het aantonen.

Net zoals zij niet kunnen weigeren te erkennen dat de Maagd van Nazareth mijn Moeder is, zullen zij niet kunnen weigeren van te erkennen dat Ik jou uitgekozen heb met als enig doel *mijn Wil bekend te maken* en dat Ik door jou het Gebed van "Uw Koninkrijk kome" zal in vervulling laten gaan.

