

**De ziel moet in hogere sferen leven.
Zij moet zo hoog blijven dat de vijand haar niet kan bereiken.**

"Mijn dochter,

jouw ziel moet trachten de vlucht van de adelaar te imiteren.

Dit wil zeggen, zij moet proberen om zichzelf hoog te houden,

- boven alle lage dingen van deze aarde.

Zij moet zich zo hoog houden dat geen enkele vijand haar kan bereiken.

Want de ziel die in hogere sferen leeft, kan haar vijanden bereiken.

Maar zij kunnen niet bij haar komen.

Het volstaat niet dat zij in die hogere sferen leeft.

Zij moet trachten om de zuiverheid en het gezichtsvermogen van de adelaar te bekomen.

Door in de hoogte te leven en door de scherpste van haar blik

zal zij in staat zijn om in de Goddelijke Dingen door te dringen,

- en dit niet op een voorbijgaande wijze.

Zij zal hierover mediteren en er haar lievelingsvoedsel van maken,

terwijl zij aan alle andere dingen geen aandacht meer zal schenken.

Zij zal ook in staat zijn om de behoeften van de anderen op te merken.

En zij zal zonder angst bij hen afdalen om hen goed te doen

- en, indien nodig, hen leven te geven.

Door de zuiverheid van haar blik, zal zij

- *de Liefde tot God en de liefde voor de naaste in één Liefde verenigen*

en alles in orde brengen bij God.

De ziel die Mij wil blij maken, zal zich zo gedragen."

.