

**De ziel moet voortdurend het goede doen.
Zij moet zich richten naar de plannen die God met haar heeft.**

Ik was in mijn gewone toestand. Mijn gezegende Jezus kwam en **Hij zei mij:**

"Mijn dochter, het is noodzakelijk voor de ziel

- **om het goede te doen met standvastigheid** en
- **om te voldoen aan de plannen die God met haar heeft.**

God is rechtvaardig, heilig en barmhartig.

De ziel mag niet

- op een dag geduldig, nederig en gehoorzaam zijn en
- op een andere dag ongeduldig, trots en wispelturig.

Op die manier zijn de deugden niet geordend.

Zij zijn een mengsel

- van wit en zwart,
- van licht en duisternis waar alles verwarring is.

De wegen die deze zielen bewandelen zijn niet deze van de Schepper.

De conflicten zijn overvloedig aanwezig en voeden hun passies,

Deze willen overwinnen met de hulp van demonen, mensen en hun onechte deugden.

Als deze zielen gered worden,

dan zal het vuur van het vagevuur veel werk hebben om hen te zuiveren.

De standvastige ziel is bewoond door de vrede.

Want standvastigheid is het zwaard waarvoor alle wanorde vlucht.

Standvastigheid is een ketting die

- alle deugden bindt,
- alle passies kwetst,
- alles organiseert in de ziel, om haar op de weg van de Schepper te houden.

Er zal voor haar niets meer overblijven om van te zuiveren in het vagevuur.

Aangezien standvastigheid

- alles in haar zal geordend hebben en
- haar op de wegen van de Schepper geplaatst heeft."