

De eerste kus, een uitstorting van Liefde tussen Moeder en Zoon.

Ik deed mijn ronde in Schepping en Verlossing.

Mijn verstand stond stil toen ik zag hoe het klein charmant Kindje de Moederschoot verliet. In de armen van zijn Hemelse Mama wou Hij een eerste uiting geven van zijn Liefde. Hij sloeg zijn armpjes rond de hals van zijn Mama en kuste haar.

De Goddelijke Koningin wou ook haar Liefde tonen aan het goddelijk Kindje. Zij beantwoordde zijn Kus met zo'n grote Moederliefde dat het Hart uit haar borst leek te springen.

Dit waren de eerste uitingen van Liefde tussen Moeder en Zoon.

Ik zei tot mezelf:

"Wie weet hoeveel goede dingen er in deze Uitingen van hun Liefde verborgen waren!"

Mijn lieve Jezus toonde zich aan mij in de gedaante van een klein Kindje. Hij omhelsde zijn Mama en Hij zei mij:

"Mijn dochter,
in deze omhelzing wilde Ik mijn Mama mijn Liefde tonen.

Alles wat door onze opperste Majesteit gedaan werd
is eigenlijk enkel één uitstorting van Liefde.

***Al onze Liefdesuitingen in de Schepping
hebben wij in de Maagdelijke Koningin samengebracht.***

De Goddelijke Wil was in mijn Mama. En zo kon zij
- samen met mijn Kus deze grote Liefdesuitstorting ontvangen.
- en alles aan Mij teruggeven.

In feite bevat alleen degene die in mijn Goddelijke Wil leeft, in zichzelf
- de Daad van de Schepping, die steeds voortduurt, en
- de houding om Hem terug te geven aan God.

Aan degene die mijn Goddelijke Wil bezit kan Ik alles geven.
En zij (hij) kan Mij alles teruggeven."