

Waar de liefde ophoudt, verschijnt de zonde. De reden waarom Adam zondigde.

"Mijn dochter,
Stop nooit met Mij te beminnen,
- in de eerste plaats voor jezelf, maar ook
- voor al onze dierbare broeders.

Wil je weten waarom Adam eigenlijk zondigde?

Het was omdat
- hij vergat dat Ik hem beminde, en
- hij vergat Mij te beminnen.
Dit was de voornaamste oorzaak van zijn val.

Indien hij eraan gedacht had
- dat Ik hem zozeer beminde en
- dat hij de plicht had om Mij te beminnen,
dan zou hij Mij nooit ongehoorzaam geweest zijn.

Eerst stopte de liefde en daarna kwam de zonde.

*Toen Adam zijn God niet meer beminde,
beminde hij zichzelf ook niet meer.*

Zijn ledematen en krachten kwamen tegen hem in opstand.
Hij verloor de heerschappij en de orde. En hij werd bang.
Ook de ware liefde voor andere mensen verdween.

Ik had hem nochtans geschapen met
- dezelfde Liefde, die heerst tussen de goddelijke Personen,
- de Liefde waardoor de ene het evenbeeld is van de andere,
zijn Geluk, zijn Vreugde en zijn Leven.

Toen Ik naar de aarde kwam, was voor Mij het belangrijkste
- dat de mensen elkaar beminnen zoals ze door Mij bemind zijn,
zodat de Liefde van de Allerheiligste Drie-Eenheid zich verspreidt over de gehele aarde.

***In al je lijden en ontberingen, vergeet nooit dat Ik je zeer veel bemin,
- zodat je nooit vergeet om Mij te beminnen.***

Bovendien, als een dochter van onze Wil,
is het jouw taak om Mij te beminnen in de naam van allen.

Dan zal je in de orde blijven en zal je nergens bang voor zijn."