

Als mijn Zoon aanwezig is, ben ik er ook. En als Ik kom is mijn Zoon bij mij.

Mijn dochter,

Ik ben altijd bij Jezus. Soms verberg ik me in Hem.
En Hij lijkt alles te doen alsof ik niet bij Hem ben.
Maar ik ben in hem.

Soms zit Hij verborgen in zijn mama en laat Hij mij bepaalde dingen doen,
Maar Hij is altijd bij mij.

Op andere momenten tonen Wij ons samen
En de zielen zien de Moeder en de Zoon die zoveel van hen houden,
- afhankelijk van de omstandigheden en wat zij nodig hebben.

Vaak is het de Liefde die we niet langer kunnen inhouden
-die ons laat overgaan tot excessen tegenover hen,

Maar wees ervan overtuigd
- dat als mijn Zoon aanwezig is, ik er ook ben, en
- dat als ik kom, mijn Zoon bij mij is.

Dit is een zending
- die Ons gegeven werd door de opperste Majesteit.
Ik kan en zal dit nooit weigeren.

Dit zijn immers
- de vreugden van mijn moederschap,
- de vruchten van mijn Lijden,
- de glorie van het Koninkrijk
die ik bezit.

Dit is de Wil en de vervulling van het Plan van de Heilige Drie-Eenheid.