

**Wanneer Jezus in de Sacramentele Hostie neerdaalt in de harten,
daalt de Hemelse Koningin samen met Hem neer om Hem te beschermen.**

De Hemelse Koningin zegt:

"Ik moet Zijn Leven in veiligheid brengen, het grote Geschenk dat God mij toevertrouwde.

Als Hij neerdaalt in de harten in de sacramentele Hostie, kom ik samen met Hem om Hem te beschermen...

Mijn arme Zoon! Gelukkig heeft Hij zijn Moeder.

De mensen gaan slecht met Hem om.

Sommigen geven Hem geen hartelijke liefde en dan bemin Ik Hem in hun plaats.

Sommigen ontvangen Hem zeer verstrooid, zonder te denken aan het grote Geschenk dat ze ontvangen. En dan geef ik Hem alles om Hem hun verstrooidheid en kilte niet te laten voelen.

Sommigen komen om Hem te laten wenen en dan stop ik zijn wenen.

En ik maak de mens zachte verwijten zodat hij Hem niet opnieuw doet wenen.

Er zijn ook veel ontroerende scènes in de harten die Hem Sacramenteel ontvangen.

Sommige zielen zijn nooit tevreden met de liefde die ze Hem kunnen geven.

En ik geef hen mijn liefde, en ook Zijn Liefde, zodat ze Hem veel meer kunnen beminnen.

Dit zijn Hemelse taferelen. En de Engelen zelf zijn erdoor verrukt.

En zij compenseren het lijden dat de andere zielen Ons berokkenen.

Maar wie kan je alles vertellen?

Ik ben de Drager van Jezus. Hij wil niet zonder mij zijn.

En wanneer de Priester op het punt staat om de woorden van de Consecratie over de hostie uit te spreken, maak ik mijn moederhanden tot vleugels.

Zo daalt Hij langs mijn handen af om in de hostie geconsacreerd te worden.

En wanneer onwaardige handen Hem aanraken, laat ik Hem de mijne voelen

- die Hem beschermen en Hem overladen met mijn Liefde." (...)