

**De Hemelse Koningin is de draagster van Jezus.
De opperste Majesteit vertrouwde haar het Eeuwige Woord toe,
dat in haar schoot ontvangen werd.**

(...) de Soevereine Koningin , één en al goedheid en tederheid zei tot mij:

"Mijn lieve dochter, je moet weten dat Ik de draagster ben van Jezus.

De opperste Majesteit vertrouwde mij dit Geschenk toe..

Toen Hij er zeker van was dat ik de Genade, de Liefde, de Macht en de Goddelijke Wil Zelf bezat, om Hem te bewaken, te verdedigen, te beminnen,

toen zond Hij mij dit Geschenk:

het Eeuwige Woord, dat in mijn schoot mens werd.

De opperste Majesteit zei tot mij:

'Onze dochter,

Wij geven u het grote Geschenk van het Leven van de Zoon van God, zodat

- je Hem bezit en

- je Hem kan geven aan wie je wil.

Bemin Hem, verdedig Hem, laat Hem nooit alleen, aan wie je Hem ook geeft,

- om Hem te beminnen als ze Hem niet beminnen,

- om te herstellen als ze Hem beledigen,

Jij zal ervoor zorgen dat het Hem niet ontbreekt

- aan de Eer, aan de Heiligheid, aan de Zuiverheid die bij Hem past,

Wees aandachtig. Dit is het grootste Geschenk dat Wij u kunnen geven.

En Wij geven u de macht om Hem te bilocaliseren telkens je dit wil,

Opdat iedereen die Hem bemint, dit grote Geschenk kan ontvangen en Hem bezitten. ‘

Deze Zoon is van mij, Hij is mijn Geschenk.

Hij is van mij en zo ken Ik zijn liefdevolle geheimen, zijn pijnen, zijn verlangens.

Zo zeer zelfs, dat Hij weent en met herhaalde snikken tot mij zegt:

"Mijn Mama geef Mij zielen, Ik wil zielen.

Ik wil datgene wat Hij wil. Ik kan zeggen dat ik samen met Hem lijdt en weent,

omdat ik wil dat iedereen mijn Zoon bezit.

Maar ik moet zijn Leven in veiligheid brengen,

- het grote Geschenk dat God mij heeft toevertrouwd.”