

**Hoe meer een ziel zich ontdoet van haar eigenliefde en natuurlijke dingen,
hoe meer zij liefde krijgt voor God en voor bovennatuurlijke dingen.**

Ik was in mijn gewone toestand.

Mijn lieve Jezus kwam. Met een zachte stem zei Hij :

"Hoe meer een ziel zich ontdoet van natuurlijke dingen
hoe meer bovennatuurlijke en goddelijke Dingen verwerft zij.

Hoe meer zij zichzelf ontdoet van haar eigenliefde
hoe meer zij de liefde tot God verwerft.

Hoe minder zij streeft

- naar kennis van menselijke wetenschappen en

- naar aardse genoegens

hoe meer Kennis zij verwerft van hemelse Dingen en Deugden."