

"Hoewel je niets bent, kan je alles zijn"

"Je wordt alles door het lijden."

Lijden maakt de ziel tot

- pontifex, priester, koning, prins, minister, rechter,
- advocaat, hersteller, beschermer, verdediger.

Het echte lijden is het lijden dat God wil.

Als de ziel zich volledig onderwerpt aan Zijn wil,
zal deze aanvaarding, samen met het lijden,
de ziel in staat stellen invloed uit te oefenen

- op de Gerechtigheid van God,
- op zijn Barmhartigheid
- op de mensen en op alle dingen.(...)

Het Lijden gaf aan Christus alle mooie eigenschappen gaf,
en alle eer en ambten die de menselijke natuur kan bevatten,

Zo ook zal de ziel,

door deel te nemen aan het Lijden van Christus,

deelnemen aan de kwaliteiten, aan de eer en aan de ambten van Christus,
die de 'Alles 'is."