

Ware liefde vergeet zichzelf.

Ik was in mijn gewone toestand. De gezegende Jezus toonde zich zeer kort.

Hij zei mij:

"Mijn dochter, ware liefde vergeet zichzelf en leeft mee met de belangen, het lijden en alles wat bij de geliefde hoort."

Ik antwoordde: "Heer, hoe kunnen wij onszelf vergeten als wij onszelf zo sterk voelen? Het is niet een kwestie van iets ver van ons, gescheiden van ons, dat gemakkelijk kan vergeten worden."

Jezus ging verder:

"Dit is juist het offer van ware liefde:
Terwijl je bij jezelf bent,
moet je leven van alles wat de geliefde toebehoort.

Meer nog, als het eigen ik naar boven komt, moet je dit opnieuw laten verteren door het voorwerp van jouw liefde

Anderzijds, als de Geliefde ziet dat de ziel Hem alles van zichzelf geeft, zal Hij dit belonen door haar alles van Zichzelf te geven, en haar zijn goddelijke Leven laten leiden.

Zo vindt hij die zichzelf volledig vergeet, alles.

"Het is noodzakelijk om het verschil te zien tussen wat vergeten is en wat gevonden wordt:

Je vergeet wat lelijk is en je vindt wat mooi is.
Je vergeet de natuur en je vindt de Genade.
Je vergeet passies en je vindt Deugden.
Je vergeet armoede en je vindt Rijkdom.
Je vergeet dwaasheid en je vindt Wijsheid.
Je vergeet de wereld en je vindt de Hemel.