

Luisa schrijft:

"Ik zag, binnenin mij, mijn lieve Jezus lijden,  
- op een hartverscheurende manier  
vanwege de beledigingen van de mensen,  
- vooral door hun hypocrisie.

Zij verbergen onder schijnbare voordelen  
- vergif, zwaarden, speren, spijkers,  
om Jezus op alle mogelijke manieren te verwonden" (...)

Jezus zei:

"Mijn dochter, de schalen van mijn Gerechtigheid zijn overvol  
en zijn op het punt om over te lopen over de mensen.

Wil jij , als een dochter van mijn Wil  
- je onderwerpen aan de gevolgen van mijn Gerechtigheid  
door deel te nemen aan zijn Straffen? (...)

De Gerechtigheid is van de aarde een hoop puin aan het maken.  
Als zij door jouw lijden rustiger wordt, zal zij jouw broeders sparen.

Wie leeft in het hoge Koninkrijk van mijn Opperste Wil  
moeten de mensen beneden verdedigen en helpen."

***"Het lijden van Jezus vanwege de hypocrisie van de mensen"***  
***BvdH – 19 - 2 Juli 1926***