

Het Vertrouwen om jou het Koninkrijk van mijn Wil toe te vertrouwen,.

(...) "Mijn dochter,
Ik liet je zien tot hoever mijn ingehouden liefde gaat,

Nu wil Ik beginnen met jou te geven wat Ik in Mij hield.
En Ik wil aan jou het grote geheim van het Koninkrijk van mijn Wil meedelen,
en ook het Goede te geven dat Het bevat.

Wanneer belangrijke geheimen onthuld worden ,
- en dit is de belangrijkste in de geschiedenis van de Schepping,
dan is er geen plaats voor vermaak, kusjes en liefkozingen.

Te meer omdat het Werk in het Koninkrijk van de Opperste Wil,
- zo overvloedig is
- het grootste is in de geschiedenis van de wereld.

Mijn geheim met jou te delen, overtreft alle liefde samen..
Want in het geheim verbindt men zijn eigen leven en bezit.

In het geheim is er vertrouwen, verwachting.

Vind je het zo onbelangrijk
- dat jouw Jezus je vertrouwt,
- dat jij het voorwerp bent van zijn Hoop?

Maar niet zomaar een vertrouwen en hoop, maar wel
- **het Vertrouwen om jou het Koninkrijk van mijn Wil toe te vertrouwen,**
- in de Hoop dat jij zijn Rechten in veiligheid brengt, en dat jij Het bekend maakt.

Ik heb je het Geheim van mijn Wil toevertrouwd,

Dit is het essentiële deel van het Goddelijke Leven.
En Ik kan je niets groters geven dan dit.

Hoe kan je dan zeggen dat Ik je minder bemin dan vroeger?
Je zou eerder moeten zeggen dat dit het belangrijkste Werk is
dat van jou en Mij wordt verlangd in de het Koninkrijk van mijn Wil.

Je moet weten dat Ik altijd bezig ben met mijn Werk in jou.
- Soms vergroot ik je capaciteit.
- op andere momenten onderricht Ik jou,
- soms ben Ik bij jou in je werk,.
- op andere momenten vervang Ik je.

Tenslotte ben Ik altijd bezig en dat betekent dat Ik je steeds meer bemin,
- maar met een sterkere en diepere Liefde."