

**Luisa is heldhaftig. Zij aanvaardt om terug te keren naar haar lichaam  
In plaats van in de Hemel te blijven. Zij aanvaardt een zondaar te redden.**

(...) **Jezus zei me:**

"Kijk daar, die zondaar die op het punt staat verloren te gaan.

Laten we terugkeren naar de aarde en proberen om zijn ziel berouwvol te maken.

Misschien bekeert hij zich.

Laten wij samen de Barmhartigheid van mijn hemelse Vader inroepen.

***Wil je niet dat deze zondaar gered wordt?***

Wacht nog even (met naar de Hemel te gaan).

Ben je niet bereid wat pijn te lijden voor de redding van een ziel

- die Mij zoveel Bloed heeft gekost?

Bij deze woorden, vergat ik mezelf, en vergat ik de reis (naar de Hemel),

Ik deed afstand van de Hemel en het gezang van het hemels Koor.

*Ik zei tegen Jezus:* "Ja, ja, wat U maar wilt.

***Ik ben bereid te lijden, zodat U deze ziel kan redden.***

En in een oogwenk bracht Hij me naar deze zondaar.

Om hem ervan te overtuigen van zich over te geven aan de genade,

noemde Jezus hem al de redenen om bezorgd te zijn over zijn redding.

Maar onze hoop was tevergeefs.

**Toen zei Jezus verdrietig tegen mij:**

***"Mijn bruid, wil jij de straf die hij verdient op jou nemen ?***

Als je terug wil gaan naar je lichaam om te lijden,

- kan de Goddelijke Gerechtigheid bedaard worden, en

- kan Ik genade tonen aan deze ziel.

Zoals je kan zien,

- hebben noch onze woorden, noch onze redenen hem van zijn stuk gebracht.

***Er blijft ons niets anders over, dan de straf te ondergaan die hij verdient.***